

## Overweging bij Exodus 19: 1-11 en Johannes 17: 14-26

Zondag 16 mei 2021, wezenzondag

Ds. Dick Snijders

Geloofsbelijdenis	<p>Gemeente van Christus,</p> <p>In de Geloofsbelijdenis komen alle feesten en bijzondere momenten die we in de kerk vieren aan de orde: de geboorte van Jezus, Goede Vrijdag en Pasen, de uitstorting van de Heilige Geest en zondag Voleinding.</p> <p>En zo is dat ook met Hemelvaartsdag.</p> <p><i>Jezus is opgestaan en Hij is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader, en Hij zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden: en zijn rijk zal geen einde hebben.</i></p> <p>Als we deze feesten vieren, getuigen we van het christelijk geloof in de lijn van deze Geloofsbelijdenis.</p> <p>We vieren wat we geloven en we geloven wat we vieren.</p>
Ketters	<p>Het gaat er nu niet om dat we deze Geloofsbelijdenis formeel aanvaarden.</p> <p>In het verleden was dat wel zo en wie dit letterlijk beleed was orthodox en alle anderen werden beschouwd als ketters.</p> <p>Ik denk dat er altijd meer ketters zijn geweest dan orthodoxen.</p> <p>Op de persoon af gevraagd zal ook deze gemeente</p>

	<p>wel een gemeente van ketters blijken te zijn.</p> <p>Maar de Geloofsbelijdenis kan ons wel helpen in het geloof -  wat heeft de kerk bewogen om het geloof op deze manier te verwoorden, en hoe zouden wij dat nu doen?</p>
Beeldtaal	<p>Als we hier samenkomen, willen we elkaar zien en ontmoeten,  we willen ook God ontmoeten.  Maar God schuift niet aan in de kerkbank;  Hij staat niet op de preekstoel,  Hij zit niet achter het orgel.  God is niet één erbij.  God omvat ons.</p> <p>Wanneer we nu gedenken dat Jezus naar de hemel is gevaren en dat Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,  dan zijn dat er ook niet twee die op een stoeltje naast elkaar zitten  en vanuit de hoge hemel toekijken wat wij hier beneden op aarde er van maken.</p> <p>Het is beeldtaal, zinnige taal om uit te drukken wat God heeft gedaan voor onze redding, voor ons behoud, voor ons welzijn, nu en altijd.</p> <p>Het is zinnige taal om uit te drukken dat de persoon van Jezus de aardse dingen overstijgt,  dat zijn zending de zending van zijn Vader is,  dat we nu op aarde het zonder Jezus moeten doen</p>

	<p>en dat Hij er toch bij is. Overstijgend en omvattend.</p>
Eén werkelijkheid	<p>Doordat die andere aanwezigheid onze werkelijkheid omvat, is het toch maar één werkelijkheid. Geen twee naast elkaar, maar de ene in de andere; onze wereld in de sfeer van God. Zoals Jezus verbonden is met God en die twee één zijn, zo zijn wij mensen ook verbonden met Jezus.</p>
Wezenzondag	<p>Deze zondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt wel zondag 'wezenzondag' genoemd. Deze benaming is gebaseerd op de uitspraak van Jezus tegen zijn leerlingen: 'Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.' Welbeschouwd begint hier de kerk, in de ervaring van de afwezigheid van Jezus. Welbeschouwd is deze zondag misschien wel de meest interessante zondag in het kerkelijk jaar.</p>
Verlatenheid	<p>Het kennen van God begint bij de ervaring van de verlatenheid, bij de ervaring van de diepte. De diepte kan gekend worden als de laagste grond en daarmee als het fundament. In de ervaring van de diepte weten we wat werkelijk van waarde is. Dan begint het zoeken; het zoeken en vinden van</p>

	<p>hetgeen in het leven van Jezus geopenbaard is.  Daarmee begint het zoeken en vinden van wat in het Evangelie geopenbaard is.  Vanaf het moment dat de leerlingen alleen verder moesten gaan, is hun zoeken begonnen.  Dat is geen gemakkelijke weg,  en ook geen duidelijke weg.</p>
Hemel toebehoren	<p>Doordat de leerlingen door Jezus zijn aangeraakt en het hemelse toebehoren, zijn zij niet meer van de wereld, maar wel in de wereld en ten behoeve van de wereld.  In hun levens lopen hemel en aarde door elkaar heen.  Het eeuwige leven is dat zij God kennen en Jezus Christus die gezonden is.  Eeuwig leven is dus het weten dat de aardse werkelijkheid maar een halve werkelijkheid is en weten dat we ook aan een andere werkelijkheid deel hebben.</p>
Kennen	<p>Het eeuwige leven is dus een vorm van kennen.  Kennen is meer dan droge theorie of de wetenschap van allerlei feiten en leerstellingen.  Dit kennen omvat de ervaring, de levende omgang met de Schepper van hemel en aarde.  Dit is een kennen en tegelijk niet kennen, een zien maar niet doorgronden,  een horen maar niet verstaan.  En toch weten, dat hier in dit contact, in deze</p>

	<p>ervaring, de Bron van ons bestaan nabij is en we dichter bij onze bestemming komen.</p>
<p>Heilige Geest</p>	<p>Maar, Goddank, is het ook geen weg die we alleen op eigen kracht hoeven te volbrengen.  Wonder boven wonder ervaren mensen kracht om een te zware last te dragen;  ervaren zij moed waar zij zelf niet verder zouden durven;  ervaren zij wijsheid die hun verstand te boven gaat.</p> <p>Jezus zei:  “Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen,  zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.”</p> <p>De liefde van God zal dus in ons zijn;  Jezus zelf zal in ons zijn door de Heilige Geest.  Zo ver is de hemel dan niet weg.  Overal waar wij zijn reist die werkelijkheid met ons mee.  - Amen.</p>