

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

ORDE VAN DIENST

25 december 2024, Eerste Kerstdag



Voorganger: ds. Dick Snijders

Herbergier: Jetty Gaasbeek

Organist: Dirk Luijmes

Kinderkoor: 'What's Up!?' onder leiding van IJsbrand ter Haar

Welkom

Aansteken van de kaars

Voorlezen van het kerstvers

De kaars van Kerst, die mag nu aan
Laat ieder zien en horen:
Een grote ster is opgegaan
De Koning is geboren!

Koorzang 'Ga je mee op zoek'

Refrein

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!

We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren,
een heel bijzonder koningskind misschien.

Refrein

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Stilte

Groet en bemoediging

v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn.

a: Ook met u zal Hij zijn.

v: Onze hulp is in de naam van God,

a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Zijn trouw duurt eeuwig;

a: het werk van zijn handen laat Hij niet los.

Drempelgebed

v: Heilige God,

we zijn een drempel overgegaan

toen we hier binnenkwamen.

In dit huis zoeken wij uw nabijheid.

Bevrijd ons van de druk in onszelf.

Bevrijd ons van drukte om ons heen.

a: Stel ons open voor uw Geest.

v: U wilt zich met de mens verbinden.

Geef dat wij U toelaten

in ons hart en in ons leven.

a: Amen.

Samenzang 'Komt allen tezamen'

Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse engelen

riepen eens de herders

weg van de kudde naar 't schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden die Koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Scène 1 Welkom bij de herberg

Scène 2 Geen plaats in de herberg

Samenzang 'Er is een kindje geboren'

Er is een Kindje geboren op aard.
Er is een Kindje geboren op aard.
't Kwam op de aarde voor ons allemaal.
't Kwam op de aarde voor ons allemaal.

Er is een Kindje geboren in 't stro.
Er is een Kindje geboren in 't stro.
't Lag in een kribbe gedekt met wat hooi.
't Lag in een kribbe gedekt met wat hooi.

Bijbeltekst Lucas 2: 6-20 Bijbel in Gewone Taal

Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.'

En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: 'Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.'

Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: 'Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.'

Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.

De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.

Scène 3 Er waren herders in het veld

Samenzang 'De herdertjes lagen bij nachte'

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer

Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer.

Bijbeltekst Matteüs 2: 1-11 Bijbel in Gewone Taal

Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning.

Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: 'Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.'

Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem schrokken.

Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: 'Waar zal de messias geboren worden?' Ze zeiden: 'In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat: «Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.»'

Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. Daarna zei hij: 'Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren.'

Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was.

De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre.

Scène 4 De wijzen uit het oosten

Koorzang 'Wat een sterren'

Refrein

Wat een sterren, wat een sterren,
als je heel lang kijkt, dan lijken het er steeds maar meer.
Wat een sterren, wat een sterren,
als je heel lang kijkt, dan kun je niet meer tellen en je nek doet zeer.

1. Ik zie er eentje twinkelen, daar boven die kameel.
Ik zie er honderd stralen, oh, het zijn er toch zoveel. *Refrein*
2. Ik zie er eentje twinkelen, daar boven het paleis.
Hij lijkt wel te bewegen, ik wil mee met hem op reis. *Refrein*
3. Ik zie er eentje twinkelen, veel groter dan de rest.
Wij wonen in het oosten, dus dan moeten wij naar west. *Refrein*

Scène 5 Laat de kinderen tot Hem komen

Samenzang 'Midden in de winternacht'

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen.
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie reeds staat de morgenster stralend in het duister.
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan.
Laat de bel, bim-bam, laat de trom rom-rom.
Kere om, kere om laat de beltrom horen;
Christus is geboren!

Scène 6 Een engelenkoor

Gebed

Lieve God in de hemel, vader van ons allemaal,
we vieren vandaag het kerstfeest, dat Jezus is geboren.

DAARVOOR DANKEN WIJ U

Op zoveel manieren hebben wij het goed hier:
genoeg te eten, cadeautjes en lieve mensen om ons heen.

DAARVOOR DANKEN WIJ U

We hebben nu fijn vakantie en tijd voor elkaar en voor gezelligheid.

DAARVOOR DANKEN WIJ U

Wilt U met de mensen zijn die het moeilijk hebben en die angstig zijn?

DAT VRAGEN WIJ U

Wilt U zijn met de mensen die het niet gezellig hebben of te weinig te eten.

DAT VRAGEN WIJ U

En wilt U geven dat er vrede mag komen in al die landen waar oorlog is.

DAT VRAGEN WIJ U

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.

AMEN, HALLELUJA!

Collecte, toelichting van de doelen

Koor- en samenzang 'Go, tell it on the mountain' (Koor 1 + 2, Allen 3)

Koor:

Refrein: Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

1. While shepherds kept their watching
o'er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light. *Refrein...*

2. The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour's birth! *Refrein...*

Allen:

3. Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn. *Refrein...*

Scène 7 Een prachtig einde

Zegen

Dat God onze Schepper,
Vader van Jezus en Vader van ons allemaal
zijn liefde in je zal laten groeien,
zijn levensvreugde in je zal laten gloeien
tot je als heldere sterren
zijn licht zal verspreiden over heel deze aarde!

AMEN, AMEN, AMEN.

Samenzang 'Ere zij God'

Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen, een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Na de viering kunnen we met elkaar in De Ruimte koffie, thee, warme chocolademelk of limonade drinken.