

# PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

22 november 2020

laatste zondag van het kerkelijk jaar



voorgangers: ds. Jeroen Jeroense en ds. Dick Snijders

ouderling: Wilmy Verschoor

organist: Dirk Luijmes

m.m.v.: G-Noot onder leiding van IJsbrand ter Haar

## VOORBEREIDING

### Muziek

#### Welkom

Een hartelijk welkom aan de gemeenteleden hier vanmorgen in de kerk.  
Verder een hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst meeviërt via het YouTube kanaal van deze kerk of luistert via kerkomroep.

Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof.

Dragen wij deze viering op aan God, die alles in allen is.

#### Zang Lied 84: 1 en 2

*Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.*

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.

Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.

*-allen gaan staan*

### Stilte

#### Groet

v: De Eeuwige zal bij u zijn.

a: **De Eeuwige zal u bewaren.**

## **Bemoediging**

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,

**a: die hemel en aarde gemaakt heeft.**

## **Drempelgebed**

v: God, U ziet ons aan zoals we zijn, U kent ons dieper dan onszelf.

**a: Bij U weten we ons geborgen.**

v: God, U kent onze wegen, U omringt ons bestaan.

**a: In Uw liefde mogen wij leven.**

v: God, U heeft ons tot leven geroepen, U legt Uw hand op mij.

**a: Amen**

*-allen gaan zitten*

## **Zang** Lied 84: 4

*Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.*

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden,

waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israël,

die alles leidt naar uw bestel.

## **Inleidende woorden**

In deze dienst gedenken wij de mensen waarvan we afscheid hebben moeten nemen. Bron van leven is het thema van deze dienst.

Als wij geliefden aan de dood verliezen, is het als of we ook ons eigen leven verliezen. We voelen verdriet, leegte en gemis. Hoe kan het leven dan weer gaan stromen? Wat kan voor ons een bron van leven zijn?

Het begint met tijd. De tijd nemen om te rouwen, de tijd nemen om afscheid te nemen.

## **Kyrië gebed**

Afscheid nemen is met zachte vingers  
wat voorbij is dichtdoen en verpakken  
in goede gedachten ter herinnering.  
Is verwijlen bij een brok leven  
en stilstaan op de pieken  
van pijn en vreugde.  
Afscheid nemen is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is  
niet te vergeten.  
Is moeizaam  
de draden losmaken  
en uit het spinrag  
der belevenissen loskomen  
en achterlaten  
en niet kunnen vergeten.

*Dietrich Bonhoeffer*

Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid.

Zo bidden wij tezamen:

v: Heer, ontferm U over ons.

**a: Heer, ontferm U over ons.**

v: Christus, ontferm U over ons.

**a: Christus, ontferm U over ons.**

v: Heer, ontferm U over ons.

**a: Heer, ontferm U over ons.**

**Gloria** Lied 968: 1, 2 en 5

*Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.*

De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar Bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.

Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
met alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

## **DIENST VAN HET WOORD**

### **Woord voor de kinderen**

#### **Aansteken licht van de kinderkerk**

**Zang** Lied 784

*Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.*

Samen spelen, zingen, samen komen vieren,  
samen zien en horen beelden en verhalen,  
samen om te leren met elkaar te leven,  
samen hier op aarde, samen hier op aarde,  
mensen voor elkaar, mensen voor elkaar.

#### **Gebed van de zondag**

**Tweede Testament** Mattheüs 14: 13-23

**Zang** Lied 272: 1, 2, 3 en 4

*Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.*

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.  
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.  
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren  
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

Maar Jezus weend' en bad, alleen, omdat de mensen  
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt.  
Verlos ons in zijn naam van onze ijd'le wensen.  
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten  
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.  
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.  
Wie 't zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,  
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.  
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,  
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

### **Gedicht 'Tijd'**

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook  
nooit te zullen weten wat het is

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder  
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt  
naar iets in zichzelf, iets ziet daar  
wat het meekreeg

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten  
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat  
een verte voorbij onze ogen

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken  
dat ooit niemand meer zal weten  
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe we nu leven, hoe hier  
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder  
de echo's van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik  
buiten onze gedachte is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal  
om ons heen alleen wind

*Rutger Kopland*

## **Muziek**

## **Overweging**

**Zang** Lied 766: 1, 2 en 3

*Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.*

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,  
een nieuwe aarde ontstond  
om het geheim des levens te beseffen,  
niet meer in zee gegrond.  
Ik zag een stad verblindend naderkomen,  
een middelpunt van feest,  
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen  
vanouds moet zijn geweest.

Jeruzalem is als een bruid getreden  
voor God in wit en goud  
en in haar heldere ogen staat een vrede,  
door niemand ooit aanschouwd.  
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen  
de koninklijke tijd,  
de koning zal de koningin beminnen  
die Hem is toegewijd.

De koning die zijn troon heeft in den hoge,  
houdt bij de mensen hof  
en alle tranen zal Hij van hun ogen  
afwissen tot zijn lof.  
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,  
nergens verdriet meer zijn,  
de eerste dingen werden uitgewezen,  
voorbij ging alle pijn.

## **We noemen de namen**

De namen worden genoemd van hen die ons uit de kring van de gemeente het afgelopen jaar ontvallen zijn. Bij het noemen van de naam wordt een kaars aangestoken. Teken van Gods aanwezigheid in ons leven. Tevens symbool voor het nieuwe leven dat ons in Christus wordt geschonken.

### **Zang** Lied 730

*Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.*

Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
vaderhuis, hun toebereid.

Heer, herinner u hun luisterend  
wakker liggen in de nacht  
en hun roepen in het duister,  
de armzaligheid van hun kracht,  
en wil zeer aandachtig lezen  
in de rimpels van hun huid  
de verscheurdheid van hun wezen,  
en wis hunne zonden uit.

Die Maria hebt vergeven  
en de rover aan het kruis,  
laat de doden eeuwig leven  
met U in het paradijs.  
Heer, herinner u hun namen,  
oordeel hen en spreek hen vrij,  
en bedek hun schuld en laat hen  
zitten aan uw rechterzij.

U wordt uitgenodigd om naar voren te komen en een kaars aan te steken voor een dierbare die u het afgelopen jaar ontvallen is of iemand anders aan wie u op dit moment wilt denken.



Tijdens het aansteken van de kaarsen zingt G-Noot:  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister....

## **DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN**

### **Voorbeden**

v: ..... zo bidden wij:

G-Noot: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Stil gebed

Onze Vader

### **Inzameling van de gaven**

Bestemming van de giften:

1 Kerstdiner voor alleenstaanden

2 Kerk

3 Koren: G-Noot en What's Up

Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:

NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.

In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag.

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van 'diaconie + maand'.

Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van 'kerk + maand'.

Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van 'datum + doel'.

U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app.

Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag door middel van het scannen van de afgebeelde QR-code geven aan de bovenstaande doelen.

U kunt na het openen van uw app via het '+' teken 3 collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant u de QR-code en kunt u de collecte voltooiën.



**Slotlied** Lied 793: 1, 2 en 3

*Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel.*

Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt  
door uw hand elkaar gegeven,  
door uw vinger aangeraakt.  
Laat ons op uw toekomst hopen,  
gaandeweg U tegemoet;  
dat wij samen lachend lopen  
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend schijnt,  
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind –  
al zou ons een vijand haten,  
al gaat zelfs de liefste heen,  
liefde zal ons nooit verlaten:  
Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven,  
laat uw vreugde in ons zijn;  
is de blijdschap weggebleven,  
liefde maakt van water wijn.  
Dat wij dan elkaar beminnen  
zó dat zelfs de dood niet scheidt;  
niets kan liefde overwinnen –  
liefde heeft de eeuwigheid.

## **Zegen**

v: De Eeuwige zij voor je  
om je de juiste weg te wijzen.  
De Eeuwige zij achter je  
om je in de armen te sluiten  
en te beschermen tegen gevaar.  
De Eeuwige zij onder je  
om je op te vangen  
wanneer je dreigt te vallen.  
De Eeuwige zij in je  
om je te troosten  
wanneer je verdriet hebt.  
De Eeuwige omgeve je  
als een beschermende muur  
wanneer anderen over je heen vallen.  
De Eeuwige zij boven je  
om je te zegenen.  
Zo zegene God je, vandaag, morgen  
en tot in eeuwigheid.

**a: Amen**