

**Kerkdiensten van zondag 1 september 2024****10.00 uur****Voorganger** Ds. Dick Snijders**Organist** Dirk Luijmes**Collecte 1** KIA: Jonge generaties**Collecte 2** Kerk**Collecte 3** Zeilkamp Meeting**19.00 uur Ademviering****Voorganger** Ds. Dick Snijders**Organist** Dirk Luijmes**Collecte** Zeilkamp Meeting**Leren & Inspireren**

In de torenhal en in De Ruimte is de nieuwste uitgave van Leren & Inspireren beschikbaar. Deze editie omvat de periode augustus tot en met december 2024. Ook op de website is deze editie te lezen onder Actueel/Leren en Inspireren.

*Kees van Nes, Annet Postma, Jeroen Jeroense*

**Orgelconcert**

Straks om 12.00 uur wordt het orgelconcert verzorgd door de bekende Wageningse concertorganist Gonny van der Maten. Tijdens haar concert, dat zij de titel 'Europa, internationale uitwisseling' heeft meegegeven, laat zij werken horen uit Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Duitsland wordt vertegenwoordigd door de barokcomponisten Samuel Scheidt, Johann Gotfried Walther en, hoe kan het ook anders, Johann Sebastian Bach (met twee monumentale werken), Engeland door Ralph Vaughan Williams en Benjamin Britten, beiden uit de twintigste eeuw, Italië door Scarlatti en Vivaldi, beiden uit dezelfde tijd als Bach, en Frankrijk door de laatromantische componist Léon Boëlmann.

**Theologisch café: Profeten als influencers**

Woensdag 11 september. Stamtafel De Ruimte. Tijd: inloop 19.30-20.00 uur, gesprek met inleiding: 20.00-21.45 uur. Profeten winden er geen doekjes om. Ze zijn niet uit op applaus, maar ze gaan voor recht en gerechtigheid, ze voelen zich daartoe geroepen. Profeten waren voor Israëls koningen en priesters lastpakken die kritiek gaven op fout bestuur. Sociale misstanden werden door hen flink aangepakt.

Profeten zorgen voor reuring en discussie, maar zijn onmisbaar om de samenleving op de rails van de Tora te houden. Ze willen met hart en ziel de samenleving positief beïnvloeden. Zij zijn als het ware moderne influencers. Deze eerste avond zal nader ingegaan worden op het eigene van een 'profeet'. Wat waren dat nu voor types? Wat was hun doelstelling? Zijn er vandaag de dag nog steeds profeten? Verder zal de profeet Samuel aan bod komen.

*Pastor John Rademakers, ds. Dick Kruyt, ds. Jeroen Jeroense*

**Nieuwe data filosofiekring**

Het is prachtig vormgegeven, het overzichtsveld van Leren & Inspireren, waarin alle activiteiten tot en met december worden vermeld. Maar helaas blijken enkele data voor de filosofiekring achterhaald:

- De avondkring (20.00 uur tot 22.00 uur) komt niet op 16 september, maar op 23 september voor het eerst bijeen.
- De derde bijeenkomst van de avondkring is niet op 18 november, maar op 25 november. De middagkring (14.00 tot 16.00 uur) verschuift dan naar 2 december.
- Er zijn verder geen bijeenkomsten van de filosofiekring in december.

**Collecte 1**

KIA Jonge generaties: Het hele jaar met jongeren op weg. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten met methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld. Via het programma 'Jonge generaties' ondersteunt de Protestantse Kerk gemeenten om aantrekkelijke en inspirerende activiteiten voor jongeren te organiseren.

Zie ook: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/> voor meer informatie.

### Collecte 3

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en 'The Meeting'. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving.

Ieder jaar wordt traditiegetrouw het Meetingseizoen op een onvergetelijke manier geopend met het zeilkamp. Jongeren van 12 t/m 17 jaar gaan mee met dit kamp. De jongeren logeren in Friesland en zeilen elke dag o.b.v. een ervaren schipper. Zo leren de jongeren, die net zijn overgestapt, de andere Meeting-jongeren op een ontspannen manier kennen. Het kamp wordt georganiseerd door leden van de Meeting en de Protestantse Gemeente Elst.

Zie ook: The Meeting (12+) ([pg-elst.nl](http://pg-elst.nl)) voor meer informatie.

*U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande woensdag.*

*Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van 'diaconie + sep.'*

*Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van 'kerk + sep.'*

*Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van '1 sep. + Zeilkamp'.*

*Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal.*



=====  
-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.

Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente.

-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.

-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.

-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email [info@pg-elst.nl](mailto:info@pg-elst.nl).

-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 0481-377061, email [jewi@planet.nl](mailto:jewi@planet.nl)

-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website [www.pg-elst.nl](http://www.pg-elst.nl).