

**Kerkdienst van zondag 17 september 2023****10.00 uur****Voorganger** Ds. Dick Snijders**Organist** Jaap Jansma**Opmerking** Vredeszondag**Collecte 1** KIA, Zending Syrië**Collecte 2** Kerk**Collecte 3** Cliniclowns**Diaconiecollecte**

De kerk als plek van hoop en herstel. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft na militair geweld geleid tot een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het *Herstelfonds* opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Zie ook: [Bouw de kerk in Syrië weer op | Kerk in Actie \(protestantsekerk.nl\)](#) voor meer informatie.

**Collecte 3**

Bij Cliniclowns werken ruim 95 professioneel opgeleide en betaalde clowns; professionele acteurs en actrices die zich hebben gespecialiseerd in 'Health Care Clowning'. Alle Cliniclowns hebben eerst een kleinkunstopleiding gedaan of hebben als theatermaker gewerkt en daarna een speciale training gekregen. Met creativiteit, humor en improvisatiespel doen ze er alles aan om zieke kinderen, kinderen met een beperking of mensen met dementie te laten ontspannen, zorgen te laten vergeten of te laten lachen. Door even écht contact te maken zorgen ze dat iemand zich emotioneel sterker voelt.

Zie ook: <https://www.cliniclowns.nl/> voor meer informatie.

**Gesprekskring: Wat geloven we nu eigenlijk?**

Elk woord van deze vraag kan al aanleiding zijn tot een heel gesprek. We zijn meer een zoekende gemeente dan dat we antwoorden hebben. Toch zijn ook antwoorden nodig om helderheid te creëren voor onszelf. Of als we aan een ander willen uitleggen wat ons beweegt. Hoe zien we God? Wie is Jezus? Waar denken we aan bij Heilige Geest? Wat is de verhouding tussen schepping en evolutie? Hoe kijken we naar de Bijbel? Wat is de zin van een kerkdienst en rituelen? Wat is de Bijbel voor boek? Hoe lezen we de Bijbel? Hoe zien we de toekomst? In deze kring krijgen we feitelijke informatie en spreken we met elkaar van hart tot hart. De eerste bijeenkomst is op donderdag 21 september om 20.00 uur in De Ruimte. Graag van tevoren aanmelden. Het maximum aantal deelnemers is twaalf. Ds. Dick Snijders

**12+**

Vanaf 24 september starten we weer met 12+, elke vierde zondag van de maand. Een fijn ontmoetingsmoment voor jongeren tijdens de kerkdienst. Je kunt het zien als een vervolg op de kinderkerk. Ben je tussen de 12 en 17 jaar dan kun je tijdens de dienst met Lisette mee. Zij gaat tijdens de dienst met de jongeren in gesprek over geloof.

**Film die er toe doet**

Woensdag 27 september 20.00 uur. Dit seizoen wordt er iedere vierde woensdag van de maand een film 'die je raakt' vertoond. We starten met 'De acht bergen', naar de bestseller van Paolo Cognetti.

Pietro ontmoet Bruno tijdens een van zijn familievakanties naar het door de Alpen omgeven Valle d'Aosta. Als vanzelfsprekend worden ze vrienden, hun diepgevoelde vriendschap wordt door toedoen van beider ouders tijdelijk onderbroken, maar als volwassenen komen ze elkaar opnieuw tegen en wordt het weer als vanouds.

Ondanks hun verschillen hebben beiden een afwezige vader. Die van Bruno werkt elders en is dus fysiek afwezig, en hoewel Pietro bergwandelingen met zijn vader maakt, zijn ze nooit heel hecht, zijn vader is mentaal afwezig. Dat hij wél een vaderfiguur voor Bruno blijkt te zijn steekt Pietro, maar desondanks houden de twee een warme band.

### Jozef en zijn jas!

Op 1 oktober 2023 gaan we een bijzondere belevingsviering houden. Onder leiding van Jeroen, Dick en Lisette duiken we samen in het verhaal van Jozef op een wel heel speciale manier. Tijdens de dienst ontdekken we het verhaal door theater, muziek en verschillende belevingen met elkaar te doen. Hieronder vindt je de verschillende belevingen en de workshopleiders, voor elke leeftijd is er een passende beleving. We denken na over de jas die ons past, de dromen die we hebben en delen die met elkaar.

Beleving	Workshopleider
Lied instuderen Liedboek 166A	Dirk IJsbrand Astrid
Schilderen, dromen van de schenker en de bakker	Annemieke
Schrijven van -Elfje -Gebed -Haiku	Aukje
Wegwijzer naar dromen	Tuincommissie
Dromen jongeren	Lisette
Dromenvanger maken (kinderkerk)	Frederick Annemarie
Wandelen 2 bij 2	Els



Kom en laat je verrassen. We sluiten af met de zeven vette jaren vol van overvloed door samen te eten. Zien we jullie dan?

### Pannenkoeken

Op 1 oktober houden we een belevingsviering over Jozef en zijn jas. Het graan moet natuurlijk gegeten worden en daarom willen we na de viering met elkaar pannenkoeken eten. Dan moeten er wel pannenkoeken zijn, anders blijven we in de magere jaren hangen. Dat is niet de bedoeling. Daarom de vraag wie er een aantal pannenkoeken zouden willen bakken. Het mag volgens eigen recept. U kunt zich aanmelden bij ds. Dick Sniijders: 06-19920341, dick-sniijders@pg-elst.nl.

### Coördinator crèche gezocht!

Op zondagmorgen kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar in De Ruimte spelen tijdens de kerkdienst. Er zijn dan lieve vrijwilligers die met de kinderen spelen, Diksap drinken en een koekje eten. Voor het maken van het rooster, de boodschappen en het speelgoed verzorgen zoeken we een coördinator. Iemand die van puzzelen houdt en het overzicht bewaard. We hebben voldoende oppassers dus helpen op zondag mag maar is geen must. We zoeken jou, doe je mee? Mail Lisette jjw@jeugdwerkerpgelst.nl

### Geef Licht: concert voor en met vluchtelingen.

Donderdag 7 december wordt er, evenals vorig jaar, een concert voor en met vluchtelingen georganiseerd in de Grote Kerk. Het duurt nog even, maar zet dit bijzondere evenement maar in de agenda. Dit wil je niet missen. Natuurlijk speelt de Houseband en andere gemeenteleden. De rest van het programma begint steeds duidelijker te worden. Het wordt een inspirerende muzikale reis door allerlei culturen.

Linda, Jaco, Kamil, Jeroen

### Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is gesloten van 18 september t/m 2 oktober.