

Kerkdienst van zondag 26 maart 2023**10.00 uur****Voorganger** Ds. Jeroen Jeroense**Organist** IJsbrand ter Haar**Opmerking** Doopviering**Collecte 1** KiA: betere toekomst straatkinderen Indonesië**Collecte 2** Kerk**Collecte 3** The Meeting**Diaconiecollecte**

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse zoekt de kinderen op straat op. In het begin kunnen zij terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij de studie. Dreamhouse wil naast opvang bieden ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden.

Collecte 3

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en 'The Meeting'. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. Deze week is de collecte voor 'The Meeting', een belangrijke plek in De Ruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Kunst in de kerk: Een kruisweg van Philip Hans Franses

Een korte uitleg bij de panelen, vervolg van de vorige week.

7. De zon is fel, de lucht breekt als Jezus voor de tweede keer valt, witte tranen op zijn rug.
8. Jezus troost de wenende vrouwen. Van hogerhand wordt meegekeken (verticale strepen).
9. Jezus valt nogmaals. De afstand tussen de lijdende mens en de anderen kan niet groter. De zon is woedend.
10. Lachende soldaten trekken aan Jezus' kled. Die buigt het hoofd, hij berust in zijn lot.
11. Jezus wordt door 2 soldaten aan het kruis genageld. Zijn lichaam lijkt wel doorschijnend.
12. Jezus sterft aan het kruis. Lichaam is geest geworden. De wereld spat uit elkaar.
13. De aflegging is sereen, gebeurt door liefdevolle figuren. De zon is gekalmeerd.
14. Jezus in het graf gelegd. De wereld is nog duister, de zon is rustig, de verrijzenis komt!
- (15. Een extraatje op de pilaar voor in de kerk: Het kruis weent.)

STILLE WEEK TAS

Voor wie in de Stille Week (de week voor Pasen) thuis meeluistert of meekijkt met de diensten in de kerk van Elst is er nu de 'Stille Week Tas'. Met deze tas kunt u de online diensten thuis actief meebeleven. Voor iedere dienst zit er iets in de tas dat past bij het karakter van de desbetreffende dienst. Voor de dienst op Witte Donderdag zitten er brood en wijn (druivensap) in de tas; voor Goede Vrijdag een kruisje en een zakdoek met tranen; voor Stille Zaterdag een kaars en voor Pasen een bloembol. Ook zit er een instructie bij de tas, zodat u precies weet hoe en wanneer u de verschillende attributen kunt gebruiken. De tas wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Elst en bij de totstandkoming van de tas zijn zowel de diakonie, het CPO en de dames van het Crea(t)uur betrokken geweest. Een mooie samenwerking dus vanuit verschillende geledingen van de gemeente. Als u ook graag zo'n tas wil ontvangen, meld u zich dan aan bij het kerkelijk bureau. Info@pg-elst.nl. Als u iemand weet die graag zo'n tas wil, kunt u de naam van die persoon ook doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Ds. Aafke Zaal

Gesprekskaartjes

Vandaag en de komende weken ligt er op de tafels in De Ruimte een aantal gesprekskaartjes.

Op de kaartjes staan vragen die te maken hebben met de lezing van de zondag.

De vragen zijn afgelopen donderdag ook de gemeente in gegaan via de verzendlijst 'Ogenblik voor God'.

U wordt van harte uitgenodigd om straks onder de koffie aan de hand van de vragen met elkaar in gesprek te gaan.

U kunt natuurlijk ook met uzelf het gesprek aangaan over de vragen die op de kaartjes staan.
Mooie gesprekken toegewenst in deze veertigdagentijd.
Ds. Aafke Zaal

Te zien in De Ruimte

Kantkloswerk van Mien Floors. Deze week nog te zien in de vitrinekast.



Paasmorgen: Paasontbijt en korte viering in de Sint Maartenshof

Voor jong en oud!!

Deze Pasen wordt iedereen uitgenodigd om het nieuwe leven te begroeten in de Sint Maartenshof met daaraan vooraf een ontbijt in De Ruimte. Maria wordt op Paasmorgen immers begroet door de tuinman die haar naam noemt en zo tot leven wekt. Wat is er mooier dan te midden van het ontluikende groen, bloemen en de geur van bloesem ons te bezinnen op het wonder van de opstanding. De zogenaamde Sint Maartenshof wordt dan voor even de hof van onze opstanding.

Het Paasontbijt, sober, doch voedzaam, is gratis.

We nodigen graag ouders en de kinderen van harte uit om ook te komen. De kinderen worden namelijk uitgenodigd om na het ontbijt in de tuin narcissen en krokussen in schalen te planten. Deze worden bij het begin van de Paasviering in de kerk gedragen!

Het ontbijt is dus ook voor de kinderen en daar wordt door de ontbijtgroep zeker rekening mee gehouden.

Wie wil deelnemen graag opgeven bij het kerkelijk bureau.

Het paasontbijt start om 8.30 uur en duurt tot 9.15 uur (kinderen mogen als ze 'klaar' zijn heerlijk in De Ruimte rennen/spelen).

Daarna is er de viering in de tuin o.l.v. ds. Aafke Zaal en ds. Jeroen Jeroense. De viering is van 9.30-9.45 uur.

Ds. Jeroen Jeroense en ds. Aafke Zaal

=====
-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.

Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente.

-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.

-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.

-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl.

-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl.

-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl.