

Kerkdiensten van zondag 5 februari 2023

10.00 uur

Voorganger	Ds. Jeroen Jeroense	Collecte 1	Noodfonds Betuwe
Organist	Dirk Luijmes	Collecte 2	Kerk
Opmerking	Doopviering	Collecte 3	Koren

19.00 uur **Ademviering**

Voorganger	Henk Minnema	Collecte	Koren
Pianist	Dirk Luijmes		

Diaconiecollecte

In juli 2017 is het Noodfonds Betuwe opgericht door kerken en instellingen in de Betuwe. De (stille) armoede en de groep 'minima' is groot. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in te spelen. Traditiegetrouw vervullen kerken hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen.

Een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken heeft de krachten gebundeld en kan snel, evenwichtig en eerlijk hulp bieden aan mensen in acute (geld)nood.

Collecte 3

Muziek maakt een wezenlijk onderdeel uit van de eredienst. De Protestantse Gemeente Elst heeft sinds een aantal jaren twee nieuwe koren, te weten: kinderkoor What's Up voor kinderen tussen 7 en 13 jaar en G-noot. Beide koren staan onder leiding van IJsbrand ter Haar.

'Stem die de stilte niet breekt': zondag 12 februari

Wat is bidden nu eigenlijk? Iedere zondag bidden we in de viering verschillende gebeden; kyrië, voorbeden, Onze Vader. Bidden we ook nog wel eens thuis? Of op de racefiets? Je vraagt je wel eens af of het allemaal wel zin heeft, er verandert toch niets, of wel? Krijgen we iets te horen van de Eeuwige/God/Levende? Het lijkt er op dat het 'stil is aan de overkant'. In de zondagse viering van 12 februari willen we daar eens bij stil staan. In de viering zullen Els Meulbroek, van de werkgroep mediatie en Rob van Neck, jeugdouderling, hun eigen ideeën rondom bidden verwoorden. Tevens zal organist Jaap Jansma muziek ten gehore brengen die uitnodigt om eens bij jezelf na te gaan wat bidden nu betekent. Misschien moeten we wel een uur lang stil zijn om bij de kern te komen... maar dat is nu ook weer zo wat. Bidden, stil zijn en de stem van de Eeuwige horen, wat betekent dit voor ons. Denk er maar eens over na. Zelf ben ik 7,8,9 februari te gast in abdij Koningsoord in Arnhem. Een Cisterciënzer monastieke gemeenschap. De enige Trappistinnenabdij in Nederland. Ik dompel me onder in hun getijdengebed. Bron voor mijn gedachten rondom gebed. Ds. Jeroen Jeroense



=====

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.

Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente.

-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.

-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.

-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl.

-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl.

-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl.