

Kerkdienst van zondag 19 juni 2022**10.00 uur****Voorganger** Ds. Dick Snijders**Organist** Dirk Luijmes**Collecte 1**

Rode Kruis

Collecte 2

Kerk

Collecte 3

Nacht van de vluchteling

Diaconiecollecte

Het Rode Kruis helpt in nood. Onder extreem moeilijke omstandigheden zorgt men in Oekraïne voor voedsel, water, medicijnen en medische hulp. Daarnaast staan de hulpverleners klaar om mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne op te vangen in omliggende landen en Nederland.

In de Hoorn van Afrika is een enorm tekort aan voedsel. Door onder andere droogte en sprinkhanenplagen zijn veel oogsten mislukt en conflicten maken het er niet makkelijker op. Gevolg: kale akkers, dode dieren, lege magen. 14 miljoen mensen hebben onmiddellijk hulp nodig. Het Rode Kruis helpt met onder andere voedsel, water en medische hulp.

Uitgangscollecte

In het weekend van 18 op zondag 19 juni wordt de nacht van de vluchteling gehouden, dit jaar extra actueel. Deelnemers lopen 40 of 20 kilometer om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Nijmegen is één van de startplaatsen en ook uit onze gemeente lopen mensen mee. Het startschot voor de 40 kilometer is om 12 uur 's nachts. De 20 kilometer begint op 18 juni om 19.00 uur.

Weekagenda

maandag	20	De Ruimte	09.00-09.15	Morgengebed	Henk Minnema
maandag	20	De Ruimte	15.00-16.30	Poëziemiddag	Joleen Kruijt
dinsdag	21	De Ruimte	09.00-09.15	Morgengebed	
woensdag	22	De Ruimte	09.00-09.15	Morgengebed	
woensdag	22	De Ruimte	10.00-12.00	Crea-t-uur	Mien Floors
donderdag	23	De Ruimte	09.00-09.15	Morgengebed	
donderdag	23	De Ruimte	17.30-19.30	Eten en Ontmoeten	Marja de Leeuwkerk
vrijdag	24	De Ruimte	09.00-09.15	Morgengebed	
vrijdag	24	De Ruimte	10.00-11.00	Stamtafel Actueel	Jeroen Jeroense
zondag	26	Grote Kerk	10.00-11.00	Kerkdienst	Jeroen Jeroense

Zet (blauwe) dinsdag 19 juli in uw/je agenda!

Want... we willen graag met zo veel mogelijk mensen de deelnemers van de vierdaagse verwelkomen en ervoor zorgen dat de wandelaars nog kilometers lang verder kunnen lopen. We verkopen drankjes en versnaperingen. De wandelaars kunnen naar het toilet en tot rust komen in de kerk, op het gazon of in De Ruimte. De kerk is zo zichtbaar tijdens de Dag van Elst en het geld wat hiermee wordt opgehaald gaat voor 100% naar een diaconaal project: Stichting Leergeld Oost Betuwe.

De jeugdleden van de gemeente zetten zich jaarlijks in om dit tot een succes te maken, maar omdat het ook zomervakantie is, zijn er ook een aantal op vakantie. We hebben u dus nodig! Ziet u het niet zitten om de hele ochtend te helpen? Geeft niets! Alle beetjes helpen, dus geef uzelf zo snel mogelijk op bij Dick via jjw@jeugdwerkpgelst.nl of schrijf u in op de inschrijffijl in De Ruimte zodat we een overzicht en planning voor de 19e kunnen maken.

=====

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.

Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente.

-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.

-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.

-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl.

-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl.

-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl.