

# ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

44e jaargang nr. 7 • september 2023

---

## MEDITATIE

### ‘Op reis door het leven’

Het lijkt wel alsof bijna iedereen in de bijbel op reis is. Eenmaal verdreven uit het paradijs zwerven de ‘aardman’ Adam en de ‘aardvrouw’ Eva continu over de aarde. De eerste aartsvader Abram verlaat zijn ‘aardland’ om ergens anders op aarde thuis te geraken. Het volk Israël trekt een leven lang door een woestijn om een land van melk en honing te vinden. Ruth steekt moedig en vol vertrouwen een grens over. Jezus en zijn leerlingen doortrekken bijna het gehele land tussen Galilea en Jeruzalem. Diegene met de meeste kilometers in de benen is zonder twijfel Paulus. Kortom: de bijbel zit vol reisgenoten en dito reisverhalen. De mens is immer steeds op weg. En God, de Eeuwige reist met hem of haar mee. Dit jaar heeft het theologisch café ‘God is op reis gegaan’ als thema gekozen. Het blijft altijd boeiend om de reizende figuren uit de bijbel als ‘spiegel voor ons eigen leven te gebruiken.

De bijbel als boek vol levensverhalen schetst niet voor niets de mens als een ‘mens onderweg’. De weg is namelijk een beeld dat staat voor beweging. Een mens die reist is iemand die zoekt, die nieuwsgierig is naar een andere horizon. Je voelt de dynamiek die spreekt uit ‘mensen van de weg’. Ze gaan, ze wandelen, ze pelgrimeren, ze reizen.

En al reizende doen de mensen ervaringen op. Ze beleven het leven en brengen hun belevingen in relatie met God. In het open veld, al reizende ontvouwt zich het religieuze landschap. God ontmoet je op de weg, in het gelaat van de voorbijganger. De mens die je tegenkomt op de weg groeit uit tot een engel, een bode uit de hemel, een reiziger waar je op kunt leunen.

Mij ligt het reizen wel. Het mysterie van het bestaan opent zich immers op het pad dat leven heet. Op reis komen we God op het spoor. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’, zegt Jezus. Door Hem te volgen, krijgt het leven zijn betekenis. Niet door thuis te blijven en je terug te trekken in een zogenaamd veilig bolwerk van instituties en regels.

Het beeld van de mens sluit uitstekend aan bij hoe wij het leven ervaren. We beleven ons leven vaak als een weg. Je komt als mens ergens vandaan. Geboren in de tijd. Beginpunt van de reis. Daarna ontvouwt zich een weg. Je eigen, persoonlijke levensweg. Anders dan de wegen van andere mensen, en toch ook weer dezelfde. Langs allerlei soorten wegen gaat ons leven. Zo verscheiden als er wegen zijn, zo divers is ons leven.

Als reiziger zijn we nooit alleen. Altijd lopen er medereizigers over het pad. De een loopt sneller, heeft haast en wil de finish schijnbaar snel bereiken. Een ander kuiert bedachtzaam. Schuifelt voetje voor voetje. Het is vaak de onvermoeide medereiziger die je aanspreekt wanneer angst je naar de keel vliegt. Je de moed in de schoenen zinkt. Godzijdank is er altijd iemand die je wil helpen jouw weg te vervolgen.

In het boek Handelingen ontdekten we de bijzondere ontmoeting tussen een voorbijtrekkende eunuch uit Ethiopië en Filippus, ‘een mens op reis’. (Hand 8: 26-40). Op de weg van Jeruzalem naar Gaza worstelt de vreemdeling met zichzelf. Hij had in de tempel naar het gelaat van de Eeuwige gezocht, hij vermoedde daar zicht te krijgen op zijn bestaan, maar echt helder was het hem niet geworden. Op de weg van de tempel naar de wereld, van het hemelse naar het aardse, probeert hij de heilige woorden te verstaan. Ze dringen niet binnen. Als onverwachte medereiziger vraagt Filippus hem: ‘Begrijp je wat je leest?’ Weet je wie je bent? Wie je wil zijn? ‘Nee’, zegt dan de Ethiopiër. ‘Als niemand mij wil helpen de weg te vinden.’ Het is Filipus die de moeite neemt de ander in te wijden in de geheimen van het geloof en het leven. Samen met de Ethiopiër gaat hij op zoek naar de zin van zijn reis. Twee mensen op de weg van Jeruzalem naar Gaza, tussen hemel en aarde verkennen ze in alle rust de route van het bestaan. De ontmande laat zich dopen, symbool voor het feit dat hij weer verder durft en kan reizen. De taak voor Filippus, de onverwachte metgezel zit er op, hij vervolgt zijn eigen weg, tot in Caesarea toe. We zijn niet alleen.

Een levensweg is trouwens nooit recht. De schrijver Ton Lemaire merkt in zijn boek ‘Filosofie van het landschap’ op dat landschapsschilders een weg altijd meanderend door het land afbeelden. Het



*Weg door landschap: Kandinsky (1905)*

maakt het schilderij spannend. De kijker is nieuwsgierig. Waar gaat die weg naar toe? Met je ogen dwaal je door het beeld en creëer je een verhaal. En laten we eerlijk zijn, wie wandelt er nu graag langs de snelste route van A naar B?

Het is levenskunst de bochten in je leven te leren waarden. Het is namelijk de kromming die voorkomt dat je maar voortjakkert over de weg. Het ontmoedigt geraas, drukte. Een bocht, hoe ingewikkeld die soms ook op het eerste gezicht kan lijken, dwingt je met harde of zachte hand stil te staan bij jouw weg en om ook eens van het uitzicht te genieten.

Als mensen van de weg hebben we een begeleider, een gids nodig. Een coach in modern taalgebruik. De Psalmen spreken van een 'Herder'. Een ervaringsdeskundige die de kudde helpt de grazige weide te vinden, die achter de bocht verscholen ligt. In bloei en vol sappig gras.

In onze traditie is dit Christus. Zijn weg hebben we leren ervaren als de meest unieke reis door het landschap van het bestaan. Door Hem krijgt onze weg betekenis. Reizen is dan niet langer een overgang van de ene naar de andere plaats, maar een inwijding in het bestaan zelf. Reizen dat is het leven!

*Jeroen Jeroense*

## KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te kijken via de website [www.pg-elst.nl](http://www.pg-elst.nl) of [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl)

### Zondag 3 september

10.00 uur KERK

12.00 uur KERK

19.00 uur KERK

Heilig Avondmaal  
bevestiging en afscheid  
diaken  
Ds. D.J.A. Snijders  
m.m.v. G-Noot  
organist: D. Luijmes

Orgelconcert

Ademviering  
Ds. D.J.A. Snijders  
organist: D. Luijmes

### Zondag 10 september

10.00 uur KERK

14.30 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense  
organist: J. Jansma

Ds. Co Jansen  
Ds. Ada Rebel  
Jacqueline van Dop  
kerkelijk werker  
bevestiging classis-  
predikant Ds. Ada Rebel  
organist: IJ. ter Haar

### Zondag 17 september

10.00 uur KERK

### Zondag 24 september

10.00 uur KERK

### Zondag 1 oktober

10.00 uur KERK

12.00 uur KERK

19.00 uur KERK

Vredeszondag  
Ds. D.J.A. Snijders  
m.m.v. ZWO  
organist: J. Jansma

Ds. D.J.A. Snijders  
organist: IJ. ter Haar

Belevingsdienst  
Ds. P.J.G. Jeroense  
Ds. D.J.A. Snijders  
Lisette Brandsma  
organist: D. Luijmes

Orgelconcert

Ademviering  
H. Minnema  
organist: D. Luijmes

## TOELICHTING DIENSTEN

### Ademviering 3 september

In de kerkdiensten willen we dichter tot God komen, en daarmee dichter tot onszelf en dichter tot elkaar. We gedenken dat God in het verleden heeft gesproken en we lezen de Bijbelteksten die daarvan getuigen. Als we die teksten lezen en beluisteren, kunnen we al dichter bij God komen. We noemen dat Woord van God. En als afgeleide kan ook wat erbij gesproken wordt als toelichting, uitleg, commentaar, bezinning, meditatie, associatie, verkondiging voor ons tot Woord van God worden.

Ook beeldmateriaal kan ons dichter bij God brengen. Ik denk hierbij aan iconen, wandschilderingen en beelden in kerken. Ze geven in een overzichtelijk beeld de geschiedenissen en legenden weer. Ottje Faber heeft een serie van negen iconen geschilderd die we gebruiken in de ademvieringen. Volgens een oude traditie worden iconen niet geschilderd, maar geschreven; ook de iconen spreken als Woord van God.

God spreekt niet alleen van buitenaf tot ons, maar ook van binnenuit door zijn Geest, in de stilte, in de twee minuten van het stil gebed in de vieringen op zondagmorgen, in de stilte van het morgengebed door de week, in de stilte van de meditatie op maandagavond, in de stilte thuis elke dag, in de twaalf minuten stilte tijdens een ademviering. Een stilte die welsprekend kan zijn.

Op 3 september en telkens op de eerste zondag van de maand houden we een ademviering om 19.00-19.45 uur in de Grote Kerk.

*Ds. Dick Snijders*

### Iconen door Ottje Faber

In de ademvieringen zitten we gericht op een opstelling van iconen. Iconen vormen een eigen beeldtaal. Voor ons als protestanten hebben ze niet dezelfde betekenis als binnen de oosters-orthodoxe traditie waar deze schilderijstijl vandaan komt en waar ook een hele theologie rond iconen is ontwikkeld. Een icoon is altijd geschilderd/geschreven op een plat vlak, twee dimensionaal, omdat het de grens aangeeft van de aardse werkelijkheid. Daarachter begint de hemelse werkelijkheid. De hemelse werkelijkheid krijgt glans door

het goud op de achtergrond van de icoon of in het aureool van de afgebeelde figuur. Een icoon geeft Christus weer, of Maria, of een heilige, of een groep heiligen, of een bijzondere gebeurtenis. Vanuit het oog van de eeuwigheid is alles in de geschiedenis tegelijk waar. Er is geen eerder en geen later. Daarom kan dezelfde persoon meerdere keren in dezelfde icoon voorkomen. Christus is bijvoorbeeld het kind op de arm van zijn moeder en tegelijk de gehangene aan het kruis en tegelijk de Verrezenen. En elke heilige staat niet op zichzelf, maar ontleent zijn of haar glans aan de manier waarop hij of zij het licht van Christus laat zien.

Met die beeldtaal kunnen ook wij als protestanten ons voordeel doen. We kunnen naar iconen kijken alsof het vensters zijn en ons bezinnen op welk licht door dit venster op onze werkelijkheid valt. Ottje Faber heeft negen iconen geschilderd en telkens staat er een van opgesteld in de ademvieringen. Telkens wil ik de icoon van de maand toelichten.



In september is dit Johannes Chrysostomus (Jan Guldenmond). Zijn gedenkdag is 13 september. Johannes Chrysostomus was een belangrijke prediker en kerkleermeester en samensteller van de liturgie. Hij leefde van 345 tot 407. Daarnaast laat Hij in zijn prediking ook zien dat je er als heilige flink naast kan zitten. Zijn icoon wekt dan ook niet alleen bewondering, maar ook pijn, verdriet en schaamte. Als gewone mensen kunnen we toch beeld dragers van Gods licht zijn.

*Ds. Dick Snijders*

## Vredeszondag 17 september 2023

Op deze zondagmorgen staan we stil bij wat er gebeurt in de wereld en in ons eigen land. Vrede begint klein, bij onszelf en onze omgeving. Vrede kan pas beginnen als er ruimte is voor de medemens in onze eigen samenleving. PAX, de organisator van de vredesweek, heeft dit jaar aandacht voor de inclusieve, eigen samenleving. Als mensen het gevoel hebben dat ze mee mogen doen, dat ze invloed hebben op hun eigen leven en hun omgeving, dan pas kan er verbinding ontstaan met zichzelf en de omgeving.

We lezen deze zondag uit Exodus 32, waarin de Heer boos is op zijn volk. Hij wil het volk vernietigen, maar Mozes komt op voor het volk en vraagt de Heer het volk te sparen. Hierin zien we de verbondenheid en de solidariteit van Mozes met het volk.

ZWO groep

### Jozef en zijn jas!

*De jas die je draagt zegt veel over het doel dat je hebt. Een regenjas om droog te blijven, een sportjack om lekker in te gaan bewegen. De jas van Jozef vertelt ook veel over zijn doel en bestemming.*

Toen ik begon als jeugdwerker in de kerk vier jaar geleden, voelde die nieuwe jas nog te groot. Ik moest nog groeien in mijn rol en taak. Nu vier jaar later zit de jas als gegoten en voel ik mij als Jozef. Jozef die droomde, voorspelde en waar zag worden. Mijn droom om geloof dichterbij kinderen en jongeren te brengen in de kerk, werd waar. Door mijn droom te delen met Jeroen en Dick ontstond het volgende plan.

Op 1 oktober 2023 gaan we een bijzondere belevingsviering houden. Onder leiding van Jeroen, Dick en Lisette, duiken we samen in het verhaal van Jozef op een wel heel speciale manier. Door de verschillende scènes uit het verhaal tot leven te laten komen. Kom je langs bij Jozef in de put? Of kom je hem opzoeken als hij gevangen zit in de kelder?

Heb je zin gekregen om mee te doen, we zoeken jou! De groep crea-t-uur heeft samen een mooie jas gemaakt. Of ben je een goed acteur en ben je niet bang om als Jozef in de put te gaan zitten. Of maak je graag muziek of zing je mee in het koor. Samen maken we deze droom waar!



Zondag 1 Oktober 2023

10:00 uur Belevingsviering

Grote kerk

Ds.Jeroen Jeroense en Ds.Dick Snijders

JJW Lisette Brandsma

m.m.v. vele vrijwilligers

## Jozef en zijn jas

Geef je op bij jeugd- en jongerenwerker  
Lisette Brandsma: [jjw@jeugdwerkpgelst.nl](mailto:jjw@jeugdwerkpgelst.nl)

### DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

Nieuwe jas gemaakt voor Jozef?



*Dankjewel creaclub,  
hij wordt vast prachtig!*

## GEDICHT VAN DE MAAND

### Een liefdesliedje van Judith Herzberg

*Mijn liefste is zo bijzonder  
Als een appelboom los in het bos.  
Beschut tegen de zon  
Zit ik in de schaduw er onder  
Zijn appels zoet in mijn mond.*

*Ik ga met hem naar het feest.  
Zijn liefde is als een vlag  
Als een vlag over me heen.*

*Geef me gauw iets te eten  
Een appel, een koek  
Want ziek ben ik, ziek van verlangen.*

*O, dat ik in zijn armen lag  
Eén onder mijn hoofd  
Eén over me heen  
En dat ik zijn ogen boven me zag!*

*Ik zeg jullie met klem  
Jeruzalemse meisjes  
Zet niet tot liefde aan  
Laat haar vanzelf ontstaan.*



Judith Herzberg heeft het Hooglied bewerkt en 27 liefdesliedjes geschreven. Het Hooglied behoort tot de wereldliteratuur. Het is lyrische poëzie met een sterk emotionele waarde. Prachtige poëzie die laat zien hoe mensen in bewondering naar elkaar kijken. We mogen ons gelukkig prijzen dat het Hooglied in de Bijbel beland is. Het is toch prachtig als je leest: 'Verkwik me met rozijnen, verfris me met appels, want ik ben ziek van liefde'.

Tijdens de poëziemiddag in september worden een aantal van de liefdesliedjes besproken.  
*Jeannette Maartense*

---

## AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEEENKOMSTEN SEPTEMBER

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers vermeld bij de personen die informatie over een activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de data en tijden die in de agenda genoemd worden. De organisatoren van de activiteiten hebben de verantwoordelijkheid.

### elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

*Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.*

### elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**

9.30-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekers

*Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.*

### elke donderdagavond **Eten en Ontmoeten**

17.30-19.30 uur De Ruimte

info: Marja de Leeuw

*Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.*

### elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

*Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.*

### Vrijdag 1 september **Ruimtwandeling**

13.00 – 17.00 uur De Ruimte

info: Feike Vlas

*Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen.*

### Maandag 4 september **Filosofie**

20.00 uur De Ruimte

*Gesprek naar aanleiding van de filosofie vieringen*

### Woensdag 13 september **Theologisch café**

20.00 uur De Ruimte

*Thema: God is op reis gegaan*

### Maandag 18 september **Spelletjesmiddag**

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas

en Joke Crajé

*Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.*

### Maandag 18 september **Poëzie-middag**

15.00-16.30 uur De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

*Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per mail naar [joleenkruijt@gmail.com](mailto:joleenkruijt@gmail.com)*

### Donderdag 21 september **Gesprekkring**

20.00 – 21.30 uur De Ruimte

info: Dick Snijders

### Maandag 25 september **Christelijke meditatie**

20.15 uur in de Kerk

info: Els Meulbroek

### Woensdag 27 september **Film: De acht bergen**

20.00 uur De Ruimte

## TOELICHTING AGENDA

### In gesprek over de 'Filosofie-vieringen'

Maandagavond 4 september

Plaats: De Ruimte

Aanvang: 19.30 koffie/thee

20.00 'In gesprek'

In de zomer zijn er een drietal 'Filosofie-vieringen' georganiseerd.

Vieringen waarin steeds een filosoof en Bijbeltekst centraal stond.

Zo kwamen Socrates, Nietzsche en Kierkegaard aan de orde; met als thema's: 'God en het goede', 'Is God dood?' en 'In beweging komen'.

De vieringen waren een boeiende mix van teksten, muziek, zang, overweging en beeld.

Het 'filosofen-bankje' is ondertussen een begrip geworden.

Verschillende mensen hebben gevraagd om over de thema's in gesprek te kunnen gaan. Graag willen we hiervoor de gelegenheid bieden. Gewoon een open avond zonder voorbereiding waar mensen vragen kunnen stellen en met de filosoof en theoloog (Henk en Jeroen) in gesprek kunnen gaan. We zullen niet alle antwoorden kunnen geven, maar wel onze gedachten delen. Als mensen de teksten willen hebben van de vieringen dan kunnen ze deze bij ons opvragen.

*Jeroen Jeroense & Henk Minnema*

### Jaarthema Theologisch Café seizoen 2023 – 2024

God is op reis gegaan

Reisverhalen. In de dynamiek van ons leven spelen verhalen over op-reis-gaan een belangrijke rol. Vakantie-reisverhalen worden graag verteld en al gauw laten we elkaar de plaatjes zien, de selfies, de zichtbare bewijzen dat we op onze reizen op boeiende, interessante of aangrijpende plekken zijn geweest.

In het reisverhaal van ons leven vertellen we waar we vandaan kwamen, wat we hoopten achter te laten, welke gevaren, crises, hindernissen we onderweg moesten trotseren en het hoofd bieden, waar we rustpunten en pleisterplaatsen vonden, waar we ons geïnspireerd voelden en met welk vertrouwen en met welke dromen we op weg zijn gegaan.

## THEOLOGISCH CAFÉ

*'God is op reis gegaan'*

Woensdagavond 13 september

De 'oer-pelgrim 'Abraham'

Woensdagavond 11 oktober

Reisbureau 'Mozes'

Woensdagavond 8 november

De antireiziger 'Jona'



Reisverhalen. Die weerklinken volop als we over geloof praten. Op reis gaan is misschien wel de oudste metafoor voor geloven. Geloof als op reis gaan met God.

Dan denken we aan Abraham, Jacob, Mozes, Ruth, aan de wonderlijke roeping en reis van Jona, aan de reizen van Paulus en latere missionarissen.

In die verhalen gaat het ook over God: die is op reis gegaan, met zijn volk, met zijn mensen, met zijn kind, vanuit een oud bestaan naar een nieuw bestaan. Maar Jezus vertelde ook in verschillende verhalen dat God ver weg is gegaan, ergens in een ver land is blijven steken; hier ervaren we Hem niet meer. Reisverhalen zijn verhalen van geloofs-vertrouwen, maar eveneens van god verlatenheid.

Daar duiken we tijdens het Theologisch Café in. In reisverhalen. Je laat een wereld achter je, je komt van alles tegen, wat is je bestemming, en wat is onze ervaring van God daarbij? Zeer invoelbaar in onze levensverhalen. Zeer boeiend om met elkaar uit te wisselen. In oktober wordt de film 'Godland' vertoond tijdens de filmavond. Een film over een Deense priester die afreist naar IJsland om daar een nieuwe kerk te bouwen.



Je bent welkom in het Theologisch Café, dat elke tweede woensdagavond van de maand, uitgezonderd in december, wordt gehouden in De Ruimte, aanvang 20.00 uur. Op 13 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 14 februari en 13 maart.

*Vorbereidingsgroep:*

*Jeroen Jeroense, Dick Kruyt, John Rademakers*

### **Gesprekskring: Wat geloven we nu eigenlijk?**

Elk woord van deze vraag kan al aanleiding zijn tot een heel gesprek. We zijn meer een zoekende gemeente dan dat we antwoorden hebben. Toch zijn ook antwoorden nodig om helderheid te creëren voor onszelf. Of als we aan een ander willen uitleggen wat ons beweegt. Hoe zien we God? Wie is Jezus? Waar denken we aan bij Heilige Geest? Wat is de verhouding tussen schepping en evolutie? Hoe kijken we naar de Bijbel? Wat is de zin van een kerkdienst en rituelen? Wat is de Bijbel voor boek? Hoe lezen we de Bijbel? Hoe zien we de toekomst? In deze kring krijgen we feitelijke informatie en spreken we met elkaar van hart tot hart.

Data: 2023: 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december. 2024: 18 januari, 15 februari, 21 maart 20.00-21.30 uur in De Ruimte  
Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 12, aanmelden vooraf.

Veel mensen zeggen: ik geloof niet dogmatisch. Dogmatisch geloven wordt als iets negatiefs gezien. We associëren het met vastgeroest, star, doods. Het is de denkers altijd te doen geweest om helderheid in het geloof. Helderheid in het geloof leidt tot een heldere communicatie. Vanouds is een dogma een afspraak; een afspraak om moeilijke zaken op deze manier onder woorden te brengen. Zo'n afspraak is nodig omdat er blijkbaar verschillend over gedacht kan worden. En na de afspraak kan dat natuurlijk nog steeds. Vooral machthebbers hebben belang bij eenduidigheid. De dogma's zijn dan ook pas vastgesteld nadat de Romeinse keizers, te beginnen bij Constantijn de Grote, de kerk tot bevoorrechte kerk of zelfs staatskerk hebben omarmd. Een dogma is daardoor helaas tot machtsfactor geworden om te bepalen wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort, meer dan alleen een denkmodel. Daar gaat het in deze kring zeker niet om. Integendeel, ieder is vrij om te denken zoals hij of zij denkt en om te zeggen wat hij of zij wil zeggen.

*Ds. Dick Snijders*

### **Christelijke meditatie**

Samen stil worden: op maandagavond mediteren in de kerk. Alle drukte even laten voor wat het is, onze drukke gedachten aan alles wat moet. Onze aandacht richten, oefenen om er gewoon te zijn zodat er ruimte komt voor stilte, stilte waarin de stem kan spreken op wat voor manier dan ook. Elke bijeenkomst besteden we kort aandacht aan de verschillende aspecten zoals aandacht voor lichaam en ademhaling. We lezen een tekst en daarna is het stil.

Een nieuw seizoen, waarin de eerste drie keer de adem (onze adem, de geest) centraal staat. Een mooi moment om eens mee te doen.

De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten op een stoel of meditatiebankje. De meditatie begint om 20.15 uur.

Van harte welkom. Wil je vooraf informatie mail me dan.

Data: 25 september  
9 en 23 oktober

*Els Meulbroek*

### **Film die er toe doet**

Woensdag 27 september: 'De acht bergen'

Dit seizoen wordt er iedere vierde woensdag van de maand een film 'die je raakt' vertoond. Na de film is er alle gelegenheid met elkaar over het thema van gedachten te wisselen aan en rondom de stamtafel. De film start om 20.00 uur.

We starten dit seizoen met 'De acht bergen', naar de bestseller van Paolo Cognetti, is een prachtige verfilming van het boek. Pietro ontmoet Bruno tijdens een van zijn familievakanties naar het door de Alpen omgeven Valle d'Aosta (Aostadal). Als vanzelfsprekend worden ze vrienden, al was het maar omdat er voor Pietro niemand anders is om mee te spelen. Hun diepgevoelde vriendschap wordt door toedoen van beider ouders tijdelijk onderbroken, maar als volwassenen komen ze elkaar opnieuw tegen en wordt het weer als vanouds, ook al zien ze elkaar soms tijden niet.

Ondanks hun verschillen hebben beiden een afwezige vader. Die van Bruno werkt elders en is dus fysiek afwezig, en hoewel Pietro bergwandelingen met zijn vader maakt, later mag Bruno ook mee, zijn

ze nooit heel hecht. Zijn vader is mentaal afwezig: vroeg of laat moet hij altijd weer terug naar Turijn, 'de stinkstad' waar hij werkt. Dat hij wél een vader-figuur voor Bruno blijkt te zijn steekt Pietro, maar desondanks blijven de twee een warme band houden. Want een beetje ruzie of onenigheid schaadt nooit de innige relatie tussen zwijgzame, bebaarde mannen die zichzelf als vrienden voor het leven beschouwen, wat er ook gebeurt.

*Marius Ouborg, Sita Kiestra, Petra Zey, Jeroen Jeroense*

### Leesclub start in oktober

Aukje Spoelstra en Kees van Nes hebben het plan hebben opgevat om de boekenclub van de Protestantse Kerk in Elst nieuw leven in te blazen.

Wij komen in het seizoen 2023/2024 driemaal bij elkaar om een boek te bespreken. De data zijn: 23 of 26 oktober, 22 of 25 januari en 22 of 25 april (maandagen en donderdagen).

Kees (c.nes57@upcmail.nl) neemt de organisatie en communicatie op zich. Aukje zal de gesprekken leiden op de bijeenkomsten. Aukje is neerlandicus en heeft ervaring met leesgroepen.

Als je mee wilt doen stuur dan een mailtje naar c.nes57@upcmail.nl . Ook voor vragen is genoemd mailadres beschikbaar. Maar je kunt ook bellen naar Kees van Nes.

Aukje en Kees hopen op mooie gesprekken en we doen er samen ons best om voor alle deelnemers het lees- en gespreksplezier zo groot mogelijk te laten zijn.

*Kees van Nes en Aukje Spoelstra.*



Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, kleine klusjes in en om het huis, boodschappen en tuinonderhoud.  
0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur)  
info@hulpdienstelst.nl  
www.hulpdienstelst.nl

## UIT DE GEMEENTE



### OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense

Ds. Dick Snijders

### SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

### LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres [liefenleedbrief@pg-elst.nl](mailto:liefenleedbrief@pg-elst.nl)

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

### **Wij gedenken mevrouw Sieny van de Kamp**

In haar huis is op 18 juli jongstleden op 83-jarige leeftijd overleden: Clasina Alida (Sieny) van de Kamp, echtgenote van Anton Onink.

Haar huis, 'De Roskam', kent een lange historie: het stond aan de Grift, de waterverbinding tussen Arnhem en Nijmegen dwars door de Overbetuwe. Trekschuiten hielden er halt. Trekpaarden werden er geroskamd en gewisseld voordat ze het volgende traject weer moesten trekken. De Roskam was ook voor haar de startplaats voor volgende trajecten: ze is er geboren en getogen, vandaar liep ze door het dorp op weg naar school of naar de Gereformeerde kerk waar ze kerkdiensten, clubs of catechisatie volgde, Sieny vond er haar man Anton, toen die als jonge man in dat grote huis in de kost kwam, van daaruit trouwden ze, ze is er uiteindelijk gestorven. En in de rouwdienst op 24 juli 2023 probeerden we de vraag te overdenken: Welk nieuw traject wacht haar nu?

De ziekte die zich bij haar in dit voorjaar opnieuw openbaarde bleek onbehandelbaar te zijn. En daar had ze het moeilijk mee. Het verlamde haar mentaal. Ook dit er nog bij, terwijl ze al langere tijd haar zorgen had om de ziekten van haar man, het was teveel. Eigenlijk paste dit niet bij deze vrouw, die haar leven altijd in het teken van zorgzaamheid zag: voor de kleuters die haar als leidster waren toevertrouwd, voor haar gezin, voor mensen om haar heen die een steuntje in de rug nodig hadden, voor ouderen en nieuw-ingekomenen in de kerkgemeenschap.

*Ik hoop dat ik zomaar in de nacht de rust vind waar ik naar snak...* En waar ze naar verlangde gebeurde: in haar slaap, tamelijk onverwacht is zij overleden. Thuis, in de Roskam. In lezingen en liederen hebben we er in de dienst in de Grote Kerk op 24 juli bij stilgestaan: *Hij geeft het zijn beminden in de slaap.* In Gods werkelijkheid van vrede mag zij nu wakker worden daar waar Zijn liefde alles in allen is.

*Ds. Dick Kruyt*

### **Wij gedenken de heer Nicolaas Verdoorn**

Een man met h art voor het christelijk geloof, en met passie voor bloemen en planten. Dit zijn naast de zorg voor zijn gezin, de twee belangrijkste polen in het leven van Nicolaas Verdoorn, weduwnaar van

Dineke Zwiers en van Dineke Kip en vader van Siety en Coert. Op 27 juli 2023 is hij, woonachtig in Tertzio, op de leeftijd van 95 jaar overleden.

Niek, geboren op 28 oktober 1927 in het gezin van een veearts in Den Haag, heeft de oorlogsjaren als jongen doorstaan, wist in zijn eigen volkstuintje groenten te verbouwen, ging naar de tuinbouwschool, en ondanks dat de school gesloten werd, stond hij erop zijn diploma te krijgen.

Als jonge man moest hij zijn dienstplicht in Ned-Indi  vervullen en kwam gelukkig in een rustig gebied op Sumatra terecht. Zijn passie voor bloemen werd versterkt door de overweldigende natuur, met onder andere de melati-bloem, die hij daar om zich heen zag. Terug in Nederland vond hij werk bij een bloemist en na enkele jaren kon hij voor zichzelf een bloemenwinkel beginnen, eerst in Voorburg, later in de nieuwe wijk Mariahoeve.

In kerkelijk jeugdwerk ontmoette hij een secretaresse, werkzaam bij Shell, die wonderwel, als tegenpool bij hem paste: Dineke Zwiers. Ze trouwden in 1960 en zij kregen twee kinderen. Zij groeiden op in een fijn gezin, met een vader die als het om geloofs-zaken ging, bijvoorbeeld de zondagsrust, nogal onwrikbaar was, en een moeder die de harde kanten op haar manier wist aan te vullen en te verzachten.

Na haar jarenlange ziekte en overlijden in 1988 vond Niek steun in een verdieping van zijn geloof. Hij verkocht zijn bloemenzaak. Ook vond hij in korte tijd een tweede levenspartner: Dineke Kip. Met haar verhuisde hij naar het oosten van het land en kwam in Elst terecht. Samen vonden zij een appartement in Tertzio, waar zij in 2018 is overleden.

In de dienst in de Grote Kerk op 3 augustus hebben we bij zijn levensloop, en zijn gepassioneerde geloof, stilgestaan. Op Nieks verzoek is gelezen uit Filippenzen 2: 1-5. En aansluitend bij zijn passie voor bloemen, de heerlijkheid van de Schepper in de schepping, hebben we ook gelezen uit Matthe s 6, over de leli n van het veld, die schoner zijn dan al het mooie waar Salomo zich in tooide. Wat zouden we 'bezorgd' zijn bij zoveel heerlijkheid? Gods Koninkrijk is voor hen die hier opmerkzaam voor zijn altijd nabij.

*Ds. Dick Kruyt*

## **We gedenken Paul Willem te Wierike**

25 juni 1949 – 27 juli 2023

Tijdens de dienst van gedachtenis op vrijdag 4 augustus is onder grote belangstelling Paul te Wierike herdacht. Veel mensen uit Elst hebben Paul leren kennen als Centrummanager. Daar was Paul de drijvende kracht en de verbinder voor vele initiatieven op het gebied van veiligheid, evenementen, bereikbaarheid, communicatie en aankleding om het centrum van Elst te versterken. Verder heeft Paul als voorzitter veel betekend voor de Elster Tennisvereniging ETV en De Stuw.

In alles was Paul een mensenmens die graag zijn talent om te besturen belangeloos inzette om de samenleving een stukje leefbaarder en menselijker te maken. Als jeugdoudlerling in de Protestantse Gemeente Elst heeft Paul zich zeven jaar ingezet voor de opbouw van het jeugd- en jongerenwerk. Een bijzonder moment voor hem en zijn naasten was zijn doop tegelijk met de doop van zijn dochter Linda. Zijn leven lang heeft Paul zich thuis gevoeld bij de Eeuwige; bron van liefde en licht.

Na de plotselinge dood van zijn eerste vrouw Marijke brak er voor Paul en hun dochter Linda een moeilijke tijd aan. Ook al is het hen gelukt om het leven weer vorm en inhoud te geven, het gemis en verdriet is altijd blijven bestaan. De laatste tien jaar heeft Paul in Angélien Marcelis een nieuwe levenspartner mogen vinden. Het waren tien prachtige jaren waarin ze samen veel mochten beleven.

In de dienst van gedachtenis is door verschillende mensen Paul herdacht; onder andere zijn dochter Linda heeft een persoonlijke levensschets van haar vader gegeven. Linda heeft ook samen met haar dochter Guusje, Paul zijn kleindochter, op een ontroerende manier een aantal coupletten uit Leonard Cohens 'Hallelujah' gezongen. Als alternatieve schriftlezing is in de viering geluisterd naar het lied 'Daarboven in de hemel' van Herman Finkers. In dit lied verwoordt Finkers op zijn eigen humoristische manier het geloof in een hemel ook al zie je deze niet. Paul als geboren Twentenaar wist zich een trouwe fan van Herman.

De laatste jaren was Paul ziek en zeker het laatste half jaar had hij het erg zwaar. Omringd door zijn familie en geliefde naasten is Paul gestorven. Tot

het einde toe is hij bij kennis mogen blijven en heeft hij iedereen bedankt voor de steun en troost. Nu is Paul gestorven en begint langzaam het besef te groeien dat hij er echt niet meer is. In onze gedachten is hij met de woorden van 'Blof' dichterbij dan ooit. Woorden uit het lied 'Dichterbij dan ooit' dat ook in de dienst van gedachtenis heeft geklonken:

*'Wie legt me uit hoe alles werkt  
Hoe groot het gat is tussen nu en nooit  
En hoe het komt dat ik nu merk  
Jij bent weg, maar dichterbij dan ooit'*

Als gemeente wensen we de naasten van Paul liefde en troost toe. Dat het leven van Paul ons tot zegen mag zijn.

*Ds. Jeroen Jeroense*



## **We gedenken de heer Theo Sanders**

Op 9 augustus is overleden de heer Theodorus Nicolaas Sanders, in de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Truus de laatste jaren in Elst. Theo Sanders was een echte Elstenaar. Truus kende hij al van de lagere school, soms liepen ze samen en samen zijn ze verder gegaan. Het langst hebben ze gewoond op Groenoord aan de Rijksweg Noord. Ze kregen in totaal zes dochters, waarvan de oudste helaas niet levensvatbaar bleek. Altijd was hij voor hen en voor de vijftien kleinkinderen beschikbaar voor een luisterend oor en goede raad.

Hij was echt een hobbyboer, gek op jongvee en met veel plezier in alles wat groeide en bloeide. Hij genoot dan ook van zijn werk bij de Algemene Inspectie Dienst. Paarden trokken hem wel het meest van al. Hij had er kijk op, kocht en verkocht, fokte zelf ook en hield bloedlijnen bij. Theo straalde mildheid en veel liefde uit naar de mensen om hem heen en ook naar de dieren. Met zijn gezondheid ging het soms heel slecht. Door een enorm doorzettingsvermogen en veel wilskracht

kwam hij er dan weer bovenop. Maar nu was het lichaam gewoon op.

De uitvaartdienst vond plaats op 17 augustus in Aster uitvaartcentrum. Naast de persoonlijke herinneringen stonden we stil bij I Korintiërs 13: 1-13, waarin Paulus schrijft dat alles verandert en ontwikkelt, maar dat liefde altijd en eeuwig hetzelfde blijft. De liefde van God en de liefde voor elkaar die schenkend is.

Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats in Elst. We wensen Truus, de kinderen en de kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.  
*Ds. Dick Snijders*

### **We gedenken de heer Theo Coenen**

Op 15 augustus is overleden de heer Theodorus Antoon Christiaan Coenen (Theo), in de leeftijd van 89 jaar, negen maanden nadat zijn grote liefde Ans was overleden. Theo woonde aan de in Elst.

Theo is geboren boven het vroegere café Kokkeland. Het gezin heeft aan de Aamsestraat gewoond en toen weer terug naar de Valburgseweg, waar Theo en Ans via een omweg later ook weer zijn gaan wonen. Lang heeft zijn schoonmoeder bij hen in gewoond. Toen zij in 1990 overleed, nam Theo het huishouden op zich zodat Ans kon blijven werken. Theo was gek op wandelen. De Nijmeegse Vierdaagse was zijn grootste hobby. Hij heeft deze 35 keer gelopen. En hij organiseerde dan voor zijn huis een groot feest, compleet met biertap, saucijzenbroodjes, kroketten en koffie. Niemand mocht te kort komen. Een andere grote hobby was muziek. Hij had enorm veel platen en CD's. Hij heeft nog een tijd muziek gedraaid in De Bongerd. Hij was een man die er gewoon was. Theo was een lieve man, met plezier in het leven, tikje ondeugend en eigenwijs, ruzie vermijdend.

De uitvaartdienst vond plaats op 22 augustus in de Grote Kerk. We stonden stil bij een tekst die over lopen gaat, 2 Timoteüs 4: 7 'Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.' Tijdens de dienst droeg ik – hoe kan het anders – de blauwe stola die voor Blauwe Dinsdag gemaakt is, de dag dat de Vierdaagse door Elst trekt.

Aansluitend vond de crematie plaats in het crematorium in Bommel.

We wensen de nabestaanden de kracht toe om het verlies te dragen.

*Ds. Dick Snijders*

### **Overleden**

Op 11 juli is overleden mevrouw S.B. Dunnink-Jacobs, in de leeftijd van 75 jaar.  
Geboren 3-10-1947

We gedenken haar met de woorden:  
*Niemand leeft voor zichzelf,  
Niemand sterft voor zichzelf.  
We leven en sterven voor God onze Heer,  
Aan Hem behoren wij toe.*

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

### **Hartelijk dank voor de steun bij de ziekte en het overlijden van Dirk Faber**

Beste gemeenteleden,  
Hartverwarmend is de steun die wij van jullie mochten ontvangen tijdens de ziekte van Dirk en na zijn overlijden. Dirk wilde graag zo lang mogelijk actief zijn voor de kerk, ook al ging het niet meer zo makkelijk als hij zelf graag zou willen. Hij is zo lang mogelijk naar de Stamtafel gegaan op vrijdag en voor de kerkrentmeesters deed hij wat hij nog wel kon (ook al werkte zijn slechtziendheid nogal tegen). Verder heeft hij tot het niet meer ging nog meegezongen met de band en was hij ook zeer betrokken bij de band toen hij zelf niet meer kon zingen. Hij genoot van de contacten met de mensen om hem heen. Wij hadden echt het gevoel dat we het niet alleen hoefden te doen.

Dank je wel dat je er voor ons was: met een luisterend oor, met het delen van mooie herinneringen, met een kaartje, met praktische hulp of een kort gesprek in het voorbijgaan. Wij voelen ons gedragen door alle liefde en warmte om ons heen.  
*Brigitte Faber-de Lange, Elisabeth en Wouter*

### **Bloemengroet**

Hartelijk dank voor de kleurige bloemengroet. Zo'n groet geeft je een duwtje in de rug en laat zien dat anderen aan je denken, vooral in moeilijke tijden. Gelukkig krabbel ik weer op en oefen ik flink met lopen.

*Jan Brouwer*

### **Onze jarigen van 90 jaar en ouder**

Op 13 september hoopt mevrouw D.W.C. van Mourik-Kusters 90 jaar te worden.

Op 15 september hoopt mevrouw D.A. Krijt-Huiskamp, 96 jaar te worden.

Mevrouw M.K. Voogt-van Zelm hoopt op 24 september 90 jaar te worden.

Op 26 september hoopt mevrouw M. Maan-Rodenburg 92 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

### **Huwelijk van Bas en Elianne**

Op 8 juli jongstleden zijn Bas Kampen en Elianne Colenbrander in het huwelijk getreden op Landgoed Rhederoord in De Steeg. Vanwege het uitzonderlijke mooie weer kon dit huwelijk buiten plaats vinden onder een grote oude eik.

Ze werden in de echt verbonden door BABS Caroline Douma, die de levensloop van beide huwelijkskandidaten op een ludieke manier doornam. Na het lezen van de trouwgeloftes werd hun huwelijk wettelijk bevestigd en de ringen werden door een neefje van de bruidegom aangedragen.

Deze wettelijke vastlegging werd gevolgd door een door beide ouderparen vormgegeven kerkelijke ceremonie. Geïnitieerd door Bas en Elianne zelf. Deze ceremonie begon met het aanhalen van de tijd die de jongelui hebben doorgebracht op respectievelijk de kinderkerk en The Meeting. In de laatste hebben ze een grote vriendschap ontwikkeld met andere jongelui uit de kerkelijke gemeenschap en de vroegere zeilkampen en avonden georganiseerd door onder andere dezelfde jongelui.

Er werd naar Marcus (12:31) verwezen en vervolgens werden beide doopkaarsen aangestoken. Hiermee werd het licht van de trouwkaars aangestoken. Er werden woorden aangehaald vanuit het bekende gedicht 'De Profeet' van de Libanese dichter Kahlil Gibran. Hierna volgde een metafoor over twee bomen die naast elkaar staan en iedere boom in zijn eigen tempo zich ontwikkelt maar de takken van de bomen verstrengelen met elkaar en de voedingsbodem waarin ze staan bestaat uit liefde en trouw. Gevolgd door de tekst Korinthe (13:4-7). Tenslotte hebben we hun de trouwbijbel overhandigd dat gevolgd werd door het lied: 'Ga met God en hij zal met jullie zijn'. Vervolgens werd de bruidstaart aangesneden en kon het bruidspaar de felicitaties in ontvangst nemen. Wij kijken terug op een fantastische, warme dag die met wederzijdse families, bekenden en veel jongeren uit The Meeting-vriendengroep gevierd werd.

*Namens de ouders van het bruidspaar, Annelies Colenbrander*



Goed nieuws (dubbel goed eigenlijk...)



Begin juli kreeg mevrouw Ashgari Barough - we kennen haar als Mehri - bericht van de IND dat de aanvraag voor een verblijfsstatus uiteindelijk is gehonoreerd. Mehri kan nu zonder angst en zorgen in ons midden wonen. Ze gaat nu de gewone asielpcedure in met te zijner tijd het inburgerings-examen. Dat gaat haar zeker lukken. Voor Nassr en Farhad (echtgenoot en zoon) betekent dit heel veel: ze is hun steun en toeverlaat. Mehri heeft op zondag 9 juli in De Ruimte lieve woorden gesproken en ons als gemeente bedankt voor de steun en aandacht die er was de afgelopen jaren. Bovenal dankte ze God voor de zegen die hij gaf. Nassr serveerde thee, koffie en limonade - hij had toch bardienst - en Mehri had voor cake gezorgd.

Daarnaast zijn Mehri en Nassr enkele dagen daarna grootouder geworden: hun dochter Fakhth is in Canada bevallen van hun eerste kleinkind: een zoon die de naam Adonai heeft gekregen. In het Hebreeuws betekent dit 'De Heer is mijn God'. Een betekenisvolle naam dus.

Jan Luiten

---

## KERKENRAAD

### Uit de kerkenraad

Het lijkt misschien alsof in de zomerperiode het hele kerkenwerk stilligt, maar dat is maar schijn. Natuurlijk gaan de kerkdiensten, in al hun veelkleurigheid, gewoon door. Dankzij de vele vrijwilligers wordt er ook in de zomer elke donderdagavond in De Ruimte samen gegeten, om maar een voorbeeld te noemen. Ook het werk rond het project 'Werk aan de Grote Kerk' ligt alles behalve stil. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de geweldige gastvrijheid die we als kerk, ook dankzij talloze vrijwilligers, hebben kunnen betonen aan de wandelaars van de Vierdaagse op de dag van Elst. En zo zijn er vast nog tal van andere voorbeelden.

Hoewel de mensen die gebukt gaan onder Long-Covid daar ongetwijfeld anders over zullen denken, is het leven post-Corona weer genormaliseerd. In de kerk betekent dit dat we weer gewoon handen schudden, natuurlijk als u dat zelf ook wilt. Over een paar onderwerpen denken we de komende maanden echter nog na, in het bijzonder over de wijze van collecteren en het gebruik van de preekstoel. Waar geen twijfel over bestaat is het streamen van kerkdiensten; wekelijks zijn nog vele tientallen volgers online en die willen we graag blijven bedienen. Ook voor het nuttigen van de avondmaalswijn kiezen we om hygiëneredenen blijvend voor kleine bekertjes.

Zoals u weet is een werkgroep onder aanvoering van Arjen Dijkstra op zoek naar drie voorzitters. Deze zoektocht zal direct na het zomerreces voortvarend worden vervolgd. In september nemen we afscheid van Froukje van der Honing als diaken. Maar gelukkig wordt in dezelfde dienst Magreet Elzinga-Suijkerbuijk bevestigd tot diaken.

Inzake het project 'Werk aan de Grote Kerk' zijn we nog steeds in afwachting van de uitkomsten van archeologisch en bouwkundig onderzoek, voorwaarde voor het concreet maken van de geplande aanbouw. Intussen zijn we gestart met het traject dat moet leiden tot financiering van het project. Het komende najaar zal daarvan in het teken staan. Mogelijk dat met name investeringen in vernieuwing en duurzaamheid in de tijd naar

voren kunnen worden gehaald. Ook dat wordt momenteel onderzocht.

Als het goed is zijn zij even noodzakelijk als onzichtbaar: vertrouwenspersonen. Leny Janssen en Frank den Daas waren al enige tijd vertrouwenspersoon voor de jeugd, maar in een nieuw te sluiten samenwerkingsverband met de ringgemeenten, zijn zij dat nu ook voor de volwassen gemeenteleden. Het samenwerkingsverband beoogt, naast kennis- en ervaringsuitwisseling, vertrouwenspersonen te delen, zodat afstandelijkheid en onafhankelijkheid in alle gevallen kan worden gegarandeerd. Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering deden Leny en Frank verslag van hun ervaringen en de training die zij hebben gevolgd.

In september staat de eerste reeks vergaderingen op stapel. Via Onderweg zullen we u steeds informeren over onderwerpen en besluiten die in de Kerkenraad en in de andere colleges op de agenda staan.

*Namens de Kerkenraad, Peter de Leeuw, voorzitter*

### **Wij staan voor een uitdaging!**

Onze oproep is niet aan u voorbijgegaan! Wij hebben al enkele namen van u ontvangen van gemeenteleden die zich mogelijk willen inzetten als voorzitter in de kerkenraad. Want, zoals u weet, komen er aan het einde van het jaar drie functies vacant: voorzitter kerkenraad, voorzitter diaconie en voorzitter kerkrentmeesters.

In september willen wij de eerste gesprekken voeren met de kandidaten die genoemd zijn en hun interesse en geschiktheid peilen. Drie voorzitters vinden is een uitdaging en daarom mag u ons nog steeds namen noemen van gemeenteleden die u een van deze functies ziet vervullen. En uiteraard mag u zichzelf ook aanmelden als u zich aangesproken voelt.

Wij gaan de uitdaging aan! Heeft u een suggestie of heeft u interesse in de functie van voorzitter, geef dat dan aan ons door.

*Arjen Dijkstra  
Ellen Burger  
Leny Janssen  
Wilmy Verschoor*

## **CPO (COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN)**

### **PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)**

Op woensdag 20 september is er weer een bijeenkomst voor de vrijwilligers van de PVD. De avond begint met tapas eten, vanaf een uur of zes. Ds. Jac Franken zal een inleiding verzorgen. Verdere informatie voor de vrijwilligers volgt nog!

Namens de PVD,  
*Gea Dijkstra*

## **DIACONIE**

### **Bezoek buitenlandse gasten op 16 en 17 september 2023**

In het weekend van Vredesavond zijn er ook twee buitenlandse gasten in ons midden: Kanimuthuselvi Ramaswamy Kothandapani uit India en Anderson Junio Alcantara Leite uit Brazilië.

Zij behoren tot een groep van 18 internationale theologiestudenten die drie maanden naar Amsterdam komen om deel te nemen aan het Bridging Gapsprogramma, een interculturele uitwisseling onder theologiestudenten.

Een groep met diverse nationaliteiten en kerkelijke achtergronden volgt samen een programma en maken kennis met kerken in Nederland. Ze hopen van september tot en met november onderzoek te doen, colleges te volgen en verschillende excursies te ondernemen in Nederland.

De ZWO-groep verzorgt hun ontvangst en onderdak en laat hen Elst en omgeving zien. Natuurlijk staat het programma ook in het teken van kennis maken met onze kerk en de gemeente. Daarom willen we u van harte uitnodigen om zaterdagavond samen met onze gasten te eten en daarna met elkaar in gesprek te gaan.

In de Blikvanger van begin september kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden.

Op zondagmorgen zullen onze gasten een bijdrage leveren aan de kerkdienst. Ook daarna kunt u hen ontmoeten tijdens de koffie in De Ruimte.

*De ZWO-groep*



## Vakantieweken van 'Het vakantiebureau' (voorheen Roosevelthuis)

Jarenlang heeft de werkgroep 'Recreatie Gehandicapten Nijmegen' een vakantie week georganiseerd naar Hydepark in Doorn. Mede door Corona maar ook door een tekort aan vrijwilligers die een volledige week meekunnen voor zorg en activiteiten lukt het de werkgroep niet meer om de organisatie van deze weken voort te zetten.

Afgelopen woensdagmorgen 9 augustus 2023 is de werkgroep voor de laatste keer bijeen geweest en zijn zij naar het Hydepark te Doorn gegaan. Vanwege onder andere Corona heeft de werkgroep de laatste vakantie week niet meer kunnen vieren in het paviljoen Roosevelt. Het hierdoor overgebleven geldbedrag dat jaarlijks door de classis werd toegekend bleef dus staan. De werkgroep heeft zich vervolgens ingespannen om dit geldbedrag op een andere wijze aan het Hydepark te kunnen besteden en dat is gelukt!

Van het geld is een duo-fiets en een tillift gekocht. Beide zijn woensdag 9 augustus 'officieel' aangeboden aan het Hydepark. Het Hydepark is enorm blij met onze schenking. Zowel de tillift als de duo-fiets zijn al volop in gebruik.



Het Hydepark is volop op en running. De weken zijn tot volgend jaar gevuld. Ook de Zonnebloem heeft de weg naar het Hydepark gevonden. De huidige groepen zijn wat kleiner en soms zijn er twee groepen tegelijk.

Gasten kunnen nog steeds op vakantie naar het Hydepark. Ze kunnen een vakantie boeken via het Vakantiebureau.

<https://hetvakantiebureau.nl/onze-zorgvakanties/>

Ook naar vrijwilligers zijn zij steeds op zoek, ook daarvoor kunt u via bovenstaande link informatie vinden of een aanmelding doen.



Het was een gezellige ochtend en we hebben veel herinneringen gedeeld met Aja Hendriksen. Zij is nog steeds werkzaam en af en toe komt Henk nog langs. Dit was het dus... 'het Roos'. Maar wij zijn met een goed gevoel weer huiswaarts gekeerd.

Met vriendelijke groet,

*Ineke Nab - van Druiten*

## DIACONIECOLLECTE SEPTEMBER

### KIA Zending Syrië; De kerk als plek van hoop en herstel

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft na militair geweld geleid tot een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.

Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het *Herstelfonds* opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen.

Op de lijst van het Herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor dat de

bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Door de internationale sancties is het ontzettend moeilijk om aan bouwmaterialen te komen. Ook de koersdaling van de Syrische pond is een groot probleem.

Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!  
Zie ook: [Bouw de kerk in Syrië weer op | Kerk in Actie \(protestantsekerk.nl\)](#) voor meer informatie

## UITGANGSCOLLECTES SEPTEMBER

### 3 september: Jeugdwerk The Meeting Zeilkamp

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en 'The Meeting'. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. Ieder jaar wordt traditiegetrouw het Meeting-seizoen op een onvergetelijke manier geopend. En dat doen we tijdens een van de leukste activiteiten van de Meeting: het zeilkamp. Jongeren van 12 t/m 17 jaar gaan mee met dit kamp. De jongeren logeren in Friesland en zeilen elke dag onder leiding van een ervaren schipper. Zo leren de jongeren, die net zijn overgestapt, de andere Meeting-jongeren op een ontspannen manier kennen. Het kamp wordt georganiseerd door leden van The Meeting en de Protestantse Gemeente Elst. Zij vormen samen de zeilkampcommissie.  
Zie ook: [The Meeting \(12+\) \(pg-elst.nl\)](#) voor meer informatie

### 10 september: Vluchtelingenwerk Overbetuwe

Vluchtelingenwerk Elst Overbetuwe helpt asielzoekers in nood in Elst en omgeving. Vluchtelingen in afwachting van hun procedure, vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd maar niet terug kunnen of terug durven. Mensen die een reële kans maken op een verblijfsvergunning, maar desondanks door de Nederlandse overheid in de steek worden gelaten. Vluchtelingenwerk helpt deze mensen met woonruimte, voedsel en advies. Vluchtelingenwerk is in hoge mate afhankelijk van donaties en de inzet van vrijwilligers.

Zie ook: [Locatie Overbetuwe \(vluchtelingenwerk.nl\)](#) voor meer informatie

### 17 september: Cliniclowns

Bij Cliniclowns werken ruim 95 professioneel opgeleide en betaalde clowns; professionele acteurs en actrices die zich hebben gespecialiseerd in 'Health Care Clowning'. Alle Cliniclowns hebben eerst een kleinkunstopleiding gedaan of hebben als theatermaker gewerkt en daarna een speciale training gekregen. Met creativiteit, humor en improvisatiespel doen ze er alles aan om zieke kinderen, kinderen met een beperking of mensen met dementie te laten ontspannen, zorgen te laten vergeten of te laten lachen. Door even écht contact te maken zorgen ze dat iemand zich emotioneel sterker voelt.  
Zie ook: <https://www.cliniclowns.nl/> voor meer informatie



### 24 september: Plastic Soup Foundation

De tsunami van plasticsoep zo snel mogelijk stoppen! Dát is kort gezegd de missie van Plastic Soup Foundation. Lukt dat niet, dan zadelen we toekomstige generaties op met de gevolgen van een verschrikkelijke plaag. Plastic Soup Foundation is daarmee een 'single issue'-milieuorganisatie. We houden ons met één ding bezig: het stoppen van de plasticvervuiling bij de bron.

Om dat doel te bereiken leggen we graag de vinger op de zere plek, vooral bij de industrie en de overheid. Ook benadrukken we steeds meer de relatie tussen plastic en menselijke gezondheid, zoals met onze Plastic Health Summit en de campagnes op het terrein van microplastics en plasticafval. Educatie vormt vanzelfsprekend een belangrijke pijler van ons werk, want kinderen zijn de toekomst. De bron van die plasticvervuiling zijn we trouwens vaak zelf; de plasticsoep begint al voor je eigen deur op de stoep. We kunnen met z'n allen echt veel meer doen dan we geneigd zijn te denken! Zie ook: [No Plastic In Our Water Or Our Bodies - Plastic Soup Foundation](#) voor meer informatie.



---

## COLUMN

### Zwoegend zwitserleven

Hoewel een column er misschien niet voor is bedoeld, ik kan het er gewoon niet niet over hebben: onze fietstocht naar Zwitserland. Toch eerst maar even namen en rugnummers, ook omdat velen van u hen zullen kennen: Marten Kampen, Ate Lindeboom, Jaco Schoenmaker en ikzelf dus, vier mannen op zekere leeftijd die afgelopen winter het plan opvatten om met de racefiets naar het Zwitserse Rhônedal te gaan, 1000 km in 8 dagen. Uit het feit dat ik dit met enige trots (niet te veel natuurlijk) kan zeggen, mag u opmaken dat we in goede gezondheid zijn teruggekeerd. Gelukkig, want zo vanzelfsprekend is dat niet. Naast een goede voorbereiding en net voldoende bagage om 's avonds droge kleren te kunnen aantrekken, heb je vooral een flink pakket aan vertrouwen nodig. Vertrouwen in je eigen lichaam en geest, vertrouwen in de steun van je meefietsende vrienden en vertrouwen in je medeweggebruikers. Met name tijdens onze laatste etappe vielen deze drie samen. Op het programma stond de beklimming van de bijna 2200 meter hoge Grimselpas: tweeënhalf uur klimmen (voor mij dan), met aan de rechterkant gapende afgronden en aan de linkerkant een niet aflatende stroom van motoren en auto's in twee richtingen. Het meest spannende moment beleefde ik toen ik mij tegelijk met meer dan 20 brullende Ferrari's in een lange, donkere, steile tunnel bevond. Nog nooit had ik de begrippen 'hels lawaai' en 'licht aan het eind van de tunnel' zo aan den lijve ondervonden. Gelukkig wist ik mij gesteund door de wetenschap dat boven op de berg de bijna voltallige redactie van Onderweg stond te wachten, met voedsel en enthousiaste toejuichingen. En als het echt niet meer zou zijn gegaan, dan zouden zij mij met liefde hebben gerepatrieerd, daar was ik zeker van.

Eigenlijk staat zo'n tocht model voor het leven zelf, zo bedacht ik mij onderweg. Een ambitieus doel bereiken vergt alle aandacht en concentratie, in het 'hier en nu'. Dan beperkt de vraag naar de zin van het leven zich tot overleven en het uitzicht op het eerste biertje op het terras. Als het doel is bereikt, dan geeft dat voldoening en het recht op rust en herstel. Dan ontstaat er ook ruimte om na te denken over 'daar en later', over hoe het verder moet

met de kleine en grote wereld, in ons geval tegen de achtergrond van de geleidelijke overgang van het werkzame naar het gepensioneerde leven. Die overgang van praktische naar meer filosofische onderwerpen gaat overigens niet vanzelf, daarvoor moeten wel een paar andere registers worden opengetrokken. Daarom had ik in een van mijn schoenen een stapeltje kaartjes gestopt, gelukkig niet zwaarder dan 40 gram, met gespreksvragen die verband houden met het thema 'dankbaarheid'. Drie vragen waaruit boeiende gesprekken voortvloeiden, geef ik u graag mee voor een gesprek met uzelf en in uw eigen kring: 'Is dankbaarheid een vorm van geven of nemen?', 'Kun je genieten van kleine dingen?' en 'Wat is de mooiste les die je in je leven hebt geleerd?'

Geïnspireerd door gebeurtenissen en ervaringen onderweg – de begripvolle omgang van Duitsers met fietsers, de verbazing over het massaal doelloos rondjes rijden over bergpassen met veel te grote auto's, de overweldigende natuur, de verrassende en soms onthutsende gesprekjes met hotelgasten en -uitbaters – passeerden ook thema's als de aantasting van de aarde, het groeiende wantrouwen in regering en overheid en de mogelijke uitkomsten van de aanstaande verkiezingen de revue. Vreemd genoeg hebben we over onze kerk maar weinig gesproken; kennelijk hebben we daar dus niet zo veel zorgen over. Wel hebben we in elk geval twee kerken van binnen gezien: de overweldigende Keulse Dom en het intieme kerkje van het Zwitserse bergdorp Blatten, beide van grote schoonheid. Op een mooie zondagmorgen bereidden we ons voor op het vertrek uit hartje Zürich. Rondom ons beierden talloze klokken. Het is dat we een reisdoel hadden, want het had niet veel gescheeld of ik had mij met fiets en helm tussen het kerkvolk begeven.

Een paar weken daarvoor bezocht ik – dit keer met mijn geliefde wederhelft – de kathedraal van het Spaanse Segovia. Tot mijn geluk vond daar tijdens ons verblijf een orgelconcert plaats, en nog wel op twee orgels tegelijk. Het tegenvallende concert ervoer ik als een 'verborgen zegening', want nog meer dan ik al deed prees ik mij gelukkig met onze eigen kerk, met onze orgels en muziek, met de gemeenschap die wij hier in Elst vormen. Alle reden dus om mij ook het komend seizoen te blijven inzetten. En gelukkig geldt dat ook voor heel veel anderen.

*Peter de Leeuw*

---

## JEUGD

### CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

### KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



### We gaan weer beginnen!

Voor de vakantie hebben we een prachtige en gezellige overstapviering met elkaar beleefd. Isa, Jelmer, Tijn, Marius, Imogen, Annemijn en Julia hebben de overstap gemaakt, geholpen in de dienst, afscheid genomen van de kinderkerk en de basiscatechese en ze zijn warm welkom geheten door de leden van The Meeting. Iris was via de live verbinding ook bij ons en stapte tijdens een voorbereidingsavond al over. Wat was het leuk dat er zoveel kinderen van de kinderkerk aanwezig waren! Snel daarna begon de zomervakantie. We hopen dat jullie hebben kunnen genieten van leuke dingen doen.

Op zondag 27 augustus begint de kinderkerk weer met de jongste groep (groep 1 t/m 4) en de oudste groep (groep 5 t/m 8). Op 10 september is er een startzondag van de kinderkerk, waarbij we elkaar in



de groepen (weer beter) leren kennen en maken we er een gezellige ochtend van. Hopelijk zien we jullie weer in de kinderkerk. Tot snel! Groeten namens de kinderkerk,

*Frederiek Hiemstra*



*The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!*

*Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via [jjw@jeugdwerkpgelst.nl](mailto:jjw@jeugdwerkpgelst.nl)*



Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website [www.pg-elst.nl/jeugd](http://www.pg-elst.nl/jeugd)

Zoals eerder al vermeld, The Meeting heeft een instagram account. Mocht u instagram hebben en het leuk vinden meer van de bezigheden van The Meeting te kunnen volgen, nodigen wij u van harte uit om ons ook te volgen! [themeeting\\_elst](https://www.instagram.com/themeeting_elst)

### De Vierdaagse, wat een feest!



Dit jaar liep de Nijmeegse Vierdaagse weer door Elst na drie jaar van afwezigheid. Met een grote groep vrijwilligers van alle leeftijden stonden we vanaf 6 uur klaar voor de vele wandelaars die zouden komen. We begonnen samen door even kort stil te staan bij het goede doel waar we ons die dag voor gingen inzetten, Vluchtelingenwerk Nederland. Ik las een gedicht voor, zie hieronder.

#### *Een vluchteling*

*Hij is een vluchteling en  
voelt zich nergens thuis,  
want in Syrië daar  
stond eens zijn huis.*

*Hij heeft nu wel een woning  
toegewezen gekregen,  
maar is in gedachten bij  
hen die nog in Syrië leven.*

*Zijn familie en vrienden  
moest hij daar achterlaten,  
wat zou hij nog graag even  
met hen kunnen praten.*



We maakten alles klaar en wachtten voor spanning op de wandelaars. De eerste wandelaars deden de kerk aan voor het aansteken van een kaarsje. Vele wandelaars volgden voor een welverdiende pauze en al snel was het een vrolijke drukte. We hebben gezamenlijk een prachtig bedrag opgehaald van €1929,86, de diaconie zal dit verdubbelen. Grote dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en dank aan de vele gemeenteleden die even kwamen kijken. Tot volgend jaar!

*Lisette Brandsma, Jeugd- en Jongerenwerker*



#### **'Welke jas past bij jou'?**

Tijdens mijn studie verhuisde ik naar Wageningen om samen te gaan wonen met mijn jeugdliefde Sjoerd. Hier sloot ik mij aan bij de kerk waar mij al snel iets op viel, er was geen jeugdouderling. Wie vertegenwoordigt hier de jeugd dan en hun belang, vroeg ik mij af? De predikant kaatste de bal terug en vroeg mij of ik jeugdouderling wilde worden. Ik ben soms een beetje naïef dus zei 'ja hoor, dat wil ik wel'. Zo moeilijk kon het toch niet zijn, dacht ik. Die jas past mij wel, ik studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening en was creatief dus appeltje eitje. Mooi als we in de kerk kijken naar talenten en zo taken invullen. Een jas die je past, zit toch het allerlekkerste.

Na tien jaar werken in de zorg wilde ik echt iets anders maar wat dan. Welke talenten had God mij gegeven om mee te werken? Samen met Sjoerd maakte ik een lijstje met mijn talenten, eigenschappen en wensen voor een nieuwe baan. Daarnaast deed ik nog iets anders, ik legde de vraag neer bij God.

Een paar weken later zat ik achter mijn laptop te kijken op de site van Jong Protestant, een site waar ik vaak op keek als jeugdouderling. Die dag was het anders, er stond ineens een kopje vacatures, of had die er altijd al gestaan? Ik klikte erop en vond een prachtige vacature, jeugdouderling en wil je daar je werk van maken, wij zoeken jou! Hier kon ik alleen maar volmondig ja op zeggen, deze jas past mij en draag ik zo graag.

Nadat ik een baan als professioneel jeugdwerker in de kerk had gevonden merkte ik al snel dat deze jas minder lekker zat als de jas uit Wageningen. Hij voelde te groot, soms zwaar van verantwoordelijkheden en soms te klein door te weinig kennis uit de bijbel. Als ik minder lekker in mijn jas zit ga ik opzoek naar mensen die mij kunnen helpen. Ik vond in Anita een lieve vrijwilligster, we wandelden samen en bespraken de dingen waar ik tegenaan liep. Dit hielp en zij liet mij inzien dat als ik zou gaan groeien in mijn rol de jas steeds lekkerder zou gaan zitten. Daarnaast zocht ik een Bijbelstudie, het eerste jaar is achter de rug en ik kijk nu al uit naar het nieuwe seizoen. Lezen in de Bijbel, uitleg krijgen achter de verhalen, ik geniet er intens van. De jas in Elst is fijn, een lekkere warme jas door het warme welkom wat ik bij jullie mocht ontvangen.

Langzaam groei ik ook in deze jas en ben nieuwsgierig wat het nieuwe kerkenjaar ons brengt. Op naar 1 oktober waar we samen nadenken over 'Een jas die je past'.

*Lisette Brandsma*

### **CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:**

Lisette Brandsma      contactpersoon  
jjw@jeugdwerkpgelst.nl  
vacant                      voorzitter Meetingcommissie  
Internet:                    www.pg-elst.nl/jeugd

---

## **DIVERSEN**

### **Welke jas past bij jou?**

Zondag 1 oktober aanstaande vindt in de Grote Kerk een belevenisviering plaats met de titel: Jozef en zijn jas. Waarschijnlijk komen er beelden bij u naar voren van een mooie kleurige jas die Jozef in het Bijbelverhaal krijgt van zijn vader Jacob.

Als hij zijn broers bezoekt die de schapen aan het hoeden zijn, levert de veelkleurige jas problemen op. De broers zijn jaloers op het lievelingetje van zijn vader en de jas wordt hem afgenomen. Het vervolg van het verhaal is te lezen in Genesis 37.

De jas van Jozef paste niet bij de rol van herders. Misschien was de jas een voorteken van het leven dat hij later zou leiden aan het hof in Egypte. Daar heeft hij ongetwijfeld een mantel gedragen met een koninklijke uitstraling die hoorde bij zijn rol als onderkoning.

In ons leven vervullen we ook rollen, als kind, moeder, vader, politieagent, verpleegkundige, kapper, en zoal meer. Soms hebben we ook meerdere rollen/functies.

Soms is dan onze rol duidelijk te herkennen aan een uniform, maar heel vaak ook niet. De vraag is dan ook: past die jas/rol bij je? Of is je jas te groot of te klein?

Of heb je een versleten jas of juist een te krappe jas? Of houd je juist van een excentrieke jas? En soms is de jas nog te ruim en moeten we nog gaan groeien in onze rol of werk.

De redactie is dan ook op zoek naar mensen die een stukje willen schrijven over hun rol/werk in het leven, past de jas goed of moest de jas ingewisseld worden voor een andere? Hoe ervaart u uw leven/werk? U kunt het ongetwijfeld aanvullen.

Klim in de pen en laat het ons weten.

U kunt uw stukje sturen naar [onderweg@pg-elst.nl](mailto:onderweg@pg-elst.nl), de deadline voor het oktobernummer is zondag 17 september 18.00 uur.

Namens de redactie,

*Dirkje Lindeboom*

## VAKANTIE VERHALEN

### Onze Ronde van Nederland

Het is 23 mei, 09.30uur wanneer we de voordeur dichttrekken en uitgezwaaid door burens beginnen aan ons fietsavontuur. Onze eerste meerdaagse fietstocht, we vinden het best spannend.

De eerste nachten bij 'Vrienden op de Fiets' (VOF) zijn geregeld, de accu's opgeladen en tassen gepakt.

Het is 16 graden, best fris, maar toch vinden we bij Plasmolen een beschut bankje om koffie te zetten. Zelfs een maaltijd bereiden op ons éénpitsbrandertje lukt vandaag en alle volgende dagen wonderwel goed.



Een eerste kennismaking VOF is direct goed, wel vraag ik om twee aparte dekbedden in plaats van één grote, dat slaapt veel rustiger omdat de één het snel koud en de ander het snel warm heeft. Op naar Mierlo. Tjonge, afstanden van circa 90 km. blijkt (zelfs in de eco-stand) voor onze accu's te veel. De laatste kilometers rijden we zonder ondersteuning.

Na een bezoekje aan onze zoon in Eindhoven fietsen we verder en trekt het lied 'oh happy days' ons deze 1e Pinksterdag in Alphen een kerk binnen. Op de achterste bank genieten we van het koor.

Gelukkig bestaan onze dagen niet alleen uit fietsen-eten-slapen, maar stappen we regelmatig af om niets te missen van het moois om ons heen. Bij Bergen op Zoom duiken we Zeeland binnen waar we kennismaken met de hardnekkige Noordenwind die ons tot in Groningen gezelschap houdt, de bordjes met 'Zeeuwse windroute' doen hun naam eer aan. Bij Michiel de Ruyter in Vlissingen pakken we in de zon een strandmomentje. Het is 21 graden. Bij Oostkapelle treffen we weer een klein huisje, nu met een steile ladder naar ons slaaphok op zolder. Een beetje lastig als je 's nachts 2x moet plassen!

Een boottochtje bij Neeltje Jans, rondleiding op een mijnenveger in Hellevoetsluis en een poep-chique overnachting in een landhuis in Oostvoorne (allemaal van VOF), we zijn bofkonten!

De minicruise van 50 minuten brengt ons van Maasvlakte II naar Hoek van Holland, een duidelijk veranderd landschap met veel kassen.

In Den Haag struinen we begraafplaats Nieuw Eikenduinen af op zoek naar het graf van Diederiks ouders....zou het niet allang geruimd zijn?

Stom toeval dat we het, overwoekerd met klimop, vinden! We laten het graf een stuk netter achter dan we het aantreffen en fietsen door naar Noordwijk. Zelfs op onze e-bikes is het ploeteren tegen de wind in. Praten is door alle herrie onmogelijk. Maar wat genieten we van het duinlandschap. Nooit geweten dat onze duinen zo mooi zijn! We zetten koffie in het zonnetje waar ik even kan slapen op het warme zand. Diederik kletst intussen met een papierprikkende man en rondtrekkende



fietser, leuke gesprekken. Ook tijdens het fietsen groeten alle bekende fietsers elkaar enthousiast. We rijden allemaal ons eigen rondje.

Den Helder kunnen we niet voorbij zonder een bezoek aan de duikboot bij het Marinemuseum. Zelfs bij dit vierde bezoek is Diederik nog enthousiast. Ik loop heel geduldig mee, mijn tijd komt wel weer.

De Afsluitdijk overbruggen we met de fietsbus. De man die ik vraag een foto te maken neemt eerst een aantal selfies onder luid gelach van de groep. Het wordt een vrolijke rit.

In Wierum overnachten we in een soort antiekwinkel/schuur waar we zelfs onze fietsen binnenrijden en later onze spulletjes amper terugvinden. Onze gastheer is re-anactor, dat wil zeggen hij doet mee aan het naspelen van Middeleeuwse gebeurtenissen. We krijgen er alles (echt ALLES) over te horen. Krenten in de pap zijn zulke momenten.

We maken nu kleinere stappen, want we willen nog lang niet naar huis. Hoge terpen, wierden, veranderende kerktorens, boerderijen, hunebedden, alles komt voorbij.

Terwijl Elst smelt door de hitte fietsen wij met een lekker briesje langs Berend Botje in Zuidlaren, voorbij Emmen. We kokkerellen nog steeds enthousiast op ons brandertje en gebruiken soms de aanwezige waterkoker om champignons, rijst en/of tagliatelle te garen. Creatief koken!

Eén keer stonden we voor een dichte deur, ook telefonisch geen gehoor. Tja, wat nu? We zijn rond het huis gelopen en stuitten toen op een niet afgesloten deur waarachter twee opgemaakte bedden stonden met badkamertje. Toen we onder de douche stonden kwam onze gastvrouw thuis en waren we niet meer illegaal aanwezig.

Ook ons adres in Hardenberg zullen we niet vergeten. We kunnen voor € 18,00 per persoon mee-eten vertelt gastheer Francis, hij heeft restaurantervaring! Later blijkt hij vroeger kort in een restaurantkeuken geholpen te hebben. De aardige, aparte mensen hebben één missie en dat is iedere gast vertellen over hun ontmoetingen met engelen, profeten en hun dialogen met God. Na de maaltijd worden we getrakteerd op een concert

(20 minuten) waarbij de oren haast van je hoofd vallen, zo hard 'zingt' hij de Jiddische liederen. Langs zouthuisjes en Witte Wieven rijden we 36 dagen later, na 1500 km Elst binnen. Jammer dat het voorbij is, maar wat bijzonder om dit samen te mogen beleven!



*Diederik en Anneke van Romondt*

### **Hobby vitrinekast de Ruimte**

Misschien heeft u al in de hobby vitrinekast in de Ruimte gekeken en heeft u gezien dat hierin een nieuwe hobby is uitgestald.

Ik ben sinds een jaar of 10 verzamelaar van (oude) Ansichtkaarten welke over ons dorp Elst zijn uitgegeven. Ik verzamel zowel de versie met en zonder postzegel.

Ook de verschillende uitgifte jaren van een Ansichtkaart is in mijn verzameling terug te vinden.

Op vele Ansichtkaarten is onze mooie Grote Kerk vanuit alle windrichtingen te zien; hieronder staat





de kerk afgebeeld in het jaar 1899, gezien vanuit de Dorpsstraat.

Een aantal ansichtkaarten zijn ook terug te vinden in de boekjes 'Elst in oude Ansichten', maar er zijn er nog veel mee.

In de vitrine kast ziet u dan ook een kleine greep uit mijn verzameling.

*Marco Verschoor*

### **Kunst in de Kerk**

Nieuwe expositie: 'Expressie door impressie' van Saskia van den Berg-Jacobi uit Een-West in Drenthe.

In haar schilderijen is het vaak niet een bepaald punt dat de aandacht vraagt maar door middel van ritme en herhaling van vormen en kleurgebruik, lijkt het een onderdeel van een groter geheel. Naast verf gebruikt zij materialen zoals foto's, stof, gips, zand en touw. Door steeds laag over laag te schilderen en andere materialen aan te brengen, gedeeltelijk weer weg te halen en weer iets anders toe te voegen kan zij een indruk geven van iets wat haar bezig houdt of wat ze om haar heen ziet. In het schilderij op het affiche wordt Berlijn afgebeeld.

In de hal van de kerk liggen lijsten met namen van de werken.

*Aukje Spoelstra*

---

## **MUZIEK**

### **Orgelconcert**

*Op 3 september speelt de internationaal gelauwerde Pieter Jan Belder orgel en clavecimbel.*

In het concert dat Pieter Jan Belder op zondag 3 september geeft in onze kerk verbeeldt hij een tweestrijd tussen twee tijdgenoten die elkaar nooit hebben ontmoet: de minder bekende Franse componist Louis Marchand en de overbekende componist Johann Sebastian Bach. Het strijdtoneel beperkt zich deze keer niet alleen tot het orgel, maar strekt zich ook uit naar het klavecimbel.

Van J.S. Bach speelt Belder de swingende Vierde Engelse Suite en het monumentale Pièce d'Orgue (BWV 572). Van Marchand speelt hij stukken waarmee de componist hoopte een beetje uit de schaduw van de grote Bach te kunnen treden. Aan ons, de concertbezoeker, de vraag of hem dat een beetje



*Pieter Jan Belder*

is gelukt. Vanaf het begin van de jaren '90 maakte Belder maar liefst meer dan 160 CD-opnames, met onder andere grote delen van oeuvre van Bach, Scarlatti en Rameau.

Hij treedt vaak op in onder andere het Amsterdamse Concertgebouw, als dirigent van Musica Amphion en Collegium Vocale Gent of als klavecinist en organist als begeleider van internationaal vermaarde gezelschappen als het Gesualdo Consort.

Daarnaast doceert Belder oude muziek aan de Musikhochschule Lübeck. Het concert begint om 12.00 uur, duurt een uur en is gratis toegankelijk. Na afloop is er een collecte.

Het eerstvolgende concert is op zondag 1 oktober. Dat zal worden gegeven door de Nijmeegse organiste Jetty Podt.

*Namens Orgelstichting Elst, Peter de Leeuwkerk*

### **Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst**

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.

Van 1 april tot 1 oktober: elke zaterdag. In juli en augustus ook elke zondag.

Van 13.30 - 16.30 uur.

Rondleiding

om 14.00 uur (€ 5,00 pp,

€ 2,00 kinderen t/m 12 jaar).

Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag: afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl)



# Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

15 augustus – 15 november 2023

Saskia van den Berg – Jacobi

Expressie door impressie  
schilderijen



Zaterdag 2 september, 7 oktober en 4 november is de kerk van 13.30 - 16.30 uur geopend om de expositie te bezoeken. Van harte welkom!

[www.pg-elst.nl](http://www.pg-elst.nl)



Protestantse Gemeente  
Elst

