

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

43e jaargang nr. 4 • mei 2022

MEDITATIE

De weg van barmhartigheid

Het evangelie van Christus is goed samen te vatten in de zin: 'Wie God liefheeft, moet ook zijn naaste liefhebben'. Zoals te lezen valt in 1 Johannes 4: 21. Niet alleen liefhebben in mooie woorden, maar juist in daden. Het 'doen van de naaste liefhebben' wordt concreet in de werken van barmhartigheid. Namelijk: *'de hongerige eten en de dorstige drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven'*. Populair gezegd: zorg dat je naaste een dak boven zijn hoofd heeft, voldoende te eten en goede medische zorg'. Als gemeente van de Levende zijn we dan ook altijd gericht op de hulpbehoevendheid van de mens in nood.

Door blinden te laten zien, doven te laten horen en lammen te doen opstaan ontfermt de Messias zich over hen die aan de randen van de samenleving wonen. Mensen die tegen hun wil gemarginaliseerd zijn. De volgelingen van Jezus lieten zich door zijn houding inspireren en wisten zich solidair met de 'laatsten die maar geen eersten' werden in de maatschappij. Geloven, de Messias navolgen, was altijd concreet. Recht doen aan diegenen die onrecht lijden en onrecht benoemen en bestrijden. In de brief van Jacobus staat het scherp geformuleerd: *Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt...Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God'* (Jakobus 5:1, 4a.)

De kerk der eeuwen heeft dan ook altijd aandacht gehad voor de sociale onderkant van de samenleving. Mensen die leven aan de rafelranden van de maatschappij. Kloosters waren naast plaatsen van studie en gebed ook vaak een toevluchtsoord voor mensen in nood. Een kloosterorde als de Norbertijnen of 'witheren' zoals ze genoemd werden bouwden hun kloosters altijd op arme landbouwgrond om zo tussen de armsten te leven. Ook zochten ze naar de meeste effectieve landbouwmethoden om toch van arme grond te kunnen leven. Tevens zorgden ze voor onderwijs en medische zorg voor de dorpeelingen rondom hen. 'Bidden en werken' zogezegd.

Ook voor reformatoren als Luther en Calvijn moest de kerk naar binnen en naar buiten gericht zijn. Voor hen was het duidelijk dat kerk en overheid samen moesten werken om in navolging van Christus zorg te dragen voor zwakken in de samenleving. De scheiding kerk en staat bestond toen nog niet. Vandaag de dag staan kerk en overheid wel los van elkaar. Dit hoeft een goede samenwerking niet in de weg te staan. Het is volgens mij juist een goede zaak om verbindingen te zoeken wanneer het gaat om onze samenleving een stukje rechtvaardiger en menselijker te maken.

Overheid en kerk willen samen immers bouwen aan een betere wereld. Eentje waar welzijn en welvaart eerlijker zijn verdeeld. Zorg voor de naaste is voor allebei, kerk en overheid, een belangrijk thema. Het verminderen van armoede in onze samenleving is daar een goed voorbeeld van. Om armoede te bestrijden is samenwerking wenselijk.



Werner van den Valckert: *Uitdelen van brood door de regent in een Amsterdams aalmoezeniershuis; 1627.*

In de maand mei organiseert de diaconie van onze gemeente een 'week tegen armoede' om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Ook in onze omgeving leven mensen onder het bestaansminimum. Dit betekent vaak stress en sociale uitsluiting. Vaak is er schaamte om naar buiten uit te spreken dat je in armoede moet leven. Het doet pijn wanneer je je kinderen vanwege armoede niet kunt geven waar ze recht op hebben. Je voelt je als ouder tekort schieten. Als kerk kunnen we de armoede niet oplossen, wel kunnen we proberen het te verminderen en bespreekbaar te maken om mensen zo uit hun isolement te halen. Samen met mensen binnen en buiten de kerk organiseren we activiteiten die bewustwording rondom armoede willen vergroten. In deze Onderweg leest u er meer over. In deze week zoeken we als kerk juist de samenwerking met de overheid.

Volgens de Messias heeft ieder mens recht op voedsel. In de bijbel staat 'brood' voor een menselijke levensstandaard, die alles omvat wat het leven goed en menswaardig maakt. Armoede breekt de waardigheid van de mens af. Jezus breekt het brood en deelt het uit. De vroege kerk deelde na een viering altijd brood uit aan de armen. Vieren en delen vormden één geheel. Het zou een mooie bijvangst zijn als we na de 'week tegen armoede' nog meer gaan beseffen dat Christus navolgen bestaat uit bidden en werken. Niet alleen maar praten over eerlijk welvaart verdelen, maar ook doen.

Ds. Jeroen Jeroense

KERKDIENSTEN

Zondag 1 mei

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK

Henk Minnema
organist: D. Luijmes
Ademviering

Zondag 8 mei

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: IJ. Ter Haar

Zondag 15 mei

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense,
m.m.v. ZWO
organist: D. Luijmes

Zondag 22 mei

10.00 uur KERK

12 +

Ds. D.J.A. Snijders
organist: IJ. ter Haar

Donderdag 26 mei

Hemelvaartsdag
Hemels Fietsen

Zondag 29 mei

10.00 uur KERK

Ds. D.J.A. Snijders
organist: J. Jansma

Zondag 5 juni

10.00 uur KERK

Pinksteren
Ds. D.J.A. Snijders
Ds. P.J.G. Jeroense
Doopviering
organist: D. Luijmes

Bijbelleesrooster mei 2022

Zondag 1 mei	Jeremia 32: 26-44
Zondag 8 mei	Psalm 77
Zondag 15 mei	Jeremia 36: 27-32
Zondag 22 mei	Jeremia 39: 1 -10
Zondag 29 mei	Jeremia 42: 1 -12

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering

Op 1 mei is er een vesper onder de naam 'ademviering'. Het is een moment van bezinning. Samen verstilde liederen zingen uit Iona of Taizé of een mooi avondlied uit het Liedboek. We zijn ook samen stil, twaalf minuten. Een viering om op adem te komen onder leiding van Henk Minnema, om 19.00-19.45 uur in de Grote Kerk.

Ds. Dick Snijders

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN MEI 2022

elke werkdag Morgengebed

9.00 - 9.15 uur Grote Kerk

info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke woensdagmorgen Crea(t)uur

4, 11, 18, 25 mei

info: Mien Floors of Bertie Weernekers

9.30 - 12.00 uur De Ruimte

Neem je hobby mee. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond Eten en Ontmoeten

5, 12, 19 mei

info: Dick Snijders en Marja de Leeuw

17.30 - 19.30 uur De Ruimte

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid.

elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel

6, 13, 20, 27 mei

10.00 - 11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

Maandag 2, 16, 30 mei Spelletjesmiddag

14.30 - 16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas, Joke Crajé

Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

Vrijdag 6 mei Ruimtewandeling

13.00 - 17.00 uur De Ruimte

info: Feike Vlas

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

Zaterdag 7 mei Kunst in de Kerk

13.30 - 16.30 uur Kerk

info: Aukje Spoelstra

Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze verbondenheid met God. Kunst is daarom ook een onderdeel van onze kerk.

Maandag 16 mei, Poëziemiddag

15.00 - 16.30 uur De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de Bijbel zijn pure poëzie.

Maandag 16 en 30 mei Christelijke meditatie

20.00 - 21.15 uur Grote Kerk

info: Els Meulbroek

Meditatief leven is aandacht in stilte. Het vergt oefening om er gewoon te kunnen zijn. Om niets te doen en niets te zeggen.

Woensdag 18 mei Leeskring

14.00 - 16.00 uur De Ruimte

Leeskring 'Eindelijk Volwassen'

info: Henk Minnema

In het boek van Frits de Lange lezen we over een derde weg voor wie de 60 is gepasseerd. Eeuwige jeugd, of kan het alleen maar minder worden?

De meest actuele agenda staat op de website of de Blikvanger.

PROGRAMMA 'WEEK TEGEN ARMOEDE' 9-15 MEI

Maandag 9 mei: 'Aan tafel met armoede'

Plaats: De Ruimte
18.30-21.30 uur

In de Ruimte wordt onder leiding van een kok een maaltijd van 1 euro per persoon voorbereid. Veel mensen die leven in armoede moeten voor dit bedrag zien te koken! Daarna wordt er gegeten met mensen die leven onder het bestaansminimum en worden ervaringen gedeeld. Ook wordt het 'armoede kwartet spel' gespeeld. Informatie over opgave voor deze maaltijd volgt nog.

Woensdag 11 mei: 'In debat over armoede'

Plaats: Koor Grote Kerk
19.30-20.00 uur: inloop koffie/thee
20.00-21.30 uur: inleiding en ervaringsverhalen.
Vervolgens debat.

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. In 2021 leefden bijna 1 miljoen mensen in een huishouden onder het bestaansminimum. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Ook in de Overbetuwe zijn er gezinnen die van een te klein budget moeten zien te leven. Carinda Jansen als onderzoekster verbonden aan de HAN heeft jarenlang onderzoek gedaan naar gezinnen die in armoede leven. Ook in de Overbetuwe heeft ze samen met studenten de sociale en economische ongelijkheid in kaart gebracht.

'Ik heb het idee dat er steeds meer aandacht voor armoede komt. Juist door zoiets verschrikkelijks als de toeslagenaffaire leren we dat het niet alleen maar mensen met kwade bedoelingen zijn die in deze situaties terecht komen.' Aldus Carinda in een interview.

De diaconie van de PG-Elst wil met deze avond aandacht vragen voor het onderwerp armoede. Juist als kerk weten we ons verbonden met hen die leven in een kwetsbare positie. Er is veel 'stille' armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten.

Naast de inleiding van Carinda worden er ook twee mensen aan het woord gelaten die in de Overbetuwe onder het bestaansminimum moeten leven. Ze zullen hun ervaringen delen. De avond wordt muzikaal omlijst door Astrid Kepers en IJsbrand ter Haar.

21.30 uur napraten onder het genot van een drankje
Opgeven voor deze avond is niet nodig
Ds. Jeroen Jeroense, Froukje van der Honig, Hester Liebeton, Gerdien van Prooyen - Landegent

Vrijdag 13 mei: 'Stamtafel en armoede'

Plaats: De Ruimte
10.00-11.30 uur met stamgasten die onder het bestaansminimum leven
Opgeven voor de stamtafel is niet nodig

Zondag 15 mei: 'Viering rondom thema armoede'

Plaats: Grote Kerk
8.30-9.30 uur: ontbijt
10.00-11.00 uur: viering met medewerking van Houseband en met ervaringsverhalen
11.00-12.00 uur: koffie, napraten

TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN APRIL 2022

Week tegen armoede,
9-15 mei in Grote kerk Elst

In Nederland leven meer dan een half miljoen huishoudens in armoede. Ook in het welvarend ogende Elst zijn er huishoudens die onder het

bestaansminimum moeten leven. Je zal maar buiten je schuld om te weinig geld hebben om iedere maand rond te komen. Nu een hoge inflatie de prijzen voor broodnodige zaken als voedsel en energie steeds verder opdrijft, zakken steeds meer huishoudens onder het bestaansminimum. Te moeten leven in armoede geeft veel stress, opvoedingsproblemen en sociale uitsluiting.

De Protestantse Gemeente Elst brengt het onderwerp armoede onder de aandacht in de 'week tegen armoede'. Van 9 tot 15 mei worden er verschillende activiteiten georganiseerd om bewustwording rondom armoede te vergroten en aan oplossingen te werken. Zo is er maandagavond 9 mei een maaltijd waarin gezinnen die leven in armoede hun verhaal vertellen aan gezinnen die geen financiële problemen hebben. Woensdagavond 11 mei is er in het koor van de Grote Kerk een debat over armoede waaraan verschillende organisaties deelnemen.



Zondagmorgen 15 mei sluiten we de week af met een viering waarin we ingaan op de ervaringen van deze week. Tijdens de week spreken we met jongeren over armoede. Weet je wat het betekent wanneer er thuis te weinig geld is om naar de sportschool te gaan of dat je niet mee kan gaan op schoolvakantie?

In de kerk staat solidariteit met mensen die vanwege armoede buiten de samenleving worden gesloten hoog op de agenda. Niet alleen in woorden maar juist ook in daden wil de kerk de woorden van Christus serieus nemen. *Want Ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe.* Jezus identificeert zich met de hongerige, 'dorstige' vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. Deze tekst heeft sinds mensenheugenis de christenen beziggehouden.

Met het organiseren van de week van de armoede en het meedenken over oplossingen wil de Protestantse Kerk Gemeente concreet meehelpen armoede te verminderen. Om te beginnen in onze leefomgeving.

Ds. Jeroen Jeroense

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjgjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief. De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

Dank

Hartelijk dank voor de fraaie en goed bij Pasen passende bloemengroet op Paaszondag 17 april 2022. Het doet je heel erg goed als je Protestantse Gemeente tijdens Pasen aan je denkt wanneer je het erg moeilijk hebt; wanneer je je pas overleden echtgenote heel erg mist en moet wennen aan en aanpakken van de eenzaamheid die is achtergebleven na de vele drukke jaren samen.

Jan Brouwer

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 7 mei hoopt de heer A.C.D. Kok de leeftijd van 92 jaar te bereiken.

Op 29 mei hoopt mevrouw A.J.Hendriks-Derksen de leeftijd van 94 jaar te bereiken.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

KERKENRAAD

CPO

Hemels fietsen op 26 mei

Heeft u het ook zo gemist? Samen met anderen op de fiets op Hemelvaartsdag? En halverwege een rustmoment waar aandacht is voor de lichamelijke en geestelijke behoeften? Nou, u bent niet de enige!

Daarom dit jaar als vanouds weer 'Hemels Fietsen' op Hemelvaartsdag: een rondje van 20 tot 25 kilometer waarin we elkaar ontmoeten en tijd nemen voor elkaar. Oude banden worden dan verstevigd en nieuwe gesmeed. Doe vooral mee!

Exacte gegevens over opgave en starttijd zijn binnenkort te vinden op de site van de kerk en in de Blikvanger. En laten we vooral hopen op stralend weer.

Leren en Inspireren

Behalve op de zondag is er doordeweeks ook heel wat te doen, zowel in de kerk als in De Ruimte. Een overzicht daarvan is de uitgave Leren en Inspireren. Jaarlijks een overzicht van activiteiten, belangrijk voor op de leestafel thuis. De laatste tijd had het de vorm van een kleurige brochure met verwijzingen naar de site pg-elst. Dit was vooral om snel te kunnen schakelen omdat er door corona regelmatig zaken wijzigden.

Kees van Nes -wie kent hem niet- was jarenlang de motor achter Leren en Inspireren. Kees stopt als redacteur van deze uitgave. Namens het CPO wil ik Kees van harte bedanken voor alle tijd en energie die hij hier - samen met Annet Postma en de beide predikanten- in stak. Met het oog op het komende kerkelijk seizoen - het is september voor je het weet - zijn we op zoek naar iemand die iets heeft met de vorm en inhoud van communicatie. Dat het er weer net zo uit gaat zien is geen voorwaarde: ook communicatie is aan verandering onderhevig.

Op het digitale vlak is zeker winst te boeken, omdat analogoog en digitaal elkaar versterken. Daarnaast is de werkgroep communicatie van PG ELST te zien als een welkome ondersteuning van iemand die mede deze kar wil gaan trekken.

Concrete vraag dus: wie wil meedenken en meewerken hierbij? Nadere informatie kan worden gegeven door de beide predikanten. Ook tips zijn van harte welkom.

Jan Luiten

DIACONIE

Overgewicht

U kijkt vast vreemd op als u een kilo appels koopt en daar van de groenteman 15 kilo verpakking bij krijgt. U heeft vast geen zin om 16 kilo te sjouwen als u maar 1 kilo nodig hebt. Toch vinden we het heel gewoon om de auto te pakken, waar in feite hetzelfde gebeurt: u wilt zich verplaatsen, maar daarvoor moet u wel een hele auto mee verplaatsen en die is vaak minimaal 15 keer zwaarder dan u.

De laatste tijd zijn de energieprijzen omhoog geschoten, niet alleen van gas en elektriciteit, maar ook van benzine. Daardoor zijn we minder

auto gaan rijden en minder snel; eenvoudige oplossingen, die we meteen weer vergeten zijn als de benzineprijs daalt. Wat we vaak vergeten bij ons auto-gebruik en de hoge benzinekosten is dat minimaal 90 % van de benzinekosten wordt betaald voor het verplaatsen van onze auto en de rest voor het verplaatsen van onszelf. Mijn auto is ruim 15 keer zwaarder dan ikzelf en auto's hebben de neiging om steeds groter en zwaarder te worden. Elektrische auto's hebben een zwaar accupakket, waardoor ze meer schade aan de wegen veroorzaken en de banden harder slijten. De Tesla model S weegt ruim 2000 kg.

Als u 's morgens dus met de auto naar de bakker gaat, verplaatst u een groot gewicht aan metaal en rubber voor uw verse brood. Voor de korte ritten is er een geweldig alternatief: de fiets. Die weegt veel minder dan u zelf weegt, zorgt dat u meer beweegt, waardoor u minder gezondheidsklachten krijgt. Verander dus van pomp.

(Nadeel van de fiets is wel dat hij voor de economie minder interessant is: veel minder onderdelen, veel minder onderhoud, veel minder vraag naar gezondheidszorg.)

Bert Wolters

(thema)diaken duurzaamheid PG Elst

Duurzaamheidstip:

Brandstof te duur? Verander van pomp!



Reacties en eigen tips graag naar
woltersbw@gmail.com



Voedselactie Oekraïne: niet alleen goed voor Oekraïners

Op 8 en 9 april is in 24 supermarkten in Overbetuwe en Lingewaard een inzamelactie van voedsel voor de mensen in Oekraïne gehouden.

Als u op één van die dagen boodschappen deed, heeft u dat vast gemerkt en wellicht ook zelf eten voor onze medemens in Oekraïne gegeven. Nu kennen we inmiddels de voedselbankactie rond de Kerstdagen, maar voor Oekraïne ging het om twee dagen in plaats van één dag. Daardoor waren er dus ook twee keer zoveel vrijwilligers nodig (500!); een enorme opgave. Maar van alle kanten werd spontaan hulp aangeboden; scholen die hun leerlingen hiermee een maatschappelijke stage konden aanbieden, carnavalsverenigingen, een heel koor, de Voedselbank die haar logistieke kennis ter beschikking stelde!



De opbrengst van 2042 dozen vol voedsel, met een gezamenlijke waarde van ruim € 70.000, was geweldig, maar vergeet ook niet dat deze actie bijna iedereen blij maakt en verbindt; de mensen die meehelpten met de organisatie horen hartverwarmende verhalen en het is mooi om te zien hoeveel aandacht sommige mensen besteden aan het uitzoeken van de juiste producten. De mensen die voedsel doneren zijn blij dat ze iets tastbaars kunnen doen, terwijl ze zich verder machteloos voelen in deze situatie!



Terugkijkend was het een actie die een prima resultaat heeft opgeleverd voor Oekraïne, maar ook zeer zeker voor het saamhorigheidsgevoel in Overbetuwe en Lingewaard. De voedselactie verbindt! Alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor deze bijzondere actie.

De ingezamelde etenswaren zijn overigens direct na de inzameling op transport naar Oekraïne gegaan waar ze onder militaire begeleiding zijn uitgedeeld aan de lokale bevolking in Oekraïne.

Bert Wolters

DIACONIECOLLECTE MEI

Belize-project

Als werkgroep DUURzSAAM Kerkzijn hebben we gezocht naar een mogelijkheid om Gods schepping in de oorspronkelijke vorm te beschermen tegen menselijke invloed. We kwamen uit bij een natuurbeschermingsproject van een mangrovegebied van bijna 400 vierkante kilometer in Belize, waar Burgers' Zoo zich al 30 jaar voor inzet. Mangroves worden weleens de kraamkamer van de oceaan genoemd, omdat veel vissoorten in de mangrove het levenslicht zien, die later op volwassen leeftijd naar de oceaan trekken. Ook voor veel vogelsoorten vormen mangroves veilige, goed beschutte broedgebieden waar ze hun jongen kunnen grootbrengen. Tenslotte vormen mangroves voor diverse amfibieën, reptielen en bijvoorbeeld ook krabbensoorten een ideaal leefgebied.

Mangrovebossen vormen een natuurlijke buffer tussen de zee en het binnenland. Vanwege deze gunstige ligging worden ze gekapt om plaats te maken voor garnalenteelt of woningen.

Het natuurgebied dat in dit project wordt beschermd is een zogeheten biodiversiteits-hotspot omdat er zeer veel verschillende dier- en plantensoorten in dit gebied voorkomen.

Er zijn 24 uur per dag rangers die het gebied bewaken, kwetsbare diersoorten worden weer uitgezet in de natuur en er zijn lesprogramma's ontwikkeld om Belizaanse kinderen te vertellen over het project.

Zie ook: <https://www.burgerszoo.nl/belize>

UITGANGSCOLLECTES:

1 mei: kinderkerk

In de onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. We collecteren deze keer voor de kinderkerk.

Elke zondag is er voor de kinderen van 4 -12 jaar kinderkerk. De kinderen leren op een leuke en inspirerende wijze bezig te zijn met het geloof. Ook krijgen ze soms een rol tijdens de kerkdienst.

Centraal staan de thema's;

- ons geloof in God en de mensen
- het Boek en de verhalen
- hoe leef je (normen en waarden)

Zie ook: www.pg-elst.nl

8 mei: KiA: Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India

In India breken veel meisjes hun opleiding voortijdig af en trouwen jong. Als hun man overlijdt groeien de problemen deze vrouwen boven het hoofd: ze worden gediscrimineerd en kunnen vaak niet meer voor hun kinderen zorgen. Samen met kerken in Noordoost-India zorgt het Priscilla Centrum ervoor dat deze vrouwen hun leven weer op de rit krijgen. Ze leren vaardigheden om in hun levensonderhoud te voorzien, groeien in eigenwaarde en bouwen aan hun geloof in God.

Zie ook: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/een-nieuwe-start-voor-kwetsbare-vrouwen-in-india/>



15 mei: Stichting Leergeld Oost Betuwe

Stichting Leergeld Oost Betuwe probeert, als onderdeel van Leergeld Nederland, te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Meedoen verruimt de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren ze wat teamgeest is en hoe ze zich moeten handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen deze vaardigheden niet leren, maar worden buitengesloten, komen zij ernstig tekort. Stichting Leergeld Oost Betuwe wil deze kinderen helpen om mee te doen. Zie ook: www.leergeld.nl/oostbetuwe

22 mei: Stichting Perspektief

Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om weer in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. De stichting richt zich op kansen en mogelijkheden en persoonlijke groei. Zie ook: <https://www.perspektief.nl/>

29 mei: De Kleine Wereld

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen mee aan het verbouwen van een oud kinderopvanggebouw om hier zes wooneenheden van te maken: vijf voor gezinnen met een verblijfsvergunning en één voor een Wagenings 'wegwijsgezin'. Door mee te helpen leren de vluchtelingen een vak en de Nederlandse taal.

Na de woningen wordt de buitenruimte ingericht. Zo is er een zaai- en kweekkas gebouwd om groenten te kweken. Het project wordt door de buurt omarmd.

Zie ook: <https://stichtingdekleinewereld.nl/>

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

**Voedselactie weer
groot succes**



*Vanaf grote hoogte zag ik de
betuwnaren doneren voor Oekraïne.*

DANK

GEDICHT VAN DE MAAND

Mijmering

*Ten slotte kwam het gesprek op het mooiste
voorbeeld van vereniging van materie en geest
geest en materie: de mens inderdaad
we hadden gedronken natuurlijk*

*iemand bekende dat hij in de mens toch
eigenlijk altijd ergens de mens probeerde
te vinden, daar ging het hem om
of we hem konden volgen*

*het was al laat maar we probeerden niet
al te hard te lachen-hij leek het te menen*

*iemand vroeg zich toen af of de mens kleiner
zou kunnen zijn dan zichzelf en zo ja
waar de mens dan moest worden gezocht*

*iemand overwoog de mogelijkheid dat de mens
even groot zou kunnen zijn als hij of zij zelf*

en dat zoeken dus overbodig zou zijn

*iemand meende dat wat je zelf niet bent- alles
om je heen dus- in je hoofd zit en dat je
dat ook bent: de mens is daardoor groter
dan zichzelf en dus onvindbaar*

*en zo waren er nog meer dingen
maar die waren niet onbegrijpelijk genoeg
om hier te noemen*

*misschien is de mens alleen maar een woord
en zelfs dat niet*

Rutger Kopland (1934-2012)



Dit gedicht van Rutger Kopland is voor mij een gedicht om lang over na te denken en over van gedachten te wisselen.

Zeker ook de laatste zin. 'het woord is mens geworden,' refererend aan 1 Johannes 1 vers 2-14.

Jeanette Maartense

COLUMN

Venijnig vooroordeel

In de week voor Pasen bracht mijn werk mij naar een hogeschool, in dit geval een uitgesproken christelijke hogeschool. Midden in het geanimeerde en interessante gesprek met een van de directieleden, stond hij plotseling op en zei toen: 'Peter, het spijt me, maar over twee minuten begint onze Passieviering en die heb ik nog nooit gemist'. Met een korte groet (geen hand natuurlijk) verliet hij halsoverkop zijn eigen kamer, mij enigszins verbouwereerd achterlatend. Kennelijk in de veronderstelling dat ik die uitnodiging zou afslaan, dacht hij er niet aan om mij te vragen om de viering bij te wonen. De viering was in de centrale hal van school, dus bij het verlaten van het gebouw kon ik er niet omheen. Dat deed ik dan ook niet; ik nam plaats op een barkruk in de aangrenzende kantine, zodat ik alles goed kon volgen. Al mijn vooroordelen werden bevestigd: een band zong wat christelijke evergreens, met die bekende zijig klinkende snikjes in hun stem, kennelijk om zo de eerbied te verhogen. De zangers maakten daar allerlei handbewegingen bij en verzochten de toehoorders, die inmiddels waren gaan staan, met hun hoofden mee te deinen op de muziek. Vervolgens nam de godsdienstdocent het woord, niet voor een overdenking of meditatie, maar voor een getuigenis. Met verheven stem ging hij uitvoering in op de zogenaamde verticale en horizontale geloofslijn. Ondersteund door een Power Point presentatie, om zo het publiek als het ware nog beter te kunnen overtuigen van de juistheid van zijn visie. Toen werd het voor mij tijd om de ruimte te verlaten.

Dat wil zeggen: bijna. Het verhaal is namelijk nog niet af. Want de godsdienstleraar sloot zijn getuigenis af met het uitspreken van zijn 'persoonlijke geloofsmissie'. Die luidde: 'liefde geven aan de mensen die ik onderweg tegenkom'. Een half uur lang had ik mij zitten ergeren, maar na het laatste woord was ik toch even uit het veld geslagen. Daar had ik even niet van terug: de beleving mag dan anders zijn dan ik gewend ben en mooi vind, maar in de kern willen we allemaal hetzelfde: van betekenis zijn voor de medemensen die ons pad kruisen. En daarbij proberen we allemaal het voorbeeld van Jezus te volgen. Niet alleen op deze school, ook op

veel andere plaatsen in onze gesecculariseerde samenleving. Een paar uur later zaten meer dan 2,2 miljoen mensen aan de buis gekluisterd bij *The Passion*. Het valt niet te ontkennen dat het verpakken van de Bijbelse verhalen in een eigentijds jasje de betekenis ervan dichterbij mensen kan brengen. En natuurlijk ook dat smaken nu eenmaal verschillen.

Over smaak gesproken, mijn smaak welteverstaan. Een paar maanden geleden sprak ik op deze plaats de hoop uit om eindelijk weer een Mattheüs Passion van Bach te kunnen bijwonen. Die hoop ging gelukkig in vervulling. Zeker zo indrukwekkend was de uitvoering van de zogenaamde Mattheüs Junior, een theaterstuk waarin een vader aan de hand van de bekendste delen uit de Mattheüs Passion het lijdensverhaal aan zijn zoon uitlegt. Dichter bij het verhaal was ik nog maar zelden geweest. Waarschijnlijk omdat de muzikdelen in originele vorm werden uitgevoerd, lukte het me bij deze uitvoering in elk geval wèl om over mijn vooroordelen heen te stappen. Waar ik erg naar uit kan zien, is het orgelconcert van IJsbrand op de avond van vrijdag 3 juni (voor meer informatie: zie elders in dit nummer). Voor dit bijzondere concert heeft hij de zogenaamde Passacaglia van Bach ingestudeerd. Passacaglia is afgeleid van het Spaanse 'pasar en la calle', oftewel: 'op straat wandelen'. Ruim 12 minuten lang wandelen we samen met Bach over straat, langs fraaie vergezichten en bijzondere ontmoetingen, voortdurend in een strak maar bijna gezapig wandeltempo. De doorgaande lijn in dit monumentale orgelwerk staat voor mij voor 'het leven', de talloze variaties voor de ontmoetingen met medemensen. Die mensen gaan we niet uit de weg, we lopen niet om hen heen, maar we beleven het contact intens en ten volle en laten ons erdoor inspireren. Zo krijgt 'liefde geven aan de mensen die ik onderweg tegenkom' muzikaal gestalte en is daarmee voor mij een inspiratiebron voor het gewone leven.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Terugblik kerk op schoot

Zondag 27 maart was de tweede kerk op schoot viering.

De viering lag al twee jaar klaar, maar door het welbekende virus kon die helaas niet doorgaan. Dus met goede moed en veel zin hebben we de tweede kerk op schoot voorbereid.

Het thema was Jona en de walvis. De kinderen mochten iets mee nemen voor in de koffer, wat neem je mee op reis?



Jona ging op reis naar Nineve, met de boot. De kinderen konden zelf ook in de boot stappen. Ook zagen ze de onderwereld van de zee. Het was een spannend avontuur om door de walvis opgegeten te worden. Het was een mooie viering met mooie ervaringen. In het najaar organiseren we weer een kerk op schoot viering.



Groet, Kerk op schoot commissie

Palmpasen in de kinderkerk



Wat fijn dat we weer samen konden komen op deze feestelijke ochtend! En wat waren er veel kinderen om het feest mee te vieren! Gelukkig boden spontaan tieners, ouders en oma's de helpende hand, waardoor ieder kind met een mooi versierde stok trots door de kerk kon lopen.



Paasochtend



Nog zo'n vrolijke en zonnige ochtend! In de feestelijk versierde Ruimte hebben we gekeken en geluisterd naar het Paasverhaal. Daarna knutselden we een potje waarin een zonnebloem is geplant. We sloten het Paasproject af met de afbeelding van de zon, als teken van nieuw leven.



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

Meetkringen

De Meetkring is weer bij elkaar geweest met diverse programma's. Op 23 maart hebben we gesproken over leven in het nu. Op 30 maart was het thema 'game over' over de invloed van gamen in het dagelijkse leven. Op 6 april heeft de heer Evert Meeuwissen namens de Oranjevereniging iets verteld over de oorlogsgraven op de Katholieke Begraafplaats en op de Algemene Begraafplaats in Elst. Op zijn vraag of jongeren van The Meeting dit jaar op 4 mei bloemen op deze graven willen leggen, reageerden de jongeren enthousiast. Dit zullen ze dus gaan doen. Daarnaast spraken we op 6 april over de rolverdeling in de Paasnachtdienst.

Op 13 april was er geen programma. Wel konden de jongeren als ze dat wilden mee de film 'Jesus Christ Superstar' beleven. De onderlinge gezelligheid in The Meeting sprak hen meer aan.

Dick Snijders

Paasnacht

In de kerkdienst van de Paasnacht hebben we kunnen genieten van de zang en het enthousiasme van het jongerenkoor onder leiding van IJsbrand ter Haar. Verder hebben jongeren de lezingen verzorgd en de attributen voor het houden van kerkdiensten - de paaskaars, de Bijbel en de doopkan - binnengebracht. De Paasnacht is het hart van alle vieren; daaruit ontspringt alles wat we op zondagen in de kerk doen.



Na de kerkdienst gingen we in een fakkeltocht naar het weiland van de familie Van Middelkoop waar het paasvuur werd aangestoken. Zo'n 60 tot 65 mensen waren hier aanwezig: kinderen, jongeren, oudere jongeren en volwassenen. Een bonte mix van mensen die zich in de koude nacht warmde aan het vuur, marshmallows warmde, broodjes bakte op een stok en verder zich tegoed deed aan wat drinken en chips. Een zeer geslaagde activiteit!

Dick Snijders

24 Uur van de hemel

In het weekend van 14 en 15 mei zullen de 12+ jongeren een '24-uur van de hemel' houden. Er staat onder andere een bezoek aan de sterrenwacht Halley op het programma, want de sterrenhemel is ook een hemel. Verder een ruilspel, veel gezelligheid, en een bezinnende 12+ activiteit rond de zin uit het Onze Vader 'op aarde zoals in de hemel'. Op het moment van schrijven is de overnachtingslocatie nog niet bekend. Het kost wat moeite om een geschikte plek te vinden, maar daar komen we vast wel uit. Het is mooi om te zien hoe goed de jongeren van de activiteitencommissie dit organiseren.

Dick Snijders

Contactpersonen voor The Meeting:

Dick Snijders	contactpersoon, Jeugd- en Jongerenwerker jjw@jeugdwerkpgelst.nl
Eva Buurman	voorzitter Meetingcommissie
Internet:	www.jeugdwerkpgelst.nl

DIVERSEN

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.

Van 1 april tot 1 oktober: elke zaterdag. In juli en augustus ook elke zondag.

Van 13.30 - 16.30 uur. Rondleiding om 14.00 uur (€ 5,00 pp, € 2,00 kinderen t/m 12 jaar).



Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag: afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl)

BERICHT VAN DE MUSEUMCOMMISSIE

Elke zaterdag open!

Vanaf 1 april is het museum op elke zaterdag open en kun je zo binnen lopen. Veel bezoekers weten de weg naar ons bijzondere erfgoed te vinden: het was telkens gezellig druk in de kerk. Enthousiaste mensen die gewoon de kerk van binnen wilden zien en een groot aantal dat bewust kwam om mee te doen aan een rondleiding.

Fijn dat het allemaal weer kan. En dan nog deze bijzonderheid, niet voor het Guinness Book of Records, maar toch: we hadden de jongste bezoeker ooit tijdens een rondleiding – ze was 3 weken!

De verruimde openstellingen van het museum zijn: van 1 april tot 1 november elke zaterdag, in juli en augustus ook elke zondag. De overige maanden: 1e zaterdag van de maand. Van 13.30-16.30 uur. Om 14.00 uur is er een rondleiding. Wil je op een andere dag komen of met een groep? Neem dan contact op met Jetty Gaasbeek, koster@pg-elst.nl



Extra rondleiders gezocht

Met de verruimde openstelling en meer bezoek in het museum kunnen we meer rondleiders gebruiken. We zijn op zoek naar vier nieuwe collega-rondleiders. Iets voor u of kent u iemand?

Bekijk de vacaturetekst en kom eens praten.

U bent van harte welkom

De museumcommissie

GEZOCHT: RONDLEIDERS (m/v) voor het TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Houd je van geschiedenis, vind je het fijn je hierin te verdiepen én vind je het leuk om in en onder de Grote Kerk van Elst met bezoekers door 20 eeuwen geschiedenis te wandelen en er op een interactieve manier over te vertellen? Dan zoeken we jou!

Het Tempel | Kerk Museum Elst vertelt een bijzonder verhaal. Het verhaal over een 2000 jaar oude cultusplaats. Door af te dalen onder de kerkvloer beleven onze bezoekers de grootsheid van de overblijfselen van twee tempels uit de Romeinse tijd en een Middeleeuwse crypte.

Sinds de zomer van 2021 is het Tempel | Kerk Museum onderdeel van een UNESCO-werelderfgoed, de Nedergermaanse Limes. Dit betekent meer belangstelling van jong en oud. Daarom zijn we op zoek naar vier enthousiaste vrijwilligers die bezoekers ontvangen en rondleiden.

Wat breng je mee?

- Interesse voor ons museum en onze bezoekers (jong en oud)
- Affiniteit met geschiedenis
- Gastvrijheid
- Goede communicatie

Wat verwachten we van je?

- Je bent bereid samen met de museumcommissie het museum nog beter op de kaart te zetten
- Je bent een teamspeler
- Je bent flexibel inzetbaar, doordeweeks en/of in weekenden, en waar mogelijk ook voor andere taken
- Je beheerst de Nederlandse taal; en misschien Duits of Engels
- Bij voorkeur ben je een paar dagdelen per maand beschikbaar
- Deelname aan vergaderingen van de museumcommissie
- Je hebt respect voor de kerkelijke gemeenschap, waar het museum onderdeel van is
- Je verdiept je in het verhaal van het museum en wilt dat op een aantrekkelijke manier delen met bezoekers
- Je woont binnen een straal van ca. 12 km van het museum.

Wat bieden we je?

- Een unieke historische plek om te werken met en voor bezoekers
- Samenwerking met een enthousiaste en gezellige groep mensen met gedeelde interesse
- Begeleiding door een van de vrijwilligers in de inwerkperiode
- Mogelijkheden om kennis en deskundigheid te vergroten.

Lijkt het je leuk om bij ons vrijwilliger te zijn?

Neem dan contact op:

Karin Besjes, werkgroep vrijwilligerszaken,
tel. 06 4326 3338 of kerkmuseum@pg-elst.nl

Voor informatie over het Tempel | Kerk Museum:
www.tempelkerkmuseum.nl

IJsbrand ter Haar houdt nieuwe orgel-CD ten doop met gevarieerd concert

Dit moment moet u beslist in uw agenda zetten: vrijdag 3 juni om 20.00 uur. Na enige Corona-vertraging is het feestelijke moment aangebroken dat IJsbrand zijn nieuwe CD introduceert. Niet zo maar een CD-tje, maar een zorgvuldig samengesteld programma waarin de klanken van onze beide orgels optimaal tot hun recht komen, met muziek van componisten uit Frankrijk, Duitsland (waaronder J.S. Bach), Engeland (Villiers Stanford) en Nederland. Als u de CD al niet besteld heeft, dan koopt u hem ongetwijfeld op de avond zelf (voor slechts 10 euro); dan heeft u daarna alle tijd om de muziek goed te beluisteren. Daarom heeft IJsbrand voor het concert van 3 juni, op speciaal verzoek van zijn sponsors, enkele andere stukken geprogrammeerd: voor op het Walker-orgel: van Bunk, filmmuziek van Burwell en Silvestri en een prachtige bewerking van psalm 84 van de nog actieve organiste M.C. de Jong; voor het Van Leeuwen-orgel: muziek van Strategier en Tunder, met als klappen op de vuurpijl de schitterende koraalbewerking over 'Schmücke dich, o liebe Seele' en de 'Passacaglia', beide, hoe kan het ook anders, van Johann Sebastian Bach.



De uitreiking van de eerste CD wordt luister bijgezet met een (gratis) drankje en een hapje na afloop. Dan kunt u de CD afhalen (als u hem heeft besteld) of natuurlijk kopen. Ook kunt u een exemplaar van de bijzondere tekening kopen die op de voorkant van het CD-doosje prijkt, bij dit artikel afgebeeld. Het concert vindt plaats onder auspiciën van de Orgelstichting. U kent ons principe inmiddels: de toegang is gratis, maar bij het verlaten van de kerk vragen we u om in geld uit te drukken wat u het waard vond. Dit con-

cert is tevens de Grand Opening van het nieuwe concertseizoen. Zoals u dat van ons gewend bent, zijn vanaf juli de concerten steeds op de eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Op 3 juli is het de beurt aan Dirk Luijmes. Dan weet u dat vast.

Het kan gelukkig allemaal weer: geen opgave vooraf, geen toegangscontrole, geen maximaal aantal concertgangers. Natuurlijk IJsbrand zelf, maar ook wij als Orgelstichting hopen op een grote opkomst voor dit ongetwijfeld prachtige concert op onze fraaie orgels.

Namens de Orgelstichting, Peter de Leeuwerk.

Liz en Puk uit Gendt

Zaterdag 9 april vertrok ik om 8.30 uur vanuit Driel naar de Albert Hein winkel in Gendt. Op zak een lijst met vrijwilligers, teams, aandachtspunten over de Voedselactie Oekraïne van 8 en 9 april. Voorafgaand aan dit spektakel, vele vergaderingen, mails, apps en telefoontjes van de werkgroep die dit allemaal heeft voorbereid. Zo'n 500 vrijwilligers kwamen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard in actie om voedsel te verzamelen van winkelend publiek in 24 winkels.

Nadat we, Jan Luiten en ik, contact hadden gemaakt met het winkelpersoneel en de filiaalhouder kwamen om 10.00 uur de eerste teamleden Peter, Tessa, Theo, Tine en Elise en later om 14.00 uur het tweede team met Jan, Anneke en Jos. De taken werden snel verdeeld. En de ene bananendoos na de andere werd gevuld. De actie liep als een trein. Ook het publiek was enthousiast!

In de ochtend kwam een moeder met twee kleine kinderen spullen afgeven. Ik vroeg een meisje wat haar naam was. 'Ik heet Liz', zei ze. Weet je wat we gaan doen? We zetten jou naam op dit blik soep, dan weten de kinderen in Oekraïne dat dit door jou gegeven is. Nou, dat was blijkbaar aangekomen, zowel moeder als Liz glunderden van oor tot oor.

We bedankten de mensen elke keer vriendelijk. Gedurende de gehele dag piepte mijn telefoon regel-



matig berichten de wereld in over de stand van zaken van de andere winkels.

In de loop van de middag kwam Jan Luiten nog even sfeer happen, dozen brengen en ging weer weg naar de volgende winkel. Even later kwam er weer een moeder langs met een jong kind. Ook zij gaf ons wat spullen en zei tegen haar dochter dat het allemaal voor de mensen in Oekraïne was. Ook nu weer vroeg ik het meisje om haar naam. 'Ik heet Puk', zei ze. Nou Puk, weet je wat we gaan doen?

We zetten jou naam op een pak macaroni. Ik schreef op: Van Puk. Kijk mam, zei ze, mijn naam is goed geschreven. Moeder en dochter waren apetrots dat specifiek dit pak macaroni van Puk afkomstig was. Prachtig! Ook de jeugd had door waarvoor deze actie bestemd was.



Een paar keer kregen de teams koffie aangeboden door het AH-personeel, die overigens zelf ook een mandje vol spullen doneerden. Ook de filiaalhouder was tevreden hoe alles verliep en schonk vijf dozen vol met pasta's.

Gedurende de dag wat foto's verstuurd naar Wichert van Olst om het verloop van de actie wat kracht bij te zetten. Na twee dagen verzamelen kwamen we op een totaal van 2.042 bananen dozen vol met voedsel voor de mensen in Oekraïne.

Jacob R. Alkema, Driel

Graag het boek 'Eindelijk volwassen' terug!

Als er een boek ligt op de rand van de bar van De Ruimte, dan kun je er meestal een briefje bij vinden: 'Om mee te nemen'. In het begin lag zo'n briefje er altijd, maar ja, op een gegeven moment weet je wel, dat een boek op die plaats te geef is.

Ondertussen wel vervelend voor mij, toen ik het boek 'Eindelijk volwassen' op de bar had laten liggen. Zou de eerlijke vinder het me terug willen

FRITS DE LANGE EINDELIJK VOLWASSEN DE WIJSHEID VAN DE TWEEDE LEVENSHELFT

brengen? Ik heb belangrijke passages onderstreept met het oog op de begeleiding van een leesgroep en kan het dus eigenlijk niet missen.

Als je het teruglegt in de kopieerruimte, dan vind ik het wel.

Henk Minnema

Kunst in de kerk

Nieuw: vanaf 11 mei in de kerk: Zomerexpositie. Kleurrijke schilderijen van Hans Langbroek (Arnhem)

Titel: (Be)spiegelingen.

Op zaterdag 4 juni te bezoeken van 13.30 tot 16.30 uur.

Meer hierover in het volgende nummer.

De kunstcommissie

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

11 mei - 17 augustus 2022

Hans Langbroek

(BE-)SPIEGELINGEN - schilderijen



Zaterdag 4 juni, 2 juli, 6 augustus van 13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl

www.hanslangbroek.nl



Protestantse Gemeente
Elst

