

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

43e jaargang nr. 2 • maart 2022

MEDITATIE

'Tussenmens'

De cijfers liegen er helaas niet om. Meer dan een miljoen Nederlanders slikken een antidepressivum. In Nederland krijgt een op de vijf volwassenen ooit in het leven te maken met een depressie. Corona heeft bij veel jongeren depressieve klachten veroorzaakt. Ondanks deze hoge aantallen ervaren veel mensen een taboe om hun depressiviteit bespreekbaar te maken. Ook in de kerk vinden mensen het helaas lastig om hun depressieve gevoelens bespreekbaar te maken. 'Hoe moet je uitleggen wat je voelt?' 'Mensen snappen het niet want ik leef toch in een welvarend land?' Deze opmerkingen vertrouwen mensen met depressieve gevoelens mij toe. Het onbespreekbaar laten, maakt vaak nog eenzamer. Je ervaringen delen zal een depressie niet wegnemen, maar we hoeven het niet weg te stoppen.

Volgens filosofe Eva Meijer moeten we een depressie niet als louter zwart afschilderen. In haar prachtige essay 'De grenzen van mijn taal', schrijft ze dat een depressie voor haar aanvoelt als donker zoals de nacht donker is. 'Wanneer het licht uit de wereld trekt, waardoor de omgeving gevaarlijker lijkt, je je minder goed kan oriënteren – het al stiller is dan overdag en wat er nog wel is, is minder goed waar te nemen.' Als je een kleur wilt geven aan een depressie dan kiest zij liever voor grijs met tinten wit. Want wit staat voor het niets, voor buitengesloten worden. 'Een depressie bedekt niet, maar gumt uit'. Meijer meent dat depressiviteit een mens buiten de tijd, het nu, plaatst. Het is lastig om in het heden te leven want je ervaart geen zin en betekenis in wat je doet. Handelingen lijken doel-loos en in het luchtledige te zweven. Gisteren is ver weg en morgen een angstig vat om te vullen. Je bent een soort 'tussenmens'.

In Psalmen, oeroude levensliederen, worden depressies vaak gethematiseerd. Veel van deze poëzie is geschreven vanuit een diep gevoelde onzekerheid en vervreemding. Depressiviteit en angst vormen de donkere achtergrond waartegen veel van deze levensliederen zijn ontstaan. In Psalm drie stort de dichter zijn hart uit met de woorden:

*'HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers,
velen vallen mij aan,
velen zeggen van mij:
'God zal hem niet redden.'*

Je kunt het ook heel goed vertalen met: 'Heer hoe talrijk zijn mijn benauwers'. Het grondwoord voor angst is hetzelfde als benauwdheid. Je kunt geen adem meer halen. Angst tast de innerlijke vastheid van de persoon aan. In veel Psalmen wordt ook wel gesproken over angst als 'de pest van de 'verwezing' (psalm 91:3). Ons wezen wordt aangetast. De benauwers zijn talrijk, van alle kanten voelt een depressief mens zich bedreigt.

Het is deze ontregeling, het door elkaar schudden van het bestaan, waarin een mens het volstrekt onmaakbare van het bestaan ervaart. De depressieve mens voelt zich tegen wil en dank overgeleverd aan onbestemde gevoelens van onzekerheid en zinloosheid die niet te controleren zijn. Het is niet mogelijk om in de supermarkt van het leven zinnigheid te kopen. Je kunt niet zomaar uit de donkere put vol angsten klimmen. De ladder moet je van buiten worden aangereikt.

In dit spanningsveld tussen 'niet-leven' en 'leven' roept de dichter van Psalm drie de Eeuwige om hulp.

*'Roep ik tot de HEER om hulp,
Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.'*

Voor deze mens klinkt er een antwoord in de nacht. Waarom de ene mens wel God ervaart in het grijs van een depressie en voor de ander God zich verborgen houdt is een mysterie. God beleven is niet maakbaar. Het is het ongrijpbare van geloofservaringen dat het verlangen ernaar niet op bevel kan worden gerealiseerd. Het kan voor je gevoel eindeloos duren. Een haast hopeloos wachten op een verandering van de depressie. Tot die tijd mag je als mens leunen op de aarde, je wentelen in de oneindige oceaan van liefde die we God noemen. Meijer schrijft: 'Straks is alles weer voorbij en ga je op in wat er was...Morgen kan het anders zijn.'

Als gemeente van de Levende hebben we de taak een open en veilige plek te zijn waar mensen als ze willen hun depressiviteit bespreekbaar kunnen maken. Om gehoord te worden. Om ons heen is altijd de stille omgang van Gods goede Geest.

Ds. Jeroen Jeroense

Eva Meijer: 'De grenzen van mijn taal, een klein filosofisch onderzoek naar depressie', uitgeverij Cossee, 2019.

De kerk is weer helemaal open.

Voor meer info zie pagina 8

KERKDIENTEN

zondag 6 maart
10.00 uur KERK
1e zondag 40-dagentijd
Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK
Ds. D.J.A. Sniijders
Ademviering
organist: D. Luijmes

zondag 13 maart
10.00 uur KERK
2e zondag 40-dagentijd
Ds. D. Kruyt
organist: J. Jansma

zondag 20 maart
10.00 uur KERK
3e zondag 40-dagentijd
Ds. D. Kruyt
m.m.v. ZWO
organist: D. Luijmes

zondag 27 maart
10.00 uur KERK
12+
4e zondag 40-dagentijd
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: IJ. ter Haar

15.00-15.45 uur KOOR/KERK Kerk op schoot

zondag 3 april
10.00 uur KERK
5e zondag 40-dagentijd
Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK
Ds. D.J.A. Sniijders
Ademviering
organist: D. Luijmes

Bijbelleesrooster maart 2022

6 maart Johannes 12: 1-11
13 maart Johannes 12: 20-36
20 maart 2 Korintiërs 1:23-2:13
27 maart 2 Korintiërs 5:17-6: 10

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering, 6 maart

Naar verwachting kunnen we op 6 maart een ademviering houden, om 19.00-19.45 uur in de Grote Kerk. Een ademviering is het woord dat we hebben gegeven aan onze vespers of avondvieringen op de eerste zondag in de maand. We zingen lieve kleine liederen uit het Liedboek, soms met een aantal coupletten na elkaar, soms een kort vers verschillende keren herhaald. Centraal in de viering is niet een uitgesproken overweging, maar een stilte van twaalf minuten. Deze viering is heel geschikt om weer op adem te komen.

Ds. Dick Sniijders

Zondag 27 maart: 'Kerk op Schoot'

Plaats: Koor Grote Kerk

Tijd: 14.45 uur: inloop koffie/thee limonade

Programma: 15.00-15.45 uur

Nazit in de Ruimte: 15.45-16.30 uur

Sprankelende, belevingsgerichte dienst voor kinderen van 0 tot 6 jaar, dat is het doel van kerk op schoot. Tijdens deze dienst beleven baby's, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. En natuurlijk alle andere belangstellenden. Deze middag staat het verhaal van Jona centraal. We vertellen het verhaal, afgewisseld met muziek, liedjes en daarna zijn er belevingsgerichte activiteiten. Met deze viering maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met een bekend Bijbelverhaal en de kerk. Tijdens de viering en de nazit in De Ruimte kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. Ds. Beer is ook aanwezig en heeft al veel zin in deze viering. Kinderen mogen hun favoriete knuffel of een favoriet voorwerp meenemen naar de viering. Organisatie: Petra Gaasbeek, Jeroen Jeroense, Marjolein Smalbrugge, Marleen Rademaker, Greetje Wolthuis.

Jeroen Jeroense

De meest actuele agenda staat op de website of de Blikvanger of in de folder die u bij het februarinummer van de Onderweg hebt ontvangen.

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN MAART 2022

elke werkdag **Morgengebed**
9.00-9.15 uur Grote Kerk
info: Henk Minnema
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**
info: Mien Floors of Bertie Weernekers
9.30-12.00 uur De Ruimte
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond, **Eten en Ontmoeten**
vanaf 10 maart
info: Dick Sniijders en Marja de Leeuw
17.30-19.30 uur De Ruimte
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**
10.00-11.00 uur De Ruimte
info: Jeroen Jeroense
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

Dinsdag 1 maart **Wat je leest ben jezelf**
20.00-21.30 uur De Ruimte
info: Bert Verbeek
Michael Ondaatje: Blindganger. Een ingenieuze roman vol verlangen en misleiding. Een uitzonderlijke band tussen ode aan de moeder en kind.

Vrijdag 4 maart **Ruimtewandeling**
13.00-17.00 uur De Ruimte
info: Feike Vlas
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen

Zaterdag 5 maart **Kunst in de Grote Kerk**
13.30-16.30 uur Grote Kerk
info: Aukje Spoelstra
Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze verbondenheid met God. Kunst is daarom ook een onderdeel van onze kerk.

Maandag 7 en 21 maart **Spelletjesmiddag**
14.30-16.00 uur De Ruimte
Info: Els den Daas, Joke Crajé
Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

Maandag 7 en 21 maart **Christelijke meditatie**
20.00-21.15 uur Grote Kerk
Info: Els Meulbroek
Meditatief leven is aandacht in stilte. Het vergt oefening om er gewoon te kunnen zijn. Om niets te doen en niets te zeggen.

Woensdag 9 maart **Theologisch Café**
20.00-22.00 uur De Ruimte
info: Jeroen Jeroense
Bizarre Bijbelverhalen.
Verhalen vertellen is één van de belangrijkste overdrachtsmiddelen in het christelijk geloof. Dit jaar bespreken we in het theologisch café 'bizarre of wel moeilijke' bijbelverhalen.

Woensdag 16 maart **Leeskring 'Eindelijk volwassen'**
14.00-16.00 uur De Ruimte
info: Henk Minnema
In het boek van Frits de Lange lezen we over een derde weg voor wie de 60 is gepasseerd. Eeuwige jeugd, of kan het alleen maar minder worden?

Maandag 21 maart **Poëziemiddag**
15.00-16.30 uur De Ruimte
Info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie.

Maandag 28 maart Evangelie van Marcus

20.00-21.30 uur De Ruimte

Info: Dick Sniijders

Onder de schijnbare eenvoud van het Marcusevangelie gaan veel schatten schuil. We proberen die schatten met elkaar op te diepen

TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN MAART 2022

Eten en ontmoeten

Nu de maatregelen rondom COVID-19 zijn ingetrokken, kunnen we elkaar ook weer elke donderdag ontmoeten rondom de eettafel: Eten en ontmoeten. Iedereen die wil, mag mee-eten. Het is wel eten wat de pot schaft: altijd voedzaam in gezellige sfeer. Met specifieke dieetwensen proberen we rekening te houden, deze mag je aan ons doorgeven.



Aan het eind van de maaltijd gaat er een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage. Er zijn twee groepen van regelmatig bezoekers, maar je kunt ook zo eens komen. De aanmelding gaat via het kerkelijk bureau tot woensdag 12.00 uur voor de maaltijd.

We starten in een even week op donderdag 10 maart om 17.30 uur in De Ruimte. En daarna weer elke donderdag. Graag tot ziens!

Marja de Leeuw en Dick Sniijders

Koks en kooksters gevraagd!

Om het voor iedereen leuk te houden en voldoende variatie te kunnen bieden zijn we op zoek naar extra vrijwilligers om te koken op de donderdagen. We koken in groepjes van 2 of 3 personen. Ieder kookgroepje bepaalt zijn eigen menu en doet daarvoor de boodschappen. De kosten hiervan worden vergoed vanuit het mandje dat na de maaltijd rondgaat. De ervaring is dat dat altijd goed uitkomt. Misschien heb je zelf wel 1 of 2 maatjes waarmee je zou willen koken? Meld je dan als groepje bij mij aan. Individueel mag je je natuurlijk ook melden.

Marja de Leeuw

mdeleeuw@gmail.com

Theologisch café 9 maart: 'Het bijzondere boek Job' Inleiding Victor Bulthuis.

Plaats: De Ruimte

Tijd: 19.30 -20.00 uur inloop

20.00-21.30 uur café

In de kerk, of bij kerkelijke activiteiten, hopen we Op Verhaal te komen. Dat op de één of andere manier Gods verhaal op ons eigen verhaal wordt gelegd. Dat leidt tot een ontmoeting, die diepte, ruimte, perspectief, inhoud en kracht aan ons leven geeft.

Verhalen vertellen is één van de belangrijkste overdrachtsmiddelen in het christelijk geloof. Op allerlei manieren wordt het geheimenis van Gods aanwezigheid op ons overgedragen, maar het grootste deel van de Bijbelse boodschap komt tot ons in verhalen. Als men in Bijbelse tijden iets belangrijks wilde uitleggen of op het hart binden, koos men meestal voor een verhaalvorm. Denk maar aan de prachtige verhalen die Jezus vertelde. Hij deed dat zo levensecht, dat mensen met een schok tot de ontdekking kwamen dat het verhaal over hen zelf ging. Deze avond neemt Victor Bulthuis ons mee in het bijzondere boek Job. Vooral het einde van dit Bijbelboek blijft intrigeren en verwonderen. Halverwege de avond wordt een kloosterbier ingeschonken om de geest uit de fles te halen.

Inlichtingen: Jeroen Jeroense

Poëzie middag 21 maart

Plaats: De Ruimte

Tijd: 15.00-16.30 uur

Iedere derde maandagmiddag van de maand worden er rondom de stamtafel in De Ruimte gedichten gelezen. Poëzie als middel tot gesprek. Steeds weer blijken gedichten verrassende en mooie gesprekken op te leveren. Juist het samen lezen van poëzie geeft plezier en verrijkt. Het bijzondere van poëzie is dat het je blik op het leven kan veranderen. Je gaat anders naar de wereld en jezelf kijken. Poëzie oftewel dichtkunst kom je overal tegen. Niet alleen in gedichtenbundels maar wie goed kijkt ziet overal om zich heen poëzie. 'Een verliefd stel dat hand in hand over straat loopt; een geurig brood bij de bakker; een prachtige oude eik; een zwerm vogels in de lucht'; enzovoort. De wereld is poëtisch als je er maar oog voor hebt.

Wie eens over een gedicht wil praten en of luisteren naar een poëtisch gesprek is van harte welkom.

Jeroen Jeroense, Joleen Kruijt

Marcuskring

Op 28 maart is er weer gelegenheid om het Marcusevangelie te bespreken met elkaar. We zijn toe aan Marcus 16 over het lege graf en wat daarna volgde. Eindelijk het laatste hoofdstuk, enkele jaren later dan oorspronkelijk gepland doordat er

zoveel te vertellen was en doordat we vanwege COVID-19 niet bij elkaar konden komen. We gebruiken de NBV21. De kring begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Ruimte.
ds. Dick Snijders

GEDICHT VAN DE MAAND

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling.
Zo kondigt Jeroen Jeroense de maandelijkse Poëziemiddag in De Ruimte aan.

De vraag om een gedicht voor Onderweg brengt mij bij twee gedichten van de dichter Hans Andreus (1926 tot 1977). Hij laat voor mij licht schijnen op hetgeen ik niet zo gemakkelijk onder woorden kan brengen.
Dat wil ik graag met u delen.

Els Meulbroek



Hoe dat heet

*Gelukkig dat
het licht bestaat*

*en dat het met
me doet en praat*

*en dat ik weet
dat ik er vandaan*

*kom, van dat licht
of hoe dat heet.*

Gelovig

*De verste grenzen en onbegrensd hierin een mens,
dat is mijn basiliek.*

*Ik snijd de profielen der doden;
Ik verstoor het evenwicht en ik herstel het;
ik weet dat degeen die een pijl is van mildheid,
doel treft. In grove trekken
is dit mijn kennis. Ik schuw de secte
en zie de anderen. Uit noodzaak
onderzoek ik het heeal.*

*Maar moeilijker dan dit te verstaan
is de stem te verstaan die men altijd opnieuw
moet kiezen.
En moeilijker dan leven
is niet af te wijken van die stem
en het geduld te leren.*

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl
Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjjjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam J. van Veen

Op 9 februari is overleden Johannes van Veen, in de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde de laatste paar jaar in Tertzio. Hans is geboren in Amsterdam in een warm gereformeerd gezin. In de oorlogsjaren gingen veel Amsterdamse kinderen naar Friesland om aan te sterken. Hans bleef thuis en spande zich in om aan eten en brandstof te komen. Hans is daardoor erg zelfredzaam geworden.

Hij trouwde met zijn buurmeisje Drien. Ze zijn in Elst komen wonen en Hans werd hier hoofd Bouw en Woning toezicht bij de gemeente. Daarnaast was hij dertig jaar bij de vrijwillige brandweer, waarvan de laatste tien jaar als commandant. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren alles voor hem. Met raad, daad en aandacht stond hij altijd voor hen klaar. Erg trots was hij dat hij ook nog overgrootvader mocht worden.

Een grote liefhebberij had Hans in de Hebreeuwse taal, waarvan hij zichzelf de eerste beginselen had geleerd. Hij nam vanaf het begin met groot enthousiasme en nauwgezetheid deel aan de kring Hebreeuws. Een grote domper was de achteruitgang van zijn vrouw Drien en haar opname in het verpleeghuis. Hij had veel zorg om haar. In 2015 overleed ze. Na enige tijd werd duidelijk dat het met Hans ook niet meer goed ging. Na opname in het ziekenhuis, vervolgonname in het verpleeghuis, kwam hij tot slot in Tertzio te wonen.

Op 16 februari namen we afscheid van Hans in rouwcentrum Cornelissen. We lazen Psalm 139, een door Hans geliefde psalm over gekend en aanvaard zijn. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats in Elst.

We wensen de familie de kracht toe om het verlies te dragen.

Dick Snijders

In memoriam L. Reinink

Op 12 februari is overleden Leen Reinink, in de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde de laatste twee jaar in Villa Oosterveld, Rijksweg-West 65 in Arnhem. Daarvoor heeft hij vele jaren in Bemmelen gewoond. Leen had gekozen voor een loopbaan bij de politie en heeft het gebracht tot commissaris in Nijmegen. Leen en ook zijn vrouw Nel waren opgegroeid in gereformeerde gezinnen. Zij hebben ook heel veel vrijwilligerswerk in de Gereformeerde

Kerk van Elst gedaan en in de tijd van Samen op Weg: in de Kerkenraad, de Commissie van Beheer en als voorzitter van een beroepingscommissie. Hij heeft zich ontwikkeld van een gereformeerde jongen tot een liberaal gelovige (vrijzinnig) en ook de kerk kwam steeds minder centraal te staan. Hij voelde zich daarin op een bepaalde manier teleurgesteld.

Leen vond het moeilijk om met gebreken ouder te worden. Zelf had hij meerdere malen grote hartproblemen gehad. En Nel ging steeds minder begrijpen. In 2019 is Nel overleden. Leen had toen ook ondersteuning nodig. In februari 2020 verhuisde Leen naar Villa Oosterveld, 5 maanden na het overlijden van Nel, omdat hij niet meer zelfstandig kon wonen. Het was vlak voor de coronaperiode. Een maand later overleed zijn 58-jarige dochter Marjoke aan een ongeneeslijke ziekte. De laatste twee jaren waren zware jaren voor Leen, hij voelde zich eenzaam.

Vrijdag 18 februari is in besloten kring afscheid genomen. Zijn drie kinderen, schoonzoon (echtgenoot van Marjoke) en de oudste kleinzoon hebben prachtig gesproken en zijn levensloop verteld, terwijl er foto's geprojecteerd werden. Ook een broer en een goede vriend hebben bijzonderheden verteld. Het was een warm, liefdevol afscheid.

We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.
Corrie Brüning en Dick Sniijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 4 maart hoopt mevrouw A.J. Hendriks, haar 93e verjaardag te vieren.

Op 8 maart is de heer J. van der Toorn jarig. Hij hoopt 90 jaar te worden.

Mevrouw J.J.B.L. Crum -van de Rhee is op 16 maart jarig en hoopt dan 90 jaar te worden.

De heer J.W. van Aggelen, is op 26 maart jarig. Hij hoopt dan zijn 91e verjaardag te vieren.

Op 29 maart hoopt de heer J.L.O. Blekkink, zijn 94e verjaardag te vieren.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

KERKENRAAD

De kerk is weer helemaal open

De kerkenraad is heel blij dat door de op 15 februari jongstleden afgekondigde versoepelingen de kerkdeuren weer helemaal open kunnen. Dit betekent dat de kerkdiensten weer bezocht kunnen worden zonder reserveren en er in de kerk geen 1,5 meter afstand meer nodig is. Ook het dragen van een mondkapje is voorbij. Dus wat dit betreft weer terug naar de tijd voor corona.

Dit betekent echter niet dat het virus er niet meer is en het blijft belangrijk dat we oog hebben voor de kwetsbaren onder ons. Dat betekent dat je bij klachten thuis moet blijven. Daarnaast schudden we geen handen en blijven we collecteren zoals we dat tijdens de coronatijd hebben gedaan. Voor de mensen die graag de 1,5 meter nog willen handhaven zijn er achter in de kerk enkele banken beschikbaar.

Ook voor De Ruimte zijn er geen restricties meer en dit betekent dat er weer koffie gedronken kan worden na de kerkdienst voor iedereen die dit wil. Verder kunnen ook de activiteiten van Leren en Inspireren weer opgepakt worden. Raadpleeg daarvoor de website of de agenda in de Onderweg.

De laatste twee jaar heeft de coronapandemie heel veel van ons allen gevraagd. In de eerste plaats van de mensen die er persoonlijk door getroffen zijn, door verlies van een naaste of door de ziekte zelf. En laten we ook niet vergeten al die mensen die zich eenzaam hebben gevoeld en nog steeds voelen. Dit van jong tot oud. Het is dan ook heel fijn dat we weer terug kunnen naar het normale, maar laten we daarbij niet vergeten aandacht te schenken aan hen die dit zo nodig hebben.

Namens de kerkenraad,
Ate Lindeboom

KERKRENTMEESTERS

Werk aan de Grote Kerk: de Droom begint vorm te krijgen

10 Februari 2022, Gemeenteavond project
Werk aan de Grote Kerk.

In de Grote Kerk zaten circa 65 personen en via YouTube hadden zich nog eens 25 personen aangemeld. Een goede opkomst. Deze gemeenteavond werd georganiseerd door de Kerkenraad in samenwerking met architectenbureau Stiel. Gepresenteerd werd een masterplan van een verdere uitwerking van de Droom, zoals deze eerder aan de gemeente is gepresenteerd (zie hiervoor ook de website: www.pg-elst.nl/actueel/werk-aan-de-grote-kerk). De Kerkenraad is dermate enthousiast over dit plan dat dit aan de gemeente kon worden gepresenteerd. Het doel van de gemeenteavond was om de gemeente te informeren over dit voorstel, hun mening hierover te vragen en om opmerkingen, ideeën en tips mee te nemen in de volgende fase: uitwerking van het masterplan naar een voorlopig ontwerp. Aangegeven werd dat het voorstel niet in beton gegoten was en er ook nog niets besloten was door de Kerkenraad.

De bijeenkomst bestond uit twee gedeelten. Een presentatie van architect Ron Verduijn over de uitwerking van de Droom. Een ontwerp dat recht doet aan de wens om te vieren, te ontmoeten, te leren en te inspireren. Het tweede gedeelte bestond uit vragen en opmerkingen vanuit de gemeente. Zowel vanuit de kerk als via de YouTube-chat. De afdrank van de gemeenteavond was dat de Kerkenraad zich voldoende gesteund voelt om het concept-ontwerp verder te laten ontwikkelen naar een definitief ontwerp.

De gemeenteavond

De avond werd geopend door Jeroen Jeroense in verband met afwezigheid van Peter de Leeuw. De hoop werd uitgesproken dat 'dromen zullen dromen en visioenen zien'. Een droom van een levende gemeente en een visioen van een inspirerende kerk. Een doorkijkje naar een gemeente die zich blijft laven aan de bron van licht en leven. Een gemeente die toekomstbestendig is, levendig en met beide benen in de samenleving staat. Een gemeente die viert, ontmoet, leert en inspireert. Zoals dit al eeuwen gebeurt in de kerk.

Vieren

In de tijd veranderen mensen en dus ook de vieringen. Iedere generatie zoekt zijn eigen taal, lied en vorm. Met de verandering van ons geloof en manier van vieren, is ook de kerk aan verandering toe.

De Droom

Vieren vindt de gemeente heel belangrijk. Dit bleek uit een paar jaar geleden gehouden enquête. Als gemeente willen wij op de toekomst gericht blijven vieren. Hiervoor moeten een aantal praktische zaken worden aangepakt, zoals het vervangen van de verwarming, geluidsinstallatie, overige multimedia en het verduurzamen van het kerkgebouw.

Randvoorwaarden om de Droom mede tot werkelijkheid te laten komen. Maar daar is meer voor nodig, met name meer flexibiliteit. Flexibiliteit in de wijze van vieren: niet alleen luisteren naar een overweging, maar ook samen in gesprek gaan. Niet alleen maar tegen elkaars ruggen aankijken, maar ook elkaar van 'gelaat tot gelaat' kunnen aanschouwen. Naast orgel als begeleiding ook andere instrumenten. Naast een koor ook een Houseband, et cetera.

Ontmoetingen

Verder willen we dit bijzondere eeuwenoude huis ook geschikt maken voor allerlei andere ontmoetingen. Concerten, lezingen, theateruitvoeringen, lintjesregen et cetera. Dat het ook een huis van dit dorp mag worden, liefst van heel de Overbetuwe en ver daarbuiten.

Invulling van de Droom: de architect

Wat is de toekomst van een gebouw? Wil je iets zeggen over de toekomst dan moet je weten waar je vandaan komt, wat is de geschiedenis van het gebouw en wat is de visie voor de toekomst. Ron geeft aan dat dit zorgvuldig is voorbereid in Elst. De Droom is door Stiel als uitgangspunt gehanteerd bij het maken van het concept-ontwerp.

De historie

Door de eeuwen heen is de kerk steeds veranderd en aangepast naar de verwachte behoeften in de toekomst. Iedere keer weer herontdekken, uitvinden en opbouwen. Dat is wat ook is gebeurd na de Tweede Wereldoorlog: een compleet verwoeste kerk opnieuw opbouwen: de Wederopbouw.

De kerk is een samenstelling van christelijke kerken en Romeinse tempels.

Deze twee verschillende kerken stonden haaks op elkaar. Volgens de Romeinse bouwtraditie stond de toegangsdeur gericht op het zuiden, op Rome. De christelijke bouwtraditie schreef voor dat het Koor gericht was op het oosten, op Jeruzalem. En zo is ons gebouw ook gebouwd. Een kerk waarin niet alleen de wederopbouw zichtbaar wordt gemaakt, maar ook de Romeinse tempel.

Het Plein

Deze op elkaar gestapelde gebouwen zijn uniek en uitgangspunt voor de transformatie. Een kerk met twee richtingen. Stiel heeft deze twee richtingen over elkaar heen gelegd en dan ontstaat een interessant kruispunt. Daar vindt de grootste aanpassing plaats: een plein. Het Plein is het kruispunt van twee assen: de as van de geschiedenis (Romeinse tempel) en de as van de liturgie (Wederopbouw).

Dit Plein wordt de centrale plek in de kerk. Door de plek van de tempel als leefplein te nemen, worden de contouren van de tempel gevolgd. Hiervoor moet een gedeelte van de banken, circa de helft,

worden verwijderd en komen daar stoelen voor terug. Stoelen die in diverse vormen kunnen worden neergezet. Zo wordt flexibiliteit gecreëerd. Het Plein is de plek voor divers gebruik.

Het Paviljoen

Het plan is om naast de kerkdiensten diverse andere activiteiten te ontplooiën, zoals concerten, exposities, bijeenkomsten, vieren, leren, ontmoeten. Om dit te bewerkstelligen is een plek nodig om al deze activiteiten/functies goed te laten functioneren: het Paviljoen. Een multifunctionele aanbouw aan de noordzijde van de kerk, pal tegen de kerk aan. Een Paviljoen met een foyer, keuken, sanitair, opbergruimte voor de stoelen, voorbereiding van de dienst en een multifunctionele zaal.

Ook de historie van de kerk in de vorm van het museum krijgt een andere vorm. De zogenaamde heilige huisjes met daarin de artefacten verdwijnen en worden door het gebouw heen geplaatst in kleinere vitrines. Daarnaast wordt de oude stookkelder geschikt gemaakt als zaal. Hiermee wordt verbinding met de Romeinse tempel nog directer.



Vragen en reacties

Na de presentatie van Ron Verduijn was er veel ruimte voor het stellen van vragen en het geven van een reactie. Vragen gingen bijvoorbeeld over de nut en noodzaak van de verbouwing, het tijdspad, of door de verandering meer jeugd naar de kerk komt en de benodigde investeringen. Op de website zijn een groot gedeelte van de gestelde vragen inclusief de gegeven antwoorden opgenomen. Zie hiervoor www.pg-elst.nl/actueel/werk-aan-de-grote-kerk.

Kort samengevat

Kort samengevat kun je stellen dat er twee fasen zijn. Fase 1: werk in de kerk om ruimte te maken om te vieren en fase 2: het Paviljoen.

Dit plan zorgt voor verbinding tussen de kerk en de tempel, met een goede basis om te vieren, te ontmoeten en elkaar te inspireren.

Nogmaals, de afdronk van deze gemeenteavond is positief en geeft de Kerkenraad vertrouwen in de verder te nemen stappen.

Dirk Faber



Resultaat Actie Kerkbalans

De tot dusver getelde toezeggingen voor Kerkbalans 2022 laten een totaal zien van € 169.427,00. De kerkenraad is zeer verheugd over dit behaalde resultaat. Zij bedankt u dan ook hartelijk voor uw toezegging voor 2022.

Ook dit jaar komt weer tot uiting dat we samen bereid zijn om de lasten te dragen.

Dank daarvoor.

Ook zijn wij natuurlijk dank verschuldigd aan de ongeveer 75 vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en opgehaald.

We hopen als gemeente een goed en gezond jaar tegemoet te gaan.

Lucia Zoutman en Arie de Groot

CPO

(COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN)

Nieuws van de Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD)

We zijn heel blij, dat de samenleving weer stapsgewijs open is gegaan en we elkaar gemakkelijker kunnen ontmoeten en bezoeken, al blijft voorzichtigheid geboden.

De PVD-vrijwillig(st)ers hebben de afgelopen twee jaar steeds manieren bedacht om toch contact te houden met hun bezoekadressen.

Ondanks het feit, dat er meerdere keren is aangegeven hoe men bezoek kan aanvragen of ontvangen blijkt het toch in de praktijk voor te komen, dat er mensen zijn, die dit niet weten of niet meer weten.

Als iemand 77 jaar wordt, krijgt deze per post een felicitatie met gegevens betreffende de PVD. Daar kan men op reageren, de gegevens van Jetty Gaasbeek staan er bij vermeld.

Als iemand 80 jaar wordt, zoekt Jetty telefonisch contact om nog een keer te vragen, of er wel of geen bezoek is gewenst.

Er kunnen zich daarna omstandigheden voordoen, dat men toch graag bezoek zou willen, dan verzoek ik u vriendelijk om zelf contact op te nemen, de PVD-gegevens van twee bestuursleden staan achterin het kerkblad Onderweg en ook die van Jetty Gaasbeek bij Koster.

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat iemand op latere leeftijd in Elst komt wonen, dan zorgt het Kerkelijk bureau voor een welkomstpakketje met diverse soorten van informatie betreffende de Protestantse Gemeente Elst.

In die situatie is het dan de bedoeling, dat die persoon of eventueel een familielid reageert, als men contact wil met één van de PVD-vrijwilligsters. Ten slotte wil ik alle PVD-vrijwillig(st)ers vragen om woensdagavond 16 maart 2022 vrij te houden om elkaar te ontmoeten in De Ruimte.

Verdere info volgt per mail.

Met vriendelijk groet,

Corrie Brüning

DIACONIE

Extra bijdragen

De diaconie heeft een deel van haar vermogen op een duurzame manier belegd. Vorig jaar werd daarmee een grotere winst behaald dan begroot, waardoor we in de vergadering van 8 februari hebben besloten tot extra bijdragen voor een aantal projecten, die mede door de ZWO-commissie waren voorgedragen.

Zo hebben we extra geld toegekend aan het Kerk in Actieproject 'diaconaat in arme regio's', zoals Oost-Groningen en Limburg. De armoede hier wordt van generatie op generatie doorgegeven. De kerken zijn vaak klein en minder draagkrachtig. In 2019 is Kerk in Actie gestart met drie projecten, die vooral aandacht besteden aan kinderen in armoede. Ook het Leger des Heils kreeg extra geld voor haar 120 buurthuis kamers, haar veldwerk en soepbus. In de buurthuis kamers kunnen mensen terecht voor een kop koffie en een goed gesprek. Wekelijks maken hier zo'n 15.000 mensen gebruik van. Ook voor het veldwerk (voor mensen met meerdere problemen die zelf geen hulp zoeken of vinden) en voor de soepbus is extra geld overgemaakt en er zijn ook meerdere projecten voor vluchtelingen extra ondersteund, zoals vluchtelingenwerk. Het is bijzonder en fijn om zo uit onze rijkdom te kunnen delen met mensen die het nodig hebben.

De diaconie



Duurzaam ontbijt

Op 13 februari hebben we voorafgaand aan de warmetruienzondag een duurzaam ontbijt georganiseerd. Hierbij werd duidelijk hoeveel keuzes je kunt maken bij het samenstellen van zo'n ontbijt: kies je voor weinig verpakking? Voor biologisch? Voor regionaal? Waar koop je het? We kwamen uit op een ontbijt met zuurdesembrood uit Elst, appels en appelsap uit de regio, vegetarische kaas, jam uit de regio, margarine zonder palmolie en pindakaas van uitsluitend pinda's.



Met 14 volwassenen en 5 kinderen hadden we een gezellig ontbijt; een stukje invulling van de grote droom die we hebben voor onze kerk.

Bert Wolters

Week zonder vlees en zuivel (7 – 13 maart)

Voor de warmetruienzondag van 11 februari vroegen we u om duurzaamheidstips. De meeste hiervan hebt u nog van mij tegoed, maar uit een aantal tips bleek dat we het moeilijk vinden om geen vlees te eten. Je kunt proberen minder vaak vlees te eten (bijvoorbeeld een pizzadag invoeren), of minder vlees per keer. Als je dan toch vlees eet koop dan 'goed' vlees. Bij slager Sjek Floor (Stikke Hezestraat in Nijmegen of Steenstraat in Arnhem) kunt u vlees kopen van dieren die met hun jongen buiten hebben geleefd. U kunt ook vlees bestellen bij www.grutto.com, waar een dier pas geslacht wordt als het 'helemaal' is besteld. Hiervoor moet u dus wellicht even wachten voordat u uw bestelling krijgt.

Wilt u ook proberen minder of geen vlees te eten, dan kunt u wellicht meedoen aan de Week zonder vlees van 7-13 maart, die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden. De initiatiefnemers gaan echter nog een stapje verder en vragen dit jaar tijdens deze week ook geen zuivel te gebruiken. Hieronder informatie van de website: www.weekzondervlees.nl.



'De Nationale Week Zonder Vlees is het bekendste Nederlandse initiatief om de vleesconsumptie te verminderen. De landelijke campagne vindt elk jaar in maart plaats en wordt breed gesteund door partners uit de voedingsindustrie, zoals supermarkten en producenten. Zo willen we een meer plantaardig eetpatroon promoten, waarbij vlees én zuivel afgewisseld worden met vegetarische en plantaardige alternatieven. Proberen en proeven is geloven, want plantaardig eten is niet saai, smakeloos of ingewikkeld. Het is een kleine moeite met een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu. Door niet meer elke dag vlees en zuivel te eten, maak je al een enorm verschil voor de toekomst van de planeet.'

Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid

DUURzSAAMheidstip

Doe mee met de week zonder vlees van
7 – 13 maart.

Reacties en eigen tips graag naar
woltersbw@gmail.com

Paasgroetenactie 2022

Op zondag 6 maart aanstaande kunt u meedoen met de Paasgroetenactie 2022. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. 'Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.'

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 6 maart aanstaande kunt u voor de kerkdienst of na de kerkdienst paasgroeten kaarten en een beschrijving hoe deze op te sturen, meenemen uit de Torenhal. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet.

Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank voor uw medewerking!

De ZWO commissie

Gods licht over de gebrokenheid

Samen met gedetineerden in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis ontwierp justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk voor de cover van de paasgroetenkaart. 'Als de handen bezig zijn, ontstaan de mooiste gesprekken.' De eerste twee bijeenkomsten hebben de vrouwen nagedacht over eigen ideeën bij het thema 'Van U is de toekomst'. 'Vervolgens hebben ze daar materialen bij gezocht, zoals vilt, verf, kralen, gouddraad, stoffen en mooie papiersoorten,' vertelt Zuidersma. 'Iedereen werkt aan een eigen tafel aan haar werkstuk.' Er ontstond een kunstwerk van stukjes glas, onderling verbonden door een draad en beschenen door een helder licht. Zuidersma: 'Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren de vrouwen in detentie als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.'



Tent of Nations

Tent of Nations is een educatieve boerderij in Bethlehem van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en ongekend creatieve manier in voor vrede. De tekst: 'wij weigeren vijanden te zijn' ligt, in verschillende talen op een grote steen geschreven, bij de ingang van hun bedrijf.

<https://www.tentofnations.nl/>



De boerderij is door de jaren heen steeds meer omringd door wegversperringen en (illegale) Joodse nederzettingen. Terwijl het de familie op vele manieren moeilijk wordt gemaakt de eigen grond te bewerken, is het hun gelukt om van hun bedrijf een vredesproject te maken, met kinderen en jongeren en met buitenlandse groepen. Vanuit vele kerken zijn mensen 'Vriend van de Tent of Nations' geworden, om zich te verdiepen in de ingewikkelde problematiek van Palestina.

Op zaterdag 12 februari jongstleden was er een online vrienden-bijeenkomst. Een week eerder was het bericht gekomen, van een gewelddadige aanslag op de broers Daoud en Daher Nassar. De laatste tijd waren er met name aanslagen vanuit het Palestijnse dorp Nahalin, waar 'bendes' door intimidatie en geweld te gebruiken Palestijnse grond proberen te bemachtigen. Zo worden zij omringd door - op geld en macht beluste - tegenstanders. Ook vanuit de eigen kring.

Tijdens de bijeenkomst op 12 februari werden we uitgenodigd om de woorden 'Fight Violence with Love' op een steentje te schrijven en een mooi plekje te geven.



Ook werd gevraagd om iedere dag, op weg naar Pasen, een kaars te branden. Want dat is beter dan de duisternis te vervloeken. Uit solidariteit met de familie Nassar, als teken dat het licht uiteindelijk sterker is dan de duisternis, en als reminder dat we naast en om de familie Nassar heen blijven staan in deze uiterst moeilijke weg naar recht en vrede.

Op zondag 20 maart 2022 staat de kerkdienst, waarin ds. Dick Kruyt uit Arnhem zal voorgaan, in het kader van het gedachtegoed van Tent of Nations. Deze dienst wordt samen met de Werkgroep ZWO georganiseerd.

Werkgroep ZWO

Even voorstellen,

José Verkerk

In de viering van 20 februari ben ik bevestigd als ZWO diaken en ik kijk er naar uit om deel uit te maken van de diaconie en de ZWO groep om zo mijn steentje bij te dragen aan het gemeentewerk. Diaken zijn is nieuw voor mij, in onze vorige gemeente ben ik pastoraal ouderling en later scriba geweest en dat heb ik met veel plezier gedaan.

In maart 2021 zijn Evert en ik verhuisd van Hilversum naar Arnhem-Schuytgraaf, we wilden graag nog een keer

een nieuwe start maken in een nieuwe omgeving én dichter bij onze dochter en haar gezin wonen. Ik ben getrouwd met Evert van den Brink en moeder van 3 volwassen kinderen en oma van 4 kleinkinderen. Twee dagen



in de week passen wij op onze kleindochters Nova en Valerie en ik ben mantelzorgster voor mijn dementerende moeder die met ons mee verhuisd is naar een verpleeghuis in Arnhem. In mijn arbeidzaam leven werkte ik bij de Kamer van Koophandel op de afdeling P&O. Verder lees ik graag en ben ik lid van een Senia leesgroep.

Even voorstellen, Maarten Hekkelman

Vanmorgen, in een prachtige dienst, werden José en ik bevestigd respectievelijk voorgesteld. En dan te bedenken dat dit voor mij de eerste dienst was die ik in Elst heb meegemaakt. Toch ken ik de gemeente al langer, maar via een andere weg dan gewoonlijk.

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat ik in Nijmegen-Noord gevraagd werd om lid te worden van de kerkenraad van de 4-plek. Hoewel ik toen aangaf het liefst toe te treden tot de diaconie werd het ouderling-kerkrentmeester, in Lent, want de 4-plek was nog een streekgemeente bestaande uit de dorpen Lent, Oosterhout en Ressen.

Vlak na mijn bevestiging brak de corona pandemie uit en kreeg ik mijn handen vol aan onder andere het opzetten van streamen van diensten. Omdat veel zaken voor mij nieuw waren leek het mij toen een goed idee om eens contact te zoeken met Elst, om te horen hoe daar de zaken geregeld zijn. Een heel prettig contact met Danielle en Ate volgde. In de 4-plek was er wat tijd nodig om te wennen aan de ideeën die ik had opgedaan, maar eind vorig jaar was het dan toch zover dat we ook een kerkelijk bureau wilden oprichten. We hebben opnieuw contact gezocht en deze keer spraken we met Henk Minnema. En weer kreeg ik het gevoel dat Elst een erg warme gemeente was waar de zaken goed geregeld zijn.

Henk liet vallen dat wat Elst betreft er wel samengewerkt kon worden op een aantal vlakken, zo was in Elst bijvoorbeeld een vacature ontstaan voor een penningmeester voor de Diaconie. Laat diezelfde functie nou ook in de 4-plek vacant komen. Ik rook een kans, als ik me nou eens opwierp als kandidaat? Zou dat acceptabel zijn? Gelukkig waren daar geen bezwaren tegen van beide kanten en zodoende ben ik nu diaken-

rentmeester in zowel de 4-plek als in Elst. Diaken-rentmeester wil zeggen dat ik niet het ambt bekleed van diaken, ik zal me echt alleen bezig houden met financiële zaken. Omdat ik nogal wat werk verwacht leek het mij verstandig enige beperkingen aan te brengen in de taken die ik op me neem.



En wie ben ik zelf dan? Nou, ik woon dus in Lent, ben getrouwd met Ilonka, heb twee kinderen die inmiddels het huis uit zijn, werk de ene helft van de week voor het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam als wetenschappelijk software ontwikkelaar en de andere helft werk ik in mijn eigen werkplaats als meubelmaker en als bouwer van klavecimbels en klavechorden.

Ik verheug me erg op deze nieuwe periode. Ik zal mijn best doen het goede werk van mijn voorgangers, en met name Gert Jan, voort te zetten. Ook hoop ik dat ik een steentje kan bijdragen aan een vruchtbare samenwerking tussen de 4-plek en Elst.

DIACONIECOLLECTEN

KIA: Indonesië: betere toekomst voor straatkinderen

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse zoekt de kinderen op straat op. In het begin kunnen zij terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij de studie.

Dreamhouse wil naast opvang bieden ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen.

De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen met hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

UITGANGSCOLLECTEN

6 maart: Hulphond Nederland

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond en dierondersteunende therapieën en heeft ruim 30 jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. Deze worden voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek ingezet. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.

13 maart: Voedselbank Arnhem

Voedselbank Arnhem heeft twee functies: uitgifte van voedselpakketten in de regio Arnhem en distributiecentrum voor zo'n 20 voedselbanken in Gelderland en oost-Utrecht.

Elke vrijdag kunnen deelnemers op 17 uitgiftepunten terecht voor een voedselpakket. In Arnhem-zuid konden klanten vóór corona op een vaste dag in de week zelf hun voedsel uitkiezen. Door corona zijn ook hier pakketten samengesteld en uitgegeven. Hopelijk komt de keuzemogelijkheid snel weer terug. Klanten komen voor een voedselpakket in aanmerking als ze per maand een vrij besteedbaar inkomen hebben van € 230,- (1 persoon) tot € 515 (4 personen).

In 2020 hielp de voedselbank met 504 vrijwilligers 1287 huishoudens. Er was een stijging te zien van jongeren en alleenstaanden. Daarbij werd er vaker verlenging aangevraagd na de oorspronkelijke 36 maanden; een teken dat er meer behoefte aan is.

20 maart: Betuwse Jeugd Kampen

De Stichting Betuwse Jeugd Kampen (BJK) organiseert al sinds 1959 kampen waarin de Betuwse jongens en meisjes een week op zichzelf gaan staan. Begonnen door twee dominees die een aantal jongelui op vakantie vergezelden is de BJK tegenwoordig een goed geoliede vakantiemachine die, met de inzet van meer dan 70 vrijwilligers, 's zomers wekenlang gaat kamperen. De zes kampen die georganiseerd worden kennen een verschillende samenstelling: er zijn kampen alleen voor jongens, alleen voor meisjes, en tenslotte gemengde kampen.

27 maart: The Meeting

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. Deze week is de collecte voor The Meeting, een belangrijke plek in De Ruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Mijn moeder

In het bijzijn van al haar kleinkinderen sloten wij met z'n vieren, haar eigen kinderen, de kist van mijn moeder. Als een flits ging op dat moment het besef door mij heen, dat ik mijn moeder nooit meer zou zien. Heel even dacht ik dat dit een ondraaglijke gedachte zou zijn. Om de stilte te doorbreken, of misschien wel om het snikken te overstemmen, begon ik maar te praten. Ik zei iets als: 'Wij bedekken nu het stoffelijk overschot van oma. Oma zelf is uit haar ontzielde lichaam verdwenen. Waar ze nu is, weet ik niet, maar een deel van haar zit in ons. Laten we dat koesteren. Iemand is pas dood als niemand meer aan haar denkt'. Ik ervoer dit moment als zeer troostrijk. Het tilde ons op en zorgde ervoor dat we van onze Mater Familias, wier leven helemaal rond was, op een manier afscheid hebben kunnen nemen zoals zij dat gewild zou hebben. Natuurlijk met een traan, maar vooral met een gulle lach, niet oppervlakkig maar eerlijk, niet in haar eigen familiekringetje maar te midden van de vele mensen met wie ze in haar leven had opgetrokken. We spraken over haar – en blijven dat ook doen – op de wijze zoals kerkvader Augustinus dat eeuwen geleden al dichtte:

Ween niet. De dood is niets, ik ben slechts aan de andere kant. Ik ben mezelf. Jij bent jezelf. Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit thuis zoals je altijd hebt gedaan; zonder hem te benadrukken, zonder zweem van droefheid. Het leven is wat het altijd is geweest. De draad is niet gebroken. Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Nee, ik ben niet ver, maar juist aan de andere kant van de weg. Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid in terugvinden. Dus, droog je tranen en ween niet als je van me houdt.

In de handtas van mijn moeder bevond zich het oude portemonneetje van mijn oma. Daarin bewaarde zij een Bijbeltekst, uit Prediker 3: 'Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel'. Daarna volgt een aantal verzen die beginnen met 'Er is een tijd van' waarbij steeds een tegenstelling wordt verwoord, zoals 'Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven'. Mijn moeder was wel gelovig maar niet kerkelijk. Anders dan ik, want soms denk ik wel eens dat het bij mij precies andersom is. De basis onder haar geloofsleven werd gelegd in de jaren '30 en '40, in een streng christelijke kring. Toen ik onlangs haar levensverhaal boekstaafde, realiseerde ik mij meer dan ooit dat 'mensen van de kerk' er in de loop van haar leven veel aan gedaan hadden om haar het geloof te laten verliezen. Maar dat gebeurde niet, hoewel haar geloof er aan het eind van haar leven volstrekt anders uitzag dan in haar jeugd. Geloof is kennelijk zo krachtig dat het zonder de kerk kan. Meer dan ooit realiseerde ik mij dat dit voor mij juist de reden is om mij voor de kerk in te zetten. Want een kerkelijke gemeenschap waarbinnen wèl de goede dingen gebeuren – betekenis geven aan de Bijbelse verhalen, bieden van een platform voor ontmoeting en oprechte aandacht, verbinden met vorige en toekomstige generaties – vergroot ons vermogen om het leven ten volle aan te gaan, en uiteindelijk ons sterven te aanvaarden. Daarvan ben ik overtuigd.

Natuurlijk is een column geen plaats voor een In Memoriam. Bovendien woonde mijn moeder niet in Elst, dus slechts weinigen van u zullen haar kennen. Maar mijn stukjes gaan nu eenmaal een beetje over mijzelf en over gebeurtenissen en ervaringen waar ik vol van ben. En afscheid van je moeder neemt uiteindelijk iedereen; herinneringen of verwachtingen hebben we dus ook allemaal. Vandaar toch dit stukje over mijn moeder en over het bijzondere voorrecht dat ik haar 65 jaar bij mij heb mogen hebben.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



6 maart start Paasproject

Kijken jullie ook zo uit naar Pasen? We hopen dat we er dit jaar weer met elkaar in de kinderkerk een echt mooi feest van kunnen maken. Op zondag 6 maart beginnen we al met het uitkijken naar dat feest. We werken de komende weken met het paasproject 'Ken je Mij?' Iedere zondag staat een vraag centraal. Bijvoorbeeld 'Wat zeg je over mij?' of 'Hoe kijk je naar Mij?' Bij elke vraag hoort ook een symbool. Die symbolen laten we natuurlijk zien in de kerk. Op een groot houten bord voor in de kerk komt er elke week een nieuw symbool bij van spijkers en draad. Zie jij wat voor symbool het is? Natuurlijk hebben we ook dit jaar een mooi projectlied op een bekende melodie.

Ben jij erbij? Wij hebben er al zin in!

Groetjes van de kinderkerkleiding



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Zaterdag 19 februari, verjaardag van The Meeting

Op zaterdag 19 februari heeft The Meeting zijn 25e verjaardag gevierd. De activiteitencommissie had een mooi programma gemaakt met een speurtocht door het dorp (het was koud, nat en het waaide hard, maar iedereen ging er vrolijk op uit), met verjaardagsliedjes, -taart, en -cadeau. Het cadeau voor The Meeting was een ijsblokjes-machine. Daar liep iedereen warm voor. Ook de karaoke deed het goed. Zeker 'Van links naar rechts' van de Snollebollekes bracht de sfeer er goed in. Iedereen kwam aan de beurt voor de karaoke, van het simpele 'Tequila' tot en met de ingewikkelde liedjes van K3, van rap tot smartlap. Daarna was het tijd voor spel en party.

Meetkringen

De Meetkringen gaan gewoon weer door. In de praktijk worden de twee kringen nu weer samengevoegd. Op 26 januari nam jeugd- en jongerenwerker Frans Brandenburg afscheid van de tieners. We speelden eerst bingo met leuke prijsjes. En daarna was er wat te eten en te drinken rond een vuurkorf op het parkeerterrein. Onder andere het roosteren van marshmallows was populair. Op 2 februari hebben we de afscheidsdienst van Frans Brandenburg voorbereid. Met elkaar hebben we bedacht dat we een lied dat Frans graag zong, van een eigen tekst zouden voorzien. In de kerkdienst van 6 februari hebben de jongeren dit lied 'Jij bent de zon, jij bent de zee' gezongen. Helaas kon Frans er zelf niet bij zijn vanwege corona en ook verschillende jongeren moesten vanwege corona thuisblijven. Frans heeft live meegekeken en was enthousiast over hoe zijn afscheid in de dienst werd gedaan.

Op 9 februari heeft Edwin het thema 'duurzaamheid' ingebracht en op 16 februari hebben Romanie en Eva de toekomst van het jeugdwerk besproken. Op 23 februari kwamen de twee vertrouwenspersonen van The Meeting, Leny Janssen en Frank den Daas, om het thema 'grensoverschrijdend gedrag' aan de orde te stellen. Stuk voor stuk leverden deze avonden mooie ontmoetingen op.

Dick Sniijders

Programma

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Dick Snijders contactpersoon, Jeugd-
en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie

Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

DE KERK WEER OPEN!



Komt allen weer samen.

DIVERSEN

Expositie 16 februari - 11 mei 2022
Vensters met verhalen- panelen

Vensters met Verhalen is een expositie die gaat over de gevolgen van dementie. Achttien panelen geven een doorkijkje in het verhaal van mensen waarvan de vader of moeder dementie heeft. Doel is aandacht te geven aan hun ervaringen. Oeds Visser (Herbergier Bartlehiem) interviewde zeventien personen over de vraag: wat kom je tegen en wat doet het met je als een van je ouders dementie heeft? Hij schreef een boek hierover.

Tijdens het schrijven kwam hij op het idee een expositie samen te stellen. Hij selecteerde frases uit de interviews en zocht contact met Linda de Haan (illustrator) en Yka van der Veen (vormgeefster). Zij werkten er samen aan deze frases op een passende en aansprekende manier te verbeelden. Hieruit zijn indrukwekkende panelen ontstaan die diverse thema's uit de verschillende verhalen belichten.

Vensters met Verhalen laat zien dat ieder zijn of haar eigen ontroerende en aansprekende verhaal heeft. De expositie is ingedeeld volgens chronologische tijdlijn. De eerste panelen beschrijven wat er gebeurt in de thuissituatie. Soms is duidelijk dat er iets mis is, maar is er nog geen diagnose gesteld.

Als duidelijk is dat er sprake is van dementie moeten er uiteindelijk stappen worden ondernomen: het zoeken van hulp in de thuissituatie of het zoeken van een fijne en passende woonplek. Dit roept van alles op, zowel in praktische als emotionele zin. Vervolgens is er aandacht voor een uiteindelijke verhuizing. Dit betekent veel, voor zowel ouders als zonen en dochters. Is het op het juiste moment geweest? Dat vragen veel mensen zich af. 'Als mijn moeder het moeilijk heeft, voel ik met haar mee', zegt een dochter.

'Ik zou het ook wel anders willen, maar je moet verstandig zijn. Als mijn moeder nu nog zelfstandig zou wonen, zouden wij geen moment rust hebben.'



Dementie zorgt vaak voor grote veranderingen bij de persoon zelf. Dat doet veel. 'In feite is het zo dat je er niet tegen kan dat je ouders achteruitgaan', zegt een dochter. 'Je hersenen weigeren gewoon.' Een zoon zegt: 'Mijn moeder, het is vergane glorie.'

'Ik vind het vreselijk haar zo te zien.' Er zijn ook andere verhalen. 'Het klinkt misschien gek, maar wat ik nu meemaak geeft een verdieping in de relatie met mijn ouders, ondanks de zware en moeilijke omstandigheden.' Ieder verhaal is uniek. Ieder ervaart de dementie bij zijn ouder op zijn eigen manier.

Dat is wat de expositie wil benadrukken.

Zaterdag 5 maart, 2 april, 7 mei van 13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

Klarien Verbeek en Aukje Spoelstra

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.

Van 1 april tot 1 oktober: elke zaterdag. In juli en augustus ook elke zondag.

Van 13.30 - 16.30 uur. Rondleiding om 14.00 uur

(€ 5,00 pp,

€ 2,00 kinderen t/m 12 jaar).



Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag: afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl)

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

16 februari - 11 mei 2022

VENSTERS MET VERHALEN



Zaterdag 5 maart, 2 april, 7 mei van 13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl

www.venstersmetverhalen.nl



Protestantse Gemeente
Elst

