

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

43e jaargang nr. 5 • juni 2022

MEDITATIE

Heilige Geest

*Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.*

Tekst van Bernardus van Clairvaux (1090-1153)
op pagina 1139 in het Liedboek 2013.

Dit gebed van Bernardus voelt als een zachte regen van de Geest waar traditioneel het beeld gebruikt wordt van een stortbui. We noemen Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat neigt naar iets dat met kracht en geweld plaatsvindt. Uitstorten is iets los en overvloedig in een vrije val van boven naar beden laten gaan. (Of van binnen naar buiten wanneer we ons hart uitstorten.) Dat kan samen gaan met veel luchtverplaatsing en donderend geluid. Zo lezen we het in het Bijbelboek 'De handelingen van de apostelen'.

'Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.' (Handelingen 2: 2, 3)

Het gebed van Bernardus heeft een andere toon. Geen luide toon, maar meer een zacht gefluister. Geen vraag om een woord in een vreemde taal, maar een gebed om een verstaanbaar woord in een onbegrijpelijke wereld in de verwarring van onze gedachten en gevoelens.

Wie was die Bernardus eigenlijk? Hij was een telg van de hoogste adel van Bourgondië. Hij voelde zich al jong aangetrokken tot poëzie, literatuur en Bijbelstudie. Hij streefde naar een persoonlijk

beleefd geloof, meer dan naar een rationeel beargumenteerd geloof zoals op dat moment gangbaar was onder de theologen. Het leven van Christus zag hij als ons voorbeeld. De maagd Maria zag hij als onze bemiddelaar. Dat laatste kunnen we als protestanten niet zo goed plaatsen, het eerste wel. Christus is de Ene die zich in de mens heeft geopenbaard.

Bernardus trad in de Cisterciënzer orde in. Hij kreeg in 1115 opdracht om in Clairvaux een klooster te stichten en zo kwam hij aan de toevoeging bij zijn naam 'van Clairvaux'. Wereldlijke zaken beschouwde hij als bijzaken. Vroomheid en meditatie moeten voorafgaan aan actie, een sober leven waarin bidden en werken samen gaan. Ondanks dat hij wereldlijke zaken zag als bijzaken, heeft Bernardus zich uitgebreid daarmee beziggehouden. Hij was een vredesgezant namens verschillende pausen in allerlei wereldlijke conflicten. Hij kwam sterk op voor de rechten van zijn klooster. Tegenover hen die theologisch anders dachten – die hij beschouwde als ketters – was hij onverzoenlijk. Bernardus had veel invloed. In opdracht van de paus riep hij op tot deelname aan de Tweede Kruistocht (1146-1149). De oproep had veel succes. De kruistocht zelf was geen succes door wangedrag van de strijders, gebrek aan discipline, overmoed, intriges en blunders.

Bernardus wordt vereerd als heilige en als kerkleeraar. Dat betekent dat we in hem het licht van Christus kunnen ervaren, de Geest van Christus, ook al is het niet alleen heiligheid dat we in hem zien. Deze mens met een invoelende en luisterende houding, stond niet aan de zijkant van het grote wereldgebeuren. Hij stond er middenin en heeft er veel aan bijgedragen. Hij heeft succes gekend en hij heeft gefaald. Invoelend en luisterend was hij een man van het Woord. Geen enkel beeld kan het goddelijke weergeven. Alleen het witte licht of het zwijgen en luisteren.

Terug naar zijn gebed. Hij zegt: 'Zonder U loop ik gevaar mijn eigen inzicht te volgen.' Wat is het gevaar van ons eigen inzicht? Als we niet uitgaan van ons eigen inzicht, waar zouden we dan op kunnen vertrouwen? Dan zouden we blijven twifelen en geen keuzes maken. Bernardus heeft het, denk ik, meer over eigenwijsheid. Het is belangrijk om open te blijven staan, om ons niet

alleen uit te drukken in woorden en daden, maar om ook te luisteren. Te luisteren naar de stille stem van de Heilige Geest. De stem van ons geweten, de stem van de stilte, de stem van iets niet doen, de tegenstem. Luisteren betekent ook dat we bereid zijn om reeds gesproken woorden terug te nemen en om wat gedaan is te herstellen. Alles wat we zeggen en doen is voorlopig. Tegelijk stuwt de kracht van de Heilige Geest ons vooruit in vergezichten die lonken, woorden die inspireren en daden die goed doen. Tot slot nog een inzicht van Bernardus: 'de Heilige openbaart zich in liefde.' Dat is wat Hij ons leren wil.

Ds. Dick Snijders

KERKDIENTEN

zondag 5 juni 10.00 uur KERK	Pinksteren, Doopdienst Bevestiging jeugdouderling Ds. D.J.A. Snijders Ds. P.J.G. Jeroense organist: J. Jansma
zondag 12 juni 10.00 uur KERK	Drie-eenheidszondag Ds. D.J.A. Snijders organist: J. Jansma
zondag 19 juni 10.00 uur KERK	Nacht van de Vluchteling Ds. D.J.A. Snijders organist: D. Luijmes
zondag 26 juni 10.00 uur KERK	Overstapviering Ds. P.J.G. Jeroense organist: IJ. ter Haar
zondag 3 juli 10.00 uur KERK m.m.v. ZWO	viering Heilig avondmaal Ds. D.J.A. Snijders organist: D. Luijmes
12.00 uur KERK	Orgelconcert

Bijbelleesrooster juni 2022

5 juni	Psalm 147
12 juni	Psalm 135
19 juni	Lucas 9:37-45
26 juni	2 Korintiërs 10:12-18

TOELICHTING DIENSTEN

Dorcas werkt mee aan de dienst van 3 juli

Op zondag 3 juli besteedt de ZWO-commissie aandacht aan Dorcas. Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. De Protestantse Gemeente Elst ondersteunt Dorcas met bijdragen voor een aantal projecten in Oost-Europa. Wij ondersteunen onder andere projecten in Moldavië, Albanië en Oekraïne. Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verleent Dorcas noodhulp en dragen ze bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren ze in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen ze door middel van het stimuleren van ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld het project 'Adopteer een Granny', waarbij oudere mensen ondersteund worden.



Op zondag 3 juli zal een medewerker van Dorcas te gast zijn. Na de kerkdienst is er ruimte om vragen te stellen over het werk van Dorcas.

*De ZWO-commissie,
Carla Otter*

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN JUNI 2022

elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur Grote Kerk

info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**

1,8,15,22 en 29 juni

info: Mien Floors of Bertie Weernekers

9.30-12.00 uur De Ruimte

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond **Eten en Ontmoeten**

2,9,16,23, en 30 juni

info: Dick Sniijders en Marja de Leeuwerk

17.30-19.30 uur De Ruimte

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

3,10,17 en 24 juni

10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

Vrijdag 3 juni **Ruimtwandeling**

13.00-17.00 uur De Ruimte

info: Feike Vlas

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen

20.00 uur Kerk

Orgelconcert/ CD presentatie

info: IJsbrand ter Haar
en de orgelcommissie

Zaterdag 4 juni **Kunst in de Grote Kerk**

13.30-16.30 uur Grote Kerk

info: Aukje Spoelstra

Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze verbondenheid met God. Kunst is daarom ook een onderdeel van onze kerk.

Maandag 13 en 27 juni **Spelletjesmiddag**

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas, Joke Crajé

Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

Maandag 13 juni **Christelijke meditatie**

20.00-21.15 uur Grote Kerk

info: Els Meulbroek

Meditatief leven is aandacht in stilte. Het vergt oefening om er gewoon te kunnen zijn. Om niets te doen en niets te zeggen.

Maandag 20 juni **Poëziemiddag**

15.00-16.30 uur De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie.



Omslag CD

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl
Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjgjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl
Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In Memoriam: Coby Attema

Jacoba Hendrika Attema-Roelofsen
Velp, 19 mei 1947 - Elst, 30 april 2022

In de Grote Kerk van Elst is op vrijdag 6 mei afscheid genomen van Coby Attema. Haar kinderen en kleinkinderen hebben het woord gevoerd, kaarsen aangestoken en muziek gemaakt. Het was een liefdevol en warm afscheid.

Al heel vroeg in haar leven, op haar zeventiende, heeft ze haar geliefde Jaap ontmoet. Ze waren van begin af aan een ziels-eenheid. Helemaal met elkaar verbonden en verstrengeld in liefde en zorgzaamheid. Een liefde die tot het einde toe is gebleven. Eerst samen als een mooi stel, later als een prachtig gezin. Samen met Suzanne, Annemieke en Marjolein.

Coby was vol onvoorwaardelijke liefde naar haar dierbare naasten en ook naar de mensen die ze tijdens haar levensreis tegenkwam. Ieder mens mocht er voor haar zijn. God, als oneindige liefde, houdt ook immers van ieder mensenkind. Veel liefde heeft Coby ook gegeven en ontvangen van haar kleinkinderen. Ieder kind droeg ze in haar hart. Ook de schoonzonen hoorden er helemaal bij voor Coby. Respectvol naar de ander omzien, dat typeerde haar.

Coby wist zich thuis bij het geloof, bij de kerk, bij God. Ze had een open en ruimdenkend geloof. Ze liet de ander vrij. We hebben in deze viering de bekende brief van Paulus over de liefde gelezen. Geloof was voor Coby synoniem met liefde. Daar waar liefde is, daar kun je God vinden en andersom. Coby vond het erg moeilijk om vanwege haar ziekte niet meer naar de kerk te kunnen. Ze miste de geborgenheid, de gesprekken na de viering. Ze zei ook een keer tegen mij dat ze het erg zwaar vond om ziek te zijn. Voor Jaap en Coby was het moeilijk om de laatste twee jaar los van elkaar te moeten leven. Jaap thuis, Coby in Tertzio. De zielseenheid was gescheiden.

Paulus schrijft: 'Nu kijken we nog in en wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.' Ieder mens mag zelf zijn of haar beelden en ideeën vormen over het leven, het geloof en de laatste grens de dood. We

mogen geloven dat ons leven verder gaat voorbij dat wat wij kunnen zien en ervaren. Uiteindelijk is ons leven een geheim. Dat wordt gedragen door de handen van de Eeuwige.

Paulus besluit deze gedachten met de woorden: 'Ons resten geloof, vertrouwen en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de Liefde.'

Coby heeft haar leven voortgezet. Op een andere manier, in een andere wijze van bestaan. Dat haar leven ons tot zegen mag zijn.

Ds. Jeroen Jeroense

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 6 juni hoopt mevrouw E. Doornik-Hoogendoorn, 90 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert haar van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Van 'ik ga verhuizen' naar 'ik ben verhuisd'

Deze keer klopt de kop van deze rubriek 'uit de gemeente' helemaal. In februari meldde ik dat Jannie en ik zouden gaan verhuizen naar een woning in Arnhem-Zuid. Deze keer geef ik aan dat we inmiddels zijn verhuisd. De verhuizing is goed gegaan, we hebben het met enige hulp van Jan Luiten verder zelf gedaan. Vloertegels gelegd, behangen, geveerd en gewit. Het is als nieuw. En de woning is niet groot, dus mooi passend bij ons twee. Telkens zeggen we tegen elkaar: 'Wat een leuke woning.'

Dat wil niet zeggen dat we in Elst niet goed woonden. Ook dat was een mooie woning, passend bij de situatie van toen. De kerkrentmeesters, met name in de persoon van Huib Weernekers, hebben uitstekend voor de woning gezorgd zodat we er met veel plezier hebben gewoond.

Voor Jannie en mij is er iets veranderd; voor u als gemeente verandert er niet zoveel. Arnhem-Zuid is om de hoek en ik ben nog op dezelfde wijze als eerder te bereiken.

Ds. Dick Sniijders

GEDICHT VAN DE MAAND

Het kind en ik

*Ik zou een dag uit vissen,
ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tussen de lissen
met de hand een wak in het kroos.*

*Er steeg licht op van beneden
uit de zwarte spiegelgrond.
Ik zag een tuin onbetreden
en een kind dat daar stond.*

*Het stond aan zijn schrijftafel
te schrijven op een lei.
Het woord onder de griffel,
herkende ik, was van mij.*

*En toen heeft het geschreven,
zonder haast en zonder schroom,
al wat ik van mijn leven
nog ooit te schrijven droom.*

*En telkens als ik even
knikte dat ik het wist,
liet hij het water beven
en het werd uitgewist.*

Martinus Nijhoff

Uit: Nieuwe gedichten, 1934

Dit gedicht sluit mooi aan op het thema van Kunst in de Kerk: (be)spiegeling. De moedeloosheid van de 'ik' wordt gespiegeld door de zwarte diepte van het water. En juist in dat donker verschijnt het visioen van het schrijvende kind. Somberheid wordt licht, moedeloosheid wordt toekomstperspectief. Maar eerst moet het kroos weg; je moet die onderwater-werkelijkheid wel willen zien. Zo leidt spiegeling tot bespiegeling en niet alleen voor de dichter.

Aukje Spoelstra



KERKENRAAD

KERKRENTMEESTERS

Pastorie aan de Brahmstraat

Door de verhuizing van Dick en Jannie Snijders naar Arnhem staat de pastorie aan de vanaf april leeg, voor velen van u was het de afgelopen jaren een vertrouwd bezoekadres.

Er is nagedacht over een herbestemming van het woonhuis, zo is onderzocht of huisvesting van vluchtelingen uit de Oekraïne een optie zou zijn. Na overleg met de gemeente Overbetuwe heeft de Diaconie besloten niet verder te gaan met de opvang van de Oekraïners.

De Kerkrentmeesters hebben daarna besloten de woning niet meer te gaan verhuren maar deze te verkopen. Het vrijkomende kapitaal kan een andere bestemming krijgen binnen de kerk, de kerkrentmeesters werken dit nader uit. Er is contact gezocht met een plaatselijke makelaar om de verkoop te regelen.

*Namens de kerkrentmeesters,
Henk Kiestra*

CPO (COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN)

PVD (Protestantse Vrijwilligersdienst)

De PVD, die momenteel uit 37 vrijwilligers en een vrijwilliger bestaat, heeft als doel het regelmatig bezoeken van oudere gemeenteleden. Deze worden vanaf 77 jaar door ons benaderd met de vraag of zij bezoek wensen en kunnen zich later ook altijd zelf nog aanmelden. De vrijwillig(st)ers kunnen aangeven hoeveel bezoekadressen zij willen/kunnen hebben. Ons team van vrijwillig(st)ers kan nog wel wat versterking gebruiken, mede omdat sommige PVD-(st)ers zelf ook al aardig op leeftijd zijn. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Corrie Brüning of Gea Dijkstra; contactgegevens staan achterin Onderweg.

Op woensdagavond 8 juni zijn alle vrijwillig(st)ers welkom in De Ruimte, waar we met onze zelf meegebrachte gerechtjes gezellig gaan eten. Een uitnodiging volgt nog via de mail/post. We hopen natuurlijk op een mooie opkomst!

*Namens de PVD,
Gea Dijkstra, pvd@pg-elst.nl*

DIACONIE

Dringend! Secretaris diaconie gezocht

De diakenen vormen de (helpende) handen van de kerk. Ze zijn lid van de kerkenraad en hebben een rol in de eredienst: het inzamelen van de gaven en het delen van wijn en brood tijdens het Heilig Avondmaal. Ook besluiten zij over de verdeling en toekenning van (financiële) ondersteuning aan doelen voor het welzijn van minder bedeelden, wereldwijd, maar ook in onze eigen gemeenten (denk bijvoorbeeld aan de voedselbankactie in december en de actie voor Oekraïne van vorige maand); eervolle en dankbare taken.



Voor deze diaconie zijn wij op korte termijn op zoek naar een secretaris, die onder andere correspondentie met externe contacten verzorgt, evenals voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. Draagt u uw medemens een warm hart toe, wilt u een belangrijke rol spelen in het helpen van mensen die het minder goed hebben dan wij en spreekt een rol als secretaris u aan? Neem dan contact op met Anneke van Nes (huidige secretaris, , diaconie@pg-elst.nl) of Berthe de Jong (voorzitter).



'Ik ben niet arm, ik heb niet veel geld'

In de week van 9 tot en met 15 organiseerde we in de Protestantse Gemeente Elst de Week tegen armoede. Het doel was om in onze kerk meer begrip te krijgen voor mensen die 'om de hoek' leven in armoede.



De week werd afgetrapt met de activiteit 'Aan tafel met armoede'

Een aantal gezinnen die op de armoedegrens leven gingen in gesprek met een aantal gezinnen uit onze kerk. Een kennismaking aan de hand van verrassende vragen. Zo kwamen we erachter dat voor de meesten van ons het mooiste cadeau geen heel duur iets was, maar een ervaring met de familie. We bleken als families vooral veel gemeen te hebben. Het werd duidelijk dat soms door een kleine speling van het lot je in een financieel moeilijke positie kunt komen.

Het samen eten was enorm verbindend.

De week werd vervolgd met twee activiteiten op woensdag; 'In debat over armoede' en 'Escape schuldenspel'.

De jongeren van de Meeting deden het escape schuldenspel. Waarin zij onder leiding van Anne de Jong van Forte Welzijn, een escapekofferspel deden. De jongeren ervoeren hoe snel je in de financiële problemen kunt komen en hoe je dit kunt voorkomen.

Hester Liebeton

'In debat tegen armoede'

Woensdagavond 11 mei waren een 50-tal belangstellenden aanwezig om te luisteren naar 'ervaringsverhalen' over armoede. Een thema dat in de week van 9-15 mei centraal werd gesteld door de diaconie van de Protestantse Gemeente Elst. Armoede is niet een probleem voor veel mensen ver weg, maar ook voor mensen in Elst. Ze wonen bij wijze van spreken 'om de hoek'. Leven in armoede betekent niet alleen stress, sociale uitsluiting, maar is ook een 'verlies aan talenten'.

Dit zei Carinda Jansen in haar inleiding op het debat. Ze is als onderzoekster verbonden aan de HAN en heeft jarenlang onderzoek gedaan naar gezinnen die in de Overbetuwe in armoede leven. In haar inleiding vertelde ze het verhaal van een moeder met drie kinderen die een half jaar in een 'blijf van mijn lijf huis' hadden gewoond en nu in Elst een nieuwe start mochten maken. De moeder was vanwege ziekte en echtscheiding in de 'armoedeval' terecht gekomen. Ze had een carrière als topsportster voor de boeg maar moest deze vanwege een chronische ziekte afbreken. Zo verloor ze niet alleen haar toekomstdroom maar ook een inkomen. De echtscheiding en verlies aan woning brachten haar en haar kinderen in de bijstand. Armoede is geen keuze, het overvalt je en het kan iedereen overkomen. Carinda meent dat door zo iets verschrikkelijks als de toeslagen affaire we nu steeds meer gaan beseffen dat het niet alleen maar mensen met kwade bedoelingen zijn die in armoede terechtkomen.

Onder leiding van Elma Vriezenkolk, communicatiedeskundige en duurzaam ondernemer, werden Marieke van Noordenburg en Monique Prosee geïnterviewd. Twee moeders die al jaren met hun kinderen onder het bestaansminimum moeten leven. Voor hen is het iedere week weer een pittige taak om van weinig geld rond te komen. Uit hun verhalen blijkt dat leven in armoede heel veel tijd kost. Goed nadenken over welke boodschappen je kunt doen. Vaak overleg met ambtenaren over toeslagen, kortingen op huur enzovoort. En ook



steeds de angst dat bepaalde kortingen weer terugbetaald moeten worden omdat je achteraf er toch geen recht op bleek te hebben. Terugbetalen terwijl je niets hebt. Toch was het niet alleen maar somberheid. Ze waren ook allebei trots op het feit dat ze het al jaren lukt om hun kinderen te onderhouden en hen een toekomst te bieden.

Vandaar ook het motto op het spandoek buiten de kerk: 'Ik ben niet arm, ik ben rijk'. We zijn niet zelig, we kunnen genieten van de heel kleine dingen om ons heen.

Tenslotte voerde Cor Hendriks namens Stichting Leergeld het woord. Hij is actief in deze stichting die heel concreet probeert leerlingen die leven in gezinnen met armoede te helpen. 'We geven ze een fiets want zonder fiets kun je niet naar school, maar ook niet naar je vrienden. Het afgelopen jaar waren er ook heel veel laptops aan kinderen en jongeren gegeven. Want zonder laptop begin je niks in het huidige onderwijs. We kunnen niet de armoede in de wereld oplossen. Ook al zou ik dat graag doen. Maar hier in Overbetuwe gezinnen helpen om toch goed onderwijs te kunnen volgen. Daar kunnen we wel aan werken.'

'Wat kunnen wij concreet doen?' was een vraag uit het publiek. Monique gaf als antwoord dat het al heel belangrijk voor haar was dat er aandacht gegeven werd aan het onderwerp en aan de mensen die leven in armoede. En het kunnen delen van ervaringen. Daar ligt het begin van iedere verandering.

Al met al een geslaagde bijeenkomst en eentje die vraagt om vervolg. Op wat voor manier kunnen wij als kerk bijdragen aan het een stukje oplossen van armoede in Elst?

Concreet voor de mensen om de hoek. Ik heb het als predikant ook heel belangrijk gevonden om als kerk verbindingen te zoeken met organisaties buiten de kerk. Zoals de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld en verschillende politieke partijen. Met deze verbindingen gaan we verder om het komend seizoen nieuwe activiteiten te ontplooien.

Ds. Jeroen Jeroense





Geslaagd duurzaam ontbijt

Als afsluiting van de week tegen armoede was er op 15 mei, voorafgaand aan de kerkdienst, een ontbijt, verzorgd door de werkgroep DUURzSAAM Kerkzijn. Mensen met weinig geld weten goed hoe ze duurzaam moeten leven: geen overbodige spullen kopen, apparaten repareren in plaats van vervangen, enzovoort.



Voor dit duurzame ontbijt hebben we geen vleeswaren en geen zuivel gekocht, maar wel producten uit de regio en van het seizoen (zoals aardbeien uit Driel) bij landwinkels gekocht, palmolievrije 'boter', appelsap (thee en koffie), jam uit de regio, vrije uitloopeieren uit de regio, vegetarische kaas, enzovoort. Met meer dan 20 mensen was het een erg geanimeerd, geslaagd ontbijt.

Viering zondagmorgen 15 mei

'Ik ben niet arm, ik ben rijk'

Zondagmorgen om 8.30 uur was er een duurzaam ontbijt in De Ruimte, georganiseerd door de commissie 'Duurzaam'. Een mooie en gezellige start van een zonovergoten zondagmorgen. Tijdens het ontspannen ontbijt konden mensen kennismaken met Monique en Marieke die als 'ervaringsdeskundigen' in de viering door ds. Jeroen Jeroense geïnterviewd zouden worden. De Ruimte was met 25 volwassenen en kinderen vrolijk gevuld.

Na het ontbijt werd er in de Grote Kerk een afsluitende viering gehouden met het thema van de week: 'Ik ben niet arm, ik ben rijk', dat ook op het spandoek buiten de kerk stond te lezen. Wie arm is, of weinig geld heeft, is niet zielig. De mensen die ik de afgelopen week mocht ontmoeten die in armoede leven, zijn rijke mensen. Ze kunnen genieten van kleine dingen, ze kunnen trots zijn dat ze het al jaren volhouden om hun kinderen op te voeden. Vlamingen hebben daar een mooi woord voor: 'Fier'. Ik ben fier op mezelf. Monique en Marieke en de vele anderen deze week hebben mij in ieder geval geleerd dat armoede geen keus is, maar je overkomt door ziekte, scheiding of onverwacht ontslag.

Het was een week die veel mensen tot nadenken heeft gestemd en die zeker een vervolg gaat krijgen. De diaconie gaat zich beraden op stappen die vanuit deze week gezet kunnen worden. Ook zal er zeker weer een 'Week tegen armoede' worden georganiseerd. Want bekendheid met het fenomeen en bewustwording is een eerste stap tot verandering en vermindering van armoede.

Jeroen Jeroense





In de viering zong de Houseband nog het volgende lied van Frank Boeijen:

De woede van de armoede

*Je zag het in de ogen
In de blik van de bedelaars
In de zweren van de kreupelen
De woede van de armoede*

*In de schreeuw van de moeder
In de schaamte van de vader
In het verzet van de zoon
De woede van de armoede*

*De woede van de armoede, doe je ogen dicht
De woede van de armoede, is geen gezicht
De woede van de armoede, wat kun je doen
De woede van de armoede*

*In het gejang van de honden
In de modder in de straten
Aan de rand van de stad
De woede van de armoede*

*In het onrecht in de wereld
In de angst van de toerist
In het gevoel van de getuige
De woede van de armoede*

*De woede van de armoede, doe je ogen dicht
De woede van de armoede, is geen gezicht
De woede van de armoede, wat kun je doen
De woede van de armoede*

*In de machteloosheid
In de uitzichtloosheid
In de last van het verleden
De woede van de armoede*

*In het verzet van de strijder
In de wraak van de tiran
In naam van God
De woede van de armoede*

*De woede van de armoede, doe je ogen dicht
De woede van de armoede, is geen gezicht
De woede van de armoede, wat kun je doen
De woede van de armoede*



DUURZSAAM

kerkzijn

Arme duurzaamheid

Er wordt vaak gezegd dat je makkelijker duurzaam kunt zijn als je meer geld hebt, want duurzaam eten bijvoorbeeld is vaak duurder dan 'fabrieksmatig' gemaakt of gekweekt voedsel. Nu is het zo dat juist de rijkste mensen onevenredig veel verspillen. Denk bijvoorbeeld aan de superjachten, die in hun eentje evenveel energie verbruiken als een groot aantal huishoudens samen. Of denk eens aan de mensen die miljoenen over hebben om zo'n vier minuten gewichtsloos in de ruimte te verblijven.

Denk eens aan alle brandstof die voor zo'n pretreisje nodig is.

In dat opzicht kunnen mensen met veel geld veel leren van mensen met weinig geld. Mensen met weinig geld kopen geen overbodige spullen. Ze verspillen geen voedsel en ze repareren kleding en apparaten. Ze voldoen automatisch aan de duurzaamheidsladder (hiervan zijn verschillende varianten):



Het begint met Rethink: denk nog eens na of u iets wel echt nodig hebt.

Daarna: Refuse: weiger, koop niet wat u niet nodig hebt.

Vervolgens: Reduce: koop niet meer dan u nodig hebt.

Daarna: Reuse (of Repair (repareer)): gooi uw spullen niet te snel weg, maar repareer waar mogelijk.

Tenslotte: Recycle: laat uw oude apparaten recycleren door ze op de juiste plekken in te leveren en niet weg te gooien en composteer uw voedselresten. Mensen met weinig geld kunnen ons nog veel leren op het gebied van duurzaamheid.

Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid

DUURZSAAMheidstip:

Volg bij wat u koopt de treden van de duurzaamheidsladder.

Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.com

Oproep Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Oost Betuwe ondersteunt kinderen uit gezinnen met een inkomen dat niet hoger is dan 130 procent van het minimuminkomen. De coronacrisis heeft de situatie verslechterd voor gezinnen met een laag inkomen of ZZP-ers die opdrachten verloren. Ook zij hebben, naast mensen in een uitkeringssituatie, hulp nodig om hun kinderen te kunnen geven wat zij nodig hebben. Ook de inflatie die op dit moment plaats vindt helpt hierin niet mee.

Verder hebben wij besloten ons extra te gaan inzetten voor de kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zullen in grotere getale naar ons toe komen en hebben een waardige opvang nodig. In het algemeen geldt voor ons: 'Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen meedoen en opgroeien met kansen zoals andere kinderen. Zaken waarin wij ondersteunen zijn bijvoorbeeld contributie voor (sport)verenigingen, een fiets om naar school of vriend(inn)en te gaan of een laptop om volwaardig op school mee te kunnen doen. Het unieke kenmerk van Leergeld is dat de aanvraag wordt beoordeeld na een huisbezoek van een van onze intermediairs. Deze gaat in gesprek, bespreekt de mogelijkheden van andere voorzieningen en bespreekt wat van ons nodig is.





Wij zijn op zoek naar aanvulling van ons team om de aanvragen binnen een redelijke termijn te kunnen verwerken. We werken volledig met vrijwilligers. Spreekt het werk van Leergeld je aan, neem dan contact met ons op voor meer informatie. We maken heel graag kennis met je. Stuur een mail naar Cor Hendriks: voorzitter@lgob.nl.

Wichert van Olst

DIACONIECOLLECTE JUNI

Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt in nood. Onder extreem moeilijke omstandigheden zorgen we in Oekraïne voor voedsel, water, medicijnen en medische hulp. Daarnaast staan onze hulpverleners klaar om mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne op te vangen in omliggende landen zoals Polen en Hongarije, maar ook in Nederland.

In de Hoorn van Afrika is een enorm tekort aan voedsel. Door onder andere droogte en sprinkhanenplagen zijn veel oogsten mislukt en conflicten maken het er niet makkelijker op. Gevolg: kale akkers, dode dieren, lege magen. 14 miljoen mensen hebben onmiddellijk hulp nodig. Het Rode Kruis helpt met onder andere voedsel, water en medische hulp.

UITGANGSCOLLECTES

5 juni: Pinksteren De Bijbel voor iedereen

De kerk in China groeit, sinds 1987 met 10% per jaar! Kerk in Actie ondersteunt deze groeiende kerk, via het NBG (Nederlands Bijbel Genootschap), met alfabetiseringsprogramma's voor laaggeletterden, Bijbels voor jeugd, toerusting voor jeugdleiders en ouders en met Bijbelstudieboeken voor arme voorgangers.

12 juni: drie-eenheidszondag: Kunstcommissie

De kerkrentmeesters stellen geld beschikbaar voor verschillende commissies. Deze keer staat de Kunstcommissie centraal. Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze verbondenheid met God. Het is daarom ook een onderdeel van onze kerk. In de Grote Kerk zijn regelmatig tijdelijke exposities van beeldende kunstenaars. Informatie hierover kunt u ook regelmatig lezen in *Onderweg*. De kunstcommissie is verantwoordelijk voor de selectie van de kunst voor de exposities.

19 juni: Nacht van de Vluchteling

In het weekend van 18 op zondag 19 juni wordt de Nacht van de Vluchteling gehouden, dit jaar extra actueel. Deelnemers lopen 40 of 20 kilometer om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Er wordt zowel individueel als in teamverband gelopen. Nijmegen is één van de startplaatsen en ook uit onze gemeente lopen mensen mee. Het startschot voor de 40 kilometer is om 12 uur 's nachts. De 20 kilometer begint op 18 juni om 19.00 uur.

26 juni: jeugdwerk

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet voor de kinderkerk en het jeugdwerk. Vrijwilligers zijn actief in de crèche, elke zondag gaan de kinderen naar de kinderkerk. Er wordt basiscatechese gegeven, met onder andere uitleg over de verhalen in de Bijbel. Als de kinderen groter zijn kunnen ze overstappen naar *The Meeting*; een eigen plek in *De Ruimte*. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving.

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

**De vlaggen hingen
weer in mijn toren!**



*Ik was trots
op de versierders!*

**Pinksterzendingscollecte via de bijgevoegde
acceptgiro**

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.

De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt.

En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg. Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mngqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.

Steun dit werk via Kerk in Actie via de acceptgiro bij het kerkblad Onderweg. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren
Carla Otter

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt.

COLUMN

Ongestructureerde overpeinzingen

Dit is de hoogste column die ik ooit heb geschreven; hij ziet het levenslicht namelijk op een hoogte van ruim 12 kilometer, ergens tussen Andalusië en Nederland. Mijn gedachten schieten alle kanten op, zoals dat gaat als je bezig bent met het verwerken van de indrukken van een bijzonder reisje en met het nadenken over de dingen die thuis, in werk en kerk weer op je wachten.

Eerst maar een paar woorden over het reisje. Als je drie dochters hebt, dan loop je het risico dat je drie schoonzonen krijgt. Dat is ons dan ook overkomen. Om hen kennis te laten maken met het leven en werken van mijn beide broers in het zuiden van Spanje – maar natuurlijk ook gewoon voor de gezelligheid – heb ik de mannen een paar dagen ondergedompeld in deze bijzondere wereld. We hebben genoten van het goede der aarde en der zee, we hebben een van de wereldwonderen aanschouwd, het Alhambra in Granada, gewandeld langs de onherbergzame, steile flanken van de Sierra Nevada, en gesprekken gevoerd over het leven in Spanje, over het leven in het algemeen en, heel actueel, over aanstaand vaderschap. Mijn eigen rol veranderde in korte tijd van reisleader naar reislijder, want als dikke zestiger bleek ik het eet-, drink- en klautertempo van jonge dertigers niet te kunnen bijbenen. Tegen de achtergrond van het feit dat een van onze jongens nog niet zo lang geleden ernstig ziek was, een constatering die ik met een grote glimlach om de mond deed. Ook een ander moment zal ik niet snel vergeten. Wij zaten te eten op het marktpleintje van Capileira, een van de witte dorpjes in het hooggebergte van de Alpujarras. Een stukje verderop zaten een man en vrouw te zingen en gitaar te spelen. Plotseling zetten zij een lied in dat ik zo had kunnen meezingen. Het was een voor mij tot voor kort onbekend lied dat ik minder dan een week geleden met mijn kamerkoor had gezongen. Een kippenvelmomentje. Soms zou je willen dat toeval niet bestaat, dat alles zo bedoeld is.

Misschien dat u zich nu afvraagt waarom u dit zou allemaal moet weten. U stuurt mij immers ook geen mail met al uw vakantie verhalen. Ik hoop dat u, als u één woord op mijn verhaaltje zou mogen plakken, zou kiezen voor het woord 'harmonie'. Door er woorden aan te wijden, probeer ik het vast te houden, ook al is het maar voor even. Met de bouw van het Alhambra, met haar prachtige zalen, fonteinen en tuinen, schiepen de Moorse sultans het paradijs op aarde. Maar de steeds terugkerende strijd om de troon ging gepaard met moord en doodslag. Wij genoten van het prachtige Andalusië, maar we vlogen in enkele dagen tijd, samen met talloze andere mensen die ook zeggen recht te hebben op een leuk uitstapje, met achterlating van een stevige klimatologische voetafdruk vele duizenden kilometers door de lucht. Wij konden ons een paar dagen lang van alles veroorloven, maar nog maar een week geleden besteedden we in de kerk uitgebreid aandacht aan de week van de armoede. En als ik tussen alle leuke programmaonderdelen al even de tijd nam om het wereldnieuws tot mij te nemen en ik beelden zag van al die wanhopige, volstrekt onschuldige ouderen en kinderen in Oekraïne, dan stond het huilen mij nader dan het lachen.

Het leven is een vat vol tegenstrijdigheden. Dat is geen nieuws. Maar elke keer opnieuw is de vraag hoe we ons daartoe moeten verhouden. Moeten we ons schuldig voelen als we genieten, of juist als we niet genieten? Hebben we dan niets geleerd van de Coronacrisis en pakken we de draad van vóór Corona gewoon weer op alsof er niets is gebeurd? Moet 'we' niet gewoon vervangen worden door 'ik', om zo onze eigen verantwoordelijkheid te benadrukken en te voorkomen dat we worden meegevoerd in het kuddegedrag?

Maar zoals dat gaat met overpeinzingen op grote hoogte, tot een heldere conclusie leidt het niet. Wat ik wel zeker weet is dat ik erg genoten heb van een paar dagen Spanje met mijn drie schoonzonen (en zij hopelijk ook). En dat de flarden van harmonie die ik heb ervaren, niet alleen de afgelopen dagen maar ook in het normale leven, mij zeer dierbaar zijn. Niet alleen om mij overeind te houden in zorgelijke tijden, maar ook om ervan te kunnen genieten.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

24-Uur van de hemel

Op 14 en 15 mei zijn we weer met twintig jongeren op stap geweest in het kader van een 24-uurs activiteit. Dit keer 24-Uur van de hemel. Na het vertrek op zaterdag vanaf The Meeting zijn we naar Jumpsquare in Nijmegen gegaan om anderhalf uur lekker te kunnen buitelen en springen. Hoe hoog kan je komen, hoe ver kom je los? En hoe hard kom



je weer neer? Daarna hebben we in het naastgelegen park geluncht. Vervolgens gingen we naar de overnachtingslocatie ScoutingArk op de grens van Wijchen en Niftrik van de zeeverkennergroep Sint Franciscus. Ik had de verkeerde telefoon bij me en daardoor kon ik de verhuurder niet bereiken. Het programma draaiden we om. In plaats van eerst inruimen en dan spelletjes, zijn we begonnen met spelletjes (zakdoekje leggen en zo) in afwachting van de terugkomst van de zeeverkenners van hun zeilmiddag. Toen die terug waren, was het contact met de verhuurder snel gelegd en konden we inruimen.

Na de avondmaaltijd (frites met snacks) bezochten we de sterrenwacht Halley in Heesch, want de sterrenhemel is ook hemel. Daar kregen we een interessant en gevarieerd programma over verschijnselen die aan de zon te zien zijn en aan de maan, over de sterren in de dierenriem, over het fotograferen van sterren en planeten en de beleving van het planetarium. Dit planetarium werd digitaal geprojecteerd in een koepel alsof





we erin zaten. Mooi is dat de kijk hoek aangepast kan worden en dat je bij wijze van spreken een reis door de ruimte maakt. En heel bijzonder was natuurlijk een blik door de grote telescoop in de koepel boven op het gebouw. Tot slot zagen we met het blote oog het internationaal ruimtestation ISS onder de maan door in zijn baan om de aarde scheren.



Terug bij de ScoutingArk zaten we tot diep in de nacht bij het kampvuur. De volgende ochtend weer vroeg op voor de ochtendgymnastiek, ontbijten, opruimen en dan buiten in het gras de 12+bezinningsactiviteit over hemel. Waar is de hemel, wat is (de) hemel, hoe maken we hemel (of hel)? Hemel is niet ver, maar dichtbij. Hemel is niet daar, maar overal. Het gaat niet om de hoogte, maar om de reikwijdte. En toen was de tijd weer om. Rond twaalf uur waren we op zondag weer terug bij The Meeting.

Het was een intensief weekend dat we met elkaar samen konden beleven. Bijna iedereen vond het bezoek aan de sterrenwacht Halley toch wel het hoogtepunt. Een prachtige ervaring om op terug te zien.

Dick Snijders

Terugblik Dodenherdenking

Op 4 mei mochten de jongeren van The Meeting in samenwerking met Oranjevereniging Elst bloemen leggen bij de graven van de gesneuvelde militairen, de burgerslachtoffers en anderen op de Algemene begraafplaats en de Katholieke begraafplaats in Elst. Dit gebeurde nadat ze de bloemstukken zelf mochten binden. Evert Meeuwissen vertelde het verhaal van de slachtoffers, 'Omdat wij niet mogen vergeten'. 's Avonds zijn we tijdens The Meetkring naar de herdenkingsbijeenkomst in de kerk geweest met aansluitend de stille tocht en de plechtigheid bij de monumenten bij het gemeentehuis.



Terugblik Week tegen de Armoede

Tijdens de Week tegen de Armoede hebben we met The Meetkring, onder begeleiding van Anne de Jong-van den Berg van Forte Welzijn, het 'schuldenescape' spel gespeeld. Dit spel begon met een verhaal over een fictieve jongere, Jeroen, die diep in de problemen zit wegens een uit de hand gelopen grap. Vervolgens moesten de jongeren in twee teams hem helpen om aan zijn schulden te ontsnappen. Dit deden ze door raadsels op te lossen en codes te kraken met als doel bewust te worden dat je vrij snel in de schulden kan komen en wat er kan helpen om dit te voorkomen. Spannend en leerzaam!



Het winnende team

Zet (blauwe) dinsdag 19 juli in uw/je agenda!

Want... we willen graag met zo veel mogelijk mensen de deelnemers van de vierdaagse verwelkomen en ervoor zorgen dat de wandelaars nog kilometers lang verder kunnen lopen. We verkopen drankjes en versnaperingen. De wandelaars kunnen naar het toilet en tot rust komen in de kerk, op het gazon of in De Ruimte. De kerk is zo zichtbaar tijdens de Dag van Elst en het geld wat hiermee wordt opgehaald gaat voor 100% naar een diaconaal project: Stichting Leergeld Oost Betuwe.

De jeugdleden van de gemeente zetten zich jaarlijks in om dit tot een succes te maken, maar omdat het ook zomervakantie is, zijn er ook een aantal op vakantie en zij kunnen dus niet komen helpen. We hebben u dus nodig! Ziet u het niet zitten om de hele dag te helpen? Geeft niets! Alle beetjes helpen, dus geef uzelf zo snel mogelijk op bij Dick via jjw@jeugdwerkpgelst.nl of schrijf u in op de inschrijfflijst in De Ruimte zodat we een overzicht en planning voor de 19e kunnen maken.

Gerdien van Prooijen

Contactpersonen voor The Meeting:

Dick Snijders contactpersoon,
Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkpgelst.nl
Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

DIVERSEN

Zomerexpositie in de Grote Kerk

11 mei - 17 augustus 2022

Hans Langbroek (Be)spiegelingen- schilderijen

Hans Langbroek schildert al vele jaren kleurrijke en sfeervolle werken over allerlei onderwerpen. De laatste jaren vindt hij veel inspiratie in spiegelingen in water.

Hij zegt hierover:

'Licht en schaduw hebben mij altijd al gefascineerd. Licht en water spelen met de kleuren en vormen van de omgeving. Het zonlicht geeft elk voorwerp zijn eigen schaduw. Patronen van schaduwen vallen over elkaar heen en vormen nieuwe patronen. Veel van mijn schilderijen zijn ontstaan in het mediterrane gebied zoals de Provence, in Zuid-Frankrijk. De afgelopen twee jaar ging ik door alle reisbeperkingen minder ver weg. Tot mijn eigen verrassing vond ik inspiratie in de vijver in onze eigen tuin. Dit was de start van een serie schilderijen met als titel 'onze vijver'.

Water spiegelt en vertekent. Kleurvlakjes worden versnipperd tot een bont palet. Wanneer de wind samenspeelt met het zonlicht en het water, komt alles in beweging zodat het beeld voortdurend verandert. Dit vastleggen op schilderijen kan eigenlijk niet. Maar het is interessant om te proberen de suggestie van beweging te wekken. Spiegelingen kunnen tot bespiegelingen leiden. Wat is echt, wat is waar, zit de werkelijkheid in het spiegelende beeld of in dat wat gespiegeld wordt?'

U wordt uitgenodigd stil te staan, te kijken en de spiegelingen op u te laten inwerken.



Afscheid

Vrijdag 29 april namen we als kunstcommissie afscheid van Klarien Verbeek en Jan Koopman.

Zij hebben lange tijd veel betekend voor de kunst in de kerk. Elk jaar een aantal exposities in de kerk waarvoor zij veel regelden en die ze met liefde uitzochten samen met de commissie.

Met een high tea in De Ruimte hebben we afscheid genomen. Een mooie middag waarop we veel goede herinneringen opgehaald hebben. Aukje Spoelstra en Jan Obbema zijn de kunstcommissie komen versterken.

Dank Klarien en Jan voor jullie inzet!

Namens de kunstcommissie,

Aukje, Jan, Jetty, Jeroen en Annemieke

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

11 mei - 17 augustus 2022

Hans Langbroek

(BE-)SPIEGELINGEN - schilderijen



Zaterdag 4 juni, 2 juli, 6 augustus van 13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl

www.hanslangbroek.com



Protestantse Gemeente
Elst



REISERVARINGEN

Jordanië

Direct na Pasen vlogen we naar Jordanië: een lang gekoesterde wens. Deze reiservaring willen we graag met u delen. Om te beginnen: Jordanië is een heel gastvrij land. Voorbeelden hiervan zijn er te over: gastvrijheid zoals deze ook wordt omschreven als Abraham -zittend voor zijn tent- bezoek krijgt. Je voelt je echt welkom.

Met een reisgezelschap bezochten we onder andere Amman, Petra, Jerash, de Dode Zee, Aqaba en natuurlijk Wadi Rum. Het slapen in een bedoeïenentent en de tocht met jeeps door de woestijn voelen daarbij als een hoogtepunt van de reis.



Reizend in Jordanië ervoeren we heel sterk de verwevenheid van de drie monotheïstische godsdiensten: de Islam, het Jodendom en het

Christendom. Een treffend voorbeeld hiervan is Madaba. In een omgeving waar de Islam dominant is – en het was ook nog Ramadan – kom je ineens in een totaal andere werkelijkheid: een kleine orthodoxe enclave met een fraaie kerk die versierd is met een fantastisch vloermozaïek: een landkaart van het Heilig Land opgebouwd uit ruim twee miljoen gekleurde steentjes. Toen we later verder reden, kwamen we bij Mount Nebo. Dit is de plek waarvan wordt verteld dat Mozes er uitkeek over het land waar hij niet zou binnengaan na de lange woestijnreis. Wij keken daar uit op de Dode Zee, 1200 meter lager en daarachter steden als Jericho op de Westbank en verderop Israël. Ook wij zijn daar niet binnen gegaan overigens..... Uiteraard staat ook daar een kerk: oud maar geweldig mooi gerestaureerd. Toen wij daar waren, was het betrekkelijk rustig, maar bij ons vertrek arriveerden er net ruim 1000 Nigeriaanse Christenen. Het zal nog lang onrustig zijn gebleven rondom en in de kerk met de prachtige gebrandschilderde ramen.

Veel indruk op ons maakte de maquette die daar in 2000 is opgericht toen paus Johannes Paulus II deze plek bezocht. Er zal toen zeker zijn gebeden voor vrede en verdraagzaamheid, niet op zijn minst in deze regio. Dat gebed om vrede is nog steeds hoogst actueel: dat verdraagzaamheid zal mogen leiden tot een vreedzaam naast elkaar wonen en met elkaar leven in dit gebied. Dat het zo moge zijn...

Jan en Josien Luiten

Kenianen helpen met hun mondzorg; een dankbaar avontuur

Begin mei ben ik, Elianne Colenbrander, samen met 20 andere vrijwilligers afgereisd naar Kenia. Een groep van specialisten uit de tandheelkunde met een duidelijke missie: Keniaanse kinderen helpen met hun mondzorg. We bundelden onze kennis en krachten met behulp van Dutch Dental Care, een stichting die zich inzet voor betere mondzorg in de armere landen van de wereld.

We reisden af naar het zuidwesten van Kenia, nabij de stad Mombassa. In de 'bibliotheek' van de middelbare school was onze tandartspraktijk ingericht. Hier hadden we de beschikking over primitieve apparatuur om noodzakelijke behandelingen uit te kunnen voeren. Bijna 1500 kinderen



van de plaatselijke basisschool en middelbare school hebben we binnen twee weken behandeld, evenals 300 volwassenen met ernstige klachten. We gaven voorlichting over voeding, hygiëne en poetsen. Met vrolijke liederen werd er door alle klassen flink tanden gepoetst. Ook deelden we onze kennis met lokale tandartsen om structureel de mondzorg te verbeteren.

Het verschil met de mondzorg in Nederland is gigantisch en niet te vergelijken met de situatie in Kenia. Wat mij het meest bijblijft is de dankbaar-



heid van de kinderen. Ze zijn veelal bang, hebben soms al maanden pijn waardoor ze slecht of niet eten en weten niet wat hen te wachten staat. Maar de opluchting en de glimlach bij het verlaten van de stoel is onbetaalbaar. Nog nooit kreeg ik zoveel knuffels en high-fives na een behandeling. Als groep van vrijwilligers zijn we voor hen enorm van betekenis. Ongelooflijk wat we met het team tweeweg hebben gebracht, dat doet ontzettend goed.

Dit avontuur houdt mij met beide benen op de grond. Het doet mij beseffen dat we in Nederland blij mogen zijn met de kennis en middelen in de zorg die voor ons beschikbaar zijn. Dat is een groot goed dat we moeten koesteren. Dat gun ik de kinderen in Kenia ook, vandaar dat ik mijn steentje als tandartsassistente heb bijgedragen.

Elianne Colenbrander

Oproep

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Velen van ons gaan op reis, voor een dagtochtje, een weekje Nederland, lekker fietsen of naar het buitenland.

Op reis, dichtbij of ver, heb je vaak nieuwe ontmoetingen en nieuwe indrukken of maak je bijzondere momenten mee die stof geven tot nadenken. Het kunnen natuurlijk ook bijzondere gebouwen zijn of zelfs een schilderij of foto. Soms levert het herinneringen op voor later of herinneringen van vroeger.

Hierbij vragen we u om deze bijzondere momenten met de lezers van *Onderweg* te delen. Ook graag met een foto als dat iets toevoegt.

Wilt u eerst even overleg dan kan dat via ons mailadres of telefoonnummer, genoemd in de colofon van dit blad.

We zijn heel benieuwd naar uw bijdrage.

De redactie

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.

Van 1 april tot 1 oktober: elke zaterdag. In juli en augustus ook elke zondag.

Van 13.30 - 16.30 uur. Rondleiding om 14.00 uur (€ 5,00 pp, € 2,00 kinderen t/m 12 jaar).



Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag: afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl)

Museum doet mee met Nationale Archeologiedagen

In het weekend van 18 en 19 juni zijn de Nationale Archeologiedagen (nationalearcheologiedagen.nl). Als Unesco Werelderfgoed vanwege de bijzondere opgravingen in en om de kerk doet het Tempel | Kerk Museum natuurlijk mee. We besteden aandacht aan: Opgravingen Grote Kerk: wat is er van te zien? en Meet & Greet een archeoloog.



Op 18 juni is er geen gewone openstelling van het museum, maar kunt u zich aanmelden voor rondleidingen waarbij extra aandacht wordt gegeven aan archeologie. Bij een groep sluit Petra Hoff aan, die bij de opgravingen in 2002-2003 als archeoloog meewerkte. Een goede kans om uit de eerste hand te horen hoe het ging tijdens de opgravingen rond de kerk.

Er zijn rondleidingen om 11 uur, 12.30 uur, 14 uur en 15.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en vol=vol. Entree: €5,- per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen €2,-. Petra Hoff gaat mee met een groep om 14 uur. Na deze rondleiding is er gelegenheid om met haar na te praten.

Aanmelden kan op: www.tempelkerkmuseum.nl
Ga naar Bezoeken>Activiteiten en klik op 'lees meer'. Zien we u op 18 juni?

De museumcommissie

Collecten opbrengst en verdeling maart en april

Maart 2022

Diaconie: betere toekomst voor straatkinderen		
Indonesië		€ . 615,05
Kerk		399,70
Kinderkerk		100,80
<hr/>		
6 maart	Hulphond Nederland	123,35
13 maart	Voedselbank Arnhem	136,35
20 maart	Betuwse Jeugd Kampen	80,00
27 maart	The Meeting	173,00

Totaal maart 2022 **€ .1628,25**

Opbrengst Vesperviering bestemd voor Oekraïne
€ . 234,45

April 2022

Diaconie: Dorcas Oekraïne		
Kerk		€ . 1188,90
Kinderkerk		453,82
		105,05
<hr/>		
3 april	Plastic Soup Foundation	140,60
10 april	Palmzondag: jeugdact. Pasen	128,20
16-17 april	Pasen: JOP	125,65
24 april	Syrië:kerk hoop en herstel	167,25

Totaal april 2022 **€ . 2309,47**

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie vindt u te op www.pg-elst.nl
Webmaster: John Patrick van der Kaa
webmaster@pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijkindeling.
U kunt bij de predikant van uw keuze terecht.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense, Ram 30, 6662 CM Elst
tel. 06-50237946 pgjeroense.elst@gmail.com
Ds. Dick Snijders, Eindhovensingel 298,
6844 CT Arnhem, tel. 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsma
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst, tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere, archieff@pg-elst.nl

Communicatie Commissie

Voorzitter: Dirk Faber
Secretaris: Bert Wolters, comcie@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Maarten Hekkelman
NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
Secretaris: Leo van Strien, cpo@pg-elst.nl
Praten over verlies, rouw en levensvragen
Evert van den Brink, tel. 0651752214
mail@evertvandenbrink.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Voorzitter: Corrie Brüning, tel. 06-53365094
Secretaris: Gea Dijkstra, tel. 06-31078420
pvd@pg-elst.nl

JEUGDWERK

Jeugd-en Jongerenwerker

Contact: Ds. Dick Snijders, tel. 06-19920341
jjw@jeugdwerkpgelst.nl
Op www.pg-elst.nl/jeugd vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Mathilde Vos-Elsinga,
tel. 0628914998 jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Vertrouwenspersonen jeugd

Leny Janssen, tel. 06-23633768
Lenyjanssenvisser@gmail.com
Frank den Daas: tel. 06-51233592
frank.dendaas@wxs.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen,
tel. 06-27275188 creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERK GROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET

Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

KINDERKOOR WHAT'S UP

Contact: Maarten Biesheuvel
maarten.biesheuvel@wetsus.nl

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com

POSAUNENCHOR/KOPERBLAZERS

Contact: Gerburg Frenzel-Iliohan
tel. 06-27214807, gerburgfrenzel@gmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Contact: Karin Besjes-de Bock
kerkmuseum@pg-elst.nl

VEILIGHEID IN DE KERK

Contact: Meldpunt SMPR, tel. 030-3038590
info@smpr.nl
www.veiligekerk.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 900 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje Lindeboom, tel. 376978.

Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het juli-augustusnummer is: **zondag 19 juni** vóór 18.00 uur.
(onderweg@pg-elst.nl)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 - 200 woorden

Hele kolom: 370 - 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

De redactie van Onderweg wordt gevormd door Ina Schoenmaker, Dirkje Lindeboom en Jacqueline Kampen.

Voor vragen betreffende aanleveren kopij kunt u bij hen terecht via e-mail: onderweg@pg-elst.nl