



Protestantse Gemeente
Elst

ONDERWEG

— 2023 — van de Protestantse Gemeente Elst —



ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

43e jaargang nr. 3 • april 2022

MEDITATIE

Bij Lied 582

Het grote teken dat Jezus in het Evangelie volgens Johannes verricht, is de opwekking van de dode Lazarus. Van de ziekte zei Jezus dat deze niet tot de dood was, maar tot eer van God. Lazarus is wel gestorven. Toch leidde dit tot de eer van God. Blijkbaar kan de eer van God door de dood heen gediend worden. Dat vraagt veel geloof, veel vertrouwen.

Wat versta ik onder de 'eer van God'? Eer of heerlijkheid is iets van voorname luister waar machtigen zich mee omringen. Ik denk ook aan lof. Het is de eer van God dat wij Hem prijzen om wat Hij heeft gedaan of doet. Hoe zullen wij God prijzen als de dood ermee gemoeid is?

Hoe zullen we God prijzen als we ernstig ziek worden, een ongeluk krijgen, als we het einde voelen naderen, als de armoede toeneemt, als er oorlog uitbreekt? Dat weet ik niet. Dikwijls vinden we de woorden en de energie niet om God te prijzen. En ziekte moet ook bestreden worden, ongelukken vermeden, het einde uitgesteld, armoede bestreden, oorlog voorkomen.

Zoveel mogelijk zijn we gericht op opbouw, op wat geluk en vreugde dient. En het is gemakkelijk om God te prijzen als het ons goed gaat. Als we leiding van God ervaren in wat goed uitpakt, kunnen we dan ook leiding van God ervaren in wat niet goed uitpakt? Of er in elk geval vertrouwen in houden dat we dan niet van God los zijn? Vertrouwen dat God niet los van ons is?

In deze maand gedenken we het lijden en sterven van Jezus. In Lied 582 staat de volslagen eenzaamheid van Jezus centraal. Het is geschreven bij de evangelieverhalen over de nacht in Getsemane, waarin Jezus bidt om verlossing van wat komen gaat. De drie vrienden die bij Hem zijn, vallen telkens in slaap. Bijzonder intrigerend vind ik de derde, middelste, strofe in dit lied.

*Onder het duister van zijn Vader
vernedert Hij zich in het staf,
en niemand, niemand komt Hem nader
daar in de donkere hof.*

Wat weet ik van God, wat God doet en wat God wil? God is voor mij grotendeels in duisternis gehuld. Wat ik weet van God, lees ik af aan het leven van Jezus. Voor een deel word ik daar vrolijk van, voor een deel ook niet. Ik lees in het leven van Jezus de pijn van mensen om 'het duister van de Vader'. Deelgenoot, lotgenoot. Maar ik lees nog meer. We doen het elkaar aan, we doen het Hem aan. De drie vrienden zijn in gebreke gebleven. Zo'n vriend kan ik ook zijn. Ik hou het maar bij mezelf om niet meteen naar een ander te wijzen.

De dichter trekt de lijn door. Hij wijst lezers en zangers van zijn lied op de existentiële schuld, die zijzelf eveneens hebben ten aanzien van het lijden van Christus. Wij dragen schuld aan het lijden van de mensen, aan de eenzaamheid, aan het gebrek. Wij dragen schuld aan het lijden van Christus. Christus staat symbool voor de mensheid die tot grote dingen in staat is en die door diepe dalen gaat. Helemaal mens. Christus staat symbool voor God die ons grote dingen doet en die ons door diepe dalen laat gaan. En Die erbij is. Helemaal God.

En dan komt er een explosie van energie. Juist als alles duister is. Een lichtflits van de eeuwigheid. Een slotakkoord zoals nog nooit is gehoord. Waar het hele evangelie naar toe werkt. Waardoor het me niet uitmaakt of het feit of fictie is. Waardoor ik geloof in Jezus en zijn weg en ik me van harte christen noem. De jubel voor kerk en wereld, stad en platteland. Dit is wat ik geloof, waar ik voor ga, waar ik op vertrouw.

Het is Pasen geworden! Uit de dood is Christus opgestaan!

Ds. Dick Snijders

KERKDIENTEN

zondag 3 april	5e zondag van de 40-dagentijd
10.00 uur KERK	Ds. D.J.A. Sniijders organist: D. Luijmes
19.00 uur KERK	Ds. D.J.A. Sniijders organist: D. Luijmes Ademviering
zondag 10 april	Palmzondag
10.00 uur KERK	Ds. P.J.G. Jeroense organist: J. Jansma
donderdag 14 april	Witte Donderdag
19.30 uur KERK	Viering Heilig Avondmaal Ds. D.J.A. Sniijders organist: IJ. ter Haar
vrijdag 15 april	Goede Vrijdag
19.00 uur KERK	Ds. P.J.G. Jeroense organist: J. Jansma m.m.v. G-Noot
zaterdag 16 april	Paasnacht
21.00 uur KERK	Ds. D.J.A. Sniijders organist: D. Luijmes m.m.v. Jongerenkoor
zondag 17 april	Eerste Paasdag
10.00 uur KERK	Ds. P.J.G. Jeroense organist: D. Luijmes m.m.v. What's Up
zondag 24 april	
10.00 uur KERK 12+ groep	Ds. D.J.A. Sniijders organist: IJ. ter Haar
zondag 1 mei	
10.00 uur KERK	Ds. P.J.G. Jeroense organist: D. Luijmes
19.00 uur KERK	Henk Minnema organist: D. Luijmes Ademviering

Bijbelleesrooster april 2022

3 april	Johannes 15:18-27
10 april	Jeremia 26:10-24
14 april	Johannes 18:1-27
15 april	Johannes 18:28-19:30
16 april	Johannes 19:31-42
17 april	Johannes 20:1-18
24 april	Jeremia 30:12-31:1

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering, 3 april

Op 3 april houden we vesper onder de naam 'ademviering'. Het is een moment van bezinning. Samen verstilde liederen zingen uit Iona of Taizé of een mooi avondlied uit het Liedboek. We zijn ook samen stil, twaalf minuten. Een viering om op adem te komen om 19.00-19.45 uur in de Grote Kerk.

Ds. Dick Sniijders

Goede Vrijdag 15 april

Het projectkoor G-noot zingt tijdens de viering op Goede Vrijdag (15 april 19.30 uur) het Stabat Mater van Joseph Rheinberger (1939-1901). Op moment van schrijven is de eerste repetitie achter de rug en volgen er nog drie. Het gedicht Stabat mater dolorosa stamt uit de late middeleeuwen en beschrijft het verdriet van Maria om het sterven van haar zoon.

Vele componisten hebben deze tekst op muziek gezet, waarvan de versie van Pergolesi het meest bekend is. Poulenc schreef een indrukwekkende versie voor koor en symfonieorkest – persoonlijk mijn favoriet. Joseph Rheinberger, vooral bekend van zijn Abendlied uit opus 69 (luister maar eens!), verdeelde de tien strofen over vier koordelen voor vierstemmig koor en orgel. Zijn expressieve, maar ook enigszins behoudende schrijfstijl kenmerkt zich door veel wisselingen in dynamiek en goed in het gehoor liggende harmonieën.

Voor dit project doen 24 zangers en zangeressen mee, keurig verdeeld over de stemgroepen. Hoewel er gedisciplineerd wordt gerepeteerd en er thuis ook het nodige moet worden voorbereid aan de hand van geluidsbestanden, is het projectkoor voor

een ieder bereikbaar. Je hoeft geen noten te kunnen lezen. Een keertje meedoen? Stuur dan een mailtje naar ijaterhaar@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, dirigent

*Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius*

*Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius*

*De Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing*

*En het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.*



De meest actuele agenda staat op de website of de Blikvanger.

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN APRIL 2022

elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur Grote Kerk

info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**

info: Mien Floors of Bertie Weernekens

9.30-12.00 uur De Ruimte

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond **Eten en Ontmoeten**

info: Dick Sniijders en Marja de Leeuwker

17.30-19.30 uur De Ruimte

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

Vrijdag 1 april **Ruimtewandeling**

13.00-17.00 uur De Ruimte

info: Feike Vlas

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen

Zaterdag 2 april

Kunst in de Grote Kerk

13.30-16.30 uur Grote Kerk

info: Aukje Spoelstra

Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze verbondenheid met God. Kunst is daarom ook een onderdeel van onze kerk.

Maandag 4 april

Spelletjesmiddag

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas, Joke Crajé

Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

Maandag 4 en 25 april

Christelijke meditatie

20.00-21.15 uur Grote Kerk

info: Els Meulbroek

Meditatief leven is aandacht in stilte. Het vergt oefening om er gewoon te kunnen zijn. Om niets te doen en niets te zeggen.

Woensdag 13 april

Film: Jesus Christ Superstar

20.00-22.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense, Dick Sniijders

Verhalen vertellen is één van de belangrijkste overdrachtsmiddelen in het christelijk geloof. Vanavond het verhaal in film over het lijden en sterven van Jezus. Een combinatieavond van de Marcuskring en Theologisch café. Iedereen is welkom.

Woensdag 20 april

**Leeskring
'Eindelijk volwassen'**

14.00-16.00 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

In het boek van Frits de Lange lezen we over een derde weg voor wie de 60 is gepasseerd. Eeuwige jeugd, of kan het alleen maar minder worden?

Maandag 25 april

Poëziemiddag

15.00-16.30 uur De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie.

TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN APRIL 2022

Filmavond JC Superstar 13 april in De Ruimte

De afgelopen jaren heeft een groep kerkleden onder de bezielende leiding van Dick Sniijders het evangelie van Marcus bestudeerd. Tijdens de avonden werden vaak kritische vragen gesteld, wat staat er nu eigenlijk, is er een diepere bedoeling en wat is die bedoeling dan? Veel vragen, veel verschillende gedachten en antwoorden.

Toen we Marcus 15 lazen over laatste dagen van Jezus, is voorgesteld om de film Jesus Christ Superstar te bekijken. Het is de verfilming uit 1973 van de rock-opera Jesus Christ Superstar.

De benadering in het muziekstuk en de film wijkt af van de beschreven traditionele Bijbelse beleving. In de film spelen Maria Magdalena, Judas, Pilatus en natuurlijk Jezus indringende rollen die een beeld schetsen van menselijke vragen en onzekerheden rondom Jezus Christus, de Zoon van God.

Je bent welkom op 13 april om 20.00 uur in De Ruimte, tijdens de Stille Week voor een bijzondere beleving van het Passieverhaal.

Dick Sniijders en Kees van Nes



GEDICHT VAN DE MAAND

*Nouliks vertolkbaar wat hulle my vertel,
spreeus, eksters, meeu, eende, kraaie al
die ywerige dagloners van die wal,
die reier so afgetrokke opgestel.*

*Ek mis myself steeds minder. Ek bedoel:
as steeds meer buitedinge my gaan boei
dan sintels van inwendige gevoel
tintel dit of ek selfafstotend groei.*

*Vermindering neem waarneembaar toe.
Ek hoop om te voldoen aan omgekeerde bloei
en leeg genoeg te loop om vol te loop
met wat van hierbuite binnevloei.*

Elisabeth Eybers

Kun je jezelf missen, ja dat kan.
Ik lees erin: ooit was ik wel erg vol van
mezelf.

Ik mis die vrou die zo vol was van zichzelf,
maar dat wordt wel minder en minder.
Ik hecht steeds minder waarde aan wat
buiten mij is.

Wie zich leeg kan maken, kan kijken naar de
vogels op de kade, zonder ze te verstaan.
Zonder ze te begrijpen, ze zijn er.
Wie zich leeg kan maken, kan kijken naar de
kade, naar het water, naar wat weg gaat en
wat komt.

Het gedicht van Oeke Kruythoff sluit mooi
aan bij het gedicht van Elisabeth Eybers

An Pieterse



Mijmering

*Het leven treedt terug
of hoe moet ik het zeggen-
het vervaagt zich in
herinneringen die na schifting
weelderig om mij heen
groeien en bloeien*

*is dit de oogst van
het ouder worden-*

*maar dan keer ik terug
tot de werkelijkheid
het nu
en ga met veel elan
de toekomst in
verzamel weer mooie
momenten uit de
voortvliedende tijd*

dit wordt de nieuwe oogst-

Oeke Kruythof

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl
Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjjjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam mevrouw M. Brouwer-Schook

Op 3 maart is overleden Maartje Brouwer-Schook (Marry), in de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde met haar man Jan in Elst. Marry heeft door jeugdreauma allerlei beperkingen ondervonden. Ze was kwetsbaar. Alleen sporten met lichte impact op de gewrichten waren toegestaan. Marry ging naar de Klokkenberg in Nijmegen en ze werd juf. Een echte juf; zo voelde ze zich ook, ze was erop gericht om kinderen iets mee te geven.

Toen ze trouwde, kreeg ze ontslag en gelijk een aanstelling als vaste invalkracht. Marry en Jan kregen drie kinderen. Ze was trouw, lief, behulpzaam, zorgzaam. Haar kinderen en kleinkinderen waren alles voor haar. Marry kreeg meer aandoeningen. Sinds twintig jaar is Marry amper het huis uit geweest en Jan werd mantelzorg. In de coronatijd zijn ze in vrijwillige thuisisolatie gegaan. Marry kreeg echter opnieuw te maken met een auto-immuunziekte. Daaraan is ze overleden.

De afscheidsdienst was op 10 maart in de Grote Kerk. We hebben daar de woorden van Romeinen 12: 6-8 overdacht, over de verschillende gaven die mensen geschonken zijn. Zo staat er ook: 'Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.' Dat was op Marry op het lijf geschreven. Volgens Paulus zijn al die gaven niet gegeven om persoonlijk zo hoog mogelijk te komen, maar om de gemeenschap te ondersteunen en op de bouwen. Christelijk gesproken is niet de mens de norm van alle dingen, maar de medemens. Niemand kan alles of alles tegelijk. Daarom is het goed om samen te zijn. Aansluitend aan de dienst vond de crematie plaats in crematorium Waalstede in Nijmegen. We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders

In memoriam B.M. Holtrop

Op 16 maart is overleden Bernardus Mathijs Holtrop, in de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Gerda in Elst. Ben was een muzikant. Hij zong graag, onder andere in het kerkkoor. En hij speelde saxofoon in PWA, in een band voor bruiloften en partijen en in de dweilband Bats maar deur, waar hij ook erelid van was. Actief was Ben ook in voetbalvereniging Elistha als voetballer, in de materiaalcommissie en als voorzitter.

Ben is benoemd tot erevoorzitter van de vereniging. Ben was werkzaam bij de Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij (ASM) en later werd hij leerkracht werktuigbouwkunde en gaf hij maatschappijleer. Ben was heel sociaal. Na zijn trouwen nam hij zijn broers op in huis, omdat hun ouders al overleden waren. De schoonouders gingen mee op vakantie. Hij was ook maatschappelijk betrokken, wilde op de hoogte blijven, was actief in het wijkteam en had een luisteroor. Als er iets was, was hij er. Voor een ander en zeker ook binnen het gezin. Nog net heeft hij tot zijn grote vreugde zijn achterkleinkind vastgehouden.

Ben was niet actief in de kerk, behalve dan als lid van het koor toen hij nog zingen kon, maar hij was wel een gelovig mens. Hij vertrouwde bij God thuis te komen. Daarom lasen we in de uitvaartdienst op 23 maart in uitvaartcentrum Aster uit Psalm 23 'Ik keer weer in het huis van de Heer'.

Er is een plek, een Iemand, waar we altijd weer terecht kunnen in dit leven en na dit leven. Aansluitend vond de crematie plaats in Heteren.

We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Sniijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 4 april is mev. E.J.W. Raaphorst-Gerritsen jarig, ze wordt 90 jaar. Ze woont in Elst.

Ook mev. J. Speyers-de Vree hoopt 90 jaar te worden. Zij is jarig op 5 april in Elst.

De heer C.M. Breunissen hoopt 93 jaar te worden op 15 april. Hij woont te Elst.

Mevr. H.W. Frentz, hoopt op 22 april 94 jaar te worden.

De heer M. Haag hoopt op 23 april 97 jaar te worden. Hij woont op in Elst.

En op 27 april hoopt mev. A.P. Aangeenbrug-Maris de leeftijd van 92 jaar te bereiken.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Bij de voorkant

De blauw-gele verlichting van de toren heeft bij veel mensen iets losgemaakt en heeft velen geïnspireerd tot bijvoorbeeld het maken van foto's. De redactie wilde graag een mooie foto van de verlichte toren plaatsen op de Onderweg als teken van meeleven met de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne.

Daarom staat er nu zo'n foto op de voorkant van het aprilnummer.

Met dank aan onze drukker Jan Herberts voor zijn vriendelijke medewerking.

Ina Schoemaker, Dirkje Lindeboom, Jacquélien Kampen, redactie

CPO

(COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN)

Op de laatste vergadering van het College van Predikanten en Ouderlingen was Evert van den Brink onze gast. Evert maakt sinds ruim een jaar deel uit van onze gemeente en velen kennen hem inmiddels. En anders wel José Verkerk, zijn echtgenote, sinds kort diaken binnen onze gemeente. Evert was op het CPO naar aanleiding van een gesprek met beide predikanten waarin rouw en verlies aan de orde kwamen. Dit zijn gevoelens waar veel mensen ergens in hun leven mee te maken krijgen. Vaak kom je dan op levensvragen terecht. Het met elkaar spreken hierover is een onderdeel van pastoraat, het CPO dus. Evert wil op dit terrein graag iets voor ons als gemeente betekenen en het CPO ziet Evert als een waardevolle aanvulling op het pastoraat binnen onze gemeente: omzien naar elkaar.

De afspraak is daarom gemaakt dat Evert 'onder de paraplu van het CPO' zijn kennis en ervaring aanbiedt om gesprekken aan te gaan met mensen over verlies, rouw en levensvragen. In het stuk dat hier volgt, stelt hij zich voor. Voor U vanaf nu de mogelijkheid om contact met hem op te nemen.

Jan Luiten

Praten over verlies, rouw en/of levensvragen

Je kunt het niet geloven dat diegene die je zo dierbaar was er niet meer is. Je bent boos dat hij of zij je in de steek gelaten heeft of dat dit juist jou overkomt. Had ik het nou maar anders gedaan. Je hebt spijt dat je niet meer gezegd hebt wat je zou willen zeggen. Wat heeft mijn leven nog voor zin...

Zo maar wat gedachten die door je hoofd kunnen blijven spelen nadat je een verlies geleden hebt. De ervaring leert dat erover praten kan helpen om je gedachten te ordenen.

Dat is wat ik graag doe, luisteren naar mensen die verdrietig of boos zijn, zich schuldig voelen of zich schamen. Het is vaak een drempel die je over moet om hierover te praten. Maar het kan ontzettend opluchten en het leven weer meer de moeite waard maken.

In de jaren zeventig ben ik opgeleid als verpleegkundige A en B. Mijn hele loopbaan ben ik werkzaam geweest in de ouderenzorg, verzorgings- en verpleeghuizen. Het grootste deel op het niveau van locatiemanagement en de laatste 6 jaar voor ik met pensioen ging weer terug aan het bed als coördinerend verpleegkundige. Gedurende mijn werkzaam leven heb ik veel ervaring opgedaan met sterven, dood en levensvragen. Voor het begeleiden van mensen heb ik diverse scholingen en trainingen gevolgd. Zo heb ik ook jaren supervisie gegeven aan studenten van Hogeschool InHolland.

Daarnaast ben ik sinds 20 jaar vrijwilliger bij Humanitas en doe huisbezoek bij rouw en verlies. In de kerk in Hilversum heb ik een aantal rouwgroepen begeleid en daartoe ook de training van de PKN gevolgd.

In en rondom de Protestantse Gemeente Elst wil ik graag iets betekenen voor mensen die behoefte aan gesprek hebben, individueel of in een groep. Schroom niet om mij te bellen of te mailen zodat we kunnen afstemmen wat uw behoefte is. Ik hoor het graag!
mail@evertvandenbrink.nl



Evert van den Brink

DIACONIE

Protestantse Gemeente Elst in actie voor Oekraïne

Wat niemand had gedacht is toch gebeurd: oorlog in Europa. De oorlog in Oekraïne begon op 24 februari en het einde is (tijdens het schrijven van dit bericht) nog niet in zicht. De situatie verandert van minuut tot minuut. Als Protestantse Gemeente Elst weten we ons verbonden met het lot van de inwoners van Oekraïne. De talloze onschuldige vluchtelingen, moeders met kinderen, op zoek naar een veilig land. We voelen ons vandaag meer dan ooit met hen verbonden en leven met hen mee in deze inktzwarte tijd. In tijden van oorlog komt het erop aan dat je samen bidt om vrede en er bent voor elkaar.

Om uiting te geven aan gevoelens van verdriet, angst en woede over deze zinloze oorlog voeren wij op verschillende terreinen actie. Om zo aandacht te vragen voor de crisis in Oekraïne en Europa. En om er te zijn voor de mensen die onze steun nodig hebben

Vesper voor vrede, woensdagavond 19.00 uur

Zo stellen we wij als Protestantse Gemeente Elst onze kerk open voor bezinning, gebed en troost. Iedere woensdagavond in de lijdenstijd staat de Grote Kerk open voor een 'vesper voor vrede'. Deze viering start om 19.00 uur. In deze viering is ruimte voor stilte, gebed en het aansteken van een kaarsje voor allen die licht nodig hebben in deze nacht van geweld. Al eeuwenlang is de kerk dé plek waar mensen - gelovig of niet - met hun zorgen en vragen terecht kunnen.

Voedselactie voor Oekraïne, vrijdag 8 en zaterdag 9 april

Tevens gaan wij samen met andere kerken uit de Overbetuwe en Lingewaard, supermarkten en andere organisaties voedsel inzamelen. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april wordt het winkelend publiek door vrijwilligers bij supermarkten in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard gevraagd voedsel te doneren voor Oekraïne. Bij binnenkomst van de supermarkt wordt een boodschappenlijstje/flyer uitgedeeld met het verzoek naast hun eigen boodschappen ook enkele artikelen te kopen voor de mensen uit Oekraïne. De artikelen worden vervolgens door vrijwilligers van de Voedselbanken Arnhem/Nijmegen opgehaald en in een depot in

Gendt geplaatst. De week daaropvolgend worden de artikelen door hulporganisaties naar Oekraïne gebracht en uitgedeeld. Daar zijn de winkels leeg en hebben de mensen geen geld meer om boodschappen te betalen. Meer informatie hierover bij Wichert van Olst (wvanolst@kpnmail.nl)



Pastorale aandacht

Ook willen we als kerk meehelpen om de te verwachten vluchtelingen in de Overbetuwe uit Oekraïne te helpen om hier bij te komen van hun traumatische ervaringen. Als een soort 'buddies' willen we de vluchtelingen die straks in de Overbetuwe een plek vinden wegwijs maken in Overbetuwe en Nederland. Ook willen we voor wie daar behoefte aan heeft, als kerk een plaats zijn waar geestelijke nood gekend wordt. De kerk als plaats waar bezinning en spiritualiteit geleefd mag worden. Pastorale aandacht voor wie vanwege geweld en haat moest vluchten.

Extra donatie

De diaconie heeft een aanzienlijk bedrag gestort op de rekening van Dorcas, een organisatie waar we al jaren goed mee samenwerken en die actief is in een aantal landen in Oost-Europa, zoals Oekraïne, Moldavië en Armenië.

Kerktoeren in kleuren van Oekraïne

Daarnaast zal de toren van de Grote Kerk te Elst blauw-geel worden verlicht als teken van solidariteit met de inwoners van de Oekraïne.

Comité PG-Elst voor Oekraïne

Jeroen Jeroense, Dick Snijders, Jacob Alkema, Gerry Vrijenhoef, José Verkerk, Jan Luiten, Wichert van Olst

Week van de armoede



Van 9 tot 15 mei wordt de 'Week van de Armoede' georganiseerd. Er vinden die week meerdere activiteiten plaats, zoals een 'maaltijd voor één euro', een avond met een apart programma voor volwassenen en hun kinderen, een speciale themadienst op 15 mei.

Er wordt nog nagedacht over meer activiteiten, ook met (ervarings)deskundigen.

Armoede is een sterk onderschat probleem, dat vaak van generatie op generatie overgaat. We hebben nu zelfs een minister van armoede in ons rijke land. Moeten we daar trots op zijn? Hoe is het om elke dag te moeten nadenken over wat je kunt eten? Hoe ga je om met de torenhoge energieprijzen? Leer meer hierover in de week van de armoede van 9 tot 15 mei.



Plastic Fantastic?

Plastic heeft fantastische eigenschappen en is spotgoedkoop om te produceren, daarom is inmiddels bijna alles om ons heen van plastic en komen we er voortdurend mee in aanraking. Omdat plastic in het milieu in piepkleine deeltjes uiteenvalt, eten en drinken we constant plasticdeeltjes en ademen deze zelfs in. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor onze gezondheid. De eerste wetenschappers hebben hier al bewijs voor gevonden.

De hoeveelheid plastic die elk jaar wereldwijd wordt geproduceerd, is binnen de duur van één mensenleven explosief gestegen: van 2 miljoen ton in 1950 tot 368 miljoen ton in 2019. Dit zijn de cijfers van de plasticindustrie zelf, maar hierin zijn

niet alle synthetische vezels meegeteld, dus de werkelijke productie is nog veel groter. Meer dan de helft van al het in totaal geproduceerde plastic is pas ná het jaar 2000 op de markt gebracht. En naar verwachting zal de productie nog verder stijgen naar zo'n 600 miljoen ton in 2025. Dat zou dus ruwweg tweemaal het totale gewicht van de huidige wereldbevolking zijn!

We ervaren zelf dat het moeilijk is om plastic te vermijden: vrijwel alles is in plastic verpakt. Probeer toch uw plasticverbruik te verminderen, om te voorkomen dat we die 600 miljoen ton halen.

PLASTICPRODUCTIE

Jaarlijkse wereldwijde plasticproductie in miljoenen ton.



Bron: Plastic Soup Foundation

DUURzSAAMheidstip:

Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van plastic.

Reacties en eigen tips graag naar:
woltersbw@gmail.com

DIACONIECOLLECTE APRIL

Dorcas, Oekraïne

Dorcas werkt met vier werkdoelen aan een betere toekomst voor de gemeenschap.

1. Noodhulp: mensen getroffen door een ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend helpen met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak.

2. Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen staande blijven. Zorgen voor basisvoorzieningen voor heel de gemeenschap.
3. Ondernemende mensen en gemeenschappen: kwetsbare mensen en gemeenschappen hebben de potentie om zelf en zelfstandig voor hun inkomen te zorgen. Mensen aanmoedigen om met hun talenten aan de slag te gaan en die helpen te ontwikkelen.
4. Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen: een samenleving die oog heeft voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met een beperking en minderheden. Samen bouwen aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.

In de huidige situatie in Oekraïne is Dorcas' hulp meer nodig dan ooit.

UITGANGSCOLLECTEN

3 april: Plastic Soup Foundation

De hoeveelheid plastic die elk jaar wereldwijd wordt geproduceerd, is explosief gestegen: van 2 miljoen ton in 1950 tot 368 miljoen ton in 2019 (alle synthetische vezels niet meegeteld). Meer dan de helft van al het in totaal geproduceerde plastic is pas ná het jaar 2000 op de markt gebracht. En naar verwachting zal de productie nog verder stijgen naar zo'n 600 miljoen ton in 2025. Dat zou dus ruwweg tweemaal het totale gewicht van de huidige wereldbevolking zijn! De Plastic Soup Foundation bestrijdt de plasticsoep aan de bron.

10 april: Palmzondag: jeugdactiviteiten Pasen

In de onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Vandaag is de collecte voor de activiteiten met de jeugd rondom Pasen.

Op palmzondag maken de kinderen palmtakken en komen deze laten zien in de viering. Na afloop van de paasnachtviering is er samen met The Meeting een fakkeloptocht. Aansluitend een paasvuur waar je kunt genieten van een hapje met een drankje.

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

**BLAUWE EN GELE LAMPEN
VERLICHTEN MIJN TOREN**



Wat een mooi licht!

Ik krijg er een warm gevoel van.

16 en 17 april: JOP: Jong Protestant

JOP (Jong Protestant) heeft als droom 'Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God'. JOP biedt programma's en werkvormen om jongeren bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel en het kerkelijk leven. Zo zijn er rond de 40-dagentijd en Pasen 13 werkvormen waaruit gemeenten kunnen kiezen om met hun jeugd het Paasverhaal meer te beleven.

24 april: Syrië: kerk hoop en herstel

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft na militair geweld geleid tot een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.

Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het [cursief(Herstelfonds)] opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Met het herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap en hoop voor de toekomst!

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Oekraïense oerkreet

‘Waarom huil je?’, vroeg ik aan mijn moeder toen ze mij naar bed bracht. ‘Ik ben bang dat er oorlog komt’, zei ze. ‘Wat is dat, oorlog?’, vroeg ik. Zij antwoordde: ‘Dat mensen elkaar doodschieten en alles kapot maken!’ ‘Maar dat gebeurt toch niet bij ons?’, riep ik uit. ‘Jawel’, zei ze, ‘nog niet zo lang geleden was hier ook alles kapot, werden mensen zo maar doodgemaakt of moesten vluchten. En nu is het nog veel gevaarlijker dan toen: er zijn nu atoombommen, daarmee kunnen alle mensen in de hele wereld worden doodgemaakt. En ik ben heel erg bang dat dit gaat gebeuren’. Het viel even stil, we hadden allebei een brok in de keel. Even later zei mijn moeder: ‘Laten we maar bidden: Here, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht’.

Dit verschrikkelijke moment – mijn moeder zo angstig en wanhopig zien – staat sindsdien op mijn netvlies gegrift. Pas vele jaren later begreep ik wat er aan de hand was. Het was 1962 - ik was dus 5 jaar oud – en de wereld hield zijn adem in bij de zogenaamde Cubacrisis. Sovjetleider Chroesjtsjov had besloten kernraketten op Cuba te plaatsen, waar kort daarvoor Fidel Castro de communistische staat had uitgeroepen. De VS, onder leiding van Kennedy, wilde geen vijandelijke kernwapens in de ‘achtertuin’ en besloot de havens van Cuba te blokkeren en zo de aankomst van Sovjetwapens, die inmiddels onderweg waren, tegen te houden. Pas op het allerlaatste moment besloot de Sovjetleiding rechtsomkeer te maken. Geschiedkundigen zeggen dat, als dat niet was gebeurd, er beslist een kernoorlog was uitgebroken. Slechts 17 jaar na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, een oorlog die aan 50 miljoen mensen het leven kostte.

‘Waarom huil je?’, vroeg een kind aan zijn moeder bij het krieken van de dag. Ze riep: ‘De oorlog is begonnen, in de verte hoor je de bommen ontploffen. Pak wat kleren, doe de poes in een mandje en laten we hier samen weggaan!’ ‘Maar waar gaan we dan heen?’, vroeg het kind. ‘Geen idee’, zei de moeder, ‘naar een plaats waar het veiliger is dan hier. Hopelijk zijn er aardige mensen die ons zolang in huis willen nemen’. ‘En papa dan?’, schreeuwde

het kind. Met betraande ogen zei de moeder: ‘Papa kan niet mee, hij moet vechten tegen de vijand. Geef hem maar een dikke knuffel, want we weten niet wanneer en waar we elkaar weer zullen zien’.

Tijdens de Cubacrisis van 1962 voelde 27 oktober als de dag des oordeels, maar al een dag later ontspande de wereld zich. De dreiging was verdwenen, er waren geen mensen gedood en er was niets kapot gemaakt. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven om te kunnen bevatten wat vijfjarige Oekraïense kinderen moeten doorstaan. En hoe deze verschrikkelijke ervaringen de rest van hun – hopelijk lange – leven zullen tekenen. Om niet helemaal wanhopig te worden, is het misschien ook maar beter om die voorstellingen achterwege te laten. We laten ons nu vooral informeren over abstracties, zonder al te menselijk gezicht: hoeveel kilometer de vijand van de stad verwijderd is, welke strategieën door de strijdende partijen worden gevolgd, welke wapens worden ingezet en hoe de onderhandelingen vorderen.

Maar toch sluiten we ons niet helemaal af van het menselijk leed. Gelukkig staan velen klaar om dat grote leed van miljoenen mensen een klein beetje te verzachten. Er worden op grote schaal geld en goederen ingezameld en er worden kamers en huizen beschikbaar gesteld. Zo barst de website www.takecarebnb.nl uit zijn voegen; in een week tijd zijn er meer dan 17000 inschrijvingen gedaan. Ook wij hebben ons aangemeld om vluchtelingen te huisvesten, ondanks de vrees dat we het ware leed dan pas echt in de ogen zullen kijken. Als u dat al niet hebt gedaan, ga naar onze site www.pg-elst.nl, en zie dat ook onze kerkelijke gemeente zich niet onbetuigd laat.

Het lijkt er soms op dat onze wereld van crisis naar crisis strompelt. Maar het is en blijft onze heilige plicht om crises het hoofd te bieden, op te lossen en het leed dat zij aanrichten te verzachten, gesterkt door de oerkreet *Wir schaffen das*. Maar zeker in deze tijd voor Pasen, een tijd van inkeer en bezinning, is het ook goed om terug te grijpen naar dat oude kindergebedje: ‘Here, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht’.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Paasproject kinderkerk

Met de kinderkerk zijn we begonnen met het Paasproject 'Ken je Mij?' Het grote bord voorin de kerk wordt elke week voller met symbolen waarbij telkens een verhaal hoort over Jezus. We hebben bijvoorbeeld gehoord over Jezus die alle mensen wegjaagt uit de tempel. Daar hoorde het symbool van de biddende handen bij. En we hebben ook gehoord over een dankbare vrouw die dure olie over Jezus schenkt omdat ze zoveel om hem geeft. Daar hoorde het hart bij. En zo kwam er elke week weer een symbool bij en werd het bord steeds mooier. In de kinderkerk hebben de kinderen een



kaart gemaakt waar ze elke week het nieuwe symbool bij kunnen plakken om na Pasen mee naar huis te kunnen nemen. Bij elk verhaal is vaak ook iets geknutseld of gekleurd. De oudste kinderen



hebben bijvoorbeeld een elfje gemaakt. En we zijn ook bezig met het maken van slingers, want Pasen wordt groot feest en daar horen slingers bij!

Palmpasen

Op 10 april is het Palmpasen. Dat vieren we altijd heel uitgebreid met elkaar tijdens een feestelijke kinderkerk. De afgelopen jaren is dat natuurlijk niet gelukt zoals we het gewend waren, maar dit jaar kunnen we weer uitpakken! Met Palmpasen luisteren we naar het verhaal van die zondag en maken we met de jongste en oudste groep samen weer een prachtige Palmpasenstok. Deze versieren we in stijl.

De stok is in de vorm van het kruis, waar Jezus aan is gestorven. In de kinderkerk gebruiken we dan altijd een broodhaantje. Dit is de haan die drie keer kraaide toen Jezus werd verraden. Daarnaast hangen we er paaseitjes aan, gewikkeld in een servet, die symbool staan voor het nieuwe leven. Met een dropveter rijgen we twaalf ronde chipjes om vervolgens aan de stok te hangen, die staan voor de twaalf discipelen van Jezus, samen met drie dropsleutels omdat het feest is. Snoep hoort bij feest. Met een (buxus)takje als palmtakje aan de stok is hij klaar!

Vervolgens nemen we onze versierde Paasstokken mee terug naar de kerk en lopen we rond op de muziek van het Palmpasenlied. Als je nog een stok thuis hebt liggen, neem je die dan mee? Als je er niet eentje hebt, krijg je die van de kinderkerk.

Groetjes van de kinderkerk

Woensdag 16 maart vredesvesper door jeugd voor iedereen

Afgelopen woensdag hebben we met z'n allen stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. Elke week is er een vesper op woensdag, maar deze keer hadden we die met de jeugd voorbereid. De kinderen van de basiscatechese en The Meeting hebben meegewerkt.



Sommigen deelden liturgieën of kaarsjes uit, anderen lazen een gedicht of een stukje uit de bijbel voor. Twee kinderen deden mee aan de voorbeden, samen met Jan Luiten. We zaten voorin in de kerk. Er was ook een filmpje met muziek van de Beatles (give peace a chance).



Zelf las ik een mooi gedicht voor van Remco Campert:

Verzet begint niet met grote woorden

*Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden*

*zoals een storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt*

*zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud*

*zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt*

*zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem*

*jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet*

en dan die vraag aan een ander stellen

Komt u de komende woensdagen ook om samen stil te zijn, te bidden, te zingen en te lezen?

Sophia Liebeton





The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Dick Snijders	contactpersoon, Jeugd- en Jongerenwerker jjw@jeugdwerkpgelst.nl
Eva Buurman	voorzitter Meetingcommissie
Internet:	www.jeugdwerkpgelst.nl

Vrijdag 11 maart, mannen- en vrouwenavond

In het activiteitenprogramma van The Meeting is een aantal keren een aparte mannenavond en vrouwenavond geweest waarop respectievelijk alleen de jongens of de meiden welkom waren. Dat is gecombineerd.

Op vrijdag 11 maart was er een mannen- en vrouwenavond. De jongens gingen gamen, de meiden hebben dromenvangers gemaakt. Een avond gericht op gezelligheid en ontmoeting.

Meetkringen

De Meetkringen gaan gewoon weer door op woensdagavond. De twee kringen zijn samengevoegd.

Er is onder andere met elkaar gesproken over de toekomst van het jeugdwerk, over de situatie in Oekraïne, meegedaan aan een vredesvesper.

Paasvuur

We bereiden ons nu al voor op het paasvuur op zaterdag 16 april na de viering in de kerk. Het paasvuur is bij de familie Van Middelkoop, Grote Molenstraat in Elst. We gaan er met een fakkeltocht naar toe en benaderen het terrein via de ingang aan de Hollanderbroeksestraat. Altijd een feestelijk samenzijn na de Paasnachtviering waarin de jongeren ook hun aandeel hebben.

Dick Snijders

DIVERSEN

Dirk Luijmes sluit Koningsdag af met feestelijke orgelconcert

Het duurt nog even, maar als het volgende nummer van Onderweg verschijnt, is Koningsdag 2022 waarschijnlijk net geschiedenis geworden. Vandaar nu al deze bijzondere aankondiging. Na twee jaar ijzige stilte op Koningsdag, is de Orgelstichting Elst heel blij dat er bij het scheiden van de Oranjemarkt weer een feestelijk orgelconcert in de Elster Grote Kerk kan plaatsvinden. Ook deze keer speelt Dirk Luijmes weer een reeks kleurrijke variaties op bekende vaderlandse liederen en andere toepasselijke muziek. Het concert begint om 14.00 uur, duurt niet langer dan drie kwartier, en is gratis toegankelijk. Na afloop wordt een collecte gehouden. En voor wie zijn portemonnee vergeten is, overmaken kan ook: NL40ABNA0531837939 t.n.v. Orgelstichting Elst.

namens de orgelstichting,

Peter de Leeuw

Inzameling Oekraïne

Enige dagen geleden kreeg ik het verzoek van vier van mijn Dela collega's of we voor hen ook wat spullen wilde inzamelen. Zij zouden met elkaar naar een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne gaan. Een locatie in Warschau.



Inmiddels zijn we enkele dagen en een grote inzameling verder. Mijn collega's waren overweldigd door de grote hoeveelheid spullen die we in zo'n korte tijd konden inzamelen. Zondag 20 maart zijn zij met een vrachtwagen en een busje vertrokken om daar morgen aan te komen. En op de terugweg kunnen zij nog vier mensen mee terug nemen. Via deze weg willen wij jullie hartelijk danken voor alle bijdragen. Mooi en waardevol om te zien dat we binnen enkele dagen dit met elkaar kunnen realiseren.

John Patrick en Annemieke



PS. We zijn er natuurlijk nog lang niet. Er is nog heel veel hulp in vele vormen nodig. Op 8 en 9 april kan je weer meedoen aan de voedselinzamelingsactie. Ook dat wordt vast weer een groot succes met jullie hulp.



Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.

Van 1 april tot

1 oktober: elke zaterdag. In juli en augustus ook elke zondag.

Van 13.30 - 16.30

uur. Rondleiding

om 14.00 uur

(€ 5,00 pp,

€ 2,00 kinderen t/m 12 jaar).



Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag:

afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl)

BERICHT VAN DE MUSEUMCOMMISSIE

Wie is deze steenhouwer?

We lopen in de kerk vaak aan deze foto voorbij, een foto die in een van de vitrines in de zijbeuk staat. Maar wie was de steenhouwer eigenlijk die aan het werk was tijdens de restauratie van de Grote Kerk na de Tweede Wereldoorlog?

Zijn naam was Wladyslaw Miller. Hij was afkomstig uit Polen, geboren op 5 mei 1913 in Riga, overleden op 22 januari 2010 in Den Haag. Het vak had hij, de zoon van een schoenmaker, in Warschau geleerd; bij een beeldhouwer en op de Academie voor Beeldende Kunsten was zijn artistieke aanleg ontwikkeld.

Toen de Duitsers Polen binnenvielen (1 september 1939), verdedigde hij als soldaat vergeefs zijn vaderland. Hij kwam bij de Russen terecht, raakte in Duitse krijgsgevangenschap, zwierf van kamp naar kamp en was van 1941-1945 in Stalag 7A in Moosberg (D) geïnterneerd. Hij overleefde, maar wilde na de oorlog niet naar het communistische Polen terug en raakte op drift door Europa.

In 1947 vond hij, statelozes vluchteling, berooid en teleurgesteld, in Nederland asiel. Hij kwam in Nijmegen terecht en in die verwoeste stad vond hij twee liefdes: een vrouw en een kerk.

Miller werkte tijdens de jarenlange restauratie aan de Sint Stevenskerk, die door het bombardement van 22 februari 1944 zwaar beschadigd was. Ook aan de Eusebiuskerk in Arnhem en aan de Grote Kerk van Elst heeft hij een aantal restauraties verricht.



'Mijn vader heeft heel veel beeldhouwwerk gedaan, dat was zijn passie.' aldus zijn dochter. Op de foto is hij met één van de kraagstenen bezig, kraagstenen die nog altijd te zien zijn als u in de kerk bent.

De museumcommissie

Kunst in de Grote Kerk

De expositie **vensters met verhalen**

Indringend, ontroerend, herkenbaar soms.

Wat voel je als je ouders dement worden?

Kunstwerken in de kerk zijn meestal om naar te kijken.

Deze unieke expositie is vooral ook om te lezen.

Heeft u de teksten al gelezen?

Neem er even de tijd voor, als u in de kerk bent of op de eerste zaterdagmiddag van april of mei. Nog tot 11 mei in onze kerk, daarna op andere plaatsen in Nederland.

Aukje Spoelstra, de kunstcommissie

Collecten opbrengst en verdeling januari en februari 2022

Januari

Diaconie: Dorcas Moldavië	€ . 598,85
Kerk	344,00
Kinderkerk	6,50

2 jan.	Online kerkdiensten	82,00
9 jan.	Bloemengroet	126,50
16 jan.	KIA:diaconaat in arme regio's	126,25
23 jan.	Schuldhulpmaatje	84,50
30 jan.	PVD	116,50

Totaal januari 2022 € . 1485,10

Februari

Diaconie:Noodfonds Betuwe	€ .611,95
Kerk	654,05
Kinderkerk	46,20

6 feb.	Kinderkoor What's Up	108,00
13 feb.	KIA: Vrolijkheid in asielzoekerscentra	118,40
20 feb.	KIA: de kerk een thuis voor jongeren	92,50
27 feb.	Sint Maartenshof	105,00

Totaal februari 2022 € . 1736,10

Lucia Zoutman

**De deadline voor de kopij van het
mei nummer is al vroeg:
17 april.**

Jawel, op Paaszondag.

Paaseitje!