

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

44e jaargang nr. 8 • oktober 2023

MEDITATIE

*Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart
and live in me.*

*Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.*

Lied 833

Zoals ik ben

Het bovenstaande lied is een lied dat me raakt. In een paar woorden zegt het heel veel, het is het hele programma van het geloof: aanvaard worden, opgewekt worden, leven. Het is iets om telkens en telkens weer te zingen. De melodie komt niet echt tot een einde. Je zingt het naar binnen, je eigent het je toe. Vaak zingen we dit lied in een ademviering.

Aangenomen worden zoals je bent – dikwijls vinden we ons niet goed genoeg. Er moet nog van alles. En de kerk doet er een schepje bovenop: we zijn geneigd tot alle kwaad, niet in staat tot iets goeds, zegt een leerboek dat generaties lang is doorgegeven. In die zin geeft Lied 833 een tegengeluid, een zinnig tegengeluid. Al vanaf dat je geboren bent, ben je goed. Na je geboorte, groei je, rijp je, ontwikkel je, en in elke fase ben je goed zoals je bent.

Zo ben ik niet opgegroeid. Als kind had ik niet veel in te brengen; ik moest mijn mond houden als volwassenen praatten. De opvoedingsmethoden zijn er inmiddels op gericht om kinderen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen in plaats van ze zoveel mogelijk in het gareel te houden, wat in mijn jeugd dus nog zo was. Maar als ik luister naar jonge mensen, dan hoor ik vaak dat zij ook nu nog een laag gevoel van eigenwaarde hebben. Dan doet het me pijn dat dat nog steeds zo is.

Veel mensen, niet alleen jongeren, kampen met een gevoel van minderwaardigheid. Dat ligt dan

misschien minder aan onze opvoeding dan aan hoe we met elkaar omgaan. Ik denk aan pestgedrag of juist teruggetrokken gedrag, roddelen, aan zich profileren in kledingkeuze, muzieksmaak, exposure op internet. Wat laten we zien op Instagram en Facebook, wat laten anderen zien, welk beeld creëren influencers? Maar ook, welk beeld geven de gewone tijdschriften die weten wat de mode is, wat de juiste tafelvesiering is, wat er gegeten moet worden, de 'do's and don'ts'? Er is ook zoveel nep en namaak waaraan we ons spiegelen omdat het de schijn van perfectie heeft, de schijn van een altijd opwindend leven, van weten hoe de wereld in elkaar zit.

Wat een verademing als je dan mag bidden: neem mij aan zoals ik ben. Zonder frutsels en franjes, zonder mooimakerij, gewoon zoals ik ben.

Wek in mij

De Engelse tekst zegt dan krachtig: roep in mij op. Of: roep in mij wakker. Dan komt het toch wel dicht bij 'wek in mij'. Wek in mij wie ik zal zijn. Want ik weet ook wel dat zoals ik ben niet het eindpunt is. Ik heb nog een weg te gaan. Mijn leven is nog niet voltooid. Ik ben nog niet af. Wat ik worden zal, zit wel in mij verborgen. Het moet nog naar buiten komen. Zoals Lazarus naar buiten geroepen werd door Jezus. Zoals Jezus naar buiten geroepen werd door God. Nieuw leven, telkens weer nieuw leven, nieuwe levenskracht, een ontluikend bestaan, steeds opnieuw.

Zegel

Op de kaas die ik tegenwoordig eet zit een zegel: Kaas van de Boerderij 50+. Wat er in zit staat er op en wat er op staat zit er in. Als nu ook eens zo'n zegel op ons staat, als de kern van wie we zijn. We zijn geschapen door God. Hij zet zijn zegel op ons als stempel van onze afkomst. En Hij geeft ons zijn levenskracht. God is aanwezig in de gewone dingen, in de gewone mensen. Grote vraag is misschien of we onszelf wel kunnen aanvaarden zoals we zijn.

*Neem mij aan zoals ik ben.
Wek in mij wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.*

Ds. Dick Sniijders

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te kijken via de website www.pg-elst.nl of kerkdienstgemist.nl

Zondag 1 oktober

10.00 uur KERK

Belevensdienst
Ds. P.J.G. Jeroense
Ds. D.J.A. Sniijders
Lisette Brandsma
organist: D. Luijmes

12.00 uur KERK

Orgelconcert

19.00 uur KERK

Ademviring
Henk Minnema
organist: D. Luijmes

Zondag 8 oktober

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma

Zondag 15 oktober

10.00 uur KERK

Ds. D.J.A. Sniijders
organist: IJ. ter Haar

Zondag 22 oktober

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma

Zondag 29 oktober

10.00 uur KERK

Poëzieviring
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes
m.m.v. G-Noot

Donderdag 2 november

9.30 uur KERK

Overbrengen van
de stenen
Ds. P.J.G. Jeroense
Ds. D.J.A. Sniijders

Zondag 5 november

10.00 uur KERK

Heilig Avondmaal
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK

Ademviring
Henk Minnema
organist: D. Luijmes

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviring 1 oktober

In de kerkdiensten willen we dichter tot God komen en daarmee dichter tot onszelf en dichter tot elkaar. We gedenken dat God in het verleden heeft gesproken en we lezen de Bijbelteksten die daarvan getuigen. Als we die teksten lezen en beluisteren, kunnen we al dichter bij God komen. We noemen dat Woord van God. En als afgeleide kan ook wat erbij gesproken wordt als toelichting, uitleg, commentaar, bezinning, meditatie, associatie, verkondiging voor ons tot Woord van God worden.

Ook beeldmateriaal kan ons dichter bij God brengen. Ik denk hierbij aan iconen, wand-schilderingen en beelden in kerken. Ze geven in een overzichtelijk beeld de geschiedenissen en legenden weer. Ottje Faber heeft een serie van negen iconen geschilderd die we gebruiken in de ademviringen. Volgens een oude traditie worden iconen niet geschilderd, maar geschreven; ook de iconen spreken als Woord van God.



De icon die deze maand is opgesteld, is de icon van Sint Franciscus. Je kunt zeggen: wie kent hem niet? Franciscus heeft aanleiding gegeven totierendag, maar het is goed om het hele jaar aardig te zijn voor de dieren. Franciscus leerde ons om niet tegenover de natuur te staan, maar

om ons te verbinden met de hele schepping. De hele schepping wordt geraakt door de liefde van God, mens en dier, bloem en bij.

God spreekt niet alleen van buitenaf tot ons, maar ook van binnenuit door zijn Geest, in de stilte, in de twee minuten van het stil gebed in de vieringen op zondagmorgen, in de stilte van het morgengebed door de week, in de stilte van de meditatie op maandagavond, in de stilte thuis elke dag, in de twaalf minuten stilte tijdens een ademviering. Een stilte die welsprekend kan zijn.

Op 1 oktober en telkens op de eerste zondag van de maand houden we een ademviering van 19.00 - 19.45 uur in de Grote Kerk.

Ds. Dick Snijders

DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

**Een computer herstellen
met een trucje?**



*Een mooi teken van
duurzaamheid!*

Zondag 29 oktober, Poëzieviering

'Ik zal u blijven storen met mijn stem'

Dit is de beginregel van een gedicht uit het 'Liedboek'. Al weer tien jaar jong is dit Liedboek. Dit boek vol liederen en gebeden wil er zijn voor kerk en huis. Het is breed in gebruik genomen. Binnen de rijke inhoud is nog steeds veel te ontdekken.

Dit tienjarig jubileum willen we op zondag 29 oktober vieren. Ook in de PG-Elst laten we ons immers leiden door dit boek. Wat we vaak vergeten is dat dit boek naast allerlei liederen ook veel gedichten bevat. Poëzie van bekende en minder bekende auteurs. Woorden die ook goed gebruikt kunnen worden in kerk en huis.

Van de Nederlandse Amerikaan Lloyd Haft staan er twee gedichten, hertalingen van Psalmen in het liedboek. Aan zijn hertaling van psalm 28 is de titel van deze poëzieviering ontleend:

*'Ik zal u blijven storen met mijn stem:
ik laat mij nog niet los van u begraven.
U mag mijn woede horen
Want ik woed om u.
Wat zoeken mijn overgebleven handen hier
Behalve u?
Hoor mijn roep dan. Weet mij:
Dat u zult zijn! Dat hoop ik,
Dat houdt mijn hart, mijn handen gaande.
Wat zeg ik liever, dan dat u er bent?'*

Lloyd Haft, naar psalm 28.

In deze poëzieviering zingen we natuurlijk bekende liederen uit het Liedboek en komen onbekende parels aan bod. De gezongen poëzie wisselen we af met verstillende gedichten uit dit Liedboek. Ook krijgen een aantal gemeenteleden het woord om te vertellen welke gedichten en of liederen hen het meest dierbaar geworden zijn de afgelopen jaren. Aan deze actie viering wordt meegewerkt door G-Noot, muzikanten IJsbrand ter Haar en Dirk Luijmes en andere muzikanten. Een viering die je op adem doet komen en je tegelijk de adem beneemt.

Ds. Jeroen Jeroense

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN OKTOBER

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers vermeld bij de personen die informatie over een activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de data en tijden die in de agenda genoemd worden. De organisatoren van de activiteiten hebben de verantwoordelijkheid.

elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke dinsdagmiddag **Dagkoor De Ruimte**

13.00-14.30 uur De Ruimte

info: Herman Schimmel

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**

9.30-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekens

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond **Eten en Ontmoeten**

17.30-19.30 uur De Ruimte

info: Marja de Leeuw

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

maandag 2 en 16 oktober **Spelletjesmiddag**

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas, Joke Crajé

Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

Vrijdag 6 oktober **Ruimtewandeling**

13.00 – 17.00 uur De Ruimte

info: Feike Vlas

Inspirend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

maandag 9 en 23 oktober **Christelijke meditatie**

20.00 uur Grote Kerk

info: Els Meulbroek

woensdag 11 oktober **Theologisch café**

20.00 uur De Ruimte

Thema: Reisbureau Mozes

maandag 16 oktober **Poëzie-middag**

15.00-16.30 uur, De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje

donderdag 19 oktober **Gesprekskring**

20.00-21.30 uur De Ruimte

info: Dick Sniijders

dinsdag 24 oktober **Gemeente avond**

20.00 uur De Ruimte

woensdag 25 oktober **Filmavond**

Plaats: De Ruimte

19.30 uur: inloop

20.00 uur: Film Godland

dinsdag 31 oktober **Informatieavond overlijden dierbare**

20.00 uur De Ruimte

info: John Patrick van der Kaa

Wat komt er allemaal op je af bij het overlijden van een dierbare?

TOELICHTING AGENDA

Dagkoor De Ruimte is weer begonnen

Begin van de maand september is dirigent Herman Schimmel weer begonnen met de repetities van 'Dagkoor de Ruimte'. Iedere dinsdagmiddag komen mensen die graag zingen bij elkaar in de Ruimte. We zingen eerst van 13.00 uur tot 14.30 uur en daarna drinken we nog een kop thee of koffie met elkaar.



We zingen voornamelijk kerkmuziek. Lieder die bekend zijn maar ook liederen die minder bekend of onbekend zijn. Het is niet de bedoeling van het Dagkoor om op te treden, maar gewoon met elkaar zingen. De wekelijkse ontmoeting is dan ook een wezenlijk onderdeel.

Deelname staat open voor iedereen en is gratis. Je betaalt alleen voor het gebruik van koffie of thee. Heb je zin om mee te doen? Stap dan gewoon binnen op een dinsdagmiddag. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

Herman Schimmel

Christelijke meditatie

Samen stil worden: op maandagavond mediteren in de kerk. Alle drukte even laten voor wat het is, onze drukte gedachten aan alles wat moet. Onze aandacht richten, oefenen om er gewoon te zijn zodat er ruimte komt voor stilte, stilte waarin de stem kan spreken op wat voor manier dan ook. Elke bijeenkomst besteden we kort aandacht aan de verschillende aspecten zoals aandacht voor lichaam en ademhaling. We lezen een tekst en daarna is het stil.

In oktober vervolgen we de aandacht voor de adem (onze adem, de geest).

De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten op een stoel of meditatiebankje. De meditatie begint om 20.15 uur.

Van harte welkom. Wil je vooraf informatie mail me dan: e.meulbroek@planet.nl

Data: 9 en 23 oktober, 6 en 20 november

Els Meulbroek

Theologisch café woensdagavond 11 oktober 'Reisbureau Mozes'

Reisverhalen. In de dynamiek van ons leven spelen verhalen over op-reis-gaan een belangrijke rol. Vakantie-reisverhalen worden graag verteld en al gauw laten we elkaar de plaatjes zien, de selfies, de zichtbare bewijzen dat we op onze reizen op boeiende, interessante of aangrijpende plekken zijn geweest.

In het reisverhaal van ons leven vertellen we waar we vandaan kwamen, wat we hoopten achter te laten, welke gevaren, crises, hindernissen we onderweg moesten trotseren en het hoofd bieden, waar we rustpunten en pleisterplaatsen vonden, waar we ons geïnspireerd voelden en met welk vertrouwen en met welke dromen we op weg zijn gegaan.

THEOLOGISCH CAFÉ
'God is op reis gegaan'

Woensdagavond 11 oktober
Reisbureau 'Mozes'

Woensdagavond 8 november
De antireiziger 'Jona'

Plaats: De Ruimte
Tijd: 19.30-20.00: inloop koffie/thee
20.00: Theologisch café
21.00: pauze met kloosterbier

Reisverhalen. Die weerklinken volop als we over geloof praten. Op reis gaan is misschien wel de oudste metafoor voor geloven. Geloof als op reis gaan met God.

Deze avond gaan we ons verdiepen in de reiziger tegen wil en dank 'Mozes'. Hij nam een heel volk mee op reis door een woestijn met de belofte van een land van melk en honing. Mozes zelf kan zijn reis niet tot het einde toe voltooien. Eigen aan het 'mens-zijn'? In de pauze van het theologisch café kan er genoten worden van een heus kloosterbier.

Plaats: stamtafel De Ruimte

Tijd: inloop 19.30-20.00 uur koffie/thee

Discussie: 20.00-22.00 uur

Vorbereidingsgroep:

Jeroen Jeroense, Dick Kruyt, John Rademakers

Gesprekskring: Wat geloven we nu eigenlijk?

Elk woord van deze vraag kan al aanleiding zijn tot een heel gesprek. We zijn meer een zoekende gemeente dan dat we antwoorden hebben. Toch zijn ook antwoorden nodig om helderheid te creëren voor onszelf. Of als we aan een ander willen uitleggen wat ons beweegt. Hoe zien we God? Wie is Jezus? Waar denken we aan bij Heilige Geest? Wat is de verhouding tussen schepping en evolutie? Hoe kijken we naar de Bijbel? Wat is de zin van een kerkdienst en rituelen? Wat is de Bijbel voor boek? Hoe lezen we de Bijbel? Hoe zien we de toekomst? In deze kring krijgen we feitelijke informatie en spreken we met elkaar van hart tot hart.

Komende data:

2023: 19 oktober, 16 november, 14 december

2024: 18 januari, 15 februari, 21 maart

20.00-21.30 uur

De Ruimte

Aantal deelnemers: maximaal 12, aanmelden vooraf.

Veel mensen zeggen: ik geloof niet dogmatisch. Dogmatisch geloven wordt als iets negatiefs gezien. We associëren het met vastgeroest, star, doods. Het is de denkers altijd te doen geweest om helderheid in het geloof. Helderheid in het geloof leidt tot een heldere communicatie.

Vanouds is een dogma een afspraak; een afspraak om moeilijke zaken op deze manier onder woorden te brengen. Zo'n afspraak is nodig omdat er blijkbaar verschillend over gedacht kan worden. En na de afspraak kan dat natuurlijk nog steeds.

Voorals machthebbers hebben belang bij eenduidigheid. De dogma's zijn dan ook pas vastgesteld nadat de Romeinse keizers, te beginnen bij Constantijn de Grote, de kerk tot bevoorrechte kerk of zelfs staatskerk hebben omarmd. Een dogma is daardoor helaas tot machtsfactor geworden om te bepalen wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort, meer dan alleen een denkmodel. Daar gaat het in deze kring zeker niet om. Integendeel, ieder is vrij om te denken zoals hij of zij denkt en om te zeggen wat hij of zij wil zeggen.

Ds. Dick Sniijders

Film die er toe doet

Woensdag 25 oktober: 'Godland'

De jonge en ambitieuze Deense priester Lucas heeft als opdracht dwars door het IJsland van de negentiende eeuw te reizen om in een dorpje de bouw van een kerk te overzien. Hij wordt vergezeld door onder meer een tolk en gids Ragnar die op voorhand brommend duidelijk maakt niets met Denen te hebben. Tijdens zijn tocht maakt Lucas foto's van het reisgezelschap en de natuur.



Hij is van tevoren gewaarschuwd dat de wereld van IJsland sterk verschilt met die van Denemarken. De eeuwig schijnende zomerzon maakt slaap onmogelijk. Lucas zal zich aan moeten passen, anders kan het nog wel eens

slecht aflopen. Lucas knikt braaf. Maar hoe langer de reis duurt, hoe ongemakkelijker hij zich voelt. Ragnar vindt hem een rare snuiter. De omgeving wordt weerbarstig. Lucas krijgt zijn paard lastig onder controle. Hij zal door moeten gaan, de vraag is of hij het wel overleeft.

De film *Godland* zit vol met overweldigend prachtige natuurbeelden. Schitterend om te zien. De film maakt tevens een koppeling met het onderwerp van het theologisch café dit jaar: 'God is op reis gegaan'.

Plaats: De Ruimte

Na de film is er alle gelegenheid met elkaar over het thema van gedachten te wisselen aan en rondom de stamtafel. De film start om 20.00 uur. *Marius Ouborg, Sita Kiestra, Petra Zey, Jeroen Jeroense*

Een dierbare overleden? Wat komt er dan allemaal op je af?

Wegens succes in de herhaling.

Wat komt er allemaal op je af als een dierbare van je overlijdt? Voor welke keuzes kom je allemaal te staan? En heb je deze keuzes al eens met elkaar besproken?

Vaak kom ik in de praktijk het tegendeel tegen. Dierbaren worden overvallen door de grote hoeveelheid keuzes. Vroeger was een uitvaart vrij standaard maar tegenwoordig zijn er heel veel mogelijkheden. En in korte tijd moet je dan zo'n 40 tot 50 keuzes maken!

En dan is het toch heel fijn als je daar al eens met elkaar over gesproken hebt. De vraag of er een begrafenis of crematie gewenst is, is vaak wel bekend. Maar dan? Welke keuzes zijn er in opbaring, in verzorging, in rouwvervoer, in kaarten, in diensten, enzovoort.

Kom daarom op dinsdag 31 oktober naar De Ruimte. Dan zal ik je meenemen in de verschillende keuzes die er zijn. Daar kan ik jouw vragen beantwoorden over wat er allemaal mogelijk is.

En ik kom natuurlijk niet alleen. Mijn collega Arthur kan je namelijk van alles vertellen over wat er na de uitvaart allemaal nog moet gebeuren. En natuurlijk ook wat je op voorhand allemaal al kan regelen.



De aanwezigen op de bijeenkomst van vorig jaar oktober vonden het zeer verhelderend en waren blij dat ze gekomen waren. 'Het geeft een rustig gevoel als je al weet wat de mogelijkheden zijn en als ik dat ook al eens met mijn dierbaren heb besproken'.

Dus graag tot dinsdag 31 oktober in De Ruimte. Inloop vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur. Neem ook rustig je buurvrouw of buurman mee, of een kennis of familielid. En na een uurtje informatie zijn we natuurlijk ook nog gewoon aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden. Dan onder het genot van een drankje.

Zie ik je/jullie dan?

John Patrick van der Kaa

Register uitvaartverzorger



**Stichting
Algemene Hulpdienst Elst**

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, kleine klusjes in en om het huis, boodschappen en tuinonderhoud.

0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur)

info@hulpdienstelst.nl

www.hulpdienstelst.nl

GEDICHT VAN DE MAAND

Mij is gevraagd om een gedicht te selecteren voor plaatsing in *Onderweg*. Nu vind ik dat best een lastige opdracht. Want juist voor gedichten ervaar ik dat het nogal afhankelijk is van de plaats en de context waarin je het leest hoe je het ervaart. En daarbij zijn er zoveel mooie gedichten en teksten dat daaruit kiezen ook al een moeilijke opdracht is. Hoe ben ik dan tot deze tekst/ dit gedicht ('ik weet niet eens of het wel een 'echt' gedicht is) gekomen? Wel, ik heb het ooit vanuit de stiltekapel van onze kerk meegenomen. Het is van Griet op de Beeck en al bij de eerste lezing was ik onder de indruk van deze woorden. Het is voor mij een oproep om vooral te blijven geloven, handelen, ageren, liefhebben en vertrouwen.

Marja de Leeuw

Laten we durven

Laten we graag zien omdat we dat kunnen, en leven-voluit en gretig- omdat we dat mogen en het daarom dubbel zo goed moeten doen.

Laten we beter leren weten, niet meer morsen met de dagen die al die anderen, daar, zomaar, opeens zijn kwijtgeraakt.

Laten we geen engelen zijn, maar als het kan ook geen duivels.

Laten we mensen zijn. En helemaal onszelf worden, niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren.

Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te redden valt. Onszelf bijvoorbeeld en mekaar.

Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren om het te doen gebeuren, en mild zijn voor wie dat niet kan.

Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten.

Laten we pantsers afleggen, en het en de andere tegenmoet treden, telkens weer.

Laten we slapende honden keihard wakker maken.

Blijven geloven in dromen die ook uitkomen. Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen, alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust.

En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid, weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen, want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken.

En laten we begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of toch bijna.

Laten we durven. Ja

Griet Op de Beeck



UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense

Ds. Dick Sniijders

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

We gedenken Iet Olthof-Den Heijer

In de ochtend van 5 september is Iet Olthof-Den Heijer in aanwezigheid van haar twee dochters vredig overleden. Iet werd 94 jaar en ruim meer dan de helft hiervan was zij meelevend lid van de Protestantse Gemeente in Elst.

De laatste tijd van haar leven woonde ze in Elden, daarvoor meer dan een halve eeuw in Elst, eerst in de woning van het schoolhoofd van De Wegwijzer aan de St. Maartensstraat, later aan de Helster. Elst was voor haar het mooiste dorp dat er is, zij had er veel goede contacten, die ze zorgvuldig onderhield met bezoekjes, telefoontjes, appjes en heel veel kaartjes op hoogtijdagen.

Het kerkje in Ressen was voor haar een bijzondere plek. Met haar man Gerrit Olthof kwam ze er vaak en samen besloten zij, dat hier bij dit kerkje hun graf zou zijn. Helaas overleed Gerrit al kort daarna. Jaren later kwam Tom Zonnenberg in haar leven, met hem deelde ze mooie jaren. Na zijn overlijden kreeg zijn urn een plek naast het graf. Op 11 september vulde het kerkje in Ressen zich tot meer dan de laatste plaats met kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden om Iet te begeleiden naar haar laatste plaats bij haar geliefden.

Iet was een mooie vrouw niet omdat ze aan schoonheidsidealen voldeed, maar door haar warme uitstraling, haar aandacht voor mensen, haar bewogenheid met de wereld, door haar manier van zijn. Haar leven goed geleefd stond op de kaart. Dat leven hebben we met elkaar gevierd in het samenzijn in Ressen. Kinderen en kleinkinderen vertelden over de liefdevolle omgang die ze van haar ondervonden, dat kon zijn in pannenkoeken bakken, oppassen, meeleven met examens, appjes toi,toi, toi midden in de nacht. Maar zeker ook in het doorgeven van de waardevolle dingen van het leven, die ze verzamelde in teksten en gedichten. En het allermeest in haar eerlijke geloof in de God die zij benoemde met de naam 'Ik zal er zijn.' De enige manier om die naam groot te maken is er zelf te zijn voor elkaar. Ze heeft haar leven goed geleefd.

We gaven haar over aan de aarde in het besef 'Gods liefde duurt in eeuwigheid en welft zich over levenden en doden.'

Greetje de Klerck, vriendin van Iet sinds 1963

Wij gedenken Anton Onink

Nog geen twee maanden na het overlijden van zijn vrouw Sieny, is op 16 september overleden Anton Onink, in de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde in Elst. Anton was geboren in Maurik, heeft de MULO gevolgd en kwam als kostganger op De Roskam waar hij Sieny leerde kennen.

Hij deed administratief werk, heeft zich via avondonderwijs steeds verder bekwaamd in accountancy en is op latere leeftijd nog voor zichzelf begonnen. Hij was leergierig en wilde weten hoe de dingen zaten. Anton voorzorg maatschappelijke en industriële ontwikkelingen en hij anticipeerde daarop. Zo had de automatisering en ICT vanaf het prille begin zijn belangstelling.

Anton hield van mooie dingen, dan mocht het ook wat kosten, maar verder was hij bescheiden. Hij heeft veel verbouwd aan De Roskam. Hij heeft daarbij veel zelf gedaan, maar hij had ook zijn mannetjes. Anton was zorgzaam in de praktische dingen. Hij had uitgesproken duidelijke meningen, had dan niet altijd gevoel voor hoe het over kwam, maar hij kon ook ongelijk toegeven. De laatste jaren was hij wat milder geworden.

Op 22 september was de uitvaartbijeenkomst in Aster Uitvaartcentrum. Anton is door zijn kinderen en kleinkinderen herdacht met teksten, symbolische voorwerpen en met muziek die hij mooi vond. Anton noemde als geestelijk lied voor tijdens de begrafenisbijeenkomst 'Vaste Rots van mijn behoud.' Naar aanleiding daarvan hebben we gelezen uit Matteüs 7: 24-29 waarin Christus de Rots is waarop we kunnen bouwen.

Aansluitend is Anton in hetzelfde graf gelegd als Sieny op de Algemene Begraafplaats.

We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders



Onze jarige van 90 jaar en ouder

Deze maand noemen we de heer J.H.W. Wesseljansen. Hij hoopt op 24 oktober zijn 90^e verjaardag te vieren.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hem van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Het wordt zeer op prijs gesteld.

Bedankt

Tijdens mijn revalidatie in Lingehof te Bemmelen werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen en een mooie kaart getekend door vele kerkgangers.

De revalidatie na de operatie aan twee heupen (tegelijk) is voorspoedig verlopen en ik mag na acht weken naar huis, ik kan weer lopen achter de rollator, elke dag een stapje verder. Dank aan iedereen.

Hartelijke groet,
Irene Haan-Schoot



KERKENRAAD

Extra gemeentevening over project 'Werk aan de Grote Kerk'

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn we als Kerkenraad al enige tijd bezig met het voorbereiden van plannen om de duurzaamheid en bruikbaarheid van onze kerk drastisch te verbeteren. Daarbij is het essentieel dat onze gemeente meegenomen wordt bij het ontwikkelen van de plannen en we nog niet in de fase zijn gekomen om definitieve keuzes te maken.

Voor wie het niet meer scherp voor ogen heeft: onderstaande tekening laat in een oogopslag zien hoe de kerk eruit zou kunnen komen te zien.

Twee dingen springen het meest in het oog. In de eerste plaats wordt ongeveer de helft van de banken verwijderd. Daardoor ontstaat in het voorste deel van het schip van de kerk een soort open plein. Dat opent de weg naar tal van nieuwe gebruiksmogelijkheden. In de tweede plaats zie je een uitbouw aan de noordkant van kerk. Daarmee snijdt het mes als het ware aan drie kanten. Er wordt ruimte gecreëerd voor functies die in het kerkgebouw zelf niet passen (opslag, keuken, garderobe), het is een uitstekende ontvangstruimte en het zorgt ervoor dat het 'vierkante' plein in de verder nogal smalle kerk maximaal kan worden benut voor samenkomsten. Wat u in deze tekening natuurlijk niet kunt zien, zijn alle investeringen in duurzaamheid en comfort en het wegnemen van achterstallig onderhoud. Maar ook dat maakt essentieel onderdeel uit van de plannen.

In afwachting van de uitkomsten van technisch-archeologisch onderzoek en andere voorbereidende werkzaamheden zijn we gestart met de zoektocht naar externe financieringsbronnen. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen moeten we met goed onderbouwde plannen komen, niet alleen architectonisch en bouwkundig, maar ook maatschappelijk en economisch. Onze beelden en wensen rond kerkelijk en museaal gebruik zijn inmiddels redelijk helder, maar hoe de maatschappelijk functie kan worden ingevuld en wat daarvan de mogelijke opbrengsten en kosten zullen zijn, verdient veel meer aandacht. Binnenkort zullen we dan ook om tafel gaan met ondernemers, organisaties en overheid om ons daarover een beeld te vormen. Maar ook binnen onze eigen gemeente is er ongetwijfeld veel denkkracht en creativiteit voorhanden waarmee we ons voordeel kunnen doen. Daarom nodigen wij gemeenteleden uit om op een extra gemeentevening met ons te brainstormen over vragen als:

- Hoe zien we de kerk als potentieel beschikbare ruimte voor niet-kerkelijke activiteiten?
- Welke nieuwe functies zouden passen in deze ruimte?
- Welke exploitatiemogelijkheden zouden moeten worden onderzocht?
- Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor ander gebruik?

De avond wordt gehouden op dinsdag 24 oktober 2023 om 20.00 uur in De Ruimte. Het zou fijn zijn om het gesprek met een flinke groep geïnteresseerde gemeenteleden te voeren, dus als u ideeën heeft aarzel niet en kom meepraten. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Peter de Leeuw



DIACONIE

Activiteiten diaconie komend seizoen

Wat doet de diaconie eigenlijk? Deze vraag wordt regelmatig aan diakenen en aan mij gesteld. Deze vraag is niet altijd even in een paar zinnen te beantwoorden. Om duidelijker te maken wat de diaconie doet zal ik regelmatig in Onderweg een tip van de sluier oplichten.

Kern voor het werk van de diaconie blijven de volgende woorden van Jezus:

'Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.' (Mattheüs 25, 35-36).

Eenzaamheid, vluchtelingen en armoede

Het komend seizoen heeft de diaconie van de PG-Elst drie speerpunten voor haar activiteiten gekozen: namelijk: eenzaamheid, vluchtelingen en armoede. Deze keuze wordt nog eens ondersteund door de in januari 2023 gepresenteerde enquête onder 4000 protestanten en katholieken. Daaruit komen drie doelgroepen naar voren waar de kerk zich voor moet inzetten: eenzamen, armen en vluchtelingen. Bijna 90 procent verwacht dat kerken in actie komen voor eenzame mensen. Ook vluchtelingen moeten op hulp kunnen rekenen van kerkelijke zijde, vindt driekwart. En tegen de 70 procent meent dat de kerk een taak heeft bij het bestrijden van armoede.

Verbindingen

Als diaconie willen we de thema's eenzaamheid, vluchtelingen en armoede samen met andere organisaties binnen en buiten de kerk aan de orde stellen. Op deze manier willen we de problematiek rondom deze onderwerpen verminderen en bijdragen aan een meer leefbare samenleving waarin ieder mens tot zijn of haar recht kan komen. We staan sterker als we als diaconie verbindingen aan gaan met organisaties als: Vluchtelingenwerk Elst, Forte Welzijn, Voedselbank, Gemeentelijke Politiek, Rotary en Rooms Katholieke Parochie en andere organisaties en kerken. Verder is gebleken dat het organiseren van concrete kortdurende activiteiten het meest

enthousiast worden ontvangen en resultaat geven. Deze geven ook de PG-Elst een positieve boost. Beleid wordt concreet als we activiteiten op poten zetten en gaan doen, handelen in plaats van praten.

Wat willen we het komend seizoen gaan doen?

Waar willen we als diaconie aan gaan werken?

Als diaconie denken we met betrekking tot het onderwerp vluchtelingen aan 'Kleinschalige ontmoetingsactiviteiten'. Zoals: samen koken met vluchtelingen en samen muziek maken. Verder denken we ook aan activiteiten als wandelen, naar een winkel gaan, een bibliotheek bezoeken, enzovoort. Daarnaast willen we activiteiten meer gericht op bewustwording van bewoners van Overbetuwe en gemeenteleden PG-Elst met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek gaan organiseren. Je kunt dan denken aan lezingen of informatieavonden, waar informatie wordt gegeven over de cultuur van verschillende vluchtelingen. Verder staat er net als vorig jaar weer een 'Verbindende grootschalige activiteit' op de agenda, namelijk een concert op 7 december in de Grote Kerk voor en met vluchtelingen.

Over activiteiten rondom het thema eenzaamheid wordt nog nagedacht. We willen dit als diaconie samen met het CPO gaan doen. Natuurlijk in verbinding met organisaties buiten de kerk. Als we hier meer over weten dan zullen we hierover gaan berichten.

Het onderwerp armoede willen we net als vorig seizoen onder de aandacht brengen in de 'week tegen armoede' en andere activiteiten tijdens het jaar. We denken dan aan een Filmavond, een debat en excursie. Ook hebben we het idee opgevat om 'maaltijd-avonden' te organiseren bij mensen thuis die leven van de voedselbank. Zo kunnen gezinnen, de één levend in armoede de ander niet, aan elkaar gekoppeld worden.

'Gluren bij de bureu'

Dit jaar willen we als diaconie ook eens op excursie naar een diaconaal project buiten Elst om ideeën en inspiratie op te doen. We denken aan een excursie naar het diaconaal centrum Tiel. Niet al te ver van Elst en een inspirerend centrum. Er is daar ook een zogenaamde 'Franciscus-hof'. De verschillende kerken in Tiel

ondersteunen vanuit een diaconaal centrum een grote biologische moestuin: ook wel de 'Franciscus-hof' genoemd. Verder ondersteund het diaconaal centrum in Tiel een 'inloophuis' waar mensen die zorg nodig hebben terecht kunnen voor een kop koffie en een stukje aandacht. Ook heeft het diaconaal centrum Tiel het project: 'Tielse Maatjes' opgestart. 'Tielse Maatjes' koppelt vrijwilligers aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, om samen gezellige, alledaagse dingen te doen. Eens even kijken bij een andere organisatie geeft inspiratie en ideeën!

Ik hoop dat u als lezer zo een beter beeld hebt gekregen wat de diaconie van de PG-Elst zoal doet en wil gaan doen. Vragen zijn altijd welkom, net als goede ideeën.

Ds. Jeroen Jeroense

Even voorstellen

Mijn naam is Magreet Elzinga. Sinds twee jaar ben ik getrouwd met Wiebe. We wonen in Valburg. Het is hier heerlijk wonen, vlak bij de landerijen met zijn mooie laantjes, maisvelden, de boerderij dieren en fruitbomen met afwisselend bloesem en geurende vruchten. Met onze honden Luna en Happy wandelen wij veel in deze omgeving. We komen daar met regelmaat kerkgangers uit Elst tegen op de fiets, rondje Valburg. Leuk hoor! Fijn dat we zo kunnen genieten van ons pensioen. Hiervoor was ik werkzaam in de juweliersbranche en ben leerkracht geweest op 'De Ark' in Elst. Een heerlijke tijd met kinderen, ook een persoonlijk moeilijke periode, waarin mijn collega's zeer betekenisvol voor mij zijn geweest. Enkele van hen zie ik nog regelmatig in de kerk.



Magreet Elzinga

Sinds 1998 ben ik kerkelijk betrokken bij de Protestantse Gemeente Elst. Naast de kerkgang ben ik actief geweest bij de catechese groepen, The Meeting, godsdienstlessen op de openbare scholen in Elst. De kerkbalans en het kerkblad hebben de revue ook gepasseerd.

De laatste jaren ervaar ik een machteloos gevoel over de grote problemen in de wereld, vooral honger en armoede, onrecht, mensen op de vlucht. Ik ben geraakt door pijn van de ander en voel dat God mij daarin aanraakt. Dan word je gevraagd om diaken te worden. Ik hoefde niet na te denken: Ja! Mijn hart maakte een vreugdesprongetje. Ik mag helpen handen uit te steken, voetstappen te zetten voor deze grote opdracht: welvaart te delen, recht te doen aan mensen, een liefdevollere wereld. Alles wat we doen hoe klein ook trekt een spoor door de wereld, alleen samen kunnen wij dit spoor uitzetten.

Sjaloom,

Magreet Elzinga

Bezoek buitenlandse gasten ZWO



Op zaterdag 16 september en zondag 17 september waren Kanimuthuselvi Ramaswany Kothandapani uit India en Anderson Junio Alcantara Leite uit Brazilië op uitnodiging van de ZWO commissie op bezoek in Elst. Zij zijn drie maanden in Nederland om deel te nemen aan het project Bridging Gaps. Zij zijn beide masterstudent theologie en volgen in Nederland een aantal vakken en werken aan hun thesis. Zij bezoeken gedurende hun verblijf in Nederland een aantal kerkgemeenschappen, om inspiratie op te doen. Beiden gaven aan het verhaal voor de kinderen tijdens de dienst heel bijzonder te vinden. In hun eigen kerkgemeenschappen komen de kinderen niet in de kerk, maar starten direct in hun eigen ruimte. Ook ervaren zij onze kerkdienst als 'kort'. In hun thuisland duurt een kerkdienst op zondag minimaal twee uur.

Tijdens het weekend heeft de ZWO commissie op zaterdag samen met onze gasten het kerkmuseum bezocht en een inspirerende rondleiding gekregen. Daarna zijn we op de fiets naar Park Lingezegen gegaan om de tentoonstelling Colorfield Performance te bezoeken.

's Avonds hebben we gezamenlijk gegeten in De Ruimte met onze gasten en leden van onze kerk. Op zondagmorgen, vredesdag, heeft Kani een deel van de verkondiging op zich genomen. Haar oproep was te onthouden dat we allemaal één zijn in Christus en dat geen enkel talent het belangrijkste is. Zij citeert Paulus. Kani is ingegaan op Paulus onderwijs over eenheid in verscheidenheid. Dat vraagt om vrede in elk hart van de Christenen.

Na de dienst hebben we koffie gedronken in De Ruimte en hebben beiden kort verteld over hun land en hun kerk. Na de lunch zijn zij met de trein terug naar Amsterdam gereisd. Namens de ZWO commissie,
Carla Otter

Voedselbankactie Overbetuwe-Lingewaard: 15 en 16 december

Op veler verzoek maken wij nu alvast de data bekend van de inzamelingsactie 2023 voor de Voedselbank. Dit jaar staan we op vrijdag 15 december (van 12.00-20.00 uur) en zaterdag 16 december (van 10.00-18.00 uur) naar verwachting weer bij alle supermarkten in Overbetuwe en Lingewaard. En natuurlijk hopen we, dat jij ons weer wilt helpen om 1 of 2 keer een tijdsblok van 4 uurtjes in een van de supermarkten te staan.

Reserveer nu alvast de data in je agenda en enthousiasmeer vrienden, familie, burens, clubleden en collega's om ook mee te doen. Nadere informatie over de actie volgt in het najaar. Samen staan we sterk. Erg fijn als de gebruikers van de Voedselbank in onze gemeenten op jou/ons kunnen rekenen. Graag tot ziens op vrijdag 15 en zaterdag 16 december.

Organisatieteam Voedselbankactie Overbetuwe-Lingewaard

*Arjen Dijkstra, Jos van Dillen, Cor Hendriks, Hester Liebeton, Jan Luiten, Wichert van Olst
06-83116898*

Een pas op de plaats

We hebben het allemaal soms nodig: een periode van rust om na te kunnen denken over waar we mee bezig zijn en hoe we verder willen. Ook vrouwen die actief zijn in het sekswerk hebben soms deze wens, maar vaak is het voor hen (om verschillende redenen) onmogelijk om zo'n periode van rust te creëren. Vaak zitten zij klem in hun situatie, zeker als zij niet vrijwillig actief zijn in het sekswerk omdat zij hierin onder dwang actief zijn of de omstandigheden noodzaken tot dit werk.

In de directe omgeving van Nijmegen zal per 1 oktober 2023 een huis worden geopend, waar het voor deze vrouwen daadwerkelijk mogelijk zal zijn om in een huiselijke sfeer tot rust te komen en na te denken over hun toekomst. De voorziening wordt deze (vaak kwetsbare) vrouwen vanuit een burgerinitiatief aangeboden, met (financiële) ondersteuning van overheden en bij de doelgroep betrokken organisaties en personen. Deze vrouwen bieden wij voor een periode van maximaal drie maanden verblijf in het huis, samen met vijf andere bewoonsters.

In dit overweeghuis willen we met de nodige – vrouwelijke – vrijwilligers, met ondersteuning van professionele hulpverleners, deze vrouwen een (letterlijk en figuurlijk) warm huis en een open oor bieden. De vrijwilligers zullen hier mede vorm aan gaan geven door een huiselijke sfeer te creëren en activiteiten met de bewoonsters op te pakken: dit kan variëren van het verrichten van huishoudelijke taken en het bereiden van een avondmaaltijd, tot het maken van een stevige wandeling en het kijken van een film.

Wil jij in het leven van deze vrouwen het verschil maken?

Regelmatig plannen we een informatieavond voor hen die mogelijk als vrijwilliger in het overweeghuis actief willen gaan worden. Voordat iemand daadwerkelijk als vrijwilliger actief gaat worden, hebben we ook nog een individueel gesprek.

Op de site (www.overweeghuisnijmegenarnhem.nl) kun je nadere informatie vinden. Je kunt ook contact opnemen met Mirella Frenellin (vrijwilligerscoördinator) of Robert Plieger (bestuurslid Stichting ONA).

Heb je interesse om als vrijwilliger in het overweeghuis aan de slag te gaan, dan kun je een mail sturen naar:
robert.plieger@overweeghuisnijmegenarnhem.nl

DIACONIECOLLECTE OKTOBER

KIA Kameroen; Lutherse broederkerk

Met haar landbouwprogramma ondersteunt de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen boeren en boerinnen die op de rand van het bestaan leven.

Jaqueline Toubakoum werkt als landbouwtrainster voor de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen. Een kleine kerk met 250.000 leden en 1.300 kerken in een islamitische omgeving. Boerinnen uit de omgeving volgen haar lessen in hun eigen dorp. Samen sterk in strijd tegen droogte. 'Ik leer deze vrouwen hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze een voldoende oogst kunnen krijgen in het regenseizoen, om de droge tijd door te komen en ook nog iets te kunnen verkopen. Ik leer hen samen sparen en een kasboek bijhouden,' legt Jaqueline uit. 'Een deel van de maisoogst hebben ze nu in een loods opgeslagen. Zodra de prijs omhoog gaat, verkopen ze de maïs met meer winst. Ik stimuleer hen om jonge boompjes te planten om ontbossing tegen te gaan. Ook leer ik hen om houtbesparende oventjes te gebruiken. Want als ze te veel hout hakken, dan spoelt de vruchtbare bodem weg.' Helpt u mee om gezinnen in Noord-Kameroen een beter leven te geven?



Zie ook: Meer voedsel en inkomen voor gezinnen in Noord-Kameroen | Kerk in Actie (protestantse-kerk.nl) voor meer informatie

UITGANGSCOLLECTES OKTOBER

1 oktober: Stichting ADI Israël (voorheen stichting ALEH Israël Amsterdam)

ADI is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige, meervoudige

verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. ALEH heeft vier centra in Israël, waar de meeste kinderen intern verblijven. Meer dan 700 kinderen, van baby's tot adolescenten, krijgen bijzondere medische- en revalidatiezorg in de centra van ALEH. ALEH is daarmee het grootste zorgnetwerk voor ernstig- en meervoudig gehandicapte kinderen in Israël.

In Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het revalidatie-zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegkundigen, verzorgers, educatieve medewerkers samen met een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in hun medische, fysieke en emotionele behoeften. Zie ook: ANBI - ADI IsraUel (adi-il.nl)

8 oktober: Trees for all

Trees for all plant al ruim 20 jaar bomen en struiken in Nederland en daarbuiten (meer dan 6,8 miljoen), bijvoorbeeld in Oeganda, waar een deel van een natuureservaat verdwenen is. Op de open plekken groeit olifantsgras, dat de natuurlijke soorten verdringt. Door het olifantsgras te verwijderen en er boompjes van inheemse soorten te planten kan het woud terugkomen. Ruim 200 dorpingen doen de aanplant en het beheer, wat hen extra inkomsten oplevert. Daarnaast onderhouden zij de kwekerijen die de boompjes aan het project leveren en krijgen zij trainingen in het opzetten van duurzame activiteiten zoals imkerijen en fruitteelt.

De missie van Trees for all is om wereldwijd nieuwe bossen te planten en bestaande bossen te herstellen. De duurzame bosprojecten dragen niet alleen bij aan een beter klimaat, maar zorgen ook voor meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Zo investeren donateurs en partners in een groene en gezonde aarde voor iedereen.

Zie ook: Bomen planten en CO2 compenseren vanaf € 10,- | [Trees for All](http://TreesforAll.nl).

15 oktober: Stichting Het Passion

De stichting Het Passion in Hummelo biedt, vanuit een christelijk, diaconaal perspectief, onvoorwaardelijk hulp aan mensen aan de rand van de samenleving en de instellingen die hen opvangen en helpen. Hiervoor beheert zij een

time-out-voorziening, waar dak- en thuislozen vanuit diverse voorzieningen een rust- en hulpperiode wordt aangeboden. Ze krijgen hier professionele hulp, maar vinden ook rust in het landschap. Het Passion is voor 50% afhankelijk van giften en voor 70% afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Zie ook: Een moment van rust voor dak- en thuislozen - Stichting Het Passion voor meer informatie

22 oktober: Sociaal bewogen predikanten opleiden, Colombia

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflict-oplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Zie ook: Sociaal bewogen predikanten opleiden | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) voor meer informatie

29 oktober: Stichting De Zonnebloem

De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. Ook werkt de Zonnebloem aan een betere toegankelijkheid en mobiliteit. Op deze manier verrijken ze het leven van heel veel mensen met een lichamelijke beperking.

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Voor nadere informatie A.M. Brandt.

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.
Van 13.30 - 16.30 uur.

Rondleiding
om 14.00 uur (€ 5,00 pp,
€ 2,00 kinderen t/m 12 jaar).

Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag:
afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl)



COLUMN

Met mildheid

Geen mens is wijs genoeg om door andermans ogen te kunnen kijken. Deze uitspraak heb ik jaren geleden ergens gelezen en sindsdien ben ik steeds meer gaan geloven dat hij klopt. Want steeds meer ben ik er van overtuigd geraakt dat veel conflicten hierop terug te voeren zijn. Door de ogen kijken van medemensen in onze eigen bubbel gaat misschien nog wel, maar het wordt een uitdaging als deze medemensen van een andere planeet lijken te komen. Zo'n ervaring hadden wij het afgelopen jaar; wij mochten gastvrijheid bieden aan een jonge Oekraïense moeder en haar negenjarig zoontje, ik vertelde er eerder over. Voordat u nu gaat denken dat wij elke dag rollebollend over de vloer gingen omdat we niet door elkaars ogen konden kijken, dat was echt niet zo. Ook met de kennis van nu zouden we hen onderdak hebben geboden. Maar haar echt begrijpen, dat was op zijn zachts gezegd niet altijd gemakkelijk. Een paar voorbeelden: je baan opzeggen omdat je kind het niet leuk vindt op de BSO (Buitenschoolse opvang); 'even' twee weken teruggaan naar Oekraïne en vervolgens vier maanden weg blijven zonder het te zeggen; je kind maandenlang van school houden en accepteren dat hij de hele dag achter een scherpje zit; chronisch geldgebrek hebben en toch je lippen laten opspuiten. En ik zie u zelf ook denken: dat is toch ook vreemd gedrag, dat leidt toch alleen maar tot meer narigheid.

Misschien ook wel uit een soort lijfsbehoud probeerden wij steeds ook door haar ogen te kijken. Stel je voor: je leeft je leven, met werk, familie en vrienden. Van de een op de andere dag raakt je land in oorlog. Je wil maar één ding: je kind in veiligheid brengen, het maakt niet uit hoe. Via-via kom je in een land waarvan je nooit eerder had gehoord, waarvan je de gebruiken en de taal niet kent, met aardige maar ook minder aardige mensen, maar dat merk je natuurlijk pas na een tijdje. Maar al snel merk je dat Nederland een goed georganiseerd land is: met uitstekende zorg, fantastisch onderwijs, veilig, vredig, waar iedereen in een mooi huis lijkt te wonen en waar

mensen het goed hebben, ook met elkaar. Je wordt zelfs een beetje verliefd op dat mooie land. Totdat je ook de schaduwzijde leert zien: hoewel je overal diploma's voor nodig hebt, is er werk genoeg. Maar wat ontbreekt zijn huizen (we komen er 340.000 tekort!), waardoor het onmogelijk is je droom te realiseren: een goed en onafhankelijk bestaan opbouwen. De situatie in je eigen land wordt intussen steeds uitzichtlozer, dat merk je ook in de tijd dat je 'even' terug bent: de mensen zijn bang, zien geen toekomst, veel is verwoest en de angst regeert. Inmiddels ben je anderhalf jaar op de vlucht en de tijd dringt. Je vriend, ook een Oekraïner, was bij de start van de oorlog toevallig in het buitenland; als hij een voet over de grens zet, moet hij zich melden voor het leger. Je hebt gehoord dat Canada graag Oekraïners ziet komen, dus daar zou je toekomst moeten liggen. En warempel: gedrieën krijg je een visum. Maar de enige zekerheid die je vervolgens rest is enkele weken opvang door het Rode Kruis. Verder moet je het zelf uitzoeken, ver van je land en van je familie, en onoverbrugbaar ver van de vader van je zoon.

We hebben het er regelmatig over gehad: op de meeste dagen was haar doel niet meer dan op een acceptabele manier het einde van de dag halen. Daarbovenuit steeg haar ultieme doel om haar kind in vrede en veiligheid te laten opgroeien. En in haar levensonderhoud kunnen voorzien met het vak waarvan ze houdt, en met de man van wie ze houdt. Gezien door deze ogen, zo anders dan de onze, kunnen we haar 'onlogische' en 'onverstandige' beslissingen beter begrijpen. Samenleven met een jonge vluchteling was voor ons ook een oefening in mildheid. Vragen stellen uit belangstelling, zonder verpakt oordeel, geen ongevraagde adviezen geven, van elke dag een goede dag proberen te maken, gewoon luisteren naar haar verhalen en zorgen. Nu ik dit opschrijf bedenk ik me dat deze houding ook geen kwaad kan voor de relaties in onze eigen bubbel, in ons gezin, ons werk, tussen vrienden en natuurlijk ook in de kerk. Soms ook lastig genoeg.

Onze tijdelijke 'kinderen' zijn weer (even?) terug naar Oekraïne, om over een paar weken door te reizen naar Canada. In gedachten zijn wij bij hen, want wat zij meemaken is onvoorstelbaar, letterlijk en figuurlijk.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

Coördinator crèche gezocht!

Op zondagmorgen kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar in De Ruimte spelen tijdens de kerkdienst. Er zijn dan lieve vrijwilligers die met de kinderen spelen, een Diksap drinken en een koekje eten.

Voor het maken van het rooster, de boodschappen en het speelgoed verzorgen zoeken we een coördinator. Iemand die van puzzelen houdt en het overzicht bewaard. We hebben voldoende oppassers dus helpen op zondag mag maar is geen must. We zoeken jou, doe je mee?
Mail Lisette: jjw@jeugdwerkpggeld.nl

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Startzondag 10 september

Op 10 september was de aftrap van het nieuwe seizoen kinderkerk. We kwamen op deze zonnige en warme zondag bij elkaar met 16 enthousiaste kinderen en leiding. We deden binnen en buiten verschillende spelletjes om elkaar (nog) beter te leren kennen.



Fijn om elkaar weer te ontmoeten! Ook dit jaar sparen we voor Stichting Hulphond.

Op zondag 1 oktober aanstaande doen we als kinderkerk mee aan de Belevingsviering 'Jozef en zijn jas'. We gaan creatief aan de slag door dromenvangers te maken. Leuk als jullie er allemaal bij zijn!

*Groetjes, namens de kinderkerk
namens de kinderkerk Francijn Mak*

Basiscatechese



Vanaf 12 september is de basiscatechese ook weer van gestart gegaan. Dit is voor kinderen uit groep 7 tot en met groep 8. Onder de bezielende leiding van Loes Pieper en Hester Liebeton leren de kinderen over geloof, de bijbel en de kerk. De



basiscatechese wordt gegeven in de periode van september tot Pasen, met uitzondering van de schoolvakanties.

Basiscatechese wordt gegeven op dinsdagavond van 18.45 uur, inloop met glaasje limonade, start 19.00 uur tot 19.45 uur, uitloop tot 20.00 uur (spelen in The Meeting). Het wordt gegeven in De Ruimte.

Wil je mee doen, geef je dan op via Lisette jjw@jeugdwerkpggeld.nl



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

Meetkring is weer gestart

Vanaf 13 september is de meetkring op woensdagavond weer gestart, dit keer met taart omdat Lisette jarig was. The Meeting is open vanaf 19 uur en tot 20 uur hebben we een programma. We praten met elkaar over de actualiteit, wat ons bezig houdt of we spelen een spelletje. Daarna gaat de muziek aan, drinken we een frisje, praten we en hebben veel lol. Zit je op de middelbare school, je bent van harte welkom om een keertje te komen kijken. Tot in The Meeting.

12+

Vanaf 24 september starten we weer met 12+, elke vierde zondag van de maand. Een fijn

ontmoetingsmoment voor jongeren tijdens de kerkdienst. Je kunt het zien als een vervolg op de kinderkerk. Ben je tussen de 12 en 17 jaar dan kun je tijdens de dienst met Lisette mee. Zij gaat tijdens de dienst met de jongeren in gesprek over geloof.

The Pirates of The Meeting

Mijn eerste zeilkamp met The Meeting is een feit. Op kamp gaan hoort erbij als jeugdwerker maar het is niet echt mijn ding. Slapen op een slaapzaal, niet al te lekker eten en vooral weinig slaap. Echter waren de verhalen van de jongeren vooraf vol lof over de voorgaande edities dus dit moest goed komen. Met in mijn ingepakte tas met kleren, piratenkleding, zwemkleding, zonnebrand en zonnebril ging ik ervoor.

Het was schitterend weer, warm, zonnig, geen wolkje aan de lucht. Wat hebben we vaak tegen elkaar in de boot gezegd, wat hebben we ongelofelijke mazzel. Van zeilen kwam zaterdag niet veel, te weinig wind maar dat mocht de pret niet drukken. De jongeren genoten van hun patat kapsalon in Koudum, kleine traditie en op de weg terug werd er heerlijk gezwommen vanaf de boot.





De staf (oud meetingleden die het kamp organiseren) hadden voor het thema piraten gekozen dit jaar. Ze voerden dit tot in de kleinste details door. Verkleedkleden, flessenpost op tafel, een mooie poort bij de deur in het thema geschilderd. Alle jongeren kwamen als echte piraten aan tafel, we aten buiten aan een lang gedekte tafel. Natuurlijk stond er piratenvoedsel op het menu, visticks,



aardappeltjes en boontjes om scheurbuik te voorkomen. De zon ging langzaam onder, wat een heerlijke plek en wat een fijne sfeer.



Zondagmorgen was er tijd voor bezinning, wat als je bang bent, kan hoop en geloof dan je angst overwinnen? Met deze vraag gingen de jongeren aan de slag. Naast angst voor spinnen, muizen en wespen werden ook thema's besproken als, angst voor het klimaat, angst voor mentale problemen, en zorgen over werk in de toekomst. Mooie gesprekken en daarin heb ik geprobeerd de jongeren een stukje hoop te geven door het verhaal van de storm op het meer te vertellen. Waar de leerlingen in paniek raken door de storm, laat Jezus zien dat ze vertrouwen mogen hebben op

God en de storm neemt af. Natuurlijk ben je ook als gelovig mens nog wel eens bang maar je bent niet alleen, God wil er zijn. Een krachtige boodschap die ik de jongeren mee wilde geven.

Wat een heerlijk weekend heb ik gehad, op kamp gaan was nog nooit zo leuk geweest. De goeie sfeer onderling, de creativiteit van de stafleden, de betrokkenheid op elkaar, de oud-meetingleden die de jonge meetingleden meenemen in de beleving van hun zeilkamp. Wauw wat een liefde en gezelligheid heb ik gezien en ervaren. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar.

Lisette Brandsma



CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Lisette Brandsma contactpersoon
jjw@jeugdwerkpgelst.nl
vacant voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

DIVERSEN

Welke jas past bij jou?

In het septemnummer hebben we een oproep geplaatst waarin de redactie op zoek was naar mensen die een stukje wilden schrijven over hun rol/werk in het leven, past de jas goed of moest de jas ingewisseld worden voor een andere.

*Koos van Middelkoop heeft een stukje ingestuurd over een verandering in zijn leven en het aantrekken van een andere jas. Wie volgt?
de redactie*

Van rode overall naar witte jas

Er is altijd een jas die je past, hetzij letterlijk of figuurlijk. Voor mij gaat dit in beide gevallen op.

Soms krijg je van iemand een hint om een bepaald onderwerp op jezelf te betrekken, er vervolgens over na te denken en wat op te schrijven.

Velen van jullie weten dat wij al ons hele leven actief zijn op de boerderij, daar de kost mee verdienen en tegelijkertijd is het een manier van leven.

Vroeger, dat kan ik zeggen, want ik ben al sinds mijn schooltijd nu 50 jaar in het vak. Wij hadden toen meer contact met allerlei mensen rondom de boerderij. Er kwam iedere dag wel een vertegenwoordiger of voorlichter langs om allerlei zaken te bespreken. Vandaag de dag zit een boer regelmatig achter zijn computer en zijn er minder persoonlijke contacten.

De laatste tijd is regelmatig in het nieuws dat boeren en ook burgers zich niet gehoord voelen in onze maatschappij. Dat de Boer Burger Beweging zo'n grote aanhang heeft gekregen heeft zelfs de voorzitter van onze kerkenraad verbaasd.

Onze zonen Jos en Bert, nu tussen de 30 en 40 jaar, regelen alle zaken op de boerderij. Voor mij was afstand nemen van mijn werk en hobby niet altijd gemakkelijk. Misschien door ervaring wist ik van mijzelf dat het voor mij beter was om een nieuw doel op te zoeken. Ik denk dat als je iets



Koos van Middelkoop en Rianne

doet waar je plezier aan beleeft, je daar weer nieuwe energie van krijgt. (Misschien een tip om je op te geven als kerkenraadslid) Voor mij is dit verwezenlijking van de kaasmakerij geworden, neventak van ons melkveebedrijf. Waar ik heel blij mee ben is dat onze schoondochter Rianne ook veel plezier beleeft in de kaasmakerij.

Wij maken en verkopen nu gezamenlijk Kaas van de Boerderij. Ook het contact met de klanten lijkt als vroeger, met meer persoonlijke contacten.

Mijn rode overall heb ik verruild voor de witte kaasmakers jas. Die past mij goed omdat ik de juiste maat heb uitgezocht. Vooral deze invulling van mijn tijd en het feit dat ik dit gezamenlijk met mijn familie kan doen (inclusief spelende kleinkinderen waar Thea op past als wij in de kaasmakerij bezig zijn) geven mij ook figuurlijk een heerlijke jas die warm zit.

Koos van Middelkoop

Taalcafé: oproep

Elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur is er Taalcafé in de bibliotheek in Elst. In veel andere plaatsen in onze omgeving wordt dit ook gedaan.

De bedoeling is om iedereen die nog wat moeite heeft met Nederlands te helpen. Vooral het spreken is belangrijk. We werken met drie niveaugroepen. Met een gezellig team van circa zes mensen doen we dit. Er zijn helaas een paar mensen afgefallen. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het is de bedoeling om een of twee keer in de maand dienst te doen. Wilt u hier meer over weten, bel dan naar:

Ineke Muurling

Wat doe je met een oude computer?

Dit is echt uw kerkblad *Onderweg* en niet een computer tijdschrift!

Computers verouderen; worden traag, kunnen bestanden niet meer vinden, presteren niets meer en zijn niet meer te herstellen. Uiteindelijk belanden ze in een kast of op een plank en worden vergeten. En dat is erg jammer.

Vooral computers van de meest gangbare merken (Microsoft, Apple) met veel gebruikte besturings-systemen (Windows, MacOS) zijn eenvoudig om te bouwen tot weer actieve, goedwerkende machines die weer jaren meekunnen. En dat ombouwen kost niets, alles wat je daar voor nodig hebt is gratis en legaal op internet te vinden. Daarvoor moet je een paar trucjes toepassen. Maar als je een truc vaak genoeg toepast, wordt het vanzelf een methode.

Maar waarom hier over schrijven in *Onderweg*?

Zelf heb ik drie oude laptops (van kleinkinderen) omgebouwd en aan Vluchtelingenwerk gegeven. Die kunnen daarmee vluchtelingen blij maken. Heeft u een oude computer die in de weg staat? Laat die ombouwen en de diaconie heeft wel een contact waar die machine naar toe kan. Maar er is meer mogelijk: misschien wilt u zelf die machine wel weer gebruiken, of wilt u meewerken bij die verbouwing en daar zelf van leren. Of bent u bang dat de inhoud van uw oude computer een ongewenst eigen leven gaat leiden (foto's, mails, documenten). Dat gebeurt natuurlijk niet, maar u kunt het zelf controleren.

Het enige wat wél gebeurt: uw oude computer werkte niet meer met een bekend besturings-systeem en zal dat ook nooit meer kunnen want ze zijn niet voor niets afgedankt. Deze operatie heeft ook niets te maken met computerhulp, afgedankte computers een nieuw leven geven is het enige doel. Daarom wordt er een heel ander besturingssysteem opgezet dat onlangs is vernieuwd en speciaal voor dit doel is ingericht. Dit systeem is uit idealistisch oogmerk gratis ter beschikking gesteld en is uit te breiden met de gangbare programma's voor een moderne machine. En het blijft gratis. Fijn voor vluchtelingen en fijn voor ouders met een kleine beurs en fijn voor hobbyisten.

Ook dit document is opgemaakt met gratis software. Heeft u interesse?

Jan Bouwknecht

Actie Schoenendoos 2023

Dit jaar gaan we ook weer met de actie schoenendoos aan de slag.



Voor velen is de actie al bekend, je vult een mooi versierde schoenendoos met allerhande spulletjes.

Deze doos gaat op reis en komt terecht bij een kind dat het veel minder goed heeft en heel erg blij is met zo'n mooi cadeau.

We vragen bij deze actie de hele gemeente weer om mee te doen.

Er zijn twee mogelijkheden om mee te doen:

Je kan thuis een stevige schoenendoos (geen laarzenendoos) versieren/beplakken en vullen met mooie, schone spulletjes en inleveren in De Ruimte.



Of je helpt mee spulletjes te verzamelen. Vanaf half oktober zal hiervoor in De Ruimte (in de kopieerruimte naast de bar) een doos staan waarin de spulletjes verzameld kunnen worden. Hier mogen ook de dozen neergezet worden. Met elkaar hopen we dan weer een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de actie schoenendoos.

Wat kan er allemaal in de schoenendoos:

Heel graag: Schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, puntenslijper, knuffel (geen varkentje of slang), tandenborstel, tandpasta, zeep.

Ook nog: schrijfblok, etui, liniaal, autootjes, spelletje, kleine (tennis)bal, jojo, pet, puzzeltje, knikkers, springtouw, popje, ander klein speelgoed, kam, spiegeltje, borstel, washandje, toilettasje.

Geen etenswaren, snoep of oorlogsspeelgoed.

Voor meer informatie:

www.schoenendoosactie.nl

Annemieke en Isaura van der Kaa





Uitleg schilderij: Licht voor iedereen 100x100 cm

Inspiratie: kerstgedachte

Doordat het doek verdeeld is in vlakken is er een soort van glas-in-lood effect ontstaan.

Er zijn verschillende ramen van verschillende huizen te zien. Van een flat tot een herenhuis, van een stad met huizen met kleine raampjes tot een vrijstaand huis met extra grote ramen.



In elk vak is er ook steeds een raampje met dezelfde kleur te zien. Dat geeft aan dat hoe je ook woont, voor iedereen het Licht schijnt. Soms is in een vak materiaal uit tijdschriften verwerkt bijvoorbeeld bij het onderste deel van een flatgebouw.

Namens de kunstcommissie,
Aukje Spoelstra

Collecteverdeling mei en juni 2023

Mei	Diaconie:	
	Belizeproject Burgers Zoo	€ . 722,10
	Kerk	461,50
	Kinderkerk/ hulphond Nederland	114,85
7 mei	KiA: een nieuwe start kwetsbare vrouwen India	179,45
14 mei	Stichting Leergeld Oost Betuwe	162,00
21 mei	Betuwse Jeugdkampen	105,15
28 mei	De bijbel voor iedereen	166,85

Totaal mei 2023 € . 1911,90

Juni	Diaconie: Het Rode kruis	€ . 570,30
	Kerk	335,25
	Kinderkerk/hulphond Nederland	73,70
4 juni	Kunstcommissie	89,95
11 juni	Overstapviering	65,35
18 juni	Nacht van de Vluchteling	298,80
25 juni	Stichting Algemene Hulpdienst	129,65

Totaal juni 2023 € . 1563,00

Lucia Zoutman

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

15 augustus – 15 november 2023

Saskia van den Berg – Jacobi

Expressie door impressie
schilderijen



Zaterdag 2 september, 7 oktober en 4 november is de kerk van 13.30 - 16.30 uur geopend om de expositie te bezoeken. Van harte welkom!

www.pg-elst.nl



Protestantse Gemeente
Elst

