

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

40e jaargang nr. 4 • mei 2019

MEDITATIE

'Dag die stil doet houden'

De hectische wereld raast maar door. Agenda's overstromen en raken nooit leeg. Ook proberen we als acrobaten alle ballen in de lucht te houden. Om even bij te komen trekken we de hardloopschoenen aan of stappen op de racefiets om even snel een rondje te doen. Alles gaat snel en moet in no time gedaan worden. Niet vreemd dat veel mensen de ratrace niet meer bij kunnen benen. Steeds meer en steeds jonger worden mensen met een burn-out geconfronteerd. Omdat ze jarenlang te veel van zichzelf hebben geëist, te hard hebben gewerkt, te snel hebben geleefd. Om het leven zinvol te laten zijn is het belangrijk om er regelmatig eens kritisch naar te kijken. Even een pas op de plaats, rust, een moment van bezinning.

Niet voor niets kende Israël het gebod van de **'sabbat'**.

'Houd de sabbat in ere, want het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want zes dagen heeft de Heer de hemel en aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de sabbat gezegend en heilig verklaard.' (Exodus 20: 8-11).

Het woord sabbat wordt in verband gebracht met het Hebreeuwse werkwoord 'sabat' dat vaak gebruikt wordt in de zin van 'ophouden met werken, uitrusten'. Ook duidt het woord op 'staken en stilhouden'. Het zelfstandig naamwoord sabbat betekent dan: 'Dag die stil doet houden, een grens aangeeft, verdeelt'. Het zou ons leven een stuk minder stressvol maken wanneer we regelmatig 'de boel eens stil zouden zetten'. Of in andere woorden 'grenzen aangeven'. Om je grenzen te ontdekken is het verstandig steeds even uit je wereld te stappen en je af te vragen: wil ik wel zo leven? Ervaar ik mijn leven als

zinvol? De 'sabbat' houden, even een rem zetten op je werkzaamheden, is buitengewoon zinvol. Waarom doen we het dan niet?

De sabbat is een heilige dag, dat wil zeggen: hij is geheiligd door zijn verhouding tot God. De sabbat is een onderdeel van het verbond en een herinnering aan de unieke relatie van God met zijn volk. Het wordt een dag aan 'De Heer gewijd'. De sabbat is een eeuwig letterlijk teken van het verbond tussen God en zijn volk.

Daarnaast heeft het sabbatsgebod ook een menselijk en maatschappelijke kant. De mens, zijn slaaf en slavin moeten kunnen uitrusten van al het werk. Zelfs het vee, de dieren, kunnen even op adem komen. Ook al de vreemdelingen die in de stad verblijven mogen tot bezinning komen. Het sabbatsgebod heeft door de eis dat deze voor allen zal gelden, vrije en slaaf, mens en dier, een zeer sterke sociale betekenis!

Ik denk dat het voor het welzijn van mens en dier heel zinnig is om de huidige 24-uurs economie regelmatig te doorbreken met het houden van een sabbat. Meer dan een miljoen mensen in Nederland slikken antidepressiva. Zou de geestelijke gezondheid van een mens niet stijgen wanneer hij of zij rust neemt van al het werk, ook het denkwerk, dan maar voort te hollen? Laat de kerk de discussie over de 24-uurseconomie maar aanzwengelen en vragen stellen bij het altijd maar beschikbaar moeten zijn van mensen. Waar worden we nu echt gelukkig van?

De kerk:



Om het even 'stil zetten' van de ratrace van het bestaan nog radicaler te maken kent de bijbel ook een **Sabbatsjaar!** Een sabbatsjaar is het

zevende jaar. Een jaar waarin schulden worden kwijtgescholden en slaven bevrijd. Zo worden armoede en slavernij tegengegaan. Een Israëlitische slaaf mocht niet langer dan zes jaar worden vastgehouden, in het zevende jaar, het sabbatsjaar, moest hij worden vrijgelaten. Ook blijven akkers, wijngaarden en olijfgaarden in het zevende jaar braak liggen. Wat ze in dat zevende jaar voortbrachten verviel aan de armen (Exodus 23: 10-11). God zorgt in het zesde jaar voor een dermate grote oogst dat deze voor twee jaar toereikend is (Leviticus 25: 18-2). In het sabbatsjaar het zevende jaar, worden schulden kwijtgescholden. Zo werden slaven weer vrije mensen en konden mensen met een schone lei beginnen.

Het sabbatsjaar betekende dus rust voor het land. Iedere agrariër weet tegenwoordig hoe belangrijk het is om aarde ook rust te gunnen om uitputting van aarde te voorkomen, en het betekende vrijlating van slaven en kwijtschelding van schulden. Dit alles is principieel voor Israël omdat de aarde, de grond, niet van de mens is maar van God en omdat ieder mens als kind van God niet voor eeuwig in slavernij mag vervallen.

Zou het mogelijk zijn om het sabbatsjaar opnieuw in te voeren voor mensen die door omstandigheden helemaal in de schulden terecht zijn gekomen? Zouden we niet iedereen iedere zeven jaar een sabbatsjaar moeten gunnen? Het zal wel economisch onhaalbaar zijn. Maar ik vraag me wel eens af hoeveel het ons als samenleving kost om alle mensen die een burn-out hebben gehad weer aan het werk te krijgen. Hoeveel leveren we aan geestelijk welzijn in, door het altijd maar te werken en beschikbaar te zijn? En wat te denken van al diegenen die mantelzorg verlenen. Hebben zij ook niet eens recht op een sabbatsjaar?

Israël kende de sabbat om God en mens te heiligen. Dat wil zeggen: rust te gunnen en bezinning. We leven werkelijk maar één keer. Dit leven is te waardevol om dit zonder 'dagen die stil doen houden' te laten verlopen.

Jeroen Jeroense

KERKDIENSTEN

- zondag 5 mei** Ds. P.J.G. Jeroense
10.00 uur KERK organist: D. Luijmes
- 19.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders
Ademviering
organist: D. Luijmes
- zondag 12 mei** Ds. D.J.A. Snijders
10.00 uur KERK organist: D. Luijmes
m.m.v. G-noot
- 10.15 uur TERTZIO ds. A. Jensma
organist: Nel Pieper
- zondag 19 mei** Ds. P.J.G. Jeroense
10.00 uur KERK organist: IJ. ter Haar
ZWO m.m.v. SMKK
- zondag 26 mei** Ds. D.J.A. Snijders
10.00 uur KERK Heilig Avondmaal
12+ groep organist: J. Jansma
- 10.15 uur TERTZIO Ds. P.J.G. Jeroense
Heilig Avondmaal
organist: M. de Does
- donderdag 30 mei** Hemels Fietsen
zie pagina 5
- zondag 2 juni** Doopviering
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes
- 19.00 uur KERK Ds. T. Nielen
Ademviering
organist: IJ. ter Haar

Bijbelleesrooster mei 2019

- 5 mei* Hooglied 2:8-15
12 mei Psalm 148
19 mei Jakobus 1:19-27
26 mei Jakobus 5:1-6
2 juni Spreuken 6:20-35

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering 5 mei

Als je tijd neemt, staat de tijd een beetje stil. Zeker als je tijd neemt om zelf stil te worden. Een ademviering is een liturgisch avondgebed. We zingen, spreken, bidden, met rust en stilte. De viering heeft een meditatief karakter met elementen uit verschillende tradities. Sommige liederen worden veelvuldig herhaald gezongen zoals in de broedergemeenschap in Taizé, waardoor tekst en melodie deel van onszelf worden. Andere liederen zijn doorlopend met een aantal coupletten. Centraal in de viering is de stilte van twaalf minuten.

De viering begint om 19.00 uur in de Grote Kerk. De eerstvolgende ademviering zal zijn op zondag 2 juni.

ds. Dick Snijders

ZWO-dienst 19 mei

Op 19 mei is het thema van de ZWO-dienst 'De vervolgde kerk'. Steeds meer christenen hebben wereldwijd te maken met tegenstand en vervolging. In de dienst gaat het ook over de moed om voor je geloof uit te komen, niet alleen in extreem moeilijke landen, maar ook in landen waar godsdienstvrijheid is. Iemand van de organisatie Open Doors komt de situatie wereldwijd toelichten en zal ook na de dienst in De Ruimte hier verder op ingaan. De Band komt de dienst muzikaal ondersteunen.

Namens de ZWO-groep,

Paul Peters

Uitnodiging 'Hemels fietsen'

Op **donderdag 30 mei** gaan we weer heerlijk met elkaar fietsen. We maken een fietstocht van ongeveer 20 km, langs mooie plekjes van de gemeente Overbetuwe, afgewisseld met bezinning en wat grasduinen. We houden het nog even een verrassing welke route we deze keer fietsen, het is een uitdaging om elke keer een andere kant rond Elst te kiezen. Wordt het noord, oost, zuid, west? Wie weet..... Jong en oud zijn van harte welkom!

Weer of geen weer, we vertrekken om 10.00 uur bij De Ruimte en hopen rond 12.00 uur weer terug te zijn. Na de gezellige tocht heeft iedereen een lekkere lunch verdiend bij De Ruimte.



Voor deze lunch vragen we zoals afgelopen jaren een kleine bijdrage.

Wil je meehelpen of alleen mee fietsen, maakt niet uit! Geef je op vóór dinsdag 28 mei.

Voor opgeven of informatie: Loes Pieper

Loes Pieper

Doopvoorbereiding zondag 2 juni

Op zondagmorgen 2 juni is er weer gelegenheid tot doop. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich bij mij aanmelden. De doop wordt in een gesprek met andere doopouders voorbereid. Tijdens deze avond maken we kennis met elkaar en delen we onze gedachten rondom de doop. De viering van 2 juni bereiden we voor op vrijdag avond 10 mei van 20.00-21.30 uur bij Ronald en Annelies Brouwer thuis.

Ds. Jeroen Jeroense



AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJENKOMSTEN MEI 2019

elke werkdag 9.00 uur De Ruimte	Morgengebed info: Dick Snijders	dinsdag 14 mei 14.00-16.00 uur Parochiecentrum Bemmel	Rafaëlgroep, rouwverwerking Terugkombijeenkomst info: Janine Kallen
elke maandagavond 18.30-19.30 uur De Ruimte	Kring Hebreeuws info: Nel Pieper	donderdag 16 mei 12.00-13.00 uur De Ruimte	Zinnige lunch info: Jeroen Jeroense
elke woensdagmorgen 9.30-12.00 uur De Ruimte	Crea(t)uur info: Mien Floors	maandag 20 mei 19.30-21.30 uur De Hoeksteen	Paulusreis info: Janine Kallen
elke donderdagavond 18.00-19.30 uur De Ruimte	Eten en ontmoeten Info: Dick Snijders	woensdag 22 mei 20.00 uur De Ruimte	Bijeenkomst PVD info: Gea Dijkstra
19.45-22.00 uur Onder de Toren	Sint Maartenskerkkoor info: Marien van Wier	maandag 27 mei 14.30-16.00 uur De Ruimte	Spelletjesmiddag info: Djoke Schotman
elke vrijdagmorgen 10.00-11.00 uur De Ruimte	De Stamtafel actueel info: Jeroen Jeroense	20.15-21.15 uur De Ruimte daarna Kerk	Christelijke meditatie info: Dick Snijders
vrijdag 3 mei 13.00 uur De Ruimte	Ruimtwandeling info: Jeroen Jeroense	donderdag 30 mei 10.00-12.00 uur De Ruimte	Hemels Fietsen aansluitend lunch
maandag 13 mei 14.00- 16.00 uur De Hoeksteen	Vrouw in Kerk en Samenleving info: Janine Kallen		
15.00-16.30 uur De Ruimte	(On)gelukkig ouder worden info: Jeroen Jeroense		
14.30-16.00 uur De Ruimte	Spelletjesmiddag info: Djoke Schotman		
19.00-21.00 uur De Hoeksteen	Rafaëlgroep, rouwverwerking Terugkombijeenkomst info: Janine Kallen		
20.15-21.15 uur De Ruimte daarna Kerk	Christelijke meditatie info: Dick Snijders		
20.00-22.00 uur De Ruimte	Filosofiekring info: Henk Minnema		

*Voor een toelichting van de activiteiten kunt u de website raadplegen www.pg-elst.nl of het boekje *Leren en inspireren 2018-2019**



Eten en ontmoeten

Eten wat de pot schaft. Altijd lekker en gezellig. Ruimte genoeg om aan te schuiven. Iedereen wil eten met vrienden. Nu kan het er zomaar van komen! Elke donderdag om 18.00 uur in De Ruimte. Je bord staat klaar. Laat wel voor 12.00 uur op de woensdag voor de donderdag dat je mee wilt eten bij het kerkelijk bureau even weten dat je komt. Na afloop gaat er een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.

ds. Dick Snijders

Christelijke meditatie

Mediteren is bidden zonder woorden. Christelijke meditatie betekent dat we het vertrekpunt en het doel christelijk invullen, in openheid voor de Geest van God.

We verzamelen tussen 20.15 en 20.30 uur in De Ruimte, drinken daar een kopje thee of koffie en gaan om 20.30 uur naar de Grote Kerk om in het koor van de kerk te mediteren. De kachel is uit, er brandt innerlijk vuur, maar het kan toch goed zijn om warme sokken of een deken mee te nemen. Data: 13 en 27 mei.

ds. Dick Snijders

Bijeenkomst PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst) woensdag 22 mei

Op woensdag 22 mei is er weer een bijeenkomst voor alle PVD-ers.

Na het huishoudelijke gedeelte gaan we creatief aan de slag, onder leiding van de heer G. Ansing. Het is handig als iedereen een schaar en een rolletje plakband meeneemt.

De bijeenkomst is in de Ruimte; aanvang vergadering 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Namens de PVD

Gea Dijkstra

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjgjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam T. Holwerda

Op 12 april is overleden Tjalling Holwerda, in de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Janke in Elst.

Holwerda was een gesloten mens. Als Friese boerenzoon is hij een harde werker geweest op verschillende boerenbedrijven in het land. Het laatst heeft hij gewerkt voor de gemeente Wageningen in het onderhoud van de plantsoenen en de sportvelden. Het liefst had hij een eigen taak waarin hij zijn eer en energie kon leggen. In zijn vrije tijd ging hij op antiekjacht, fokte hij dieren en deed hij aan particulier tuinonderhoud. Fysiek was hij zeer sterk – hij heeft vier keer de Elfstedentocht uitgereden, reed op een wielrenfiets en skeelerde. Het opvoeden van de kinderen was meer een taak voor zijn vrouw. Voor de kleinkinderen had hij mede door zijn pensioering veel tijd, hij liet ze graag dingen zien en beleven. Na zijn vijftigste begonnen hij en zijn vrouw aan vele (fiets)vakanties in Oostenrijk en Duitsland en gingen ze tussendoor vaak even een paar dagen naar de Moezel.

Tijdens de uitvaartdienst op 19 april in het crematorium Jonkerbos in Nijmegen stonden we stil bij Psalm 23 'De Heer is mijn herder'. Het is een troost om te weten dat we telkens bij God kunnen terugkeren in de wisselvalligheden van het leven. Dan denk ik aan momenten die we als schraal ervaren en weinig vruchtbaar. Misschien ook momenten waarop we ons alleen voelen. De herder is er om ons telkens opnieuw op te vangen. Aan het eind van de dienst luisterden we naar het lied 'Lichtstad met uw paarlen poorten'.

*Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.*

*Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.*

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

ds. Dick Snijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 19 mei hoopt mevrouw M. Seggelink, 95 jaar te worden.

Op 27 mei hoopt de heer J. Sassen, 90 jaar te worden.

Op 29 mei hoopt mevrouw A. Hendriks, 91 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Geboren Leanne Kooistra

Wij houden van je

Je bent zo lief en klein

Wat zijn we blij

Jouw mama en papa te zijn

Met deze woorden geven Carolien Schophuizen en Jeroen Kooistra te kennen dat zij de trotse ouders zijn geworden van hun dochter Leanne Carlijn Kooistra. Leanne is geboren op 24 maart. We heten Leanne van harte welkom in deze wereld en feliciteren de ouders met haar geboorte.

ds. Dick Snijders

Vaarwel Elst

We gaan Elst verlaten. Na 27 jaar met heel veel plezier in de Briensenhof te hebben gewoond, verhuizen wij op 22 mei naar een comfortabel appartement met dakterras, boven een supermarkt en in het centrum van Alblasserdam. Een omgeving die ons niet vreemd is.

Omdat onze kinderen en de meeste familie in het westen wonen en op de A15 steeds meer files staan, hebben wij, toen we dit project voorbij zagen komen, deze mogelijkheid aangegrepen, hoewel we eigenlijk geen plannen hadden om uit ons huis in Elst met een fraaie tuin en in een leuke wijk weg te gaan.

We zullen zeker nog aan Elst terug denken, met name op kerkelijk gebied. Zijn hier in Elst alle geloven in één open kerk verenigd, een gemeente waar een ieder met respect met de denkbeelden van de ander om gaat, in Alblasserdam zijn minstens 18 protestantse kerken, die allemaal weer een ander accent hebben. We zullen dus een keuze moeten maken, maar dat moet zeker lukken.

We willen iedereen die we de afgelopen jaren hebben ontmoet en met wie we op de een of andere manier hebben samengewerkt, hartelijk danken.

Het ga jullie goed !

Rineke en Leen Stout

KERKENRAAD

Werk aan De Grote Kerk



Hernieuwde kennismaking.....

Voor de meesten van u is dat niet meer nodig omdat ik al een poosje rondkijk in Elst. Maar toch: een nieuwe fase is gestart... en ik ben daar bij betrokken en hoop u toch weer een aantal keren tegen te komen.

Het nieuwe vertrekpunt van deze fase ligt in de zin die de voorzitter van de kerkenraad, Peter de Leeuw, heeft opgeschreven: 'maar we zijn wel een kerk...'

Ik vind het mooi om bezig te zijn met het nadenken over het religieuze gebruik van het kerkgebouw in de toekomst. In de meeste situaties die ik tegenkom bij mijn werk voor KAAder kerkadvies is het religieuze gebruik

teruggedrongen naar de marge of helemaal verdwenen. Samen met de lange religieuze historie maakt dat het werk in Elst zo bijzonder!

Op dit moment ben ik de trekker van een tweetal werkgroepen die zijn gevormd rond het toekomstige gebruik van de Grote Kerk voor de Protestantse Gemeente van Elst: de werkgroep 'kerk' en de werkgroep 'gebouw'. Samen vormt dat het woord 'kerkgebouw'. Daar draait het ook om: de eerste groep gaat heel concreet nadenken over wat voor dingen we *willen* in de Grote Kerk. Hoe willen we onze vieringen vormgeven, wat willen we allemaal nog meer doen in het kerkgebouw? De werkgroep 'gebouw' denkt na over wat er allemaal *kan* in de Grote Kerk en hoe de wensen rond het gebruik van de kerk werkelijkheid kunnen worden.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen. Ook zijn we – samen met de kerkenraad – aan het kijken hoe we u in het proces zeker nog gaan betrekken.

Ons gezamenlijk motto is inmiddels: 'maar we blijven wel een kerk...'

Alwin Kaashoek

KERKRENTMEESTERS

Ontruimingsoefening zondag 19 mei

Op zondag 19 mei wordt er opnieuw een ontruimingsoefening in onze kerk gehouden, meteen na afloop van de kerkdienst.

Deze keer in samenwerking met de brandweer van Elst. Zo kijkt Roel Lugtmeijer, de vroegere voorzitter van onze kerkenraad, hoe de ontruiming verloopt. Er is een brandweerploeg, die op het sein van de koster uitrukt. En na afloop zullen we de oefening met elkaar evalueren.

We kunnen ons voorstellen, dat er nogal wat kerkleden gemengde gevoelens hebben bij zo'n oefening. Ik heb dat zelf ook. Ik denk dan bij mezelf: Je kunt nog zoveel voorzorgsmaatregelen treffen, maar je zult zien, dat je – als het erop aan komt – toch weer voor verrassingen komt te staan. En dan twijfel ik natuurlijk: Is een



ontruimingsoefening niet wat overdreven? Past het niet in de trend om alles onder controle te willen hebben en elk risico te willen uitsluiten?

Als er in een noodsituatie nauwelijks iemand is, die van wanten weet, dan blijkt keer op keer, dat er dingen uit de hand kunnen lopen. Het hoeven maar een paar kerkleden te zijn. Ze worden bang. Ze gaan dringen en dan steekt de een de ander aan. Mensen gaan elkaar in de weg lopen en met de nodige pech wordt het dan ieder voor zich. Zelfs in een kerkgemeenschap.

De praktijk leert, dat het zo ver niet komt, als er duidelijk gezegd wordt, wat ieder moet doen en als er goed herkenbare gemeenteleden een uitweg bieden. U zult merken, dat Jeroen Jeroense als dienstdoende predikant een rol heeft. Hij heeft immers de microfoon. U zult ook merken, dat enkele gemeenteleden ineens een hesje dragen. Overdreven? Je weet meteen, op wie je je moet richten. Ook de brandweermannen weten dat, zodra ze bij onze kerk arriveren.

Zo'n ontruimingsoefening is niet alleen een oefening voor de kerkleden, die een actieve rol hebben. Het is een oefening voor de hele Gemeente. Een echte ontruiming zal waarschijnlijk nooit nodig zijn. Maar als het ooit nodig is, dat weten de kerkleden, die bij de oefening aanwezig waren, hoe een ontruiming rustig en veilig kan gebeuren. Daarom hopen we, dat niemand zich laat weerhouden om op 19 mei te komen. We rekenen op een volle kerk.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten, neem dan contact op met Henk Minnema: telefoon 06-13846035.

Henk Minnema

Werk aan de toren van De Grote Kerk

In het kader van planmatig onderhoud zullen aan de kerk en de toren werkzaamheden worden uitgevoerd. Het betreft het plaatselijk herstel van voegwerk van de toren en aan de ringverlichtingselementen van de wijzerplaten van de klok, deze worden vervangen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV en de Firma Eijsbouts te Asten.

De aannemer start met de werkzaamheden op maandag 29 april 2019, duur van de werkzaamheden is ongeveer één week. Er zal gebruik gemaakt worden van een hoge kraan om de werkzaamheden uit te voeren.

Na de uitvoering van deze werkzaamheden voldoen de kerk en de toren weer aan de eisen die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelt aan dit Rijksmonument.

Namens de Kerkrentmeesters,
Henk Kiestra

DIACONIE

Zet (blauwe) dinsdag 16 juli in uw/je agenda!

Want... we willen graag met zo veel mogelijk mensen de deelnemers van de Vierdaagse verwelkomen en ervoor zorgen dat de wandelaars nog kilometers lang verder kunnen lopen. We verkopen drankjes en versnaperingen. De wandelaars kunnen naar het toilet en tot rust komen in de kerk, op het gazon of in De Ruimte. De kerk is zo zichtbaar tijdens de Dag van Elst en het geld wat hiermee wordt opgehaald gaat voor 100% naar een diaconaal project: Stichting Leergeld Oost Betuwe.



Voor al uw vragen over
vrijwillige thuishulp en mantelzorg
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur.
TEL. 0481 - 350050
E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl



Vanwege het vroeg vallen van de schoolvakanties dit jaar is een groot aantal jeugdleden van de gemeente al op vakantie en zij kunnen dus niet komen helpen bij de jaarlijkse Vierdaagse-actie. We hebben u dus nodig! Ziet u het niet zitten om de hele dag te helpen? Geeft niets! **Alle beetjes helpen**, dus geef uzelf zo snel mogelijk op bij Frans via jjw@jeugdwerkpgelst.nl of schrijf u in op de inschrijflijst in De Ruimte zodat we een overzicht en planning voor de 16e kunnen maken.

DWZRSAM

kerkzijn

Week zonder vlees viel best mee

In de vorige Onderweg schreef ik over de 'Week zonder vlees', waarbij mensen worden uitgedaagd een week lang geen vlees te eten. Jaco en Ina Schoenmaker hadden erover gelezen en hebben meegedaan 'omdat een week zonder vlees wel te overzien is.' Normaal eten ze eigenlijk elke dag wel vlees, ook vleeswaren op brood, maar familieleden zijn vegetariër, dus ze waren niet onbekend met vleesloos eten. Ina vertelt dat het vooral om een stukje bewustwording gaat. Het automatisme van elke dag vlees eten wordt doorbroken. Je zoekt recepten op via internet of in Allerhande en komt erachter dat vegetarisch eten eigenlijk vaak wel erg lekker is. Die week zonder vlees viel dus erg mee.

Nu zijn de Schoenmakers niet van plan om vegetariër te worden, maar de kans is groot dat er nu toch wat vaker een vleesloze maaltijd op

DOE MEE

NATIONALE WEEK

9 T/M 15
MAART
2020

ZONDER VLEES

#WEEKZONDERVLEES

Kom jij naast
schrijf je in via
www.zondervlees.nl

tafel komt. Het wordt misschien wat lastiger om alternatieven voor vleeswaren op brood te bedenken, maar ook daar komen ze wel uit. Waarschijnlijk doen ze volgend jaar wel weer mee met de Week zonder vlees. U ook?

DUURzSAAMHEIDstip

Eet elke week een dag (meer) geen vlees.
Reacties en meer tips graag naar
woltersbw@gmail.com

Groene bak bij de Ruimte



In de Ruimte wordt regelmatig gekookt en gegeten. Daarbij blijft groente- en fruitafval over. Lange tijd was er geen goede oplossing voor het weggooien hiervan (de officiële afvalplek was slecht bereikbaar). Sinds kort staat vlak bij de keuken een groene bak, die regelmatig geleegd wordt. Deze bak kan gebruikt worden door de koks en keukenprinsessen en zorgt voor een betere afvalverwerking. Alles beetjes helpen.
Bert Wolters (thema)diaken duurzaamheid

DIACONIECOLLECTE MEI 2019

Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan

Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos door burgeroorlog, discriminatie en armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen nu aan een inkomen.

Vrouwen in armoede vragen zich elke dag af hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om te verkopen en zo wat extra's te verdienen voor hun gezin. Om hun inkomen te vergroten, volgde een aantal kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar krijgen daarnaast honderd vrouwen eigen bijen en -korven en leren ze hoe ze honing kunnen verwerken en verpakken om te verkopen. De vrouwen verkopen de oogst en de honing voor een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN MEI 2019 5 mei, Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.

Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA), voor financiële bijdragen waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen.

12 mei, Sint Maartenskerkkoor

Het Sint Maartenskerkkoor oefent elke donderdagavond enthousiast onder leiding van dirigent Herman Schimmel. Zes tot acht maal per jaar werkt het koor mee aan de kerkdienst in de Grote Kerk. Tijdens de bijzondere diensten zoals Pasen, Kerstmis en Zondag Voleinding brengt het SMKK bijzondere koormuziek ten gehore. Tijdens de andere diensten begeleidt het koor de gemeente met nieuwe liederen uit het liedboek, gezongen liturgische onderdelen of zingt het vernieuwende muzikale stukken.

19 mei, ZWO Open Doors

Op 19 mei is het thema van de dienst de steun aan christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Na afloop van de dienst verzorgt Open Doors een presentatie over dit onderwerp. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.



26 mei, Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch Bangladesh

Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. De organisatie Isa-e-Church Bangladesh ondersteunt deze christenen bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in.

Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze christenen. Er worden onder andere Bijbels en schoolmaterialen aangeschaft en dokters en predikanten opgeleid.

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

20 februari - 15 mei 2019

Hanneke Muijs Hoksbergen

“Intrinsieke motivatie” - schilderijen



Op de zaterdagen 2 maart, 6 april, 4 mei van 13.30 - 16.30 uur en op zaterdag 13 april van 13.30 - 16.30 uur (Museumweek) is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl

www.hannekehoksbergen.nl



Protestantse Gemeente
Elst



COLUMN

Semana Santa

Wanneer u deze column onder ogen krijgt, heeft het al weer lintjes geregend, hebben we de verjaardag van onze koning gevierd en staan we op het punt om de gevallen te gedenken en Bevrijdingsdag te vieren. Maar op het moment dat ik dit schrijf moet dat allemaal nog komen. Het is namelijk de avond van Tweede Paasdag. Nog maar een paar minuten geleden hing ik onderuit op de bank, voldaan maar vermoeid van alle indrukken van de afgelopen week, toen ik een appje kreeg van de redactie van Onderweg: 'Waar blijft je column nou?' Het is maar twee stappen van de bank naar mijn computer en nu zit ik weer te typen, voor de zoveelste keer dit weekend. Maar als altijd met plezier. Een paar dingen vragen om een nadere uitleg.

In de eerste plaats: waarom ben ik aan het eind van een prachtig Paasweekend vermoeid? Misschien een beetje vreemd, maar dat heeft alles met muziek te maken. Een van de voor mij meest aangrijpende momenten was afgelopen dinsdag rond pakweg tien uur in de ochtend. Momenteel ben ik directeur van het Gelders Orkest. Dat is vooral hard werken en veel regelen, maar als het even kan ben ik bij concerten en af en toe even bij een repetitie. Zo belandde ik op de repetitie van de Johannes Passion in de prachtige nieuwe concertzaal van Musis. Het orkest speelde, ik was helemaal alleen in die grote zaal, toen opeens een alt de prachtige aria begon te zingen: *'Es ist vollbracht, o Trost für die gekränkten Seelen'*. Alleen voor mij, althans zo voelde dat. Het was nog niet eerder gebeurd dat mijn ziel al zo vroeg op de dag werd geroerd, een onvergetelijk moment. Nog in dezelfde week woonde ik zowel de Mattheüs als de Johannes Passion bij, beide indrukwekkend mooie uitvoeringen, maar dit bijzondere moment van slechts een paar minuten werd niet meer geëvenaard. Wel volgden later in de week nog een paar momenten die er heel dicht bij in de buurt kwamen. Het zingen met ons projectkoor G-noot onder leiding IJsbrand tijdens de Paasnachtdienst, en dan vooral het lied 'Nu valt de nacht' (natuurlijk in een zetting van Bach,

van wie anders) dat we bijna eindeloos herhaalden bij het verspreiden van het Paaslicht door de kerk. En het zingen van het Te Deum Laudamus van Stanford met het Sint Maartenskerkkorps tijdens de Paasochtenndienst, voor het eerst begeleid door ons nieuwe koororgel, althans door de organist die erop speelde, in dit geval Dirk.

In de tweede plaats: waarom zit ik voor de zoveelste keer dit weekend een verhaaltje te typen? Dat heeft te maken met het voorgaande. Want ons nieuwe koororgel is dit weekend feestelijk in gebruik genomen, kerkelijk in de dienst op Eerste Paasdag en publiekelijk vandaag, op Tweede Paasdag. En beide keren mocht ik ter gelegenheid daarvan een paar woorden spreken. En nu ik toch terugdenk aan deze memorabele muzikale week is het misschien goed er nog een paar dingen uit te lichten. Terwijl overal kerken buiten gebruik worden gesteld of gesloten, maken wij onze kerk steeds mooier. Terwijl er vaak geen geld meer is om orgels te onderhouden, kopen wij er eentje bij. Terwijl veel kerken het moeten doen met organisten van het kaliber 'Peter de Leeuwerk', beschikken wij over maar liefst drie bevlogene orgelvirtuosen. In de overtuiging dat middelen die niets anders doen dan zich opstapelen en mensen die met de handen in de zakken staan van nul en generlei waarde zijn, heeft een groep enthousiaste gemeentelieden de hand aan de ploeg geslagen, met een fenomenaal klinkend resultaat. En mede door de spaarzaamheid van onze kerkelijke voorouders kunnen wij vandaag dingen tot stand brengen die ten dienste zullen staan van de generaties van morgen.

Ja, de Stille Week was alles behalve stil, vandaar voldaan maar ook moe. Niet zo zeer moe van het werk, maar vooral van de vele en diepe indrukken, die in mijn geval bijna altijd verbonden zijn met muziek. De tekst die op het front van het nieuwe orgel is gegraveerd, is mij dan ook uit het hart gegrepen: *'Let all de world at every corner sing!'* In Spanje noemen ze de week van Palmzondag tot de Paasnacht 'Semana Santa', oftewel 'Heilige Week'. Wat mij betreft houden we die er voortaan in. Want zo voelde het wel.

Peter de Leeuwerk

JEUGD

CRÈCHE

Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar) van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Actie voor 'Ronald McDonald Kinderfonds Nederland'

Vanaf september 2018 zamelen we bij de kinderkerk geld in voor het 'Ronald Mc Donald Kinderfonds Nederland'. Door de huizen van dit fonds kunnen zieke kinderen dicht bij hun ouders (en broertjes/zusjes) blijven. Tot nu toe hebben we al een mooi bedrag bij elkaar gespaard van €309,-.



**Ronald McDonald
Kinderfonds Nederland**

Keeping families close™

Op zondag 12 mei aanstaande maken de kinderen iets lekkers voor bij de koffie. Voor 50 cent kunt u dit van ons kopen en hiermee steunt u het goede doel. Leuk om bijvoorbeeld alle moeders eens extra te trakteren op deze Moederdag!

Groeten van de kinderkerk

Paasproject Kinderkerk 2019

In de zeven weken tot en met Pasen heeft de kinderkerk de route gevolgd die Jezus door Jeruzalem heeft gelopen in de week voor Pasen. Deze route is beschreven in het Evangelie volgens Lucas. We zijn begonnen met de intocht van Jezus op de rug van een ezel. We hoorden de verhalen over Jezus die de handelaren uit de tempel verjaagt, het laatste avondmaal, Jezus die gevangen genomen werd, Jezus die bij Pilatus

kwam en met Pasen hebben we ontdekt dat de steen voor het graf was weggerold en Jezus is opgestaan.

Op Eerste Paasdag hebben we de maquette van 'Locatie Jeruzalem' afgemaakt. Elke week hebben we verder gebouwd, een tempel, een huis, een poort en de olijfberg. We hebben met klei en andere knutselmaterialen veel mensen, bomen, vuurtjes, een engel en nog veel meer erbij gemaakt. Op Eerste Paasdag heeft iedereen de maquette kunnen bewonderen.

Op Eerste Paasdag hebben we na het verhaal ook allemaal een prachtig kruis geknutseld om mee naar huis te nemen.



De kinderen kunnen de komende weken hun zelfgemaakte (klei) werkjes op komen halen tijdens de zondagmorgens in de kinderkerk. We zullen de werkjes tot en met 19 mei bewaren.

De leiding van de kinderkerk



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl

Terugkijken op april

Meetkringen

Afgelopen maand hebben we weer fijne meetkringen gehad. Elke week kwam er weer een hele groep bij elkaar. De sfeer was gezellig en gemoedelijk. De tieners hebben met elkaar gedeeld wat ze bezig houdt.

Woensdag 27 maart hebben we het gehad over onze identiteit. Wie ben ik? De vraag bleek nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Want 'wat' zegt nu eigenlijk echt iets over 'wie' je bent. Eén van de tieners merkte op dat deze vraag onmogelijk te beantwoorden is. Dat had hij tenminste gehoord tijdens de les filosofie. Maar geldt dat voor een Christen eigenlijk ook? Met de oudste tieners hebben we gekeken naar een preek van Henry Nouwen. Je bent niet, wat je hebt, wat je doet of wat anderen van je denken. Je bent Gods geliefde kind! (te vinden op youtube) Hier hebben we vervolgens met elkaar over gediscussieerd. Met de jongere tieners hebben we gelezen uit het boek van Max Lucado, 'Niemand is zoals jij'. Een mooie beeldspraak die de tieners aan het denken heeft gezet.

Woensdag 3 april kwam Aly Smelt langs. Zij kwam vertellen over het nieuwe goede doel van de Meeting namelijk 'Stichting Leergeld'.



Armoede is in Nederland niet altijd zichtbaar. Sommige gezinnen moeten hun best doen om rond te komen. Het is voor de kinderen dan geen vanzelfsprekendheid op schoolreisje te gaan, een nieuwe fiets te kopen of een laptop te hebben om schoolwerk te maken. Ze sloot af met een mooie slogan: 'Van jongeren, voor jongeren!' De avondvierdaagse wordt onze eerste inzamelingsactiviteit.

Op woensdag 10 april is onze laatste 'officiële' meetkring avond gehouden. We hebben samen met de tieners gekwartet. Er kwamen verschillende thema's uit de Bijbel aan de orde. De tieners moesten de kaarten bij elkaar zoeken en voorlezen waar het in de Bijbel terug kwam. Vanaf de meivakantie houden we nog inloop.

Activiteiten

Zaterdag 30 maart was er een groot feest in de Meeting. Jongeren uit verschillende gemeentes uit de regio kwamen hier naartoe. Het werd georganiseerd door Ring Nijmegen. De insteek was om elkaar beter te leren kennen. De band 'Hiphop Damascus' trad op. Het was een gezellige avond.



Ook dit jaar is er weer een '24 uur van.. Natuur' gehouden. De jongeren verzamelden zich zaterdag 13 april in de Meeting. In Wolfheze kregen wij een rondleiding door een natuurgebied door een boswachter. Vandaaruit zijn we naar het klimbos in Ermelo vertrokken. De tieners hebben er een gezellige avond van gemaakt en zondagochtend was er een onderwerp. Het thema was 'rentmeesterschap', hoe zorgen wij eigenlijk voor onze dieren? Er volgde een flinke discussie. Hierna werd er een stukje uit Genesis 1:24-28 voorgelezen om vervolgens 5 regels op te schrijven hoe de mensen met dieren (zouden) moeten omgaan.



Wat gebeurt er in mei?

Meetkringen

Na de meivakantie starten we op woensdag 8 mei met de 'inloop'. Er kan worden gekletst en spelletjes gespeeld. Zo blijven wij elkaar ontmoeten. Leeftijd 12-14 jaar en leeftijd 15+ gezamenlijk elke woensdag van 18.30 tot 20.30 uur

Activiteiten

In de maand mei wordt er bij genoeg animo nog een 16- activiteit georganiseerd op vrijdag 17 mei en een 16+ activiteit op zaterdag 18 mei. Informatie voor tieners volgt op de app.

Met vriendelijke groet,

Frans Brandenburg

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

Beste allemaal,

Het is even geleden dat ik wat van me heb laten horen. Maar graag breng ik u/jou nu graag weer op de hoogte. Er zijn veel ontwikkelingen geweest de afgelopen maanden. Zo ben ik de afgelopen maanden volop bezig geweest met mijn re-integratietraject 2e spoor, dat betekent bij een andere werkgever. Dit omdat vorig jaar duidelijk werd dat ik niet in mijn oude functie van jeugd- en jongerenwerkster bij u kon terug re-integreren. Uit onderzoek is gebleken dat terugkeren niet goed zou zijn voor mij, en daarmee ook niet voor u.

De re-integratie 2e spoor heb ik gedaan middels een traineeship van drie maanden bij een andere werkgever. Bij afloop van het traineeship heeft de werkgever waar ik het re-integratietraject doorliep aangegeven dat hij me in dienst wil nemen. Daar ben ik ontzettend blij mee! Ik heb dus sinds kort een nieuwe werkgever en ben ook sinds kort officieel uit dienst bij de Protestantse Gemeente Elst.

Ik ben nu aan de slag als jeugdconsulent bij burgerlijke gemeentes. In het kort betekent dit dat ik de toegang voor de jeugdhulp, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, verzorg. Dit samen met een heel team van collega's. Ik ben heel blij met de kansen die ik bij deze nieuwe werkgever krijg.

Het gaat ook goed me! Ik ben heel blij en dankbaar om dat ook te kunnen zeggen. Ik heb het heel ver weggehaald in een diepe burn-out waar ik door heen ben gegaan, maar nu gaat het weer goed.

Ik wil jullie allemaal heel hartelijke bedanken voor alle tijd dat we samen mochten werken. Dank ook voor alle aandacht die er ook was tijdens mij ziekteperiode.

Dank voor het vertrouwen om met en voor jullie te mogen werken, als hele gemeente. Maar speciaal dank voor alle jeugd, van jong tot ouder. Ik heb altijd me ontzettend met veel plezier en grote betrokkenheid voor jullie ingezet. En ook terug gemerkt dat dat jullie dat fijn vonden. We hebben veel gedeeld; mooie dingen en lastige dingen. Dank dat ik een stukje van jullie leven met jullie mee mocht lopen! En dank ook aan alle ouders die dat vertrouwen mij gegeven hebben om met jullie kinderen te mogen werken. Dank voor jullie betrokkenheid bij het jeugdwerk! Dank aan alle vrijwilligers in het jeugdwerk voor alle uurtjes die we samen hebben gewerkt om te bouwen aan iets moois!

Onze wegen scheiden hier in de huidige verbondenheid. Ik wens jullie allemaal het goede onder Gods zegen toe!

Hartelijke groet,

Gerlinde Wibbelink

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkkelst.nl

Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie

Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl

DIVERSEN

Ingebruikname koororgel

In de dienst op Eerste Paasdag is ons nieuwe koororgel op feestelijke wijze kerkelijk in gebruik genomen. Het heeft direct zijn visitekaartje kunnen afgeven, niet alleen als solo-instrument, maar vooral ook als begeleider van koor- en samenzang. Wat een zachte, subtiele klanken, maar ook wat een power!

Een veelzijdig instrument, waar we de komende tijd nog veel van zullen horen!

Met de ingebruikname van het Walker-orgel, gebouwd in 1877 voor Saint John the Baptist in Winchester, is een project van vier jaar afgesloten. De goede afloop is te danken aan de steun vanuit de kerkenraad, maar vooral ook door de financiële en morele steun vanuit de gemeente. Want daarmee staat of valt welk project dan ook. Het nieuwe orgel zie ik dan ook als het resultaat van teamwork in de breedste zin van het woord. Namens de Orgelcommissie heel, heel veel dank daarvoor!

Carel van Gestel



Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 13.30 – 16.30 uur.

Om 14.30 uur is er een rondleiding (kosten € 3,- per persoon).

Andere afspraken via de koster.



De Romeinse Limes en de tempels van Elst

De grenzen van het Romeinse Rijk zijn aanwezig in veel landen van het huidige Europa. In onze streken vormde de Rijn de grens van het rijk, de Rijn die liep van Xanten in Duitsland naar Katwijk aan de Noordzee. Deze **Romeinse Limes** is nu het grootste archeologische monument van Nederland. In 2011 werd de Limes op de voorlopige Werelderfgoedlijst geplaatst die Nederland gaat voordragen bij UNESCO.

Om de archeologische monumenten langs de Limes bekender en beleefbaar te maken, worden op verschillende plaatsen projecten opgezet. De tempels in Elst zijn in dit geheel uniek. Ze hebben een bijzondere waarde, omdat nergens anders in Nederland tempeloverblijfselen zo goed bewaard zijn gebleven. En omdat zij al vanaf ongeveer 1955 bezocht kunnen worden. Zowel de kerkrentmeesters als de museumcommissie zetten zich in om het historisch en religieus erfgoed ook voor komende generaties te behouden en ook voor hen toegankelijk te laten zijn. Daarbij spelen zowel de stenen als het verhaal van de mensen en hun rituelen een belangrijke rol.

Ook de Gemeente Overbetuwe heeft zich gecommitteerd aan de Limes en er is een informatieavond gehouden op 25 februari jongstleden waarbij verschillende partijen presentaties gaven.

Voor meer informatie over de Limes: www.romeinselimes.nl/unesco-werelderfgoed

Een van de projecten is de **Nationale Romeinenweek**. Ook in het Tempel | Kerk Museum wordt telkens gezocht naar manieren om kinderen en volwassenen in aanraking te laten

komen met de geschiedenis van de Romeinse tijd in Nederland. En dan natuurlijk in het bijzonder met het verhaal van Romeins Elst. De Romeinenweek is daar een uitstekend middel voor.

Het thema van deze week is dit jaar 'Vrouwen in de Romeinse samenleving'. Hoewel zij een belangrijke rol speelden, blijven vrouwen vaak onderbelicht. Tijdens en na de komende Nationale Romeinenweek (4-12 mei) wordt aandacht besteed aan hun rol langs de limes.

Het Tempel | Kerk Museum is in de Romeinenweek geopend op 4, 11 en 12 mei, van 13.30-16.30 uur.

Op 4 mei om 10.30 uur is er een familierondleiding, voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders. Hiervoor is aanmelden nodig. Voor meer informatie en opgeven, zie onze website of de Facebookpagina.

Maarten van den Berg

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

NIEUW KOORORGEL!



Dat klinkt mij als muziek in de oren!

INGEKOMEN

Bericht uit Benidorm

U hebt vast wel eens gehoord van Benidorm. De stad met de hoge woontorens aan de Costa Blanca in Spanje. Geliefde bestemming van zonzzoekende pensionados die de Hollandse winterkou voor een poosje willen ontvluchten.

Maar wist u dat er in Benidorm al vele jaren een bloeiende kerkgemeenschap bestaat, de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm? Zoals de naam al zegt: we zijn voluit een oecumenische gemeente met bezoekers en leden uit diverse kerken en groeperingen in Nederland, van gereformeerd tot evangelisch en alles wat daar tussen zit. Allemaal mensen met een verschillende achtergrond, maar een in de Heer van de kerk. We ontmoeten elkaar in de Nederlandstalige kerkdienst op zondag in ons kerkgebouw Het Anker in de wijk Rincon Loix. Uiteraard met koffie na. Elkaar afwisselende predikanten gaan in de diensten voor en doen samen met de kerkenraad en gemeenteleden pastoraal werk.

Maar ook door de week zijn er in en vanuit de kerk tal van activiteiten met voor elk wat wils. We doen een greep: wandeltochten door het fraaie achterland van Benidorm, Bijbelstudie, Spaanse les, zangkoor, bibliotheek, gemeente dag, beeldhouwen, uitstapjes, scooterclub, enzovoort.

Een hoogtepunt in ons gemeentelven is de jaarlijkse bazaar die dankzij de inzet van veel vrijwilligers een mooie opbrengst oplevert. Het grootste deel daarvan gaat naar goede doelen, zoals de Voedselbank en hulpprojecten in arme landen.

Als u meer wilt weten over onze kerk, zijn er wellicht mensen in uw omgeving die u uit eigen ervaring meer kunnen vertellen. Ook kunt u een kijkje nemen op www.kerkinbenidorm.nl

Mocht u van plan zijn om korter of langer (in de omgeving van) Benidorm te verblijven, aarzel dan niet om onze gemeente op te zoeken.

We heten u van harte welkom.

ingestuurd door Ank Vis

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense
Ram 30, 6662 CM Elst
tel.: 06-50237946
pjgjeroense.elst@gmail.com

Ds. Dick Snijders
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst
tel.: 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsmā
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere
archieff@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Jaco Schoenmaker, tel. 06-22969291
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017
diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven
tel. 06 53365094
cbruning@upcmail.nl

JEUGDWERK

Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Bas Kampen, tel. 06-25560030
Sjors Wagemakers, tel. 06-50935994
jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, *carla@villalutra.nl*

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, *gvrijenhoef@gmail.com*

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET

Contact: Jetty Gaasbeek, tel. 377061
jewi@planet.nl of
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

ST. MAARTENSKERKKOOR

Contact: Marien van Wier
st.maartenskerkkoor@gmail.com

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536
ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

VERTROUWENSPERSONEN namens de classicale vergadering Nijmegen (PKN)

Dhr. A. Pen, tel. 024-6420895
Blauwe Hof 41.35, 6602 ZX Wijchen
a.pen.wijchen@hetnet.nl
Mevr. D. Burki-Wierenga, tel. 024-6452333
Ringlaan 76, 6602 EB Wijchen
c.burki@vkjprive.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 1050 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje Lindeboom, tel. 376978

Eventueel kunt u uw kopij inleveren op het kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het juninummer is:
zondag 19 mei vóór 18.00 uur.
(*onderweg@pg-elst.nl*)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 - 200 woorden

Hele kolom: 370 - 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur ze met ondertitel naar *onderweg@pg-elst.nl*
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

Het redactieteam bestaat uit:

Ina Schoenmaker, samenstelling en lay-out (06-20670164)

Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en tekstredactie (376978)

Kees van Nes, algemene zaken