

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

41e jaargang nr. 4 • mei 2020

MEDITATIE

‘Stilte als ontdekkingsreis’

‘Het is erg stil om me heen’, zei iemand via de telefoon tegen mij. ‘Ik zie bijna niemand vanwege het coronavirus’. Een veel gehoorde klacht de afgelopen weken. En we zullen er ook de komende maanden mee moeten leren leven. Natuurlijk is het lastig dat we naasten nu niet meer kunnen ontmoeten behalve via de telefoon, app of mail. Doordat veel werk, hobby’s en vrijwilligerswerk is stilgevallen is het inderdaad een stuk stiller om ons heen. Enerzijds moeilijk, anderzijds ook een kans. Want vanuit de stilte kunnen de mooiste dingen ontstaan.

In haar boek ‘De innerlijke ruimte’ doet schrijfster en theologe Maria de Groot verslag van haar reis door de denkbeeldige ruimten van een klooster. Via kloosterpoort, kloostergang en kapittelzaal arriveert ze in de kapel. Een ruimte waar tinten grijs en blauw een woordloos spel spelen. Eenmaal in de kapel wordt de aandacht van Maria getrokken door een icoon van Christus. Zijn ogen houden haar vast om haar te bevrijden van alles wat haar beangstigt.

Ze knielt voor de icoon die staat op de bodem van wie ze is. Ze schrijft: ‘Nu zal het gesprek kunnen beginnen. Maar er is alleen stilte. Ik zoek naar woorden maar vind ze niet. Ik luister maar hoor hem niet spreken. De stilte is zowel onpeilbaar als weldadig. Wat nog in mij woekert aan indrukken en gedachten komt tot rust. Ik adem op bij de verinnerlijkte icoon.’ Ze blijft lang in de stille kapel, oog in oog met de icoon die in de stilte tot haar gaat spreken. Door het gesprek krijgt ze de ruimte haar ziel bloot te leggen en haar ik verder te peilen. Haar binnen wordt buiten en haar buiten wordt binnen. Kortom: de stilte raakt haar.

Uit dit citaat wordt duidelijk dat stilte mensen ontmoet, verwondert, in beweging brengt. Het maakt onrustig en rustig tegelijk. Stilte is de bron om dichterbij de kern van het bestaan te

raken. Stilte als bezieling. In de stilte raak je misschien voor even aan je eigen identiteit. Het leven wordt vol geproefd. Dat is de allereerste waarde die de stilte een mens schenkt. Eerst stil worden om je innerlijke stem te horen. Dan pas kun je galmen. In de stilte ontdek je jezelf.

‘Luister aandachtig, o zoon, naar de richtlijnen van je leermeester en neig het oor van je hart’. Zo start de beroemde Regel van Benedictus. Je kunt deze openingszin beschouwen als een samenvatting van zijn Regel. Goed luisteren is een voorwaarde om kennis van God en van het leven te verwerven. Benedictus had met deze oproep geen onderdanige gehoorzaamheid van de leerling op het oog. Hij mikte op aandachtige ontvankelijkheid. De kunst van het luisteren heeft alles te maken met jezelf openstellen, je oor neigen. Zonder vooroordelen en vastgeroeste meningen luisteren naar het hart, het diepste innerlijk.



In de stilte luisteren we ook naar onszelf. Wanneer we op het spoor trachten te komen van onze identiteit dan geldt ook hier de oproep van Benedictus. Luister aandachtig en met volharding. Nu vinden we het vaak geen gemakkelijke zaak om naar ons eigen hart te luisteren. Het is best angstig om in stilte op zoek te gaan naar je kwaliteiten en talenten. Stilte vraagt namelijk om eerlijkheid. In de stilte kun je niet weglopen voor jezelf. De speurtocht naar

je eigen ik is een spannende. Je komt dan misschien dingen tegen die je liever met veel lawaai zou verdoezelen. Stilte kan ook oordovend zijn. Toch start de reis naar ons diepste zelf met durven leven met niet meer dan een ritselfende ademtocht.

In de stilte ontdekken we onze kwaliteiten. Je ontmoet in jezelf de mogelijkheden die de Schepper jou gegeven heeft. Wellicht ontdek je in het schatgraven naar jezelf dat je goed bent in organiseren. Of dat je met jouw enthousiasme mensen bij elkaar kunt brengen. De één delft in zichzelf de mogelijkheid tot vertellen op. Een ander juist de kwaliteit tot luisteren. We ontdekken een muzikant in onszelf of een schilder. De stilte legt bloot wie we zijn. Misschien zijn we wel met stomheid geslagen door de verrassende ontdekkingen die we doen. Wie het lef heeft stil te staan bij zijn eigen kwaliteiten ontdekt natuurlijk ook zijn mindere kanten. In die zin is de stilte soms ook onverdraaglijk en wreed. Naast de dagzijde van je ziel ontmoet je in de stilte onverbiddelijk ook je nachtzijde. Je schaduw treedt je in het zwijgen tegemoet. Stilstaan bij je eigen ik is een ingrijpend en pijnlijk proces. Met Gustav Jung kunnen we erkennen dat in de stilte onze spiegel, onze zwarte zijde, ons tegemoet treedt. De schaduw war Jacob mee worstelt. Diegene die we niet willen zijn, maar toch met ons meedragen.

Wie in de stilte zijn schaduw heeft ontdekt en deze heeft durven omarmen, kan verder rijpen in het proces van volwassenwording. De stilte om ons heen mogen we gebruiken om terug te kijken op ons leven, te herijken wat onvoltooid is gebleven, en we mogen vooruit kijken, de toekomst in. De stilte om ons heen, ook al is deze gedwongen, is een mogelijkheid om ons leven te verdiepen. Opdat we gerijpt, verder mogen leven.

Ds. Jeroen Jeroense

KERKDIENTEN

De kerk is gesloten, de vieringen zijn rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren via www.kerkomroep.nl of via YouTube. Na het openen van de website pg-elst.nl/de-kerk komt u op de pagina met de vermelding van de kerkomroep en de bijhorende liturgie of via YouTube. Ook deze link is te vinden op de website.

Zondag 3 mei Ds. P.J.G. Jeroense
10.00 uur KERKOMROEP/YOUTUBE organist: D. Luijmes

Zondag 10 mei Ds. D. Sniijders
10.00 uur KERKOMROEP/YOUTUBE Moederdag
organist: D. Luijmes

Zondag 17 mei Ds. D. Sniijders
10.00 uur KERKOMROEP/YOUTUBE organist: IJ. ter Haar

Zondag 24 mei Ds. D. Kruyt
10.00 uur KERKOMROEP/YOUTUBE organist: D. Luijmes

Zondag 31 mei Pinksteren
10.00 uur KERKOMROEP/YOUTUBE Ds. P.J.G. Jeroense
en Ds. D. Sniijders
organist: D. Luijmes

Zondag 7 juni Drie-eenheidszondag
10.00 uur KERKOMROEP/YOUTUBE Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

Elke werkdag Morgengebed
9.00 uur Kerkomroep info: Dick Sniijders

Bijbelleesrooster mei 2020

3 mei Exodus 17:1-7
10 mei Psalm 68:1-19
17 mei Exodus 20:1-17
24 mei Exodus 22:4-16
30 mei Ruth 3:1-23

TOELICHTING DIENSTEN

10 mei Mariaviering

Vorig jaar heeft Loes Pieper een blauwe stola gemaakt voor me gemaakt. Deze droeg ik voor het eerst op de zondag voor 'Blauwe Dinsdag', als ludieke bijdrage aan het feest van de Nijmeegse wandelvierdaagse die (bijna) elk jaar door ons dorp loopt. In de kerk is blauw de kleur die gebruikt wordt voor Mariafeesten. Als protestanten vieren we eigenlijk geen Mariafeesten. Dat is meer iets voor katholieken. De maand mei is voor hen een Mariamaand.

Ook voor ons kan het goed zijn om aandacht te besteden aan Maria. Wie is zij en wat is haar betekenis? Waarom zijn er zoveel iconen van Maria en waarom wordt zij in grote delen van de wereldkerk aanbeden? Als ook wij in de meimaand aandacht aan Maria besteden is Moederdag wel een geschikt moment. We denken er dan aan dat ook Jezus een moeder had. Dat maakt Jezus én bijzonder én gewoon. Sandra Eenhoorn zingt in deze dienst Avé Maria.

ds. Dick Snijders

17 mei ZWO - gevolgen van de coronacrisis

In deze dienst besteden we aandacht aan de actie van Kerk in Actie 'Wereldwijd strijden tegen corona'. Zelf zou ik het liever noemen 'Strijden tegen de gevolgen van corona'. Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg is. Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Lokale kerken staan op om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen dat er verdere besmetting plaatsvindt. Of door medische hulp te bieden aan mensen die daar anders geen toegang toe hebben. Steeds meer organisaties en kerken vragen Kerk in Actie om hen hierbij te ondersteunen.

ds. Dick Snijders

31 mei Pinksteren

Pinksteren - het feest van de vijftigste dag. De dag na zeven volle weken, zeven weken van volheid. Jezus is opgestaan ... en hoe nu verder? Het is feest in de kerk; het feest van de Geest. De Heilige Geest, de Geest van Jezus, de Geest van God. We krijgen nieuw leven ingeblazen.

Hoe vieren we een feest als we niet kunnen samenkomen? In elk geval weer met een online kerkdienst. Deze keer met beide predikanten die ieder vertellen over wat Pinksteren voor hen betekent. Met weinig mensen, maar wel met vurig enthousiasme.

De predikanten Jeroen Jeroense en Dick Snijders

Voorbede vragen

Je kunt gebedsintenties aangeven voor de voorbeden in de kerkdienst. Daarvoor is het e-mailadres dick.jeroen.elst@gmail.com het aangewezen adres. Beide predikanten kunnen deze berichten lezen en dan hoef je niet eerst te kijken welke predikant dienst heeft.

In verband met de privacy is het goed als je voorbede wilt vragen voor iemand anders, om dit af te stemmen met de betrokkenen persoon.

De predikanten

TOELICHTING ACTIVITEITEN MEI 2020

Predikanten vloggen op Youtube

'Feest', 'Afstand', 'Overvloed', 'Gaat goed hoor', 'Dooptwater', 'Memento mori', 'Water uit de rots', 'Volle bak'. Een greep uit de titels die de predikanten aan hun vlogs hebben gegeven. Een vlog is een soort dagboek met videobeelden. Graag willen de predikanten ook in deze tijd een lichtpuntje brengen. Iets dat aanleiding kan zijn voor bezinning, voor troost en bemoediging, voor inspiratie. Diepzinnig, alledaags en met humor. Zij doen dit via YouTube op internet. Daarvoor is het YouTube kanaal Jeroen & Dick pg-Elst bestemd.



U kunt dit vinden als u in de adresregel van de browser
https://www.youtube.com/channel/UCy_Ns2jleFY66ysNdGHBvWw invoert.



Dat is een ingewikkeld adres. Als u eerst Youtube opent en in de adresregel van YouTube zelf 'Jeroen Dick Elst' intoetst, komt u er ook. Het is dan een van de eerste hits. Deze vlogs worden ook in de nieuwsberichten op onze website pg-elst.nl geplaatst en in de Facebookpagina 'Groep van PG-Elst' met een link naar de filmpjes. We wensen u veel kijk- en luisterplezier.

De predikanten Jeroen en Dick

(bekend van het YouTube kanaal Jeroen & Dick pg-Elst)

Hemels fietsen

Wat zouden we graag samen gaan fietsen op Hemelvaartsdag! Dit jaar een keer niet. Maar we kunnen wel terugkijken naar het fietsen in voorgaande jaren. Op het YouTube Kanaal van Jeroen & Dick pg-Elst is deze dag een filmpje te zien met beelden van Hemels fietsen. En natuurlijk kunnen we ook luisteren naar een bijzonder verhaal over Eekhoorn en Konijn dat een van die keren bij het bezinningsmoment tijdens de fietstocht is verteld: de Luchtballon.

ds. Dick Snijders en Loes Pieper



OMZIEEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam S.C. Postma

Op 8 april is overleden Samuel Cornelis Postma (Sam), in de leeftijd van 73 jaar. Sam woonde sinds de zomer vorig jaar in Tertzio, daarvoor samen met Annet een jaar of vijf aan de Halve Morgen. Sam is geboren in Surabaya. In 1950 kwam het gezin naar Nederland, naar Leeuwarden, waar Sam is opgegroeid. Na de middelbare school ging hij werken bij de belastingdienst. Eerst in Leeuwarden, later in Apeldoorn en Arnhem. In Apeldoorn leerde Sam Annet kennen. Zij kregen vier kinderen, waarvan de eerste levenloos geboren is. Sam was dol op zijn kinderen, een toonbeeld van liefde en zorg. Op zijn werk voelde Sam zich niet thuis, maar in de kerk kon en mocht hij zijn wie hij was. Sam ging graag met mensen om en hij hield van theologie. Daarover las hij veel en sprak hij graag. Naast Annet en de kinderen, was de kerk alles voor hem. Of alles ... een andere grote liefde die Sam had opgevat, was liefde voor Vitesse. Met veel enthousiasme volgde hij de wedstrijden.

In de dienst van gedenken op 14 april in de Grote Kerk overdachten we Exodus 17: 1-7. Het water dat uit de rots stroomt is een Paasevangelie. Het laat zien dat er een weg is waar eerst geen weg was, leven voorbij onze grenzen, toekomst voorbij ons einde. En zo kunnen wij vasthouden aan het vertrouwen dat dit het laatste niet is. Voor Sam niet en voor ons niet. Er stroomt water uit de rots. Er is een weg door de woestijn.

Aansluitend aan de dienst vond de crematie plaats. We wensen Annet, Mirjam, Rebekka en Simon de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Sniijders



In memoriam M.A. van Mourik-Scholten

Op 8 april is overleden Maria Anna van Mourik-Scholten (Rie), in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde sinds ongeveer twee jaar in Tertzio. Rie had met haar gezin ook in Engeland en Ierland

gewoond. Twee van haar drie zoons zijn daar blijven wonen en Rie kwam daar graag. Ze had willen studeren, maar het was al heel wat dat ze de mulo mocht doen. Haar leven lang is ze blijven lezen: proza, gedichten, theologie. Haar huis stond vol met boeken en dierbare herinneringen. Rie liet graag anderen praten, want ze wilde leren van wat ze vertelden en delen in hun ervaringen. Ze kon goed luisteren en doorvragen. Ze hield van mensen, van dieren, van bloemen, de natuur. Heel lang heeft Rie ouderen bezocht en je was bij haar altijd welkom.

De afscheidsplechtigheid vond plaats in uitvaartcentrum Ilya. In klein gezelschap, maar met een livestream verbonden met familie van over de hele wereld, overdachten we haar leven. En we stonden stil bij de woorden van Jezus uit Matteüs 11: 25-30. Jezus zegt dat het geheim van God voor wijzen en verstandigen verborgen is, maar dat het aan eenvoudigen onthuld. Vervolgens zegt Hij dat ieder die tot Hem komt, rust krijgt. Door Jezus zien wij God in het hart. Daar, in het hart van God, vinden we onszelf terug, als mensen die gezocht zijn, als mensen die geliefd zijn, als mensen die aanvaard zijn. Dit juk is zacht en deze last is licht. Aansluitend aan de plechtigheid vond de begrafenis plaats in Boxtel in het graf naast dat van haar man Wim.

We wensen de kinderen en de kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Sniijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 7 mei hoopt dhr. A. Kok, 90 jaar te worden.

Op 19 mei hoopt mevr. M. Seggelink, 96 jaar te worden.

Op 27 mei hoopt dhr. J. Sassen, 91 jaar te worden.

Op 29 mei hoopt mevr. A. Hendriks, 92 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat, zeker in deze spannende tijd, zeer op prijs.

Verbondenheid

Zondag 5 april werd er in de kerkdienst gebeden voor Sam en ons gezin. In de nacht van dinsdag op woensdag stierf Sam. Alsof de Eeuwige dacht het is genoeg geweest, ga nu maar. Zo voelt dat bij mij.

Als gezin waren de dagen van afscheid nemen kostbaar. We konden doen wat we ruim drie weken daarvoor niet hebben kunnen doen, bij Sam zijn. Ook het afscheid op 14 april in de Kerk en op Moskowa hebben ons veel goeds gegeven. Ondanks verdriet was er kracht, verbondenheid, de herinneringen aan het leven van Sam.

Heel dankbaar zijn we voor al die blijken van meeleven, met elkaar verbonden zijn. Zoveel liefdevolle, troostende woorden en gedachten. We willen u daarvoor bedanken. Ook voor alle aandacht in de afgelopen jaren van Sam's ziekte. Het doet goed om je thuis te weten bij deze kerkgemeenschap.

En hopelijk kunnen we elkaar straks weer zien en spreken in Kerk, De Ruimte of welke plek dan ook.

Nogmaals heel veel dank!

Lieve groet,

Mirjam, Rebekka, Simon en Annet Postma



KERKENRAAD

Uit de kerkenraad

'Hoe geef je als gemeente van Christus inhoud en vorm aan nabijheid in tijden van verplichte fysieke afstand?', dat is de kernvraag waarmee wij ons als kerkenraad – ook op fysieke afstand van elkaar – bijna dagelijks bezighouden. In de wetenschap dat veel kwetsbare, oudere gemeenteleden over beperkte online-vaardigheden beschikken. Met name **vanuit de PVD** worden onze ouderen actief en frequent benaderd, via de telefoon of met een kort gesprekje in de voortuin. Dat wordt erg op prijs gesteld. En mocht daaruit een concrete hulpvraag voortkomen, dan staan er gemeenteleden klaar om het meteen op te pakken. In gedachten zijn wij ook bij **gezinnen met (jonge) kinderen**. De marathon die we met elkaar lopen, en waarvan het einde nog niet in zicht is, drukt extra zwaar op hun schouders. Daarom is het verheugend dat kinderen na de meivakantie weer naar school kunnen.

Ons **kerkgebouw en De Ruimte** blijven voorlopig gesloten. Alle bestaande maatregelen, ook die de kerk betreffen, zijn voorlopig verlengd tot 20 mei, maar situaties waarin veel mensen bij elkaar komen – kijk naar het verbod op evenementen tot maar liefst 1 september – staan niet hoog op het lijstje om weer vrij te geven, dat is wel duidelijk. Maar onze zondagse videodiensten worden gelukkig goed bekeken en ook de dagelijkse overdenkingen van onze predikanten worden zeer op prijs gesteld. Hetzelfde geldt voor het dagelijkse ochtendgebed. Net als de landelijke kerk houden wij ons uiteraard aan de maatregelen die de overheid heeft getroffen, maar ook aan de richtlijnen van het RIVM, **ter bescherming van onszelf en van anderen**. Dat is ook de reden dat we sobere vieringen hebben, zonder ambtsdragers, zangers en voorlezers. Als kerkenraad hebben we een aantal weken geleden besloten dat er niet meer dan 4 mensen tegelijkertijd op het koor mogen zijn. Daarin hebben immers ook een voorbeeldfunctie.

Ook staan we in gedachten stil bij onze zieken, vaak met een machteloos gevoel. Want ook voor **pastorale zorg van ernstig zieken en bij**

overlijden gelden ernstige beperkingen. Helaas hebben we in deze tijd van crisis al enkele malen afscheid moeten nemen van gemeentelieden. We doen wat we kunnen, maar het is zo anders dan we zouden willen.

Over al deze zaken – en meer – treft u elders in dit nummer nadere informatie aan. Maar zeker bij snel veranderende omstandigheden loopt het gedrukte Onderweg altijd wat achter de feiten aan. **Volg dus vooral het nieuws op onze website: www.pg-elst.nl.** En als dat niet goed lukt, trek aan de bel bij een ander gemeentelid in uw buurt of bel een van de telefoonnummers die u achterin Onderweg aantreft. Gun anderen dat ze u mogen helpen.

Elke dinsdagavond steken wij als kerkenraad de koppen bij elkaar om te zien hoe het gaat, wat er nog meer nodig is en om elkaar te bemoedigen in deze moeilijke tijden. Mocht u zelf ideeën hebben voor wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen, mail dat dan naar onze scriba: scriba@pg-elst.nl.

Namens de Kerkenraad,

Peter de Leeuw, voorzitter

KERKRENTMEESTERS

Onderhoud en werkzaamheden aan de Grote Kerk

Elk jaar collecteren we voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Waarvoor wordt dit geld gebruikt?

In het kader van de instandhouding van de kerk wordt er onderhoud verricht. Monumentenwacht doet jaarlijks een onderhoudsinspectie. Aan de hand hiervan wordt een onderhoudsplan voor dat jaar opgesteld. In 2018 en 2019 zijn het leiendak en de goten van de stiltekapel vervangen, evenals de goten van de kapel.

Ook zijn er werkzaamheden aan de toren verricht, zoals voegwerk reparatie en de vervanging van de wijzerplaatverlichting. Voor de jaren 2020 en 2021 staan op het programma de reiniging van de buitenmuren van alg en mos en de reparatie van de goten

en de leien van de kerk. Ook het schilderwerk wordt dan weer uitgevoerd. De kosten worden voor 65% door het rijk betaald, de rest is voor onze rekening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze kerkrentmeesters.

Henk Kiestra

Collecteren in coronatijd

Overboeken naar collecterekening

Uw gift overmaken op rekeningnummer

NL06 RABO 01057 13 554 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Elst.

Voor de uitgangscollecte datum en begunstigde vermelden, als u voor Diaconie of Kerk doneert dan graag de maand erbij zetten.

De bestemming van de Diaconie- en uitgangscollecte vindt u in Onderweg. Voor nadere informatie Lucia Zoutman, tel. 06-82841823

Al een Givt-app, hoe werkt het dan?

Na het openen van de app kunt u via het '+' teken drie collectes selecteren. U kunt per collecte aangeven welke bedrag u wilt geven. In het volgende scherm: 'kies hoe u wilt geven' selecteert u 'QR-code'. Vervolgens scant u de 'QR-code' en daarna hebt u gegeven aan de door u geselecteerde collectes en doelen.

Nog geen Givt-app?

Voor de mensen die de Givt-app nog niet gedownload hebben op hun telefoon staan onderaan dit bericht wat handige links met filmpjes die u daarbij kunnen helpen.

Wat heeft u nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heeft u natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. U kunt na het downloaden uw e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. De verdere registratie kunt u op een later moment afronden. Bij de registratie vult u een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan uw adres, mobiele nummer en bankrekeningnummer).

de kerkrentmeesters



DIACONIE

Kerken staan wereldwijd op om de gevolgen van corona te bestrijden

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten betekent. Honger en dood dreigen op allerlei plekken. De gevolgen van de corona-pandemie raken juist de armsten van deze wereld het hardst. Laten we de handen ineenslaan. Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar tachtig procent van het voedsel vandaan komt. In Zuid-Afrika gaan de armen juist de straat op met een roep om Lokale kerken staan op om erger te voorkomen.

Bijvoorbeeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen dat er verdere besmetting plaatsvindt. Of door medische hulp te bieden aan mensen die daar anders geen toegang tot hebben. Steeds meer organisaties en kerken vragen Kerk in Actie om hen hierbij te ondersteunen.

Op zondag 17 mei besteden we aandacht aan het project van Kerk in Actie en collecteren we voor al die kerken die opstaan tegen corona. Kom ook in actie, door te bidden en gul te geven in de collecte. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
De ZWO Commissie



Een gebed in deze tijd van coronacrisis

*Teruggetrokken
Kwetsbaar leven sparen
Keuzes maken*

*Wachten
Op 't antwoord van de natuur
Vogels fluiten
Dapper de toekomst tegemoet
Ter Apel en Lesbos op slot
Alsof de buitenstaander binnen brengt wat hier al
rondwaart
Die ander minder van belang dan wij
Hun hel in het niet van onze angst
Kerk dicht
Maar nieuwe wegen leiden
In deze wereld vol angst en vogelzang
Een nieuwe boodschap*

*Ontmoeten zonder ontmoeting
Uw geloof roept, zegt Jezus*

kerk in actie

Pinkstercollecte voor kerk in Marokko

Bij het kerkblad heeft u een acceptgiro aangetroffen voor de Pinkstercollecte 2020. Deze collecte is bestemd voor de kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans.

Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. In Nederland horen wij vooral berichten over de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Hun minstens zo gevaarlijke tocht door de barre

woestijn is ons minder bekend. Ze verliezen vrienden, ze moeten geld zien te verdienen om te overleven, ze wonen beroerd en er is vaak geen medische zorg als ze ziek zijn. Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Die je van voedsel en kleding voorziet en die een luisterend oor biedt. Dat er een plek is om Gods troost en nabijheid te zoeken.

Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. 'Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen.'

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. 'Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.' Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: 'Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.'

Dankzij uw bijdrage ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook bedoeld om predikanten op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt vele nationaliteiten samen.... Bedankt voor uw bijdrage! Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkmarokko.
De ZWO commissie



De ware aard(e)

Nu de menselijke activiteit op een erg laag pitje staat krijgt de aarde de mogelijkheid haar ware gezicht te tonen. Seismografen zijn nu in staat om de diepere trillingen van de aarde waar te nemen. Deze werden eerst verstoord door alle menselijke activiteit veroorzaakt door onder andere onze talloze verkeersbewegingen (mensen die naast een grote weg wonen weten dat verkeer trillingen veroorzaakt). Ook zien mensen in grote steden in China voor het eerst de blauwe lucht, die al jaren verborgen was door de enorme luchtvervuiling. Ook de luchtkwaliteit boven India is verbeterd; met 33%!



Vanuit Punjab kan de Himalaya voor het eerst sinds 30 jaar weer worden gezien. In Venetië worden de vissen en waterplanten weer gezien doordat het zand van de bodem niet wordt opgeworpen door passerende boten.

Zo zien we waarschijnlijk de schoonheid van de aarde, zoals God die bedoeld heeft; de ware aard van de aarde. Een aarde die we kwijt waren door onze drukke activiteiten. Al is de aanleiding onplezierig: geniet van wat we terugvinden van Gods schepping.

Sterkte en zorg een beetje voor elkaar.

Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid

DUURZSAAMheidstip:

Geniet van de ware aard van de aarde.

Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.com

DIACONIECOLLECTE MEI 2020

U kunt, bij het niet doorgaan van de kerkdienst geven via de givt app of via overmaken via het daar genoemde bankrekeningnummer, zie pagina 8

Pauluskerk Rotterdam

De Pauluskerk in Rotterdam is een diaconaal centrum waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit centrum is er voor mensen, zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het is meer. Het centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Beneden is een 'kerkplein' met een restaurant. Op de eerste verdieping is de inloop met koffie en broodjes. De kerk is op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben.

Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel.

Zie ook www.kerkinactie/pauluskerk

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN MEI 2020

3 mei, Mercy Ships, varende ziekenhuizen

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Een schip is een goede manier om mensen te bereiken met ziekenhuis hulp. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemannend met vrijwilligers die in de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een vijftal schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties. Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met medische hulp te bereiken.

10 mei, Moederdag, KIA Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken, Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de

jaren-lange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.

Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien.

Medewerkers van Mothers' Union, het vrouwen-netwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en helpen hen door voorlichting en zaaigoed om sterker te worden.

17 mei, Wereldwijd strijden tegen corona

Een ramp van ongekeerde omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op steeds meer plekken raken mensen besmet met het coronavirus. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar 80% van het voedsel vandaan komt.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftcijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven.

De diaconie heeft op 21 april besloten hieraan een substantiële bijdrage te geven. Ook uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.

24 mei, Geen kinderarbeid in de textielindustrie

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Velen van hen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en kunnen niet meer naar school. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting.

Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE, een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers, aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

31 mei, Pinksteren, De Bijbel voor iedereen: Bijbelverspreiding in China

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. Christenen uit arme gebieden kunnen geen eigen Bijbel betalen. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen.

DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

VIDEOKERKDIENST



*Ik ben er elke week bij
want ik ben VIP!*

Aandacht voor de Voedselbank

Als diaconie onderhouden wij regelmatig contact met de lokale Voedselbanken Arnhem en Nijmegen-Overbetuwe. Als gevolg van het Corona virus blijkt dat het aantal mensen dat afhankelijk is van de Voedselbank toeneemt, terwijl het aanbod van artikelen door bedrijven afneemt. Dit vraagt om actie. Wij hebben daarom recent een financiële bijdrage verstrekt aan de lokale Voedselbanken Arnhem en Nijmegen-Overbetuwe. Ook heeft een gemeentelid 1.000 kilo aardappelen aan de Voedselbank geschonken.

In aanvulling hierop vragen wij uw aandacht voor de acties die door enkele supermarkten in Elst worden georganiseerd. Zij bieden u de gelegenheid artikelen te kopen voor de Voedselbank die u in de supermarkt kunt afgeven. Zij zorgen er dan voor dat uw artikelen bij de Voedselbank worden bezorgd. Ook kunt u een financiële bijdrage aan de Voedselbank verstrekken. Dit kunt u doen door geld over te maken op rekening NL61RAB00104083255 ten name van Stichting Voedselbank Nijmegen onder vermelding van Voedselbankactie Elst.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, mede namens de gebruikers van de Voedselbank

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Razende rollercoaster

Nee, ik ga het er niet over hebben. Dat nam ik mij stellig voor toen ik mijn spreekwoordelijke pen ter hand nam om deze column te schrijven. Maar als ik de daad bij het woord zou hebben gevoegd, dan zou de rest van deze pagina maagdelijke wit zijn gebleven. Want of ik het nu wil of niet, Corona beheerst ook mijn leven, ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Dat werd me eens te meer duidelijk toen ik een antwoord wilde geven op de vraag die we elkaar - op straat, aan de telefoon, via de app of via zoom - vaker stellen dan ooit tevoren: 'hoe gaat het met je?' Meestal antwoord ik, natuurlijk ook om er niet te diep op in te hoeven gaan: 'naar omstandigheden best goed, hoor'. Eigenlijk een nietszeggend antwoord, tenzij de vragsteller acht slaat op het laatste, veelzeggende woordje 'hoor'. Want daarin schuilen tal van met elkaar in strijd lijkende emoties. Een eerlijk antwoord op de vraag zou eigenlijk moeten zijn: 'ik weet eigenlijk niet hoe het met me gaat' of 'dat hangt af van het moment waarop je het vraagt'.

Om enigszins duidelijk te maken wat ik bedoel, zal ik dat onbestemde en onbehagelijke gevoel proberen te illustreren, hoe lastig dat ook is. Vanmorgen nog genoot ik met volle teugen van een zonnig ritje op mijn racefiets, maar bij de gedachte aan mijn 'gevangengenomen' familie in Spanje overviel mij een gevoel van hevige beklemming. Ik kan even volop genieten van een succesje in mijn werk, maar de schrik slaat me om het hart als ik me bedenk dat het prachtige bedrijf van mijn broer, waaraan hij 25 jaar keihard heeft gewerkt, de crisis misschien niet overleeft. We maakten een klein vreugdedansje toen onze Marijke en Sjors (inderdaad, onze voormalige jeugdoudering) vertelden dat ze eindelijk een huis hadden kunnen bemachtigen - en dan ook nog in het mooie Zeist - maar we liggen soms wakker van de angst dat Corona vat krijgt op de nog herstellende partner van onze oudste dochter Annette (hoewel het gelukkig heel goed met hem gaat). Van een kort tuinbezoekje van onze kinderen fleuren we op, maar het voelt zo waardeloos dat je elkaar niet even

kunt vasthouden. Ik betrap me erop dat ik mij opgelucht voel als het aantal Corona-doden lager is dan de dag ervoor, maar een minuut later realiseer ik mij dat er nog steeds veel meer mensen doodgaan dan normaal. En natuurlijk ben ik blij dat in onze kleine kring iedereen gezond is, maar des te zwaarder weegt de gedachte aan de zorgelijke situatie waarin mensen die mij dierbaar zijn momenteel verkeren, zeker nu gewoon contact is uitgesloten.

Het bestaan van dit soort tegenstelling, tussen vreugde en verdriet, is natuurlijk iets van alle tijden, maar het lijkt wel of het in deze crisistijd allemaal veel heftiger binnenkomt. Er gaat geen dag voorbij of ik heb tranen in mijn ogen, bijna even vaak van vreugde als van zorgen en verdriet. Het leven van vandaag de dag is een emotionele rollercoaster. Ik probeer mij vast te houden aan de wijsheid dat ik mij vooral druk te maken over zaken waarop ik invloed heb. Misschien moet ik mijzelf wel gelukkig prijzen dat ik mijn handen daar meer dan vol aan heb; het behoedt mij voor nog meer tobberij. Maar dan nog valt het niet mee.

Afgelopen week mocht ik weer eens naar de kerk; fijn uit volle borst kunnen zingen, prachtig orgelspel gehoord en aangrijpende verhalen. Maar het was wel een begrafenis, een begrafenis van een betrokken en rechtschapen man op wie veel mensen gesteld waren. Door de crisis heeft hij zijn laatste weken in eenzaamheid moeten doormaken en konden er niet meer dan 30 mensen aanwezig bij zijn afscheid zijn. Kan de tegenstelling schrijnender zijn?

Net als ik kijken veel mensen uit naar de zondagse ankermomenten: onze videokerkdiensten. Met Pasen vierden meer mensen mee dan er in het kerkgebouw kunnen! Daar word ik blij van. Elke week hebben wij als kleine kerkenraad een telefonisch crisisberaad. De overige kerkenraadsleden mogen daarbij aanhaken als zij dat willen. Weet u hoeveel dat er zijn? Allemaal! Daar word ik blij van. Ook al is het maar voor even, in het zoeken naar balans in deze zorgelijke tijd doet dat er echt toe, méér dan we vóór Corona zouden hebben verwacht.

Peter de Leeuwerk

JEUGD



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl

Verlag van The Meeting

We hebben de afgelopen Meetkringen creatief moeten zijn. Elkaar ontmoeten in De Ruimte is er voorlopig niet meer bij. We hebben contact gehouden via Whatsapp, Zoom, TheMeeting.nl en Discord. Toch fijn elkaar te zien en te spreken. Hier een overzicht van de afgelopen woensdagen:

Woensdag 18 maart hebben we een 'online quiz' gespeeld. Hierin stonden vragen over allerlei activiteiten die in het afgelopen halfjaar geweest zijn. De tieners kregen onder andere foto's te

zien met de vraag wat daarop gebeurde. Zo dachten we nog even terug aan een tiener die voorin het voorruim op zoek was naar de gijpen teller. Moesten we raden wat Elano boven een deur deed (omgekeerd verstoppertje). En dachten we terug aan Sinterklaas, toen dit feest nog samen gevierd mocht worden. Na alle punten geteld te hebben bleek Isaura de winnares.

Woensdag 25 maart hebben we 'Het grote Whatsapp spel' gespeeld. Allerlei opdrachten om thuis uit te voeren. Er zaten serieuze opdrachten bij. Zo mochten de tieners een kaars aansteken en benoemen voor wie dat was. Maar ook grappige opdrachten, zoals bijvoorbeeld een wc rol nummeren. Iedereen in huis let er zo op dat het wc papier niet te hard gaat. Er werd 1,5 uur serieus gespeeld. Het was erg spannend maar uiteindelijk had Sem de meeste punten.

Woensdag 1 april hebben we met Zoom een videoafspraak gemaakt. We hebben samen het spel 'petje op, petje af' gespeeld. Zo zagen we elkaar weer eens via een online meeting. Wanneer de tieners het met een stelling eens waren zette ze het petje op. Als ze het er niet mee eens waren moest het petje af. Daarna zijn we verder gegaan op Discord om te blijven chatten en speelden we Skribbl online. Dan moet één tiener tekenen en kan de rest raden wat het is. Ongelooflijk hoe snel sommige tieners doorhebben waarover het gaat. Elano had de meeste punten gehaald.

Vraag 7

Als je ziet dat een boot vast komt te zitten dan..



Gooi je iedereen nat en vaar je weg

Spring je van boord en trek je ze uit de blubber

Gooi je proviand aan boord en laat je ze wachten op hoog water

Is de gouden scheepsregel, je helpt elkaar

Regel je een sleepje

Woensdag 8 april hebben we weer met Zoom een videoafspraak gemaakt. Dit was een wat serieuze avond. We hebben een rondje gemaakt hoe het met iedereen ging. Met iedereen ging het goed. De meesten waren er eigenlijk niet rouwig om dat ze niet naar school hoefden. Huiswerk was over het algemeen snel af en daarna had je tijd over om zelf te kiezen wat gaat doen. Via de telefoon en de computer kon je goed contact houden met vrienden.



Daarna zijn we weer verder gegaan op Discord en hebben we samen online spelletjes gespeeld.

Woensdag 15 april weer een afspraak met Zoom online. Dit keer hebben we een rondleiding gekregen van een paar tieners door het huis. Met de laptop of telefoon in de hand kregen we verschillende kamers en tuinen te zien. Toch wel grappig hoe je dan een beetje een inkijk krijgt. Daarna zijn we verder gegaan met hints. Om de beurt kregen de tieners van mij een woord dat ze moesten uitbeelden. Op de chat konden ze dan een antwoord geven. De punten werden bijgehouden en dit spel werd gewonnen door Ana. Ook daarna zijn we verder gegaan op Discord.

We proberen ook de komende weken weer creatief contact te houden. We hopen dat Rutte 21 april goed nieuws brengt en dat we elkaar niet te lang hoeven te missen. Het ga jullie allemaal goed!

Frans Brandenburg

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
 jjw@jeugdwerkst.nl
 Eva Buurman voorzitter Meeting commissie
 Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl

DIVERSEN

Koken voor daklozen

Elke maand is er een team van de Protestantse gemeente Elst actief om een avond de warme maaltijd voor daklozen te verzorgen. Het is gebruikelijk dat er dan op de locatie van Stichting Kruispunt in Arnhem een voedzame en gezonde maaltijd wordt gekookt met uiteraard een lekker toetje meestal met slagroom! De diaconie financiert de kosten. In Arnhem komen er meestal 35 tot 40 mensen in de huiskamer voor dak- en thuislozen en er moet dan ook een grote hoeveelheid eten worden klaargemaakt.

Nu in deze tijd dat we niet met groepen samen mogen komen en dus daar ook niet kunnen koken, wilden we toch graag een maaltijd





van links naar rechts: Ina, Dirkje, Willemijn

verzorgen. De Ruimte had genoeg ruimte voor drie koks. We mochten gebruik van maken de keuken en gaf de mogelijkheid om het eten voor te verpakken in bakjes, die dan per persoon in Arnhem werden uitgedeeld. Goed ingepakt in folie en dekens gingen er 22 bakjes met warme pasta met Italiaanse groente en tomatensaus in een krat.

Toen Ina in Arnhem kwam stonden er al mensen te wachten op het eten. Er mochten zes mensen tegelijk naar binnen, ze konden gelijk beginnen met eten. Zo mochten ze dus in kleine groepjes binnen eten, sommigen kozen er voor om het eten mee te nemen. Dat het aantal kleiner was, had te maken met het feit dat er nu alleen mensen komen die nergens anders terecht kunnen.

Het eten viel goed in den de smaak! Het was fijn om zo een bijdrage te kunnen leveren.

Ina Schoenmaker, Willemijn Geers en Dirkje Lindeboom

INGEKOMEN

Christenen: schenk olie en zalf!

Nu wij druk bezig zijn met handen wassen, reinigingsvoorschriften in acht nemen en afstand van elkaar houden om het corona-virus te bezweren, ligt het voor de hand om aandacht te geven aan het symbool van de olie/zalf. Onze huid is schraal geworden door al dat wassen en de desinfecterende middelen. Dat vraagt om maatregelen. Om verzorging. Om een ritueel!

In de Dominicuskerk in Amsterdam leerde ik jaren geleden de handwassing kennen: uit een grote kan van een lampetstel werd water over je handen gegoten. Daarna werden je handen aandachtig afgedroogd. Het sprak mij erg aan. In mijn eigen gemeenten werd het ook ingevoerd. Voordat we op Witte Donderdag aan tafel gingen, was eerst het ritueel van 'handen wassen'. We zongen het lied van Marijke de Bruijne: water van de reiniging /klein hoefblad, weegbree, maarts viooltje, lepelblad en waterkers, viooltje drie-kleur, brandnetel /eerste bloei en jonge loten, kruiden van de reiniging. In alle vroegte had ik die morgen een rondje door het landschap gefietst om de kruiden bij elkaar te zoeken om aan het water toe te voegen.

En nu, anno 2020 door de corona-pandemie met ruwe handen op weg naar Pasen, kunnen we toch niet anders als ook zalf aan het ritueel toevoegen. Zalf ze, nadat ze zijn afgedroogd. Ze hebben het nodig!

In de bijbel speelt olie/zalf een belangrijke rol. Jezus is de Gezalvde, de Messias, de Christus. Christenen zijn dus eigenlijk – naar de letterlijke betekenis – ‘gezalvden’, ook al zijn ze, althans in de protestantse traditie, meestal niet gezalvd. In de katholieke traditie is het anders. Daar wordt op de woensdag in de Goede Week door de bisschop de nieuwe olie gezegend, gewijd. Onder andere voor dopelingen. Voor de ziekenzalving. Vanuit de parochies komt men naar de kathedraal om met nieuwe olie bevoorrad te worden. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Zij verzacht de schurende pijn, is een bron van Geestkracht, is bescherming tegen het kwaad en een teken van vrede.

Marcus 14, vers 1 – 10 vertelt over de zalving van Jezus. Hij is in een huis bij een feestmaal. Buiten is de sfeer om Hem grimmig: hogepriesters en schriftgeleerden zoeken een list om Hem ter dood te brengen. Dan komt er een vrouw binnen met zalf. Zij breekt een flesje met kostbare olie open en giet die over Zijn hoofd. Zij wijdt Hem tot de beloofde Messias! Is de sfeer

buiten grimmig, nu wordt het ook binnen onplezierig. Ze wordt keihard bekritiseerd. Dan zegt Jezus: ‘Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan’.

Het gebeurde mij op de woensdag voor Pasen: Ik vond een pakje op de stoep van de pastorie. Ik maakte het open. Het was een grote fles biologische olijfolie uit de Natuurwinkel. Er zat een kaart bij. ‘Voor jou: een fles olijfolie, als ‘bron van geestkracht’. Vertrouwen en vrede toegewenst, van een dolende reiziger, M’. Een vrouw schonk mij, de predikant, een grote fles olie. Het ontroerde mij zeer. Daarna ben ik olie gaan delen aan mensen om mij heen. Laten wij, nu overal ter wereld een virus zich verspreidt en mensen handen wassen om levens te redden en de schade te beperken, aan haar denken, die olie schonk. Weest creatief, kerken en christenen! Doet je naam eer aan: wordt gezalvd en schenkt olie en zalf. Geeft het mensen in handen om hen sterk te maken en om het heil, waar ook ter wereld, uit te delen.

*Ineke van Middendorp-Sonneveld
predikant buitendienst
Elst, april 2020*



ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense
Ram 30, 6662 CM Elst
tel. 06-50237946
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

Ds. Dick Snijders
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst
tel. 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsma
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere
archieff@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
Secretaris: Leo van Strien, cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven
tel. 06 53365094, cbruning@upcmail.nl

JEUGDWERK

Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Mathilde Vos-Elsinga, tel. 0628914998
jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg, tel. 06-12672143
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Vertrouwenspersonen jeugd

Leny Janssen, tel. 06-23633768
Lenyjanssensvisser@gmail.com
Frank den Daas: tel. 06- 51233592
frank.dendaas@wxs.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

BLIJF IN CONTACT MET UW KERK !

Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven.

U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan

Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst.

MELDING VAN EEN VERANDERING

Hierbij geef ik de volgende wijziging door:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode / plaats:

Bovenstaand persoon gezin

gaat perverhuizen naar.....

adres:.....

postcode/woonplaats.....

Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven.

Bovenstaand persoon is

gehuwd d.d. met.....
geboortedatum kerkelijke gezindte.....

gescheiden d.d.

geboren d.d.

overleden d.d. Datum: Handtekening:.....

Melding ziekenhuisopname

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje aan het kerkelijk bureau sturen.

Op is /wordt opgenomen in het ziekenhuis(naam ziekenhuis)

De heer/mevrouw:

Adres: Woonplaats:

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERK GROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET

Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

ST. MAARTENSKERKKOOR

Contact: Marien van Wier
st.maartenskerkkoor@gmail.com

KINDERKOOR WHAT'S UP

Contact: Maarten Biesheuvel
maarten.biesheuvel@wetsus.nl

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Contact: Karin Besjes-de Bock
kerkmuseum@pg-elst.nl

VEILIGHEID IN DE KERK

Contact: Meldpunt SMPR, tel. 030-3038590
info@smpr.nl
www.eenveiligekerkerk.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 1000 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje

Lindeboom, tel. 376978

Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het juni nummer is:
zondag 24 mei vóór 18.00 uur.
(onderweg@pg-elst.nl)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 - 200 woorden

Hele kolom: 370 - 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

Het redactieteam bestaat uit:

Ina Schoenmaker, samenstelling en lay-out (06-20670164)

Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en tekstredactie (376978)

Kees van Nes, algemene zaken