

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

40e jaargang nr. 2 • maart 2019

MEDITATIE

De 'Data Mens' heeft geen naam

Wanneer je op internet op zoek bent naar een bepaald thema dan laat je als gebruiker een spoor van cookies na. Even speuren naar een gezond vegetarisch recept met witte kool en de volgende dag verschijnen er plots allerlei reclames vol kooktips op je laptop. Ons surfgedrag op internet wordt namelijk door internetgiganten als Facebook en Google nauwkeurig gevolgd en doorverkocht naar bedrijven die graag hun spullen onder onze aandacht brengen.

In de moderne door internet en computer geleide samenleving is de mens zich aan het transformeren van een 'Homo Sapiens', de door denken geleide mens, naar een 'Homo ex Data', de door data geleide mens. Over u en ik worden constant allerlei feiten, data, verzameld die onder andere worden gebruikt om overheidsbeleid uit te stippelen en toekomstige ontwikkelingen te voorspellen. De Duitse schrijver en trendwatcher Peter Zec stelt: 'Na de Homo sapiens is een nieuw type mens aan het ontstaan, namelijk de Homo ex data, een mens wiens leven steeds meer bepaald wordt door het genereren en doorgeven van data.' Via het gebruik van onze mobiele telefoon en internet laten we een ontelbare hoeveelheid data achter die door slimme bedrijven worden gebruikt of misbruikt. Zo wordt de mens gedegradeerd tot een verzameling data die op allerlei manieren kan worden geanalyseerd. Een verzameling die door overheden en machten wordt gebruikt om mensen te manipuleren en onder de duim te houden.

Nu is dit helaas niets nieuws. Altijd al hebben diegenen die de touwtjes in handen hebben gepoogd met informatie hun onderdanen klein te houden. Denk maar aan de overbekende openingspassage uit het geboorteverhaal van de Messias volgens het evangelie van Lucas. 'In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling.... 'Dit is een zeer opmerkelijk voorbeeld van een poging tot dataficering van de bevolking. Een tamelijk

megalomane en rücksichtlose onderneming die de mensen teruggebracht heeft tot een datum en geboorteplaats. Of in de huidige 'data-taal', een 1 of een 0. Het is absurd dat hele volksstammen en zelfs hoogzwangere vrouwen voor die tijd enorme afstanden moesten afleggen puur en alleen om geteld te worden!

Wat de Romeinse staat wist te organiseren wordt vandaag de dag op een nog veel grotere schaal toegepast. Deze formele, gekwantificeerde benadering van de mens zie je eeuwen later weer opduiken in staatsbureaucratieën en grote bedrijven. Uiteindelijk is het doel dikwijls hetzelfde gebleven, namelijk het monitoren van mensen om controle uit te oefenen en geld te verdienen.

Voor mij is het problematisch dat ik in deze door data geleide samenleving niet langer een naam heb, maar tot een verzameling data ben verworpen. Mensen worden gedegradeerd tot naamloze. Daar waar mensen hun naam wordt ontnomen wordt het gevaarlijk heeft de geschiedenis ons geleerd. Want een mens zonder naam is niet langer een mens, maar een ding. Juist in de gemeente van de Messias wordt benadrukt dat een mens een naam heeft, dat wil zeggen: een verhaal, een eigen leven. Het gaat in de christelijke spiritualiteit om de waardering en liefde voor ieder mens zonder dat er van hem of haar iets wordt verlangd. De Eeuwige heeft liefde voor een mens om niet.

Martin Buber schrijft in zijn beroemde boekje 'Ik en Jij' over de liefdevolle relatie tussen God en mens. Dit is volgens hem principieel een 'Ik - Jij' relatie. Een relatie waar mensen 'om niet' in elkaar geïnteresseerd zijn en elkaar als naaste zien. Dit in tegenstelling tot wat Buber de 'Ik - Het' relatie noemt. In die relatie wordt de ander tot een 'het'. Niet langer staat dan mijn levensverhaal, mijn vreugde en verdriet centraal, maar ben ik verworpen tot een ding waar je geld aan kunt verdienen of alleen maar geld kost. Als je een medemens gaat beschouwen als een 'het' dan draait het in de zorg niet langer om naastenliefde, maar om kostenbesparingen. In de gemeente van de Messias proberen we elkaar juist een naam te geven, elkaar aan te zien als medemensen en niet als nuttige of nutteloze 'dingen'.

Instagram, webwinkels, overheden, medische dossiers, zoekmachines, enzovoort, slaan privé-gegevens op om mensen op een subtiele manier naar de hand te zetten. De Duitse filosoof Jürgen Habermas noemt dit de 'kolonisering van onze leefwereld'. Door alle privé aanbiedingen die wij vervolgens vanwege deze data krijgen, lijkt het alsof mijn eigen persoonlijke 'ik' juist gewaardeerd wordt, maar schijn bedriegt. Het gaat bedrijven er alleen maar om nog meer artikelen aan mij te slijten. Het draait niet om compassie of liefde, maar om winstvermeerdering.

In de gemeente van de Messias mag een mens juist ook kwetsbaar zijn en verliesgevend. De heilige Franciscus riep zijn navolgers op elkaar in broosheid te dragen. Het ging hem vooral om het welzijn en welbevinden van een mens, hij zag zijn medemensen niet als consument.

De huidige trend in onze maatschappij om een mens als een verzameling data te zien, ontnemt ons steeds meer onze naam, ons verhaal. Ik vind dat we elkaar in de kerk vooral een naam moeten geven. In navolging van Christus hebben we elkaar vooral lief, zien we elkaar met compassie aan. De Data-mens heeft geen gelaat, en die willen we elkaar vanuit Gods liefde juist schenken.
ds. Jeroen Jeroense

KERKDIENTEN

Vrijdag 1 maart

19.00 uur MOLUKSE KERK Wereldgebedsdag

zondag 3 maart

10.00 uur KERK

10.15 uur TERTZIO

19.00 uur KERK

Biddag voor gewas en arbeid

Ds. D.J.A. Snijders
organist: D. Luijmes

Ds. A. Jensma
organist: M. de Does

Ds. D.J.A. Snijders
Ademviering
organist: D. Luijmes

Zondag 10 maart

10.00 uur KERK

1e zondag 40-dagentijd

Ds. D.J.A. Snijders
organist: IJ. ter Haar

Zondag 17 maart

10.00 uur KERK

10.15 uur TERTZIO

17.00 uur DE RUIMTE

2e zondag 40-dagentijd

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

Ds. T. Nielen
Heilig Avondmaal
organist: N. Pieper
Zin in Zondag

Zondag 24 maart

10.00 uur KERK

12 + groep

3e zondag 40-dagentijd

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma

Zondag 31 maart

10.00 uur KERK

10.15 uur TERTZIO

4e zondag 40-dagentijd

Ds. D.J.A. Snijders
m.m.v. STMKK
organist: D. Luijmes
pastor J. Rademakers
organist: D. Jonkers

Zaterdag 6 april

19.00 uur KERK

Concert gospelkoor Voices

Zondag 7 april

10.00 uur KERK

19.00 uur KERK

5e zondag 40-dagentijd

Ds. D.J. Snijders
m.m.v. PasseParTout
organist: IJ. ter Haar
Ds. D.J.A. Snijders
ademviering
organist: J. Jansma

Bijbelleesrooster maart 2019

3 maart	Lucas 6:27-38
10 maart	Psalm 6
17 maart	Jozua 8:30-35
24 maart	Marcus 11:1-11
31 maart	Marcus 16:1-8
7 april	Marcus 16:1-8

TOELICHTING DIENSTEN

Wereldgebedsday 1 maart

Het Oecumenisch Beraad Elst organiseert ook dit jaar een viering op Wereldgebedsday. Wereldgebedsday is ontstaan 1919 als internationaal gebeuren. Wereldgebedsday wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. De liturgie komt dit jaar uit Slovenië. Het mooie is dat je als mensen uit verschillende delen van de wereld en uit verschillende kerken, samen kunt bidden voor hetzelfde thema. De viering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Molukse kerk Sela Machlekot, De Keijzerstraat 15, Elst. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken.
ds. Dick Snijders

Biddag 3 maart

Op 3 maart vieren we om 10.00 uur in de Grote Kerk biddag voor gewas en arbeid. De speciale biddag voor het gewas is een oud gebruik, met name in een agrarische omgeving. Toen telkens meer mensen buiten de landbouw werk vonden, is het thema arbeid toegevoegd. We hebben nu dus een biddag voor gewas en arbeid. In onze tijd werken veel mensen nog niet, hebben ze geen werk of werken ze niet meer. Hoe geven wij nu vorm aan het besef dat we niet alles in de hand hebben en dat we hopen op zegen?
ds. Dick Snijders

Ademviering 3 maart

Een ademviering is een liturgisch avondgebed. We zingen, spreken, bidden, met rust en stilte. De viering heeft een meditatief karakter met elementen uit verschillende tradities. Sommige liederen worden veelvuldig herhaald gezongen zoals in de broedergemeenschap in Taizé, waar door tekst en melodie deel van onszelf worden.

Andere liederen zijn doorlopend met een aantal coupletten. Centraal in de viering is de stilte van twaalf minuten. Een moment om op adem te komen.

De viering begint om 19.00 uur in de Grote Kerk. De eerstvolgende ademviering zal zijn op zondag 7 april.

ds. Dick Snijders

Veertigdagentijd 2019

De veertigdagentijd begint op woensdag 6 maart, de zondagen worden in de telling van de veertig dagen voor Pasen niet meegerekend. De eerste zondag van de veertigdagentijd is op 10 maart. We gebruiken het programma van Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met dit programma volgen we in deze weken de weg van Jezus in Jeruzalem zoals die beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de kinderkerk.

Zin in zondag 17 maart

Een goed gesprek, jaarthema van de PKN
Plaats: De Ruimte,
16.30 uur: inloop koffie/thee
17.00-18.00 uur: programma

Een goed gesprek met iemand kan veel vreugde geven. Je hebt je hart kunnen luchten. Of je hebt kunnen praten over iets dat jullie dierbaar is. Of wat je in jouw leven van belang vindt. Hoe komt het, dat een gesprek van alledag soms zomaar een goed gesprek wordt? Waardoor is het zo kwetsbaar en lukt het vaak evengoed niet. Tijdens deze *Zin in Zondag* gaan we daarover – hoe kan het ook anders – in gesprek. Onder begeleiding van Giel Timmers en Henk Minnema.

Giel werkt als coach voor teams en begeleiders in de zorg. Hij heeft regelmatig samengewerkt met Henk in het raakvlak van teamcoaching, respectvolle bejegening en ethiek

Loes Pieper, Jeroen Jeroense, Maurice de Does, John Patrick van der Kaa

Concert Gospelkoor Voices

Op zaterdagavond 6 april verzorgt Gospelkoor Voices een uniek project waarin het leven van Jezus wordt bezongen, van de schepping van de wereld tot de geboorte, het sterven en de opstandig van Jezus.

Het geheel is een afwisseling van bijbelteksten en daarbij passende liederen gebaseerd op het werk van het Oslo Gospel Choir. Laat u door Voices meenemen dwars door dit tijdloze verhaal.

Het concert wordt gehouden in de Grote Kerk van Elst en begint om 19.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Gospelkoor Voices heeft haar basis in de Protestantse Gemeente van Arnhem-Zuid. Het koor staat onder leiding van Gertjan Goeree en bestaat daarnaast uit 21 enthousiaste zangers en zangeressen. Ondersteund door een combo treedt Voices graag op tijdens kerkdiensten en in zieken- en verzorgingshuizen in de regio. Kijk voor meer informatie op www.gospelkoor-voices.nl

Pinksterzondag - belijdeniszondag

Tijdens de dienst op 9 juni, Eerste Pinksterdag, is er gelegenheid om belijdenis te doen. Volgens het Bijbelboek Handelingen raakten de leerlingen van Jezus op het Pinksterfeest enthousiast door de Heilige Geest en begonnen ze te getuigen. Ze begonnen te getuigen van wat hen raakt en wie hen bezielt.

Met het doen van belijdenis versterk je de band met de christelijke gemeente. Je verklaart voor God en de gemeente dat je geraakt bent door het evangelie, dat je daardoor geïnspireerd bent en dat je ernaar wilt leven.

Als je overweegt om belijdenis te doen of als je meer informatie wilt, ben je van harte welkom op 26 maart, 9 april, 30 april en 28 mei, telkens om 20.00 uur in De Ruimte. Dan zullen we met elkaar in gesprek gaan over wat het is en over wat geloven voor jou betekent. De keuze is aan jou.

ds. Dick Snijders

Bericht vanuit de landelijke kerk

Ds. Jeroense was met Hanne Aikema van de Protestantse gemeente in Elst op weg naar het kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag. Die was maandenlang in het nieuws vanwege een estafetteviering, met als doel om uitzetting van een Armeens gezin te voorkomen. Jeroense: 'We concludeerden onderweg dat we de vluchtelingen uit Elst amper kennen'.

De vraag drong zich op hoe we bruggen kunnen slaan. De kerk is geroepen om in actie te komen. We moeten laten zien dat we er voor onze medemens zijn en hen een veilige plek bieden. De kerk heeft daarin een belangrijke taak. Terug in Elst organiseerde hij onmiddellijk een kerkdienst met de vluchtelingen uit zijn eigen gemeente. 'Het voelt goed om in Nederland te zijn. Het voelt ook goed om mee te doen in de dienst in de Grote Kerk.' Mehri Asghari uit Iran laat er geen twijfel over bestaan hoe dankbaar ze is om in Elst te mogen wonen. Het bevalt haar goed. Dat zeggen de andere vluchtelingen deze zondagmorgen eveneens.

Ze hebben met dominee Jeroen Jeroense de wekelijkse dienst voorbereid. Het smaakt naar meer. Ze willen vaker meedoen. In een actieve rol. Zoals ze dit keer gedaan hebben. De een heeft een gebed gelezen, de ander heeft met prachtige zang indruk gemaakt.

De vluchtelingen komen vaker naar de kerk. Volgens de dominee zitten ze dan op de achterste banken en is er contact tijdens het koffiedrinken. Maar het betekende niet dat de dominee de mannen en vrouwen uit Iran, Syrië en Congo ook echt kende.



Zo wordt deze zondag aan de dienst meegewerkt door Sedigheh Safari (Iran), Romaine Sikujwa Rugarabura (Congo), Mehri Asghari (Iran), Rakan Murad (Syrisch-Koerdisch), Josue Namegabe Chubaka (Kongo), Nassar Razi Kashi (Iran) en Fortunate Agnes Kangela (Congo). De kerkgangers zijn onder de indruk.

'Het is leuk dat ze meedoen, maar bovenal erg zinvol', zegt pianist Maurice de Does. 'We zijn er om deze mensen een plek te geven. Het houdt niet op bij het onderdak bieden, als je hen aandacht geeft, geef je hen waardigheid. Door

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJENKOMSTEN MAART 2019

elke werkdag 9.00 uur De Ruimte	Morgengebed info: Dick Snijders	19.30- 21.30 uur De Hoeksteen	Paulusreis info: Janine Kallen
elke maandagavond 18.30-19.30 uur De Ruimte	Kring Hebreeuws info: Nel Pieper	20.00-21.30 uur De Ruimte	Het evangelie volgens Marcus info: Dick Snijders
elke woensdagmorgen 9.30-12.00 uur De Ruimte	Crea(t)uur info: Mien Floors	woensdag 13 maart 20.00-22.00 uur De Ruimte	Theologisch café info: Jeroen Jeroense
elke donderdagavond 18.00-19.30 uur De Ruimte	Eten en ontmoeten Info: Dick Snijders	maandag 18 maart 14.30-16.00 uur De Ruimte	Spelletjesmiddag info: Djoke Schotman
19.45-22.00 uur Onder de Toren	Sint Maartenskerkkoor info: Marien van Wier	20.15-22.15 uur De Ruimte daarna Kerk	Christelijke meditatie info: Dick Snijders
elke vrijdagmorgen 10.00-11.00 uur De Ruimte	De Stamtafel actueel info: Jeroen Jeroense	woensdag 20 maart 18.30-19.30 uur 20.00 uur De Ruimte	Filmavond maaltijd film info: Jeroen Jeroense
vrijdag 1 maart 13.00 uur De Ruimte	Ruimtwandeling info: Jeroen Jeroense	donderdag 21 maart 12.00-13.00 uur De Ruimte	Zinnige lunch info: Jeroen Jeroense
maandag 4 maart 14.30-16.00 uur De Ruimte	Spelletjesmiddag info: Djoke Schotman	zondag 24 maart 16.00-17.30 uur De Ruimte	Ontmoeting jonge ouders info: Jeroen Jeroense
20.15-22.15 uur De Ruimte daarna Kerk	Christelijke meditatie info: Dick Snijders		
20.00-21.45 uur De Ruimte	Wat je leest ben je zelf info: Bert Verbeek		
dinsdag 5 maart 20.00-21.45 uur De Ruimte	Wat je leest ben je zelf info: Bert Verbeek		
woensdag 6 maart 20.00-22.00 uur De Ruimte	Winteravondgast info: Jeroen Jeroense		
maandag 11 maart 14.00- 16.00 uur De Hoeksteen	Vrouw in Kerk en Samenleving info: Janine Kallen		
15.00-16.30 uur De Ruimte	(On)gelukkig ouder worden info: Jeroen Jeroense		

*Voor een toelichting van de activiteiten kunt u de website raadplegen www.pg-elst.nl of het boekje *Leren en inspireren 2018-2019**



Voor al uw vragen over
vrijwillige thuishulp en mantelzorg
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur.
TEL. 0481 - 350050
E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl

belangstelling te tonen ontstaat er begrip.' Ook de tieners Thijn Emers (11) en Simon Janssen (14) hebben genoten. 'Ze zongen erg goed. Het was fijn om dit mee te maken', zegt Simon. 'Het is goed dat ze meedoen. Zo krijg je meer begrip voor hen' meent Thijn. Josue vindt het heerlijk om in Nederland te zijn. 'Dat is de beste plaats die je kan bedenken. Nederland is een rustig land met lieve mensen. In Elst voel ik me thuis. Hier ga ik nooit meer weg. Ik voel me gelukkig.' Rokaan is met man en twee kinderen (zoon van negen en meisje van veertien jaar) in Elst komen wonen. 'Het is hier heel leuk. Veilig ook. Elst is gastvrij. Hanne Aikema is haar taalmaatje. Rokaan was blij dat ze in de dienst mee mocht doen. Ik wil dat graag vaker doen, geeft ze aan.' Het heeft wel maanden geduurd om samen de dienst vorm te geven, zegt Jeroen Jeroense. Maar het eindresultaat mag er zijn.

TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN MAART 2019

Eten en ontmoeten

Eten wat de pot schaft. Altijd lekker en gezellig. Ruimte genoeg om aan te schuiven. Iedereen wil eten met vrienden. Nu kan het er zomaar van komen! Elke donderdag om 18.00 in De Ruimte.



Je bord staat klaar. Laat wel voor 12.00 uur op de woensdag voor de donderdag dat je mee wilt eten bij het kerkelijk bureau even weten dat je komt. Na afloop gaat er een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.

ds. Dick Snijders

Christelijke meditatie

Mediteren is bidden zonder woorden. Christelijke meditatie betekent dat we het vertrekpunt en het doel christelijk invullen, in openheid voor de Geest van God.

We verzamelen tussen 20.15 en 20.30 uur in De Ruimte, drinken daar een kopje thee of koffie en gaan om 20.30 uur naar de Grote Kerk om in het koor van de kerk te mediteren. De kachel is uit, er brandt innerlijk vuur, maar het kan toch goed zijn om warme sokken of een deken mee te nemen. Data: 4 en 18 maart.

ds. Dick Snijders

De robots nemen over!

Wat is de impact op de mens en samenleving?

Op woensdagavond 23 januari hadden we de tweede 'In debat' avond in De Ruimte. Deze avond gingen we met elkaar in debat over de robotisering van onze maatschappij. Op uitnodiging van Jeroen Jeroense traptten sociaal wetenschapper Oane Visser en neurowetenschapper Pieter Medendorp met twee inleidingen een zeer levendig debat af. Hieronder een impressie van de lezingen en discussie.

In Japan vind je een hotel waar je bediend wordt door robots. Robottractoren in de Verenigde Staten oogsten dag en nacht gewassen. In sommige Nederlandse verpleeghuizen assisteren robots bij de zorg voor bewoners. Robots in alle soorten en maten dringen ons leven binnen. Maken ze ons slimmer, gezonder en gelukkiger? Wat zijn de nadelen? Hoe verandert het ons als mens?

Sinds lang verschijnen robots in films, romans en het publiek debat en zorgen voor zowel positieve en als negatieve denkbepelden. In 1921 kwam de robot al ten tonele in het stuk R.U.R. (Rossum's Universal Robots) van Karel Čapek. Afgeleid van het Tsjechische woord *robot* wat 'zwoegen en dienstbaarheid' betekent, was zijn robot van vlees en bloed, en niet de machine zoals we ze nu kennen. In 'Ik, Robot' - de science fiction roman uit 1969 van Isamov - beginnen robots ook als behulpzame kameraad, maar eindigen als tirannen. Bij positieve effecten van robots kunnen we, naast huishoudelijke hulp, denken aan medische toepassingen. Robotchirurgie is al gangbaar. Het vergemakkelijkt het werk van de chirurg. Revalidatierobotica helpt gehandicapten. In nieuw hersenonderzoek sturen verlamde patiënten met hun gedachten robotische armen en benen aan. Tegelijkertijd nemen zorgen toe, zo bleek uit de discussie,

dat robotisering leidt tot meer digitaal toezicht (waarbij in de toekomst zelfs onze gedachten niet meer veilig zijn?) ten koste van onze privacy.

Als we over robots spreken, moeten we verder kijken dan hun zichtbare buitenkant. De (zelflerende) algoritmes die robots aansturen, gaan ook schuil achter veel van wat online gebeurt. Een algoritme is een soort recept; het geeft instructies hoe een bepaald gerecht bereid kan worden. Een algoritme bepaalt hoe uit de data van je zoekopdrachten op het internet welke reclames je voorgeschoteld krijgt. Op steeds ingewikkeldere (en onzichtbare) manieren worden we door algoritmes beïnvloed. Voor ons als consument zijn die algoritmes dikwijls handig. Ze zorgen ervoor dat je bol.com pakketje, of je Uber taxi steeds sneller voor je deur verschijnt. 'De klant is koning' is al achterhaald. De klant is keizer!



Keerzijde van deze geautomatiseerde, razendsnelle economie is dat we als werknemer steeds meer onder druk gezet worden. Het verst gaat dit in de distributiecentra van de grote online winkels. Werknemers moeten daar onrealistische productie doelen halen en worden continu digitaal

gecontroleerd, waarbij hun werktempo dikwijls door robots en algoritmes bepaald wordt. Als burger merken we ook steeds vaker de schaduwzijde van al deze ontwikkelingen.

Verkiezingen worden ondermijnd door nepnieuws via sociale media, soms afkomstig van robotjournalisten. We worden op subtiele, maar vergaande manier beïnvloed, zonder dat we dat zelfs door hebben. Onze privacy komt daarmee onder druk. Meer dan de overheid, zijn het nu vooral de grote techbedrijven zoals Facebook en Amazon die ons leven dreigen te controleren en manipuleren. Maakt de automatisering van ons een Keizer zonder kleren? Zijn positievere scenario's denkbaar? En, zoals iemand vroeg; wat kunnen we zelf doen om te zorgen dat digitalisering en robotisering ons niet gaan overweldigen maar juist verder helpen?

Positief is dat, sinds vorig jaar, de Europese Unie, de automatisering meer gaat reguleren. Belangrijk is ook dat wij als burger meer gaan nadenken over onze privacy, en ons gaan mengen in de discussie over een toekomst waarin wij gaan (samen)leven met robots.

Jeroen Jeroense, Pieter Medendorp & Oane Visser

Winteravondgasten

Plaats: De Ruimte, inloop: 19.30-20.00 uur

Programma: 20.00-21.30 uur

Woensdag 6 maart: Simon Wouda

Tijdens het programma 'winteravondgast' worden mensen diepgaand geïnterviewd door Jeroen Jeroense. Het is de winterse variant van het bekende televisieprogramma 'zomeravondgasten'.

Deze avond laat Simon Wouda zich in zijn ziel kijken. Simon stelt zich even voor:

Als officier, werkzaam bij de Koninklijke Landmacht, heb ik meerdere keren de kans gekregen om te wonen en werken in een internationale omgeving. Samen met mijn partner heb ik een jaar gewoond en gewerkt in het Arabische Libanon, maar later ook anderhalf jaar op mijzelf gestudeerd in de wereldstad Parijs. Ten slotte heeft mijn gezin een gezamenlijk avontuur mogen beleven in het subtropische Tampa (Florida, VS). Al deze plekken zijn smeltkroezen van culturen, historie en verschillende bevolkingsgroepen en

religies; stuk voor stuk mooie ervaringen die mij meerdere malen hebben doen beseffen hoe goed wij het hebben in ons eigen Nederland. Momenteel werk ik op de Koninklijke Militaire Academie en ben ik verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de toekomstige leiders van de landmacht. Dagelijks werken op een historische plek, het Kasteel van Breda, met enthousiaste, gemotiveerde en slimme aspirant officieren ('cadetten') geeft energie en vertrouwen in een goede toekomst van onze krijgsmacht.

Tijdens de winteravond neem ik de aanwezigen mee met het begrip 'Junior Leadership' en deel mijn gedachten over goed leiderschap, het belang van de voorbeeldfunctie en wie mijn inspiratiebronnen zijn. Daarnaast bespreek ik het groeiende belang van internationale samenwerking, en hoe ik de cadetten voorbereid op een steeds verder gaande globalisering.

De plaats van muziek speelt al van kinds af aan een belangrijke rol in mijn leven. Dit facet komt op verschillende manieren terug in het gesprek; als inspiratiebron, uitlaatklep en geloofsbeleving.
Ds. Jeroen Jeroense

De stamtafel actueel

Vrijdag 8 maart: stamgast Jan Obbema
Plaats: De Ruimte, iedere vrijdagmorgen
10.00-11.00 uur

Deze morgen verwelkomen we aan de stamtafel stamgast Jan Obbema. Dit omdat er waterschapsverkiezingen worden gehouden. Jan is namelijk lid van het bestuur van het Waterschap Rivierenland en wil de betekenis en waarde van het waterschap nog eens onder de aandacht brengen. Op 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Deze worden tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Alle inwoners van het waterschap gebied boven de 18 jaar krijgen een oproep om te gaan stemmen. 'Water is essentieel voor landbouw en natuur, voor een mooie woon- en leefomgeving, voor recreatie en om te ondernemen. Daarbij gaat het om de juiste hoeveelheid water, schoon water en vooral veiligheid. In modern waterbeheer komen deze verschillende belangen samen.'

Jeroen Jeroense

(On) gelukkig ouder worden

Plaats: De Ruimte, tijd: 15.00-16.30 uur
Maandag 11 maart

Tegenwoordig worden mensen steeds ouder. Prachtig want het leven is de moeite waard. Maar oud worden kent ook zijn beperkingen en grenzen. En die zijn best lastig. Oud worden gaat immers gepaard met lichamelijke achteruitgang. Toch is het een uitdaging om deze levensfase als een kans te zien om het leven nog verder te verdiepen. Het is een kunst op zich om gelukkig oud te worden, maar hoe geef je dit vorm? Wie op een goede manier de fase van het oud worden ingaat zal het als een verrijking ervaren. Oud worden biedt ook de mogelijkheid om dat wat onvoltooid is gebleven te voltooien. In het seizoen 2018 zijn de eerste middagen rondom (On) gelukkig ouder worden georganiseerd. De deelnemers/sters hebben deze als zo positief ervaren dat we ook dit jaar weer een aanbod willen doen. Tijdens een aantal middagen willen we aan de hand van gedichten, ervaringsverhalen en film de fase van het oud worden verkennen. Opdat het een gelukkige tijd kan worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 'levensvreugde, 'eenzaamheid', 'verdieping'.

Ds. Jeroen Jeroense

Het evangelie volgens Marcus

Maandelijks lezen en bespreken we dit seizoen en het volgende het evangelie volgens Marcus. Onder de eenvoud van de oppervlakte blijken veel schatten schuil te gaan. Zoveel schatten dat we in februari niet het hele hoofdstuk konden bespreken. Op 11 maart is de zesde bijeenkomst, dan lezen we verder vanaf Marcus 6: 30 tot en met Marcus 7. Wie ook deze rijkdom wil ervaren, is van harte welkom om 20.00 uur in De Ruimte.
ds. Dick Snijders

Theologisch café

Woensdagavond 13 maart: 'Niet echtbreken!'
Plaats; Stamtafel 'De Ruimte'

Tijd: 20.00-22.00 uur

Het theologisch café opent voor het vierde seizoen haar deuren voor een inspirerend gesprek. In het theologisch café wordt in informele setting gesproken over theologische vragen. Juist het gesprek staat centraal. Voor dit jaar zijn de 'tien geboden' als leidraad gekozen.

Zijn ze nog actueel? Kan de moderne mens wat met een gebod als: 'Gij zult niet echtbreken'? Ook voor deze avond wordt een 'praatstuk' geschreven dat vooraf op de website wordt gezet. Het is niet noodzakelijk om deze tekst te lezen om aan het café deel te nemen. De afgelopen jaren is er aan de stamtafel een vrolijke oecumenische mix ontstaan van bezoekers. Daarnaast weten ongebonden spirituelen, agnosten en atheïsten ook de weg naar de stamtafel te vinden. Inspirerend om met respect elkaars geloofsvragen te delen. In de pauze wordt traditiegetrouw voor de liefhebber een kloosterbier geschonken.

Vincent Vulto, Victor Bulthuis, Jeroen Jeroense

Zinnige Lunch

Plaats: Stamtafel De Ruimte

Tijd: 12.00-13.00 uur, donderdag 21 maart

Lichaam en ziel zijn een onlosmakelijke eenheid. Wie goed voor zijn lichaam zorgt krijgt daar een gezonde kijk op de wereld voor terug. Gezond lunchen vormt een goede basis voor de rest van de dag. Daarnaast is het ook heel gezellig om met anderen van een lunch te genieten. Zien eten, doet eten. Ook kunnen er ideeën voor een gezonde salade, een 'broodje gezond' en ander smakelijks worden uitgewisseld. Wie zin heeft in een gezonde lunch is iedere derde donderdag van de maand welkom aan de stamtafel in de Ruimte. Voor € 3,- kan er van een lunch genoten worden. Graag voor 10.00 uur 's ochtends even mailen of bellen naar kerkelijk bureau.

Tel.: 371357, info@pg-elst.nl

Inlichtingen: Ds. Jeroen Jeroense

Ontmoeting 'Jonge Ouders' Zondag 24 maart

Plaats: De Ruimte, 16.00-17.30 uur

De kerk is een plek van ontmoeting. Je ontmoet graag andere mensen om je verhaal kwijt te kunnen, te leren en een stuk gezelligheid te delen. In onze gemeente zijn er jonge ouders die het fijn vinden om eens kennis te maken met andere jonge ouders. Wat vinden zij belangrijk voor hun kinderen? Hoe leef je je kinderen het geloof voor? Vragen die je eens wilt delen. Om elkaar voor een eerste keer te ontmoeten is er op zondag 24 maart een eerste bijeenkomst in De Ruimte. Naast een hapje en een drankje is er ruimte voor kennismaking en gesprek. We starten

met een aantal 'ice breakers' en gaan dan de ontmoeting aan. Neem je kinderen mee, gezellig!

Marjolein Smalbrugge, Gerdien van Prooijen,

Riny van der Zwan, Jeroen Jeroense

Spirituele markt

Op 6 april is er in De Ruimte van 14.00-16.00 uur een spirituele markt. Verschillende aanbieders zullen zich laten zien met tafelpresentaties en workshops over onder andere hypnose en regressie, hoog sensitiviteit, magnetiseren, reiki, mandala tekenen, voeding en ook zelf zal ik er zijn met een presentatie over christelijk geloof.

De markt is bedoeld voor mensen die hun weg zoeken door zingeving en spiritualiteit, om daarmee de kwaliteit van hun leven te verhogen. Christelijk geloof kan daar ook zeker bij helpen. Het is goed om de markt te organiseren en daar zelf aanwezig te zijn, zodat ieder in vrijheid zijn keuze kan maken.

Zoals elke eerste zaterdagmiddag van de maand zal de Grote Kerk ook geopend zijn en is er de mogelijkheid van een rondleiding om 14.30 uur.

ds. Dick Snijders

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Sniijders, 06 - 19920341,
dick-sniijders@pg-elst.nl
Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjjjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam B.J. Nusselder

Op 4 februari is overleden Berend Johan Nusselder (Ben), in de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde aan de Rijksweg Noord 51 in Elst. Ben had veel levenslust en wilskracht. Gedreven en ondernemend. Deze gedrevenheid had hij ook in zijn gezin en dat viel niet altijd goed. Hij wilde het anderen makkelijk maken, maar wel op zijn manier. Ruim zes jaar geleden was Ben van het dak gevallen. Beide voeten waren verbrijzeld. Eigenwijs, eigenzinnig en als de doorzetter die hij was, wist hij toch weer te gaan lopen. Niemand had dat verwacht. Ben wilde ook graag zijn kennis en ervaring delen om anderen verder te helpen. Dan zag je zijn agrarische achtergrond terug, de zorg om iets te laten groeien.



Op 9 februari was de crematieplechtigheid in het crematorium in Dieren. We lazen de tekst van Lied 962 en we lazen Lucas 13: 1-9. Het begint met twee incidenten waarbij mensen op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Jezus reageert erop door te zeggen dat die mensen dat lot niet verdiend hadden. 'Maar,' zo zegt Hij dan, 'verander zelf wel je leven. Laat het niet zo zijn dat jij het eigenlijk wel zou verdienen.' In het daaropvolgende gedeelte vertelt Jezus iets over de groei van een vijgenboom. Dat vult het voorgaande aan. We zijn door God bedoeld om vrucht te dragen. De basis van ons leven is dan ook het geduld van de tuinman, het geduld van God met ons en ook het geduld dat anderen met ons hebben.

We wensen de familie de kracht toe om het verlies te dragen.

ds. Dick Snijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 4 maart hoopt mevrouw A. Hendriks, 90 jaar te worden.

Op 5 maart hoopt de heer H. Aangeenbrug, 94 jaar te worden.

Op 29 maart hoopt de heer J. Blekkink, 91 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Beste mensen,

Op 17 januari heb ik -bij een plotselinge val- mijn heup gebroken. Dat was erg pijnlijk en heel vervelend.

Op zondag 13 februari werden we namens de Protestantse gemeente verrast met een mooi boeket tulpen en een grote kaart vol met namen van mensen uit de kerkgemeenschap. Ik heb ook nog een aantal persoonlijke kaarten ontvangen. Wat een vriendelijk en warm gebaar. Hartelijk dank daarvoor.

Inmiddels zijn we 4 weken verder. De revalidatie verloopt naar wens. Ik wil jullie, over enige tijd, graag weer eens ontmoeten, in De Ruimte, na afloop van een dienst.

Met hartelijke groet,

Margriet Colpaert- van der Kwaak

KERKENRAAD

Vanuit de kerkenraad

Op 29 januari jongstleden is de grote Kerkenraad in haar nieuwe samenstelling voor het eerst in 2019 bij elkaar in vergadering geweest.

Onderstaand geef ik u een korte bloemlezing van hetgeen onder andere aan de orde is geweest. Over enkele zaken leest u elders in dit nummer van Onderweg uitgebreide informatie.

In december 2018 is afscheid genomen van 3 ambtsdragers en gelukkig konden er in de bevestigingsdienst op 6 januari jongstleden 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Een warm welkom op deze eerste vergadering dan ook aan Jan Luiten, Danielle Verhoeven en Gerdien van Prooyen. Ook is de kerkenraad verheugd met de aanstelling van onze nieuwe Jeugd- en Jongerenwerker Frans Brandenburg. In de januari editie van Onderweg hebben zij zich ook aan de gemeente voorgesteld. Er is teruggekeken op de reacties op de Nashville verklaring, de aandacht hiervoor van onze beide predikanten in de verschillende diensten en het vlagvertoon van onze gemeente met de Regenboogvlag in die periode. De AVG, u weet

wel, de Europese verordening van mei 2018 met betrekking tot privacy en het bewerken van persoonsgegevens heeft ook op ons als gemeente behoorlijke invloed. Een speciale commissie heeft zich hier uitgebreid mee bezig gehouden en de kerkenraad van nuttig en zeer goed advies voorzien. Zie hiervoor ook elders in deze Onderweg. De werkzaamheden onder het motto 'Werk aan de Grote Kerk' is uitgebreid besproken. De werkgroepen worden op korte termijn samengesteld zodat deze daarna met hun werkzaamheden kunnen starten. Zie hiervoor ook het januari nummer van Onderweg. Wellicht wordt ook U benaderd door één van de leden van de commissie en natuurlijk hopen wij dan dat u als betrokken gemeentelid uw medewerking kunt en wilt verlenen! Als gemeente kijken we terug op de bijzondere en mooie vieringen in de eerste maanden van 2019. Ook is de kerkenraad verheugd dat beide predikanten hun medewerking hebben geleverd aan de continue kerkdienst in de Bethelkerk in den Haag ten behoeve van de uitgeprocedeerde asielzoekers. Zoals u allen weet heeft onze regering haar standpunt met betrekking tot het kinderpardon gelukkig herzien zodat er nu een ruimer kinderpardon is dan was gepland. Tot zover deze korte bloemlezing. Allen een hartelijke groet,

*Jaco Schoenmaker, scriba
kerkenraad@pg-elst.nl*

KERKRENTMEESTERS

Privacy in de kerk

Of u nou lid bent van onze Protestantse Gemeente, bezoeker van een kerkdienst of iemand die aanklopt bij de Diaconie: ieder van u mag erop rekenen dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Er wordt heel wat informatie uitgewisseld in een kerk. Gaat u maar na: Bij ons Kerkelijk Bureau staat u als gemeentelid geregistreerd. Als er een doopdienst is, dan kunnen er foto's worden gemaakt, ook van u. En vaak wil de Diaconie iets meer van u weten, als u aanklopt om hulp. Met ingang van 1 maart worden al dit soort situaties beschreven in een privacyverklaring van onze Protestantse Gemeente, die te vinden is op de website. Desgewenst is er ook een papieren versie te verkrijgen, die u kunt aanvragen bij het Kerkelijk Bureau.



Uiteraard proberen we volledig te voldoen aan wat er in onze privacyverklaring is beschreven. We dragen er bijvoorbeeld zorg voor, dat persoonlijke gegevens niet zomaar rondslingeren. Voor computerbestanden geldt dan, dat ze niet zonder beveiliging kunnen worden geopend. Ook zullen we ons er bij foto's van vergewissen, dat ze zonder uw toestemming niet op de website of in publicaties komen te staan. Maar al ons doen en laten blijft mensenwerk. Er kan iets tussendoor glippen, waarmee u achteraf niet gelukkig bent. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u contact met mij opnemen via hmin.kerk@kpnmail.nl. We kijken dan samen, in hoeverre we een en ander kunnen rechtzetten.

Henk Minnema

Resultaat Actie Kerkbalans

De tot dusver getelde toezeggingen voor 2019 laten een totaal zien van € 168.020, --. De kerkenraad bedankt u hartelijk voor uw toezegging voor 2019. Blij verrast zijn we dat giften zowel van leden als van niet leden komen. Hierdoor komt ook dit jaar weer tot uiting dat we samen bereid zijn om de lasten te dragen. Dank daarvoor. Ook zijn wij dank verschuldigd aan de 75 vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en opgehaald. We hopen als gemeente een goed jaar tegemoet te gaan.

Lucia Zoutman

Actie 
Kerkbalans

DIACONIE

Kerstattenties

Zoals eerder vermeld heeft de diaconie samen met een aantal samenwerkingspartners in december een groot aantal huishoudens kunnen ondersteunen met een kerstattentie. Dat dit gewaardeerd wordt blijkt uit het grote aantal bedankjes dat de diaconie heeft ontvangen.

Op de foto slechts een kleine greep hieruit; een dankbare manier om als kerk een bijdrage te leveren aan mensen die dit goed kunnen gebruiken.



Isa-e Church Bangladesh

De diaconie steunt al enkele jaren de Isa-e Church Bangladesh. Deze organisatie helpt bij de opbouw van christelijke gemeenschappen in Bangladesh. Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. De organisatie Isa-e Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in. De leider van deze organisatie is Abdul Mabud Chowdhury. Enkele jaren geleden sprak hij op een bijeenkomst van Kerk in Actie in Ermelo en ik was zeer onder de indruk van zijn getuigenis

en de manier waarop zijn organisatie aan het werk is in Bangladesh.

Op vrijdag 29 maart spreekt Mabud Chowdhury in Kesteren. De Stichting Hulp Vervolgde Christenen heeft hem uitgenodigd en maakt een tour met hem door het land. De bijeenkomst is in het Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2, Kesteren en begint om 19.30 uur. Voor wie er naartoe wil gaan en wil carpoolen, stuur me even een berichtje, e-mail: paultmpeters@gmail.com.

Paul Peters, ZWO-diaken



Winstmaximalisatie

Een bekende benadering van duurzaamheid gaat uit van een optimaal resultaat voor People, Planet en Profit. Een goede manier om na te denken over ons eigen verdienmodel, omdat dat een grotere verantwoordelijkheid vraagt van mensen die meer verdienen. Hoe besteden zij die hogere 'profit'? Als ze dat besteden aan een grotere auto daalt hun 'winst' op het gebied van Planet. We zien het ook in het bedrijfsleven. De winst van Shell was in 2017 € 12,7 miljard, een verdubbeling ten opzichte van 2016, maar toch waren de aandeelhouders ontevreden. Ze hadden meer verwacht. Het aandeel Shell werd dus minder waard. Op het gebied van Profit doet Shell het toch wel goed. Daarnaast kunnen we kijken naar Shells aandeel in schade aan People en Planet. Kijken we naar de schade in Groningen (Shell is 50% aandeelhouder van de NAM. Sinds juni 2017 staat zij niet langer garant voor de schade) en de schade aan mens en milieu in Nigeria, waar olieleidingen al tientallen jaren lekken en de omgeving verwoesten. We kunnen dan stellen dat Shell zwaar verlies leidt op deze punten.

Als we nu gaan streven naar winstmaximalisatie voor alle 3 P's dan wordt het interessanter om aandacht te besteden aan People en Planet. Laten we eens kijken hoe onze eigen totaalwinst eruitziet.

Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid



Wat is de totale winst over People, Planet en Profit?

Duurzaamheidstip:

Kijk of u een goede balans hebt tussen People, Planet en Profit? Pas hem zonodig aan.
Reacties en meer tips graag naar woltersbw@gmail.com

Warmetruienzondag

We hebben op 17 februari een bijzondere, inspirerende warmetruienzondag gevierd, waarvoor ik iedereen graag wil bedanken die aan deze dienst heeft bijgedragen, bijvoorbeeld door een warme trui aan te trekken. Ook de kinderkerk heeft aandacht besteed aan warme truien.



DIACONIECOLLECTE MAART 2019

Stichting Kruispunt Arnhem

Stichting kruispunt Arnhem biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen.

Er worden veel activiteiten georganiseerd als ontmoetingsmiddel. Iedere werkdag is er ochtendinloop en een inloop in de namiddag/ begin avond voor bezoekers die tegen een geringe vergoeding een maaltijd kunnen gebruiken. Ook vanuit onze kerk wordt er elke maand door een groep mensen gekookt voor hen. Er zijn computers waarvan gebruik kan worden gemaakt en elke zaterdag is er een korte viering met aansluitend een broodmaaltijd.

De twee pastores zijn aanwezig bij de inloop en ze besteden veel tijd aan pastoraat op straat, bezoeken mensen die ziek zijn, in de gevangenis zitten of anderszins pastorale ondersteuning kunnen gebruiken. Er worden bijeenkomsten georganiseerd over wat geloven voor de aanwezigen betekent.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN MAART 2019

3 maart: Voedselbank Arnhem

Wekelijks eten circa twintigduizend gezinnen, ruim vijftigduizend mensen in Nederland, van het voedselpakket dat zij gratis van de voedselbank krijgen. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag men als alleenstaande niet meer dan € 175,- per maand overhouden na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering. Voor gezinnen gelden andere richtlijnen. Elk jaar worden meer dan negenhonderdduizend pakketten uitgedeeld. De voedselbank betaalt niet voor voedsel. Het werk wordt op dit moment verricht met zo'n zesduizend onbetaalde vrijwilligers. Op deze biddag voor gewas en arbeid van harte aanbevolen!

Zie ook: www.voedselbankarnhem.nl

10 maart: Noodhulp

Kerk in Actie verleent acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is. Direct na een ramp biedt Kerk in Actie noodhulp en voorziet mensen van hun eerste levensbehoeften. Bij de wederopbouw zorgt Kerk in Actie ervoor dat infrastructuur en woningen worden hersteld. Ook zetten wij programma's op voor rampenpreventie in gebieden waar natuurrampen vaker voorkomen. Kerk in Actie steunt samen met Interkerkelijke Organisatie voor Internationale Samenwerking lokale organisaties, die toegang hebben tot de slachtoffers in rampgebieden. In internationaal verband werkt KIA hierbij samen met het interkerkelijk netwerk ACT Alliance.

17 maart: Kerk in Cuba

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

24 maart: Sint Maartenshof

Achter De Ruimte ligt een spirituele tuin waar met vormen, planten en objecten een bijzonder invulling wordt gegeven aan de gedachten en beleving van geloof en spiritualiteit. De tuin bestaat uit drie gebieden: Ontmoeting, Inkeer en Wandeling. De tuin vormt een inspirerende plaats voor rust en bezinning, maar ook voor genieten van Gods schepping. We maken er vaak dankbaar gebruik van, maar de tuin moet wel onderhouden worden en er moeten materialen aangeschaft worden. Zie ook: <https://www.pg-elst.nl/de-ruimte/de-tuin-sint-maartenshof/>

31 maart: Nieuw Hydepark

In april 2016 is de nieuwe vestiging van het Roosevelthuis geopend: Nieuw Hydepark in Doorn. Nieuw Hydepark maakt deel uit van Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV biedt in samenwerking met en met steun van de Protestantse Kerk vakantie mogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Jaarlijks genieten er ruim 1.800 vakantiegasten samen met ruim 1.600 vrijwilligers van een vakantie week. Van 30 maart tot 6 april is onze eigen groep vrijwilligers actief in Nieuw Hydepark.

Zie ook: www.nieuwhydepark.nl



Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Gewoon gek

Eén keer in mijn leven heb ik deelgenomen aan een demonstratie. Maar zo bijzonder was dat niet, want het was de grootste demonstratie die ooit is gehouden, de demonstratie tegen de plaatsing van kruisraketten in 1983. Mijn generatiegenoten herinneren zich dat vast nog wel. De stoet door de Haagse binnenstad was 550.000 koppen groot. Eigenlijk is het enige dat ik mij herinner – behalve dat er weinig kraampjes met koffie en broodjes langs de weg stonden en je nergens kon plassen – de bijna beangstigend venijnige gebaren en kreten van mijn mededemonstranten toen we langs de Amerikaanse ambassade liepen. Nog maar een jaar eerder had ik een fantastische reis door dat gastvrije land gemaakt. Bovendien, bedacht ik mij, zo tred je onze bevrijders toch niet tegemoet, dat is toch ondankbaar en respectloos? Nee, de populaire kreet uit die tijd, ‘liever een Rus in mijn keuken dan een raket in mijn tuin’, door voorstanders van de plaatsing andersom geformuleerd, was daarmee vergeleken een lief wiegelieliedje. Waarschijnlijk bedacht ik mij toen al dat het meteen ook mijn laatste demonstratie zou zijn. Tot dusverre heb ik in elk geval op dit punt woord gehouden.

Hoewel al wel (net) getrouwd en van school af, was ik mijn kind-zijn nog maar net ontgroeid. De toekomst die nu goeddeels achter me ligt, lag toen nog voor me. Bovendien, een kernoorlog was in die tijd onze enige echte bedreiging, dus alle reden om daar verzet tegen te voeren. Zelfs de periode van de strijd tegen de zure regen en het verdwijnen van de ozonlaag moest nog aanbreken, laat staan de strijd tegen klimaatverandering. En uiteindelijk verdween, mede dankzij de destijds op grote schaal verguisde president Reagan en later na het vallen van de muur, zelfs de bedreiging van een nucleaire oorlog naar de achtergrond. En zo kwam de hemel stap voor stap steeds dichterbij de aarde en konden we ons met overgave bezighouden met prettig consumeren. Dachten we.

Het is natuurlijk niet toevallig dat deze oude herinneringen weer bij me bovenkomen. Twee

recente gebeurtenissen hebben dit teweeggebracht. Zoals ik destijds schoorvoetend en met een zekere gêne één keertje de straat op ben gegaan, spijbelt een groeiende groep scholieren met veel meer passie en overtuiging dan ik destijds voor misschien wel het hoogste doel dat we ons in deze tijd kunnen voorstellen: ons klimaat. En dat is natuurlijk volstrekt terecht en begrijpelijk. Deze samenvatting van recent onderzoek door de Britse Denktank IPPR stond deze week in Trouw: ‘Niet alleen extreem weer speelt de mensheid nu al parten, het oppervlak aan vruchtbaar land daalt snel, de insectenpopulatie neemt sterk af, bodems zijn chemisch vervuild en oceanen verzuren. Vruchtbaar land gaat tien tot veertigmaal sneller verloren dan de natuur kan aanvullen en sinds het midden van de vorige eeuw is 30% van de grond waarop landbouwgewassen kunnen groeien onbruikbaar geraakt door erosie. Toenemende armoede, honger, onvrijwillige migratie en groeiende ongelijkheid zullen het gevolg zijn’. De andere trigger is natuurlijk de opzegging van het INF-akkoord, het akkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland over het niet plaatsen van nucleaire middellangeafstands-raketten. Door niemand minder dan door de president van het land waarvoor ik het in 1983 stilzwijgend opnam. Zo bezien zijn we van de regen in de drup gekomen en moeten we in plaats van op één nu op tenminste twee fronten de strijd aangaan. Scholieren begrijpen dat gelukkig. Maar hoe zit dat met ons, de generatie uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70? Zijn we inmiddels gewend geraakt aan het kortzichtige en autoritaire gedrag van Trump en laat het ons inmiddels koud? En hoe worden onze klimaatzorgen weerspiegeld in ons dagelijks handelen? In mijn geval laat dat nog steeds zeer te wensen over. Daarom schrijf ik er maar over, dan denk ik er in elk geval nog even over na.

Ik geef toe, deze keer niet zo’n positieve column. Maar het was mijn oorwurm van de week, ik moest het even kwijt. Om toch een beetje optimistisch af te sluiten een oproep: laten we er samen voor zorgen dat we gekke gedragingen en gekke ontwikkelingen niet gewoon gaan vinden. Alleen zo kunnen we uiteindelijk een wending ten goede tot stand helpen komen. Ondanks alles blijf ik daar vurig in geloven.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar) van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Paasproject Kinderkerk 2019

In de 40-dagentijd, de 6 weken voor Pasen, volgen we met de kinderkerk de route die Jezus door Jeruzalem heeft gelopen in de week voor Pasen, zoals die beschreven is in het Evangelie volgens Lucas. We starten met de intocht van Jezus op de rug van een ezel. We horen de verhalen over Jezus die de handelaren uit de tempel verjaagt, het laatste avondmaal, Jezus die gevangengenomen wordt, Jezus die bij Pilatus komt en met Pasen de ontdekking dat Jezus is opgestaan.

Elke zondag zullen we samen de weg bekijken die Jezus gevolgd heeft op een plattegrond van Jeruzalem.

Ons project heet '**Locatie Jeruzalem**'. Elke week horen we een verhaal uit de Stille week en gaan we daarmee aan de slag. We hopen dat jullie met ons mee gaan op weg door Jeruzalem.

De leiding van de kinderkerk



Hé, ...What's up! Kinderkoor

Uitnodiging:

Zing je graag!?! Ben je tussen de 8 en de 12 jaar? Grijp dan snel je kans! Je kunt meedoen aan het nieuwe kinderkoor van onze gemeente.

We gaan vrolijke, leuke, stoere, mooie, gezellige liedjes oefenen.

Dit doen we één keer in de twee weken op zondag direct na de kerkdienst van 11.30 tot 12.30 uur in De Ruimte, tegenover de Kerk. Tussendoor is er tijd voor limonade en wat lekkers.

Ons doel is om vijf keer per jaar op te treden tijdens een viering in de kerk.

Het eerste optreden staat gepland op 12 mei: Moederdag!

Superleuk, wanneer JIJ daarbij bent!



Meld je snel aan, want vol is vol! Aanmelden kan via kinderkoor@pg-elst.nl. Vermeld je naam, achternaam, adres, telefoon en e-mailadres! Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. *Groetjes van de koor commissie! Mathilde Vos, Maarten Biesheuvel en Loes Pieper*

Kinderkerkuitje

Afgelopen zaterdagmiddag 16 februari was het zover: met de kinderkerk-leiding hielden we een jaarlijkse traditie in ere door er samen met elkaar op uit te trekken. We verzamelden om 14.30 uur bij De Ruimte om op weg te gaan naar Nijmegen voor het eerste onderdeel van het programma: een escaperoom.

Bij een escaperoom word je opgesloten in een ruimte: je kunt ontsnappen als je alle verborgen raadsel en puzzels uit de ruimte oplost. Elke keer



dat je een puzzel ontrafelt, kom je weer uit bij een volgend raadsel, totdat uiteindelijk de deur van de ruimte opent. De escaperoom in Nijmegen had nog een extra dimensie: we werden verdeeld in twee teams en streden tegen elkaar: het team wint, dat met de meeste punten weet te ontspannen. Elke keer dat je vastloopt bij een raadsel, kan je een hint 'kopen' waardoor je punten inlevert. Koop je veel hints? Dan heb je het risico dat je misschien wel eerder dan het andere team uit de ruimte ontsnapt, maar toch verliest omdat je minder punten hebt overgehouden.



Vol goede moed gingen we de escaperooms in, maar het bleek allemaal niet eenvoudig. Het vroeg nogal wat speurwerk in de ruimte tot in de kleinste details, maar ook behendigheid en logica

kwamen eraan te pas. En had je een raadsel opgelost, dan schrok je soms flink van de nieuwe raadsels die ineens tevoorschijn kwamen. Hoewel we er bijna in geslaagd waren, lukte het uiteindelijk geen van beide teams om binnen de tijd (60 minuten) de ruimte te verlaten....hierdoor was er eigenlijk geen enkele winnaar, maar ach, lol hebben we wel veel gehad.

We konden bijkomen van de escaperoom in pannenkoekenrestaurant 't Hoogstraatje, eveneens in het centrum van Nijmegen. Daar hebben we nog heerlijk nagenoten onder het genot van een pannenkoek of maaltijdsalade. Het was een geslaagd uitje!

Annemarie Sickmann

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 13.30 – 16.30 uur. Om 14.30 uur is er een rondleiding (kosten € 3,- per persoon). Andere afspraken via de koster.



**tempel | kerk
museum elst**



RING NIJMEGEN
in de classis Gelderland Zuid en Oost

- JIJ HOUDT WEL VAN EEN FEESTJE MET GOEDE MUZIEK**
- JIJ VINDT HET LEUK OM ANDERE JONGEREN TE ONTMOETEN**
- JIJ BENT 12+**

**DAN KOM JE TOCH OP 30 MAART
NAAR DE RUIMTE IN ELST!**

Alle jongeren (12+) uit de ring Nijmegen (PKN kerken van Heumen tot en met Huissen en van Wamel tot en met Gendt-Doornenburg) zijn van harte uitgenodigd om op het 12+ feest van Ring Nijmegen te komen.

Op het feest speelt de band **Damascus Hiphop**:
drie gedreven rappers en één zangeres.

Tijd: 20.00 – 22.30 uur (om 19.30 uur gaat de zaal open)

Toegang: gratis

Plaats: De Ruimte (PG Elst) St Maartenstraat 32b Elst



Dit unieke feest wil je niet missen!

(meer informatie bij de jeugdleiding in je eigen kerk)



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkst.nl
Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.jeugdwerkst.nl

DIVERSEN

Vacature PVD vervuld

Na de oproep in Onderweg, heeft Gea Dijkstra zich gemeld.

Zij gaat de secretariaatstaak van Loes Pieper overnemen en daar zijn we heel blij mee.

Loes wordt hartelijk bedankt voor het werk, dat ze een aantal jaren voor de PVD gedaan heeft.

Heel fijn, dat in de vacature bij de Protestantse Vrijwilligers Dienst zo snel voorzien is.

Namens de PVD,

Corrie Brüning

EXPOSITIE 20 FEBRUARI – 15 MEI 2019

Hanneke Muijs - Hoksbergen

‘Intrinsieke motivatie’ – schilderijen

Hanneke Muijs uit Heteren (Driel 1962) is na een tiental jaren in Afrika en Oman weer terug in Nederland. De verschillende culturen hebben veel invloed gehad op haar werk. Haar schilderijen hebben daarom ook betrekking op sociaal maatschappelijke en ook persoonlijke kwesties. Haar werk trekt de beschouwer in een innerlijke wereld waarbij de liefdevolle relatie met mensen rondom voelbaar is. Het is een weerspiegeling van haar menszijn, een vrouw met levenslessen, omgezet naar een duidelijk positieve uitstraling. De sterk dynamische, abstracte werken zijn duidelijk herkenbaar door het spel met restruimtes en zwierige lijnen. Zij werkt met allerlei attributen die fungeren als kwast, acryl,



verschillende soorten inkt en paraffine. Voor deze expositie heeft zij zich ook verdiept in het verleden van de Grote Kerk in Elst. Het verhaal van het meisje in het Tempel | Kerk Museum heeft Hanneke uitgedaagd om haar een hedendaags gezicht te geven. Hanneke exposeerde reeds eerder in Afrika, Muscat, Dubai, Bologna, Madrid en meerdere plaatsen in Nederland. Wilt u vast kennismaken, bekijk dan haar website: www.hannekehoksbergen.nl

Op de zaterdagen 2 maart, 6 april, 4 mei van 13.30 - 16.30 uur en zaterdag 13 april (Museumweek) van 13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

Voor meer info:

www.pg-elst.nl / kunstcommissie

Projectkoor Oriëns in Tertzio op Kerstochtend

Op Kerstochtend heeft projectkoor Oriëns weer gezongen tijdens de kerkdienst in Tertzio. Dit keer waren wij met 11 zangers, en Denise in een dubbelrol als organist en sopraan. (applaus!) Gezongen werd uit verschillende tradities: het Liedboek, een aantal Engelse Christmas Carols en een mooi a cappella 'Verbum caro factum est' om de bijzondere gebeurtenis van Kerstnacht te verkondigen.

De repetities werden gehouden in De Ruimte op drie zondagavonden in december.

Dit is altijd een leuke voorbereiding - zingen en ook kennis maken met elkaar. De samenstelling

van het koor varieert per gelegenheid – dat is immers het idee achter een projectkoor. Maar er zijn ook koorleden die vanaf het begin, meer dan 10 jaar geleden, altijd hebben meegezongen. Ik ben heel dankbaar dat zangers in de drukke tijden rondom de feestdagen toch de tijd vinden om met muziek bezig te zijn en bereid zijn zich in te zetten als vrijwilliger voor de dienst in Tertzio.

Afgelopen jaar hebben een aantal koorleden ook meegedaan in het projectkoor voor mijn afsluitende examens van de Kerkmuziek III diploma van de PKN. Op een koude regenachtige zaterdagochtend zongen wij onder andere, 'Ubi Caritas' van Ola Gjeilo in de prachtige Grote Kerk in Lochem. Ik wil iedereen die mij gesteund en aangemoedigd heeft de afgelopen drie jaar tijdens deze opleiding nogmaals hartelijk danken. En als er nog gemeenteleden zijn die overwegen de Kerkmuziek opleiding te gaan volgen dan ben ik uiteraard bereid om mijn ervaringen te delen. Ik raad het wel aan – verdiepen in muzikaleer, geschiedenis, liturgiek en gemeentezang/hymnologie. Ik heb de Cantor/Dirigent specialisatie gedaan maar er is ook een richting voor organisten.

Ik hoop weer een Oriëns koorproject op te starten voor de dienst in Tertzio op Paasochtend – 21 april, dus als je een ervaren koorzanger bent en het leuk zou vinden om mee te zingen, ben je van harte welkom om contact op te nemen.

Vivien Moffat, dirigent Oriëns
(vlcm475@icloud.com)



Save the date!

Om alvast in uw agenda te zetten:

- Op zondag 21 april, eerste paasdag, klinkt het nieuwe koororgel voor het eerst tijdens de eredienst. Speciaal voor deze gelegenheid wordt het Te Deum van Stanford ten gehore gebracht. Een ieder mag daar aan meedoen! Op zaterdag 6 april overdag (locatie en precieze tijden volgen nog) wordt dit koorwerk ingestudeerd onder leiding van Herman Schimmel.



Op maandag 22 april, tweede paasdag, wordt ergens in de middag het koororgel nader gedemonstreerd tijdens een ingebruiknameconcert. Nadere informatie volgt spoedig!

Bloemschikkingen in de Veertigdagentijd en Pasen 2019

Thema: 'Een nieuw begin'

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. Dit thema wordt wekelijks door een groep gemeenteleden in een schikking uitgedrukt, daardoor geïnspireerd door de lezingen van de ochtend. Daarnaast is geprobeerd door de samenstellers van deze ook aan te sluiten bij de liturgiegids van Kerken in Actie in deze 40 dagen.

Symbolische bloemschikking 'Een nieuw begin'

De bloemschiksuggestie heeft als thema 'Een nieuw begin'. Het thema in de liturgiegids roept een getal op, het getal 8. Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. De ontwerpgroep symbolisch schikken van de PKN heeft de bloemschiksuggestie bedacht en daar betekenis aan

gegeven door de uitwerking te verbinden aan de teksten. Wij nemen ze enigszins aangepast aan onze situatie in Elst over.

Dit zijn de uitgangspunten:

Het getal 8

Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstanding dag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achthoekig doopvont en/of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing.

***DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...***

KOMT ER EEN KINDERKOORTJE?



Daar word ik nou vrolijk van!

Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar het nieuwe begin. Voor de schikkingen op Witte donderdag en Goede Vrijdag gebruiken we 7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn gericht op het moment (de voetwassing en de kruisiging), niet op de toekomst.

Het getal 40

De vastentijd heet ook wel Veertigdagentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen.

Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de reis door de woestijn naar het beloofde land (Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Mattheüs).

Teksten

De teksten die ter inspiratie hebben gediend voor de bloemschikkingen komen uit het oecumenisch leesrooster.

Onder het kopje 'meditatieve tekst' staat een tekst die gebruikt kan worden om de meditatie te versterken, de symbolische schikking te duiden of om mee te geven bij de bloemengroet. Deze teksten zullen wekelijks op de Blikvanger staan.

Tot slot: Vanwege de milieubelasting is gekozen voor materialen die van nature bloeien in het seizoen of die een lage ecologische voetafdruk hebben.

Een uitgebreide inleiding en toelichting is te vinden in de brochure die te bestellen is bij de PKN.

In 'Onderweg' van april hopen we een toelichting te geven over de betekenis van de verschillende schikkingen en de gebruikte materialen.

We hopen hiermee bij te mogen dragen aan een geïnspireerde veertigdagentijd en een Nieuw Begin met Pasen. We vinden het plezierig om feedback te krijgen. Laat ons eens weten of en wat de bloemschikkingen u zeggen.

Namens de bloemengroep,

Aukje Jensma

Boekpresentatie en lezing over kruiswegstaties

Op 20 maart presenteert Herman Schimmel zijn boek *Kruiswegstaties in Overbetuwe en Lent* en geeft hij een lezing over de door hem gefotografeerde kruiswegstaties in de kerken van de voormalige Sint Benedictusparochie. De bijeenkomst vindt plaats in Herberg de Aandacht in Heteren en begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.



Kruiswegstaties in Overbetuwe en Lent

Veel mensen hebben sterke en emotionele herinneringen aan de ruimte waar zij als kind hun eerste communie deden, waar ze trouwden en hun kinderen werden gedoopt. Vroeger was die kerk dagelijks open en kon je er even tot jezelf komen. Dat kan nu niet overal meer. Mede om enkele beelden uit die prachtige kerkgebouwen voor de toekomst te bewaren, maakte Herman Schimmel een impressie van alle kruiswegstaties uit de acht kerken van de voormalige Benedictusparochie (gemeente Overbetuwe en een deel van Nederbetuwe en Nijmegen), nu onderdeel van de H. Maria Magdalenaparochie. De avond wordt muzikaal omlijst door sopraan Emy Klomp, begeleid door Denise Jonker op orgel en piano. In de sfeervolle akoestiek van de Heterense kerk zullen zij religieuze en wereldlijke liederen ten gehore brengen.

Na afloop van de presentatie is er voor de aanwezigen een hapje en een drankje en zijn zij in de gelegenheid het boek te kopen en te laten signeren. De toegang is gratis. Wel graag opgeven bij het secretariaat van: Herberg De Aandacht, Kerkplein 1, pastorie, Heteren. herbergdeaandacht@gmail.com of 06-33331746
www.herbergdeaandacht.nl

Collecten opbrengst en verdeling

December

Diaconie/Plattelandsontwikkeling		
Moldavië	€.	1789,48
Kerk		1359,35
Kinderkerk		74,66
2 dec. Kerstdiner alleenstaanden		215,38
9 dec. Dag van de rechten van de mens /Amnesty		261,95
16 dec. Vluchtelingenwerk		
Elst Overbetuwe		169,81
23 dec. The Meeting		184,83
24 en 25 dec.		
Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar		1088,47
30 dec. Mercy Ships		184,52
31 dec. Onderhoud kerkgebouw		83,70
Uitvaartdiensten december		358,49
Totaal december	€.	5.770,64

Januari

Diaconie/Ruimte voor christenen in Pakistan	€.	668,28
Kerk		552,27
Kinderkerk		23,55
6 jan. Bloemenfonds		211,85
13 jan. Avondmaal/vakantie voor kinderen in armoede		156,76
20 jan. Kerktelefoon		135,15
27 jan. De Bijbel in 200 verhalen		152,37
Totaal januari	€.	1.900,23

Lucia Zoutman

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

20 februari - 15 mei 2019

Hanneke Muijs Hoksbergen

“Intrinsieke motivatie” - schilderijen



Op de zaterdagen 2 maart, 6 april, 4 mei van 13.30 - 16.30 uur en op zaterdag 13 april van 13.30 - 16.30 uur (Museumweek) is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl

www.hannekehoksbergen.nl



DAMASCUS HIPHOP



Jongerenfeest 12+



Ring Nijmegen

Zaterdag 30 maart 2019

Tijd: 20.00-22.30 (zaal open om 19.30)

Plaats: De Ruimte in Elst (St Maartensstraat 32b)

Toegang: gratis

Een feest *speciaal* voor jou!

(meer informatie in je hartbildd of bij de jeugdleiding van jouw kerk)

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense
Ram 30, 6662 CM Elst
tel.: 06-50237946
pgjeroense.elst@gmail.com

Ds. Dick Snijders
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst
tel.: 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsma
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere
archieff@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Jaco Schoenmaker, tel. 06-22969291
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017
diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: vacant
Secretaris: Marien van Wier, tel. 06-11539025
cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven
tel. 06 53365094
cbruning@upcmail.nl

JEUGDWERK

Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Bas Kampen, tel. 06-25560030
Sjors Wagemakers, tel. 06-50935994
jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, *carla@villalutra.nl*

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, *gvrijenhoef@gmail.com*

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET

Contact: Jetty Gaasbeek, tel. 377061
jewi@planet.nl of
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

ST. MAARTENSKERKKOOR

Contact: Marien van Wier
st.maartenskerkkoor@gmail.com

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536
ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

VERTROUWENSPERSONEN namens de classicale vergadering Nijmegen (PKN)

Dhr. A. Pen, tel. 024-6420895
Blauwe Hof 41.35, 6602 ZX Wijchen
a.pen.wijchen@hetnet.nl
Mevr. D. Burki-Wierenga, tel. 024-6452333
Ringlaan 76, 6602 EB Wijchen
c.burki@vkjprive.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 1050 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje Lindeboom, tel. 376978

Eventueel kunt u uw kopij inleveren op het kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het aprilnummer is:
zondag 17 maart vóór 18.00 uur.

(*onderweg@pg-elst.nl*)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 - 200 woorden

Hele kolom: 370 - 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte

minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur

ze met ondertitel naar *onderweg@pg-elst.nl*

Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

Het redactieteam bestaat uit:

Ina Schoenmaker, samenstelling en

lay-out (06-20670164)

Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en tekstredactie (376978)

Kees van Nes, algemene zaken

BLIJF IN CONTACT MET UW KERK !

Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven.

U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan

Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst.

MELDING VAN EEN VERANDERING

Hierbij geef ik de volgende wijziging door:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode / plaats:

Bovenstaand persoon gezin

gaat perverhuizen naar.....

adres:.....

postcode/woonplaats.....

Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven.

Bovenstaand persoon is

gehuwd d.d. met.....

geboortedatum kerkelijke gezindte.....

gescheiden d.d.

geboren d.d.

overleden d.d. Datum: Handtekening:.....

Melding ziekenhuisopname

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje aan het kerkelijk bureau sturen.

Op is /wordt opgenomen in het ziekenhuis(naam ziekenhuis)

De heer/mevrouw:

Adres: Woonplaats: