

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

40e jaargang nr. 5 • juni 2019

MEDITATIE

Uitblazen en aanblazen

De Geest van Christus vuurt ons aan. Het geluid van een storm en zichtbare vlammen boven de hoofden zijn de beelden daarvoor in het Bijbelboek Handelingen. De Geest van Christus is aanwezig overal om ons heen en ook in ons. In het hart is Hij te vinden.

Christus is zelf opgenomen in de hemel en zit aan de rechterhand van God, zeggen verschillende Bijbelteksten. De kerkvader Augustinus (354-430) heeft in een preek gezegd dat we ons daarom moeten richten op wat in de hemel is, niet op wat op de aarde is. Dat wil zeggen dat we ons richten op wat blijvend, duurzaam en eeuwig is, en niet op wat tijdelijk, stoffelijk en vergankelijk is. Het bijzondere is echter dat we het eerste vormgeven via het laatste. Het eeuwige beleven we in het tijdelijke, het geestelijke in het stoffelijke, het blijvende in het vergankelijke. 'Het goede nieuws is een kostbare schat. En ik ben de breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt', schrijft Paulus (2 Korintiërs 4:7).

Dat geeft me aanleiding om iets te vertellen over gebruiken rond de paaskaars. Het is nog niet zo lang dat ook in protestantse kerken een paaskaars wordt aangestoken. Er werden in protestantse kerken van calvinistische snit helemaal geen kaarsen aangestoken en er stonden ook geen beelden in de kerk. Het is bijzonder dat op de preekstoel die in 1953 in onze kerk is geplaatst, wel beelden staan. Maar die preekstoel is dan ook tweedehands; hij komt uit een kerk van Lutherse signatuur en lutheranen gaan daar ruimer mee om dan calvinisten. Die beelden zijn de vier evangelisten, te herkennen aan de symbolen die erbij staan: Matteüs - engel, Marcus - leeuw, Lucas - stier, Johannes - adelaar. Als schrijvers van de evangeliën staan ze symbool voor het evangelie zelf. Centraal in het evangelie staat Christus zelf en de vier beelden samen moeten we daarom verstaan als een verwijzing naar Christus. Het gaat blijkbaar ook Lutheranen te ver om Christus zelf af te beelden.

De grote liturgische veranderingen hebben voornamelijk plaatsgevonden na de invoering van het

Liedboek voor de Kerken in 1973. Meer aandacht voor het kerkelijk jaar; vieren van de Stille Week met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paas-nacht; kyrie en gloria in de dienst in plaats van de wetlezing; vierende teksten bij de sacramenten in plaats van het voorlezen van leerformulieren; veertigdagentijd in plaats van lijdenstijd; vieren van zondag voleinding. En het aansteken van de paaskaars. Met al die veranderingen sluiten we als Nederlandse calvinistische protestanten liturgisch meer aan bij de wereld-oecumene zowel naar protestantse (Anglicaans, Luthers) als katholieke (Rooms-Katholiek, Oudkatholiek) richting.

Er is echter een verschil in het gebruik van de paaskaars. In protestantse kerken brandt de paaskaars het hele jaar door tot witte donderdag of goede vrijdag. Dan wordt hij uitgeblazen. En in de paasnacht wordt de nieuwe paaskaars brandend binnengebracht. Elke zondag brandt de paaskaars al als de gemeente binnenkomt. Aan de paaskaars worden alle andere kaarsen (licht dat meegaat naar de kinderkerk, de doopkaarsen, trouwkaarsen) aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de paaskaars gedoofd.

In de Rooms-Katholieke en Oudkatholieke Kerk wordt de paaskaars na het pinksterfeest gedoofd. Daarmee wordt benadrukt dat Christus ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar zijn Geest heeft gezonden opdat de gemeente zelf drager van het licht van Christus zal zijn. De kaars wordt uitgeblazen, omdat wijzelf worden aangeblazen. Het symbool wordt overbodig door de nieuwe werkelijkheid. Jezus zei: 'Denk aan de wind: Die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: Je weet niet waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. Want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld' (Johannes 3: 8 Bijbel in gewone taal).
ds. Dick Sniijders



KERKDIENTEN

zondag 2 juni

10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
doopviering
organist: D. Luijmes

12.00 uur KERK Orgelconcert

19.00 uur KERK Ds. T. Nielen
Ademviering
organist: IJ. ter Haar

Zondag 9 juni Pinksteren

10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
Ds. D.J.A. Sniijders
m.m.v. G-noot
organist: D. Luijmes

10.15 uur TERTZIO Ds. A. Jensma
organist: D. Jonkers

Zondag 16 juni Zondag Trinitatis

10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma

Zondag 23 juni

10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
12+ groep overstap kinderkerk
basiscatechese
organist: D. Luijmes

10.15 uur TERTZIO Ds. E. Tuinstra
organist: M. de Does

Zondag 30 juni

10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
m.m.v. ZWO
organist: D. Luijmes

10.15 uur TERTZIO Ds. A. Jensma
organist: P. de Leeuw

Zondag 7 juli

10.00 uur KERK Ds. J. Franken
organist: IJ. ter Haar

12.00 uur KERK Orgelconcert

Bijbelleesrooster juni 2019

2 juni Spreuken 6:20-35
9 juni Handelingen 2:1-13
16 juni Handelingen 4:13-22
23 juni Lucas 8:26-39
30 juni Lucas 9:51-62
7 juli Lucas 10:1-16

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering 2 juni

Als je tijd neemt, staat de tijd een beetje stil. Zeker als je tijd neemt om zelf stil te worden. Een ademviering is een liturgisch avondgebed. We zingen, spreken, bidden, met rust en stilte. De viering heeft een meditatief karakter met elementen uit verschillende tradities. Sommige liederen worden veelvuldig herhaald gezongen zoals in de broedergemeenschap in Taizé, waardoor tekst en melodie deel van onszelf worden. Andere liederen zijn doorlopend met een aantal coupletten. Centraal in de viering is de stilte van twaalf minuten. De voorganger in deze viering is ds. Trijnie Nielen. De viering begint om 19.00 uur in de Grote Kerk. De eerstvolgende ademviering zal zijn op zondag 1 september.

ds. Dick Sniijders

Overstapviering 23 juni

De oudste kinderen van de basiscatechese en de kinderkerk zullen in deze dienst de overstap maken van het kinderwerk naar het jeugdwerk van The Meeting. Heel het weekend staat voor hen al in het teken van deze overstap. Ze maken kennis met The Meeting en ze worden uitgenodigd om mee te gaan naar het zeilkamp. Het is aan de gemeente om in deze viering de overstap van deze jonge mensen tot een feest te maken. De kinderen zijn zich al aan het voorbereiden.

ds. Dick Sniijders

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN MEI 2019

elke werkdag 9.00 uur De Ruimte	Morgengebed info: Dick Sniijders
elke maandagavond 18.30-19.30 uur De Ruimte	Kring Hebreeuws info: Nel Pieper
elke woensdagmorgen 9.30-12.00 uur De Ruimte	Crea(t)uur info: Mien Floors
elke donderdagavond 18.00-19.30 uur De Ruimte	Eten en ontmoeten Info: Dick Sniijders
19.45-22.00 uur Onder de Toren	Sint Maartenskerkkoor info: Marien van Wier
elke vrijdagmorgen 10.00-11.00 uur De Ruimte	De Stamtafel actueel info: Jeroen Jeroense
vrijdag 7 juni 13.00 uur De Ruimte	Ruimtwandeling info: Jeroen Jeroense
maandag 17 juni 19.30-21.30 uur De Hoeksteen	Paulusreis info: Janine Kallen
donderdag 20 juni 12.00-13.00 uur De Ruimte	Zinnige lunch info: Jeroen Jeroense
maandag 24 juni 14.30-16.00 uur De Ruimte	Spelletjesmiddag info: Djoke Schotman
20.15-21.15 uur De Ruimte daarna Kerk	Christelijke meditatie info: Dick Sniijders

Voor een toelichting van de activiteiten kunt u de website raadplegen www.pg-elst.nl of het boekje *Leren en inspireren 2018-2019*

Eten en ontmoeten

Eten wat de pot schaft. Altijd lekker en gezellig. Ruimte genoeg om aan te schuiven. Iedereen wil eten met vrienden. Nu kan het er zomaar van komen! Elke donderdag om 18.00 in De Ruimte. Je bord staat klaar. Laat wel voor 12.00 uur op de woensdag voor de donderdag dat je mee wilt eten bij het kerkelijk bureau even weten dat je komt. Na afloop gaat er een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage. Deze activiteit gaat ook in de zomer gewoon door.
ds. Dick Sniijders



Christelijke meditatie

Mediteren is bidden zonder woorden. Christelijke meditatie betekent dat we het vertrekpunt en het doel christelijk invullen, in openheid voor de Geest van God.

We verzamelen tussen 20.15 en 20.30 uur in De Ruimte, drinken daar een kopje thee of koffie en gaan om 20.30 uur naar de Grote Kerk om in het koor van de kerk te mediteren. De kachel is uit, er brandt innerlijk vuur, maar het kan toch goed zijn om warme sokken of een deken mee te nemen. Datum: 24 juni. In de maanden juli en augustus zijn er geen meditaties. Deze beginnen weer in september.
ds. Dick Sniijders

Brochure Leren & Inspireren 2019-2020 in voorbereiding

De zomer nadert met rasse schreden. Vanaf begin september start er weer een activiteitenprogramma op het gebied van spiritualiteit, geloof en zingeving, film en ontmoeting. In de brochure Leren & Inspireren worden alle activiteiten met naam en toenaam genoemd. De voorbereidingen voor de brochure zijn inmiddels in gang gezet. De medewerkers aan de programmaonderdelen van het seizoen 2018-2019 hebben eind mei een mail ontvangen met een toelichting op de planning voor het seizoen 2019-2020. Hebt u ook een idee voor een activiteit in gedachten, neem dan vóór 15 juni contact op met Dick Sniijders tel: 06-1992034. Hij stuurt u dan alsnog informatie op. De deadline voor de kopij is vrijdag 5 juli.

Kees van Nes

UIT DE GEMEENTE

In memoriam mevrouw C.H. Wien - Paul

Op 1 mei is overleden mevrouw Cornelia Hendrika Wien-Paul, in de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde in het woonzorgcentrum Tertzio. Mevrouw Wien is geboren in een gezin met acht kinderen. Altijd heeft ze mensen om zich heen gehad. Haar leven verliep zonder uitgesproken hoogte- en dieptepunten. Ze was er voor haar man, haar zoon en de kleinkinderen met hun partners en de achterkleinkinderen. Daarop was haar aandacht gericht en op de contacten met de mensen om haar heen. Toen haar man in 2002 overleed, bleek na korte tijd dat zij niet alleen kon zijn. Ze is daarom in Tertzio komen wonen. Vaak was ze daar op de gang te vinden in een van de zitjes, pratend met haar medebewoners.

De uitvaartdienst op 8 mei in het crematorium Beuningen was ingericht naar de liturgie van de uitvaart van haar man. We lazen Prediker 3: 1-14. De overdenking was echter naar aanleiding van haar trouwtekst uit Psalm 84: 6: 'Gelukkig zijn de mensen die in U, God, hun sterkte vinden, Uw wegen zijn in hun hart.' Een trouwdienst is natuurlijk iets anders dan een afscheidsdienst. En toch kunnen er dezelfde woorden klinken. Bij huwelijk en bij afscheid bezinnen we ons op wat wezenlijk is voor het leven, voor het samenleven en daarna. De dichter van Psalm 84 verplaatst de aandacht naar een derde, naar God. We wensden mevrouw Wien toe dat zij die kracht van God ervaart, dat ze op de goede weg is ook nu ze is gestorven en dat ze gedragen en opgevangen wordt.

Haar zoon Jan met zijn vrouw Ria, de kleinkinderen Jaco en Hanneke, Bas en Nancy, de achterkleinkinderen Jay, Julian, Teun, Thijmen en Pepijn wensden we de kracht toe om het verlies te dragen.

ds. Dick Snijders



In memoriam An Kimmel - Mast

* Strijen, 7 juni 1943 † Rozendaal, 12 mei 2019

Al een paar maanden voelde An zich niet 100 procent. De klachten werden erger, maar ze had zich voorgenomen om met dochter Saskia een bruiloft bij te wonen in Bosnië eind april en dus vloog ze daarnaartoe. Thuisgekomen ging ze naar de huisarts die haar doorstuurde naar ziekenhuis Rijnstate. Daar hoorde ze de diagnose: acute leukemie. Een ongeneselijke ziekte, die haar snel zou vellen. Dat geschiedde ook en op 12 mei stierf ze.

Tussen Martha en Maria, twee vrouwen bij Jezus, heeft zich het leven van An Kimmel afgespeeld. Als Martha hebben tal van mensen haar leren kennen. Met een ongekeerde energie en helderheid stond ze in het leven en gaf graag de koers aan hoe te handelen. Daar was ze volstrekt zeker van en duidelijk over. Met een feilloos innerlijk kompas pakte ze alles wat op haar weg kwam, met grote voortvarendheid, aan. Gevraagd en ongevraagd advies gaf ze. Vaak stemde je in met haar visie, maar soms ook niet. Dat gaf spanning en meestal moest je na enige tijd vaststellen dat ze toch gelijk had gehad.

Een categorie apart was de grote groep mensen die op haar weg kwam en die haar hulp wel kon gebruiken. Ze had een groot hart en een tomeloze energie. Natuurlijk stond ze haar familie bij, maar ook tal van anderen. En ze had een zwak voor mensen die geconfronteerd werden met onrecht. Dan stond ze pal naast hen en kon niet begrijpen dat mensen een andere keuze maakten.

Als Maria ontmoette je een heel andere An. Die An werd zichtbaar in de keuze van de liederen die ze had aangegeven voor de afscheidsdienst. Bij die liederen zat ze als Maria zwiingend, vol overgave aan de voeten van Jezus. Woorden en muziek vertolkten haar vertrouwen in God, die haar in zijn schaduw liet wonen en zijn vleugels van genade beschermend om haar heen legde, psalm 91. An was een vrouw, die zich woordeloos opgenomen wist in de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Een vrome vrouw, die leefde van het geheim van geloof en vertrouwen.

Zo heeft ze in het leven gestaan: heel dicht bij God en heel dicht bij mensen. De Vader van alle barmhartigheid zij haar directe familie en allen die van haar hebben gehouden nabij in het verdriet om die lege plek naast hen.

Ds. Henk J.C. van Es

Bedankt

Beste mensen,

In afwachting van een bypassoperatie of dotter behandeling werden de klachten zo heftig dat we 112 moesten bellen. Met een snel en deskundig ziekenvervoer word je de eerste hulp van het ziekenhuis in gereden, het geeft rust en vertrouwen dat je in deskundige handen bent. Nu de dotterbehandelingen er op zitten kan ik gaan werken een herstel en conditie opbouw.

Met dankbare verbazing kwam er een hartverwarmende stroom van meeleven vanuit onze geloofsgemeenschap, vrienden en burens naar ons toe, een stroom van kaarten (meer dan 70 stuks) brieven, bloemen, aanbod van vervoersmiddelen met chauffeur. Dankbaar en verlegen zeggen wij jullie, dank jullie wel!

Janny en Jan Koopman

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 2 juni hoopt mevrouw S. Weijers, 94 jaar te worden.

Op 15 juni hoopt mevrouw F. Doeleman, 93 jaar te worden.

Op 22 juni hoopt de heer A. Pols, 92 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.

Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.



OMZIEEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjgjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

KERKENRAAD

KERKRENTMEESTERS

Werk aan De Grote Kerk

Werkgroep Kerk

Met alle beschikbare input die recent en langer geleden is geleverd, is de werkgroep 'Kerk' van start gegaan. Vragen als 'hoe ziet een kerkdienst eruit in 2030, of verder weg, in 2050' en 'wat moeten we doen om als kerk bij de tijd te blijven zonder onze afkomst en tradities te vergeten' worden uitgebreid besproken. We moeten ergens mee beginnen, en dat is voor de een even slikken en voor de ander vanzelfsprekend. Best lastig, maar ook een eer om te mogen doen voor de mooie gemeenschap die we in Elst kennen. We hopen rond de zomer met de eerste ideeën te komen.

Namens de werkgroep 'Kerk',

IJsbrand ter Haar

DIACONIE

Lopen voor vluchtelingen.

Wij vinden een dak boven ons hoofd heel normaal. Voor miljoenen mensen in deze wereld is dat niet normaal. Door oorlog, natuurrampen, vervolging of andere redenen zien mensen zich genoodzaakt hun huis, hun spullen en de dierbare plak waar ze wonen, achter zich te laten en te vluchten naar een betere plek.

In de nacht van zaterdag 15 juni op zondag 16 juni lopen wij als team Onderweg in de nacht nog heel veel andere mensen van Nijmegen naar Arnhem (40 km). We starten 's nachts om 12.00 uur en zullen ergens tussen 8.00 en 10.00 uur in de morgen aankomen.



Graag breng wij deze actie onder de aandacht om een financiële bijdrage te leveren. Wij hopen samen een mooi bedrag op te halen voor Stichting Vluchteling, zodat zij veel vluchtelingen kunnen helpen.

Team Onderweg in de nacht



Textiel is geen afval

Maarten van Rensen, salesmanager van Curitas, dat de kledingcontainers in Elst beheert (ook die van de spijkerbroekenactie) hield op 30 april een boeiende presentatie in De Ruimte. In 2016 gooiden we in Nederland 14 kilo textiel weg per persoon. Vier kilo (31 %) werd gescheiden ingezameld. Dat betekent dat 69% wordt weggegooid en voornamelijk verbrand. Dat is erg jammer, want één kilo textiel veroorzaakt bij verbranding 3,43 kilo CO2. Verder is van alle afgedankte textiel slechts een kwart onbruikbaar, waardoor het verbrand wordt.

Ingezameld textiel (naast kleding ook bedden-goed en knuffels en nog veel meer) wordt gesorteerd en zo'n 60% daarvan kan gewoon weer hergebruikt worden. Het wordt verkocht aan handelaren die het in armere landen verkopen. Textiel wordt als afval beschouwd en kan daarom niet gratis uitgevoerd worden. Mensen in bijvoorbeeld Afrika lopen dus niet gratis in onze tweedehands kleding. Zij moeten er ook voor betalen. Anders zou onze gedumpte kleding de kledingmarkt daar verstoren. 19% van het ingezamelde textiel wordt gebruikt om bijvoorbeeld poetslapen mee te maken, dan zijn er nog alternatieve toepassingen (bijvoorbeeld isolatiemateriaal) en slechts 8 % van het ingezamelde wordt verbrand (dat is 2% van alle weggegooid textiel).

Als de economie groeit kopen we wel meer kleding, maar vaak van mindere kwaliteit. Om de kledinginzameling (maar ook het milieu) te helpen doen we er goed aan om bewust onze kleding te kopen, niet te veel of te vaak, maar



liefst minder en dan van goede kwaliteit. Doet u uw kleding toch weg geef het dan mee aan de huis-aan-huis-inzamelingsacties of breng het naar een kledingcontainer. Dan kunnen er goede dingen mee gedaan worden.

Bert Wolters, (thema)daken duurzaamheid Protestantse Gemeente Elst

Duurzaamheidstip:

Koop niet te veel kleding, maar liefst van goede kwaliteit. Reacties en meer tips graag naar woltersbw@gmail.com

DIACONIECOLLECTE JUNI 2019

Stichting Kruispunt Nijmegen

Met Het Kruispunt Nijmegen, meer de pastorale kant voor de daklozen, gericht op levensvragen, hebben we geen officiële binding, maar wel een goede samenwerking. Het Kruispunt Nijmegen biedt (voormalig) dak- en thuisloze mensen een gastvrije en veilige ruimte om zich even thuis te voelen. Een bevlogen groep vrijwilligers begeleidt wekelijks verschillende activiteiten, waarbij een niet-oordelende houding en het bieden van een luisterend oor centraal staan. Om de veertien dagen is er in de Titus Brandsmakapel een open, laagdrempelige viering. Ook datgene waarvoor Het Kruispunt in 1998 is opgericht – het bieden van een waardige uitvaart voor mensen van de straat – behoort nog steeds tot de kerntaken van de stichting. Paul Oosterhof is de geestelijk verzorger.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN JUNI 2019

2 juni Kinderkerk

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. We collecteren deze keer voor de kinderkerk.

Elke zondag is er voor de kinderen van 4 -12 jaar kinderkerk. De kinderen leren op een leuke en inspirerende wijze bezig te zijn met het geloof. Centraal staan de thema's;

- ons geloof in God en de mensen
- het Boek en de verhalen
- hoe leef je (normen en waarden)

9 juni Pinksterzendingscollecte: De Bijbel voor iedereen!

De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.



Op 19 mei hebben we tijdens het gesprek met Anja van Open Doors gehoord dat ook de Christenen in China het moeilijk hebben. Zij kunnen niet altijd openlijk hun geloof belijden. Nadat we het verhaal van Anja gehoord hebben, willen we u vragen om deze onderdrukte Christenen extra te steunen.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Pinksterzending.

16 juni Nacht van de vluchteling

De Nacht van de Vluchteling vindt plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld Vluchtelingendag (20 juni), in de nacht van zaterdag 15 juni. Het startschot klinkt stipt middernacht op zondag 16 juni op vier startlocaties; Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Vanuit onze gemeente doet ook een groep mee. Zij lopen 40 kilometer vanuit Nijmegen en doen er gemiddeld 8 tot 9 uur over. Zondagochtend finishen zij in Arnhem. Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio.

De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen wereldwijd. De uitgangscollecte is bestemd voor deze stichting.

23 juni Overstapviering

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. We collecteren deze keer voor het mede mogelijk maken van het overstapweekend. Op zaterdag worden de kinderen wegwijs gemaakt in 'The Meeting', door de jongeren van 'The Meeting'. Op zondag volgt het overstapmoment tijdens de viering. Kinderen ontvangen als afscheid van de kinderkerk en basiscatechese een tasje met onder andere een bijbel als aandenken.

30 juni ZWO Oekraïne

Oekraïne is sinds 1991 onafhankelijk, maar op politiek gebied is het al decennia onrustig. In het oosten van het land wil een deel van de bevolking bij Rusland horen. Hierdoor zijn het Oekraïense leger en de door Rusland gesteunde separatisten in gevecht. Op een groot aantal plekken in Oekraïne leven veel mensen onder erg moeilijke omstandigheden.

Dorcas helpt op 3 manieren:

Omzien naar ouderen

Opzetten van netwerken, zodat de gemeenschap de zorg voor ouderen op zich kan nemen. Ook wordt concrete hulp geboden om armoede onder ouderen te verminderen.

Ondernemerschap

Mensen worden getraind en gemotiveerd om zelfvoorzienend te worden in de landbouw. Dan hoeven zij niet meer weg te trekken en blijven families bij elkaar.

Noodhulp

Kwetsbare mensen die dicht bij de gevechtsgebieden wonen ontvangen humanitaire hulp.

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 13.30 – 16.30 uur.

Om 14.30 uur is er een rondleiding (kosten € 3,- per persoon).

Andere afspraken via de koster.



COLUMN

Verwongen verkeersgedrag

In de openingszin van mijn vorige column liet ik terloops het woord 'lintjesregen' vallen. Eigenlijk quasi terloops, want toen ik die zin schreef wist ik al op wie die regen zou neerdruppelen en onze inmiddels gedecoreerde gemeenteleden uiteraard nog niet. Maar nog veel leuker was dat degene die altijd als eerste mijn tekst onder ogen krijgt een van de gedecoreerden zelf zou worden, Onderweg-redacteur Ina Schoenmaker. En ik wist dat zij er op het moment van lezen van overtuigd zou zijn dat het Zijne Majesteit heel iemand anders had behaagd. Dus wat uiteindelijk gebeurde, een volstrekt verraste Ina - maar natuurlijk ook Ottje en Arjen Faber - had ik al meegemaakt voordat het feitelijk plaatsvond. Eigenlijk is een column schrijven dus veel leuker dan een column lezen.

Maar nu u hier bent aangeland, hoop ik dat u toch even verder leest. Dan kan ik de rest van de 685 woorden gebruiken om u deelgenoot te maken van een bij mij steeds terugkerend gedachtespinsel. Samen met mijn medepelgrims - waarover volgende maand meer - fiets ik vaak langs 's herenwegen. We fietsen meestal iets sneller dan de anderen waarmee wij de openbare ruimte delen. Nederlanders hebben de gewoonte om naast elkaar te fietsen, dus om hen te kunnen passeren moet ik de aandacht zien te trekken. Eerst moet ik binnen gehoorsafstand komen. Mijn ongeduld leidt ertoe dat ik meestal te vroeg bel. Dat doe ik dan nog maar een keer. Een van de twee fietsers kijkt uiteindelijk om en denkt bij zichzelf: hé, een fietser die erlangs wil. Vervolgens start hij een conversatie met zijn buurvrouw over de vraag wie versnelt en wie inhoudt, om na enige aarzeling en wat echtelijk gesputter uiteindelijk achter elkaar te eindigen. Tegen de tijd dat de beslissing is genomen en uitgevoerd, sta ik bijna stil. In het voorbijrijden bedank ik hen hartelijk - niet eens cynisch - en meld ik hoeveel fietsers zij nog meer kunnen verwachten. Netjes toch? Wel een geluk voor hen dat mijn grimas achter een donkere zonnebril schuilgaat.

Helaas gaat het zo niet altijd. Claxons zijn in Nederland vooral bedoeld om medeweggebruikers te waarschuwen. Dacht ik. Volstaan zou dus kunnen worden met een bescheiden 'tuut' als er gevaar dreigt. Maar in veruit de meeste gevallen hoor ik tegenwoordig **TUUUUUUUUUT!!!**, al dan niet tweetonig. Wat ik hoor is niet een vriendelijke waarschuwing, maar een heftige uiting van boosheid, frustratie en zelfs agressie. Eigenlijk veel erger dan loslopende honden en openzwaaiende portieren. En helaas beperkt dat gedrag zich niet tot het verkeer op de weg. Het hoort kennelijk bij het hedendaags intermenselijk verkeer: een tijd waarin oordelen worden geveld zonder voorafgaand gesprek, waarin gemakkelijk wordt uitgegaan van verkeerde intenties van de ander, waarin meningen tot feiten worden verheven, waarin mensen worden weggezet omdat ze bij de verkeerde groep horen, waarin fatsoenlijke omgangsvormen niet altijd meer vanzelfsprekend zijn. Het spaart natuurlijk ook wel kostbare denk-, lees-, luister- en gesprekstijd uit als je je baseert op logisch klinkende vooroordelen, en het helpt als je merkt dat je daar niet alleen in staat. Dan hoeft je veel minder met anderen rekening te houden en houdt je meer tijd over om 'leuke' dingen te doen en het lekker eens te zijn mensen die er net zo over 'denken'. Met zo'n houding bevinden we ons bovendien in goed gezelschap, want in de ogen van sommige vooraanstaande leiders is liegen en bedriegen immers een legitieme manier om je af te zetten tegen anderen. Toch?

Onlangs viel mijn oog op het prikbord van een collega. Daarop staat: 'Everyone is struggling his own battle, so always be friendly', vrij vertaald: 'wees altijd vriendelijk, want je kunt nooit weten waarmee de ander te kampen heeft'. Je kunt het ook interpreteren als 'ga altijd uit van de goede intenties van de ander, zelfs al strijkt zijn gedrag je tegen de haren in'. Naar mijn bescheiden mening is dit het enige model om vredig en verdraagzaam samen te kunnen leven. Thuis, in werk en in kerk. Dáárom verdienen mensen die in stilte het goede doen een koninklijk lintje.

Peter de Leeuwerk

JEUGD

CRÈCHE

Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar) van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Cupcakes

Op 12 mei hebben we met de Kinderkerk cupcakes versierd en verkocht voor het goede doel. Wat fijn dat zoveel gemeenteleden cakejes van ons kochten! Hartelijk dank voor uw bijdrage. We hebben het mooie bedrag opgehaald van €115,80 euro voor het Ronald McDonalds Kinderfonds. Met het geld worden zieke kinderen en hun familie geholpen.



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkst.nl
Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl

Terugkijkend op april en mei

Meetkringen

In mei zijn we gestart met de inloop. Jonge en oude tieners mogen komen tussen 18.30 en 20.30 uur. De sfeer is gemoedelijk. Samen wat drinken, spelletjes spelen en kletsen. Op dit moment zijn de examens bezig, erg spannend.

Activiteiten

Zaterdag 20 april hebben we samen de Paasviering gehad. Zoals diegene weten die aanwezig waren in de kerk hebben verschillende tieners een bijdrage geleverd. Erg knap hoe ze voor de gemeente staan en zich weten te presenteren. Het was een mooie dienst waarbij wij mogen weten dat de dood niet het laatste woord heeft en Jezus leeft!

Na de dienst werd het vuur vanuit de kerk meegenomen met fakkels naar familie van Middelkoop. Daarmee hebben we het paasvuur



aangestoken. Toen de hoogste vlammen weg waren werden aan lange stokken broodjes gebakken. Het was erg gezellig. De opkomst was hoog. Van jonge tieners tot oude bekenden waren aanwezig. Fijn dat het door kon gaan ondanks de droogte.



Wat gebeurt er in juni?

Meetkringen

Na de meivakantie komen we elke woensdag nog bij elkaar tijdens de 'inloop'. Er kan worden gekletst en er worden spelletjes gespeeld. Zo blijven wij elkaar ontmoeten. Leeftijd 12-14 jaar en leeftijd 15+ gezamenlijk elke woensdag van 18.30 tot 20.30 uur.

Activiteiten

In de maand juni maken we kennis met kinderen die de overstap maken van groep 8 naar de Meeting. Zaterdag 22 juni worden ze uitgenodigd voor 'Meet The Meeting'. We willen de kinderen iets laten proeven van de gezelligheid en de groep waar ze bij mogen horen. Zondag 23 juni is de overstapviering.

Ook dit jaar is er weer een afsluiting van het seizoen. De BBQ wordt gehouden zaterdag 29 juni. Dan gaan we terugkijken op het seizoen en nemen we afscheid van sommige vrijwilligers. We laden ons nog even op voor de Vierdaagse en gaan daarna de zomervakantie in. Week 32, 33 en 34 heb ik vakantie.

Vrijwilligers gezocht voor het helpen organiseren van de Vierdaagse!

Op dinsdag 16 juli komen de wandelaars door Elst. Wij willen behalve geld inzamelen ook een rustpunt bieden waar de wandelaars op adem kunnen komen. We willen de kerk zichtbaar maken. Wilt u komen helpen dan kunt u zich melden bij mij: jjw@jeugdwerkpgelst.nl of via Whatsapp op mijn nummer 06-12672143. In De Ruimte hangt aan het mededingenbord ook nog een lijst waarop u zich kunt inschrijven. Ik hoop dat er veel gemeenteleden een steentje willen bijdragen!



*Met vriendelijke groet,
Frans Brandenburg*

Zeilkamp

Ieder jaar wordt het Meetingseizoen op een onvergetelijke manier geopend. Dit doen we tijdens het zeilkamp, dat dit jaar plaats vindt op 6,7 en 8 september 2019! Jongeren van 12 t/m 17 jaar zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor het zeilkamp met als thema: The Meeting goes Mexico!

Wil jij dit ook niet missen en dit jaar (weer) mee op zeilkamp? Meld je dan vóór 23 juni aan via het volgende e-mail adres: zeilkamp@jeugdwerkpgelst.nl



Vermeld in de e-mail je:

- Naam
- Geboortedatum
- Telefoonnummer van je ouders
- Je eigen mobiele nummer
- E-mailadres waarop je informatie ontvangt & het e-mailadres van je ouders
- Eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld medicijnen of allergie)

Als de deadline van 23 juni verstreken is, krijg je meer informatie over de betaling (dit fantastische zeilkamp kost slechts €65,- per persoon), de vertrektijden en wat je mee moet nemen! Wees er snel bij want vol=vol!
Hebben jij of je ouders nog vragen?
Bel dan gerust met Fleur (06-31583979)!

Wij kijken er naar uit en zien graag je aanmelding tegemoet!
Groetjes van de zeilkampcommissie,
Fleur, Marijke, Jelle, Sophie, Thijs en Hannah

Afscheid van The Meeting

Hallo allemaal,

Na een paar seizoenen de jongeren van de Meetkringen te hebben geleid, neem ik met pijn in mijn hart afscheid van deze gezellige uurtjes. Heb in deze uurtjes met de jongens en de meiden gezellige momenten mogen delen en veel gelachen. We hebben veel mooie gesprekken gehad. Het is een mooie manier geweest om de jongeren te leren kennen. En te weten te komen wat hen bezighoudt in deze tijd. Samen eten en koken voor de mensen op de donderdagavond bij eten en ontmoeten, is altijd met veel plezier gedaan. Het meehelpen bij de Dag van Elst, de kans voor leuke ontmoetingen.

De reden waarom ik ben begonnen met de jeugd is dat ik vind dat de jeugd de toekomst is. En de tekst Math: 18: 1-5 in mijn achterhoofd. Het moment dat ds. Jeroen een oproep deed in de Ruimte, kon ik alleen maar mijn vinger op steken en dacht; één uurtje in de week is het minste wat ik kan doen. En het is nog leuk ook. Er is ook echt dringend nieuwe begeleiding nodig bij de Meetkring voor de jongeren van 12-14 jaar en van de 15 -17 jaar en de 17-plussers. Samen met ds. Dick en Frans ga je de jeugd in onze gemeente een plek geven waar we elkaar kunnen ontmoeten. De Ruimte is er, ook voor onze jongeren.

Groetjes Ankie Vels-Nanere

Mocht je vragen hebben over het begeleiden van één van de Meetkringen dan kun je contact opnemen met Frans Brandenburg, e-mailadres jjw@jeugdwerkpgelst.nl

***DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...***

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING



Hé, die ken ik!

DIVERSEN

Orgels Grote kerk Elst

Onder deze titel is ter gelegenheid van de ingebruikname van het Walker-koororgel een boekje verschenen over de geschiedenis van de orgels in de Grote Kerk te Elst.



Het eerste hoofdstuk is gewijd aan deze eeuwen-oude heilige plaats zelf, te beginnen met de bouw van een kleine zaalkerk in de 8e eeuw op de restanten van twee Romeinse tempels. Deze kerk groeide uit tot de kerk die we vandaag de dag kennen en zoals die ontstond rond het jaar 1450. Ook de trieste geschiedenis van het gebouw in de Tweede Wereldoorlog wordt niet vergeten, waarbij indringende foto's de lezer met de neus op de tragische feiten drukken. Genoeg aandacht ook voor de jaren na de oorlog, waarin opgravingen werden verricht en de kerk kon worden herbouwd. Uit die tijd stamt ook het huidige grote Van Leeuwen-orgel, waarvan het front werd ontworpen door G. Pothoven, de architect die de wederopbouw van de kerk gestalte gaf; dit vormt met het interieur een mooi voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden en dat niet verder aangetast mag worden.

De geschiedenis van de orgels begint als de kerk nog in roomse handen is, namelijk in 1555, wanneer de opdracht voor de bouw van een orgel wordt gegeven aan Johan Noster uit Nijmegen. Dit instrument is na de Reformatie hoogstwaarschijnlijk in onbruik geraakt. Pas in 1766 is er sprake van een volgend orgel, gebouwd door vader en zoon Van Eijsdock uit 's-Hertogenbosch. Het daaropvolgende orgel is dat van C.G.F. Witte, in gebruik genomen in 1869. Op 75-jarige leeftijd is dit orgel door oorlogsgeweld samen met het kerkgebouw ten onder gegaan. Foto's van dit orgel zijn helaas niet bekend, maar wel is er in dit boekje een officiële tekening van opgenomen. Wat betreft de klank moet het erg veel overeenkomst hebben gehad met het Witte-orgel in de Utrechtse Janskerk.



Via een uitgebreide beschrijving van het Van Leeuwen-orgel, vergezeld van de volledige dispositie, brengt dit boekje de lezer bij de twee koororgels van de Grote Kerk, te beginnen bij het Walcker-orgel uit 1967. Voor veel kerk-gangers is dit bescheiden instrument een vast gegeven in de kerk, ze zijn er als het ware mee opgegroeid. Dat geldt zeker voor de leden van het Hervormd Kerkkoor, het latere Sint-Maartenskerkkoor. De laatste jaren bleek het instrument echter té bescheiden te zijn, te weinig mogelijkheden te hebben voor de nieuwe vormen van viering, waarbij koorzang een belangrijke plaats is gaan innemen, zodat besloten werd op zoek te gaan naar een vervanger. Die werd gevonden in een historisch instrument, dat in 1877 was gebouwd door J.W. Walker & Sons te Londen voor St John the Baptist's Church in Winchester. Deze bijzondere kerk, in oorsprong daterend uit de 12e eeuw, blijft in het boekje niet onbesproken. Het



genoemde orgel is door orgelrestaurateur Feenstra uit Grootegast geheel gerestaureerd en met twee registers uitgebreid; ook is het voorzien van een geheel nieuwe eikenhouten kast, in stijl met de architectuur van de kerk. Dit orgel is op Eerste Paasdag 2019 kerkelijk in gebruik genomen en op Tweede Paasdag met een feestelijk concert officieel aan het College van Kerkrentmeesters overgedragen.

Het boekje telt 64 pagina's op A5-formaat, bevat 106 afbeeldingen en is geheel in full-colour. Er liggen enkele boekjes op het tafeltje bij de uitgang van de kerk, onder het orgelbalkon, en op een tafeltje in De Ruimte. Tegen betaling van € 5,00, te deponeren in het kistje, kunt u een exemplaar meenemen.

Carel van Gestel

Orgelconcertseizoen begint op zondag 2 juni

Zeker nu ook ons Walker-koororgel ter beschikking staat, was er voor Dirk Luijmes alle reden om een mooi en gevarieerd concertprogramma samen te stellen. We beginnen dit seizoen dan ook een maand eerder dan afgelopen jaren, te weten op zondag 2 juni. In de nieuwe reeks bijt een van onze huisorganisten het spits af: IJsbrand ter Haar. Dat doet hij niet alleen, maar samen met Christian Ansink, trombonist van Het Gelders Orkest. IJsbrand heeft een programma

gemaakt dat zich uitstekend leent voor ons nieuwe koororgel, inmiddels geroemd om zijn draagkracht en klankrijkdom. Er staan twee stukken op het programma, van Gustav Holst en Alexandre Guilmant, die speciaal voor orgel en trombone zijn geschreven. Het concert begint met een onvervalst Barok-werk, maar eindigt met een bijzondere bewerking van het overbekende Summertime van George Gershwin. Zoals altijd duurt het concert een uurtje en is de toegang gratis. Na afloop is er een collecte.



Christaan Ansink

Even vooruitkijkend naar de volgende concerten: op 7 juli speelt de Nijmeegse organist Cor van Wageningen, op 4 augustus Marcus Bergink en op 1 september onze eigen Dirk Luijmes. De concerten - tot november altijd op de eerste zondag van de maand, afgesloten met een traditioneel Kerstconcert op Tweede Kerstdag - beginnen om 12.00 uur.

Namens de Orgelstichting, Peter de Leeuwerk



Voor al uw vragen over
vrijwillige thuishulp en mantelzorg
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur.
TEL. 0481 - 350050
E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl



Een bijzondere plaats – waard om te bezoeken!

De plek van de Grote Kerk is misschien wel de meest bijzondere in Nederland.

Dat was niet of nauwelijks bekend totdat in september 1944, in de strijd voor de vrijheid, de kerk in vlammen opging. Bij opgravingen in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog werden overblijfselen van Middeleeuwse zaalkerken aangetroffen, zoals bij meer gotische kerken het geval was. Maar, en dat was onverwacht, er werden ook fundamenten gevonden van twee Romeinse tempels uit de 1e eeuw na Chr. De aanwezigheid van deze overblijfselen en het feit dat ze te bezoeken zijn, maakt deze plaats zo uniek.

Uit het archeologische onderzoek na de Tweede Wereldoorlog en uit aanvullende opgravingen zo'n 15 jaar geleden bleek dat voorafgaand aan de tempels, al voor onze jaartelling, deze hoge plek in het landschap ingericht was voor religieuze bijeenkomsten.

Zoals nu de kerktuin is omringd door een muur(tje) was deze pre-Romeinse, maar ook het Romeinse tempelterrein afgebakend door een omheining. Omdat hiervan maar kleine delen zijn blootgelegd is niet bekend hoe groot het terrein was en hoe hoog de omheining. Waarschijnlijk grensde de temenos (tempeltuin) in het noorden aan een waterloop die tot in de vroege middeleeuwen bestond.

Altijd al meer willen weten over die 'stenen onder de vloer' en over wat er met de kerk gebeurde in de Tweede Wereldoorlog? Of over bewoners van Elst die deze plek ook gebruikten voor hun religieuze bijeenkomsten? Wat de tempel(s) voor de Romeinen en Bataven betekende(n)? Of geïnteresseerd in het verhaal van christenen en Werenfried? Deze vragen komen aan bod in het verhaal dat ook deze zomer weer enthousiast wordt verteld door gidsen van de museumcommissie.

Het Tempel | Kerk Museum is van 6 juli t/m 29 september op zaterdagen en zondagen open van 13.30-16.30 uur, met een rondleiding om 14.30 uur.

Ook zijn er een aantal bijzondere activiteiten. Zo is er in juli een kleine expositie over Romeinse vrouwen en op een van de zaterdagen in deze maand zal een Romeinse bruiloft worden 'nagespeeld'. In september besteedt het museum aandacht aan de tol die Elst betaalde in de strijd voor de vrijheid. Centraal staan de gebeurtenissen in en om de kerk in en na september 1944. Ook daaraan wordt een tentoonstelling gewijd en op 28 september wordt er extra aandacht aan besteed.

Houd voor exacte data en meer details de Facebook-pagina en/of de website van het Tempel | Kerk Museum in de gaten!

Maarten van den Berg

EXPOSITIE 15 MEI - 21 AUGUSTUS 2019 'Zomer-expositie' - Kunstenaars Atelier 23

Op Atelier 23 werken kunstenaars die via een ongewone weg in de kunst zijn terechtgekomen en bevlogen zijn geraakt. De kunstenaars die bij Atelier 23 werken zijn net zo divers als het werk dat wordt gemaakt. De leeftijd ligt tussen 18 en 73 jaar; de een heeft kunstacademie gedaan, de ander komt als autodidact binnen. Iedereen die bij Atelier 23 werkt heeft een beperking, maar dat is niet het uitgangspunt. Talent en gedrevenheid zijn de bindende factoren voor deze hardwerkende groep.

Een aantal kunstenaars houdt regelmatig exposities en doet mee aan kunstbeurzen en wedstrijden. Er wordt in opdracht gewerkt, bijvoorbeeld voor portret. Daarnaast wordt er gekeken of kunst als middel kan worden ingezet



om tot persoonlijke doelen te komen, bijvoorbeeld het aanleren van werknemersvaardigheden. Bij Atelier 23 kunnen de kunstwerken worden gekocht en gehuurd. Atelier 23 doet ook regelmatig mee aan exposities en heeft verschillende opdrachten uitgevoerd. Atelier 23 is een onderdeel van Siza.

Kunstenaars van Atelier 23 laten tijdens deze 'Zomer-expositie' hun werk zien.

Wilt u vast kennismaken, kijk dan op de website: www.siza.nl/atelier23

Voor meer info: www.pg-elst.nl/kunstcommissie

Zaterdag 1 juni, 6 juli, 3 augustus van 13.30 - 16.30 uur en dinsdag 16 juli (Vierdaagse) van 8.00 - 12.30 uur is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

INGEKOMEN

Gospel Rhythm in concert!

Het Arnhemse gospelkoor Desire viert haar 30-jarig bestaan en pakt uit met een feestelijk gospelconcert op zaterdag 15 en op zondag 16 juni in de Diaconessenkerk te Arnhem. Het wordt een concert vol mooie gospelsongs waarin ook de Afrikaanse ritmes en klanken, de roots van gospel, voor het voetlicht worden gebracht. Kom en beleef samen met ons koor de vreugdevolle wereld van Gospel en Rhythm! Kaarten te bestellen via www.gospelkoordesire.nl

Braille bijbelboeken voor Angola

Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen en leven uit de Bijbel. Zelf de Bijbel lezen is een diepgewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet. Het Nederlands Bijbelgenootschap vraagt uw steun om de wens van blinden in vervulling te laten gaan: zelf de Bijbel kunnen lezen. Verdere informatie over dit project is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl

Contactpersoon: *D. Roos, Zetten*

GROTE KERK ELST (GLD)

15 mei – 21 augustus 2019

“ZOMER-EXPOSITIE”

**Kunstenaars van Atelier 23
laten hun werk zien**



**Zaterdag 1 juni, 6 juli en 3 augustus van 13.30 – 16.30 uur
en dinsdag 16 juli (Vierdaagse) van 8.00 – 12.30 uur is de
kerk geopend om de expositie te bezoeken.**

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl

www.siza.nl/atelier23



**Protestantse Gemeente
Elst**



ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense
Ram 30, 6662 CM Elst
tel.: 06-50237946
pgjeroense.elst@gmail.com

Ds. Dick Snijders
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst
tel.: 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsma
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere
archieff@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Jaco Schoenmaker, tel. 06-22969291
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017
diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven
tel. 06 53365094
cbruning@upcmail.nl

JEUGDWERK

Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Bas Kampen, tel. 06-25560030
Sjors Wagemakers, tel. 06-50935994
jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET

Contact: Jetty Gaasbeek, tel. 377061
jewi@planet.nl of
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

ST. MAARTENSKERKKOOR

Contact: Marien van Wier
st.maartenskerkkoor@gmail.com

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536
ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuwer, tel. 351107

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Contact: Karin Besjes-de Bock
kerkmuseum@pg-elst.nl

VERTROUWENSPERSONEN namens de classicale vergadering Nijmegen (PKN)

Dhr. A. Pen, tel. 024-6420895
Blauwe Hof 41.35, 6602 ZX Wijchen
a.pen.wijchen@hetnet.nl
Mevr. D. Burki-Wierenga, tel. 024-6452333
Ringlaan 76, 6602 EB Wijchen
c.burki@vkjprive.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 1050 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje Lindeboom, tel. 376978

Eventueel kunt u uw kopij inleveren op het kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het juli / augustusnummer is: **zondag 23 juni** vóór 18.00 uur.
(onderweg@pg-elst.nl)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 - 200 woorden

Hele kolom: 370 - 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte

minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl

Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

Het redactieteam bestaat uit:

Ina Schoenmaker, samenstelling en lay-out (06-20670164)

Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en tekstredactie (376978)

Kees van Nes, algemene zaken