

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

44e jaargang nr. 5 • juni 2023

MEDITATIE

*Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.*

Liedboek 527

Wie midden in het leven staat en om zich heen kijkt, ziet dat er veel mensen zijn die het moeilijk hebben of die door een dal heen gaan, aan lichaam of ziel, aan zichzelf, aan de levenspartner, aan ouders of kinderen. Wat geeft nou houvast als je alle houvast kwijt bent? Nou, niks natuurlijk, want je bent alle houvast kwijt. En toch kan er iets van vertrouwen zijn dat je niet helemaal losgelaten bent. Misschien komt dat pas op als de weg naar herstel al is ingezet, terwijl je het zo nodig hebt in het moment dat je als diep en donker ervaart.

In de gemeente van Christus weten we ons geïnspireerd door de Bijbel, de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Daarin lezen we het verhaal van de Israëlieten, dat zij uit een inktzwarte situatie bevrijd worden, uit zwaar slavenwerk zonder toekomst. Op de weg naar vrijheid maken ze nog tal van beproevingen door. Ze komen in de woestijn, een tussengebied. Het oude huis is verlaten, het nieuwe land nog niet bereikt. Hoop en vertrouwen strijden om voorrang met wanhoop en vertwijfeling. Als je maar wist dat het ergens goed voor was. Je weet wat was, maar nog niet wat komt. Je slaat wegen in en soms moet je terug. Dat zien we terug in ons persoonlijke bestaan, maar ook in hoe we christelijke gemeente zijn. We zijn mensen onderweg, we zijn een gemeente onderweg.

In het Bijbelboek Exodus (Exodus 33: 14-23) vinden we een mooie episode. Nadat de Israëlieten een gouden kalf hadden gemaakt als houvast, omdat ze God waren kwijt geraakt, vraagt Mozes of God hem zijn plannen zou willen laten weten. 'Dan leer ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goed gezind bent,' zegt hij. Vervolgens lezen we dat God zich wel zal openbaren, maar toch ook weer niet. God zal aan Mozes voorbijgaan nadat Hij Mozes in een

rotsholte heeft geplaatst. De nabijheid uit zich in een naam: Ik ben, Ik ben genadig en barmhartig. Mozes mag God zien nadat Hij voorbijgegaan is, van achteren; hij krijgt het gezicht van God niet te zien.

Ik lees dat zo dat achteraf de geheimen onthuld worden, dat we pas later bij wijze van spreken God, of de grote daden van God, achteraf zullen zien. In het actuele moment waarin we leven en samenleven moeten we het doen met een woord, een naam, Die er is, genadig en barmhartig. Dáar moeten we het mee doen en daar moeten we het mee dóen. Lied 527 speelt met de tegenstelling van verborgenheid en onthulling, van bron en woestijn, pijn en genezing. Het is een lied dat opgenomen is in de rubriek Epifaniëntijd, het gaat dus over Jezus die onder de mensen is komen wonen. Een lied van eerbied voor de diepste werkelijkheid van het leven. Een werkelijkheid die in zichzelf tegenstrijdig is en die we niet kunnen oplossen. Het gelijk ligt niet hier en ligt niet daar. Pas achteraf zal blijken wat wijsheid was.

Het is een lied over de persoon van Jezus die we nooit in één woord kunnen vatten. Nu, na Pinksteren, kunnen we er in horen hoe God tot uitdrukking komt in ieder mens, in mijn naam en jouw naam, in mijn gezicht en jouw gezicht, weerloos en toch in de verborgenheid, bron en vuur, pijn en genezing. We kunnen onszelf ook niet in één woord vatten en elkaar ook niet. Hemel en aarde komen samen, hoop en vrees. Een nieuw begin van leven.

Ds. Dick Sijnders

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te kijken via de website www.pg-elst.nl of kerkdienstgemist.nl

Zondag 4 juni
10.00 uur KERK
Drie-eenheidszondag
Ds. T. Nielen
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK
Ademviering
Ds. D.J.A. Snijders
organist: D. Luijmes

Zondag 11 juni
10.00 uur KERK
Ds. Theo de Zwart
organist: IJ. ter Haar

Zondag 18 juni
10.00 uur KERK
Ds. Hans v.d. Wal
maaltijd van de Heer
m.m.v. kinderkoor
What's Up
organist: J. Jansma

Zondag 25 juni
10.00 uur KERK
Ds. Axel Rooze
organist: D. Luijmes

Zondag 2 juli
10.00 uur KERK
Ds. A.E.I. Zaal
overstapviering
organist: D. Luijmes

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN MEI 2023

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers vermeld bij de personen die informatie over een activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de data en tijden die in de agenda genoemd worden.

De organisatoren van de activiteiten hebben de verantwoordelijkheid.

elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur De Ruimte
info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**

9.30-12.00 uur De Ruimte
info: Mien Floors of Bertie Weernekers

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond **Eten en Ontmoeten**

17.30-19.30 uur De Ruimte
info: Marja de Leeuw

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

10.00-11.00 uur De Ruimte
info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

Vrijdag 2 juni **Ruimtwandeling**

13.00 – 17.00 uur De Ruimte
info: Feike Vlas

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

maandag 5 en 19 juni Spelletjesmiddag

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas en Joke Crajé

Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

maandag 5 en 19 juni Christelijke meditatie

20.00 uur Grote Kerk

info: Els Meulbroek

e.meulbroek@planet.nl

**maandag 12 juni Gespreksgroep Vrouw
in kerk en samenleving**

14.00-16.00 uur De Hoeksteen

Informatie en opgave bij het parochiesecretariaat

20.00 uur De Ruimte **Ondersteuningsavond
team 'Geef Licht'**

zie pagina 11

maandag 19 juni Poëzie-middag

15.00-16.30 uur, De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per mail naar joleenkruijt@gmail.com

TOELICHTING AGENDA

Christelijke meditatie

Aandacht in stilte. Met elkaar op maandagavond mediteren in de kerk. Samen oefenen om er gewoon te zijn, om niets te doen en niets te zeggen.

Elke bijeenkomst besteden we kort aandacht aan de verschillende aspecten zoals aandacht voor lichaam en ademhaling. Daarna zijn we samen stil.

Stem in de stilte vanuit een bijbeltekst: in juni kijken we terug en vooruit.

De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten op een stoel of meditatiebankje. De meditatie begint om 20.15 uur.

Zin om eens mee te doen? Ook al heb je nooit eerder gemediteerd: wees welkom. Wil je informatie vooraf mail me dan.

Data: 5 en 19 juni

Els Meulbroek

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

Zin zoeken?



*Je moet misschien soms
ook zin maken.*

GEDICHT VAN DE MAAND

PSALM 40: 1-3a

*Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht
en Hij boog zich naar mij toe,
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.*

3 *Hij trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten.*

4 *Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.*



In mijn Bijbel staan uitroepetekens bij teksten die mij getroffen hebben, zo ook bij het begin van psalm 40.

Victor Bulthuis, priester in de parochie Heilige Maria Magdalena, voor ons geen onbekende, schreef gedichten bij de psalmen. In zijn boek 'Schudden aan de psalmboom' kunt u ze vinden. Ik las zijn originele kijk op psalm 40 en raakte daardoor niet van de wijs, in tegendeel. Op haast kinderlijk eenvoudige wijze maakt Victor een liedje waarin hij precies zegt wat mij zo raakte.

Present

naar psalm 40

*Op weg naar jouw feest
gleed ik uit en viel
samen met mijn cadeau
languit in de modder.*

*Het papier was besmeurd
en opengescheurd.
Hiermee kon ik jou
niet onder ogen komen.*

*Smerig van top tot teen
bereikte ik de feestzaal.
De gasten walgden en lachten
en ik kwam er niet in.*

*Maar toen kwam jij en zei:
Dat je hebt durven komen,
is het grootste cadeau.
Kom alsjeblieft binnen.*

*Je wachtte terwijl ik mij waste,
gaf me kleren van jouzelf
en schreef mijn naam
in het gastenboek.*

*Achter jou aan ging ik
de feestzaal binnen.
En terwijl ze jou toezongen,
galmden ik uit volle borst mee.*

Greetje de Klerck-Bets

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense
Ds. Aafke Zaal
Ds. Dick Snijders

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam Corry Herberts-van Mechelen

Op woensdag 10 mei 2023, op de dag af precies zeven jaar na het overlijden van haar man Dik, overleed op 91-jarige leeftijd Corry Herberts-van Mechelen. In de dienst die voorafging aan haar begrafenis stonden we stil bij haar lange en rijkgeschakeerde leven als mens, vrouw, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Geboren en getogen in Elst en al van jongs af aan verbonden met Dik Herberts groeide Corry op, trouwde, kreeg vier kinderen en werkte in de winkel die hoorde bij het bedrijf dat al zo lang in de familie was: boekhandel en drukkerij Herberts. Haar dochter Annet en haar kleinkinderen schilderden met woorden de vele kanten die Corry bezat: ze was een zorgzame, dienstbare, hartelijke vrouw met een grote liefde voor muziek: jarenlang zong ze in het Gelre's Kamerkoor. Bijzonder was dat er op de dag van haar begrafenis ook muziek klonk van juist dit koor.

Haar leven en sterven stelden wij in het licht van I Korintiërs 13, dat bekende en prachtige gedicht over de goddelijke liefde als de bindende en dragende kracht van het bestaan. De liefde die geduldig is en vol goedheid. Die barmhartig is, lankmoedig en rijk aan goedertieren. Die tekst had Corry zelf uitgekozen voor haar begrafenis, hij was kennelijk belangrijk voor haar, vertelde iets over het vangnet van liefde dat zij zelf had ervaren in haar leven.

In de hoop op geloof in de liefde die draagt en voortdraagt gaven wij Corry tenslotte uit handen en brachten haar weg naar haar graf. In het vertrouwen dat waar wij los moeten laten de God van Liefde blijft vasthouden.

Wij wensen de kinderen van Corry Herberts: Jan en Lies, Annette, Geke en ook de klein-en achterkleinkinderen Koen en Esther, Niels en Mirjam en Joep, Daan en Benthe van harte sterkte toe voor de komende tijd als ze moeten leren omgaan met de lege plek in hun midden.

Moge zij zich behoed en beschermd weten in de hoede van de Allerhoogste.

Ds. A.E.I. Zaal

In memoriam Tineke Bos-Baas

Geboren: Aduard, 20 juli 1942

Overleden: Heerlen, 10 mei 2023

Op woensdag 17 mei is in de Grote Kerk een dienst van gedachtenis gehouden over het leven van Tineke Bos-Baas. In deze viering hebben haar zus, Marjan Baas, haar dochter Arianne Bos en haar kleindochter Anna Bjarnadóttir persoonlijke woorden gesproken. Tineke werd door haar naasten en veel gemeenteleden omschreven als een integere vrouw, bescheiden, behulpzaam, hartelijk en empathisch. Ze vond het heel fijn om mensen op te zoeken en met hen in gesprek te gaan en te luisteren. Voor de Protestantse Vrijwilligers Dienst van deze kerk heeft ze trouw mensen bezocht. De afgelopen jaren heeft ze integer en met respect drie mensen bezocht. Haar aandacht werd zeer op prijs gesteld.

In een aantal persoonlijke notities heeft Tineke weergegeven over hoe zij God, de Eeuwige zag. Geloven was voor haar met name inspiratie, bezieling. Soms was ze erg geïnspireerd door het geloof een andere keer was het verder weg. Geloven betekende je leven proberen betekenisvol te laten zijn. Zinnig maken. De bijbel en de verhalen daarin wijzen een weg van recht en gerechtigheid. Belangrijk is vertrouwen in je leven je toevertrouwen aan God.

God is er, maar het blijft een mysterie, een zoeken en soms vinden. Het blijft een geheim. Tineke wist zich gedragen door de onvoorwaardelijke liefde die we God noemen. Het leven wordt vaak vergeleken met een reis. Als wandelaar door het bestaan neem je de stok ter hand en trek je je wandelschoenen aan. Je gaat op pad, de levensweg op. Het is voor een pelgrim door het leven niet altijd even duidelijk waar de weg naar toe gaat. De weg die je als reiziger door het leven gaat zit vol verrassingen.

Soms is hij breed, is de route helder en overzichtelijk. Loop je keurig rechtop en zit het tempo er flink in. Een andere keer is de weg smal, kronkelig en vol kuilen. In Prediker 3 worden de verschillende omstandigheden waarin we ons leven voltooien prachtig beschreven. Er zijn tijden van geboorte, nieuw leven, en perioden dat je op dood spoor zit. Dagen dat je het gevoel hebt je leven op te bouwen en dagen dat alles je weer bij de handen wordt afgebroken.

Tineke heeft ook verschillende periodes in haar leven gekend. Van heel goede tot minder goede. Zeker toen haar man overleed heeft ze moeten zoeken naar een nieuw evenwicht. Het was een talent van Tineke om na het overlijden van haar man nieuwe contacten op te bouwen. Ze was actief lid van allerlei verschillen groepjes. Ook hield Tineke van wandelen, de natuur in. Dit vond ze helend en troostrijk. Daarnaast gaf het verzorgen van haar tuin Tineke veel positieve kracht. Op de rouwkaart stond dan ook een afbeelding van haar tuin. Bloeiende Akelei. We zullen Tineke missen als een vrouw die aandacht had voor de ander, de Eeuwige en de natuur. Dat haar leven ons tot zegen mag zijn.

Ds. Jeroen Jeroense



Wij gedenken

Gerda van der Toorn-van der Hout
Geboren op 7 januari 1925 in Den Haag,
overleden op 20 april 2023 in Arnhem.

We gedenken haar met de woorden van Lied 961:
*Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe.*

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 6 juni hoopt mevrouw E. Doornik-Hoogendoorn
91 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert haar van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Bedankt

Heel hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen wat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.

Frits en Wilma Lozeman-Strijbosch

Hartelijk dank voor de steun rondom het overlijden van Jan in 't Veld

Beste gemeenteleden, in de korte tijd dat onze man en vader Jan in 't Veld ziek was en sinds zijn overlijden hebben wij veel steun ontvangen. Dominee Zaal bezocht Jan in het ziekenhuis, dominees Jeroense en Nielen spraken warme en bemoedigende woorden in zijn afscheidsdienst, waar wij omringd werden door veel lieve leden van onze gemeente. Als actief lid van de Protestantse Gemeente Elst kwam Jan heel graag in onze mooie kerk. Zowel om diensten, ochtendgebeden, vespers en andere vieringen bij te wonen, als om rondleidingen te geven in het Kerkmuseum.

Onze dochter en zus Jacoba overleed plotseling toen wij nog maar kort in Elst woonden. Ook toen bleek al meteen, dat de gemeente voor ons klaar stond. Het doet ons goed, dat we ook nu weer zoveel steun hebben mogen ontvangen. Een begripvol oogcontact, een omhelzing, een arm om de schouder, een warm woord, of een uitnodiging voor een kop thee; het bemoedigt ons en laat ons weten dat we niet alleen zijn.

Wij missen Jan elke dag een beetje meer. Onze herinneringen aan het liefdevolle afscheid dat we van hem konden nemen en vooral aan de vele, vele jaren dat hij er voor ons was, en wij voor hem, troosten ons. Net zoals de steun van uw gemeente. Daar zijn wij oprecht dankbaar voor.

Hannie en Arie in 't Veld



Stichting
Algemene Hulpdienst Elst

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, kleine klusjes in en om het huis, boodschappen en tuinonderhoud.
0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur)
info@hulpdienstelst.nl
www.hulpdienstelst.nl

KERKENRAAD

Terugblik op gemeenteavond van 25 april

De grote zaal gevuld, zo groot was de respons op de uitnodiging voor een gemeenteavond. De vorige gemeenteavond was dan ook ruim een jaar geleden en stond toen volledig in het teken van de plannen in en rond onze kerk (een project dat in de wandelingen 'Werk aan de Grote Kerk' wordt genoemd). Bij die gelegenheid zaten we met z'n allen in de kerk om naar het verhaal van onze architect te luisteren en daarover vragen te stellen. Deze gemeenteavond was een goed moment om de gemeente bij te praten over de vorderingen sinds de vorige winter. Naast dit omvangrijke project, dat met name gericht is op 'morgen', hebben we aan drie gesprekstafels aandacht besteed aan onderwerpen van 'vandaag': onze vieringen, ons diaconaat en de inzet van moderne middelen om de onderlinge verbondenheid te ondersteunen. Van het gesprek over alle vier deze onderwerpen treft u hieronder een korte impressie aan.

Werk aan de Grote Kerk

De afdrank van vorige gemeenteavond laat zich omschrijven als 'spannend, ambitieus, noodzakelijk (onderhoud, duurzaamheid), wenselijk (de kerk multifunctioneler maken, waaronder de toegankelijkheid van het onder de kerk liggend werelderfgoed), gewaagd (een paviljoen aanbouwen om daarvoor de kerk zelf beter te kunnen gebruiken). Kerkrentmeester Ate Lindeboom sluit daarop aan en neemt de aanwezigen nog een keer mee in de historie van het project, waarvan de achtergrond is: hoe kunnen we onze kerk gereed maken voor het gebruik door toekomstige generaties, in de overtuiging dat aanpassingen het kerkelijk gebruik moeten versterken en andersoortig gebruik (veel beter) mogelijk moeten maken. Het voorbereidingsproces bevindt zich in een onderzoeksfase: welke opties zijn er om de kerk duurzaam te maken, op welke wijze is de uitbouw te realiseren zonder te stuiten op archeologische bezwaren en uit welke bronnen kan het gehele (miljoenen) project worden bekostigd. Ate gaf daarbij aan dat, misschien wel een beetje tegen onze verwachting in, de landelijke Raad voor Cultureel Erfgoed, zeer enthousiast is over de uitbouw van de kerk. Men geeft zelfs aan dat het best iets uitbundiger zou mogen. Binnenkort

verwachten we een antwoord op de vraag of er mag en kan worden geheid aan de noordkant van de kerk. Het is dus niet ondenkbaar dat er met betrekking tot de aanbouw van het paviljoen nog een kink in de kabel komt. Met een financieringsplan zijn we nog maar net gestart, maar wel in de wetenschap dat in vergelijkbare gevallen maar liefst tot 70% van de investeringen aan externe financiering is gevonden. Het is dan ook de bedoeling dat wij gebruik maken van partijen die deze ervaring al hebben. Hoewel dat op zichzelf deze keer niet op de agenda stond, was er alle gelegenheid om (kritische) vragen te stellen bij het project zelf of delen daarvan. De kern van veel van deze was of de kosten, investeringen, tijd en aandacht enerzijds in een gezonde relatie staan met de verwachte meerwaarde anderzijds. De kerkenraad reageerde op deze – begrijpelijke – vragen met twee antwoorden: de scope van het project reikt veel verder dan ons persoonlijk kerkelijk leven, en er is nog geen enkel besluit genomen op grond waarvan het proces onomkeerbaar is geworden. Juist om over dit belangwekkende onderwerp – maar natuurlijk ook over andere onderwerpen - met elkaar in gesprek te blijven, zegde de Kerkenraad toe de frequentie van de gemeenteavonden te verhogen.

Vieringen

Onder leiding van CPO-voorzitter Arjen Dijkstra, bijgestaan door onze cantor IJsbrand, boog een groep gemeenteleden zich over de vraag hoe we kijken naar de invulling van onze erediensten. Hoewel ervaringen en meningen best wel wat uiteenliepen, werd tijdens het gesprek eens te meer duidelijk welke belangrijke plaats onze erediensten nog steeds innemen in ons kerkelijk leven, door de verkondiging, de liturgische beleving, de samenkomst en de sociale contacten. De afdrank was bovendien dat de mensen aan tafel over het algemeen tevreden zijn met hoe wij onze diensten inrichten, en bijvoorbeeld blij zijn met de verschillende vormen, de muziek, de inbreng van projectkoor G-noot en de participatie van kinderen. Ook werd duidelijk dat, zeker bij dit onderwerp, persoonlijke smaak en persoonlijke beleving dominant zijn. Twee recente veranderingen kwamen met name aan de orde: de tekst van 'Het Onze Vader' en het gebruik van de preekstoel. De opvattingen daarover liepen aan tafel nogal uiteen: 'Waarom een mooie tekst vervangen terwijl we zo vertrouwd zijn met de oude?' en 'Sinds de dominee

niet meer op de preekstoel staat, zien we hem achter in de kerk niet meer'. Over beide onderwerpen heeft de Kerkenraad nog niet zo lang geleden een besluit genomen: 'We volgen de vastgestelde vertaling, dus ook voor het Onze Vader' en 'De predikant op het koor bevordert de intimiteit van de dienst'. Overigens wil dat niet zeggen dat de Kerkenraad niet bereid zou nog eens naar deze keuzes te kijken. Een vergelijkbaar verschil van inzicht bestaat overigens ook over de te zingen liederen en te gebruiken instrumenten, tussen traditie en vernieuwing, maar vooral ook tussen persoonlijke voorkeuren.

Dienen en delen

Onder leiding van Berthe de Jong, voorzitter van de Diaconie, vond een gedachtewisseling plaats over hoe wij de diaconale taak van de gemeente beschouwen. De definitie van de PKN vormde daarvoor het uitgangspunt: Diaconie betekent ook wel 'dienen aan tafel'. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconaat is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting van het Rijk van God voor deze wereld. Het gaat om het delen van wat de gemeente aan gaven geschenken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Voor de aanwezigheid zit de essentie in het 'delen' en 'solidariteit met mensen die het minder hebben'. En dan gaat het er vooral om dat we dat in de praktijk doen. Vandaaruit hebben we gekeken naar de speerpunten van de diaconie – armoede, vluchtelingen en eenzaamheid – en suggesties opgehaald wat we praktisch kunnen verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn: relevante informatie in de Onderweg publiceren, zoals een verslag van deze bijeenkomst (bij dezen), maar ook over besluiten vanuit de Colleges; daarnaast de naamsbekendheid van de nieuwe ambtsdragers/diakonen vergroten, meer ruimte geven aan gemeenteleden om te participeren in projecten, dus mensen gericht vragen door de diaconie en actief bekend maken zodat iedereen de kans heeft om deel te nemen, (opnieuw) kijken naar mogelijkheden voor vakanties voor mensen met een beperking en/of een zorgbehoefte. De diaconie gaf aan blij te zijn met deze suggesties. Het geeft veel inspiratie om samen vorm te geven aan de diaconale taak van de gemeente.

Kerkelijk digitaal communicatieplatform

Kerkrentmeester Jan Liebeton heeft zich verdiept in een tamelijk nieuw instrument: Scipio, en leidt hierover het gesprek aan tafel. Wat is het en waarom moeten we hier iets mee? Dat was feitelijk de rode draad op de gemeenteavond waar we met een groep gemeenteleden hierover van gedachten wisselden. Eerst over Scipio; het is een app die het veilig (AVG) communiceren tussen gemeenteleden vergemakkelijkt. Het heeft meer mogelijkheden dan Whatsapp, en wordt daarom al bij veel kerken gebruikt voor het veilig en vlot communiceren tussen gemeenteleden onderling. Als uitbreiding hierop kan het ook worden gebruikt voor collectes, en uiteindelijk zelfs ook Kerkbalans. Alleen zover zijn we nog niet. Eerst hebben we met elkaar gesproken over de mogelijkheden hiervan, en dat het geen vervanging is voor de website of Onderweg, maar een aanvullende methode om met elkaar contact te hebben. Het is veiliger, en iedereen kan zelf aangeven welke gegevens men wil delen met andere gemeenteleden. We hebben wat voorbeelden kunnen zien, en er werd enthousiast gereageerd. De reacties van de gemeenteavond zijn meegenomen door de projectgroep die de introductie van Scipio in onze gemeente voorbereidt. De komende tijd zult u in de Onderweg over de voortgang van dit project worden geïnformeerd.

Tenslotte

Niemand is onvervangbaar. Sterke nog: het moment waarop iemand over de houdbaarheidsdatum raakt, moeten we altijd voor proberen te zijn. Vanuit die wetenschap werd melding gemaakt van drie bijzondere aanstaande vacatures: de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, van de Diaconie en van de Kerkenraad. Vanzelfsprekend werd de vraag gesteld of het wel verstandig is om alle drie tegelijk te vertrekken. Het antwoord daarop liet zich raden; niet alleen zijn termijnen verstreken of al overschreden, ieder heeft zo zijn/haar eigen beweegredenen om het stokje over te geven. Het was een mooie avond, met een flinke groep betrokken gemeenteleden en waarin veel is gehoord en gezegd. Na het samen zingen van ons 'lijflied' Lied 416 (Ga met God, want Hij zal met je zijn) keerden we huiswaarts.

Peter de Leeuwerk

KERKRENTMEESTERS

Scipio



Als actief gemeentelid ben je vaak in verschillende kringen actief. Soms voor een project en soms voor wat langere duur. Voor de communicatie gebruiken we vaak Whatsapp of email. Dat gaat wel, maar soms ontbreekt het overzicht. Of wil je net iemand anders vragen mee te doen, maar weet je niet het telefoonnummer van die persoon. Om dit te vereenvoudigen en de communicatie onderling te vergemakkelijken is Scipio. Scipio is een AVG (privacy) veilige app, die de communicatie tussen gemeenteleden vergemakkelijkt. Het kan nog meer, maar daarover een andere keer. Het wordt al succesvol bij andere gemeenten gebruikt, en onze kerkenraad heeft besloten om dit systeem ook bij ons te gaan introduceren. We verwachten dat in het najaar te kunnen doen, en houden u via de Onderweg op de hoogte.

Jan Liebeton

CPO

(COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN)

Hemels fietsen, 18 mei 2023

Wat was het fijn om met een groep mensen op Hemelvaartsdag een fietstocht te maken. Om 10.00 uur vertrokken we vanaf De Ruimte om een aantal kilometers door het OverBetuwsche af te leggen. We genoten van de prachtige fietsroute, die door Truus de Gelder en haar man was uitgezet. De natuur was op zijn mooist, na de vele regen was alles fris groen uitgelopen en het nieuwe leven was duidelijk zichtbaar overal.

Ondertussen werd er gezellig gebabbeld, het was best wel fris, daarom waren we blij, dat er een koffiestop was bij de Protestantse Kerk in Driel. Aansluitend was er een korte dienst in de kerk, die door Ds. Aafke Zaal was voorbereid.

We hebben gebeden, gezongen en Aafke hield een korte overdenking over hoe kan het anders met Hemelvaart en de betekenis van de wolk, waar Jezus achter verdwijnt op een versluiserende manier. Jezus wil ons bezielen en inspireren door wat uit de hoge komt, en door de Geest krijgen we kracht om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen.

Vervolgens fietsten we weer naar De Ruimte, waar een uitgebreide lunch op ons wachtte, die door enkele vrijwilligers van de kookgroep en de lunchbrigade is bereid.

Daar sloten zich nog een flink aantal mensen bij aan, om met elkaar te genieten, in gesprek te gaan of na te praten. Was keuze uit maar liefst vier soorten soep, broodjes met diverse soorten beleg en fruit. Heerlijk allemaal en prima verzorgd.

Truus de Gelder, die de algehele leiding heeft gehad, en de vrijwilligers, die deze dag tot een succes hebben gemaakt, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Volgend jaar weer? Ja, graag!

Corrie Brüning

PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)

Allereerst een verdrietige gebeurtenis. Op 10 mei jongstleden is één van onze PVD-sters, Tineke Bos-Baas, plotseling overleden. Tineke heeft 17 jaar mensen bezocht namens de PVD. Ze was een hartelijke, empathische, bescheiden vrouw, die het fijn vond de bezoeken af te leggen en ze was trouw daarin. Ze zal erg gemist worden bij de ouderen en bij de collega-PVD-(st)ers.

Na de PVD-vergadering op woensdagavond 3 mei jongstleden is er creatief porselein gestipt door de vrijwilligsters, onder leiding van Lia Jansen. De mooiste kunstwerkjes ontstonden er op deze gezellige avond! Oordeelt u zelf maar!

De PVD-(st)ers blijken van alle markten thuis. Naast het bezoekwerk aan oudere gemeenteleden wil de PVD vaker een High Tea organiseren voor deze doelgroep. Wat zou het mooi zijn als we een 'eigen' servies hiervoor kunnen samenstellen, zodat we dit niet elke keer hoeven te verzamelen. Heeft u thuis nog Engelse kop en schotels, theepotten of étagères staan die u niet meer gebruikt, dan zou de PVD daar heel blij mee zijn, om (jaarlijks) te kunnen gebruiken voor de High Tea.



En, lijkt het u (of jou!) ook mooi om het PVD-team te versterken? Dat komt goed uit, want de PVD kan wel wat nieuwe vrijwillig(st)ers gebruiken, om aan nieuwe verzoeken om bezoek te kunnen voldoen. Achterin de Onderweg vindt u het e-mailadres en telefoonnummers van de PVD, voor al uw reacties. De PVD ontvangt soms giften van gemeenteleden. Dit wordt erg gewaardeerd; hartelijk dank hiervoor! De giften worden goed besteed.

Namens de PVD, Gea Dijkstra

DIACONIE

**Aandacht voor 'de nacht van de vluchteling' 2023
Maandag 12 juni 20.00 uur**

Ondersteuningsavond team 'GEEF LICHT'

Halverwege deze maand gaan lopers de nacht in. Een jaarlijks terugkerende activiteit om aandacht te vragen voor 'de nacht van de vluchteling'. Inmiddels is er een team ontstaan van 7 personen: team 'geef licht'. Zij willen zich graag aan ons voorstellen en onze steun vragen op maandagavond 12 juni 2023.

De avond begint om 20.00 uur met uitleg over wat er te gebeuren staat van 17-->18 juni, 40 km lopen in het donker, in de nacht.





Team Geef Licht

Er zal aandacht worden gevraagd voor de problematiek. Waar vluchtelingen voor op de vlucht slaan, huis en 'brandhaard' verlaten. Weg van alle ellende in hun regio, omdat het niet meer te doen is daar verder te leven.

Verhalen over vluchten en overleven kunnen mensen die dit aan den lijve ondervonden ons vertellen. Wij hopen deze avond op een bijdrage van mensen die ons deelgenoot willen maken van hoe het hen zelf is vergaan toen zij uit een ver land vertrokken en nu in Nederland hun verblijf hebben. Het zijn vaak indrukwekkende verhalen die ons doen beseffen dat het niet voor niets is dat mensen op de vlucht slaan, letterlijk en figuurlijk de nacht in lopen. Gelukkig klinkt er af en toe ook muziek en zijn er lichtpuntjes te ontdekken.

Wanneer wij bereid zijn ondersteuning te bieden bijvoorbeeld mentaal, maar zéker ook financieel is dat zeer welkom! Lees voor de sponsoring van team 'geef licht' ook de website <https://nijmegen-arnhem.nachtvande vluchteling.nl/teams/geef-licht> Een bijdrage is uiteraard ook welkom op de avond zelf! Of gebruik de onderstaande QR code.



Kom 12 juni 20.00 uur naar De Ruimte + ga mee en loop de nacht in voor wie zelf éinigszins wil ervaren hoe dat is!

Geef licht door steun!

Ria Struijs, diaconie

Uitgiftepunt Voedselbank De Ruimte

Gezien de toename van het aantal gezinnen dat in Elst noodzakelijkerwijs gebruik moet maken van de Voedselbank is het oude uitgiftepunt in Elst te klein geworden. Vanaf mei 2023 ontvangt de Protestantse Gemeente de gebruikers van de Voedselbank met open armen in het gebouw De Ruimte. In overleg met de jeugd wordt iedere vrijdagmiddag The Meeting ingericht als uitgiftepunt. Graag verstrekken wij de gebruikers van de Voedselbank een goede plaats om iedere week hun pakket met etenswaren op te halen. Tevens staan we graag met hen in verbinding en stellen wij de gebruikers van de Voedselbank in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in De Ruimte.

Op deze wijze leggen we verbinding en willen wij voor iedereen een open kerk zijn, gelovig of niet.

Bijdrage van

€ 5.000

Tijdens de opening werd de Voedselbank verrast door Edwin Korthouwer van Stichting

Winterfestijn met een cheque van € 5.000 als blijk van waardering voor al het goede werk dat de Voedselbank in Elst verricht. Stichting Winterfestijn organiseert jaarlijks de ijsbaan in het centrum van Elst.

Als de financiën het toelaten, zorgt Winterfestijn niet alleen voor veel schaatsplezier maar ondersteunt zij ook lokale goede doelen zoals Stichting Leergeld en de Voedselbank.



Vrijwilliger worden bij de Voedselbank

Ben je enthousiast over het werk van de Voedselbank en vind je het leuk om te helpen? Het uitgiftepunt van Elst valt onder de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe.

Op de website (www.voedselbanknijmegen.nl) staan de actuele vacatures voor vrijwilligers vermeld. Als de actuele vacatures je niet aanspreken maar je wel graag wilt helpen, kun je een mailtje sturen naar info@voedselbanknijmegen.nl. De Voedselbank zal dan contact met je opnemen, zodra er een positie beschikbaar komt.

Samen maken we de wereld een beetje mooier. Namens comité van Week tegen de Armoede, *Wichert van Olst, Gerry Vrijenhoef*

Terugblik Week tegen armoede 8-14 mei 'Geef armoede een gezicht'

Deze week hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden om armoede een gezicht te geven. Armoede is niet ver weg, armoede is bij mensen om de hoek. Een paar korte notities over deze week.

Maandagavond 8 mei sprak onder andere Fleur Bujs als jongerencoach namens Forte Welzijn over haar werk. Haar missie: met jongeren in contact komen en hen bijstaan in hun zoektocht naar identiteit. Niet over jongeren praten, maar met hen. 'Maar hoe kom je in contact met jongeren vroeg ik haar? 'Gewoon op ze afstappen', was haar antwoord.



Excursie naar voedselbankdepot in Arnhem

'In Elst en andere dorpen zijn verschillende 'hangplekken' waar jongeren overdag, maar het liefst 's avonds bij elkaar komen. Om te kletsen, maar ook om te drinken, te blowen en heel soms om rotzooi te trappen. Ik maak iedere week een rondje langs deze plekken en ga met ze in gesprek. Zo leer ik ze kennen en kan ik ze vertellen wat ik voor hen kan betekenen.'

Dinsdag stond in het teken van de 'Voedselbank'. Overdag een excursie naar het distributiecentrum in Arnhem en in de avond een gepassioneerde

Joop Toeter die als ambassadeur van de voedselbank jongeren en ouderen meenam in zijn verhalen over de voedselbank.



Joop Toeter geeft als ambassadeur van de Voedselbank Arnhem kinderen van de basiscatechese uitleg over een voedselbankpakket.

Vrijdag 12 mei werd het nieuwe uitgiftepunt van de voedselbank in Elst geopend. Iedere vrijdagmiddag kunnen nu de pakketten in De Ruimte worden opgehaald.

'Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben'. Dit bidden wij als Protestantse Gemeente iedere zondag.

Geloven is eigenlijk heel aards. Je moet eerst zorgen voor brood, voedsel, voor ieder mens, dan pas kun je gaan bidden. Iemand die geen eten heeft, die zit niet te wachten op een preek of bijbel-studie, die wil eten. Want met een volle maag heb je minder zorgen.

Christus zelf maakte geloven heel concreet:
*'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.'*
(Mattheüs 25: 35,36)

'Mensen die de zon in andermans leven brengen,
zullen zelf ook haar stralen voelen.'

Door deze ruimte te delen met de voedselbank
brengen we wat zon in het leven van een ander,
en voelen we ook zelf de stralen.

Ds. Jeroen Jeroense

DIACONIECOLLECTE JUNI

Rode Kruis

Het Rode Kruis komt in actie in tijden van in nood;
bij aardbevingen, overstromingen, bosbranden,
conflicten, de uitbraak van de coronapandemie,
ebola, een sprinkhanenplaag: wereldwijd lijden
miljoenen mensen door conflicten, natuurrampen
en andere noodsituaties. Over de hele wereld staat
het Rode Kruis klaar voor mensen in nood. Met
afdelingen in maar liefst 192 landen is het Rode
Kruis de grootste humanitaire hulporganisatie ter
wereld

Voedselhulp geven, slachtoffers opvangen na een
grote brand of ziekenhuizen helpen tijdens de
enorme coronadrukke: het Rode Kruis komt in actie
in tijden van in nood. Overal ter wereld zet het
Rode Kruis zich in om de meest kwetsbaren te
helpen, en dus ook in Nederland.

Er worden bijvoorbeeld maaltijden verstrekt aan
mensen die nergens anders terecht kunnen. En hulp
geboden bij de opvang van asielzoekers. Maar ook
als er geëvacueerd moet worden vanwege een
grote brand, helpt het Rode Kruis. Met circa 15.000
vrijwilligers en circa 106.000 mensen die zijn
aangesloten bij ons burgerhulpverleningsnetwerk
Ready2Help en 197 afdelingen in Nederland is het
Rode Kruis eigenlijk altijd vlakbij.

Zie ook: www.rodekruis.nl voor meer informatie

UITGANGSCOLLECTES JUNI

4 juni: Kunstcommissie

De kerkrentmeesters stellen geld beschikbaar
voor verschillende commissies. Deze keer staat
de Kunstcommissie centraal.

Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze
verbondenheid met God. Het is daarom ook een
onderdeel van onze kerk. In de Grote Kerk zijn
regelmatig tijdelijke exposities van beeldende
kunstenaars. Informatie hierover kunt u ook
regelmatig lezen in *Onderweg*.

De kunstcommissie is verantwoordelijk voor de
selectie van de kunst voor de exposities.

Zie ook: www.pg-elst.nl voor meer informatie.

11 juni: Overstapviering 2023

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich
inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers
actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en
The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar
op een open en ontspannen manier en zijn samen
bezig met geloof en zingeving.

We collecteren deze keer voor het mede mogelijk
maken van het overstapweekend. Op zaterdag wor-
den de kinderen wegwijds gemaakt in 'The Meeting',
door de jongeren van 'The Meeting'. Op zondag volgt
het overstapmoment tijdens de viering.

Kinderen ontvangen als afscheid van de kinderkerk
en basiscatechese een tasje met onder andere een
bijbel als aandenken.

18 juni: Nacht van de Vluchteling 2023

Voor het eerst zijn er wereldwijd meer dan 100
miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, conflict
en onderdrukking. Om daar aandacht voor te vragen
organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de
Vluchteling (sinds 2010). Duizenden deelnemers
lopen de avond of nacht door om samen zoveel
mogelijk geld in zamelen voor noodhulp wereldwijd
en op een positieve manier aandacht te vragen voor
mensen die moeten vluchten vanwege conflict, oor-
log of klimaatverandering. Als noodhulporganisatie
biedt Stichting Vluchteling, samen met lokale
partners, levensreddende hulp aan vluchtelingen
onthemden in 's werelds ernstigste humanitaire
crises. In de editie van 2023 zal er speciale
aandacht gevraagd worden voor vluchtelingen
uit de landen; Soedan, Syrië en Turkije, Ethiopië,
Burkina Faso en Myanmar.

Dit jaar loopt er vanuit onze kerk een team met
7 deelnemers. Het team draagt de naam: Geef Licht.
We proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te
lopen. U kunt naast de collecte het team spon-
soren.

Zie apart item in deze *Onderweg*.

Zie ook: www.nachtvande vluchteling.nl

25 juni: Stichting Algemene Hulpdienst Elst (AHD)

De Stichting Algemene Hulpdienst Elst (AHD) is een organisatie van vrijwilligers die zich ten doel stelt om actief en op verantwoorde wijze hulp te verlenen op maatschappelijk gebied waar dat nodig is en waar hulp op een andere manier niet mogelijk of (nog) niet beschikbaar is. De oorspronkelijke organisatie is in 1979 opgericht door samenwerking van een aantal kerkgenootschappen in Elst en werd op 19 december 1980 een in statuten vastgelegde zelfstandige stichting. De AHD is een van de grotere vrijwilligersorganisaties voor thuishulp in de Gemeente Overbetuwe.



De vrijwilligers verlenen praktische en eenvoudige ondersteuning aan huis. Burenhulp is een goede omschrijving van deze ondersteuning. Die 'buren' wonen echter niet direct naast u maar zijn via de Algemene Hulpdienst toch goed bereikbaar. Zie ook: <https://hulpdienstelst.nl> voor meer informatie

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 0481-376384 (na 19.00 uur).

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.

Van 1 april tot 1 oktober: elke zaterdag. In juli en augustus ook elke zondag.

Van 13.30 - 16.30 uur.

Rondleiding om 14.00 uur

(€ 5,00 pp, € 2,00

kinderen t/m 12 jaar).



Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag: afspraken via de kostenrekening.

Te Huur

Winkelpand



Halve Morgen 1
6662 DG Elst (Gld)

Het college van kerrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Elst (Gld) biedt te huur aan:

Winkel, ca. 100 m², met keukenblok, opslagruimte, toilet en meterkast

De kale huurprijs bedraagt € 1.575,- per maand, zijnde € 18.900,- per jaar.

De gunning wordt voorbehouden aan de Protestantse Gemeente te Elst.

Meer informatie of geïnteresseerd?

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij ing. L. ten Hooven, rentmeester bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort, telefoon 06 - 51 34 12 00.



KKG
Rentmeesters & Makelaars
www.SilasGroep.nl/kkg

KKG is onderdeel van de Silas Groep

COLUMN

Zin zoeken

‘Ik voel mij opgejaagd tot op het bot. Wat te doen? Op vakantie ervaar ik af en toe rust. Dan denk ik: zo hoort het te zijn. Hoe krijg ik dat gevoel vaker?’ Met deze hartenkreet opende de Zinzoeker in Dagblad Trouw deze week. In een reeks artikelen stelt journalist Peter Henk Steenhuis de vraag wat een zinvol leven eigenlijk is. Je permanent opgejaagd voelen staat haaks op een zinvol leven, dat is wel duidelijk. Maar daarmee is de vraag natuurlijk nog niet beantwoord wat een zinvol leven dan wèl is.

De afgelopen dagen is dit thema in mijn hoofd blijven resoneren. Vaak helpt het dan om mijn gedachten erover op te schrijven, in dit geval met de lezers van mijn column als slachtoffer, hopelijk een beetje gewillig. Momenteel sta ik voor het einde van mijn werkzame leven. Dat was best een lastige keuze, want ik moest hem helemaal zelf nemen; ik hoef niet te werken en ik hoef niet te stoppen met werken. Toen ik pakweg 50 jaar oud was, heel lang geleden dus, was ik er van overtuigd dat ik de werkzame jaren die mij nog restten in harmonie en sereniteit zou kunnen volbrengen. Met andere woorden: ik zou me niet meer gek laten maken, zou steeds het overzicht bewaren en werken zou niet meer ten koste gaan van mijn - figuurlijke, maar soms ook letterlijke - nachtrust. Dus ik zou mij nooit meer opgejaagd voelen. Helaas, die hoop vervloog snel, want ik ging nog meer mijn best doen om het goed te doen, maar vooral ook om het goede te doen, en de onrust in mijn hoofd bleef. Gelukkig stond daar ook veel voldoening tegenover: genieten van dingen die lukten, de prettige omgang met de mensen met wie mocht werken, de structuur in mijn leven die werken met zich meebracht en natuurlijk ook het kunnen oogsten van waardering en erkenning. Met andere woorden: mijn werk gaf zin aan mijn leven. Geleidelijk aan begon de weegschaal echter de andere kant op door te slaan: de energie die het werk mij kostte begon steeds zwaarder te wegen, zelfs zo zwaar dat de weegschaal door alle positieve ervaringen niet meer in evenwicht kon worden gehouden. Stoppen met werken was voor mij dan ook een moeilijke maar onvermijdelijke keuze.

Maar ja, besluiten iets niet meer te doen laat nog helemaal open wat ik dan wèl zou willen en kunnen gaan doen. Ook dit dilemma bezorgt mij zo nu en dan een opgejaagd gevoel, dat zeker niet wordt weggenomen door de goedbedoelde suggesties van wat ik allemaal zou kunnen gaan doen met mijn nieuw verworven vrijheid. Wat ik dan hoor – maar waarschijnlijk helemaal niet wordt bedoeld – is dat de mensen in mijn omgeving denken dat het anders misschien niet goed met me afloopt en dat ik gebukt zal gaan onder ledigheid en zinloosheid. ‘En net nu je meer tijd krijgt, stop je ook nog als voorzitter van de Kerkenraad’, hoor ik mensen zeggen en denken. Maar nog los van het gegeven dat rond deze vorm van verantwoordelijkheid zich een vergelijkbaar proces voltrekt als rond mijn werk, is het nu eenmaal zo dat een bestuurder, in welke omgeving dan ook, moet plaatsmaken voordat anderen dat noodzakelijk gaan vinden. En 10 jaar is dan echt lang genoeg.

Bij het vinden van een nieuwe weg, de weg na het werkzame leven, spelen volgens mij twee dingen een rol: wat vind je belangrijk en waar liggen je talenten? Op beide vragen heb ik, denk ik, het begin van een antwoord gevonden. Vaststaat in elk geval dat ik mij alleen met overgave kan inzetten als ik de doelen erg belangrijk vind. Zo kan de kerk bijvoorbeeld altijd op mij blijven rekenen, hoewel ik er ook naar uit kan kijken om ‘gewoon’ gemeentelid te zijn. Voor het inzetten van talenten ligt dat wat anders. Misschien biedt de levensfase die nu aanbreekt wel de uitgelezen mogelijkheid om nieuwe talenten te ontdekken of te ontwikkelen en niet in de verleiding te komen terug te grijpen naar mijn beproefde talenten. Of, als dat er niet in zit, gewoon te woekeren met bescheiden talenten, tevens een goede oefening in nederigheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat die zoektocht helpt om rust te vinden, een einde te maken aan het opgejaagde gevoel en de zin van het leven van nieuwe kleuren te voorzien. Misschien, zo bedenk ik me, is het wel de laatste stap in het proces van ‘wat wil je worden’ naar ‘wie wil je zijn’. Voor alle duidelijkheid: suggesties, hoe goed bedoeld ook, worden vooralsnog niet op prijs gesteld. Maar ik zeg dit met een knipoog natuurlijk, maar dat had u vast al wel begrepen.

Peter de Leeuwerk

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



In april had de Kinderkerk het lekker druk. De eerste zondag van april was het Palmzondag; de dag dat we traditioneel met de kinderen een Palmpasstok maken. Een activiteit vol met symboliek. Denk hierbij aan het kruis van Jezus, een (brood)haan voor de haan die drie keer kraait, (chocolade)eitjes die staan voor een nieuw begin en buxus, wat staat voor de eeuwig groene palmladeren. Het was een gezellige ochtend met hard werken, veel lekkers en prachtige resultaten.

Een week erna was het natuurlijk Pasen. We hebben tijdens de 40-dagen tijd met de kinderen van de kinderkerk heel veel vlinders gevouwen. De vlinder staat voor verandering, wederopstanding en een nieuw begin. We hadden er zoveel gemaakt dat we deze vlinder met Pasen weer uit konden delen. Zo kon iedereen vanuit de kerk een vlinder mee naar huis nemen. We hopen dat iedereen er heel blij mee is!



In mei is het bij Kinderkerk wat rustiger. Veel gezinnen gaan lekker op vakantie tijdens de meivakantie, dat is dan te merken bij kinderkerk.



Pinksterzondag is er een bijzondere dienst. We maken kennis met de jeugd- en jongerenwerker Lisette Brandsma en ze wordt bevestigd. Het zou heel leuk zijn als er dan veel gezinnen zijn om haar welkom te heten. Tijdens de kinderkerk gaan we vlaggen maken en als we terug komen in de kerk zingen we een lied en zwaaien we met de vlaggen. Dat wordt vast een mooi en warm welkom. Hartelijke groet namens de leiding van de kinderkerk,
Greetje Wolhuis



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

Zoals eerder al vermeld, The Meeting heeft een instagram account. Mocht u instagram hebben en het leuk vinden meer van de bezigheden van The Meeting te kunnen volgen, nodigen wij u van harte uit om ons ook te volgen! [themeeting_elst](https://www.instagram.com/themeeting_elst)

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Lisette Brandsma contactpersoon

vacant voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

Nieuws jeugd

Mei was een rustige maand bij The Meeting. Voor een aantal meetingleden zijn de examens bezig en is het einde van de middelbare school in zicht. Dat betekent ook dat we toe werken naar het einde van het seizoen. De afsluitingsbarbecue van het jeugdwerk zal in juni plaatsvinden. Ook organiseren de jongeren nog een diner voor het goede doel waar alle gemeenteleden voor zijn uitgenodigd op 9 juli. Meer informatie over het opgeven volgt nog.

Ook kijken we alvast vooruit naar komend seizoen. Met in het weekend van 1 en 2 juli Meet The Meeting en de overstapdienst voor de nieuwe Meetingleden. De voorbereidingen voor de

vierdaagse activiteit, maar ook de start van het nieuwe seizoen, het zeilkamp, zijn begonnen! Lisette Brandsma, de nieuwe jeugd- en jongerenwerker is in mei ook van start gegaan. Komende periode zal zij ingewerkt worden, zodat zij helemaal voorbereid komend seizoen de meeting kan draaien. Wij kijken uit naar een mooie afsluiting en zorgen voor een goede start van komend seizoen.

*Lisette Brandsma & Romanie van der Kaa
Jeugd- en jongerenwerker*

Hoi allemaal

Begin mei ben ik gestart als jeugd en jongerenwerker in jullie gemeente. Dus de hoogste tijd om mijzelf voor te stellen! Mijn naam is Lisette Brandsma en samen met mijn man Sjoerd en kinderen Manuel (6) en Tirza (4) woon ik in Ede. In mijn vrije tijd kook ik graag en ben ik vaak creatief bezig. Vier jaar geleden besloot ik om de zorg te verlaten en mij in te gaan zetten voor kinderen en jongeren in de kerk. Ik luister graag naar ideeën bij jongeren en probeer vanuit hun interesses activiteiten op te zetten. Ik ben onder de indruk van het enthousiasme in jullie gemeente onder jongeren en wil graag samen met jullie verder werken aan een kerk voor alle generaties. Daarbij geloof ik dat we het verhaal over Geloof, Hoop en Liefde moeten blijven doorvertellen. Het is een boodschap over liefde en nabijheid, waarvan je leert dat je gesteund mag voelen en elke dag opnieuw mag beginnen. Ook als het tegengit of wanneer je iets hebt gedaan waar je niet blij mee bent. Ik denk dat dit kinderen en jongeren ook erg kan helpen.

Ik ben erg blij dat ik bij jullie mag komen werken. Werken met kinderen en jongeren is een krachtig verlangen dat mij elke dag boeit en inspireert. Spreek mij gerust aan, stel je vragen, kom met ideeën en dan gaan we samen aan de slag!



Lisette

DIVERSEN

Agenda De Ruimte

Het duurt nog even maar voordat je het weet is het september en begint het nieuwe kerkelijk seizoen. Wilt u gebruik maken van de zalen van De Ruimte voor kerkelijke activiteiten, zoals kringen en vergaderingen, dan is het mogelijk om alvast de wensen door te geven.

Gebruik daarvoor het mailadres:

deruimte@pg-elst.nl

Vermeld daarbij:

Naam activiteit

Datum/data

Aanvangstijd

Eindtijd

Aantal personen

Met vriendelijke groet,

Finy Verhoeff, agendabeheer De Ruimte

Bezoek kerkmuseum met stathouders



Op 29 april bezochten 16 stathouders het kerkmuseum, georganiseerd vanuit Vluchtelingenwerk Overbetuwe en PG-Elst. Gerard Bult en Jan van Lieshout waren onze enthousiaste gidsen. Hun uitleg werd vertaald in het Arabisch en Turks. Door de aanwezigheid van maquettes en museumstukken was vertalen niet eens altijd nodig. De deelnemers

herkenden museumstukken die ze ook in hun eigen land gezien of zelfs ooit op het eigen land gevonden hebben. Het museumbezoek gaf aanleiding tot gesprek over het geloof en gewoonten die we in Elst en Nederland hadden en hebben. Na afloop was er koffie met iets lekkers in De Ruimte. Een ochtend die we graag nog eens herhalen.

*Linda Medendorp en Ineke Muurling,
Vluchtelingenwerk Overbetuwe*



Kunst in de Kerk

Het leven van de mens is geschilderd in de kleuren van zijn verbeeldingsvermogen.

Marcus Aurelius

Max Eilander

Tekenen is als ademen. Tekenen is een leven lang een dagelijkse behoefte naast het werk van alle dag.

Max Eilander tekent en schildert al vanaf zijn vroege kinderjaren. Momenteel is hij gepensioneerd. Hij werkte ruim 25 jaar in het basisonderwijs in Den Haag en Hilversum en 15 jaar als leerling- en docentbegeleider in het speciaal onderwijs (ZMOK). Na de lerarenopleiding tekenen gaf hij 17 jaar teken- en schilderbegeleiding.

Als lid van de wijkgemeente de Morgenster in Hilversum gaf hij leiding aan kunstzinnige geloofsverbeelding met gemeenteleden en jongeren. Zijn werk kenmerkt zich door een expressionistische toets, een helder kleurgebruik en veel contrasten. De natuur is een grote inspiratiebron. Daarnaast geven mens- en portretstudies veel voldoening. 'CONTRASTEN, landschap in de kijker', schilderijen van Max Eilander sieren momenteel de wanden van onze kerk. De contrasten zitten overal: in de stijl,

EXPOSITIE GROTE KERK ELST (GLD)

17 mei - 16 augustus 2023

MAX EILANDER

CONTRASTEN - SCHILDERIJEN

Landschappen in de kijker



Zaterdag 3 juni, 1 juli, 5 augustus van 13.30 - 16.30 uur en
dinsdag 18 juli (tijdens de doortocht van de Vierdaagse) is
de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl



Protestantse Gemeente
Elst



van ingetogen tot uitbundig, in de kleuren, zwart-wit tot regenboog en in het materiaal: pastel tot olieverf. De grootste gemene deler is het landschap. Soms in de buurt van Hilversum maar ook hier, van Ooipolder tot Park Lingezege. Geniet ervan!

De Kunstcommissie

De Paaskaars

Met Pasen wordt elk jaar de Paaskaars vernieuwd en gaat de oude paaskaars naar een goede bestemming. Dit jaar is dat het Hospice Rozenheuvel in Rozendaal, eigendom van het Leger des Heils. Majoor Gerrie Kat, die leiding geeft aan het Hospice, nam de kaars dankbaar in ontvangst. Hij krijgt een plaatsje in de ontmoetingszaal, waar wekelijks de kaars zal branden bij zondagsvieringen en weekopeningen.

Dank aan de gemeente van de Protestantse Kerk in Elst voor dit mooie gebaar!

Jetty Gaasbeek



MUZIEK

De orgelconcerten komen er weer aan

Schrijft u de volgende data vast in uw agenda, want we hebben weer een mooie reeks in de aanbidding. Op zondag 2 juli bijt Dirk Luijmes het spits af met een concert dat volledig bestaat uit meesterwerken van Johann Sebastian Bach, voor Bach-liefhebbers, en dat zijn er velen, niet te missen dus. Op zondag 6 augustus is de Arnhemse organist Wim Roelfsema onze gast, die overigens ook bekend staat als een uitmuntende Bach-vertolker. Hoewel regelmatig

kerkganger, voor het eerst een concert door hem in onze kerk: Pieter Jan Belder. Belder is een internationaal bekende clavecinist en organist, vooral bekend in en met de wereld van de oude muziek. Op zondag 5 november is het de beurt aan de bekende organiste van de Nijmeegse Stevenskerk: Jetty Podt. Vanzelfsprekend kijken we ook uit naar een concert van ons andere orgelfenomeen; IJsbrand ter Haar verzorgt het concert op zondag 5 november.

Traditiegetrouw wordt het concertseizoen afgesloten met een Kerstconcert op Tweede Kerstdag. Voor dit concert heeft Dirk Luijmes een romantisch programma samengesteld. Hij zal worden vergezeld door de bas Joep van Geffen en de violist Hans Rijkmans. Alle concerten beginnen om 12.00 uur. De toegang is vrij, maar na afloop kunt u uw waardering laten blijken met een vrijwillige bijdrage. Wij kijken er weer naar uit, hopelijk u ook.
Namens de Orgelstichting, Peter de Leeuw

Muzikalitijd

mu · zi · ka · li · tijd (de; meervoud: muzikalitijden)

1. Een moment of ogenblik om het over muziek te hebben, ter lering en vermaak.
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal bezig te zijn.

Muziek en liturgie (deel 1)

Tijdens de gemeenteavond van 24 april hadden we aandacht voor liturgie en muziek. Arjen Dijkstra (voorzitter CPO) en ik waren benieuwd hoe gemeenteleden tegen deze belangrijke bestanddelen van onze vieringen keken, nu en in de (nabije) toekomst. Het antwoord daarop bevatte veel klankkleuren. Ik kan me uit mijn jeugd nog herinneren dat de vraag 'is er een liturgie' betekende 'is er een gedrukt boekje' (of moeten we op de liederenborden kijken?) Iedereen snapt natuurlijk dat er altijd een liturgie is, want een viering heeft een bepaald uiterlijk. Wat gebeurt er allemaal in een viering en in welke volgorde: de orde van dienst.

Het belangrijkste signaal dat gegeven werd is dat gemeenteleden graag betrokken willen worden bij muziek en liturgie. Dat bleek uit verschillende antwoorden:

- Samen zingen;
- Nieuwe liederen leren met behulp van de cantor en/of koor;
- In principe uit het liedboek, maar mooie en passende liederen uit andere bundels zijn ook interessant;
- Meer gezongen liturgische onderdelen zoals het Onze Vader, canons, antifonen en responsies.
- De een is gecharmeerd van akoestische muziek, zoals met de twee orgels en andere (blaas) instrumenten, de ander geniet van de bijdrage van het kinderkoor begeleid door de Houseband.

De meer liturgische onderwerpen gingen bijvoorbeeld over de nieuwe vertaling van het Onze Vader en de balans tussen traditie en vernieuwing. Corona heeft het live streamen in een stroomversnelling gebracht. Elke viering worden door zo'n 75 mensen bekeken, live of op een later moment. Dat was ook het moment dat de preekstoel niet meer werd gebruikt, zodat het beter of makkelijker in beeld kon worden gebracht. Het leverde verrassende reacties op toen Ds. Zaal de preekstoel weer gebruikte! En zo bekijk ik het ook: het gebruik van een preekstoel kun je niet classificeren als 'niet meer van deze tijd', want dan zou het naar de kerk gaan net zo niet meer van deze tijd zijn. Preken met meer diepgaande uitleg, waarbij de predikant als boodschapper 'hoger' staat gepositioneerd: gebruik de preekstoel. Is het meer beneden op aarde, of in de vorm van een interview: blijf beneden staan. Maar waar bemoei ik me mee?

Met Pinksteren zingen we in ieder geval een mooi liturgisch fenomeen: het Kyrie en Gloria (299d) van Willem Vogel met koor en gemeente. U kunt thuis vast gaan oefenen!

IJsbrand ter Haar

'Liefdesconcert' door Het Vrije Koor Nijmegen in de Grote Kerk

Na het overweldigende succes van de Vredesconcerten van Het Vrije Koor Nijmegen in de Stevenskerk aldaar en in de Grote Kerk in Elst kon een nieuw programma natuurlijk niet uitblijven. Ditmaal heeft Het Vrije Koor de mooiste romantische liefdesliederen ingestudeerd. Dit ontroerende Liefdesconcert zal wederom ook in de Grote Kerk te beluisteren zijn, en wel op zondagmiddag 25 juni aanvang 15.00 uur.



Naast de mooiste wereld-liefdesliederen zult u kunnen genieten van een aantal gesproken gedichten over de liefde. Solistische medewerking zal worden verleend door sopraan Boukje van Gelder, de begeleiding is in de vertrouwde handen van pianist Jelle Hoksbergen. Het concert staat onder algehele leiding van dirigent Jan Jaap Nuiver. Het concert duurt een uur en is gratis toegankelijk. Bij het uitgaan van de kerk wordt ter bestrijding van de onkosten een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Het Vrije Koor heeft met haar Vredesconcerten indrukwekkende en professionele visitekaartjes afgegeven. De belangstelling voor de concerten van Het Vrije Koor is telkens zo groot dat wij u dringend aanraden uw plaatsen te reserveren via onderstaand e-mailadres!

Van harte welkom!

Voor reserveringen, contact en informatie:

Jan Jaap Nuiver

vrijekoor@gmail.com

Collecten opbrengst en verdeling februari 2023

Diaconie: Noodfonds Moldavië	€ . 862,25
Kerk	472,11
Kinderkerk/ hulphond Nederland	68,65

5 feb. Koren	140,15
12 feb. KiA: vrolijkheid in asielzoekerscentra	148,00
19 feb. KiA: Syrië, kerk hoop en herstel	141,55
26 feb. Sint Maartenshof	116,15

Gift voor Giro 555	20,00
Gift voor kerk	50,00

Totaal februari 2023 € **2018,86**

Lucia Zoutman