

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

41e jaargang nr. 5 • juni 2020

MEDITATIE

In de wolken

*'Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit.'*
uit Lied 664

In het geloof leven we vanuit één geestelijke werkelijkheid, maar in de kerk hebben deze ene werkelijkheid in verschillende stukjes opgedeeld. En elk stukje is reden voor een feest: de verschillende levensfasen van Jezus. Zelfs zijn veroordeling en dood omdat die deel uitmaken van die ene werkelijkheid. Zijn opstanding uit de dood, de hemelvaart, de Geest. Aparte feesten die elkaar in ons persoonlijke leven niet opvolgen, maar tegelijk waar zijn. Het meest bijzonder is in mijn optiek de hemelvaart. De hemelvaart van Jezus laat onze situatie het meest zien: we geloven in Jezus, Hij leeft en toch is Hij er niet bij. Iemand uit het verleden of toch in het heden? Als Hij erbij is, is dat in de Geest.

In de Bijbel staat een bijzonder verhaal over de profeet Elia. Elia voelt zijn einde naderen en zoekt een opvolger als profeet. Die opvolger vindt hij in Elisa. Elia vraagt aan Elisa: 'Wat kan ik nog voor je doen voor ik word weggenomen? Vraag het maar.' Elisa antwoordt: 'Laat mij dubbel in uw geest delen.' 'O, ja,' zegt Elia dan, 'dat is wel moeilijk. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.' Als ze dan verder lopen te praten, worden ze uiteengedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren. Van verdriet scheurde hij zijn kleren. De mantel van Elia was afgeleden en Elisa raapte hem op. Volgens de belofte die Elia had gedaan, zal Elisa dubbel delen in de geest van Elia.

Ik zei dat het een bijzonder verhaal is, omdat het volgens mij de achtergrond vormt voor het verhaal over de hemelvaart van Jezus. Als Jezus na de opstanding met zijn leerlingen in gesprek is, belooft Hij hun dat ze zijn Geest zullen ontvangen en dat ze zijn getuigen zullen zijn. Dan

wordt Jezus van hen weggenomen, terwijl ze het zagen. Daarna wordt Jezus door een wolk aan het zicht onttrokken. 'Terwijl ze het zagen' doet denken aan die belofte die Elia deed: Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zul je dubbel in mijn geest delen. Dubbel delen in de Geest van Jezus.

Dan zijn er volgens het verhaal engelen. Dat is mooi. Engelen verklaren ons wat we anders niet zouden begrijpen. Wat we anders ook niet zouden kunnen weten, want het is kennis 'van boven'. Deze engelen beloven de leerlingen dat Jezus op dezelfde wijze zal weerkeren als dat ze Hem naar de hemel hebben zien gaan. 'Op dezelfde wijze', dat is dus door een wolk aan het zicht onttrokken. Zo hebben de leerlingen het gezien. Het geeft de verborgenheid van Christus aan. Als Hij erbij is, is Hij nog steeds door een wolk aan het zicht onttrokken. Of zou het andersom zijn? Als we de kracht van Jezus in ons leven ervaren, zijn wij in de wolken.

*'Wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.'*

Jezus leeft en toch is Hij er niet bij. Iemand uit het verleden of toch in het heden? Als Hij erbij is, is dat in de Geest. Niet aanwijsbaar, wel merkbaar. Hij zei: 'Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden.' (Matt. 18: 20). Hij is de onzichtbare derde, de kracht die verbindt, de liefde die opbouwt, de hoop die leven geeft. Hij laat ons verder gaan dan waar wij een streep trokken. We gaan grenzen over, een toekomst tegemoet, ongedacht. Tot we in de wolken zijn.

Ds. Dick Sniijders

KERKDIENTEN

De kerkdeuren gaan weer open. Op zondag 21 juni en 28 juni zijn er een beperkt aantal gemeenteleden welkom.

In de diensten vanaf zondag 5 juli kunnen er maximaal 70 personen aanwezig zijn. Reserveren is verplicht.

Voor meer informatie zie pagina 8. De meest actuele informatie vindt u steeds op de website pg-elst.nl

Zondag 7 juni Drie-eenheidszondag
10.00 uur Ds. P.J.G. Jeroense
KERKOMROEP/YOUTUBE organist: D. Luijmes

12.00 uur Orgelconcert
digitaal
zie pagina 21

Zondag 14 juni
10.00 uur Ds. D.J.A. Snijders
KERKOMROEP/YOUTUBE organist: IJ. ter Haar

Zondag 21 juni
10.00 uur Kerk Ds. P.J.G. Jeroense
KERKOMROEP/YOUTUBE organist: J. Jansma

Zondag 28 juni
10.00 uur Kerk Ds. D.J.A. Snijders
KERKOMROEP/YOUTUBE m.m.v. ZWO
organist: D. Luijmes

Zondag 5 juli Ds. D.J.A. Snijders
10.00 uur Kerk
KERKOMROEP/YOUTUBE organist: D. Luijmes

elke werkdag Morgengebed
9.00 uur Kerkomroep info: Dick Snijders

Bijbelleesrooster juni 2020

7 juni Psalm 150
14 juni Matteüs 9:35-10:4
21 juni Psalm 69:31-37
28 juni Romeinen 8:26-39

TOELICHTING DIENSTEN

De Boodschap wordt thuisbezorgd

Vanaf eind maart 2020 komt elke zondagochtend vanaf omstreeks tien voor tien het koor van de Grote Kerk in beeld. Meer dan 100 volgers zetten dan hun computer aan, om via de link op de website van Protestantse Gemeente Elst, de kerkdienst thuis te volgen.

Om de dienst te kunnen uitzenden is nogal wat techniek, kennis en kunde vereist. Achter de schermen wordt flink aangepakt om beeld en geluid vanaf het koor van de Grote Kerk, op te nemen en naar uw huiskamer te 'streamen'. Zonder ooit in beeld te komen, maar cruciaal voor deze vorm van kerkdienst, is een technische knobbel. Die techniekman zit achter de laptop en het mengpaneel, van waaruit camera's, beeldwisselingen en microfoons worden bestuurd. Rob Coenen, onze hulpkoster, heeft de taak op zich genomen om het pionierswerk van deze plotselinge, onvoorziene, streamingsdienst in te vullen en te begeleiden.

Rob heeft er zijn vak van gemaakt om op ICT-gebied, met name programmeren, uitdagingen op te lossen. In deze aanpak is vooral het aan elkaar knopen van randapparatuur, met name beeld en geluid en het live-uitzenden, een nieuw gebied. Rob is begonnen om informatie te verzamelen en livestreams van andere kerkdiensten nauwkeurig te volgen om daarvan te leren. De eerste aanzet was beperkt, één camera en één microfoon. Al snel bleek dat meer camera's en microfoons de kwaliteit sterk ten goede kwamen. Maar dan moet er geschakeld kunnen worden. Dus een mengpaneel hoort inmiddels ook tot de uitrusting van Rob op zondagochtend. Gelukkig kon Jes Spoelstra de helpende hand bieden om de voor leken vaak onbegrijpelijke problemen te helpen oplossen. Zoals: De video output van de video-camera wordt via een HDMI kabel opgevangen met een 'video capture device'. Dit apparaat zet het om naar een videostream, die geschikt is voor de livestream.

Begrijpelijk dat dit ontwikkelingswerk veel tijdbelasting van Rob heeft gevraagd. Reden waarom Albert Luijpen inmiddels het werk in de kerktuin van de Grote Kerk voor zijn rekening neemt. Jetty vult nu vooral de kosterstaken tijdens de zondagochtend dienst in. Een



kostertrio dat, zoals Rob vertelt, zeer goed samenwerkt om tijdens deze spannende tijd, voor de hele gemeente van Protestantse Gemeente Elst, zijn best doet om de kerk thuis te bezorgen.

Rob zelf blijft het liefst op de achtergrond. Wel krijgt hij mailtjes of wordt gebeld door kerkleden die hem zeggen: 'Het voelde alsof ik erbij was'. Die schouderklopjes doen Rob goed. Hij is een man die zijn best doet om de hem gevraagde taak zo goed mogelijk uit te voeren. 'Als mensen blij worden van mijn inspanningen, dan geeft mij dat erg veel voldoening' geeft hij volmondig toe. Het geeft hem de ruimte om, op wat voor manier dan ook, in de toekomst betrokken te blijven bij deze vorm van kosterchap. Namens de gemeente: ontzettend bedankt Rob voor je geweldige inzet.

Kees van Nes



TOELICHTING ACTIVITEITEN JUNI 2020

Predikanten vloggen op Youtube

Een vlog is een soort dagboek met videobeelden. Graag willen de predikanten ook in deze tijd een lichtpuntje brengen. Iets dat aanleiding kan zijn voor bezinning, voor troost en bemoediging, voor inspiratie. Diepzinnig, alledaags en met humor. Zij doen dit via YouTube op internet. Daarvoor is het YouTube kanaal Jeroen & Dick pg-Elst bestemd.

U kunt dit vinden als u in de adresregel van de browser

https://www.youtube.com/channel/UCy_Ns2jleFY6ysNdGHbvWw invoert.



Dat is een ingewikkeld adres. Als u eerst Youtube opent en in de adresregel van YouTube zelf 'Jeroen Dick Elst' intoetst, komt u er ook. Het is dan een van de eerste hits. Deze vlogs worden ook in de nieuwsberichten op onze website pg-elst.nl geplaatst en in de Facebookpagina 'Groep van PG-Elst' met een link naar de filmpjes. We wensen u veel kijk- en luisterplezier.

De predikanten Jeroen en Dick

(bekend van het YouTube kanaal Jeroen & Dick pg-Elst)



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

UIT DE GEMEENTE

In memoriam Gerrit Antonie van de Pol

Elst, 2 augustus 1947 - Arnhem, 22 april 2020

Op donderdag 30 april is samen met familie en vrienden in de Grote Kerk van Elst afscheid genomen van Gert van de Pol. Op de afscheidskaart stond geschreven: 'Onze lieve, creatieve broer, zwager en oom is na een kort ziekbed overleden.' Gert was een creatief mens. Iemand die zijn verlangen naar geborgenheid heeft weergegeven in beelden, in kunstzinnige verbeelding.

Een mooi voorbeeld was afgedrukt op de rouwkaart en de voorkant van de afscheidsliturgie.



Op die afbeelding heeft Gert een zonovergoten landschap afgebeeld. Een stralende zon die alles en iedereen in een goed daglicht plaatst. Bomen met een groen bladerdek en een rivier vol stromend water. Wie naar deze afbeelding kijkt weet: het is goed toeven daar. Je wilt graag even je hoofd te rusten leggen in dit landschap. Even op adem komen. Verbeeld verlangen naar liefde, naar een erkenning.

Deze afbeelding van Gert lijkt zeer op het visioen van Johannes uit Openbaring. Hij schrijft daar: 'Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten gaf elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom gaven de volken genezing.' Dit visioen van hoop, geloof en liefde is universeel en geldt voor ieder mens.

Meermalen in zijn leven heeft Gert dit visioen mogen ervaren. In gesprekken met naasten, in zijn werk voor de voedselbank, in het zingen op de koren waar hij lid van was en in zijn kunst. Hij is in zijn leven gegroeid. Meermalen heeft hij in zijn leven tegenslag gehad. Moest hij hard werken om het visioen dat hij tekende weer te zien. Samen met anderen is hem dat iedere keer weer gelukt.

Een bekende boeddhistische spreuk luidt: 'Zonder modder, geen bloemen'. 'No mud, no lotus'. In de nacht rijpen de ideeën. Hoop moet groeien. Het heeft wasdom nodig. Genezing van lijf en ziel ook. Je moet eerst door de modder om als een lelie te kunnen stralen. Na een zware regenbui is een rivier vol zand en modder. Je kunt de bodem niet zien. Heb je geduld te wachten tot de modder zakt, het water helder wordt? Wachten is durven verblijven in de modder, opdat de kiem van een nieuw verstaan kan rijpen. In het vertrouwen dat uit de kiem iets bijzonders kan groeien. De bloem is niet zonder de modder te koop.

Dit geldt ook voor het geloof. Ik beschrijf de weg van het geloof graag als 'een betekenis willen geven aan je leven'. De zin zoeken van je bestaan wordt gevonden in het duiden van gebeurtenissen in je leven vanuit de christelijke spiritualiteit. De momenten van grauwheid, van leegte, krijgen betekenis, als we ze duiden als groeistuipe op weg naar volwassenheid. Geloof is een verheldering van het bestaan. Niet een antwoord, maar een duiding. Het schept in een proces van zoeken 'een begaanbare weg', een 'rivier helder als kristal'. Gert heeft ook op deze manier in zijn leven al doende zijn geloof vormgegeven. Zoekend en soms twijfelend. Altijd eerlijk. Het bestaan is zoeken naar het licht, vormgeven aan het visioen, door de blubber heen komen tot een bloeiende lotus.

De dichter Rilke weet dit proces schitterend te verwoorden. In tijden van onrust van leegte en verdriet, spoort hij je aan te wachten.

*'Alles moet eerst tot wasdom komen
en pas daarna worden geboord...
En vol deemoed en geduld het geboortuur
afwachten
van een nieuwe klaarheid.'*

Gert was in zijn leven op zoek naar klaarheid, naar helderheid. Nu hij de grens naar een nieuw bestaan is overgestoken mogen we geloven dat hij dit gevonden heeft. 'Geboren worden is als sterven en sterven is opnieuw geboren worden', zegt Thomas Mann. Gert is opnieuw geboren. Wat onvoltooid is gebleven in zijn leven is nu voltooid. Dat zijn leven ons tot zegen mag zijn.
Ds. Jeroen Jeroense



In memoriam F.E. van Amerongen-Doeleman

Op 2 mei is overleden Francina Elselina van Amerongen-Doeleman (Sientje), in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde in Elst. 'Ik vind het fijn als je me Francien noemt,' zei ze eens na de Bijbelkring. En sindsdien deed ik dat. Francien heeft een bewogen leven gehad samen met haar man die een ondernemend karakter had.

Ze was erg creatief, had veel hobby's in handwerken en knutselen. De kleinzoons vonden het mooi dat oma op school breiles kwam geven en de hele ochtend bleef. Ze was ook altijd bezig met kaarten maken, beren, sjaals. Francien had altijd oprechte belangstelling voor de mensen in haar omgeving, stuurde kaarten, belde op of vroeg naar je belevenissen als ze je een tijdje niet had gezien.

Op 8 mei vond de uitvaart plaats vanuit het uitvaartcentrum van Monuta Reijers in Arnhem. We waren met een klein gezelschap vanwege het corona virus. We spraken met elkaar over moeder en oma. En we spraken over Psalm 97, haar trouwtekst. Op het eerste gezicht is er geen aanknopingspunt om deze tekst een trouwtekst te laten zijn. En misschien is dat juist het aanknopingspunt. Het gaat over de relatie met God. In een relatie zetten we zo dikwijls onszelf in het middelpunt. De ander moet mij gelukkig maken. Terwijl het erom gaat dat ik de ander gelukkig maak.

'Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER, en breng hulde aan zijn heilige naam.'

De crematie vond plaats in het crematorium Moscowa. We wensen haar zoon André, haar kleinzoons Fabio en Nando met zijn vriendin Mitzy de kracht toe om het verlies te dragen.
Ds. Dick Snijders

In memoriam C.H. van Kleef

Op 16 mei is overleden Christiaan Hendrik van Kleef (Chris), in de leeftijd van 88 jaar. Chris was een buitenmens. Met veel plezier heeft hij altijd gewerkt in zijn fruitbedrijf Vosbergen. Daarnaast heeft hij deel uitgemaakt van allerlei besturen. Als je meedoet, heb je ook wat te

zeggen. Hij had daarbij uitgesproken meningen, na eerst over de kwesties te hebben nagedacht. Met kennis van zaken gaf hij advies over de inrichting van je tuin, over planten die wel of niet geschikt waren, over welke tak wel of niet gesnoeid moest worden.

Chris was blij dat hij samen met Nollie nog even in het nieuwe appartement gewoond had. Maar hij merkte al snel dat zijn levenseinde naderde. Daar had hij vrede mee. 'Er is nu eenmaal een tijd van komen en een tijd van gaan.' Beelden uit het natuurlijke verloop van het leven liggen dan voor de hand.

In de uitvaartdienst op 23 mei spraken we over I Korintiërs 15. De apostel Paulus gebruikt daar het beeld van een graankorrel. Als een graankorrel in de grond valt, ontkiemt hij, dan ontstaat er een kiemplantje, vervolgens groeit hij als gras, ontstaat er een stengel en een volle aar. Zo'n opeenvolging van stadia is er volgens Paulus ook in het leven en sterven van de mens. Als de mens sterft, komt er iets nieuws voor in de plaats.

Aansluitend aan de dienst vond de crematie plaats in het crematorium Beuningen. We wensen Nollie, de kinderen en de kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 2 juni hoopt mevrouw S. Weijers, 95 jaar te worden.

Op 22 juni hoopt de heer A. Pols, 93 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat, zeker in deze spannende tijd, zeer op prijs.

KERKENRAAD

De kerkdeuren gaan weer open

Maar dat dit niet zonder slag of stoot gaat, zal u niet verbazen. Hoe dan wel? Dat leest u in dit artikel, maar natuurlijk ook op onze website www.pg-elst.nl, bron van actuele informatie voor een digitaliserende kerkgemeenschap.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

- Vanaf **zondag 5 juli** kunnen de diensten weer worden bijgewoond. Vanwege de 1,5 meter is het aantal gelimiteerd tot maximaal 70.
- Voor deelname aan een kerkdienst is tijdige **reservering verplicht**. Dat kan via www.eventbrite.nl (bij voorkeur) en op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur telefonisch bij het Kerkelijk Bureau (371357).
- Uw deelname wordt **bevestigd**. Zonder bevestiging is er voor u dus helaas geen plaats beschikbaar.
- Zowel bij uw aanmelding als voorafgaand aan de dienst wordt naar **uw gezondheid** geïnformeerd. Uw toegang kan op grond daarvan worden geweigerd.
- Bij de plaatsing in de kerk is uitgangspunt: **1,5 m afstand**. Huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten. Gastvrouwen en -heren wijzen u buiten en binnen de weg.
- De diensten hebben een aangepaste liturgie. **Samenzang vindt niet plaats**.
- **Handen** worden niet geschud en mogelijkheden voor **informeel samenzijn** worden niet geboden. Zeker bij mooi weer zou u een medekerkganger in uw eigen tuin een kopje koffie kunnen aanbieden.
- Collecte vindt **elektronisch** plaats via de Givt-app. Bij de deur staat wel een mandje, vooral bedoeld voor collectebonnen.

- De diensten blijven ook te volgen via **Youtube en kerkradio**, zoals dat nu ook gebeurt.
- Uiteraard gelden tal van **logistieke en hygiëneregels**. Dat merkt u vanzelf.
- Of **kinderkerk en crèche** in functie zijn, is op dit moment nog niet bekend. Kijk daarvoor op onze website.

De maand juni, waarin maximaal 30 mensen in de kerk mogen, staat in het teken van proefdraaien met en door de kerkenraad. Op zijn vroegst op **zondag 21 juni** kunnen enkele gemeenteleden worden toegelaten. Volg daarvoor de mededelingen op onze website.

Tenslotte nog dit. Natuurlijk gaan er stemmen op die zeggen 'Moeten we al die moeite doen voor die paar mensen die met allerlei restricties - geen deelnemer maar toeschouwer - af en toe naar de kerk kunnen?' Het antwoord van de Kerkenraad daarop is een volmondig 'ja, dat moeten wij!' Al was het maar omdat voor iets wezenlijks als het bij elkaar komen tijdens de zondagse erediensten geen moeite te veel zou moeten zijn. Dit betekent natuurlijk ook dat wij kerkbezoekers verwachten dat zij hun toegewezen plaats niet geruisloos leeg laten. Zeker tot 1 september zullen meer gemeenteleden naar de kerk willen dan erin kunnen.

De Kerkenraad



Voor al uw vragen over
vrijwillige thuishulp en mantelzorg
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur.

TEL. 0481 - 350050

E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl

KERKRENTMEESTERS

Collecteren in coronatijd

Overboeken naar collecterekening

U kunt Uw gift overmaken op rekeningnummer **NL06 RABO 01057 13 554** ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Voor de uitgangscollecte datum en begunstigde vermelden, als u voor Diaconie of Kerk doneert dan graag de maand erbij zetten. De bestemming van de Diaconie- en uitgangscollecte vindt u in Onderweg. Voor nadere informatie Lucia Zoutman, tel. 06-82841823



Al een Givt-app, hoe werkt het dan?

Na het openen van de app kunt u via het '+' teken drie collectes selecteren. U kunt per collecte aangeven welke bedrag u wilt geven. In het volgende scherm: 'kies hoe u wilt geven' selecteert u 'QR-code'. Vervolgens scant u de 'QR-code' en daarna hebt u gegeven aan de door u geselecteerde collectes en doelen.

Nog geen Givt-app?

Voor de mensen die de Givt-app nog niet gedownload hebben op hun telefoon staan onderaan dit bericht wat handige links met filmpjes die u daarbij kunnen helpen.

Wat heeft u nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heeft u natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. U kunt na het downloaden uw e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. De verdere registratie kunt u op een later moment afronden. Bij de registratie vult u een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan uw adres, mobiele nummer en bankrekeningnummer).

de kerkrentmeesters



CPO

College van Predikanten en Ouderlingen

Tekeningen gevraagd

Half maart ontstond op het digitaal overleg van de kerkenraad bij het CPO het idee om in deze bijzondere tijd extra aandacht te gaan geven aan mensen die zich eenzaam voelen door de afgekondigde maatregelen. Een teken van aandacht is dan heel welkom: je zit wel in je eentje thuis, maar bent niet alleen. Er staan mensen om je heen. Via de site Protestante Gemeente Elst en Gemeentenieuws is de oproep gedaan om tekeningen en dergelijke te maken.



Via de brievenbus van De Ruimte zijn bijna 100 tekeningen, gevouwen bloemen en dergelijke bezorgd. Deze zijn wekelijks met een brief bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken.



Het fijne was dat de Rooms-Katholieke Parochie Maria Magdalena en de Moluks Evangelische Kerk zich snel aansloten. De adressen voor de tekeningen en dergelijke kwamen uit de drie geloofsgemeenschappen en via Vluchtelingenwerk. Begin mei is de actie afgesloten: de basisscholen startten weer op en de 'aanvoer' van tekeningen droogde op.

Mede namens Rini van der Zwan en Joleen Kruijt wil ik iedereen bedanken die mee heeft geholpen deze actie mogelijk te maken.

Jan Luiten



De PVD in coronatijd

Vanaf half maart bezoeken de vrijwillig(st)ers de 77+ ers op een andere manier. Het samen een kopje koffiedrinken kon even niet meer, om de mensen toch aandacht te geven, is eenieder van de PVD er op zijn eigen manier mee omgegaan. We hebben gepeild, wat er zoal gedaan is en dat was toch wel verrassend. Meestal is er regelmatig telefonisch contact geweest, of is er aangebeld en op afstand een praatje gemaakt. Leuk was ook, dat er zo nu en dan gelijk een attentie voor de deur gelegd werd, zoals een doosje chocolaatjes, bosje bloemen, zelfgebakken koekjes of iets dergelijks. Ook zijn er bemoedigende kaarten in de brievenbus gedaan.

Met het mooie weer zijn er wel enkele persoonlijke bezoeken afgelegd, bij mensen, die een tuin hebben, en het ook fijn vonden, in de buitenlucht kun je gezond en goed afstand houden. Eén PVD-ster was aanwezig bij een buurtserenade, door de familie georganiseerd, voor een persoon, die 95 jaar werd, een leuke gebeurtenis. Ook in Elst gebeurt dat.

Sommige ouderen worden nog wel bezocht door de thuiszorg, de hulp in de huishouding, zij voelen zich niet echt eenzaam, anderen, die pas hun partner verloren hebben bijvoorbeeld hebben ontzettend veel moeite met het niet mogen ontvangen van bezoek.

Wat hulpvragen betreft, is er alleen hulp geboden bij het vinden van kerkelijke gegevens op de laptop of tablet. De kerkdiensten, de ochtendgebeden en de dagelijkse overwegingen van Jeroen en Dick kon men helaas toch niet gemakkelijk vinden. Velen hebben geen digitale ervaring.

We hopen daar met een op schrift gestelde handleiding in tegemoet te zijn gekomen en Wichert heeft persoonlijk instructies gegeven aan een 88-jarige, hoe een tablet te bedienen. Gelukkig wordt de Lock down wat losser en hopen we, dat we zonder angst voor besmetting binnen niet al te lange tijd elkaar weer in goede gezondheid mogen ontmoeten.

Vervolgens, nog een prangende vraag, we zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het bezoeken van ouderen, mocht u daar interesse voor hebben, dan zien we de reactie met belangstelling tegemoet.

Voor informatie/ opgave kunt u zich melden bij: Corrie Brüning of Gea Dijkstra



DIACONIE

JAARREKENING 2019 VAN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Overzicht van Baten en Lasten	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Rekening 2018
Baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 406.200	€ 384.665	€ 390.255
Bijdragen gemeenteleden	24.900	29.043	27.295
Totaal baten	€ 431.100	€ 413.708	€ 410.840
Lasten			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 374.600	€ 402.658	€ 333.016
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	0	0	0
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	2.900	2.558	3.118
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	20.600	20.536	20.708
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	85.600	34.571	81.870
Salarissen (koster, organist en dergelijke)	0	0	0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	27.390	29.670	26.345
Totaal lasten	€ 511.090	€ 489.994	€ 465.057
Operationeel Resultaat (baten-lasten)	€ -79.900	€ -76.286	€ -54.217
Incidentele baten	€ 80.000	€ 274.513	0
Resultaat per saldo	€ 10	€ 198.227	-54.217

Algemeen:

De complete concept Jaarrekening is ter inzage op het Kerkelijk bureau. Voor inzage en/of vragen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende. Na vaststelling door het College van Diakenen zal het ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd.

Toelichting:

Het merendeel van de lasten is in lijn met de Begroting 2019. Bij de baten zijn er grote afwijkingen.

De opbrengsten uit pacht en huur zijn lager dan begroot onder andere vanwege tijdelijke leegstand. De inkomsten uit interest en dividend zijn lager dan verwacht. Het resultaat op de effectenportefeuille bij Rabo is bijna € 200.000, -- hoger dan verwacht. Dit is een incidentele hoge baten, welke in het daaropvolgende jaar zal worden besteed, conform vermogensbeleid. Uitgaven voor diaconaal werk plaatselijk zijn lager dan begroot evenals de giften aan regio.

Uitgaven voor diaconaal werk plaatselijk zijn lager dan begroot evenals de giften aan

regionaal/landelijk diaconaal werk. De diaconie is voornemens Wereldwijd extra te besteden om per saldo in lijn te komen met de begroting. De opbrengsten van collectegeld zijn iets hoger dan verwacht, het wordt volledig naar de betreffende doelen overmaakt.

Vrijvallende spaardeposito's zijn vanwege de lage rentestand niet opnieuw vastgezet, maar het bedrag toegevoegd aan de beleggingsportefeuille. Voor onderhoud aan panden is veel minder besteed dan begroot. Er zijn ruim voldoende voorzieningen voor groot onderhoud als een buffer voor de toekomst.

Per saldo is er in 2019 een fors positief resultaat. Om vermogensgroei te beperken, wordt het resultaat in het komende jaar diaconaal besteed, met name aan Corona-gerelateerde projecten. De gehele jaarrekening dient nog door de accountants gecontroleerd te worden.

Een samenvatting van de definitieve Jaarrekening wordt gepubliceerd op onze homepage, zie www.pg-elst.nl link naar ANBI.

Gert Jan Geertjes, penningmeester

JAARREKENING KERKRENTMEESTERS

Staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	345.200	369.321	372.812
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	6.500	7.359	561
Opbrengsten levend geld	198.700	201.023	204.834
Door te zenden collecten en giften	15.000	-	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	17.250	17.712	17.712
Totaal baten A	582.650	595.415	595.919
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	124.600	99.088	103.666
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	129.749	54.537	71.433
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventaris	8.700	18.165	11.551
Pastoraat respectievelijk diaconaal pastoraat	207.834	191.766	223.927
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	53.660	20.565	33.493
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	25.500	24.021	24.828
Salarissen en vergoedingen	91.545	137.377	98.616
Kosten beheer, administratie en archief	52.160	52.718	55.038
Rentelasten/bankkosten	800	1.375	573
Afdrachten door te zenden collecten en giften	15.000	-	-
Totaal lasten A	709.548	599.612	623.125
Operationeel resultaat (A)	-126.898	-4.197	-27.206
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	3.700	-	269.885
Incidentele lasten	-3.700	-1.698	-
Incidentele baten en lasten (B)	0	-1.698	269.885
Resultaat verslagjaar (A+B)	-126.898	-5.895	242.679
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	75.010	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	75.010	-	-
Resultaat naar Algemene reserve	-51.888	-5.895	242.679

Verslag van het college van Kerkrentmeesters

Over het jaar 2019 zien we de volgende ontwikkeling in de financiën van de Protestantse Gemeente te Elst. Door de nieuwe manier van opstellen van de jaarrekening en de begroting zijn er een aantal

posten niet conform de originele begroting, met name met betrekking tot de post onderhoud. In deze toelichting gaan we uit van de begroting zoals weergegeven in de jaarrekening. 2019 wordt afgesloten met een operationeel resultaat van -/- € 4.197,- (begroot was - /

- € 51.888,-). Dit is € 45.993,- gunstiger dan begroot.

Deze ontwikkeling is het gevolg van lagere kosten (€ 34.926,-). Verder zien we een verschuiving van kosten voor pastoraat, kerkdiensten en activiteiten naar de post salarissen en vergoedingen.

Dit komt deels door een andere presentatie van de vrijwilligersvergoedingen voor organisten en gast- predikanten en een foutieve presentatie van de kosten van de Jeugd- en Jongeren medewerker, totaal € 45.000,-.

We zien dat de baten iets hoger uitvallen dan begroot en nagenoeg op eenzelfde bedrag als in 2018 uitkomen, waarbij we zien dat de inkomsten uit onroerend goed en van de gemeenteleden marginaal afgenomen zijn ten opzichte van 2018, maar dat de opbrengsten van rente en dergelijke weer is toegenomen. De kosten van onze panden zijn per saldo lager dan 2018 en dit is met name in relatie tot onze verhuurpanden waarvoor de kosten van beheer en de overige kosten lager zijn.

De kosten voor afschrijvingen zijn toegenomen als gevolg van de afschrijving op het nieuwe koororgel.

Kosten Pastoraat vallen lager uit dan 2018 (€ 32.161). Deels zit hier een stijging in van de afdrachten aan de PKN voor onze predikanten-plaats. De verlaging zit in het punt dat de kosten van de Jeugd- en Jongerenmedewerker als Salarissen (post kosters) zijn gepresenteerd. (Dit wordt in de definitieve versie nog gecorrigeerd.) Deze kosten zullen uiteindelijk hoger uitvallen dan 2018 doordat we ook nog te maken hebben met kosten van onze voormalige Jeugd- en Jongerenwerker.

De lasten voor Kerkdiensten en Catechese zijn € 12.928 lager dan in 2018 en ook lager dan begroot. We zien hierin dat er minder kosten zijn gemaakt, maar ook dat de vergoeding voor onze organisten en gast-predikanten in het nieuwe systeem bij de salarissen en vergoedingen worden gepresenteerd. De salarissen en vergoedingen vallen zo'n € 40.000 hoger wat overeenkomt met de kosten voor onze Jeugd- en Jongerenmedewerker en de vrijwilligers-vergoeding.

Onze algemene kosten zijn op het niveau van de begroting en iets lager dan 2018.

Roland Eenhoorn

DIACONIE



Digitaal normaal?

Nu we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en veel gelegenheden gesloten of niet toegestaan zijn hebben we massaal gebruik gemaakt van de digitale wereld: scholen gaven les via internet, er werd veel via beeldbellen vergaderd, er werd veel thuis gewerkt, er werd veel online gekocht, enz. Nu zijn er mensen die zeggen dat we door de huidige omstandigheden wellicht de (door hen gewenste) overgang van de 'gewone, analoge' wereld maken naar de digitale wereld. We hebben immers de voordelen hiervan aan den lijve ondervonden: geen reistijd naar vergaderingen of werk (file), geen overvolle klassen, enzovoort.

In de huidige situatie hebben we echter ook gezien wat die digitale wereld niet kan bieden: 'contact' met elkaar; elkaar ontmoeten en fysiek bij elkaar zijn. Het ligt voor de hand dat telefonisch vergaderen en thuis werken in de toekomst vaker worden toegepast. Maar nu de scholen weer open gaan en we op termijn waarschijnlijk weer naar bijeenkomsten met meerdere mensen mogen kan het ook heel goed zijn dat we juist ons 'samenzijn' weer ten volle weten te waarderen.



Hebben we rechtstreeks contact of via een (digitale) omweg?

Laten we samen de goede dingen van de analoge wereld en van de digitale combineren tot een ideale mix die recht doet aan wat we van God gekregen hebben: elkaars gezelschap en de kennis om fysieke afstanden te overbruggen.

DUURzSAAMheidstip:

Behoud het goede van twee werelden.

Reacties en meer tips graag naar
woltersbw@gmail.com

Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst

Eindelijk een deelauto van Greenwheels in Elst

Sinds Els Meulbroek drie jaar geleden naar Elst verhuisde heeft ze zich ingezet om een deelauto van Greenwheels in Elst te krijgen. Na veel gesprekken met Greenwheels, de gemeente en GroenLinks staat die deelauto (een Volkswagen Up) vanaf 1 mei vlak bij het station, op de hoek Meiregen/Horizon op een gereserveerde parkeerplaats. Als hij veel gebruikt wordt volgen er misschien meer.



Het idee achter de deelauto is dat de meeste auto's meer dan 90% van de tijd niet worden gebruikt. De kosten van een eigen auto zijn vaak hoog (benzine, verzekering, onderhoud, afschrijving, en dergelijke). Als u de auto maar zelden nodig hebt kunt u hem beter van de hand doen en op die momenten dat u wél een auto nodig hebt een deelauto gebruiken. Daarvoor betaalt u per kilometer en/of de tijd dat u hem gebruikt (dus niet altijd voor een hele dag, zoals bij een huurauto).

Kijk voor de gebruiksvoorwaarden eens op www.Greenwheels.nl

DIACONIECOLLECTE JUNI 2020

Kruispunt Nijmegen, hulp aan dak- en thuislozen

Met het kruispunt Nijmegen hebben we een goede samenwerking. Het Kruispunt Nijmegen biedt (voormalig) dak- en thuisloze mensen een gastvrije en veilige ruimte om zich even thuis te voelen. Een bevoegen groep vrijwilligers begeleidt wekelijks verschillende activiteiten, waarbij een niet-oordelende houding en het bieden van een luisterend oor centraal staan; meer de pastorale kant voor de daklozen, gericht op levensvragen. Om de veertien dagen is er in de Titus Brandsmakapel een open, laagdrempelige viering. Ook datgene waarvoor Het Kruispunt in 1998 is opgericht – het bieden van een waardige uitvaart voor mensen van de straat – behoort nog steeds tot de kerntaken van de stichting.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN JUNI 2020

7 juni Drie-eenheidszondag Ronald McDonaldduis Arnhem

Het Boshuus is een van de drie aangepaste vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds en biedt gezinnen met een zorgintensief kind (0 – 25 jaar) een mooi, aangepast vakantieappartement tegen een laagdrempelige prijs. Ook jongvolwassenen met een beperking zijn er het hele jaar door welkom.

Er werken twee betaalde krachten en ongeveer 50 vrijwilligers. Met de Veluwe om de hoek en de bossen naast de deur biedt dit fraaie gebied tal van mogelijkheden voor een gevarieerde vakantie. Gewoon lekker uitrusten kan natuurlijk ook. Je bent er hier 'even helemaal uit'.

14 juni Jeugdwerk Overstapviering

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn onze jeugd- en jongerenwerker en vrijwilligers actief om contact te houden met de jeugd van de crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting en samen bezig te zijn met geloof en zingeving.

We collecteren deze keer voor het mede mogelijk maken van het overstapweekend; de kinderen van de kinderkerk stappen over naar The Meeting. Dit jaar wordt hier op een speciale manier aandacht aan besteed.

21 juni Nacht van de vluchteling

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In de nacht van 20 op 21 juni zouden 7000 deelnemers in 10 steden deelnemen aan de Nacht van de Vluchteling. Vanwege Corona vindt dit jaar geen fysieke wandeling plaatst. De organisatie heeft een NVDV-app gelanceerd (#NVDVgoesdigital). Met deze app kunnen deelnemers thuis en in de eigen omgeving kilometers maken en sponsors werven. U kunt ook een deelnemer sponsoren. Kijk op www.nachtvandevluchteling.nl voor meer informatie.

Juist nu is hulp dringend nodig. In de vluchtelingenkampen is social distancing onmogelijk; mensen zitten onder slechte omstandigheden (te weinig water, sanitair, desinfectie- of beschermingsmiddelen) dicht op elkaar. Een uitbraak van het virus kan daardoor rampzalige gevolgen hebben.

De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen wereldwijd. De uitgangscollecte is bestemd voor deze stichting.

28 juni Kinderkerk

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn onze jeugd- en jongerenwerker en vrijwilligers actief om contact te houden met de jeugd van de crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting en samen bezig te zijn met geloof en zingeving.

We collecteren deze keer voor de kinderkerk, bedoeld voor kinderen van 4 – 12 jaar. Zij leren op een leuke en inspirerende wijze bezig te zijn met het geloof.

Centraal staan de thema's;

- ons geloof in God en de mensen
- het Boek en de verhalen
- hoe leef je (normen en waarden)

Zie ook: www.pg-elst.nl

Brochure Leren & Inspireren 2020-2021 in voorbereiding

We zien terug op een bijzonder Leren & Inspireren seizoen. Tot aan half maart 2020 waren er veel activiteiten en een flink aantal bezoekers voor de verschillende onderdelen. Helaas konden vanaf half maart 2020 de geplande activiteiten niet meer doorgaan. De Ruimte en de Grote Kerk zijn sinds die tijd gesloten voor alle activiteiten. Ondanks de onzekerheid of en hoe, we vanaf najaar 2020 in groepen bij elkaar kunnen komen, stellen we als Protestantse Gemeente Elst wel weer de brochure Leren & Inspireren samen, met een leerzaam en inspirerend aanbod. De intentie is om te zoeken naar veilige mogelijkheden om bijeen te komen.

Waarschijnlijk kan de zaalcapaciteit in De Ruimte voor hoogstens de helft benut worden. Wellicht worden dan activiteiten opgeknipt en verdeeld over verschillende bijeenkomsten, met telkens een beperkt aantal deelnemers. Hebt u ook een idee voor een activiteit in gedachten, neem dan vóór 15 juni contact op met Dick Sniijders, Hij stuurt u dan alsnog informatie op.



COLUMN

Nieuw normaal?

Het heeft zeker zo zijn voordelen, die videokerkdiensten. Je hoeft er de deur niet voor uit, je kunt je nu ook na de dienst gaan scheren en tandenpoetsen, je kunt je koffie nu ook tijdens de dienst drinken, je hebt ervaring kunnen opbouwen met een digitale collecte, de evaluatie van de preek kan nog tijdens de preek worden gestart en niemand kijkt ervan op dat je wat aantekeningen maakt. Het meest hiervan is in elk geval op mij van toepassing, zeker het laatste. Op het moment dat u dit onder ogen krijgt is het alweer een paar weken geleden, op het moment waarop ik dit schrijf nog maar een paar dagen: de preek van Dick Sniijders over het nieuwe normaal. Hij maakte een treffende vergelijking tussen het volk Israël in de woestijn en het actuele leven van alle wereldburgers: beide in een heftige crisis, op weg naar een onbekende maar nieuwe wereld, op weg dus naar een nieuw normaal.

Wat mij als econoom zeker ook aansprak was de aandacht die Dick had voor de economie, en dan met name voor het feit dat de last van een crisis altijd op de schouders van de zwaksten terecht komt, in Nederland, in Europa en wereldwijd. In Nederland op de schouders van kwetsbaren en ouderen en mensen zonder vaste baan bij een solide werkgever, in Europa in landen met de zwakste politieke en economische positie en in de wereld bij grote groepen mensen voor wie honger een veel groter probleem vormt dan de kans op besmetting. In onze tijd heeft het begrip 'crisis' een negatieve lading. Maar het is afgeleid van het Griekse werkwoord 'krinomai', dat zo veel betekent als (onder)scheiden of beslissen. Als je het zo bekijkt, is een crisis niet alleen iets dat ons overkomt, maar in de eerste plaats een duidelijk signaal om het goede te gaan doen. Een crisis is een moment 'van de waarheid' waarbij de keuze die we maken van grote invloed is op de toekomst. Het is dus meer dan een passief zelfstandig naamwoord, het is een werkwoord, het roept ons op om iets te gaan doen.

Een paar weken geleden volgde ik bij Op1 een interview met minister van Economische Zaken Eric Wiebes. Zijn neerbuigende kijk op de mensen die in de cultuursector werkzaam zijn daargelaten – tijdens Zomergasten liet hij zich ooit ontvallen dat hij het publiek toch ook niet voor zijn hobby laat betalen – is hij een beleerde, intelligente man. Hij legde uit dat crises het begin zijn van noodzakelijk verandering, en dat naarmate de mens meer te verliezen heeft, de angst om te veranderen groter is. Daarop reageerde de interviewer met de stelling: 'Dus u vindt het wel prima dat bedrijven failliet gaan en mensen hun werk verliezen'. Deze tegenstelling, tussen wat op lange termijn noodzakelijk en op korte termijn pijnlijk is, kon niet beter voelbaar worden gemaakt. Want je zou in deze tijd maar een restaurant hebben, of stewardess zijn, of muziek maken, of evenementen organiseren, het leed van hun ledigheid gun je toch werkelijk helemaal niemand. En dan moet het ergste nog komen.

Nieuw normaal, eerlijk gezegd hoop ik dat het nooit aanbreekt. Althans in de betekenis van 'vanzelfsprekend', iets waar we niet meer bij stilstaan omdat het er gewoon is. Ik hoop vurig dat deze crisis ons leert om niets normaal te vinden. Dat we het niet normaal vinden dat mensen in nood zijn. Dat we het niet normaal vinden dat we in vrijheid en verbondenheid met elkaar mogen samenleven. Dat we, als dat ten minste zo is, het niet normaal vinden om in goede lichamelijke en mentale conditie te verkeren. Dat we, als we dat ten minste willen, het niet normaal vinden dat we straks weer naar de kerk kunnen gaan en elkaar kunnen ontmoeten. Dat we het niet normaal vinden dat mensen tussen wal en schip vallen. Dat we het niet normaal vinden dat wij tijdens een crisis de verkeerde keuze zouden maken.

Ook bij mijzelf gaat de crisis natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Want net als ieder ander mis ik het contact met mensen en mijn favoriete activiteiten, maar vooral het zicht op het moment waarop we uit de crisis komen. Maar misschien, zo bedenk ik mij nu ineens, had ik zonder de voorafgaande bespiegeling wel geschreven: 'het zicht op het moment waarop alles weer normaal wordt'. Dat dus nooit meer.

Peter de Leeuw

JEUGD

KINDERKERK

Beste ouders en kinderen,

We hebben elkaar al een tijdje niet gezien helaas. Hopelijk gaat het goed met jullie!

Er wordt overlegd hoe en wanneer we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk. Tot die tijd kunnen we gelukkig wel de verhalen van eekhoorn en konijn bekijken op het Youtube kanaal van Dick & Jeroen. Op Vertelhetmaar.nl en Kindopzondag.nl is het materiaal dat we normaal in de kinderkerk gebruiken vrij beschikbaar voor thuis.

Er is sinds kort een groepsapp voor de ouders van de kinderkerk, zodat we contact kunnen houden. Wilt u hier ook aan toegevoegd worden, laat het dan weten via kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl.

Groetjes van de kinderkerk

Francijn Mak



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl

Verslag van The Meeting

We hebben de afgelopen Meetkringen creatief moeten zijn. Elkaar ontmoeten in De Ruimte is er voorlopig niet meer bij. We hebben contact gehouden via Whatsapp, Zoom, TheMeeting.nl en Discord. Toch fijn elkaar te zien en te spreken. Op woensdagavond gaat de Meetkring gewoon door op Zoom. Eerst kletsen we even bij hoe het met iedereen gaat. Daarna spelen we online vaak nog even een het een stuk relaxter. Het schoolwerk is daardoor vaak wat sneller af en dan houden ze tijd over voor andere dingen. Volgens de laatste berichten mogen ze vanaf 1 juni weer naar school. Iedereen is erg benieuwd hoe dat zal gaan. Ze hebben wel veel zin om hun klasgenoten weer te zien.

Namens het jeugdwerk van de kerk hebben we kaarten rondgestuurd naar kinderen en tieners. We hebben laten weten dat we ze niet vergeten zijn en we aan ze denken. We hopen dat het goed gaat met iedereen en dat het niet te lang duurt voordat we elkaar weer mogen zien.



We zijn ondertussen hard op zoek naar mogelijkheden om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Door de Corona maatregelen vergt dit creativiteit. We hebben het Kloosterweekend, het Paasvuur en de 24 uur van al moeten missen. We hopen dat er nog wat mogelijk is aan het einde van dit seizoen. Ook houden we onze vingers gekruist om het zeilkamp. Er zijn verschillende partijen die onze ideeën moeten zien zitten. Het is nog even afwachten wat er gaat lukken. We houden iedereen op de hoogte.
Met vriendelijke groet, Frans Brandenburg

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkst.nl
Eva Buurman voorzitter Meeting commissie
Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

RESERVEREN VOOR KERKBEZOEK?



Ik heb al een vaste plek!

DIVERSEN

Ruimteheimwee

Toen vanaf 2013 afvaardigingen van kerken uit heel Nederland De Ruimte kwamen bezoeken om kennis te nemen van het project De Kerk als Klooster noemde ik dat Ruimtereizen. Wat later vormde Feike een wandelgroep, die vanuit De Ruimte start. Ruimtwandelingen. Nu, tijdens de coronacrisis, houdt een groepje ruimtebezoekers contact via videogesprekken. Ik vond Ruimtegeluiden wel een leuke naam voor dit fenomeen.

Inmiddels heb ik weer zo'n woord bedacht; Ruimteheimwee! Ja, daar heb ik last van en het wordt steeds erger. Ik ga er heen, dacht ik, of zou John Patrick een volledige 'Lock down' hebben ingesteld. Bij de voordeur aangekomen hou ik de 'druppel' tegen het slot. Klik en jawel, ik kan de deur opentrekken. Halverwege de Stamtafel gekomen blijf ik staan. Als in een visioen zie ik de stamgasten zitten. Huib links in de hoek, Jeroen aan het hoofd. Ja, de vaste gasten hebben langzamerhand een vaste plaats ingenomen. Dat is mooi makkelijk voor het invullen van mijn visioen.

De kopjes ontbreken! Zal ik ze neerzetten? Nee joh, in een visioen moet je dat erbij denken. Beschaamd sla ik de ogen neer: Ja maar hoe dan? Als ik weer op kijk is alles weg. Een lege tafel! Ik kijk om me heen. Is er dan niemand meer? Ja toch wel; Paul bij zijn schilderij van de veelkleurige leeuw. Mijn ogen glijden langs de vlakjes en flarden van verhalen van Marcus komen voorbij. De Bijbelkring met Dick is ook gestopt en we waren nog lang niet klaar!



De keuken lacht mij glimmend toe. Ik ben er klaar voor hoor! Maar wanneer? Zaal 1 oogt somber en leeg. Dat voelt niet goed, dus gauw de andere kant op. De boeken van Bert staan keurig op een rij te wachten op de winter en de tussendeur staat gastvrij open, want het is immers bijna zomer. Ik wil naar de stilleruimte. Binnengekomen daalt de stilte als een deken op mij neer. Rust. Het opgebrande kaarsje stemt mij treurig. Ik staar naar de stoel van Greetje. 'Mis jij het ook?' vraagt ze. Ik knik, maar ze ziet het niet. Na een blik over de verstilde tuin ga ik verder, weer de gang in. Met een schok wordt mijn aandacht getrokken door de pentekening van Gert. Er groeit een brok in mijn keel en even later krijg ik de lijntjes die de toren vormen niet meer scherp.



Ik slik en draai me om.

De kamer van Dick is vol en toch leeg. Aarzelend treed ik zijn wereld van verhalen binnen. Verhalen. Ver halen. Nee, dichtbij brengen. Het Woord dichterbij brengen. Ben ik besmet door Gert? Toch een glimlach. Goed en wel in de kamer van Jeroen draait hij een kwartslag met zijn stoel. 'Zeg het eens' nodigt hij vriendelijk. Ik zeg niks. Mijn ogen gaan van de lege stoel naar

de foto's van Karin en van de kinderen. Toekomst galmt het door mijn hoofd. Toekomst. Het gevoel van heimwee glijdt langzaam weg. Toekomst is immers mijn thuis. Opgelucht loop ik de gang weer in. Langs de toren van Jan van der Toorn. Liesbeth. Jan-Karel. Hoe zou het met hem zijn?



Er zijn veel meer mensen in De Ruimte dan verwacht. 'Anderhalve meter' schiet het door mijn hoofd. Gek! Visioenen besmetten elkaar niet. Ik wil naar huis en met haastige stappen loop ik langs het pikkende klokje boven de lege bar naar de voordeur. Wacht, even naar het kerkelijk bureau. Lachende gezichten van Finy en John Patrick kijken mij aan. Er is geen geluid. Het geluid in De Ruimte is verstomd. Nadat ik de voordeur in het slot heb laten vallen weet ik het. Het komt terug. Luider dan ooit.

Martin Bosschloo

Geluiden uit De Ruimte

Zoals bijna alle kerkelijke activiteiten vanaf half maart van de ene op de andere dag plat kwamen te liggen, kwam er ook plotsklaps een einde aan de wekelijkse stamtafel in De Ruimte op vrijdag. We mochten ons het laatste jaar in toenemende mate verheugen in een rijk gevulde en gevarieerde tafelbezetting en ineens valt dan alles stil. Door toeval liepen we tegen het computerprogramma ZOOM aan doordat dat in familieverband een goede oplossing bleek om met name in die periode de onderlinge contacten te kunnen blijven onderhouden; waar het programma oorspronkelijk vooral voor zakelijke doelen was bedacht.



Na enige aarzeling besloten we begin april in klein verband maar eens een test zitting te starten met Jeroen Jeroense, Martin Boschloo, Paul Peters en ikzelf (Joost de Bruijn). De techniek zat ons nog niet in de vingers maar met enig horten en stoten kwam de eerste virtuele stamtafelzitting tot stand, al snel gevolgd door een tweede proef in iets groter verband die samenviel met de normale vrijdagochtend. De groep breidde zich langzaam uit en inmiddels zijn er 7-10 min of meer vaste deelnemers.

We willen het geen stamtafel noemen maar vonden op suggestie van Martin: Geluiden uit De Ruimte wel een fraaie toepasselijke naam voor dit tijdelijk alternatief voor de Stamtafel, zeker geen vervanger! Recent hebben we eenieder waarvan wij over het e-mailadres beschikten benaderd aan te haken maar er is kennelijk nog wat knoppenvrees bij onze stamtafelaars. Want de toestroom blijft beperkt.

Die vrees is ongegrond want eigenlijk is het aantal handelingen dat nodig is om op deze manier met elkaar in contact te komen beperkt tot het installeren van het programmaatje op computer of telefoon en vervolgens de link in de wekelijkse uitnodiging aan te klikken en dan

verschijnen de lieflijke gezichten van de deelnemers met naam in je scherm (nog paar handelingen voor activeren microfoon en beeld).



Dat ziet er dus ongeveer zo uit maar er passen honderd gezichten in een scherm.

Natuurlijk komt Corona in de wekelijkse virtuele gesprekken (Beeld en Geluid live) geregeld aan de orde maar we proberen het net als bij de stamtafel breder te trekken. Je mist beslist elkaars aanwezigheid en het is wennen om ook steeds weer jezelf te zien en te horen maar als tijdelijk alternatief vinden de huidige deelnemers het zeker bruikbaar. Doordat officieel de gratis periode voor Zoom gebruik een goed half uur per keer is, wordt de sessie in twee stukken gehakt waardoor je vanzelf al een onderwerpwisseling kunt organiseren. Er wordt zeker beter geluisterd dan in een normale zetting maar dat is tegelijk ook weer een onderstreping van het gemis doordat er geen geroezemoes is. Wel zien we zo nu en dan hoe de koffie her en der wordt geserveerd of genuttigd.

Er wordt op dit moment al nagedacht over de stamtafel in Coronastijl vanaf juli maar dat laat ik graag aan Martin Boschloo die daar voor de groep zelf al per mail een voorzet voor gedaan heeft.

Wie nog aarzelt, probeer het eens uit, installeer Zoom (<https://zoom.us/>) laat het per mail aan Jeroen weten en hij nodigt je uit voor de volgende sessie op de eerst volgende vrijdag.

Tot ziens, Joost de Bruijn

Het orgel zwijgt nooit

Althans bijna nooit. Want ons allereerste concert van dit seizoen, het Koningsdagconcert dat IJsbrand ter Haar zou geven, ging samen met alle festiviteiten van die dag in rook op. Het tweede concert staat gepland op **zondag 7 juni**. En dat gaat wèl door, maar dan anders. Onder het motto 'verder weg dan ooit, maar nog nooit zo dichtbij' neemt Dirk Luijmes ons, samen met onze inmiddels onvolprezen kerkregisseur Rob Coenen, per video mee in de ingewanden van onze beide orgels. U zult machtige pijpen zien en horen brullen, kleine pijpjes zien en horen fluiten, de zwelkast zien bewegen en de tongen van de trompetten zien trillen. Dirk zal dat doen zoals alleen hij dat kan: met humorvolle anekdotes en speelse kwinklagen en improvisaties op bekende en minder bekende melodieën. En zo meldde hij: 'Ik sluit een afsluiting met een monumentaal werk van J.S. Bach zeker niet uit'. Reken daar dus maar op. De uitzending van het mini-orgelfestijn begint, zoals altijd, om 12 uur. Via onze site www.pg-elst.nl zal worden bekend gemaakt hoe u uw blijk van waardering te gelde kunt maken.

Voor de rest van het seizoen ligt een prachtig programma gereed. In juli speelt onze eigen IJsbrand, in augustus Wim Roelfsema, in september Gerrit Hoving, in oktober spelen drie organisten, waaronder Dirk, jazz op onze orgels en in november en december (Tweede Kerstdag) worden orgelklanken vergezeld door vooraanstaande koren, te weten het Oost-Nederlands kamerkoor en Bachkoor Nijmegen. Maar ja, ook al kunnen er vanaf 1 juli meer mensen in de kerk, Corona kan roet in het eten gooien. Het kan zijn dat we moeten uitwijken naar een ander moment in de week (omdat de kerkdienst en het concert te dicht op elkaar zitten), het kan zijn dat we nog een tijdje digitaal moeten, we weten het op dit moment niet. Houd daarom de berichtgeving op de website van onze kerk (zie boven) daarom nauwlettend in de gaten. We willen niets liever dan onze orgels weer te laten klinken, niet door de krakkemikkige luidsprekers van een laptop, maar onder gewelven van onze prachtige kerk.

Namens de orgelstichting,

Peter de Leeuw

COLLECTEN OPBRENGST EN VERDELING MAART EN APRIL 2020

Maart

Diaconie/ Het Passion te Hummelo	€ . 499,08
Kerk	389,56
Kinderkerk	16,15

1 mrt	Stichting Algemene Hulpdienst	195,80
8 mrt	Voedselbank Arnhem	220,35
22 mrt	Sint Maartenshof	46,00
29 mrt	Opvang en Scholing weeskinderen Rwanda	39,00

Totaal maart **€ . 1.405,94**

De collecte van 15 maart is naar een later datum verschoven.

De reeds binnengekomen bedragen voor Nieuw Hydepark zullen daar in meegenomen worden.

April

Diaconie/Hulp aan Oekraïne	€ . 516,80
Kerk	324,10

5 apr	Jeugdactiviteiten Pasen	64,90
12 apr	Pasen/JOP	112,15
19 apr	Kinderhospice Binnenveld	97,40
26 apr	Onderhoud kerkgebouw	46,15

Totaal april **€ . 1161,50**

Lucia Zoutman

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Voor nadere informatie A.M. Brandt.

BLIJF IN CONTACT MET UW KERK !

Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven.

U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan

Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst.

MELDING VAN EEN VERANDERING

Hierbij geef ik de volgende wijziging door:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode / plaats:

Bovenstaand persoon gezin

gaat perverhuizen naar.....

adres:.....

postcode/woonplaats.....

Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven.

Bovenstaand persoon is

gehuwd d.d. met.....
geboortedatum kerkelijke gezindte.....

gescheiden d.d.

geboren d.d.

overleden d.d. Datum: Handtekening:.....

Melding ziekenhuisopname

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje aan het kerkelijk bureau sturen.

Op is /wordt opgenomen in het ziekenhuis(naam ziekenhuis)

De heer/mevrouw:

Adres: Woonplaats: