

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

40e jaargang nr. 6 • juli-augustus 2019

MEDITATIE

Paradijselijke tuin

Om lichaam en geest te ontspannen pak ik regelmatig de racefiets. Even een rondje over de 'Zeven Heuvels' of een tocht door de Veluwe. Een favoriete route voert over de dijken van Driel en Randwijk en terug via Dodewaard en Lent. Liefst met flink wat wind. Dan waait als vanzelf je hoofd helemaal leeg. Tijdens deze route stop ik altijd bij de kasteeltuin van Hemmen. Een prachtige ommuurde tuin vol bloeiende planten.

Op een bankje neem ik de tijd om tot rust te komen en te genieten van deze Hof van Heden. De tuin is classicistisch van karakter en straalt daardoor rust uit. Doordat de tuin helemaal is ommuurd geeft dit een veilig gevoel. De wereld met al zijn zorgen, problemen en vragen ligt even ver weg. Voor even vertoef ik in een klein paradijs. Het ontspant me en schenkt me goede energie.

In de middeleeuwen diende de tuin een voorafschaduw te zijn van het hemelse paradijs. De chaos van de wereld werd door een hoge muur buitengesloten zodat de bezoeker zich alvast kon richten op een stukje hemel. Door in een dergelijke tuin te werken eerde men God. In het ontwerp van een middeleeuwse tuin ontdekte je de getijden. Zitten en werken in een tuin was als

een kloostergebed. Ieder klooster kent dat ook. Johannes Eckert, abt van de midden in München gelegen Bonifatiusabdij, koestert dan ook de tuin in zijn klooster. Het is volgens hem een beplante oase midden in een geasfalteerde en betonnen wereld. Een klein ommuurd paradijs in een stenen jungle. Eckert verwijlt regelmatig in de met zorg onderhouden Hof van Heden om zo dicht bij het geschapene en de Schepper te blijven. De tuin leert hem steeds weer dat je als mens het leven niet naar je hand kunt zetten. Je bent net als een tuin afhankelijk van de seizoenen en het weer. Het is deze tuin die hem attendeert dat het leven zijn eigen tijden en perioden heeft. Er is een tijd van zaaien, groeien en oogsten. Ook de tijd van het braak liggen en geduldig wachten. Ook de liturgie van de kerk kent zijn seizoenen: in de lente vieren we Pasen, feest van vernieuwd leven. Kerst is het feest van het licht, teken dat de kortste nacht voorbij is gegaan en het licht van God de nacht zal verdrijven.

Een goede pastor is als een goede tuinman. Iedere plant heeft zo zijn eigen aanpak nodig. Sommige planten hebben behoefte aan veel zon. De ene mens moet je regelmatig in het zonnetje zetten. Een ander gedijt het beste in de schaduw, een beetje achteraf, niet te zichtbaar. De één aardt het beste in zompige klei, een ander zet zijn voeten het liefste op een zanderige bodem. Kortom: ieder mens heeft zo zijn eigen groeijwijze, zijn eigen tijd en grond



om tot bloei te komen. Het is de kunst om ieder mens, iedere plant op de juiste wijze te behandelen.

Johannes Eckert leert van zijn kloostertuin dat het geloof ook tijd nodig heeft zich te kunnen ontplooiën. Wil onze relatie met God tot wasdom komen, dan is geduldig wachten daar een belangrijk onderdeel van. Geduld is een christelijke deugd. Inzicht in geloofs- en levensvragen groeit in jaren. Je kunt de periode van groei niet overslaan. De relatie met God is als een rozenstruik. Wil deze vol geurende bloemen raken dan is daar een tijd van zorgvuldig bemesten, snoeien en water geven aan vooraf gegaan. Snoeien, loslaten om tot verdieping te komen. God zoeken, je inlaten met zingeving, kost tijd en energie. Het onderhoud van een tuin vergt uithoudingsvermogen en liefde. Zonder aandacht vervalt een tuin snel in een wildernis. Een tuin wordt met liefde tot boei gebracht.

In de tuin te Hemmen zijn ook altijd een paar vrijwilligers bezig om de tuin te onderhouden. Zonder hen verwordt de tuin tot chaos. Een beetje als 'In den beginne was de aarde woest en leeg'. De tuin is als het leven zelf. Je moet het onderhouden. Zorg dragen voor je geest en lichaam. Deze zorg uit zich in het regelmatig nemen van rust en stilte. Om je ziel te ontspannen en om de stem van de Eeuwige te kunnen horen. De gemeente van Christus heeft voor mij dan ook het karakter van een kloostertuin. Een ruimte om op adem te komen en orde te brengen in de wanorde van het leven.

De komende weken gaan veel mensen uit onze gemeente op vakantie. Even eruit om tot rust te komen een andere horizon te zien. Ik wens iedereen ook momenten van bezinning toe. Overal zijn mooie tuinen te bewonderen. Neem eens de tijd en ga dan in zo'n tuin op een bankje zitten. Een veilige binnenhof waar de stilte zich verzamelt als dauw op het gras. Waar de geuren van kruiden jouw wonden genezen en de lucht bezwangeren. En als er geen tuin is te vinden, trek dan de natuur in. Wandel, fiets, beklim bergen en dalen. Want de natuur laat zich lezen als één grote paradijselijke tuin. En kom vol goede moed, energie en rust weer terug in de bewoonde wereld.

Jeroen Jeroense

KERKDIENSTEN

Zondag 7 juli

10.00 uur KERK

Ds. J. Franken
organist: IJ. ter Haar
orgelconcert

12.00 uur KERK

Zondag 14 juli

10.00 uur KERK

Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes
Pastor J. Rademakers
organist: D. Jonkers

10.15 uur TERTZIO

Zondag 21 juli

10.00 uur KERK

Ds. D.J.A. Sniijders
organist: J. Jansma

Zondag 28 juli

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma
Pastor J. Rademakers
organist: P. de Leeuwerk

10.15 uur TERTZIO

Zondag 4 augustus

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma
orgelconcert

12.00 uur KERK

Zondag 11 augustus

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma
Pastor J. Rademakers
organist: N. Pieper

10.15 uur TERTZIO

Zondag 18 augustus

10.00 uur KERK

Ds. A. Jensma
organist: IJ. ter Haar

Zondag 25 augustus

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: IJ. ter Haar
Pastor J. Rademakers
organist: M. den Does

10.15 uur TERTZIO

Zondag 1 september

10.00 uur KERK

Ds. D.J.A. Sniijders, doopviering
organist: D. Luijmes

12.00 uur KERK

orgelconcert

19.00 uur KERK

Ds. D.J.A. Sniijders, ademviering
organist: D. Luijmes

Bijbelleesrooster juli en augustus 2019

7 juli	Lucas 10:1-16
14 juli	Colossenzen 1:24-2:5
21 juli	1 Samuel 1:1-20
28 juli	Lucas 11:1-13
4 augustus	1 Samuel 4:12-22
11 augustus	1 Samuel 8:1-9
18 augustus	Lucas 12:49-59
25 augustus	Lucas 13:22-30
1 september	Lucas 14:1-11

TOELICHTING DIENSTEN

Zondag 1 september doopdienst

Op zondag 1 september is er een doopdienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich bij mij aanmelden. De voorbereidingsavond is op 26 augustus om 20.00-21.30 uur in De Ruimte. Van 27 juli t/m 25 augustus heb ik vakantie. Als je je in die periode aanmeldt, ontvang ik het wel, maar krijg je geen bericht terug.

Op de voorbereidingsavond bespreken we de betekenis van de doop en we bespreken met elkaar de liturgie van de viering. Op deze avond kan je je voorbereiden door van tevoren na te denken over wat de doop voor jou betekent, welke liederen je eventueel zou willen zingen en of je misschien zelf iets in de viering zou willen doen.

ds. Dick Snijders

Zondag 1 september ademviering

Op zondag 1 september houden we om 19.00 uur in de Grote Kerk een ademviering. Een viering in het koor van de kerk van vooral rust, innerlijke bezinning en samen stil zijn.

De stilte in deze viering duurt 12 minuten. Naast de Bijbellezingen en de gebedsteksten wordt er verder niet gesproken. Wel zingen we met elkaar mooie intieme liederen, begeleid op het nieuwe orgel.

ds. Dick Snijders

Terugblik overstapviering 23 juni

In deze dienst met als thema de herders en de schapen, werd een lied gezongen en voor elk kind een kaarsje aangestoken.

*De eerste kaars is aangestoken,
Isaura stak hem voor ons aan.
De dageraad is aangebroken,
voordat wij naar The Meeting gaan.*

*De tweede kaars is aangestoken,
voor Klaas brandt hier het tweede licht.
De duisternis gaat van ons wijken,
we vinden licht een mooi gezicht.*

*De derde kaars is aangestoken,
hij brandt hier helder voor Marleen.
We zijn vol vreugde hier gekomen
om op dit feest erbij te zijn.*

*De vierde kaars staat nu te branden,
voor Sem geeft hij een helder vuur.
Het is een lichtje van verlangen van hoop
en vreugde in dit uur.*

*De vijfde kaars is aangestoken,
Sophia heeft hem in haar hand.
We hopen op een goede morgen,
dat scheidt voor ons een nieuwe band.*

*De zesde kaars is aangestoken,
voor Tristan geeft hij warmte af.
Het goede licht zal voor ons schijnen
dat leven en veel liefde gaf.*

De kinderen hebben ook heel actief aan de dienst meegewerkt.





Annemieke van der Kaa las nog een gedicht voor.

*Was het niet gisteren,
dat we hier met je stonden,
kleine wolk, witte jurk,
verwonderd, water op je hoofd,
trouw en ruimte aan jou beloofd.*

*Nee natuurlijk niet gisteren.
Alle hapjes, alle boekjes, alle gebedjes,
alle doekjes,
alle wasjes, eerste pasjes en o die nachten....
Je werd groter en wijzer, groeien gaat zo snel,
en wij, toeschouwers aan de rand van je bestaan,
mochten met jou verder gaan.*

*Was het niet gisteren,
kleine handje in die van mij,
grote plein over, spannend, tasje klaar.
Een eigen stoeltje in de kring,
en dan zwaaien maar!*

*Nee, natuurlijk niet gisteren.
Boterhammen, bekers mee naar school,
alle liedjes,
letters leren, speelafspraken, zere knietjes,
zwemles, brengen, sport weer halen*

*soms verdrietig, meestal blij
verjaardagstaart, weer een kaarsje er bij...
En dan, groep 8, kamp en musical, vrienden zo
bekend.
En wij, toeschouwers aan de rand van je leven,
zien je langzaam worden wie je bent.*

*Was het niet gisteren,
nieuwe vrienden, Meeting groep,
praten, spelletjes en muziek,
plannen maken voor het komend seizoen.
Zoveel leuke dingen te doen.*

*Ja, dat was gisteren,
bij The Meeting veel plezier,
en nu, nu zijn jullie hier.
Ontluikend, vol verwachting,
voor een nieuwe stap klaar.
En na de vakantie het nieuwe schooljaar.*

*En wij, toeschouwers.....
We hopen voor je,
Altijd, je bent in onze gebeden.*

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN JULI - AUGUSTUS 2019

elke werkdag **Morgengebed**
9.00 uur info: Dick Sniijders
De Ruimte

Maandagmiddag *om de twee weken*
14.30-16.00 uur **Spelletjesmiddag**
De Ruimte info: Djoke Schotman
Data: 8 juli, 22 juli,
5 augustus, 19 augustus

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**
9.30-12.00 uur info: Mien Floors
De Ruimte

elke donderdagavond **Eten en ontmoeten**
18.00-19.30 uur info: Dick Sniijders
De Ruimte

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**
10.00-11.00 uur info: Jeroen Jeroense
De Ruimte

*Voor een toelichting van de activiteiten kunt u de website raadplegen www.pg-elst.nl of het boekje *Leren en Inspireren 2018-2019**



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Sniijders, 06 - 19920341,
dick-sniijders@pg-elst.nl
Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjgjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl
Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

UIT DE GEMEENTE

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 4 juli hoopt mevrouw M. van Mourik, 95 jaar te worden.

Op 15 juli hoopt mevrouw K. van de Pol, 93 jaar te worden

Op 22 juli hoopt mevrouw D. Hendriks – Doeze Jager, 91 jaar te worden

Op 23 juli hoopt de heer H. Crawford, 98 jaar te worden.

Op 12 augustus hoopt mevrouw J. Jacobs, 93 jaar te worden.

Op 18 augustus hoopt mevrouw M.J. Breunese, 92 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Bedankt

In afwachting van een heupoperatie, kreeg ik zondagmorgen 26 mei, namens de Protestantse Gemeente Elst een fraai bloemenboeket aangeboden.

Dankzij de mededeling op onze blikvanger. Bijzonder was ook de 'beterschaps' kaart die aan het boeket was bevestigd met maar liefst 78 handtekeningen! Handtekeningen die 'ter kerke' zijn ingevuld. Veel dank voor dit bijzondere gebaar.

Machel Haag

Dank voor medeleven naar aanleiding van ziekte en overlijden An Kimmel-Mast

Twee maanden terug had An Kimmel zich voorbereid en verheugd op haar reis, samen met Saskia, voor een bruiloft in Bosnië. Daar bleek dat haar gezondheid en vitaliteit snel achteruitgingen, Sterk vermoeid en met bloedarmoede werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Haar bloedwaarden waren niet goed en ze kreeg nieuw bloed om weer naar huis terug te kunnen gaan. Liefst zo snel mogelijk om hier behandeld te kunnen worden. Na terugkomst op 30 april is An direct naar het Rijnstate ziekenhuis verwezen, waar al snel de diagnose acute leukemie werd gesteld.

Een ziekte die als een sluipmoordenaar toeslaat, met een ongeneeslijke prognose. Na een week verpleging in Rijnstate Ziekenhuis en vervolgens drie dagen in Hospice Rozenheuvel, is An op 12 mei overleden. Zo snel is het gegaan en nauwelijks bij te houden.

Dankbaar zijn we voor het zeer vele medeleven vanuit de geloofsgemeenschap van onze kerk tijdens deze periode en na haar overlijden, in de vorm van kaartjes, bloemen, tijdens de uitvaart en bij het condoleren. Dat heeft ons gesterkt en goed gedaan! Sinds onze komst naar Elst, 50 jaar terug, heeft An zich in vele rollen voor de kerk in Elst ingezet. Eerst als diaken en ouderling. Later als scriba in een zeer moeilijke periode voor de kerk. Maar ook als HVD lid en recent nog als lid van de Bloemengroep. In die periode is ze ook drie maal lid geweest van een beroepingscommissie voor een dominee. Ze heeft dat steeds met liefde en passie gedaan. De waardering vanuit de gemeente voor haar inzet, gastvrijheid en belangstelling naar mensen bleek groot te zijn tijdens haar sterfbed, en dat doet ons goed. We zullen An blijven herinneren als een stralende bloem.

We danken nogmaals alle lieve mensen om ons heen voor jullie medeleven!

G. Kimmel en familie

Bedankt

Met Pinksteren mochten zowel Sam als ik de mooie bloemen van onze kerkgemeente ontvangen. Ruim 10 dagen hebben we ervan kunnen genieten. Ook heeft het ons goed gedaan om van u tal van reacties te krijgen in de vorm van kaarten, mailtjes, telefoontjes. Sinds begin juni woont Sam in Tertzio, omdat de zorg te zwaar was geworden en we wisten dat ik aan mijn knie geopereerd moest worden. Al met al geen makkelijke beslissing en het heeft ons ook heel wat gedaan om na ruim 40 jaar samen te hebben gewoond, nu niet meer onder een dak te wonen en leven. Gelukkig kan ik Sam elke dag opzoeken, al zal dat na de operatie wel even moeilijk zijn. Waarschijnlijk wordt dit begin augustus. We zullen hopen dat herstel en revalidatie voorspoedig zullen verlopen.

Nogmaals onze dank voor al uw meelevens.

Sam en Annet Postma

KERKENRAAD

Vanuit de kerkenraad,

Bij het schrijven van dit artikel voor Onderweg besef ik dat het alweer enkele maanden geleden is dat u als gemeente via mijn penningstreken bent geïnformeerd vanuit de kerkenraad over zaken die ons raken en waar wij ons als kerkenraad onder andere mee bezighouden.

Niet dat er niets is gebeurd, in tegendeel zelfs, maar vaak lag de deadline van Onderweg al voor onze vergadering. Ons vergaderschema hierop aanpassen is dus een optie. Gelukkig bent u als gemeente nadrukkelijk wel op de hoogte gehouden voor belangrijke zaken die u en ons allen raken, zoals het werk aan de Grote Kerk. Hierover leest u in Onderweg maandelijks de vorderingen van de verschillende werkgroepen.

De afgelopen periode zijn de jaarrekeningen van zowel onze kerkelijke gemeente als van de diaconie besproken, goedgekeurd en vastgesteld. Veel werk is hier door de penningmeesters verzet om ook financieel ons kerkelijk erf op de goede wijze draaiende te houden. Nogmaals dank hiervoor!

Bij de voorbespreking over het kerkdienstrooster voor 2020 is nadrukkelijk ook aan de orde geweest hoe de invulling en medewerking van de verschillende koren aan onze diensten op de juiste wijze kan plaatsvinden. Dit najaar vindt een overleg plaats met de afvaardiging van alle koren om hier met elkaar invulling aan te kunnen geven. De uitnodiging aan de koren volgt in augustus 2019.

Wellicht bent u bekend met het project 'Vriend van De Ruimte'. Van De Ruimte wordt veelvuldig gebruik gemaakt en velen van u bezoeken de verschillende activiteiten in De Ruimte. En er is een groeiende trend dat ook niet-gemeenteleden gelukkig deze activiteiten in groten getale bezoeken. Met dit project wordt ook niet-gemeenteleden de mogelijkheid geboden om het werk in De Ruimte financieel te ondersteunen op basis van vrijwilligheid. Het huidige beleid roept te veel vragen en onduidelijkheden op. Reden dus om de komende maanden hier

helderheid in te scheppen en het project duidelijker op de kaart te zetten.

Komend jaar ontstaan er na een periode van relatief weinig vacatures weer een aantal vacatures in de kerkenraad. In een apart artikel van onze voorzitter wordt hier ook aandacht voor gevraagd. Voor enkele vacatures is het van groot belang dat deze in het najaar vervuld kunnen worden. Ik hoop dat ook u hier positief aan mee kunt en wilt werken als er een beroep op u wordt gedaan. Het gaat dan met name om de vacatures van twee jeugdouderlingen en de scriba.

In de mei vergadering is het jaarverslag van onze predikanten uitgebreid besproken. Het verslag Ora et Labora is op verzoek voor u beschikbaar. Een mailtje aan uw scriba of de predikanten en het komt per mail naar u toe. Uit het verslag blijkt eens te meer dat we een levende gemeente zijn waarin heel veel gebeurt! Soms vragen we elkaar af waar de balans in alles ligt? Doen en willen we niet te veel als gemeente en met name hoe bemensen we dit alles met organiserende vrijwilligers. Belangrijke vragen hierom heen zijn en blijven ook de zichtbaarheid van ons als kerkelijke gemeente in de gemeenschap, hoe bereiken we met name de jonge gezinnen en 30 / 40 plussers en hoe kunnen we een warm welkom aan nieuwe gemeenteleden beter handen en voeten geven.

Dit is slechts een greep uit hetgeen er besproken is. Op een later tijdstip dit jaar komen wij vanuit de kerkenraad hier zeker bij u op terug. De zomer lonkt, het vergaderseizoen is afgesloten en velen van u en ons trekken er op uit voor een welverdiende vakantie. Of u nu gaat kamperen, naar zee gaat, thuisblijft of op de fiets naar Santiago de Compostella (onder andere uw voorzitter en scriba met enkele vrienden) vanuit de kerkenraad wens ik u allen een hele goede zomerperiode toe waarin lichaam en geest tot rust kunnen komen zodat een ieder weer fris aan de start van een nieuw seizoen kan en mag beginnen in september.

*Een hartelijke groet,
Jaco Schoenmaker, scriba
kerkenraad@pg-elst.nl*

Gezocht: verse ambtsdragers

Het is elke keer weer verheugend om te merken dat er in onze gemeente altijd weer mensen opstaan om stokjes over te nemen. Maar dan is het wel handig om te vertellen welke stokjes er worden aangereikt, want laten we eerlijk zijn: niet iedereen kan of wil alles, sommige taken vergen nu eenmaal specifieke vaardigheden. Voor de vacatures die eraan komen geldt dat zeker. Om te beginnen zwaaien onze onvolprezen jeugdouders Bas en Sjors op 1 januari af. Samen met de jeugd, vrijwilligers en onze jeugd- en jongerenwerker hebben zij bijna vier jaar het jeugdwerk vormgegeven. Als kerkenraad vinden wij deze functie, de verbinding tussen de kerkenraad en onze jongeren, van heel groot belang voor de (toekomst) van onze gemeente. Niet voor niets hebben we ook een professionele jeugd- en jongerenwerker in dienst. Snelle en goede vervulling van de vacature met één of twee jeugdouders met gevoel voor wat speelt onder jongeren en met het vermogen om bestuurlijk te kunnen optreden en afwegingen te kunnen maken, is dan ook cruciaal.

Een andere sleutelfunctie die binnenkort vacant komt is die van scriba, de secretaris van de kerkenraad. De scriba is de spin in het web van de kerkenraad: hij/zij schrijft vergaderingen uit (maar hoeft niet zelf te notuleren), regelt gastpredikanten, maakt dienstroosters en ga zo maar door. Het helpt beslist dat een scriba persoonlijk geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van het kerkelijk bedrijf, zowel binnen als buiten Elst, en een beetje handig is op de computer. En de scriba werkt natuurlijk nauw samen met de voorzitter, voor de voorzitter zelf maar hopelijk ook voor de scriba, meestal een groot genoeg.

Maar ook in de diverse colleges zijn enkele vacatures te verwachten. Met name voor het College van Kerkrentmeesters zijn specifieke vaardigheden belangrijk: financiële, technische en communicatieve. Met name op het laatstgenoemde gebied zouden we graag gemeenteleden aan tafel hebben die met deskundigheid de hand aan de ploeg kunnen slaan om stappen te zetten rond social media. Want ook op dat gebied moeten we met de tijd mee.

Een domein waarop er altijd veel te doen is, is ons pastoraat. Om daaraan op een eigentijdse manier invulling te geven, zijn vooral creativiteit, lef en volharding noodzakelijk. En natuurlijk de overtuiging dat juist in een tijd van individualisering en onthechting de kerkelijke gemeenschap meer dan ooit een vangnet kan en moet zijn.

Tenslotte nog antwoord op twee vragen: waarom ambtsdrager en niet 'gewoon' vrijwilliger, en is het eigenlijk wel leuk? Ambtsdragers hebben we echt niet alleen nodig om dienst te doen tijdens kerkdiensten, hoe belangrijk ook. De kerk is een organisatie waarin veel gebeurt en waarin steeds opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. De kerk moet dus goed bestuurd worden. De voltallige kerkenraad vormt het bestuur van de kerk. Daarom alleen al moet de kerkenraad op peil blijven, want we willen niet dat slechts een handjevol mensen de dienst gaat uitmaken. De kerkenraad vergadert overigens maar een keer of vijf per jaar en we maken het nooit later dan 22.00 uur. Dus ook voor de meeste ambtsdragers geldt dat zij vooral bezig zijn met de uitvoering van hun taak, samen met hun collegegenoten. En of het leuk genoeg is? Ik vind van wel, maar vraag het gerust aan de vele gemeenteleden die ambtsdrager zijn of zijn geweest. Alle vertrouwen dat zij dat zullen bevestigen.

Denk er deze zomer eens serieus over na. Heb je belangstelling voor een functie en wil je meer weten? Mijn contactgegevens staan achterin. Een afspraak is zo gemaakt.

Namens de kerkenraad, Peter de Leeuw, voorzitter



Voor al uw vragen over
vrijwillige thuishulp en mantelzorg
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur.
TEL. 0481 - 350050
E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl

KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas 2019

Bij dit nummer van Onderweg krijgt u ook een enveloppe met brief/acceptgiro voor de Solidariteitskas 2019 aangeboden. Maar wat is/doet de Solidariteitskas eigenlijk?

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. 'Gemeenten helpen elkaar' is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Twee mooie voorbeelden

De gereformeerde kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke plek in het dorp zijn, net als een herberg, waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te doen. Met hulp van de Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een gezicht naar buiten én nieuw elan gegeven.

En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht door en de fundering bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig. Maar de gemeente is te klein om dit zelf te bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de slag met acties. Ook werden er fondsen aangeschreven én er werd een beroep gedaan op de Solidariteitskas. De renovatie is inmiddels in volle gang.



Uw bijdrage

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Deze bijdrage wordt bij ons als Protestantse Kerk Elst geïnd, ongeacht of wij uw bijdrage mogen ontvangen.

Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen.

Wij vragen u om een bedrag van €10,-. Hiervan wordt €5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?

Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Namens het college van kerkrentmeesters:

Arie Kattouw

Bijdrage Kerkblad Onderweg

Als gemeente willen wij zo zuinig mogelijk omgaan met het milieu en de ons beschikbare middelen. Ons Kerkblad Onderweg is een mooi middel om met elkaar in contact te blijven en u over wat omgaat in onze gemeente te informeren. Om Onderweg betaalbaar te houden zijn wij genoodzaakt uw bijdrage hiervoor met € 2,50 per jaar te verhogen. De nieuwe bijdrage vindt u op de volgende acceptgiro, zodra u deze voor de nieuwe termijn ontvangt.

De Kerkrentmeesters

DIACONIE

Bezoek aan voedselbank Nijmegen-Overbetuwe

De voedselbank is één van de regionale projecten die door de diaconie worden ondersteund. Op 23 mei hebben we met een vertegenwoordiging van de kerkenraad en Interact (jeugdgroep van de Rotary) een bezoek gebracht aan de voedselbank Nijmegen-Overbetuwe. Op een donderdagavond, omdat dat de avond is waarop de pakketten voor de volgende dag worden klaargemaakt, zodat we de voedselbank in bedrijf konden zien.

Na een introductie over de voedselbank was er gelegenheid voor vragen en voor een rondleiding door de loods.

De voedselbank blijkt een soepel lopend 'bedrijf' dat voor rond de 700 huishoudens in de regio een welkome aanvulling op de dagelijkse maaltijd verzorgt. Er werken uitsluitend vrijwilligers. Gedurende de week wordt bekeken wat er in de kratten kan worden verpakt.

Voor verschillende gezinssamenstellingen zijn verschillende kleuren kratten. Gezinnen met kinderen krijgen meer in het pakket dan een alleenstaande. Ook zijn verjaardagen bekend, zodat er iets extra's in de krat kan. Verder is er een 'restproductentafel' waar mensen zelf een product kunnen kiezen. De voedselbank kent inmiddels acht locaties waar mensen hun pakket kunnen ophalen. Het aantal pakketten moet elke week worden aangepast.



Op de foto staat het vulproces: kratten staan vooraf per leverlocatie gesorteerd en schuiven per wijk over een rollenbaan. Langs de rollenbaan staan vrijwilligers die allemaal 1 soort product in het krat doen. Aan het eind van de rollenbaan worden de gevulde kratten opgestapeld en per wijk gegroepeerd.

Andere vrijwilligers die zorgen ervoor dat er voldoende aanvoer is voor de vullers. De loods beschikt over een grote koelcel (voor zuivel en kaas) en een vriescel (voor brood en vlees). Het rondbrengen gebeurt met eigen bestelbusjes en er wordt ook gebruik gemaakt van isolerende kratten voor de gekoelde producten.

Het was bijzonder informatief en inspirerend om deze belangrijke organisatie volop in bedrijf te kunnen zien.

Bert Wolters

Projecten

Op de website pg-elst.nl staat op de pagina College van Diakenen een overzicht van projecten wereldwijd, landelijk en regionaal die door de diaconie worden ondersteund.

Stichting Noodfonds Betuwe

Stichting Noodfonds Betuwe is in juli 2017 opgericht met zeven kerken in de gemeente Overbetuwe. Protestantse Gemeente Elst is hier een van. Ik heb als gemeente-diacon deze taak onder mijn hoede. Om te kunnen voorzien in de hulp die gevraagd wordt, heeft het bestuur de initieel benodigde financiën verkregen van de aangesloten kerken en de gemeente.

In 2018 hebben 78 inwoners van Overbetuwe hulp gevraagd, waarvan 52 deze hulp ook hebben ontvangen. Iemand kan zo maar in de problemen komen. De meeste aanvragen komen binnen via hulpinstanties, die dan al bij de inwoner betrokken zijn. Er wordt beoordeeld door het noodfonds of het acute nood betreft en zo nodig zeer snel gehandeld. Dit wordt als een groot winstpunt ervaren, de ambtelijke molen draait een stuk trager. Soms wordt het geld als lening beschikbaar gesteld. Meestal wordt het geld direct overgemaakt aan de organisatie die de noodhulp kan verschaffen, of er wordt acute hulp geboden door middel van supermarktbonnen. Het is duidelijk dat het zeer noodzakelijk is dat deze hulp geboden kan worden. Mocht u meer willen lezen is dit te vinden op de website: www.noodfondsbetuwe.nl

Froukje van der Honing (diaken)

ZWO-groep zoekt hulp

De ZWO-groep (ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) heeft als belangrijk doel kerkleden te informeren en positief te betrekken bij de projecten die de diaconie steunt. Zij doet dat onder andere door het helpen vormgeven van themadiensten.

Deze themadiensten kunnen gaan over wereldwijde projecten die door de kerk en de diaconie worden gesteund, maar ook over landelijke en regionale projecten. Een voorbeeld



van zo'n dienst is de dienst van 19 mei over het vervolgd christendom in samenwerking met Open Doors. De ZWO-groep heeft nog meer praktische taken zoals het ontvangen van internationale studenten, het organiseren van thema-avonden en het organiseren van Paasgroeten.

De ZWO-groep is op zoek naar twee mensen die het team willen komen versterken. Als je interesse hebt of meer wilt weten, neem dan contact op met de voorzitter van de ZWO-groep Carla Otter, carla@villalutra.nl.



People, Planet, Profit in perspectief

Een bekende benadering van duurzaamheid gaat uit van een optimaal resultaat voor People, Planet en Profit (PPP). Welke P is nu belangrijker? Als we naar de samenleving kijken lijkt het erop dat Profit ver bovenaan staat: het is een schrikbeeld als er geen economische groei wordt voorzien. Om die te bereiken mogen veel middelen worden gebruikt, ook als die ten koste gaan van mensen. We weten dat onze digitale gegevens een belangrijke geldbron zijn voor tal van bedrijven. Dat wij, als gebruikers, daarvan nadeel ondervinden is van ondergeschikt belang. De energietransitie lijkt vooral te moeten worden betaald door de inwoners van Nederland, terwijl de grote vervuilers buiten beeld leken te blijven. En de Planeet? Die is lange tijd volledig buiten beeld geweest. In schema:



Kortgeleden was in het nieuws dat de begroting van Nieuw-Zeeland het welzijn van de inwoners als leidraad aanhoudt in plaats van economische groei. Onafhankelijk van de uiteindelijke invulling is dit een zeer vernieuwende benadering en eigenlijk is het schrijnend dat het nieuws is als een land haar inwoners centraal stelt.

Als we nu kijken naar de werkelijke verhoudingen tussen de drie P's wordt de verhouding opeens heel anders. Zonder mensen bestaan er geen financiën, maar mensen kunnen in principe best overleven zonder financiën: de aarde biedt eten en drinken en materialen voor kleding en onderdak. People kan dus best zonder Profit. De aarde kan prima overleven (wellicht zelfs beter) zonder mensen, maar mensen kunnen niet overleven zonder de aarde. Dit blijkt ook uit het scheppingsverhaal: eerst was er een aarde, die God inrichtte om leefbaar te worden voor de mens. Planet kan dus best zonder People. Over geld wordt niet gesproken. Als we dus de werkelijke afhankelijkheid in schema zetten krijgen we een heel ander beeld:



Welke P staat voor ú centraal?

Bert Wolters,

(thema)diaken duurzaamheid PG Elst

DUURzSAAMheidstip

Welke P is leidend in úw leven?

Pas hem zonodig aan.

Reacties en meer tips graag naar woltersbw@gmail.com

Kledingcontainers? Waar zijn ze?

Vorige maand schreef ik over het goede werk dat met kleding wordt gedaan dat in kledingcontainers wordt ingezameld. Maar waar staan de kledingcontainers in Elst? Ze zijn te vinden op: Korte Helster 1, Raedeckerstraat (Big Bazar), Schubertstraat (de Helster), Senaat.

DIACONIECOLLECTE JULI 2019

Duurzame landbouw Kameroen en predikantenopleiding

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland.

De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen. In 2017 was dominee Goyek bij ons te gast.

Zie ook www.kerkinactie.nl

DIACONIECOLLECTE AUGUSTUS 2019

Protestantse Stichting Diaconaal vakantiewerk

In april 2016 is de nieuwe vestiging van het Roosevelthuis geopend: Nieuw Hydepark in Doorn. Nieuw Hydepark maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV biedt in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Jaarlijks genieten er ruim 1.800 vakantiegasten samen met ruim 1.600 vrijwilligers van een vakantieweek. Ook leden van onze kerk maken hiervan gebruik en een groep vrijwilligers uit onze gemeente verleent dan een helpende hand.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN JULI EN AUGUSTUS 2019

7 juli: Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg Oosterbeek

Pastoraal Diaconaal Centrum De herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor

reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

De stichting wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Het biedt een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een beperkt dagprogramma, rust en ruimte, advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.

14 juli: Leergeld Oost Betuwe

Stichting Leergeld Oost Betuwe probeert, als onderdeel van Leergeld Nederland, te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Meedoen verruimt de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren ze wat teamgeest is en hoe ze zich moeten handhaven in een groep, leren winnen en verliezen.

Als kinderen deze vaardigheden niet leren, maar worden buitengesloten, komen zij ernstig tekort. Stichting Leergeld Oost Betuwe wil deze kinderen helpen om mee te doen.

Leergeld Oost Betuwe is het doel waar onze jeugd dit jaar voor spaart en de vierdaagse-activiteit voor organiseert.

Deze collecte ondersteunt dit doel.

Zie ook: www.leergeld.nl/oostbetuwe

21 juli: Betuwe Wereldwijd

Het werk van de Stichting Betuwe Wereldwijd bestaat uit het ophalen, reviseren, verpakken en verzenden van gebruikte technische goederen: handgereedschappen (ook elektrisch), naaien- en breimachines, computers, fietsen en kleine machines.

De gereviseerde goederen worden verzonden naar projecten in ontwikkelingslanden. Deze ontwikkelingsprojecten bieden structurele hulp bij de verbetering van sociale en economische omstandigheden. Betuwe Wereldwijd zendt goederen, bestemd voor gebruik in het technisch onderwijs, in coöperaties en organisaties, die armoedebestrijding en werkgelegenheid bevorderen. Zie ook: www.betuwewereldwijd.nl

28 juli: Kunstcommissie

De kerkrentmeesters stellen geld beschikbaar voor verschillende commissies. Deze keer staat de kunstcommissie centraal.

Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze verbondenheid met God. Het is daarom ook een onderdeel van onze kerk. In de grote kerk zijn regelmatig tijdelijke exposities van beeldende kunstenaars. Informatie hierover kunt u ook regelmatig lezen in *Onderweg*.

De kunstcommissie is verantwoordelijk voor de selectie van de kunst voor de exposities. Zie ook: www.pg-elst.nl

4 augustus: Onderwijs gewelddadige wijken Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met Christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

11 augustus: Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD)

Elk jaar bezoeken de vrijwilligers de PVD-gemeenteleden die 77 jaar of ouder zijn. Zij brengen dan de Elisabethbode rond die door ouderen graag gelezen wordt. Rond de Kerstdagen bezorgen zij een kerst-attentie bij oudere gemeenteleden.

De PVD besteedt ook aandacht bij feestelijke gebeurtenissen zoals geboorte of jubileum. Een bloemetje of een cadeau, maar vooral de belangstelling wordt altijd erg op prijs gesteld. Een prachtig stukje pastoraat. Aandacht, elkaar ontmoeten en zorgen dat zo veel mogelijk mensen gezien en gehoord worden, dat is en blijft van grote waarde!
Zie ook: www.pg-elst.nl

18 augustus: SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland.

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als samenwerkende kerken financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën. Zie ook www.schuldhulpmaatje.nl

25 augustus: Stichting Noodfonds Betuwe

In juli 2017 is het Noodfonds Betuwe opgericht door kerken en instellingen in de Betuwe. De financiële crisis zorgde ervoor dat de hoeveelheid (stille) armoede en de groep 'minima' aanzienlijk groeide. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in te spelen. Traditiegetrouw vervullen kerken hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen. Zeven kerken uit de Betuwe hebben samenwerking gezocht.

Door de krachten te bundelen kan er sneller, evenwichtiger en eerlijker hulp geboden worden aan mensen in acute (geld)nood. Daarbij worden de individuele diaconieën ontlast in de zorg voor behoeftigen. Zie ook: www.noodfondsbetuwe.nl

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Protestantse pelgrimage

Onder het motto 'nu kan het nog' zijn wij, vier 'jonge' zestigers, op het moment dat u deze column onder ogen krijgt, onderweg van Elst naar Santiago de Compostella, in het uiterste noordwesten van Spanje. Op onze racefietsjes, maar moreel en materieel ondersteund door een bezemwagen. Een avontuur natuurlijk, maar wel een avontuur waarin velen ons zijn voorgegaan en nog velen zullen volgen. Ruim drie weken lang elke dag 130 km fietsen vinden wij natuurlijk best bijzonder, maar als het daarbij zou blijven zou het niet meer zijn dan een 'gewone' fietsvakantie, maar dan zonder echtgenotes. Mijn vraag is dan ook: hoe maak ik van een fietstocht een echte pelgrimstocht.

In de middeleeuwen stond de pelgrimstocht voor 'ballingschap en boete, bedevaart en godsgericht'. Maar dat was toen; zeker in ballingschap en boete geloven we niet meer zo. Bedevaart en godsgericht komt wel iets dichterbij, maar dan natuurlijk wel in een modern jasje: bedevaart vertaald in bezinning en godsgericht in los van het alledaagse. Laten we even stilstaan bij 'bezinning'. Al was het maar om pijnlijke niet te voelen, tegenwind te trotseren en verzengende temperaturen te overleven; je gedachten moeten je ergens anders brengen dan je benen. Maar waarheen dan? Het ligt natuurlijk voor de hand om een deel van de vrije denkrimte te wijden aan mijn/ons eigen leven: hoe wil ik het laatste stukje van mijn werkzame leven inrichten, hoe zou ik mijn leven gaan ervaren als ik niet meer werk: ga ik de aandacht en de structuur missen, wat moet ik dan met mijn tijd en energie, hoe richten we samen ons leven zonder werk betekenisvol in, wat verwachten onze kinderen van ons, hoe gaan we om met de toenemende zorgbehoefte van onze ouders, en ga zo maar door. Maar lang niet voor al deze vragen valt een oplossing te bedenken omdat het ons gewoon overkomt, dus voor je het weet denk je jezelf in een soort vicieuze cirkel: vermoeiend en niet productief.

Daar bovenuit stijgen meer existentiële vragen. Zo past het bij deze tijd om de vanzelfsprekendheden van vroeger te hekelen, variërend van

roken met vier kinderen in de auto tot repressief kolonialisme en slavenhandel. En terecht natuurlijk. Maar bij mij roept dat meteen de vraag op wat komende generaties van onze generatie zullen vinden, de generatie die in alles de wind in de zeilen had - geen oorlog, groeiende welvaart, fantastische zorg en ga zo maar door - maar die desondanks een stevige rekening lijkt neer te leggen bij toekomstige generaties. Daarover valt ook genoeg te denken en te praten. Maar ook daar komen we natuurlijk niet echt uit, want wij zijn nu eenmaal kinderen van onze tijd.

Misschien dat van die vier begrippen het begrip 'godsgericht' nog wel de meeste aanknopingspunten biedt. In de wetenschap dat enkelen van ons fanatieke kerkbezoekers zijn, hebben de cultuurbarbaren onder ons afdgedwongen dat we het beperken tot één kerkbezoek per dag. We zullen zien. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet alleen. Godsgericht betekent ook mogen genieten van de vrijheid, de natuur, het gezelschap, de spontane ontmoetingen, je eigen gezondheid en het goede der aarde. In het vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt, dat Hij niet loslaat het werk van Zijn handen.

Dan blijft er nog één woord over dat nog uitleg behoeft: protestants. De vroege pelgrims, nog ver voor de reformatie, leefden van uitsluitend naastenliefde. Wij protestanten willen toch zelf de regie houden. Met een bankpas en creditcard gaat ons dat vast lukken. Want het mag best een beetje een bourgondische pelgrimage worden. Maar het grootste Godsgeven waarop we hopen is dat we gezond en wel weer terugkomen. Dat wens ik iedereen die er deze zomer op uittrekt: geniet en kom weer heelhuids terug. We hebben elkaar nodig.

Peter de Leeuw

GROTE KERK ELST (GLD)

15 mei – 21 augustus 2019

“ZOMER-EXPOSITIE”

**Kunstenaars van Atelier 23
laten hun werk zien**



**Zaterdag 1 juni, 6 juli en 3 augustus van 13.30 – 16.30 uur
en dinsdag 16 juli (Vierdaagse) van 8.00 – 12.30 uur is de
kerk geopend om de expositie te bezoeken.**

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl

www.siza.nl/atelier23



**Protestantse Gemeente
Elst**



JEUGD

CRÈCHE

Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar) van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45 - 10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkst.nl
Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl

Terugkijkend op mei en juni

Meetkringen

In mei zijn we gestart met de inloop. De tieners vinden het erg leuk elkaar te blijven zien tot de zomervakantie en zo houden ze de verbondenheid. We gaan door tot de zomervakantie. De laatste keer is woensdag 3 juli.

Activiteiten

Vrijdag 17 mei was er een 16- activiteit. We hebben samen een film gekeken. Met de beamer op een groot scherm en geluid via de geluidsinstallatie. Het was net alsof we in de bioscoop zaten. Er waren lekkere dingen gehaald.



Donderdag 23 mei hebben de tieners gekookt voor 'ontmoeten'. Samen hebben we de maaltijd bereid op de woensdagavond ervoor. De tieners mochten het eten serveren. Van jong tot oud zat door elkaar. Er werd naar elkaar geluisterd en werd over een weer verteld wat ze bezighoudt. Vaak werd er herkenning gevonden door de ouderen in verhalen van kleinkinderen. Of door de jongeren in wat opa en oma altijd doen. Het gaf een stukje herkenning en waardering. Erg leuk om te zien hoe dat ging.



Zondag 26 mei was er een 12+ uitje. Dit jaar gingen we samen naar landgoed Welderen waar we samen Supagolf hebben gespeeld. De ballen zijn dan een stuk groter en daardoor is het spel goed te spelen voor tieners met weinig of geen golfervaring. We kregen een visnetje mee en dat bleek geen overbodige luxe. De ballen verdwenen met enige regelmaat in de sloot. Hier werd hard om gelachen.



De 12+ wordt georganiseerd door een enthousiaste groep oudere tieners (begin twintigers) die voor de jonge tieners een mooi programma in elkaar draaien.

Wat met het schrijven nog komt maar met het uitkomen van dit blad al is geweest

Zaterdag 22 juni is er weer 'Meet The Meeting'. Een nieuwe groep tieners komt dan een kijkje nemen in 'The Meeting'. Ze worden enthousiast gemaakt om na de zomervakantie bij het tienerprogramma aan te sluiten.

Zondag 23 juni is de overstapviering. Hierbij nemen de kinderen definitief afscheid van het kinderwerk. Een nieuwe fase in het leven breekt aan. 'Wij' van The Meeting staan ze met open armen op te wachten.

Zaterdag 29 juni de BBQ. Traditioneel het afscheid van het jeugdwerkseizoen. Vrijwilligers die ermee stoppen worden bedankt en de mensen die het gaan overnemen worden welkom geheten.

Wat gebeurt er in en na de zomervakantie?

Meetkringen

Tijdelijke stop in de zomervakantie. We gaan weer beginnen na het zeilkamp!

Activiteiten

16 juli is de Vierdaagse, na de officiële BBQ seizoen afsluiting geldt dit als een toetje. Elst staat op z'n kop en heet de vele wandelaars welkom. Wij van The Meeting willen van de gelegenheid gebruik maken om geld op te halen voor Stichting Leergeld Oost-Betuwe. Onder het motto 'van jongeren voor jongeren' hopen wij weer op een mooi bedrag. Sinds vorig jaar werkt ook de diaconie mee aan dit project. We zijn erg blij met alle extra handen. Zonder deze steun zouden wij het niet zo groots aan kunnen pakken. We verkopen weer allerlei versnaperingen en drinken. Daarnaast krijgen de wandelaars de kans het toilet te bezoeken en wordt er een bewaakte fietsenstalling aangeboden. Alles om zo veel mogelijk geld te verzamelen.

3 tot en met 25 augustus (week 32, 33 en 34) ben ik op vakantie.

6, 7 en 8 september is het zeilkamp. Tieners van 12 tot en met 17 zijn uitgenodigd. Ook dit jaar belooft het weer een hele happening te worden. De tieners kijken er voor de zomervakantie al naar uit. Opgeven kan via zeilkamp@jeugdwerkpgelst.nl

Daarna begint al het tienerwerk weer.

Met vriendelijke groet,

JJW Frans Brandenburg

Start basiscatechese

De basiscatechese voor de kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisschool start op maandag 16 september om 18.45-19.30 uur. De eerste avond is een kennismaking met elkaar, met de ouders en met de leiding. De leiding bestaat uit Rien Crajé, Margreet Wessels en ds. Dick Snijders, ervaren onderwijskrachten en een dominee. Dat moet dus goedkomen. Zij laten op de kennismakingsavond het materiaal zien en ze leggen uit hoe ze gaan werken.

De kinderen in deze leeftijdsgroep die ingeschreven zijn bij de Protestantse gemeente Elst zullen een uitnodigingsbrief ontvangen. Maar soms gaat

er iets mis omdat scholen verschillende data gebruiken voor de indeling van de klassen of doordat een kind een klas heeft overgeslagen of twee keer dezelfde klas doet. Laat het dan even weten.

Alle kinderen in de groepen 7 en 8 zijn van harte welkom, ook als ze geen lid zijn van de Protestantse Gemeente Elst. Dus als er vriendjes en vriendinnetjes mee willen komen, dan zijn ook die welkom. De kinderen kunnen bij mij aangemeld worden voor de catechese. Dan rekenen we op hun komst.

Namens de leiding, ds. Dick Snijders

Vertrouwenspersonen jeugd

De Protestantse Gemeente Elst wil een veilige plek zijn voor iedereen. Seksueel misbruik of (geestelijke) intimidatie of bedreiging is binnen onze kerk onaanvaardbaar. Alle jongeren moeten met een gerust hart naar The Meeting of andere bijeenkomsten van onze kerk kunnen gaan.

De Protestantse Gemeente Elst heeft daarom twee vertrouwenspersonen jeugd aangesteld. Wij stellen ons even aan jullie voor:

- Leny Janssen: 06- 23633768;
E-mail: Lenyjanssenvisser@gmail.com
- Frank den Daas: 06- 51233592;
E-mail: frank.dendaas@wxs.nl

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht als er in de kerk, The Meeting of bij andere bijeenkomsten in de kerk dingen gebeuren die jij niet wilt. Word je lastiggevallen of durf jij degene van wie je last hebt niet aan te spreken? Of maak je je zorgen over iets dat jou of een ander is overkomen? Dit kan natuurlijk voor iedereen heel verschillend zijn. Denk maar aan deze voorbeelden: Tijdens een bijeenkomst in de kerk legt iemand van de kerk zijn hand op jouw been of iemand van de kerk uit seksistische opmerkingen naar jou of andere vormen van seksueel misbruik. Maar ook: als iemand van de kerk jou onder druk zet, omdat je iets gezien hebt, wat je niet had mogen zien. Ook cyberpesten hoort hierbij. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Je kunt je voorstellen, dat we niet alle voorbeelden kunnen opnoemen. Zit je ergens mee en het heeft met de leiding van de kerk of The Meeting en met jou te maken? Meld het dan bij ons.

Wie kunnen contact met ons opnemen?

Leny en Frank zijn de vertrouwenspersonen van de jeugd. Dit betekent dat alle jeugd die tijdens kerkelijke activiteiten te maken krijgt met vervelend gedrag van een ander, misbruik, intimidatie en/of geweld, contact met ons kan opnemen. En als je het opmerkt en als het een ander betreft, is dat ook een aanleiding.

Wat doen de Vertrouwenspersonen dan?

Wij bieden hulp en steun aan jou. Je kunt ons bellen of e-mailen. Wat jij zelf het fijnst vindt. Wij zijn vertrouwenspersonen en dat betekent, dat wij jouw verhaal in vertrouwen aanhoren. Samen met jou bespreken we de stappen om het misbruik te stoppen, maar ook of de klacht gemeld wordt of niet. Dit gebeurt altijd samen met jou.

Vragen?

Heb je vragen of wil je er meer over weten? Bel of e-mail ons. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.



DIVERSEN

Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD)

Op 22 mei jongstleden hield de PVD haar vergadering in De Ruimte.

Op deze avond werd officieel afscheid genomen van Wilma Mastenbroek als voorzitter van de PVD. Jenny Ilbrink vierde haar 40-jarig jubileum als PVD-ster. Beide dames werden, vergezeld van een dankwoord, in de bloemetjes gezet.



Ook werden Rita van Benthem, Josien Luiten en Gea Dijkstra officieel welkom geheten als nieuwe PVD-leden.

Na het huishoudelijke gedeelte werd de avond creatief voortgezet onder leiding van Gerhard Ansing. Nieuwe talenten werden ontdekt en iedereen ging met een mooie kaart naar huis! Als afsluiting van het seizoen was er nog een smakelijk etentje in het Wapen van Elst op 12 juni. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 25 september.

Namens de PVD

Gea Dijkstra



Hemelsfietsen

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019, stond de 'Hemelse Fietstocht' weer op het programma. We vertrokken om exact 10 uur. Uiteraard niet nadat we een korte reisinstructie hadden gekregen van onze reisleidster Loes. Overigens was de instructie kort. Zij fietste voorop en Dick Sniijders achteraan, en de rest van de ongeveer 50 deelnemers er tussenin. Jan-Romke vertelde dat hij onderweg tekens gaf ingeval van daartoe aanleiding gevende omstandigheden. Het was een bonte stoet met fietsers en één scootmobiel die vertrok vanaf het parkeerterrein bij De Ruimte. Elektrische fietsen, stadfietsen, een scootmobiel, sportieve fietsen in alle kleuren van de regenboog, het was een bezienswaardigheid. Bijna iedereen had een oranje hesje aangetrokken zodat we goed zichtbaar waren. Onderweg trokken we veel bekijks. Auto's stopten en werkzaamheden in de tuin werden stilgelegd om ons te begroeten.



Vanuit Elst reden we richting Valburg. In Valburg stopten we na ongeveer een half uur fietsen bij molen 'Nieuw Leven' waar speciaal voor ons de molenaar klaar stond om ons te begroeten en kort iets over de geschiedenis van de molen te vertellen. De molen uit 1749 is in 2000 verplaatst naar de huidige locatie, en wordt gerund door vrijwilligers. De molen is twee dagen in de week in exploitatie. Speciaal voor ons was brood gebakken van meel uit de molen en we mochten allemaal een stukje proeven. Tijdens de stop konden we genieten van koffie en koek geserveerd door Anja en Frank. Ook dit jaar was een bezinning onderdeel van de pitstop, dit keer onder leiding van dominee Dick Sniijders. We zongen twee liederen en gingen daarna in groepjes uiteen om te discussiëren over de vraag: 'hoe zouden wij het verhaal van Jezus afmaken

als wij niet hadden geweten dat hij naar de hemel was opgevaren'. Nadat we met z'n allen onze ideeën hierover hadden besproken eindigde ds. Dick de bezinning met een reiszegen en gingen we weer verder op pad.

We gingen verder richting de plas bij Slijk-Ewijk. Gedurende de tocht werd het weer beter en beter. Waar we 's ochtends nog vertrokken terwijl het ietsje miezerde met een temperatuur van 14 à 15 graden, werd het uiteindelijk lekker fietsweer. Na ronding van de Slijk-Ewijkse plas ging het weer richting Elst via de Tielsestraat, de Kloosterweg, De Wuurde en de Dorpsstraat en kwamen we weer aan bij De Ruimte na een fietstocht van ongeveer twintig kilometer. Bij De Ruimte hadden Huib en Bertie Weernekes een overheerlijke lunch klaarstaan met soep, broodjes knakworsten en fruit. We kunnen allemaal terugkijken op een zeer geslaagde Hemelse Fietstocht 2019. Jong en oud hebben genoten en kijken weer uit naar 2020.

Arie de Groot

Startdag Elster Kerken

Op zaterdag 7 september houden drie kerken van Elst een gezamenlijke start van het seizoen. Deze kerken zijn de Rooms-Katholieke St. Werenfridus geloofsgemeenschap, de Geredja Indjili Maluku en de Protestantse Gemeente Elst. Het doel is om een soort familiedag van de kerk te beleven; als leden van de verschillende kerken in Elst maken we met elkaar deel uit van de ene christelijke familie. Dat zullen we vieren!

Het programma van de startdag is:

15.00 uur start

17.30 uur broodmaaltijd.

18.30 uur vesper

19.15 uur slot

De middag wordt begonnen in De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst. Daar houden we ook de gezamenlijke maaltijd. We sluiten af met een vesperviering in de Grote Kerk.

Er kan in het middagprogramma gekozen worden voor zittende, wandelende en fietsende. We zijn samen in beweging. We ontmoeten elkaar in gesprekken over wat we beleven als het eigene van onze kerk en over wat ons daarin aanspreekt.

Zo leren we elkaar beter kennen. Er zijn spelletjes om samen te doen en speurtochten in de kerken.

U kunt zich aanmelden voor deze middag via het secretariaat van de G.I.M.:

secretariaatst@hotmail.com; via

Editha Lim: edithalim28@gmail.com,; en

via Dick Snijders: dick-snijders@pg-elst.nl,

Voor de maaltijd kunt u zich aanmelden tot en met zondag 25 augustus in verband met de inkoop. We vragen voor de maaltijd een vrijwillige bijdrage.

Mooi om gezamenlijk deze start te maken.

Namens het Oecumenisch Beraad, ds. Dick Snijders

Zomerse orgelconcerten in de Grote Kerk

Na de feestelijke seizoenopening van IJsbrand ter Haar op het nieuwe Walker-orgel, samen met toptrombonist Christian Ansink, wordt de aandacht tijdens de komende concerten weer gericht op het grote Van Leeuwen-orgel. Op zondag 7 juli speelt de Nijmeegse organist Cor van Wageningen – programma nog onbekend, maar ongetwijfeld even verrassend als toegankelijk - en op zondag 4 augustus de Arnhemse organist Marcus Bergink. Hij heeft zijn programma de titel 'Bach&Zo' meegegeven. Naast enkele imposante werken van de 'grote' Bach, speelt hij werk van zijn zonen Carl Philipp en Wilhelm Friedemann. Ook maakt hij uitstapjes naar de laatromantische Franse orgelcomponisten Duruflé en Vierne. Zoals gebruikelijk beginnen de concerten om 12.00 uur, is de toegang gratis en duren ze niet langer dan een klein uurtje.

Namens Orgelstichting Elst, Peter de Leeuw

From Winchester with love

Precies een jaar geleden, om precies te zijn op 1 juni, hadden we hier in Elst Sheila Humphries op bezoek. Zij kerkt sinds jaar en dag in St John the Baptist's Church in Winchester en logeerde een paar dagen bij Ella, een nichtje van haar dat in Arnhem studeert. Kort daarvoor had ik een stukje geschreven voor het kerkblad in Winchester over het feit dat hun voormalige orgel een tweede leven zou gaan beginnen bij ons in Elst. Haar interesse was daarmee direct gewekt en een excuus om naar Nederland te



komen snel gevonden. Samen met Anna bracht ze een bezoek aan onze kerk en aan De Ruimte, waar Henk Kiestra en ondergetekende haar hebben rondgeleid. Toevallig of niet, op dat moment was Dirk Luijmes op het Van Leeuwen-orgel aan het spelen. Toen hij hoorde dat we Engelse gasten hadden, gaf hij spontaan een improvisatie ten beste over 'God Save the Queen'. Ze was verrast en ontroerd tegelijk, vond de klanken in onze kerk onvergetelijk. Onder de indruk was ze ook van De Ruimte en de tuin, die er, zoals altijd, fantastisch uitzag. 'Wat zijn jullie bevoorrecht om dit allemaal te kunnen doen, heel bijzonder', zo luidde haar commentaar. Niet in het minst was ze getroffen door de netheid, de gastvrijheid (Martin, nog bedankt voor de koffie!) en de vriendelijkheid van de mensen hier. Sheila, een liefhebster van kerkgebouwen, had trouwens de moeite genomen om een map mee te nemen met allerlei gegevens en foto's over de kerk in Winchester, waaruit bleek dat ze maar wát trots was op 'haar' kerk. Gelukkig heeft Henk dit bezoek vereeuwigd, zoals te zien op bijgaande foto's.

Sinds die tijd hebben we enkele keren per mail contact gehad en heb ik haar op de hoogte gehouden van de vorderingen in het restauratieproces van ons nieuwe koororgel. Naar aanleiding van de foto's die ik haar had gestuurd van het orgel zoals dat nu is, kreeg ik een mailtje van haar waarin ze, vrij vertaald, zegt:

'Het orgel ziet er echt geweldig uit. Het is alsof het er altijd al heeft gestaan. Ik was erg verdrietig toen het orgel indertijd uit onze kerk weg moest, maar nu ik zie hoe fraai het er weer bijstaat, denk ik bij mezelf: Het heeft zo moeten zijn. Ik weet zeker dat jullie veel plezier van het orgel zullen hebben en hoop het ooit nog weer eens te horen!'

Ze groet ons hartelijk en hoopt over niet al te lange tijd weer naar Nederland te komen. Of dat ervan komt, betwijfel ik enigszins gezien het feit dat ze vorig jaar al de nodige moeite had met lopen. Maar wie weet... Tot zover het verhaal van en over Sheila. Ik wilde het u niet onthouden.

Carel van Gestel



Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 13.30 – 16.30 uur. Om 14.30 uur is er een rondleiding (kosten € 3,- per persoon). Andere afspraken via de koster.



**tempel | kerk
museum elst**

Hartelijk dank voor het steunen van Team Onderweg in de nacht

In de nacht van 15 op 16 juni hebben wij de Nacht van de Vluchteling gelopen. Wij hebben 40 kilometer door de nacht gelopen met als doel geld op te halen voor Stichting Vluchteling. Het was een mooie tocht door de nacht: goed weer, stille momenten, goede gesprekken en wat heel bijzonder is: je hoort de wereld wakker worden 's-morgens heel vroeg. Eerst beginnen de eerste vogels voorzichtig te zingen, daarna steeds meer vogels, krekels en andere dieren.



Maar deze tocht hebben we niet alleen gelopen, omdat het zo mooi is. We lopen deze tocht door de nacht met in onze gedachten al die vluchtelingen en ook kinderen die soms maanden lang op weg zijn naar een veilige plaats. En daarvoor heeft onze kerk en veel kerkleden steun gegeven. Wij willen iedereen die ons gesteund en gesponsord heeft heel hartelijk danken! Er is een mooi bedrag van bijna € 1.900,- opgehaald voor Stichting Vluchteling!

En voor volgend jaar: dan wil Team Onderweg in de nacht opnieuw op stap voor Stichting Vluchteling. We nodigen kerkleden die van wandelen houden van harte uit om in 2020 met ons mee te lopen in de Nacht van de Vluchteling.

Arjen Dijkstra en Carla Otter

INGEKOMEN

Rouwverwerking: Rafaëlgroep

Rouwen kun je samen....

In de Rooms Katholieke parochie H. Maria Magdalena start ook dit jaar de Rafaëlgroep. Deze gespreksgroep richt zich met name op mensen die ongeveer een jaar of nog wat langer geleden een dierbare hebben verloren en die met lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen delen. Ook u als lid van de Protestantse Gemeente, die een dierbaar mens hebt moeten missen, bent u van harte welkom. De gesprekken rond een bepaald thema vinden plaats onder begeleiding. De gespreksgroep wordt aangeboden op twee verschillende locaties.

Er zijn 8 bijeenkomsten op de maandagavond van 19.00-21.00 uur in Elst.

De eerste bijeenkomst is op 30 september. Er zijn acht bijeenkomsten op de dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in Bemmelen. De eerste bijeenkomst is 1 oktober. Deelname aan alle bijeenkomsten is gewenst. Kosten deelname € 40,-. Opgave deelname vóór 23 september.

Voor de data zie de brochure Leren & Inspireren 2019-2020, de folder en de website van de parochie.

Graag informeren wij u nader over deze gespreksgroep en heten u daarom welkom op **dinsdag 10 september 2019 van 19.30 – 20.30 uur in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58, 6661 EA Elst**

Op deze avond zijn de mensen die de Rafaëlgroep begeleiden aanwezig. Komt u graag in gezelschap van een familielid of bekende, dan is daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Integendeel! Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. Wij hopen op een fijne avond met elkaar!

Opgave Informatieavond

Graag vóór 10 september 2019 via het Secretariaat parochie H. Maria Magdalena, tel. 0481-451371 (keuze 1)

E-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl

Website: www.rkparochiemariamagdalena.nl

'Pastorale zorg'



Expositie

In september is het zover. Dan zal ik werk van mijn broodclipjesproject exposeren in de Ruimte. Van eind augustus tot eind september zal het te zien zijn in de huiskamer, gang en vitrinekast. Met dank aan iedereen die broodclipjes voor mij heeft gespaard!

Annemieke van der Kaa-van Pagée

DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

7 GEMEENTELEDEN ZIJN OP WEG GEGAAN NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA!



*Wat je achterlaat
een begaanbaar pad
voor de volgende reiziger*

*wat je achterlaat
de aarzeling bij het inslaan
van een nieuwe weg*

*wat je achterlaat
loopt je voortdurend
voor de voeten*

*wat je achterlaat
maakt dat je vertrekt
elke dag opnieuw*

*wat je achterlaat
neem je mee
draag je bij je.*

Ben wel benieuwd naar de verhalen !



Protestantse
Kerk

Steun de Solidariteitskas!

Gemeenten
helpen
elkaar



Geloof·Hoop·Liefde

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense
Ram 30, 6662 CM Elst
tel.: 06-50237946
pgjeroense.elst@gmail.com

Ds. Dick Snijders
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst
tel.: 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsmā
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere
archieff@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Jaco Schoenmaker, tel. 06-22969291
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven
tel. 06 53365094, cbruning@upcmail.nl

JEUGDWERK

Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Bas Kampen, tel. 06-25560030
Sjors Wagemakers, tel. 06-50935994
jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg, jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Vertrouwenspersonen jeugd

Leny Janssen, tel. 06-23633768
Lenyjanssensvisser@gmail.com
Frank den Daas: tel. 06- 51233592
frank.dendaas@wxs.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERK GROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET

Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

ST. MAARTENSKERKKOOR

Contact: Marien van Wier
st.maartenskerkkoor@gmail.com

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Contact: Karin Besjes-de Bock
kerkmuseum@pg-elst.nl

VERTROUWENSPERSONEN namens de classicale vergadering Nijmegen (PKN)

Dhr. A. Pen, tel. 024-6420895
Blauwe Hof 41.35, 6602 ZX Wijchen
a.pen.wijchen@hetnet.nl
Mevr. D. Burki-Wierenga, tel. 024-6452333
Ringlaan 76, 6602 EB Wijchen
c.burki@vkjprive.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 1050 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje

Lindeboom, tel. 376978

Eventueel kunt u uw kopij inleveren op het kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het septemnummer is: **zondag 18 augustus** vóór 18.00 uur.
(onderweg@pg-elst.nl)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 - 200 woorden

Hele kolom: 370 - 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

Het redactieteam bestaat uit:

Ina Schoenmaker, samenstelling en lay-out (06-20670164)

Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en tekstredactie (376978)

Kees van Nes, algemene zaken

BLIJF IN CONTACT MET UW KERK !

Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven.

U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan

Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst.

MELDING VAN EEN VERANDERING

Hierbij geef ik de volgende wijziging door:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode / plaats:

Bovenstaand persoon gezin

gaat perverhuizen naar.....

adres:.....

postcode/woonplaats.....

Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven.

Bovenstaand persoon is

gehuwd d.d. met.....
geboortedatum kerkelijke gezindte.....

gescheiden d.d.

geboren d.d.

overleden d.d. Datum: Handtekening:.....

Melding ziekenhuisopname

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje aan het kerkelijk bureau sturen.

Op is /wordt opgenomen in het ziekenhuis(naam ziekenhuis)

De heer/mevrouw:

Adres: Woonplaats: