

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

42e jaargang nr. 1 • februari 2021

MEDITATIE

‘Eenzaam en vol vragen’

Bij Lied 539 in Liedboek 2013
en bij Matteüs 4: 1-11

Meteen nadat Jezus in de Jordaan is gedoopt, leidt de Heilige Geest Jezus de woestijn in. Door zich te laten dopen geeft Jezus aan dat Hij met hetzelfde sop overgoten wil zijn als ieder mens. Samen zijn we nat. Het verblijf in de woestijn versterkt deze intentie. In Bijbelse verhalen is de woestijn de plek waar het menselijke leven zich afspeelt. Kort gezegd: tussen het paradijs dat er was en het paradijs dat komt, ligt de woestijn. Hier moeten we er iets van zien te maken. Hoe ziet de woestijn er uit, wat is te verstaan als woestijn? Geen brood, geen geld, geen macht. De enige basis waarop we staan, zijn woorden van God. Scheppingswoorden. De woorden van God vormen het zaad voor het brood, geven ons rijkdom en bieden houvast.

Toch is de woestijn voor veel mensen in onze tijd in ons deel van de wereld ver weg. We zijn goed voorzien van eten en drinken, van technische mogelijkheden, van huizen, kleding en gezondheidszorg. Op allerlei manieren en op velerlei terrein hebben we ons ontworsteld aan de woestijn. Ook al ervaren we nu door de lockdown weer iets van woestijn; het land van melk en honing staat ons dichterbij. Er zijn vele bubbels waarin ieder de woestijn op afstand houdt. Bubbels van ons werelddeel, van ons land, onze stand, onze familie, ons huis. Wat nou, geen brood, geen geld, geen macht? Nou ja, loop eens over straat, kijk eens in de huizen, lees de krant en besef hoe wijdverspreid honger is en armoede en machteloosheid.

De kijk op het leven zoals die naar voren komt in Lied 539 en in Matteüs 4 is zo anders dan het hedendaagse beleven, dat het voor de moderne *mainstream* mens moeilijk is om daar zijn inspiratie in te vinden. Wat er bereikt is, stelt best wat voor. Het stelt veel voor.

Vergeleken met hoe mensen in het verleden leefden en vergeleken met de welstand in andere delen van de wereld, leven we in zekere zin in een paradijs. Nog niet het eindstadium, het is niet volledig en niet voorgoed, er blijft altijd wat te wensen. Maar toch... een paradijs.

Op welke manier vinden we dan toch verbinding met het beeld van het leven als een woestijn? Is dat nog wel iets van deze tijd? Zet het christelijk geloof dan een domper op alles wat vreugde geeft? Drijft het christelijk geloof op de verkondiging van onheil? Zeker niet! Het heil krijgt juist zijn glans tegen de achtergrond van wat heilloos is. Het evangelie is heilsprofetie.

Hoe dan? Als de basis waarop we staan inderdaad woorden van God zijn, is niets in het leven vanzelfsprekend. Alle voorspoed kunnen we zien als een teken van Gods heil. Iets om dankbaar voor te zijn. Op geen enkele manier een erdienste of een recht. En als het een teken is van Gods heil, is ook duidelijk welke weg we moeten bewandelen. Heil kunnen we niet voor onszelf alleen houden. Als we geloof, hoop en liefde kunnen delen, is er nog veel meer dat we kunnen delen.

De weg die het leven van Jezus laat zien, is dat Hij zijn eigen (hemelse) bubbel heeft verlaten en volledig onze aardse bubbel is binnen gestapt. Zo van: ‘Ik kom even bij je zitten. Ik los je problemen niet op, maar Ik ben bij jou.’ Als we ons spiegelen aan Jezus, spatten alle bubbels die mensen en machten voor zichzelf hebben gecreëerd uit elkaar. Het kernwoord is verbinding. Tot het einde toe bleef Jezus het wagen met Gods woorden.

Ds. Dick Sijnders

KERKDIENTEN

zondag 7 februari Ds. D.J.A. Sniijders
10.00 uur KERK organist: D. Luijmes

zondag 14 februari Ds. P.J.G. Jeroense
10.00 uur KERK organist: IJ. ter Haar

zondag 21 februari 1^e zondag 40-dagentijd
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes

zondag 28 februari 2^e zondag 40-dagentijd
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
12+ organist: J. Jansma

Zondag 7 maart 3^e zondag 40-dagentijd
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
Ademviering
organist: D. Luijmes

Bijbellesrooster februari 2021

7 februari Marcus 1:35-45
14 februari Joël 1:1-14
21 februari 1 Petrus 3:13-22
28 februari Psalm 99

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering 7 februari vervalt

De ademviering die op 7 februari gehouden zou worden, gaat in verband met de corona-maatregelen niet door.

40-dagentijd 21 februari

Zondag 21 februari is de eerste zondag van de 40-dagentijd voor Pasen. In zes zondagen bezinnen we ons op de weg van Jezus naar Jeruzalem, waar Hij gedood zal worden en waarna Hij zal opstaan. Dat is een tijd van onzekerheid.

Onzekerheid kenmerkt ook de manier waarop deze tijd kunnen gedenken. Ook dit is weer afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen. In elk geval zullen we proberen om via YouTube deze vieringen zo dicht mogelijk bij u te brengen.

ds. Dick Sniijders

Alle informatie over een viering staat bij elkaar op de website

Over elke viering op zondag in de Grote Kerk is veel informatie beschikbaar. Over de predikant, de organist, wel of geen kinderkerk en collectes. Dat is informatie die al langere tijd van tevoren is gepland. Maar er is ook informatie die in de week voorafgaand aan de viering beschikbaar komt zoals: de binnenkomer, de overweging of de liturgie. En er is informatie die live wordt uitgezonden zoals de kerkradio en de livestream van de viering. Op de website van PG-Elst staat al die informatie per viering op één plaats vermeld.

Hoe kom ik daar?

Als je op zoek bent naar informatie over de viering van de komende zondag ga dan naar de website www.pg-elst.nl, klik eerst op Actueel in de bovenste zoek balk en daarna op Agenda in het uitrolscherm. Klik dan op de dag en datum van de viering waar je naar op zoek bent. Dan kom je in een scherm waar alle informatie over betreffende dienst is gerangschikt. Met de verschillende knoppen kun je dan je keuze maken. Hier staat ook de overweging en de liturgie.

Het grijsgekleurde gebied onderaan de pagina

Aan de onderzijde van elke pagina die je bezoekt op de website staat een grijsgekleurd gebied. De pagina van de website is groter dan alleen de foto die je op je scherm ziet. Om in het grijsgekleurde gebied te komen moet je even naar beneden scrollen. In dat gebied staat links een kolom Vieren. In die kolom staan de vieringen voor de komende vier weken vermeld. Als je op een viering klikt kom je op hetzelfde informatiescherm als hierboven omschreven. In dit grijze gebied staan ook de knoppen voor de kerkradio (met het koptelefoontje), de livestream (met het rode vierkant met witte driehoek), de liturgie en de binnenkomer vermeld. Op zondag kun je dus snel inschakelen zonder alle stappen te doorlopen. De knop reserveren kun je weer gebruiken zodra we de vieringen weer in de kerk mogen bijwonen.

Wanneer is de informatie over een viering compleet?

Aan het einde van de week, meestal op vrijdag, staat alle informatie over de komende viering op het informatiescherm. De liturgie en de overweging worden als laatste toegevoegd.

Later kijken of lezen?

Als je later in de week na de viering nog wilt luisteren of lezen, doe dit dan via de Agenda. Eigenlijk is dit een soort archief op de website. Als je de overweging van de afgelopen week, of nog verder terug in de tijd, nog eens wilt doorlezen is dit een handige manier.

Tenslotte

Heb je vragen over de website stuur dan een berichtje aan de webmaster. Onder de knop contact op de bovenste zoek balk, staat een formulier dat je daarvoor kunt invullen. Bij verzenden gaat dit formulier automatisch naar de webmaster. Het mailadres van de webmaster staat hier ook vermeld.

Namens de websitecommissie

Kees van Nes

Agenda activiteiten en bijeenkomsten februari 2021

We leven in onzekere tijden. Daardoor is het lastig om activiteiten en bijeenkomsten te plannen want het kan snel veranderen door de Corona maatregelen.

Daarom heeft de redactie besloten deze maand geen agenda van activiteiten en bijeenkomsten te plaatsen. De beste manier om op de hoogte te blijven van wat er wel of niet door gaat is de agenda van de website te raadplegen. Deze agenda wordt zo actueel mogelijk gehouden. Bij vragen zou u ook nog kunnen bellen bij degene die vermeld wordt in *Leren en Inspireren* voor de juiste informatie.

Namens de redactie,

Dirkje Lindeboom

UIT DE GEMEENTE



OMZIEEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam mevr. M. Palmers

Op 9 december 2020 is Margje Palmers overleden, in de leeftijd van 101 jaar. Zij woonde in Tertzio. Mevrouw Palmers was een zelfstandige vrouw, scherp van verstand. Hoewel zij door een diep dal is gegaan - haar huwelijk was geen gelukkig huwelijk - is zij daar toch sterk uit gekomen. Zij was ook wel eigenzinnig en kon goed duidelijk maken wat ze van anderen verwachtte. Ze was belangstellend naar de mensen om haar heen en ze leefde mee met wat er in de wereld gebeurde.

De uitvaartdienst is gehouden op 16 december in de Bonifatiuskerk in Elden. Mevrouw Palmers wilde begraven worden als een teken van haar verwachting van de wederopstanding - op welke wijze die ook zal plaatsvinden. Daarom hebben we in de dienst gelezen uit I Korintiërs 15: 35-44a waar Paulus schrijft over het opstandingslichaam. Met beelden uit de natuur zegt Paulus daar dat onze wezens zullen blijven bestaan en dat we gekend zullen worden, ook als onze uiterlijke vorm verandert.

Aansluitend aan de dienst vond de begrafenis plaats op de begraafplaats naast de Bonifatiuskerk. We wensen de kinderen en kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders

Bij het overlijden van mevrouw Palmers

Het overlijden van mevrouw M. Palmers roept bij mij veel herinneringen op. De eerste keer dat ik in de kerkenraad gekozen werd, omstreeks 1970, kwam ik als diaken in een voor mij vreemde wereld. De voorzitter was de heer Wiesebron, de secretaris Jan van den Hoek, de diaken die zich bezighield met verhuur van woningen was Ben Nusselder. Daarnaast waren er drie diakenen: mevrouw Sint Nicolaas, mevrouw Tap en mevrouw Palmers en ik werd werelddiaken. Dat was een nieuwe tak van sport en ik moest daarvoor samenwerken met meneer Piet Vink en mevrouw Van Oord, beiden van de Gereformeerde Kerk. Ik schrijf met opzet over dames en heren, want dat was toen nog de gebruikelijk aanspreektitel, gedurende de gehele ambtsperiode.

Natuurlijk zijn er meer namen te noemen maar het zijn vooral de genoemde mensen die mij hebben gevormd in het kerkenwerk. Nu mevrouw

Palmers is overleden voelt dit voor mij of een periode afgesloten is. Allemaal heel verschillende mensen, waarvan ik enkele nooit meer gesproken heb, maar de namen zijn in mijn herinnering gegrift. Toen ik kwam werd er nog 'gehengeld' en werd er nog gecollecteerd met handschoenen aan. Maar dat gebruik werd kort daarna afgeschaft: ik heb nooit handschoenen gedragen. Er waren toen al veel kerkenraadsleden die dat gebruik nogal 'stijf' vonden.

Vooraf de kennis van de wijken en van de probleemgezinnen en probleemwoningen en de voorzichtige manier waarop ik langzaam deelgenoot werd van de geheimen van het diaconale werk, heeft op mij een grote indruk gemaakt. Wat ik mij achteraf gerealiseerd heb, is dat de samenwerking tussen Hervormd en Gereformeerd in eerste instantie begon met het onschuldige Zendingswerk en Werelddiaconaat. Mensen ver weg praktisch helpen en het zendingswerk ondersteunen, was voor beide kerken toch erg onschuldig? Zelfs de Vredesweek met Mient Jan Faber was hier mogelijk!

Mevrouw Palmers heb ik nog vaak gesproken als ik met Kerkbalans bij haar aan de deur kwam. Met haar overlijden wordt, voor mij, deze periode zo een stukje geschiedenis.

Jan Bouwknegt



In memoriam E. Talstra

Op 23 december 2020 is Ebele Talstra overleden, in de leeftijd van 82 jaar. Ebele woonde samen met Netty in Elst. De laatste jaren verbleef Ebele echter in Tertzio.

In zijn toespraak beschreef Joop zijn vader Ebele als een man van vele facetten: echtgenoot, betrokken vader, koeienman, actief kerklid (Ebele is onder andere voorzitter geweest van de kerkenraad), onbezoldigd lid van diverse besturen, Pake, Sonnema Berenburg liefhebber, en iemand die altijd klaar stond om een ander

te helpen. Ebele heeft erg genoten van zijn kleinkinderen en hij ging graag met hen op stap.

Hij was trots zich door hen te laten onderwijzen op het gebied van bijvoorbeeld de iPad en computers. In zijn werkzame leven was zijn laatste functie directeur van het Nederlands Rundvee Syndicaat. Bij zijn afscheid in 1997 werd Ebele onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitvaartdienst is gehouden op 30 december in Aster Uitvaartcentrum in Elst. Naast de toespraken van Joop, zus Rensche en oud-collega Wim Wismans, heb ik gesproken over 1 Tessalonicenzen 5: 12-24. Het aanknopingspunt lag in de zin 'Laat iedereen zijn dagelijkse werk doen'. Dat was voor Ebele belangrijk. Behalve over het werk zag je ook andere dingen uit de Bijbeltekst in het leven van Ebele terug: de wil om in vrede met mensen te leven, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben - nou ja, wel met de mens, niet met zijn verhaal. Dat verhaal moest bij Ebele niet te lang duren en je moest niet in herhalingen vervallen.

Na de uitvaartdienst is Ebele door zijn naaste familie naar het crematorium in Heteren gebracht. We wensen Netty, de kinderen en kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 1 februari hoopt mev. E.R.G. van Oort-van Binsbergen, 90 jaar te worden.

Op 5 februari hoopt dhr. J. van de Pol, 90 jaar te worden.

Op 8 februari hoopt mev. C. Franken-Bovenkerk, 95 jaar te worden.

Op 9 februari hoopt dhr. A Rijkens, 98 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Bedankt

Hartelijk dank voor het boeket bloemen dat wij kregen op een druilerige dag vlak voor Kerst daar wij ons 50-jarig jubileum vierden.

Hoe anders was het 50 jaar terug. Stralend mooi winterweer.

Ds. Vons stond ons met open armen te verwelkomen in het zonnetje.

De lichtjes in de kerstboom branden, die steek ik wel aan zei de koster Jan van der Horst.

Wij hadden een prachtige dienst.

Ondanks deze coronatijd hebben we toch van deze dag mogen genieten, het is niet iedereen gegund.

Henk en Ria van den Hof

Fraaie bloemen

Langs deze weg wil ik graag namens mijn ouders de heer en mevrouw Sassen, bedanken voor de fraaie bloemen die zij namens de Protestantse Gemeente tijdens de kerstdagen mochten ontvangen. Zij hebben dit zeer op prijs gesteld. In deze Corona tijd geeft dit echt een opkikker! Met vriendelijke groeten,

Annet Moerkerk-Sassen

Hartelijk dank

Hierbij wil ik de kerk danken voor het prachtige bloemstuk dat ik na mijn heupoperatie mocht ontvangen.

Ook de gemeenteleden die mij via app, sms, telefoon of persoonlijk hun belangstelling hebben getoond hartelijk dank!

Vriendelijke groet,

Pons Vlugt

Herstel na herseninfarct

Op 9 november werd ik getroffen door een herseninfarct. Dat ging heel sluipend en pas na twee dagen ging ik naar het huisarts, die het niet vertrouwde en me doorstuurde naar het ziekenhuis. Door het snelle optreden van huisarts, neuroloog en vaatchirurg werd ik op 24 november al geopereerd. Die snelheid was geboden omdat een herhaling van een infarct werd gevreesd en daarvan zijn de gevolgen onvoorspelbaar. Na drie dagen ziekenhuis kon ik thuis verder herstellen, maar een paar dagen later bleek ik corona opgelopen te hebben. Sippie en mijn zoon kregen het ook en toen was ons huis een echte ziekenboeg.

Gelukkig bleek corona een milde variant waarvan we niet erg ziek zijn geweest. Na 10 dagen quarantaine was het over. Het vlotte herstel danken we voor een groot deel ook aan de belangstelling van familie, vrienden, bekenden en vanuit onze kerkelijke gemeente. We werden overstelpt met kaartjes, bloemen en hulp voor de quarantaine periode.

We willen iedereen bedanken voor deze bijzondere belangstelling die gemakkelijk de 1,5 meter afstand overbrugt. We zijn dankbaar dat het allemaal zo goed is afgelopen. Maandag zei de neuroloog in het ziekenhuis dat ik alle activiteiten weer mocht oppakken. Wandelen en fietsen zijn bijna weer op het oude niveau. Eind volgende week hopen we de laatste ziekenhuisbezoeken af te ronden.

Iedereen nogmaals hartelijk bedankt,
Jan Bouwknegt

Afscheid van Elst

Wanneer deze editie van Onderweg op de mat ploft, zijn wij gevlogen. Als een dief in de nacht, zo voelt het. De mogelijkheden om elkaar even te zien en te spreken zijn al zo lang beperkt. We hebben een heel aantal mensen nauwelijks meer gezien of gesproken sinds de uitbraak van de corona crisis. Vanwege werk zijn we in 2007 in Elst terecht gekomen en vanwege werk knijpen we er in 2021 ook weer tussenuit. We verhuizen naar de omgeving van Alkmaar, waar Arnoud sinds 1 oktober 2020 werkt in de gehandicapten-zorg (voor Esdégé-Reigersdaal).

In de tussenliggende jaren hebben we genoten van het leven in Elst, waar de mensen in de kerk een belangrijk deel van uitmaakten. Het begon in 2007 met het meedraaien in de kinderkerk en in de jaren daarna hebben we, ook via de kinderen, veel mensen leren kennen. Als we er over nadenken schieten ons steeds weer nieuwe gesprekken, ontmoetingen en activiteiten te binnen. We hebben gezongen in de musical, we hebben gezeild, gesprekken gevoerd bij de 12+, kerstgala's gevierd met de Meeting, gekookt met vluchtelingen, getreurd bij de herdenking van de overledenen, gebeden voor kwetsbaren, gelachen met onze vrienden, gewerkt om te doen wat nodig was en met bewondering gekeken naar

wat we met elkaar kunnen betekenen voor de ander.

We hebben een intensief deel van ons leven hier doorgebracht. Met onze opgroeiende kinderen, Lotte, Daan en Tom, met nieuwe vriendschappen, ons eigen verdriet om verloren vrienden, en we hebben ervaren hoe mooi het is om je met elkaar ergens sterk voor te maken. Al die mooie activiteiten die mogelijk bleken te zijn, zoals de Alpe d'HuZes deelnames, de overstapdiensten, de over-grenzen-week, de Amnesty schrijfmarathon, de prachtige lezingen en films, het nadenken en praten over God en geloof, over de toekomst van onze kerk, het zeilkamp, de kerstdiners, de Paasnacht bij Van Middelkoop... een eindeloze rij.

We zijn dankbaar voor alle ontmoetingen en de mooie tijd in Elst. We wensen jullie alle goeds en jullie zijn en blijven van harte welkom bij ons thuis. Het komende jaar is dat voor ons Zuid-Scharwoude een dorp net ten noorden van Alkmaar, dicht bij de duinen en de zee en ook bij het West-Friese polderlandschap.

We vertrekken met een hoofd vol mooie verhalen en herinneringen uit Elst.

Hanne & Arnoud Aikema

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)
19 augustus 2020 - 17 februari 2021

Bert de Turck
Interieurs & Landschappen - Fotografie



Zaterdag 5 september, 3 oktober, 5 december, 2 januari,
6 februari is de kerk van 13.30 - 16.30 uur geopend om
de expositie te bezoeken. Van harte welkom!

www.pg-elst.nl
www.deturck.nl



Protestantse Gemeente
Elst



KERKENRAAD

Werk aan de Grote kerk; de vervolgstap

Na een periode van stilstand tijdens de eerste lockdown besloot de Kerkenraad afgelopen zomer om het project "Werk aan de Grote Kerk" weer op te pakken. Zeker toen de maatregelen weer werden verscherpt, bleek dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want we stonden vlak voor de eerste lockdown immers op het punt om uitgebreid met de gemeente in gesprek te gaan.

Toch wisten we er iets op te vinden:

- mede omdat door Corona veel meer gebruik wordt gemaakt van onze (vernieuwde) website, werd de documentatie over de toekomstplannen op de website door diverse gemeenteleden geraadpleegd.
- we hebben een film laten maken, waarin de inspirerende 'toekomstdroom' wordt geschetst die mede ten grondslag ligt aan de plannen. Deze film werd vertoond tijdens de kerkdienst van 15 november.
- we hebben een aantal onlinebijeenkomsten met gemeenteleden gehouden om de plannen samen door te nemen.
- diverse gemeenteleden die niet aan de onlinebijeenkomsten konden deelnemen, gaven hun reactie schriftelijk.

Kortom: ondanks Corona waren we in staat de plannen te delen en reacties op te halen. En natuurlijk gaan we daar ook mee door, want er liggen in dit complexe en langdurige proces nog tal van overleg- en beïnvloedingsmomenten in het verschiet. Zo zullen we zodra dit mogelijk is weer 'gewone' gemeentebijeenkomsten organiseren. En om te zorgen dat vragen, suggesties, kritisch commentaar de aandacht blijven krijgen die zij verdienen, hebben we een nieuw e-mailadres geopend: werkaandegrotekerk@gmail.com

En u mag erop rekenen dat op elke mail zal worden gereageerd. Wij nodigen u van harte uit om uw vragen, gedachten en ideeën met ons te blijven delen.



Uit de tot op heden ontvangen reacties blijkt dat er draagvlak aanwezig is om ons kerkgebouw 'toekomstbestendig' te maken. Ook geven de ontvangen reacties houvast in het stellen van prioriteiten. In een notendop: de meeste sympathie bestaat over basisinvesteringen in audiovisuele middelen, verduurzaming (waaronder verwarming en ventilatie), het 'open maken' van torenhal en schip, het flexibel maken van de inrichting van het middenschip (dus geen of minder banken) en het toegankelijker maken van het erfgoed onder de vloer. Deze laatste

twee onderdelen hangen technisch uiteraard nauw samen met bouwkundige ingrepen voor bijvoorbeeld een nieuwe centrale verwarmings installatie.

De herinrichting van de noordbeuk, het realiseren van een uitbouw aan de noordkant en het realiseren van een keuken en verplaatsing van de consistorie leverden nog diverse vragen en reacties op die eerst toereikend beantwoord moeten worden. De meeste vraagtekens werden gezet bij verbouwing en herinrichting van de toren en de ontwikkeling van een spirituele campus in het gebied rondom de kerk.

Tot nu toe zijn de gesprekken gevoerd op basis van globale en abstracte schetsen, die voor beeld- en meningsvorming heel nuttig zijn gebleken. Maar om de haalbaarheid en samenhang van (deel)plannen te kunnen beoordelen is er meer nodig. Haalbaarheid moet hierbij breed worden geïnterpreteerd: technisch, vergunnings-technisch, esthetisch (wat vinden we mooi, smaakvol) en niet te vergeten financieel (investeringen en exploitatie).

Om de haalbaarheid vast te stellen, is het nodig het globale plan nader uit te werken in een concreter masterplan. Voor het opstellen van dit masterplan hebben we een architect nodig. Dat is dan ook wat de kerkenraad in januari 2021 heeft besloten: we gaan 3 architectenbureaus uitnodigen om een offerte uit te brengen voor het opstellen van een masterplan.

In de komende maanden zal een van de architectenbureaus worden geselecteerd. Zodra het masterplan plan gereed is en er helderheid is over de haalbaarheid, beleggen wij wederom gemeentebijeenkomsten om het masterplan en de haalbaarheid ervan met u te bespreken en uw mening en reactie te vernemen. Naar de haalbaarheid van onze toekomstdroom zijn wij net zo nieuwsgierig als u. Graag bouwen wij samen met u aan onze kerk van de toekomst.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dat graag: werkaandegrotekerk@gmail.com

*Namens de Kerkenraad,
Peter de Leeuw, voorzitter*

CPO

(College van Predikanten en Ouderlingen)

Het volgen van de viering via het YouTube kanaal van Protestantse Gemeente Elst

Het is verheugend dat het aantal mensen dat de wekelijkse vieringen meebeleeft nog steeds groeit, zowel op de zondag als in de dagen daarna. Het gemiddeld aantal views loopt naar de 400. Het CPO is daar heel blij mee: ondanks alle beperkingen blijven we verbonden en hopen we op betere tijden.

Zo nu en dan vernemen we dat het niet lukt de viering te volgen. Het is erg jammer dat dan die lijn naar de kerk, naar elkaar wegvalt. Dit kan een technisch probleem zijn of liggen op het terrein van de bekendheid met de computer of het programma YouTube. Als u een dergelijk probleem ervaart en er niet uitkomt: meld dit. Als CPO gaan we dan proberen dit op te (laten) lossen: dit kan wellicht telefonisch en als het nodig is -en mag natuurlijk- kan er fysiek iets worden gedaan.

Als u de dienst niet kunt volgen en ondersteuning nodig heeft: stuur een mailtje naar cpo@pg-elst.nl of neem contact op via 0481-464751 (Jan Luiten). We zullen zo snel mogelijk proberen uw hulpvraag te beantwoorden.

Jan Luiten

Afscheid en welkom bij de PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)

Onlangs heeft mevr. Sippie Bouwknecht afscheid genomen als PVD-ster. Maar liefst bijna 40 jaar heeft zij zich ingezet voor het bezoekwerk aan oudere gemeenteleden! Door voorzitter Corrie Brüning werd zij daarom thuis hartelijk bedankt met een mooie bos bloemen.



Heel fijn is het, dat mevr. Joke den Engelse zich heeft aangemeld voor het PVD-werk. Joke woont sinds een jaar in Elst, en kan op deze manier alvast wat contacten leggen in de gemeente.

Wij zien ernaar uit om elkaar als PVD-ers te ontmoeten en nader kennis te maken met Joke, maar daarvoor zullen we nog even geduld moeten hebben. Wij wensen Joke veel plezier in het bezoekwerk!

Tot slot heeft de PVD enkele giften ontvangen van gemeenteleden, waarvoor hartelijk dank!

*namens de PVD,
Gea Dijkstra*

DIACONIE

Voedselbankactie

Het is alweer even geleden, maar op 12 december heeft de diaconie een actie voor de voedselbank gehouden bij supermarkten, samen met Rotary, Interact en de verschillende geloofsgemeenschappen in Overbetuwe. Het was de derde keer dat dit georganiseerd werd. Wat klein begon in Elst is inmiddels uitgegroeid tot een actie bij 11 supermarkten in de gemeente Overbetuwe (dus ook in Oosterhout, Driel en Zetten).

Hiervoor waren 150 vrijwilligers nodig, die 's morgens of 's middags bij de supermarkten mensen aanspraken om extra producten te kopen voor de voedselbank. Het enthousiasme was groot, zowel onder vrijwilligers (er meldden meer mensen zich aan dan nodig!) als onder de klanten van de supermarkten. De reacties waren hartverwarmend.

In totaal zijn 750! bananendozen vol goederen opgehaald.

De voedselbank zorgde zelf voor het vervoer. Geweldig om op deze manier iets voor mensen te kunnen betekenen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Het smaakt naar meer.



Kerstattenties

Het is een traditie geworden dat de diaconie in december haar sociale samenwerkingspartners uitnodigt om, voorafgaand aan de diaconievergadering, samen te eten. Tijdens de maaltijd horen we wat de ontwikkelingen zijn bij de partners en hoe we onze samenwerking kunnen versterken.

Na afloop krijgen de partners kerstattenties voor hun cliënten. Deze attentie bestaat, naast een bedrag aan contant geld en een kerstwens van de kerk, uit cadeaubonnen voor de HEMA en JUMBO.



Vooraf geven de partners de adressen door van de cliënten die voor deze attentie in aanmerking komen. De bedragen variëren op basis van de gezinsgrootte en het is fijn om op deze manier iets extra te kunnen geven aan mensen die het hard nodig hebben.

Helaas was het vorig jaar niet mogelijk om samen te eten. Met de partners (Forte Welzijn, Vluchtelingenwerk, STMR, Molukse gemeenschap) hebben we nu op 14 december koffie gedronken en de attenties afgegeven.

We hebben 130 huishoudens blij kunnen maken. Op 19 januari hebben we, voorafgaand aan de diaconievergadering, digitaal met de partners gesproken over de meest recente ontwikkelingen. Op die manier blijven we toch op de hoogte.



5 februari Warmetruierendag

Op 5 februari is het warmetruierendag (zie www.warmetruierendag.nl). Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het terugdringen van ons energiegebruik door de verwarming een graad lager te zetten en daarmee per graad 6% energie te besparen. Om te voorkomen dat we het koud krijgen kunnen we een warme trui aantrekken. Nu is het natuurlijk nog beter om elke dag dat we stoken de verwarming zo laag mogelijk te zetten. Juist in de huidige tijd, waarin veel mensen thuis werken in plaats van op het werk, zal het energiegebruik per huishouden in veel gevallen hoger worden. Onder 'gewone' omstandigheden kan de verwarming immers lager staan als we de hele dag op het werk zijn, maar nu blijven we thuis en willen we het daar warm hebben.

Des te meer reden om regelmatig warme kleren aan te trekken, waardoor de verwarming minder hoog hoeft te worden gezet. Ook regelmatig even wat bewegen zorgt ervoor dat we het warm hebben.

Op de bovengenoemde website staat een korte vragenlijst om te zien hoe duurzaam u zelf bent. Daarnaast staan veel initiatieven om inspiratie op te doen voor duurzame activiteiten. Daar word je warm van.



DUURzSAAMheidstip:

Verwarm jezelf, niet de wereld.
Trek een trui aan!

Reacties en eigen tips graag naar
woltersbw@gmail.com

DIACONIECOLLECTE FEBRUARI 2021

De Rudolphstichting

De Rudolphstichting zet zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdikinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugdorp De Glind. Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen; de 'kracht van het gewone leven'. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en (speel) voorzieningen afgestemd op hun behoeften.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN FEBRUARI

7 februari: Beter bestand tegen water, Bangladesh

Bangladesh wordt vaak getroffen door overstromingen. Door de klimaatverandering zullen deze toenemen in aantal en hevigheid. De overstromingen spoelen de oogsten van de toch al zeer arme bevolking weg. Kerk in Actie helpt de inwoners na een ramp, maar leert ze ook hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een overstroming; bijvoorbeeld door gewassen te verbouwen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

14 februari: Vrouwen als vrede-stichter, Colombia

Colombia wordt al meer dan 60 jaar geteisterd door gewapende en sociale conflicten. Gevechten tussen leger en guerrillabewegingen als FARC zorgen voor conflicten tussen en binnen families. Vrouwelijke leiders van verschillende geloofsgemeenschappen hebben zich verenigd om te

werken aan vredesopbouw en conflicttransformatie. De gemeenschap speelt een cruciale rol in herstelprocessen voor slachtoffers en herintegratie van agressors. Dit is een complex en langdurig proces.

21 februari: 1^e zondag 40-dagentijd:

De d3rde verdieping, Arnhem

De d3rde verdieping is een stichting in Arnhem, gevestigd op de 3^e verdieping in Rozet, voor iedereen die zich wil bezinnen op de vragen waar het leven ons voor stelt, een 'centrum voor levensvragen', voor mensen uit Arnhem en omgeving, iedereen die op zoek is naar de zin of betekenis van het bestaan en dit graag wil doen in ontmoeting met anderen. D3rde verdieping biedt workshops, cursussen, lezingen, meditaties en geestelijke begeleiding. De stichting werkt met geestelijk verzorgers uit verschillende geloofsdisciplines en geschoolde vrijwilligers.

28 februari: 2^e zondag 40-dagentijd:

Protestantse Vrijwilligersdienst

Elk jaar bezoeken de vrijwilligers de PVD gemeenteleden die 77 jaar of ouder zijn, die daar prijs op stellen. Zij brengen dan de Elisabethbode rond die door ouderen graag gelezen wordt. Bij 80 jaar worden mensen nog eens telefonisch benaderd. Rond de Kerstdagen brengt de PVD een kerst-attentie bij oudere gemeenteleden. De PVD besteedt ook aandacht aan feestelijke gebeurtenissen zoals geboorte of jubileum. Een bloemetje of een cadeau, maar vooral de belangstelling wordt altijd erg op prijs gesteld. Een prachtig stukje pastoraat. Aandacht, elkaar ontmoeten en zorgen dat zo veel mogelijk mensen gezien en gehoord worden, dat is en blijft van grote waarde!

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Betekenisvol bestaan

Aan het einde van een kalenderjaar blader ik altijd nog één keer door mijn oude agenda, bij wijze van afscheid van het voorbije jaar. Het beeld dat dit opriep, laat zich dit jaar gemakkelijk raden: de enorme hoeveelheid doorhalingen, door concerten, door museumbezoekjes, door bezoekjes aan onze favoriete restaurants, door verjaardagsfeestjes, door vakanties en stedentripjes, door uitgestelde vakanties en stedentripjes en nog een keer uitgestelde vakanties en stedentripjes, door gepland bezoek aan mijn familie in Spanje. Eigenlijk door alles wat het leven een beetje kleur geeft. Toch?

Tenminste drie keer per week probeer ik mijn veroudering een beetje af te remmen. Ik rijd dan in onze garage ruim een uur zo hard mogelijk op een van mijn sportschool geleende stilstaande fiets, tussen oude kranten en lege flessen, begeleid door de trommelvlies-treiterende muziek die Marten Kampen, mijn spinninginstructeur, voor me heeft uitgezocht. Alle gelegenheid dus om mijn gedachten de vrije loop te laten. En zo kwam ik bij de vraag wat nu eigenlijk mijn geluk bepaalt, welke dingen echt kleur geven aan mijn, aan ons leven. Dat bracht mij bij de enige omschrijving van 'geluk' die ik al jaren in mijn hoofd heb: 'Geluk is thuis zijn alsof je op reis bent'. Toen een van onze schoonzons aan de gezinskerstdis – 4 in Elst en 4 in Den Haag, via Internet verbonden – ons de vraag stelde hoe wij terugkeken op het toch wel heel bijzondere 2020, kwamen bij Marja en mij, eigenlijk tot onze eigen verbazing, spontaan allerlei positief geladen herinneringen boven. Nee, ondanks alles was 2020 zo beroerd nog niet, bijna integendeel.

Ruim drie jaar geleden overleed de partner van mijn moeder. Inderdaad, niet mijn vader. De laatste jaren van zijn leven waren vreselijk, voor hemzelf natuurlijk, maar ook voor mijn moeder. Het klinkt misschien niet zo aardig, maar als kinderen hadden wij de hoop dat mijn moeder na zijn overlijden nog een gelukkige oude dag zou hebben: geen dagelijkse zorg meer, niet meer op haar tenen hoeven lopen en

meer tijd voor haarzelf en haar kinderen en kleinkinderen. En dat hoopte zij zelf ook. Maar er is helemaal niets van terecht gekomen. Nu we drie jaar verder zijn, begrijpen we ook beter waarom: mijn moeder kon niet meer zorgen, had geen verhaal meer, ook al was dat meestal klagelijk, haar eigen pijn kon ze niet langer ondergeschikt maken aan de pijn van een ander, haar mentale agenda bleef leeg. Met andere woorden: ze kon niet meer van betekenis zijn.

We hebben afgelopen jaar van betekenis kunnen zijn, dat was de kern van onze reactie op de vraag van onze schoonzoon. Mooie, onverwachte gesprekken en wandel- en tuinontmoetingen mogen hebben, bijstaan van naasten bij ziekte en verdriet, het glas mogen heffen op herstel en genezing, zorgen voor mijn moeder, meedoen aan 'overleven' in werk en kerk, helpen verhuizen van de kinderen, alle tijd en de volle aandacht hebben voor de ander. Inderdaad, allemaal 'thuis'. Natuurlijk zou het mooi zijn geweest als al die doorhalingen in mijn agenda achterwege hadden kunnen blijven. Ik zou er ook zeker van hebben genoten. Maar zou mijn geluk dan veel groter zijn geweest? Ik waag het te betwijfelen.

Iemand die maar liefst 15 jaar ouder is dan ik, heeft op 20 januari het belangrijkste en misschien wel zwaarste ambt ter wereld op zich genomen. Het is niet iedereen gegeven om zo van betekenis te kunnen zijn. Maar ik begrijp beter dan ooit waarom een oude man die zo'n gelegenheid krijgt, deze loodzware handschoen oppakt. En daarmee bijdraagt aan het geluk van miljoenen mensen, ook van mij.

Peter de Leeuwerk

JEUGD

Schoenendozen

Afgelopen week hebben we 45 heel goed gevulde schoenendozen klaar gemaakt en naar het inzamelpunt en verwerkingscentrum van actie schoenendoos gebracht. In februari worden hier alle dozen klaar gemaakt voor transport. Dankzij financiële bijdragen van gemeenteleden hebben we veel schoolspullen, zeep en tandpasta kunnen kopen. Ook zijn er door gemeenteleden mooie knuffeltjes gemaakt en mooie spulletjes ingezameld.



Ondanks dat het door de corona maatregelen allemaal anders was is het fijn dat we toch deze actie hebben kunnen doen.

Onze dozen gaan dit jaar naar Moldavië. Daar zullen de dozen uitgedeeld worden aan kinderen die dit heel goed kunnen gebruiken. We hopen dat ze er heel veel plezier van hebben.

Met een vriendelijke groet van
Annemieke en Romanie van der Kaa

Basiscatechese gaat online!

Maar eerst werd het Kerst

Sinds september is er een enthousiaste groep kinderen (3 meiden en 7 jongens) die elke maandag naar De Ruimte komen voor de basiscatechese. Na eerst even gespeeld te hebben in de ruimte van The Meeting gaan we aan de slag met de onderwerpen uit onze werkmap. Zo hebben we het over ons kerkgebouw gehad.



Deden we een speurtocht in de kerk en zochten we daar onze lievelingsplek uit. We hebben het over tekenen en symbolen gehad en over de kerkdienst. Als laatste hebben we het over de Bijbelboeken gehad.

Tegen het einde van het jaar gaf een van de kinderen aan het jammer te vinden dat de basiscatechese in de advent periode stilligt. Hij opperde toen of we geen kerstdiner konden houden. Dat vonden we allemaal een goed idee. Op de laatste maandag voor de lock down zaten we met elkaar aan tafel een vierden we al het kerstfeest. We zongen samen onze ingestudeerde kerstliederen, Joël zong prachtig 'Ere zij God', Loes las het kerstverhaal 'Het mooiste geschenk' en we aten ons zelfgemaakte eten aan een mooi versierde tafel. De kinderen en wij genoten van deze avond. Zo fijn dat dat nog kon!



En dan nu, basiscatechese 2.0

Sinds twee weken is de basiscatechese online te volgen. Door de week maken de kinderen een opdracht als dat lukt. En op maandagavond loggen we in op de Zoom-link. De kinderen zijn blij om elkaar te zien. We praten even, zien soms een huisdier voorbij komen of een kleiner broertje of zusje en starten met het aansteken van de huispaaskaars. We doen steeds een online quiz (via Kahoot).



Op een speelse manier geven de kinderen antwoord op vragen als: Hoe oud is ons kerkgebouw? Hoe heet de moeder van Jezus? En waar in de kerk staat het doopvont? Komende week gaan we proberen of het lukt om samen een liedje op te nemen om in te sturen voor de kerkdienst. We weten nog niet of dat gaat lukken.
Loes Pieper en Hester Liebeton



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl

Verslag van The Meeting

Dit jaar vraagt flexibiliteit. In november schreef ik voor de vorige editie van de Onderweg. We keken toen uit naar verschillende activiteiten waarvan er verschillende zijn afgelast. Gelukkig zijn we tot vlak voor de kerstvakantie door kunnen gaan. Zaterdag 28 november hadden we een gezellige avond met de tieners. We hebben samen naar de film Mulan gekeken. De tieners hadden het zelf georganiseerd en het was goed geregeld. We hebben samen op het grote scherm in De Ruimte de film gekeken. De banken uit The Meeting werden erbij gesleept. Er werd popcorn gebakken. De tieners gingen lekker





onderuit zitten om naar de film te kijken. Na de film werden de banken in een kring gezet en werd er nog gezellig gekletst. Daarna werd alles opruimen en ging iedereen naar huis. Hier kun je als jeugdwerker dan weer trots op zijn. Ze organiseren zo veel zelf! Ze maken VOOR en DOOR jongeren echt waar. Als het gaat om een 12 uur van, filmavond of andere activiteiten, ze regelen het zelf.

Op woensdag 2 december hebben we samen sinterklaas gevierd. Ze moesten voor een paar euro een cadeau meenemen. We hebben samen het dobbelspel gespeeld. In de eerste ronde werden de cadeaus verdeeld en in de tweede ronde werden de cadeaus uitgepakt. Soms moesten ze een cadeau afgeven of mochten ze er zelf één van iemand afpakken. Als je dan dacht dat je toch een mooie verzameling had moesten alle

cadeaus één plaats naar links doorgeschoven worden. En dat valt nog niet mee. Zeker als je net iets in handen hebt wat je erg graag mee zou willen nemen naar huis. Aan het einde van het spel waar er veel blij maar sommigen ook wat teleurgesteld. We hebben daarna nog cadeaus geruild en ervoor gezorgd dat iedereen in ieder geval met iets in handen terug kon naar huis.



Ach, en als er dan ook nog pepernoten en speculaas is dan vermaken we ons wel. De weken voor de kerst hebben we nog nagedacht over een video in de kerstnachtdienst. Een paar tieners hebben dit (met een klein beetje hulp) samen in elkaar gezet. Het resultaat is getoond tijdens de kerstnachtviering. Zo konden we er toch nog een beetje bij zijn. Iedereen baalt toch wel een beetje van alle dingen die afgelast/uitgesteld worden, zoals het gala en de kerstnacht.



2021 zijn we online gestart. Alle tieners kregen een uitnodiging om The Meetkring online aanwezig te zijn. We starten met een rondje 'Hoe gaat het eigenlijk met je?' Eenzaamheid en depressies komen in deze tijd meer voor. We hebben samen bij gekletst en toen hebben we een Kahoot quiz gespeeld. Iedereen kan zich met de mobiele telefoon aanmelden. Je krijgt dan op je mobiel een schermje te zien waar je antwoorden kunt geven. Per vraag krijg je punten en op het scherm krijg je de tussenstand te zien. Er zaten foto vragen tussen van activiteiten die wel door konden gaan afgelopen half jaar en ook gewoon vragen over muziek, logo's en reclames. Sommige bleven online nog lang hangen.

In deze tijd probeer ik wat extra contact te zoeken met de tieners. Even horen hoe het met ze gaat. De meeste slaan zich er behoorlijk goed door. Ook dankzij ouders/familie/buren die hen daarbij helpen. We blijven voorlopig doorgaan met de online ontmoetingen. We hopen dat we elkaar weer snel mogen zien. Een voorspelling over welke activiteiten wel door kunnen gaan de komende periode, durf ik niet te maken. Ouders en tieners worden op de hoogte gehouden via de app.

Dan nog een vraag. Is er iemand die ons wil helpen om de muur achter het dartbordkastje te beschermen? We zijn aan het oefenen om net zo goed te worden als Dirk van Duijvenbode, maar we hebben nog oefening nodig. Als iemand ons kan en wil helpen mag u zich bij mij melden. Alvast hartelijk dank.

*Met vriendelijk groet en Gods zegen,
Frans*

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkpgelst.nl
Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

DIVERSEN

Binnenkomen zonder kloppen

In deze tijd met Corona kom je niet zomaar overal binnen. Aanmelden, handen ontsmetten, mondkapje voor, anderhalve meter afstand en ga zo maar door. Een heel ritueel. Jeroen en Dick hebben daar iets op gevonden. Zij maken hun eigen binnenkomers. Uiterlijk elke donderdag om 16.00 uur staan ze bij je in de kamer. Dat is de Binnenkomer. Een vrolijk filmpje over hun preek van komende zondag. Op hun eigen YouTubekanaal. Op de website van Protestantse Gemeente Elst hebben ze ook een eigen pagina en daar staat een link.

Hoe kom je daar? Op de startpagina (onder de foto) staat bij het kopje 'Uitzenden' de knop 'Binnenkomer'. Klik op de knop en je komt op de pagina van Jeroen en Dick. Hier delen Jeroen en Dick hun gedachten, inzichten, artikelen en natuurlijk hun Binnenkomers met jou als bezoeker. Je vindt die pagina ook als je in de zoekbalk klikt op Actueel en daarna op Jeroen&Dick. Elke week komen ze met een nieuw filmpje op bezoek. En als je je via YouTube abonneert, krijg je zelfs een seintje als de nieuwste aflevering beschikbaar is. Laat ze maar komen! En geniet van de andere verhalen en filmpjes op deze pagina's.

Kees van Nes

Het jaar 2020 in een verpleeghuis Liefdevolle haven

Op vrijdag 20 maart gingen de deuren dicht van het verpleeghuis waar ik werk. Er brak een periode aan van tegenovergestelde gevoelens en belevenissen.

Gevoelens van opluchting: misschien houden we zo het virus buiten en blijven we zelf als medewerkers ook veiliger. Maar ook gevoelens an verdriet: familie en vrienden mochten immers niet meer op bezoek komen.

Verdriet en rust

Tegenovergestelde belevenissen waren er ook volop. Het virus kwam toch binnen. Er overleden bewoners. Ook mensen die nog niet klaar waren

met het leven en er volop van genoten. Maar met het buiten houden van bezoek en coronavirus bleven ook andere virussen buiten de deur. Er brak een periode aan van heel weinig griep, longontsteking, buikgriep, zelfs minder blaasontsteking. Wat we ook zagen; veel minder gedragsproblemen en onrust bij de bewoners met dementie. De maanden mei, juni en augustus brachten we door als in een oase van rust.

Aandacht

Wat leuk en vaak ronduit hartverwarmend was; de vele kindertekeningen, bloemen van kwekers, cadeautjes van een drogisterij, een snackbar-wagen die pannenkoeken bakte en ze doorgaf via de ramen. Er waren aubades onder ramen en balkons, er kwamen spandoeken en hoogwerkers. Er was veel aandacht voor de bewoners en ons als personeel.

Held of sukkel?

Wat niet leuk was en vaak ronduit kwetsend; de praat- en opinieprogramma's en andere media. Op negatieve toon werd er gesproken over verpleeghuizen. Dat er mensen zaten weg te kwijnen, dat er niet genoeg materiaal was door verkeerd beleid, dat de regels onmenselijk waren, dat we niet dicht hadden moeten gaan, dat we eerder dicht hadden moeten gaan.....

Het heeft mij gekwetst. Het voelde voor mij niet alsof we de helden in de zorg waren, meer de sukkel. En dat terwijl ik zo trots was op mijn collega's. Hoe we de sfeer onderling goed hielden, hard werkten, elkaar steunden en de belangen van onze bewoners ten alle tijden in het oog hielden.

We blijven open

We hebben geleerd van de eerste periode; bezoek is welkom in de tweede golf. Deur ging niet dicht. Gelukkig hoeft dat nu ook niet; we weten meer, hebben genoeg materiaal, kunnen testen waar nodig. En de vaccins komen eraan.

Liefdevolle haven

Als je in een verpleeghuis werkt, ben je eraan gewend dat anderen niet graag over je werk horen. Het is een wereld waar men liever niet van wil weten. Je neemt jezelf immers voor om daar nooit terecht te komen... Die gedachte is te bedreigend en past niet bij hoe veel mensen in

het leven staan. Of hoe je je laatste jaren wilt doorbrengen.

Ik zie het anders. Het verpleeghuis is een veilige en liefdevolle haven voor als het thuis niet meer gaat. Waar voor je gezorgd wordt. Waar je niet alleen bent. Waar je een schone kamer hebt en lekker eten. En af en toe een leuke activiteit. Als ik over 2020 nadenk, dan kijk ik vooral terug op mijn werk. Ik ben trots op mijn collega's en mijn werk. En dat is het afgelopen jaar alleen maar sterker geworden.



Anja Bos

Ouder worden in coronatijd

Ons, Thom en Will Voogt, is gevraagd een stukje te schrijven in het kerkblad *Onderweg*, hoe wij als ouderen de coronacrisis door komen.

Wanneer je ouder wordt kijk je niet meer ver vooruit. Dan leef je alleen vandaag en kijk je naar wat je nog bezit. Wanneer je samen met je partner, kinderen en kleinkinderen op afstand, iedere dag gezond mag leven, dan voel je je rijk....schatrijk! En die rijkdom wordt steeds groter wanneer je met dit vreselijke corona virus om ons heen, allen nog gezond mag zijn.

Wij hebben de oorlog '40-'45 bewust meegeemaakt. Dit was ook een periode die we met zijn allen moesten proberen door te komen. De overeenkomst is dat we ook toen 's avonds niet op straat mochten zijn, 'spertijd'. Alles donker en verduisterd. Het voordeel nu is dat er volop te eten is en we verschillende soorten communicatie voorhanden hebben.

Wanneer je de hongerwinter hebt meegemaakt, dan weet je nog dat je heel kwetsbaar was. Net zoals nu in coronatijd.... Wij nemen de coronamaatregelen serieus, ook ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen. Wij gaan als echtpaar, ieder apart met rollator, wandelen en zijn blij wanneer we op afstand een bekende tegenkomen. Wij zijn geen geboren en getogen Elstenaren, dus is het meestal een bekende van de kerk die we ontmoeten. Je begrijpt dat dan heel erg fijn is, even sociaal contact. Zo'n wandeling van ongeveer een half uur is verfrissend en werkt mee om in beweging te blijven, vooral nu met de winterdag. Zo ook een wandeling voor een kleine boodschap of het wegbrengen van een tas plastic afval.

Wij zijn heel blij dat we bij onze kinderen en kleinkinderen in Elst zijn komen wonen. Ten eerste voor het contact, maar nu, in deze tijd is het ook heel fijn dat zij bijvoorbeeld voor ons naar de supermarkt gaan. Onze kleindochters hadden vorig jaar allebei een diploma behaald

voor hun studie. Dan zou je hen spontaan willen omhelzen en knuffelen, maar dat is er helaas niet bij. Onze dochter en kleindochter werkt c.q. loopt stage in de gezondheidszorg. Dit is voor ons erg zorgelijk omdat zij daar zo kwetsbaar zijn.

Zoals het er naar uitziet krijgt Thom (94 jaar) al snel een vaccinatie en Will niet lang daarna. Dit zijn voorspellingen. We wachten het rustig af, hebben ons leven niet in eigen hand.

Wij denken veel aan Lied 416, dat geeft ons vertrouwen.

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Thom en Will Voogt



INGEKOMEN

De Bijbel in de Bijlmer: uitdagend en verrassend

'Tof boekje! Ik heb ervan genoten!' 'Wat inspirerend!' 'Een uitdagend, verrassend en confronterend boek. Een echte aanrader.' Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op De Bijbel in de Bijlmer.

Vanwaar die lof voor dit boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit 'het meest christelijke stukje Nederland', de Bijlmer? Het boek bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van migranten uit de Bijlmer, onder wie Lee zelf. De Bijbel is een boek van migranten', schrijft René de Reuver, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland. 'Het wil ons leren een migrant van zegen te zijn. Wat dit betekent en hoe dit kan, laat Samuel zien in bijbelstudies over Abraham, Jakob, Jozef, Ruth, Daniël en het dienstmeisje van Naäman: de vader van alle migranten, de geniepige migrant, de vergevende migrant, de bruggen bouwende migrant, de moedige migrant en de dienende migrant.'



Iedereen is migrant

Jurjen ten Brinke, E0-presentator en kerkplanter: 'Echt, we zijn allemaal vreemdelingen en bijwoners. Wat ons bindt is onze reis, het onderweg zijn met God, die er altijd is. Bisschop Gerard de Korte uit Den Bosch: 'Terecht schrijft Samuel Lee dat alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze aarde geen blijvende woonplaats'. Majoor Richard de Vree van het Leger des Heils las het boek in één adem uit: 'Het is een verhaal van integreren en tegelijkertijd pal blijven staan voor je eigen christelijke normen en waarden' en: 'We zijn als Leger des Heils vooral een 'witte' geloofsgemeenschap, terwijl we juist in aanraking komen met veel migranten (...).

Onze geloofsgemeenschappen zouden veel kleurrijker kunnen/moeten zijn.'

De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel en via de NBG-webshop.

Contactpersoon:

D.Roos, Zetten

Collecten opbrengst en verdeling december 2020

Diaconie	Het huis van Compassie	€ 791,20
Kerk		426,15
6 dec.	St. Leergeld Oost Betuwe	98,45
13 dec.	Amnesty	77,20
20 dec.	Eredienst en Kerkmuziek	95,50
24-25 dec.	Kinderen in de knel: School van onze dromen Oekraïne	230,50
27 dec.	Exodus Nederland	59,50
31 dec.	Onderhoud kerkgebouw	22,00

Totaal december 2020 € 1800,50

Lucia Zoutman

kerk in actie

Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe

Wat betekent dit?

Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe houdt zich bezig met de ondersteuning van de mantelzorger en het organiseren van activiteiten rondom mantelzorg.

Heeft u vragen over of behoefte aan (meer) informatie over mantelzorg, individuele ondersteuning, activiteiten rondom mantelzorg, zoals de dag van de mantelzorg dan kunt u bellen en of een e-mail sturen naar:

Marijke Arends, mantelzorg coördinator Forte Welzijn

Tel.: 06-49881094 b.g.g. 085-0406066

E-mail: mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl

Voor meer informatie kunt u de website van Forte Welzijn raadplegen: www.Fortewelzijn.nl

Aanvragen Mantelzorgwaardering:

Het aanvragen van de mantelzorgwaardering gaat via de Sociale Kernteams (SKT) of via de website van de gemeente Overbetuwe. De aanvragen via SKT kunnen via telefoonnummer 06 117 361 68 (bereikbaar op werkdagen van: 9.00–12.00 uur), of via de e-mail: info@kernteamsoverbetuwe.nl worden ingediend.

Voor uw overige vragen kunt u altijd contact opnemen met het SKT van de gemeente Overbetuwe via bovengenoemd telefoonnummer en e-mailadres.

Voor meer informatie:

www.kernteamsoverbetuwe.nl



DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

AVONDKLOK?



*Iedereen gaat met de kippen
op stok!*

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense
Ram 30, 6662 CM Elst
tel. 06-50237946
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

Ds. Dick Snijders
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst
tel. 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsma
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere
archieff@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
Secretaris: Leo van Strien, cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Voorzitter: Corrie Brüning, tel. 06-53365094
Secretaris: Gea Dijkstra, tel. 06-31078420
pvd@pg-elst.nl

JEUGDWERK

Op www.pg-elst.nl/jeugd vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Mathilde Vos-Elsinga, tel. 0628914998
jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg, tel. 06-12672143
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Vertrouwenspersonen jeugd

Leny Janssen, tel. 06-23633768
Lenyjanssenvisser@gmail.com
Frank den Daas, tel. 06-51233592
frank.dendaas@wxs.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERK GROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMEN GROEP

Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMEN GROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

KINDERKOOR WHAT'S UP

Contact: Maarten Biesheuvel
maarten.biesheuvel@wetsus.nl

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Contact: Karin Besjes-de Bock
kerkmuseum@pg-elst.nl

VEILIGHEID IN DE KERK

Contact: Meldpunt SMPR, tel. 030-3038590
info@smpr.nl
www.eenveiligekerkerk.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 950 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje Lindeboom, tel. 376978.

Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het maartnummer is: **zondag 21 februari** vóór 18.00 uur.

(onderweg@pg-elst.nl)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 – 200 woorden

Hele kolom: 370 – 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen,

dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur

ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl

Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

Het redactieteam bestaat uit:

Ina Schoenmaker, samenstelling en lay-out (06-20670164)

Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en tekstredactie (376978)

Kees van Nes, algemene zaken