

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

43e jaargang nr. 1 • februari 2023

MEDITATIE

Iedereen die in de Grote Kerk in Elst door de deur van de hal naar het schip van de kerk naar binnen gaat, doet dat onder het toezien van twee gezichten: de één links, de ander rechts van de deur. Misschien zijn ze u nooit opgevallen, maar mij sprongen ze meteen in het oog toen ik op 8 januari voor het eerst de kerk betrad om in de dienst verbonden te worden aan de gemeente.

Links een mooi, jong, vriendelijk gezicht, dat omkranst wordt door dikke haarvlechten die kunstig weer omhoog geleid worden en vastgezet zijn onder een wonderlijk hoofddeksel. Op beide hoeken van die bijzondere hoed kijkt een trotse vogel (wat is het? Een kip? Een pauw? Of een kruising tussen beide?) vrijpostig rond. Die vogel is duidelijk benieuwd wat er om hem heen gebeurt: hij heeft zin in het leven!



Van wie is dit gezicht? Wie is die vrouw die door haar ooghaaren jou met omfloerste blik voorbij ziet gaan als je de kerk binnenloopt? En wat heeft ze te maken met die andere vrouw, recht tegenover haar? Die ziet er heel wat minder florissant uit, met haar ingevallen gezicht en zorgelijke frons tussen haar wenkbrauwen! Haar ogen zijn juist wijd

opengesperd en kijken je met een holle, verdrietige blik aan. En de vogels die bij haar aan komen vliegen en net op haar hoed zijn geland, lijken wel aasgieren die achterdochtig hun prooi bewaken. Bepaald levenslustig komt het allemaal niet over...

Wie zijn toch deze twee vrouwen? Wie of wat verbeelden ze?

Staan zij voor de jeugd en de ouderdom?

Voor bloei en verval?

Leven en dood?

Begin en einde?

Vertrouwen en angst?

Hoop en vrees?

Liefde en haat?

Vergeving en zonde?

Ik weet het niet... net zoals ik niet weet wie al die figuren zijn die er boven op de pilaren in de kerk prijken: ook daar moet je oog even op vallen om ze goed te zien: gezichten van mensen met de meest uiteenlopende uitdrukkingen. Kijk maar eens omhoog als u de volgende keer in de kerk zit, dan ziet u ze vanzelf: kleine, markante koppen met een mopsneus, een tong uit de mond, of een gebit dat hoognodig een beugel nodig heeft! Het is echt ongelooflijk wat je allemaal ziet als je omhoog kijkt! Sommige gezichten zijn ronduit monsterlijk of verwrongen!. De beeldhouwer heeft zich destijds kennelijk helemaal uitgeleefd en geen enkele gêne gevoeld om dierlijke trekken aan menselijke gestalten toe te voegen. Moet je die varkenskop eens zien of dat uitgestreken uilengezicht. Best gewaagd!

Wat ik wèl weet, is dat er van al die gezichten op mij iets bemoedigends uitgaat. Het klinkt misschien vreemd, maar toch is het zo. Kennelijk biedt het huis van God ruimte aan het hele leven: van begin tot eind, van wieg tot graf, van mijn diepste verdriet tot mijn grootste vreugde; mijn hoogten en mijn dieptepunten, mijn missers en successen. Ik neem het allemaal met mij mee als ik naar binnen ga en het wordt gezien door ogen die het herkennen.

En als ik eenmaal binnen ben, dan bevind ik mij onder vogels van velerlei pluimage. Voor mij en naast mij en achter mij zitten unieke en markante mensen die tot het mooiste, maar soms ook tot het lelijkste in staat zijn. En die in hun kleinzielige

gedrag soms meer aan beesten dan aan mensen doen denken... Niets menselijks is hun immers vreemd! En eerlijk gezegd: soms ben ik zelf ook zo'n vreemde vogel die hoog vliegt of laag bij de grond verkeert.



En toch....

Wie je ook bent, wat je ook met je mee naar binnendraagt, waartoe je ook in staat bent... er is plek voor je binnen de dikke muren, het hoge dak en de stevige grond van de kerk in Elst. Want alles wordt omvat door God die *'als ons schild van omhoog, nederziet met een gunstig oog op zijn gezalfde in zijn tempel'* (Psalm 84).

En dat is nou precies het bemoedigende wat er voor mij van al die gezichten uitgaat! Ik zie daarin niet alleen een blik van herkenning, maar ik besef daardoor ook het toezien oog van God die mij ziet en kent.

Mooi gekozen trouwens: dat 'gunstige oog' dat de houtbewerker, eeuwen later dan de beeldhouwer, tevoorschijn heeft gekerfd op de preekstoel!

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te kijken via de website www.pg-elst.nl of kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 februari

10.00 uur KERK

doopviering
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

19.00 uur DE RUIMTE

Ademviering
Henk Minnema
organist: D. Luijmes

Zondag 12 februari

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma

Zondag 19 februari

10.00 uur KERK

Ds. Jac. Franken
organist: IJ. ter Haar

Zondag 26 februari

10.00 uur KERK

1e zondag 40-dagentijd
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

Zondag 5 maart

10.00 uur KERK

2e zondag 40-dagentijd
Ds. T. Nielen
organist: D. Luijmes

19.00 uur DE RUIMTE

Ademviering
Henk Minnema
organist: D. Luijmes

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN FEBRUARI

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers vermeld bij de personen die informatie over een activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de data en tijden die in de agenda genoemd worden.

De organisatoren van de activiteiten hebben de verantwoordelijkheid.

elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke dinsdagmiddag **Dagkoor De Ruimte**

13.00-15.00 uur De Ruimte

info: Herman Schimmel

elke dinsdagmiddag gewoon met elkaar zingen

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**

9.30-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekers

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond **Eten en Ontmoeten**

17.30-19.30 uur De Ruimte

info: Marja de Leeuw

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

Vrijdag 3 februari **Ruimtewandeling**

13.00 – 17.00 uur De Ruimte

info: Feike Vlas

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

maandag 6 en 20 februari **Spelletjesmiddag**

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas, Joke Craje

Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

maandag 13 februari **Gespreksgroep Vrouw in kerk en samenleving**

14.00-16.00 uur De Hoeksteen

Informatie en opgave bij het parochiesecretariaat

maandag 13 en 27 februari **Christelijke meditatie**

20.00 uur Grote Kerk

info: Els Meulbroek

woensdag 15 februari **Theologisch cafe**

20.00-22.00 uur De Ruimte

inloop vanaf 19.30 uur

info: Jeroen Jeroense

maandag 20 februari **Poëzie-middag**

15.00-16.30 uur De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per mail naar: joleenkruijt@gmail.com

woensdag 22 februari **Filmavond**

Amzing Grace

20.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

TOELICHTING AGENDA

Dagkoor De Ruimte van start

Vanaf 17 januari 2023 is dirigent Herman Schimmel begonnen met 'Dagkoor De Ruimte'. Iedere dinsdagmiddag komen zangers bij elkaar in De Ruimte van 13.00 tot 15.00 uur.

Een koor zonder pretenties. Gewoon lekker zingen met elkaar. Lieder die bekend zijn maar ook liederen die minder bekend of onbekend zijn. Niet met de bedoeling om daarmee op te treden (dat zou kunnen maar is geen doel), maar gewoon met elkaar zingen. De wekelijkse ontmoeting is dan ook een wezenlijk onderdeel. Het repertoire zal voornamelijk kerkmuziek zijn uit verschillende liedbundels, bekend en onbekend, af en toe wat klassiek.

Deelname staat open voor iedereen en is gratis. Je betaalt alleen voor het gebruik van koffie of thee. Heb je zin om mee te doen? Stuur dan een mail naar Dagkoorderuimte@gmail.com dan krijg je tijdig mededelingen en bladmuziek toegestuurd.

Theologisch Café 15 februari 2023

Geraakt door de nederigheid van God

Tijd: 19.30 uur: inloop

Discussie: 20.00-22.00 uur

Plaats: De Ruimte

Een aanzet tot een gesprek uitgaande van het boek van Wiel Logister (1939)

Hij is een Montfortaan, in 1965 priester gewijd, studeerde theologie in Leuven en promoveerde in 1970 op een proefschrift over God en mens in de



Wiel Logister

theologie van Wolfhart Pannenberg. In 1976 werd hij universitair docent en in 1980 hoogleraar fundamenteel theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg. In 2003 ging hij met pensioen. Hij publiceerde over de verhouding jodendom-christendom, christologie, Maria, Dante en 'leven na de dood'. Ook was hij provinciaal overste van de paters Montfortanen van 2002-2011.

In 2012 publiceert hij 'Geraakt door de nederigheid van God' waarin hij voor een breder publiek weergeeft wat hij eertijds als docent en wetenschapper heeft uitgewerkt. Dit boek reikt enkele bouwstenen aan die in onze verwarde en verwarrende tijd kunnen bijdragen tot de moed om te zijn. De titel geeft aan dat het daarbij niet gaat om iets dat gemakkelijk voor het oprapen ligt. Dat de moed om te zijn met God van doen heeft, ligt niet direct voor de hand in een godloze tijd.

En zeker niet, als het daarbij gaat om een nederige God. De vraag is wat bedoelen we met dat woord 'God', waar gaat het dan over. Niet makkelijk te zeggen. Het gaat over hoe zou het leven kunnen zijn met God. God meer als een stem die richting geeft aan ons leven. Wie in het licht van de Bijbel God 'almachtig' noemt, hanteert niet een simpel machtsbegrip in de zin van 'God kan alles'. Als de belijdenis van Gods almacht niet samengaat met leven in eenvoud, trouw en barmhartigheid, dan zit ze op een vals spoor. Daarom mag je God een nederige God noemen, op mensen in al hun kwetsbaarheid betrokken een 'goddelijke' ruimte van welwillendheid, aandacht en zorg.

Inlichtingen: John Rademakers, Dick Kruyt, Jeroen Jeroense

Christelijke meditatie

Aandacht in stilte. Met elkaar op maandagavond mediteren in de kerk. Samen oefenen om er gewoon te zijn, om niets te doen en niets te zeggen.

Elke bijeenkomst besteden we kort aandacht aan de verschillende aspecten zoals ademhaling en reflectie. Daarna zijn we samen stil.

In februari mediteren we rondom de tekst uit Mattheus 22: Heb uw naaste lief als uzelf.

De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten op een stoel of meditatiebankje. De meditatie begint om 20.15 uur.

Zin om het eens te ervaren? Wandel dan binnen en doe mee. Ook al heb je nooit eerder gemediteerd: wees welkom.

Data: 13 en 27 februari
13 en 17 maart

Els Meulbroek

Films die er toe doen december

Woensdag 22 februari 'Amazing Grace'

Plaats: De Ruimte

Tijd: 19.30-20.00 uur inloop

20.00-22.00 uur film

Amazing Grace toont Aretha Franklin als een artiest op de top van haar kunnen. Je hoeft absoluut niet religieus te zijn om te genieten van haar overweldigende optreden of je mee te laten voeren door haar vocale talent. De muziek die zij maakt als getuigenis van haar geloof, getuigt tegelijk van haar gave als muzikant. De documentaire (en het album) laten zien hoe het onderscheid tussen gospel en rhythm-and-blues slechts een kwestie van teksten is, en hoe het onderscheid tussen rhythm-and-blues en rock-'n-roll vooral een raciale is geweest. Franklin rockt hier net zo hard als wie dan ook. Niet voor niets zit Mick Jagger ook in de zaal. Het ontzag druipt van zijn gezicht.

Toch wordt haar optreden ook duidelijk in de zwarte Amerikaanse kerkelijke traditie geplaatst, omdat het wordt ingeleid én begeleid door dominee James Edward Cleveland. Aretha's vader, ook dominee, komt tijdens de tweede avond ook nog even aan

het woord. Amazing Grace is misschien een simpele registratie van een muzikaal optreden, maar dat optreden is zo rijk en bijzonder dat Amazing Grace zijn titel verdient.

Inlichtingen:

Petra Zey, Sita Kiestra, Marius Ouborg, Jeroen Jeroense

Start Leeskring

Binnenkort wil ik beginnen met een leeskring; het is mij gebleken dat er ruime belangstelling voor bestaat. Samen boeken lezen en bespreken is fijn!

Op donderdagavond is er in De Ruimte een mogelijkheid.

Ik stel voor, de eerste bijeenkomst te houden op donderdag 2 maart, van 20.00 uur tot 21.45 uur.

En indien nodig, op 16 maart (onder voorbehoud).

De frequentie van de bijeenkomsten kunnen we dan in overleg bepalen.

Als u mee wilt doen, vraag ik u zich van te voren bij mij aan te melden. Ik stuur u dan een bevestiging. Dit om te voorkomen dat de groep te groot wordt om een prettig gesprek te hebben (maximaal 10).

We bespreken dan: Damon Galgut: De Belofte.

Damon Galgut (1963) is een Zuid-Afrikaans schrijver. Het verhaal speelt zich af in het huidige Zuid-Afrika, en de thematiek is van alle tijden.

Aukje Spoelstra

aukje@spoelstranet.nl



Film Amazing Grace met Aretha Franklin

GEDICHT VAN DE MAAND

Hilde Domin wordt geboren in 1909 in Frankfurt, als Hilde Löwenstein, kind van Joodse ouders. Zij vlucht voor het opkomend nazisme in Duitsland via Engeland en Canada naar de Dominicaanse Republiek, waar ze met haar man Erwin Walter Palm een bestaan opbouwt. In 1954 keert ze terug naar Heidelberg in Duitsland en begint met schrijven en uitgeven van gedichten, onder de naam Domin. Ze ontvangt daarvoor veel lof, onderscheidingen en vriendschap. Ondanks dat blijft het vertrouwen in de stabiliteit en betrouwbaarheid van menselijke relaties een dominant thema in haar werk. De antwoorden vindt ze in de ontmoeting met mensen, zij het altijd bedreigd. Zij zag zichzelf als een 'koorddanser' met veel wereld, maar weinig grond onder de voeten.

Hoe weinig ik van nut ben

*Hoe weinig ik van nut ben,
ik hef mijn vinger en laat
niet het kleinste streepje achter
in de lucht.*

*De tijd wist mijn gezicht uit,
ze is al begonnen.
Achter mijn voetstappen in het stof
wast regen de straat blank
als een huisvrouw.*

*Ik was hier.
Ik ga voorbij
zonder spoor.
De olmen langs de weg
zwaaien naar mij als ik nader,
groen blauw gouden groet,
en vergeten mij
eer ik voorbij ben.*

*Ik ga voorbij -
maar ik laat misschien
het klein geluid na van mijn stem,
mijn lachen en mijn tranen
en ook de groet der bomen in de wind
op een stukje papier.*

*En in het voorbijgaan
geheel onbedoeld,
steek ik de een of andere
lantaren aan
in de harten
langs de wegwand.*

Hilde Domin (1909-2006)



Dit gedicht werd gekozen door Greetje de Klerck.

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense
pjgjeroense.elst@gmail.com
Ds. Aafke Zaal
dominee@zielenzaal.nl
Ds. Dick Snijders
dick-snijders@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam Gijsje Haag

Op 27 november, één dag na haar 89e verjaardag is Gijsje Haag- Willemsen, overleden, ruim een maand na haar man Machel Haag. Op de kaart stond: 'Samen is een groot gemis als samen er niet meer is'.

Op 3 december werd Gijsje in besloten kring gecremeerd, nadat Gijsje herdacht werd tijdens de afscheidsplechtigheid bij Rouwcentrum Cornelissen.

De gezondheid van Gijsje ging drastisch achteruit, nadat zij een paar jaar gelden in huis gevallen was. Ondanks fysiotherapie, bleef zij veel pijn houden en was ook regelmatig down. Ook al werd zij zelf zwakker, zij bleef zo veel mogelijk voor haar man Machel zorgen, die de laatste jaren ook steeds meer zorg nodig had. Gelukkig kreeg zij veel steun van haar kinderen en kleinkinderen.

Gijsje hield van zingen en was jarenlang lid van het Sint Maartenskerkkoor totdat het niet meer ging. Zij werd zelfs benoemd tot Erelid van het kerkkoor en kreeg een mooi gekalligrafeerde oorkonde en een bord van de KCZB, waar zij heel trots op was!

Toen de Coronapandemie uitbrak, werden de sociale contacten minder, ook met de kerk, want zij hadden geen internet. Af en toe nam ik met mijn mobiel filmpjes op van bekende liederen van kerkdiensten via de laptop. De kwaliteit van de beelden waren niet optimaal, maar Gijsje zong altijd mee en het fleurde haar op.

Dertien dagen voordat Gijsje overleed, was ik bij haar en liet haar twee filmpjes zien van de kerkdienst waarin haar man Machel herdacht werd. Tot mijn verbazing zong Gijsje mee met het lied: 'Niemand leeft voor zichzelf!' en ook met het lied tijdens de voorbeden: 'Ubi Caritas, Deus ibi est!'

De afscheidsplechtigheid werd afgesloten met het draaien van een c.d. waarop een zanger het bekende lied : 'You raise me up' zong. Gijsje had veel steun aan haar geloof en voelde regelmatig dat God haar weer optilde als het niet zo lekker ging. Op de voorkant van de rouwkaart stond: Weer samen.... Dat deze tekst de familie tot troost mag zijn.

Sipkje Schimmel- de Haan

Pierre Homerus Clemens Landskroon
20 juli 1944 - 30 december 2022

Tijdens een besloten dienst van afscheid in rouwcentrum Aster is afscheid genomen van Pierre Landskroon. Tijdens deze dienst heeft Ineke Boschloo een prachtig Ave Maria gezongen en speelde IJsbrand een aantal mooie stukken van Bach. Pierre hield immers veel van muziek, net als Bets zijn vrouw. Zijn zoon Jan uit zijn eerste huwelijk heeft, net als een goede vriend en Pierre zijn zus, persoonlijke woorden gesproken. Tijdens deze dienst is Prediker 3 gelezen. Het gedicht over de perioden in het leven van een mens. Ook Pierre heeft in zijn leven verschillende perioden gekend. Tijden van geluk en tijden van verlies. Van dag en van nacht. Gelukkig is een mens niet alleen in zijn reis. Je mag andere mensen in je leven ontmoeten. Reizigers voor het leven.



Tijdens zijn reis heeft Pierre Bets mogen ontmoeten. Als weduwnaar wilde Pierre niet alleen verder door het leven. Het liefste wilde hij samen met iemand anders verder gaan. Ook al was Pierre geen al te grote prater, en vond hij het niet altijd gemakkelijk om zijn gevoelens te uiten, hij had wel de moed en het lef om op zoek te gaan naar iemand om het leven weer verder mee te delen. Een mooie stap. Een stap die beloond werd door de ontmoeting met Bets. Samen zijn ze verder gegaan door het leven. Elkaar allebei aanvullend. Zo hebben ze bijna 25 mooie en goede jaren samen gehad. Net geen 25 jaar samen. Ze hadden het wat graag samen met hun naasten gevierd. Het heeft door de onverwachte ziekte van Pierre niet zo mogen zijn.

De laatste tijd voelde Pierre zich lichamelijk niet zo goed. Moe, pijn in de rug. Onduidelijke klachten. Na een bezoek aan het ziekenhuis en nadere onderzoeken bleek dat hij ongeneselijk ziek was. Een moeilijk moment voor Pierre en Bets. En natuurlijk ook voor de kinderen en kleinkinderen. Het einde zo onverwacht dichtbij. Het sterven van Pierre kwam heel snel dichterbij. Bets en Pierre hebben zich de afgelopen weken steeds omringd

gevoeld door de kinderen en kleinkinderen. Als een warme deken van geborgenheid en troost om hen heen. Ook tijdens zijn laatste uren, zijn laatste momenten op moeder aarde, wist Pierre zich niet alleen. Zo is hij de voor ons niet te denken grens van leven en dood overgegaan.

Dat zijn leven ons tot zegen mag zijn.

Ds. Jeroen Jeroense

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 1 februari is mevrouw T. Sassen-Hooiveld jarig, zij hoopt 91 jaar te worden.

Op 3 februari hoopt mevrouw F. Haag-Hermsen 90 jaar te worden.

Op 9 februari hoopt de heer A.L. Rijkens 100 jaar te worden.

Op 10 februari is mevrouw A.H. Fransen-Maters jarig, ze hoopt dan 91 jaar te worden.

Op 16 februari hoopt de heer P. Vis 90 jaar te worden.

Op 22 februari hoopt mevrouw J. de Bruijn-van der Wel 91 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

De heer Rijkens 100 jaar

Meneer Rijkens hoopt 9 februari aanstaande 100 jaar te worden. Daarom is mij gevraagd wat over hem te vertellen. Sinds enkele jaren bezoek ik hem namens de P.V.D. en dit doe ik met veel plezier. Zijn vrouw gaf vroeger les in handwerken op de lagere school, wat nu De Ruimte is. Hij ontmoette haar bij de bushalte, vertelde hij trots, en jawel hoor, ze hebben samen een heel goed huwelijk gehad. Ze kregen twee zonen en een dochter en vijf kleinkinderen waar hij erg blij mee is.

Meneer Rijkens is een echte Elstenaar.

Hij heeft daar zelf de fundering gelegd van zijn nieuwe huis, vertelde hij enthousiast. Hij heeft een voorliefde voor paarden en al gauw kwam er een paard in de achtertuin.

Zijn vrouw ging elke dag het paard uitlaten met een touw om de nek van het paard, want bij het



Europaplein was vroeger een wei. Achter in de tuin staat een gebouwtje met vriescellen, deze worden nog steeds verhuurd.

Zijn beroep was bodemdeskundige in Overbetuwe en Maas en Waal. Hij moest onderzoek doen bij de fruittelers om te bepalen welke fruitbomen men het beste kon planten. Daarvoor moest hij vaak een meter diep in de grond boren. Verder was hij administratief medewerker, er is heel wat geld door zijn vingers gerold zo vertelde hij mij. Hij werd ook ouderling-kerkvoogd en ging de mensen uitbetalen die bezig waren met de wederopbouw van de kerk na de oorlog. 'Ik had wel duizend gulden in mijn kontzak' vertelde hij. Hij ging ook trouw elke maand met een dikke portemonnee naar dominee Plooi om hem zijn salaris te betalen.

Na een zeer arbeidzaam leven zit meneer Rijkens nog steeds naar buiten te kijken ofschoon hij erg slecht ziet. Hij wordt omringd door onder andere de buurtzorg en zijn trouwe huishoudelijke hulp die al vijfendertig jaar bij hem komt.

Meneer Rijkens hoopt in het voorjaar weer naar buiten te kunnen en te genieten van zijn tuin. Nu, dat gunnen wij hem van harte!

Gidi van den Berg

KERKENRAAD

Uit de Kerkenraad

Op het moment dat dit nummer van Onderweg op de mat valt, is het al weer even geleden, maar toch is het goed het te memoreren: na drie jaar hebben we weer volop Advent en Kerst mogen vieren.

De Kerkenraad kijkt met blijdschap terug op inspirerende, goed bezette kerkdiensten met veel meewerkende gemeenteleden, en een prachtige muzikale en vrolijke avond met vele tientallen vluchtelingen. Natuurlijk bestaat ons gemeentezijn uit meer dan de zondagse kerkdiensten, maar toch is het fijn dat steeds meer gemeenteleden de weg naar onze mooie kerk weer weten te vinden en kennelijk toch behoefte hebben om bij elkaar te komen om te vieren en te ontmoeten. Voor mensen die daartoe niet in staat zijn, hebben we 'dankzij' Corona de online-service, elk zondag nog steeds door vele tientallen mensen gevolgd.

Ook de dienst van 8 januari was bijzonder, want we mochten vier nieuwe ambtsdaggers bevestigen: Aly Smelt tot ouderling, Ria Struijs tot diaken en Jan Liebeton en Leny Janssen tot ouderling-kerkrentmeester. Onder een eindeloos lijkend applaus deden we Gerdien van Prooijen, Lucia Zoutman, Daniëlle Verhoeven, Bert Wolters en Jan Luiten uitgeleide.

In het dankwoord heb ik mogen stilstaan bij hun grote verdienste voor onze gemeente, in woord en daad. Wij zijn verheugd dat de bezetting van de Kerkenraad redelijk op peil blijft – het afgelopen jaar mochten we 'tussendoor' ook Rob van Neck en Ellen Burger bevestigen - toch zijn we nog naarstig op zoek naar een jeugdige jeugddiaken. Hoewel verschillende jonge ouders actief zijn in ons kerkelijk jeugdwerk, vinden we het heel belangrijk dat deze leeftijdscategorie ook vertegenwoordigd is aan de kerkenraadstafel. Voel je je geroepen: we ontvangen je met open armen.

Naast plannen voor de toekomst gaat onze aandacht ook uit naar de continuïteit van ons pastoraat in het hier en nu. De post van jeugd- en jongerenwerker is al (te) lang vacant. We waren daarom blij dat Romanie van der Kaa tijd heeft gevonden om die rol een aantal maanden te



v.l.n.r. Jan Liebeton, Aafke Zaal, Aly Smelt, Leny Janssen, Ria Struijs, Jeroen Jeroense

vervullen. Hopelijk hebben we tegen de tijd dat haar tijd om is, een definitieve oplossing kunnen vinden. Hoewel ds. Dick Sniijders aan de beterende hand is, is het niet de verwachting dat hij op afzienbare termijn weer (helemaal) inzetbaar zal zijn. Daarom zijn we blij met de komst van ds. Aafke Zaal als interim-predikant voor ongeveer 2 dagen per week. Haar primaire taak is (crisis) pastoraat. Zij is ook in de dienst van 8 januari aan de gemeente voorgesteld.

Waarschijnlijk heeft u uw opgave voor Kerkbalans inmiddels gedaan. Hopelijk zag u kans om uw bijdrage ten opzichte van vorig jaar wat te verhogen. Als die zou bestaan zou onze kerk waarschijnlijk Energielabel Z hebben, maar ook andere kosten zullen komend jaar veel hoger zijn. Bovendien neemt het aantal mensen dat meedoet aan Kerkbalans jaarlijks af, zoals helaas overal in kerkelijk Nederland.

Tenslotte nog dit. In het kader van het project 'Thuisgevers' overwogen wij de – leegstaande en nog niet verkochte pastorie – beschikbaar te stellen voor tijdelijk bewoning door statushouders. Daaraan verbonden wij de voorwaarde dat er voldoende vrijwilligers zouden zijn om de bewoners te begeleiden. Daartoe hebben we ook verschillende keren opgeroepen. Aan die oproep is echter onvoldoende gehoor gegeven, dus hebben we besloten het huis in de verkoop te houden.

Dit voorjaar hopen wij weer een gemeenteavond te kunnen beleggen, om met elkaar van gedachten te wisselen over ons beleid voor de komende jaren en om u bij te praten over de plannen rond ons kerkgebouw.

Namens de Kerkenraad,
Peter de Leeuwkerk, voorzitter

Ds. Aafke Zaal

Misschien hebt u mijn naam al voorbij zien komen, of al met mij kennismemaakt toen ik in de kerkdienst van 8 januari jongstleden als interim predikant verbonden werd aan de Protestantse gemeente Elst. Of misschien hebt u mij in de wandelgangen van De Ruimte al ontmoet toen ik daar rondliep.

Ik ben ds. Aafke Zaal en ik zal het komende half jaar enkele taken overnemen van ds. Sniijders die door ziekte zijn werk niet kan doen. En alhoewel de aanleiding dat ik bij u kom niet mooi is, is het toch goed om een tijdje met u op te trekken en u te ondersteunen waar nodig. Ik zie daar naar uit! Ik woon in Beuningen, ben getrouwd en heb twee zoons van 18 en 15 jaar. Ik ben gemeentepredikant geweest in Wesepe (Overijssel) en in Hemmen. Sinds enkele jaren werk ik op verschillende plaatsen ook als interim predikant. Eerst in De Voorhof in Kesteren, daarna in de gefedereerde gemeente Bergharen/Hernen en Horssen (waar ik nog

consulent ben) en momenteel ook nog in de Protestantse Gemeente Tiel. Daarnaast ga ik geregeld voor in de Église Réformée Néerlandaise (Nederlandse gemeente in Parijs) en in een aantal andere gemeentes in Nederland. In Elst zal ik mij voornamelijk bezig houden met het pastoraat en zal ik voorgaan in verschillende kerkdiensten en bij begrafenissen. Ds. Jeroense en ik kennen elkaar al lange tijd van naam en gezicht uit de tijd dat wij beiden in Utrecht studeerden en we hebben elkaar regelmatig ontmoet in de werkgemeenschap Elst, toen ik nog predikant in Hemmen was. En nu ik nog maar een paar weken in Elst ben, merk ik dat ik al heel wat van u via via ken, want de dwarsverbanden tussen de plekken waar ik werkzaam geweest ben en Elst blijken er volop te zijn! De wereld is kleiner dan je denkt. Maar of ik u nu wel of niet ken: ik hoop dat we snel vertrouwd worden met elkaar. Vol goede moed zie ik een mooie tijd met u samen tegemoet!

In principe ben ik op dinsdag en vrijdag aanwezig in De Ruimte, waar u mij kunt aanspreken of een afspraak met mij kunt maken. U kunt me ook mailen of bellen.

Mijn e-mailadres is: dominee@zielenzaal.nl
Hartelijke groet, Ds. Aafke Zaal

Aly Smelt

Ik ben Aly Smelt-Medendorp, 57 jaar en al 31 jaar getrouwd met Hans. Ik ben opgegroeid in Twente, daar zijn ook onze kinderen geboren. Sinds 2007 wonen wij in Elst en zijn we lid van de gemeente. Mijn man is enkele jaren jeugdouderling geweest en onze kinderen Mark, Thijs en Ellen waren betrokken bij het jeugdwerk. Ondertussen zijn zij de deur uit en wonen we met z'n tweeën aan de Volger.

In het dagelijks leven ben ik directeur van de academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In onze academie draait het om goed onderwijs: in de pabo en de lerarenopleidingen leiden we leraren op en bieden we nascholing aan. In de lectoraten doen we onderzoek naar goed onderwijs en innovatie. Daarnaast ben ik HAN-breed verantwoordelijk voor het beleid rond Leven Lang Ontwikkelen.

In mijn vrije tijd ben ik graag maatschappelijk actief. Zo was ik lang bestuurslid van Stichting

Leergeld Overbetuwe en ben ik politiek betrokken. Ook ben ik toezichthouder in het primair onderwijs. Daarnaast houd ik van muziek, de tuin en lees ik graag.

Ik vind het fijn om iets te kunnen doen voor onze gemeente. In onze vorige gemeente ben ik lang actief geweest in Vorming en Toerusting. Ik vond het leuk om gevarieerde en inspirerende activiteiten te organiseren. In de gemeente in Elst is er wat dat betreft veel te beleven. Dat vind ik waardevol. Daarnaast denk ik dat deze tijd, misschien wel meer dan ooit, vraagt om aandacht voor elkaar en om verbinding. Samen met de mensen in het CPO draag ik daaraan graag bij.

Jeroen Jeroense bevestigde mij met de woorden van Jezus 'Ik ben het Licht der wereld. Dat Zijn licht bij je mag zijn in je werk tot opbouw van de gemeente van de Messias'. Dat wens ik ons allen toe; dat we voor én met elkaar licht mogen zijn.

Leny Janssen-Visser

Omdat ik op 8 januari bevestigd ben als kerkrentmeester-ouderling kreeg ik de vraag om mij ook in de Onderweg voor te stellen. Bij deze dus: ik ben Leny Janssen-Visser, 49 jaar en getrouwd met Dennis. We hebben twee kinderen: Simon (18) en Eline (16). Verder ben ik werkzaam als klinisch psycholoog – psychotherapeut, in mijn eigen praktijk in Nijmegen.

In 2004 zijn we in Elst komen wonen in Westeraam, destijds een splinternieuwe wijk met een heuse babyboom. Allemaal nieuwe bewoners en door de kinderen was er snel contact in de buurt. Al in de eerste weken kwam er iemand namens de kerk langs met een kinderbijbel direct na de geboorte van Simon. We leerden door de voorbereidende doopavonden andere mensen van de kerk kennen en natuurlijk ook ds. Jeroen Jeroense. Hij had de taak op zich genomen om de onderlinge verbinding in de nieuwbouwwijk te bevorderen en wij hebben destijds ons huis opengesteld voor onder andere een heus kinderkerktheater.

De foto's zitten nog in het plakboek en we hebben daar goede herinneringen aan. Dennis werd later actief bij de kinderkerk en omdat hij daarnaast regelmatig muziek maakt in de kerk zijn we steeds meer betrokken geworden.

Ik ben van huis uit gereformeerd opgevoed. Mijn roots liggen in het Friese dorp Anjum (boven Dokkum, dichtbij Lauwersoog). Dat ik nu kerkrentmeester ben geworden ervaar ik zelf niet als iets vanzelfsprekends. Ik heb het geloof vaak 'top-down' en dogmatisch ervaren en ben me daarom later gaan afzetten tegen die benadering van de kerk en heb dus met momenten aan de rand gestaan van het hele kerkelijke gebeuren. Alsof ik met een soort tegenzin betrokken was en het tegelijkertijd niet los kon laten. Gelukkig ervaarde ik voldoende warmte en vreugde en ook optimisme in de kerk. Ik zie bij onze protestantse kerk in Elst voldoende ruimte voor twijfel en eigen interpretatie. Daardoor durf ik het nu aan me nog meer te verbinden en deze stap te zetten.

Naast deze nieuwe stap ben ik samen met Frank den Daas al een aantal jaar vertrouwenspersoon voor de jeugd. Momenteel volgen we met zeven afgevaardigden uit elf kerken in de regio een cursus voor het werk van vertrouwenspersoon. Door het volgen van deze cursus hopen we meer toegerust te worden voor de taak van de vertrouwenspersoon en zijn we nog aan het nadenken over hoe we daarna tot een taakverdeling zullen komen. Daarover zal over enige tijd vast nog verdere berichtgeving volgen.

Ik verwacht de komende tijd nog met veel meer mensen kennis te maken en zie uit naar die ontmoetingen.

Leny Janssen

Ria Struijs

Stel je voor ... dat je wordt gevraagd om diaken te worden. Het kan zomaar gebeuren, mij ook. Ik was dat al eens eerder, maar dan als 'themadiaken' duurzzaamheid. Op dit moment is de concrete taakuitvoering nog wat vaag, want er zijn meerdere vacatures. Veel te doen dus. Ik heb ja gezegd en ga als diaken aan de slag en stel mezelf nu voor.

In Elst ben ik in 1984 vanuit Arnhem komen wonen met mijn man en dochter van ruim anderhalf jaar. In de jaren die volgden werden bij ons nog een dochter en een zoon geboren. Wat een rijkdom! We hadden de zorgtaken en arbeid verdeeld, met ieder zo een eigen inbreng in het draaiend houden van het gezin. De kinderen waren nog op de basisschool toen hun vader overleed. Met behulp van

vele mensen die met ons optrokken zijn we nu vele jaren verder. De volwassen kinderen wonen niet meer in Elst en hebben hun eigen gezin. Ikzelf heb al langere tijd een lat-relatie. Na jarenlang werkplezier in de revalidatie heb ik mijn arbeidzame leven nu achter me gelaten. Het was wel even wennen aan het idee dat je ook de volgende nieuwe week niet op het werk werd verwacht... Die vrijheid is heerlijk, de tijd aan me zelf. De eerste periode had ik behoefte aan een 'jubeljaar', geen vaste afspraken of verplichtingen. Tijd om te wandelen, fietsen, volleyen, bezig te zijn met foto's, af en toe wat muziek te (leren) spelen, kleding te maken voor en op te trekken met de jongsten in de familie. Nou ja, inmiddels wel weer enkele vaste afspraken nu door de taken die ik op me heb genomen. Maar als je fit bent is dat ook wel weer mooi om gestalte te kunnen geven aan zaken die aandacht vragen.

Ik hoop met (wellicht een nieuw thema) binnen de diaconie te kunnen gaan werken aan belangrijke onderwerpen die ons zowel binnen als buiten de kerk zouden moeten/mogen raken. Een mooie uitdaging!

Ria Struijs

Jan Liebeton

Vorig jaar ben ik benaderd door Ate Lindeboom, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, of ik bereid was na te denken om kerkrentmeester te worden. Daar heb ik eerst thuis over gesproken. Hester, mijn vrouw, is vorig jaar bevestigd als diaken. Is dat niet vreemd om beiden een ambt te vervullen? Wordt het niet wat veel 'kerk' in huis? Voor ons is het niet vreemd om allebei ook bestuurlijk actief te zijn in de kerk waar we ons thuis voelen; dat hebben we eerder gedaan, maar niet tegelijkertijd. Voor mij was doorslaggevend dat we beiden een ander ambt vervullen en dat de kerkenraad voldoende groot is, plus dat ook vanuit de kerkenraad werd aangegeven hier geen problemen in te zien. En thuis hebben we voldoende andere onderwerpen om over te spreken, naast wat er leeft in de kerk, dus dat komt wel goed. Zo heb ik toen ja gezegd en op 8 januari ben ik bevestigd.

En dan de vraag om een stukje te schrijven voor de Onderweg. Ik ben 57 jaar en sinds bijna 5 jaar zijn we actief betrokken bij onze gemeente.

We hebben samen 6 kinderen waarvan alleen de jongste, Sophia, nog thuis woont. De anderen zijn uitwonende studenten, en de oudste werkt sinds 3 jaar in Rotterdam. We genieten er volop van om samen met de kinderen Sinterklaas te vieren en onlangs kerst. Anderhalf jaar geleden verhuisden we naar Steenderen, net voorbij Doesburg. De fysieke afstand vormt voor ons geen probleem. Dat wisten we voor we verhuisden.

In het dagelijks leven werk ik al lange tijd bij een groot internationaal glasbedrijf, met veel plezier. Dat brengt me ook met enige regelmaat naar het buitenland, en ik kan er mijn plezier kwijt in de combinatie van techniek, omgang met mensen, en zorgen dat alles voldoet aan de eisen die er worden gesteld. Dat brengt mij ook bij mijn rol als kerkrentmeester. Belangrijk is dat we ons realiseren dat we in het heden een verantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren van onze gemeente, maar tevens bewust zijn van de traditie waar we in staan. Mensen die ons zijn voorgedaan en mensen die na ons komen.

De komende periode zal duidelijk worden wat mijn specifieke aandachtspunten zullen worden, maar het lijkt er nu op dat dit vooral zal liggen bij de invoering van een app voor onze gemeente, de verzekeringen en meedenken over het beheer van onze gebouwen. Ondertussen heb ik al een eerste plezierige kennismaking gehad met de andere kerkrentmeesters en zie er naar uit om samen met u te werken aan een bloeiende protestantse gemeente in Elst.

JanLiebeton

CPO (COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN)

Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD)

High Tea voor de ouderen

Vijf jaar geleden vond er in De Ruimte een gezellige High Tea plaats voor de ouderen.

Voor herhaling vatbaar was de reactie! Dat willen we invullen op woensdag 29 maart aanstaande. We willen de 75+-ers van PG-Elst hiervoor van harte uitnodigen!

De organisatie is in handen van de PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst).

In verband met de inkoop en de indeling van De Ruimte dient U zich vóór 26 maart op te geven bij: Gea Dijkstra, of mail naar: pvd@pg-elst.nl.

De High Tea vindt plaats op woensdag 29 maart aanstaande, 's middags van 14.00 – 16.00 uur in De Ruimte.

Indien gewenst kan vervoer geregeld worden.

Namens de PVD,

Gea Dijkstra

Het project Geef Licht



Op de site [pg-elst](http://pg-elst.nl) staat een uitgebreid verslag met foto's van het adventsproject Geef Licht. Dit project geeft invulling aan een belangrijke taak voor de kerk: aandacht voor vluchtelingen. Deze kerntaak kwam -naast aandacht voor eenzamen en mensen in armoede onlangs naar voren uit een enquête in verband met Kerkbalans.

Samen eten

Vóór het concert op 8 december eten we samen met vluchtelingen in De Ruimte. In overleg met Vluchtelingenwerk en met vertegenwoordigers van de Crisis Noodopvang worden vluchtelingen benaderd om deel te nemen aan de maaltijd en



Laat het je smaken



Dansen in het middenpad

het concert. Dat is toch wat lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Maar al snel blijkt dat de informatie begint rond te zingen binnen de vluchtelingen gemeenschap. Resultaat: op 8 december om ongeveer 17.30 uur stroomt De Ruimte vol met gasten. De kookgroep heeft de nodige soep en hapjes gemaakt/ingekocht. Maar ook de bezoekers nemen grote schalen met allerhande lekkers mee. Onder de bezielende leiding van Ina worden de schalen over de verschillende buffettafels verdeeld. In De Ruimte ontstaat een uniek gebeuren van allerhande culturen en talen. Omstreeks 150 gasten, waarvan ongeveer 100 vluchtelingen genieten, praten, spelen en eten met elkaar. 'Ik heb me in twee jaar niet zo veilig gevoeld' meldt een van de bezoekers aan Jeroen.

Daar doe je het dus voor. 'Volgende week weer?', vraagt een ander. Dat vinden we eigenlijk wel wat snel. Een bijzondere verrassing voor de organisatie was de komst van 45 vluchtelingen uit de Crisis Noodopvang. Een fantastische kans om contacten te leggen en na te denken over vervolgstappen.

Concert

Daarna op naar het concert. Op het kerkplein branden de lichtjes van het Lichtproject. Bij de tent op het kerkplein vragen Carla en Henriette bezoekers om een kaartje te ondertekenen voor de actie 'Geef vluchtelingen een stem'. Vanuit De Ruimte vertrekken groepjes naar de kerk. Omstreeks

20.00 uur is de kerk flink vol en start het concert 'De wereld is van iedereen'. Linda heet alle aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op het gevarieerde programma. Hayran bijt het spits af. Deze Koerdische band bestaat uit 4 muzikanten en twee zangeressen. In het Koerdisch betekent Hayran 'met veel plezier naar kijken'. De leden van de band zijn afkomstig uit drie verschillende landen waar Koerden wonen: Irak, Iran en Syrië.

Na een intermezzo over de fototentoonstelling 'Meet the Magic', volgt een optreden van Astrid Keppers op dwarsfluit en IJsbrand ter Haar op piano en koororgel. Het is wel even wennen aan andere gewoontes bij muziekbeleving. Veel toehoorders blijven met elkaar in gesprek tijdens de optredens. Bij het optreden van de Houseband, met een prachtig uitgevoerd 'Hallelujah' van Leonard Cohen komen de toehoorders los en zingen het refrein mee. Dan komt Hayran weer op het podium. De stemming groeit snel naar een bijzonder hoogtepunt. In het gangpad en voor het podium bewegen en dansen bezoekers samen, onafhankelijk van afkomst, kleur of taal op de klanken van de band. Als ook de Houseband en Hayran samen optreden is de beleving van 'De wereld is van iedereen' compleet.

Samen dansen, zingen, bewegen, elkaar ontmoeten was op deze avond in de Grote Kerk van Elst van grote betekenis voor iedereen.

Kees van Nes en Jan Luiten

DIACONIE

Paasgroetenactie 2023: stuur gedetineerden een bemoedigende groet met Pasen!

Een kaartje met Pasen

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenis gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou'.

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. 'De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,' was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.



*Kunstwerk op de cover van de paasgroetenkaart 2023:
'het graf is opengebroken'*

Handvol liefde

Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de Groot coördinator van de actie, weet hoe belangrijk het ontvangen van post is voor gevangenen. 'Een gedetineerde zei eens: 'Geef me het gevoel dat ik er mag zijn. Een beetje mededogen, een handvol liefde, meer niet.' Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met 'buiten'. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.'

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand

te sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt. 'Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor hem als gebedsverhoring'.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 19 februari worden de kaarten uitgedeeld aan het einde van de kerkdienst. U kunt thuis (of in De Ruimte) een kaart schrijven. U plakt 1 postzegel op de kaart die de gedetineerde naar een familielid of bekende kan sturen. Daarna levert u de kaart in bij De Ruimte (in de brievenbus buiten of in de verzameldoos binnen). De ZWO commissie stuurt alle kaarten gezamenlijk op naar Kerk in Actie. Van daaruit worden de kaarten verdeeld over diverse gevangenis. Tijdens een feestelijke kerkdienst in de gevangenis worden de kaarten uitgedeeld.

We hopen van harte dat u meedoet en een paasgroet zult schrijven voor een gedetineerde. Hartelijk dank!

De ZWO commissie

DIACONIECOLLECTE FEBRUARI

Noodfonds Betuwe

In juli 2017 is het Noodfonds Betuwe opgericht door kerken en instellingen in de Betuwe. De financiële crisis zorgde ervoor dat de hoeveelheid (stille) armoede en de groep 'minima' aanzienlijk groeide. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in te spelen. Traditiegetrouw vervullen kerken hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen. Een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken heeft samenwerking gezocht. Door de krachten te bundelen kan er sneller, evenwichtiger en eerlijker hulp geboden worden aan mensen in acute (geld)nood. Daarbij worden de individuele diaconieën ontlast in de zorg voor behoeftigen.

UITGANGSCOLLECTES FEBRUARI

5 februari: Koren

Muziek maakt een wezenlijk onderdeel uit van de eredienst. De Protestantse Gemeente Elst heeft sinds een aantal jaren twee nieuwe koren, te weten:

kinderkoor What's Up voor kinderen tussen 7 en 13 jaar. Dit koor treedt 5 keer per jaar op tijdens een eredienst. Daarnaast G-noot, met inmiddels zo'n 50 deelnemers, waarvan gemiddeld 20 tot 25 deelnemen aan een dienst. Voor elk optreden wordt 3 keer gerepeteerd. Beide koren staan onder leiding van IJsbrand ter Haar.

12 februari: KiA vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland blijft vaak jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 AZC 's realiseren; dans theater, muziek, ... Vrolijke ruimtes bieden inspiratie om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

19 februari KiA Syrië: kerk hoop en herstel

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft na militair geweld geleid tot een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.

Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

26 februari: Sint Maartenshof

Achter De Ruimte ligt een spirituele tuin waar met vormen, planten en objecten een bijzonder invulling wordt gegeven aan de gedachten en beleving van geloof en spiritualiteit. De tuin bestaat uit drie gebieden: Ontmoeting, Inkeer en Wandeling. De tuin vormt een inspirerende plaats voor rust en bezinning, maar ook voor genieten van Gods schepping. We maken er vaak dankbaar

gebruik van, maar de tuin moet wel onderhouden worden en er moeten materialen aangeschaft worden.

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt.

DE TORENHAAN ZEGT ER

HET ZIJNE VAN...

Geen duurzaamheidstip?



Mijn tip:

blijf duurzaam bezig!

COLUMN

Gewone gewonigheid

In navolging van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter preekte Jeroen Jeroense onlangs over de 'gewonigheid' van het leven. Zijn bekendheid bij het grote publiek – sorry Jeroen, ik heb het over Dirk de Wachter – heeft hij natuurlijk niet alleen te danken aan zijn vakmanschap, maar vooral aan zijn vermogen om woorden te vinden voor wat velen van ons voelen. En als je dit weet op te schrijven (in zijn laatste boek genaamd *Vertrouwingen*, geschreven tegen de achtergrond van zijn recente behandelingen tegen kanker): *'Bach is voor mij de ultieme trooster. Het moet met de structuur van de muziek te maken hebben. Het is iets harmonieus dat ergens een weerspiegeling van de kosmos is en dat in ieder geval appelleert aan een nood die we hebben'*, dan heb je aan mij natuurlijk meteen een groot bewonderaar. In de dagelijkse dingen schoonheid vinden, dat is de kunst van het leven, stelt De Wachter. De essentie is zorgzaam met elkaar omgaan. En zo kan ik nog wel even doorgaan met het gedachtegoed van De Wachter. Als ik dit soort zinnen hoor of lees, bekruipt mij altijd twee emoties tegelijk: het is zo ontzettend waar en tegelijk zo moeilijk om mij daar aan vast te houden.

Maar erover horen, erover lezen en erover praten helpt wel om de grote waarde van het gewone, het alledaagse te ontdekken. Enkele dagen voor Kerst had ik 'dienst' op het ijsbaantje tegenover het gemeentehuis, juist op de dag dat de baan beschikbaar was voor de tijdelijke bewoners van de Crisis Nood Opvang (CNO) aan de andere kant van het station. Alleen al bij het ontrafelen van deze dramatisch klinkende naam – crisis, nood en opvang in minder dan één adem – lopen de koude rillingen over mijn rug. Maar dat gevoel verdampte gelukkig snel, niet alleen door de levensvreugde die de vluchtelingen uitstraalden – net als kort daarvoor ook in de kerk – maar vooral door het gesprekje dat ik aan de rand van de ijsbaan mocht hebben met iemand uit onze gemeente. Ik weet niet of ik zijn naam vrijelijk mag gebruiken, daarom noem ik hem voor het gemak maar 'Jan'. Zo heet hij namelijk ook, maar gelukkig hebben we veel Jannen in onze gemeente. Jan vertelde mij dat hij als vrijwilliger

Nederlandse les geeft aan bewoners van de CNO. Op zichzelf is dat al bijzonder, maar uit zijn spreken bleek grote betrokkenheid bij, compassie met en ook respect voor deze ontheemde mensen, bijna alsof hij al jaren met hen bevriend was. Maar voor Jan leek zijn inspanning niet meer te zijn dan een alledaags gebaar om zorgzaam met medemensen om te gaan. Nu ik er dankzij De Wachter en Jeroen wat meer op let, merk ik bijna dagelijks hoe waardevol de gewone, alledaagse gebeurtenisjes, zoals het gesprekje met Jan, kunnen zijn: iemand die met een klein cadeautje een grote punt achter een woordenwisseling zet, een onverwachte verjaardagskaart, een appje met een persoonlijk bedankje, een oppervlakkig bekende die geïnteresseerd blijkt te zijn in mijn mening, iemand die een muziekstuk speelt waarvan hij weet dat ik er door ontroerd raak, een toevallige ontmoeting van een oude bekende 'alsof we elkaar gisteren nog gesproken hadden'.

Maar troost bieden met een klein gebaar, kan dat ook bij heftige, levensbedreigende nood? De Wachter heeft zelf ervaren dat dit kan. Maar soms is de nood van de ander zo hevig, dat het ons bij de keel grijpt en dat woorden blijven steken. Onze huisgenote komt uit Dnipro. Het bombardement dat onlangs bijna 50 mensenlevens eiste, was niet verder dan 200 meter van haar huis. Toen ik haar de ochtend erna bij het ontbijt in de ogen keek, zag ik in haar slapeloosheid de onthutsing en grote bezorgdheid: zijn er mensen onder de slachtoffers die ik ken, zijn er klasgenootjes van mijn zoontje bij, in welke staat van paniek zijn mijn buurtgenoten, hoe bouwen we dit ooit weer op, hoe komt hier ooit een eind aan? Het kleine gebaar om enige troost te bieden, was bij mij ver te zoeken. Het bleef bij luisteren, zwijgen en een beetje meelijden, en zodra de ergste emotie was weggezakt, zorgen voor wat afleiding. Maar, zo bedacht ik mij, misschien bedoelde De Wachter dat ook wel met de 'gewonigheid' van het leven: troosten door samen te zwijgen als er even helemaal niets te zeggen valt.

Dus Jeroen, wat mij betreft blijf je inspiratie ophalen bij de 'evangelist van het alledaagse'. Want diep van binnen weten ook de mensen die groots en meeslepend zeggen te willen leven dat aan het eind van de dag vertroosting alleen te vinden is in gewone woorden over gewone dingen. We moeten het alleen nog leren zien.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Hallo allemaal,

Wat hebben we weer veel verhalen gehoord en activiteiten gedaan tijdens het advent- en kerst-project! Elke week stond er een oermoeder centraal en hebben we de bijzondere verhalen over hen gehoord. We hebben armbanden en kronen gemaakt en heel veel mooie potjes versierd en beschilderd.

Op Kerstochtend zaten in alle potjes kaarsjes waardoor De Ruimte prachtig versierd was.



En wat zag iedereen er mooi uit! We hebben met alle kinderen geluisterd naar het Kerstverhaal, wat lekkers gedronken en gegeten en een kerstbal versierd die ze mee naar huis mochten nemen. Wat was fijn om het Kerstfeest weer met zoveel kinderen te kunnen vieren!

Inmiddels ligt Kerst al weer ver achter ons en zijn we bezig met het volgende project: we gaan op weg naar Pasen. Daarover vertellen we binnenkort meer.

Groetjes van de leiding van de kinderkerk





Opbrengst Actie Schoenendoos 2022

Materiële bijdrage vanuit de gemeenteleden (spulletjes!)

Gemaakte knuffeltjes en armbandjes

Financiële bijdrage vanuit de gemeenteleden om dozen (aan) te kunnen vullen

Dozen versieren in de kinderkerk

Hele dag uitzoeken en vullen samen met zus en nichtje

Verzendkosten van de diaconie

+

40 zeer goed gevulde schoenendozen

Heel hartelijk dank!

Annemieke en Isaura van der Kaa



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Terugblik The Meeting

December was weer een drukke tijd, voor iedereen, maar zeker ook bij The Meeting. Heel december is de activiteitencommissie al druk geweest met het organiseren van het kerstgala. Ondertussen werd er ook een actie voor het goede doel op touw gezet en konden we met kerstnacht weer warme chocomelk en glühwein drinken.

Kerstgala

Op 17 december was het de hele dag druk in de keuken en Meeting, de laatste voorbereidingen voor het kerstgala werden getroffen. Het thema dit jaar: wereldreizen!

Rond half 6 druppelde iedereen binnen. Over de rode loper in de mooiste outfits. Na een heerlijk werelds diner, ondersteund door een quiz tussen de gangen door, was het weer tijd voor een populair en elk jaar terugkerend onderdeel, het foto's maken. Want ja, als iedereen er dan toch zo mooi uit ziet, moet dit natuurlijk wel even vastgelegd worden voor de fotoboeken (ofwel, de instagram). Na de foto's is er nog een goed feestje gevierd, waarna iedereen weer voldaan terug naar huis ging.



Bingo voor het goede doel



De ochtend na het kerstgala, kwamen een aantal jongeren weer hun bed uit om een bingo voor het goede doel te organiseren. Als Meeting wilden we graag ook bijdragen aan het advent thema dit jaar, 'geef licht'. Na de kerkdienst werden er bekers warme chocomelk, kerststol en stroopwafels verkocht. Daarnaast kon iedereen ook bingokaarten kopen om mooie prijzen te winnen. De opbrengst van €340,20 gaat naar vluchteling kinderen in Griekenland. We willen iedereen die heeft bijgedragen aan onze actie bedanken!



Kerstnacht

Na twee jaar kon het weer, iedereen uitnodigen in The Meeting voor een gezellig samenzijn om de kerst in te luiden. Het was weer druk en gezellig, iedereen vond het leuk elkaar weer te zien. Later op de avond werd er volop gedanst! Een goed begin van de feestdagen!

Na een rustige januari maand, gaat het programma voor 2023 al snel weer van start, met op 18 februari de 26e verjaardag van The Meeting! We gaan er weer een mooi jaar van maken!

Romanie van der Kaa

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Romanie van der Kaa contactpersoon,
jjw@jeugdwerkpgelst.nl
vacant voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

MUZIEK

MUZIKALITIJD

mu · zi · ka · li · tijd (de; meervoud: muzikalitijden)

1. Een moment of ogenblik om het over muziek te hebben, ter lering en vermaak.
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal bezig te zijn.

Dit jaar bestaat het Liedboek 10 jaar. Het bestandsmapje op mijn laptop heet nog 'Nieuw Liedboek', maar dat mapje gaat inmiddels ook richting het 10-jarig jubileum. Tijd om even terug te blikken wat het Liedboek ons heeft gebracht en wat we missen en niet missen uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973.

Eerder schreef ik al over de psalmen, het doornummers en de alternatieve versies. In het Liedboek spreken we over liederen, maar zien we onder de eerste 150 liederen ook de ondertitel 'psalm' met het betreffende nummer erbij. Oogt altijd een beetje vreemd als je het mij vraagt. Dit zal niet het enige discussiepunt zijn geweest, want met de ontwikkeling van het Liedboek waren sinds het bouwen in 2007 zo'n 70 redactieleden actief. Bijna alle bekende 'gezangen' zijn in het Liedboek opgenomen. Daarnaast is er veel nieuw materiaal en ander meertalig materiaal opgenomen met als gevolg een Liedboek dat twee keer zo dik werd: van 491 gezangen naar 865 liederen (zonder het meetellen van de alternatieve versies). Het heeft veel meer goede keuzes opgeleverd met de hoogtijdagen en door het kerkelijk jaar heen.

Enkele liederen die het meteen goed deden zijn 416 'Ga met God en hij zal met je zijn', 601 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' en 634 'U zij de glorie'. Je kunt je bijna niet meer voorstellen dat we het voor die tijd zonder deden. Maar ook 886 'Abba, vader, U alleen' vanuit Johannes de Heer kwam erin te staan. Dat was in 1973 onbespreekbaar. Gezangen die verdwenen waren bijvoorbeeld 52 'Jairus had een dochtertje', 144 'Dansen wil mijn hart en springen' en 487 'De Heer heeft mij gezien'. Over het verdwijnen van het laatstgenoemde gezang was een grote groep niet rouwig om, vanwege de eerste zin van couplet 2.

In 1973 werden op lege bladzijgedeeltes stichtelijke Bijbelteksten opgenomen. In 2013 viel de keus op gedichten als 'Het is maar dat u 't weet' (pagina 1295). Als kleine jongen zocht ik tijdens de preek altijd mijn naamgenoot Bernard ter Haar op in het register achterin. De verschillende registers zijn tegenwoordig online te raadplegen.

Terug naar het bestandmapje. Sinds de start van het projectkoor G-noot in 2017 hebben we een kleine 150 verschillende liederen uit het Liedboek gezongen. Ik schat in dat ongeveer de helft niet tot nauwelijks bekend was. We kunnen dus nog jaren vooruit! Heerlijk, ik kijk er naar uit.

IJsbrand ter Haar

Ps. Ik ben al ruim over het aantal woorden heen, maar met het doorlezen bedacht ik me dat het leuk zou zijn om de komende poëzieviering te wijden aan de gedichten uit het Liedboek. Als een soort jubileumviering. Het gedicht 'Het is maar dat u 't weet' zou ik voor die gelegenheid graag op muziek willen zetten...

Vrij toegankelijk Vredesconcert in de Grote Kerk Elst

Na het overweldigende succes van de Vredesconcerten van Het Vrije Koor in juni 2022 kon een tweede editie van 'Vredesvuur' vanzelfsprekend niet uitblijven. Deze tweede editie vindt plaats in samenwerking met Het Poëzie Centrum Nederland in Nijmegen, de concerten van 'Vredesvuur II' vallen in de Week van de Poëzie.

Dit jaar zal 'Vredesvuur' voor het eerst ook in de Grote Kerk in Elst te beluisteren zijn; zondagmiddag 5 februari, aanvang 15.00 uur.

Naast de mooiste wereldvredesliederen zal de winnaar van de door Het Vrije Koor en Het Poëzie Centrum Nederland uitgeschreven gedichtenwedstrijd acte de présence geven. De mooiste Nederlandse gedichten zullen gezongen worden door sopraan Boukje van Gelder en net als jongstleden juni zal Nigel Menting met zijn ontroerende vioolspel het concert weer omlijsten. Het concert wordt begeleid door pianist Jelle Hoksbergen. Onder leiding van dirigent Jan Jaap Nuiver zullen Vredesliederen klinken uit alle tradities en alle delen van de wereld.

Het concert duurt een uur en is gratis toegankelijk. Bij het uitgaan van de kerk wordt ter bestrijding van de onkosten een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Het Vrije Koor heeft met 'Vredesvuur I' een indrukwekkend en professioneel visitekaartje afgegeven. De belangstelling voor dit eerste Vredesconcert was zo groot dat bezoekers die vlak voor aanvang arriveerden het concert hebben moeten staan. Ook dit jaar worden weer overvolle kerkzalen verwacht, wij raden u daarom aan uw plaatsen te reserveren op onderstaand e-mailadres.

Komt Allen!

Voor reserveringen, contact en informatie:

Jan Jaap Nuiver

vrijekoor@gmail.com



DIVERSEN

Nieuw in de vitrinekast

Inmiddels is de mooie kerststal die De Ruimte geschonken heeft gekregen weer opgeruimd en is er een nieuwe bijzondere expositie te zien in de vitrinekast.

Kantkloswerk van Mien Floors

Mien maakte zo'n 45 jaar geleden kennis met deze kunst. Toen was er een kantklosster, mevrouw Weeder die tijdens de braderie van Elst 1250 het ambacht liet zien. Mien is bij haar op cursus gegaan en sindsdien kantklost zij. Zij doet dit samen met nog twee andere dames uit Elst. Mien heeft vele prachtige grotere en kleinere projecten gemaakt. Daar is nu een selectie van te zien in de vitrinekast in De Ruimte. Ook kan je daar een kantkloskussen zien waar een werk opgespannen is. Dan krijg je echt een idee wat voor een secuur en precies werk dit is. En heel mooi! Dus kom een keertje kijken en vraag Mien ernaar. Zij vertelt je er graag over.



*Met vriendelijke groet,
Annemieke van der Kaa- van Pagée*

Schrijfmarathon Amnesty



Eindelijk konden we in december weer 'schrijven tegen onrecht' in De Ruimte. Vele mensen hebben meegedaan aan deze actie. Onder het genot van heerlijke soep en broodjes schreven we samen de brieven. Het was ouderwets gezellig én productief. In totaal hebben we zo'n 700 brieven en kaarten geschreven. Deze zijn door ons verstuurd aan Amnesty en de verschillende autoriteiten.

Ook in 2023 gaan we door met de actie. We hebben het voornemen om dan ook de samenwerking te zoeken met andere kerken in onze gemeente om zo de impact van de actie zo groot mogelijk te maken. Iedereen hartelijk bedankt voor de medewerking!
Romanie, Eline en Dennis

Deadlines Onderweg 2023

Onderweg maart	19 februari
Onderweg april	19 maart
Onderweg mei	19 april
Onderweg juni	21 mei
Onderweg juli/augustus	18 juni
Onderweg september	20 augustus
Onderweg oktober	17 september
Onderweg november	22 oktober
Onderweg december/januari 2024	19 november

De deadlines zijn steeds op zondag tot 18.00 uur. Eerder insturen is uiteraard altijd mogelijk. Het adres van de redactie is onderweg@pg-elst.nl
De redactie

Kunst in de kerk



Tot 15 februari kunt u nog genieten van Visual Emotions, de kunstwerken van de Heterense kunstenaar Ad van Dingenen. Menselijke emoties vorm gegeven in kleurrijke abstracte werken op geborsteld aluminium. Interessante uitleg staat op de geplastificeerde bladen bij de ingang van de kerk. Neemt u er even de tijd voor? Het is de moeite waard.

Ook op zaterdag 4 februari is de expositie te bezoeken van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Meer info: advd-art.com
pg-elst.nl

Vanaf 15 februari gaan we op weg naar Pasen. U ziet dan 'Een Kruisgang'. Een serie van 14 schilderijen die elk een moment in de lijdensweg van Christus laten zien. Deze 'kruiswegstaties' werden al eeuwen lang in kerken gebruikt om gelovigen te begeleiden en te bemoedigen in de lijdenstijd. De kunstenaar is Philip Hans Franses, tevens hoogleraar Econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Aukje Spoelstra, Kunstcommissie



Stichting
Algemene Hulpdienst Elst

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, kleine klusjes in en om het huis, boodschappen en tuinonderhoud.

0481-374926 (op werkdagen van 09.00 - 10.00)
info@hulpdienstelst.nl www.hulpdienstelst.nl

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.

Van 1 april tot 1 oktober: elke zaterdag. In juli en augustus ook elke zondag.

Van 13.30 - 16.30 uur.

Rondleiding om 14.00 uur

(€ 5,00 pp, € 2,00

kinderen t/m 12 jaar).



Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag:

afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl)

Mooi jaar voor museum

Het was afwachten na de coronaperiode hoe het zou gaan met het aantal bezoekers aan het museum.

Voor corona kwamen er rond de 2000 bezoekers in het museum. Zouden we dat weer halen? En wat zou het betekenen dat de Gallo-Romeinse tempels in 2021 tot UNESCO- werelderfgoed zijn verklaard als onderdeel van de Neder Germaanse Limes (grens van het Romeinse Rijk)? Tot onze vreugde is het aantal bezoekers flink gestegen. In 2022 mochten we ruim 2800 bezoekers noteren. De aandacht voor het Werelderfgoed zal daar ongetwijfeld bij geholpen hebben.



Ook hadden wij in november onze lustrumviering.

De museumcommissie bestond namelijk 25 jaar. Dit vierden we met een extra openstelling en speciale rondleidingen (zie foto). Daarvoor was veel belangstelling en ze waren allemaal volgeboekt.

Met verschillende oud-leden en enkele gasten hoorden we een week later inspirerende lezingen over de tijd van Werenfried en mochten wij onze kennis



over het museum en alle collectieonderdelen inzetten bij een spannende quiz. Tot slot hieven wij het glas op het museum en op alle mensen die dit museum mogelijk maken. Kortom, een jaar om met plezier op terug te kijken.

Kent u het museum nog niet? Kom in 2023 bij de gewone openstelling of boek een rondleiding op aanvraag!

Kijk hiervoor op www.tempelkerkmuseum.nl
De Museumcommissie

De digitale 40-dagenretraite 2023 van de jezuïeten 'Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar' is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- 'De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.'
- 'Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.'
- 'Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.'

- 'Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.'

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Een productie van ignatiaansbidden.org

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

ingestuurd door An Pieterse en Magreet Elzinga

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

30 november 2022 - 15 februari 2023

AD VAN DINGENEN

VISUAL EMOTIONS



**Zaterdag 3 december, 7 januari, 4 februari is de kerk van
13.30 - 16.30 uur geopend om de expositie te bezoeken.
Van harte welkom!**

www.pg-elst.nl

www.advd-art.com



Protestantse Gemeente
Elst

