

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

40e jaargang nr. 10 • december 2019 / januari 2020

MEDITATIE

‘Een stal voor iedereen’

Het is Franciscus van Assisi die in 1223 van de toenmalige Paus toestemming krijgt om het kersttafereel met levende personen voor te stellen. In het bos bij Greccio bouwt Franciscus een stal en laat deze bewonen door mensen van vlees en bloed. Zo wordt het kerstevangelie concreet gemaakt voor de ongeletterden. Tijdens kerstavond preekt hij naast de stal voor de toegestroomde menigte. Een trend is gezet. Eentje die tot op vandaag voortduurt.

Zo worden veel huiskamers tijdens de kerst opgesierd door een kerststal. Zelfs in Protestantse woonkamers is de stal met haar personages niet meer weg te denken. In allerlei soorten en maten heeft dit symbool de afgelopen jaren de huiskamer veroverd. De bewoners vallen vaak naadloos samen met de keuze van de stal. Zorgvuldig uit hout gesneden figuren; de meer klassieke huisgenoot, of een kerststal met figuren van terracotta uit Peru; de meer op de wereldgerichte bewoner. Ook in onze kerk, in de gedachteniskapel, bevindt zich tijdens de advent een kerstgroep.

De kerststal met haar heilig tafereel is in staat allerlei verschillende mensen aan te spreken. Door haar verscheidenheid aan personages wordt ieder mens geraakt. De pittoreske scène verleidt de grote diversiteit aan mensen om voor even stil te staan bij het Christuskind. Zoekers en vinders, twijfelaars en zeker wetende, mensen die zich thuis voelen bij de kerk en zij die

gruwen van het instituut, jong en oud, voor ieder menstype is er een personage in de stal. Door de verscheidenheid van de bewoners kan iedereen zich wel met één type identificeren.

Allereerst is daar natuurlijk Maria. De moeder die liefde schenkt aan haar kind. Zij als moeder van de Messias heeft de brug geslagen tussen de verre hemel en moeder aarde. Mag God soms ver weg zijn, zij is heel aards nabij. Zij staat symbool voor grenzeloze liefde. Maria spreekt tot de verbeelding van allen die zoeken naar erkenning en heelheid in hun leven.

Naast haar staat Jozef, haar man en metgezel. Terwijl de moeder van het kind meermalen van zich laat horen in het evangelie, blijft Jozef wat onderbelicht. Het is een figuur die zich liever ophoudt achter de schermen. Staat Maria in de schijnwerper, Jozef bevindt zich in de coulissen. Een rol die hem beter ligt. Mensen die zich thuis voelen op de achtergrond, die niet in de spotlights hoeven, worden door Jozef uitgenodigd zich te laven aan het goddelijk licht.

Herders, arbeiders buiten de stad, levend op het veld, zijn al eeuwen identificatiefiguren voor de modale mens. Hij of zij die zijn werk zonder al te veel spektakel verricht. De trouwe metgezel door het leven. De bondgenoten door dik en dun. Herders als teken voor de massa. Als verleiding naar hen die zonder veel glamour hun werk doen. Geen mensen van grote woorden, geen ellenlange discussies of vergadersessies. De doeners. Zij van ‘doe maar gewoon’. In de stal is voor hen een plek ingeruimd.

Intrigerend blijven de wijzen uit het oosten. De intellectuelen op zoek naar zingeving. Zij die de



sterren lezen en dikke boeken bestuderen. De magiërs, sterrenwichelaars zoeken het licht. Het zijn de zoekers, de religieuze pelgrims. Mensen die spiritueel geïnteresseerd zijn maar zich niet zomaar aan de kerk willen binden. Vandaag de dag is onze samenleving er vol van. De ongebonden spiritueel die vrij wil zijn in zijn of haar verbeelding van het geloof. De niet dogmatische reiziger die zelf wil uitmaken hoe de antwoorden op het leven klinken. Al die mensen die zoeken en niet geloven in strikte antwoorden en goedkope beloftes mogen zich aansluiten bij de wijzen. Ook aan hen is gedacht. De stal sluit niemand uit.

De stal met haar figuren nodigt dus ieder mens uit om te genieten van de liefde van God. Zo pluriform de mensen zijn, zo verscheiden zijn de personages in dit tafereel. Het is volgens mij de belangrijkste uitdaging voor de kerk om zo verscheiden als de stal te zijn. Niemand uit te sluiten maar inclusief te denken.

Trappistin Benedict Thissen schrijft: *'Spiritualiteit is je diepste stem horen, betrokken worden bij God. Maar helemaal vinden doe je dat nooit. Het is een verlangen naar iets dat groter is dan jezelf, dan het leven. Het beseft dat er een Ander is, God.'* Naar spiritualiteit is een mens op zoek. Een ervaren van iets dat ruimer en omvattender is dan ons eigen ik. Laten we als gemeente de uitdaging aangaan om tijdens kerst ieder mens een spiritueel thuis te geven. De kerk als kerststal waar de liefde van het kerstkind ontroert en verwondert.

Jeroen Jeroense

KERKDIENTEN

- Zondag 1 december** 1e Advent
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
organist: IJ ter Haar
10.15 uur TERTZIO pastor J. Rademakers
organist: N. Pieper
19.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
ademvering
organist: D. Luijmes
- Zondag 8 december** 2e Advent
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes
- Zondag 15 december** 3e Advent
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
organist: J. Jansma
10.15 uur TERTZIO Ds. J. Franken
maaltijd van de Heer
organist: P. de Leeuw
Kerstsamenzang
Ds. Elias Pattij, m.m.v.
SMKK, PWA en Molukse
Klankwerkgroep
- Zondag 22 december** 4e Advent
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
12 + groep maaltijd van de Heer
organist: IJ. ter Haar
- Dinsdag 24 december** Kerstnacht
22.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes
m.m.v. G-noot
- Woensdag 25 december** 1e Kerstdag
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes
m.m.v. SMKK
10.15 uur TERTZIO Ds. D.J.A. Sniijders
m.m.v. koor Oriëns
organist: D. Jonkers
- Donderdag 26 december** 2e Kerstdag
12.00 uur KERK Kerstconcert

Zondag 29 december

10.00 uur KERK
Ds. D.J.A. Sniijders
organist: IJ. ter Haar

Dinsdag 31 december

14.30 uur TERTZIO
Oudjaar
Ds. A. Jensma
organist: N. Pieper
19.30 uur KERK
Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes

Zondag 5 januari

10.00 uur KERK
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes
19.00 uur KERK
Ds. D.J.A. Sniijders
ademviering
organist: D. Luijmes

Zondag 12 januari

10.00 uur KERK
Ds. D.J.A. Sniijders
afscheid en bevestiging
ambtsdragers
organist: IJ. ter Haar
10.15 uur TERTZIO
Ds. J. Franken
organist: D. Jonkers

Zondag 19 januari

10.00 uur KERK
Ds. P.J.G. Jeroense
maaltijd van de Heer
organist: D. Luijmes
m.m.v. G-noot

Zondag 26 januari

10.00 uur KERK
12 + groep
10.15 uur TERTZIO
Ds. D.J.A. Sniijders
organist: J. Jansma
Ds. P.J.G. Jeroense
maaltijd van de Heer
organist: P. de Leeuw

Zondag 2 februari

10.00 uur KERK
Ds. D.J.A. Sniijders
doopviering
organist: IJ. ter Haar
m.m.v. kinderkoor
What's Up
19.00 uur KERK
Ds. D.J.A. Sniijders
ademviering
organist: J. Jansma

Bijbellesrooster december en januari 2020

1 december	Micha 2:1-5
8 december	Micha 4: 1-8
15 december	Psalms 146
22 december	Micha 7:1-7
29 december	Hosea 13:1-11
5 januari	Matteüs 2:1-12
12 januari	Jesaja 58:6-14
19 januari	Jesaja 62:1-12
26 januari	Psalms 139:1-12

TOELICHTING DIENSTEN**Ademviering 1 december en 5 januari**

Een ademviering - inademen, opademen, uitademen - op adem komen. Rust vinden, bezinning, inspiratie. Mooie 'kleine' liederen. Een stilte die twaalf minuten duurt. Een verademing. De ademviering begint om 19.00 uur in de Grote Kerk.

Kerstsamenzang 2019

Zondag 15 december vindt dit jaar de Kerstsamenzang plaats om 19.00 uur in de Sint Werenfriduskerk te Elst. We verzamelen dit jaar bij de Molukse Evangelische Kerk en vertrekken daar om 18.20 uur, omringd door het licht van fakkeldragers, naar de St.Werenfriduskerk. Ook kinderen mogen onder begeleiding van ouders of oma's en opa's met hun eigen lantaarntje meelopen. Als u niet mee kunt of wilt lopen, bent u vanaf 18.30 uur welkom in de Sint Werenfriduskerk. Hier zal Muziekvereniging Prins Willem Alexander u in kerststemming brengen. De Molukse klankwerkgroep en het Sint Maartenskerkkoor luisteren ons samenzijn op. Ds. Elias Pattij zal ons in het thema 'Brood voor elkaar' voorgeaan. De zang wordt afgewisseld met een lezing, overweging, gebed en gedicht. Maar vooral zullen wij samen, onder begeleiding van PWA, de bekende kerstliederen zingen. Zoals ieder jaar wordt weer een deurcollecte gehouden voor Vluchtelingenwerk. Na afloop bent u welkom in het ontmoetingscentrum De Hoeksteen. Hier kunnen wij onder het genot van koffie, thee en limonade met elkaar napraten en genieten van Molukse lekkernijen. Iedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze Kerstsamenzang.

*Namens de Werkgroep Kerstsamenzang,
Esther Nijholt-Faber*

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN

elke werkdag 9.00 uur De Ruimte	Morgengebed info: Dick Sniijders
elke maandagavond 18.30-20.00 uur De Ruimte	Kring Hebreeuws info: Nel Pieper
elke woensdagmorgen 9.30-12.00 uur De Ruimte	Crea(t)uur info: Mien Floors
elke donderdagavond 18.00-19.30 uur De Ruimte	Eten en ontmoeten info: Dick Sniijders
19.45-22.00 uur Onder de Toren	Sint Maartenskerkkoor info: Marien van Wier
elke vrijdagmorgen 10.00-11.00 uur De Ruimte	De Stamtafel actueel info: Jeroen Jeroense

DECEMBER 2019

maandag 2 december 20.00-22.00 uur De Ruimte	Filosofiekring info: Henk Minnema
vrijdag 6 december 13.00 uur De Ruimte	Ruimtwandeling info: Jeroen Jeroense
zondag 8 december 11.30-15.00 uur De Ruimte	Schrijven Amnesty International info: Hanne Aikema en Anja Bos
maandag 9 december 14.30-16.00 uur De Ruimte	Spelletjesmiddag info: Djoke Schotman
15.00-16.30 uur De Ruimte	Gelukkig ouder worden info: Jeroen Jeroense
20.15-21.15 uur De Ruimte daarna Kerk	Christelijke meditatie info: Dick Sniijders
woensdag 11 december 20.00-22.00 uur De Ruimte	Alle dagen circulair God in de supermarkt info: Bert Wolters
zaterdag 14 december Bij de plaatselijke supermarkten	Actie voor de Voedselbank info: Wichert van Olst

maandag 16 december 19.00-21.00 uur De Hoeksteen	Raphaëlgroep, rouwverwerking info: Janine Kallen
20.00-21.30 uur De Ruimte	Het evangelie volgens Marcus info: Dick Sniijders
dinsdag 17 december 14.00-16.00 uur Parochiecentrum Bommel	Raphaëlgroep, rouwverwerking info: Janine Kallen
woensdag 18 december 18.30-19.30 uur 20.00 uur De Ruimte	Filmavond maaltijd film info: Jeroen Jeroense
donderdag 19 december 12.00-13.00 uur De Ruimte	Zinnige lunch info: Jeroen Jeroense

JANUARI 2020

vrijdag 3 januari 13.00 uur De Ruimte	Ruimtwandeling info: Jeroen Jeroense
maandag 6 januari 19.00-21.00 uur De Hoeksteen	Raphaëlgroep, rouwverwerking info: Janine Kallen
14.30-16.00 uur De Ruimte	Spelletjesmiddag info: Djoke Schotman
20.15-21.15 uur De Ruimte daarna Kerk	Christelijke meditatie info: Dick Sniijders
dinsdag 7 januari 14.00-16.00 uur Parochiecentrum Bommel	Raphaëlgroep, rouwverwerking info: Janine Kallen
woensdag 8 januari 20.00-22.00 uur De Ruimte	Theologisch café info: Jeroen Jeroense
maandag 13 januari 19.30-21.30 uur De Hoeksteen	Reis Armenië en Georgië info: Janine Kallen
15.00-16.30 uur De Ruimte	Gelukkig ouder worden info: Jeroen Jeroense
20.00-21.30 uur De Ruimte	Het evangelie volgens Marcus info: Dick Sniijders

woensdag 15 januari 18.30-19.30 uur 20.00 uur De Ruimte	Filmavond maaltijd film info: Jeroen Jeroense
donderdag 16 januari 12.00-13.00 uur De Ruimte	Zinnige lunch info: Jeroen Jeroense
maandag 20 januari 14.00-16.00 uur De Hoeksteen	Vrouw in Kerk en samenleving info: Janine Kallen
14.30-16.00 uur De Ruimte	Spelletjesmiddag info: Djoke Schotman
20.15-21.15 uur De Ruimte daarna Kerk	Christelijke meditatie info: Dick Sniijders
woensdag 22 januari 20.00 uur De Ruimte	PVD-bijeenkomst
maandag 27 januari 19.00-21.00 uur De Hoeksteen	Raphaëlgroep, rouwverwerking info: Janine Kallen
20.00-22.00 uur De Ruimte	Filosofiekring info: Henk Minnema
dinsdag 28 januari 14.00-16.00 uur Parochiecentrum Bommel	Raphaëlgroep, rouwverwerking info: Janine Kallen
woensdag 29 januari 14.00-16.00 uur De Hoeksteen	Themamiddag seniorenpastoraat info: John Rademakers
20.00-22.00 uur De Ruimte	In Debat info: Jeroen Jeroense

*Voor een toelichting van de activiteiten kunt u de website raadplegen www.pg-elst.nl of het boekje *Leren en Inspireren 2019-2020**

TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEEENKOMSTEN DECEMBER 2019 EN JANUARI 2020



Eten en ontmoeten

Eten wat de pot schaft. Altijd lekker en gezellig. Ruimte genoeg om aan te schuiven. Iedereen wil eten met vrienden. Nu kan het er zomaar van komen! Elke donderdag om 18.00 in De Ruimte. Je bord staat klaar. Laat wel voor 12.00 uur op de woensdag voor de donderdag dat je mee wilt eten bij het kerkelijk bureau even weten dat je komt. Na afloop gaat er een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage. Op donderdag 19 december doen de kokers er een schepje bovenop: we houden dan een gezellig kerstdiner. Natuurlijk zal er ook een goed verhaal verteld worden. Op donderdag 26 december is er geen eten en ontmoeten. Op 2 januari 2020 gaan we weer vrolijk van start.

ds. Dick Sniijders

Christelijke meditatie

Gedachten gaan alle kanten uit. Dat kan verwarrend zijn. In de meditatie concentreren we ons op iets kleins: de adem of een enkel woord. Mediteren is bidden zonder woorden. Openstaan voor wat tot ons komt. Openstaan voor de Geest van God. De Geest van God die van buiten ons komt en die in ons leeft.

We verzamelen tussen 20.15 en 20.30 uur in De Ruimte, drinken daar een kopje thee of koffie en gaan om 20.30 uur naar de Grote Kerk om in het koor van de kerk te mediteren. De kachel is uit, er brandt innerlijk vuur, maar het kan toch goed zijn om warme sokken of een deken mee te nemen. Data: 9 december, 6 januari en 20 januari.

ds. Dick Sniijders

Workshop God in de supermarkt

Op 11 december geeft Alfred Slomp de workshop 'God in de supermarkt'. In deze interactieve workshops bepaalt de consument zelf in welk

tempo hij of zij duurzamer wil gaan eten. Ontdek de impact van uw rondje door de supermarkt. Inmiddels is de workshop al zo'n 130 keer gegeven voor zo'n 4000 deelnemers. Wij zijn onafhankelijk en niet verbonden aan een kerk, NGO (niet gouvernementale organisatie), bedrijf, supermarktketen of keurmerk. Het initiatief 'God in de supermarkt' wordt ondersteund door de Groene Kerken.



Inhoud workshopavond:

- Introductie op het onderwerp
- Vanuit welke motieven kiezen de deelnemers (focus op kloof tussen de consument en de burger)?
- Focus van de Bijbel
- Intrinsieke waarde van voedsel (weggooien van eten)
- Eerlijke handel
- Milieubehoud (focus: dierlijk versus plantaardig)

Meer informatie op www.godindesupermarkt.nl
Komt u ook? Wilt u zich dan vooraf aanmelden voor deze workshop via woltersbw@gmail.com?
Inloop vanaf 19.45 uur, start workshop om 20.00 uur, in de Ruimte. Graag tot ziens.

Werkgroep DUURZAAM Kerkzijn

Marcuskring

Op 16 december 2019 en 13 januari 2020 zijn er nieuwe kansen om het Marcusevangelie te bespreken met elkaar. We zijn toe aan Marcus 8, het teken van de zeven broden, de genezing van een blinde en de vraag 'wie is Jezus?' Intrigerend en veelzeggend. Nieuw instromen is geen bezwaar. Het helpt wel als je de tekst van tevoren thuis leest. We gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling. De kring begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Ruimte.

ds. Dick Snijders

Films die je raken

Plaats: de Ruimte

Tijd: 20.00-22.00 uur

Maaltijd

Wie wil kan van 18.30-19.30 uur aanschuiven voor een gezonde en voedzame maaltijd. Tijdens de maaltijd wordt een korte preview gegeven van de Film.

Woensdag 18 december: Maudie (2016)

Biografische film over het leven van de gehandicapte kunstenares Maud Lewis (1903-1970). Maud is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar artritis verlangt ze ernaar onafhankelijk te zijn, zich los te maken van haar bezorgde familie en te schilderen. Met dit doel neemt ze een baan als huishoudster bij visboer Everett Lewis. Hij is een stugge, afstandelijke man die gewend is om alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia (Canada). Toch lukt het Maud om zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme en levenslust. Ondanks haar angst om gekwetst te worden. Wat begint als een moeizame relatie groeit uiteindelijk uit tot een bijzonder huwelijk. Op het einde van haar leven wordt Maud een beroemd schilderes, maar blijft wonen in haar eenvoudige beschilderde huisje. Sally Hawkins (Blue Jasmine) en Ethan Hawke (Boyhood) schitteren in dit ontroerende drama van regisseur Aisling Walsh. De film is een ware parel. Een verhaal over kracht, moed en volharding. De echte kracht achter de film is echter de emotie die voor een ontroerende ontknoping weet te zorgen. De film Maudie won prijzen op het Vancouver International Film Festival en het Montclair Filmfestival.



Nieuwjaarsreceptie

Net als de vorige jaren is er op 1 januari alle gelegenheid elkaar als gemeente een goed en gezegend Nieuwjaar toe te wensen. De Ruimte opent vanaf 17.00 uur op 1 januari haar deuren voor een gastvrij en warm samenzijn. Met een hapje en een drankje wensen we elkaar al het goede voor het jaar dat voor ons ligt. Een eerste warme groet, zo aan de start van een nieuw kalenderjaar. Wees welkom!

John Patrick van der Kaa, Jeroen Jeroense

Theologisch café: 'Lust'

Woensdag 8 januari

Plaats: Stamtafel 'De Ruimte'

Tijd: 20.00-22.00 uur

Het theologisch café opent voor het vierde seizoen haar deuren voor een inspirerend gesprek. In het theologisch café wordt in informele setting gesproken over theologische vragen. Juist het gesprek staat centraal. Het thema voor deze avond is 'Lust'. Over dit thema wordt een 'praatstuk' geschreven dat vooraf op de website wordt gezet. Het is niet noodzakelijk om deze tekst te lezen om aan het café deel te nemen. De afgelopen jaren is er aan de stamtafel een vrolijke oecumenische mix ontstaan van bezoekers aan het café. Inspirerend om met respect elkaars geloofsvragen te delen. Tijdens de pauze wordt er een heus kloosterbier geschonken.

info: Vincent Vulto, Victor Bulthuis, Dick Kruyt, Jeroen Jeroense

Gelukkig ouder worden

Maandag 13 januari

Plaats: De Ruimte

Tijd: 15.00-16.30 uur

Tegenwoordig worden mensen steeds ouder. Prachtig want het leven is de moeite waard. Maar oud worden kent ook zijn beperkingen en grenzen. En die zijn best lastig. Oud worden gaat immers gepaard met lichamelijke achteruitgang. Toch is het een uitdaging om deze levensfase als een kans te zien om het leven nog verder te verdiepen. Het is een kunst op zich om gelukkig oud te worden, maar hoe geef je dit vorm? Wie op een goede manier de fase van het oud worden ingaat zal het als een verrijking ervaren. Oud

worden biedt ook de mogelijkheid om dat wat onvoltooid is gebleven te voltooien. Tijdens een aantal middagen willen we aan de hand van gedichten, ervaringsverhalen en film de fase van het oud worden verkennen. Opdat het een gelukkige tijd kan worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 'levensvreugde', 'eenzaamheid', 'verdieping'. Daarnaast wordt de middag in januari besteed aan het thema 'Dementie'. Deze middag zal de korte film 'Uit de tijd' worden vertoond als opmaat voor het gesprek. Deze middag zal eerder starten dan gebruikelijk. Daarover volgt later informatie.

Info: Ds. Jeroen Jeroense

Woensdag 15 januari: Film The Farewell Party (2014)

The Farewell Party, is een Israëliische zwarte drama komedie over euthanasie.

Een groep vrienden bouwt in een bejaardentehuis een doe-het-zelf-euthanasiemachine met het doel om hun vriend, die een terminale ziekte heeft te helpen.

Wanneer anderen over de machine horen beginnen steeds meer mensen om hun hulp te vragen, waardoor de groep vrienden voor een emotioneel dilemma komt te staan. Op filmfestivals is de film, met de luchtige benadering van dit zware onderwerp en het knappe acteerwerk, een begrijpelijke publiekslieveling.



The Farewell Party is een oprecht, bevlogen pleidooi voor zelfbeschikking.

In Debat

Woensdagavond 29 januari: (on)beschadigd,
Arnoud Aikema
Plaats: De Ruimte
Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop
20.00-21.30 uur: inleiding, daarna gesprek

'Als alles duister is ...'. Mensen kunnen worden beschadigd door het leven. Fysiek lijden, geestelijke nood of sociaal isolement beschadigen een mens zichtbaar of onzichtbaar. Door een ernstig ongeluk liep Arnoud Aikema op 16-jarige leeftijd ernstige brandwonden op over een groot deel van zijn lijf. Hoe ervaar je zo'n zichtbare beschadiging? Wat betekent dit voor je ontwikkeling? Hoe reageert je omgeving? En kan je verder met zulke littekens? Worden het ook littekens op je ziel? Arnoud vertelt zijn persoonlijke verhaal, over verdriet en boosheid, over ongemak en zorg, en ook over de troost van de nabijheid van anderen. Over de grote vragen voor een klein leven.

En de impact van wat hem overkomen is, blijkt onvoorstelbaar groot. Niet alleen bij hemzelf, maar ook bij al die mensen in zijn leven. Dichtbij en ver weg. Arnoud stelt zich de vraag of zij ook beschadigd zijn, of in ieder geval geraakt. En zijn de antwoorden op die vraag verhalen die een mens verder helpen? Al ontmoet hij nieuwe mensen, in een nieuwe tijd, in nieuwe situaties, nog steeds zijn daar die littekens, het onuitwisbare. En voor die nieuwe mensen en in die nieuwe tijd wordt het onuitwisbare ook onderdeel van hun leven. '...vuur dat nooit meer dooft'.

Jeroen Jeroense

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl
Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam de heer E.S. Roersma

Op 15 november is overleden de heer Errit Sijtze Roersma, in de leeftijd van 94 jaar. Geboren in Friesland, opgegroeid in Rotterdam tijdens de oorlog, Indië-ganger, militair. Getrouwd met zijn grote liefde. Vier kinderen gekregen, negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Hij was trots op hen. Samen met zijn vrouw de wereld rondgereisd. Kon zich in alle talen uitdrukken. Van alles ondernomen, altijd mensen over de vloer, iedereen welkom. Bravoure, optimisme en een behoorlijke dosis eigenwijsheid. Niet altijd de makkelijkste. Ondernemend als wethouder en locoburgemeester. Met name op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen heeft hij veel voor Elst betekend. Humor en fantasie. Zelfverzonnen verhalen vertellen aan de kinderen en kleinkinderen. Na het overlijden van zijn vrouw heeft hij nog mooie jaren beleefd samen met Maria Gubbens. Samen weg, ergens eten. Als het tegenzat, probeerde hij er telkens het beste van te maken. Een markante man.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 21 november in de Grote Kerk. We overdachten de woorden van Psalm 23, in aansluiting bij de eigen woorden van de heer Roersma, dat hij iedereen dankte voor zijn aanwezigheid in zijn leven en dat hij in vertrouwen is teruggekeerd naar zijn Schepper. De Psalm eindigt met de woorden 'ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen'. Dat terugkeren kan in ons leven telkens weer opnieuw, telkens als we andere wegen zijn gegaan. Dat terugkeren kan aan het eind van ons leven in het vertrouwen dat God ons opvangt. We wensen Maria, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

ds. Dick Snijders



Onze jarigen van 90 jaar en ouder.

Op 1 december hoopt mevrouw J. Mezach, 90 jaar te worden.

Op 27 december hoopt mevrouw G. Palfenier, 92 jaar te worden.

Op 5 januari hoopt mevrouw A. Vink, 90 jaar te worden.

Op 7 januari hoopt mevrouw L. van der Toorn, 95 jaar te worden.

Op 23 januari hoopt de heer D. Doeze Jager, 93 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

KERKENRAAD

Werk aan de Grote Kerk?

Het heeft even geduurd maar hierbij toch weer een berichtje uit de werkgroepen rondom 'Werk aan de Grote Kerk'. De Werkgroep Kerk heeft in tekst een inspirerend beeld geschetst van een willekeurige zondag in het jaar 2040. Ook heeft zij ons meegenomen naar de doordeweekse dagen in diezelfde tijd. Dit stuk is in de kerkenraad besproken en met herkenning en enthousiasme ontvangen. Tegelijkertijd was er – misschien mede door de lengte van het proces – wel de vraag hoe dit te verbinden is met de kerk van nu.

Vervolgens hebben we, met het jaar 2040 in ons achterhoofd, een aantal uitgangspunten voor het gebouw geformuleerd. We willen namelijk de huidige sacrale, ruimtelijke en monumentale kwaliteiten behouden en waar mogelijk versterken. Tegelijkertijd willen we het kerkgebouw toekomstbestendig maken.

Ondertussen zijn we met de Werkgroep Gebouw bezig om te kijken hoe je dat nu allemaal zou kunnen inpassen in dat eeuwenoude gebouw. Dit

levert mooie gesprekken op: in onze gedachten lopen we iedere keer door alle hoeken en gaten van het kerkgebouw en rondjes door de tuin. Wat leuk is om te merken dat iedereen in de werkgroepen en de kerkenraad ècht enthousiast wordt zodra er een tekening op tafel komt. Ik denk dat dat voor u niet anders is en dat u heel nieuwsgierig bent of en wat er nu eindelijk gaat gebeuren met het kerkgebouw. U moet nog even geduld hebben. We gaan eerst nog de resultaten van de Werkgroep Gebouw en de Werkgroep Kerk in gezamenlijkheid bespreken en met elkaar confronteren. Dat wordt een spannende bijeenkomst: zijn alle wensen in het gebouw in te passen? Is dit wat we met elkaar voor ogen hebben? Daarna hopen we u weer meer inhoudelijk te kunnen informeren en uw reactie te vernemen.

*Hartelijke groet, mede namens de beide werkgroepen,
Alwin Kaashoek*

KERKRENTMEESTERS

Een goed Verhaal

Geacht gemeentelid,
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord is een bron van troost, bemoediging en inspiratie voor velen. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, omdat de Bijbelse verhalen ons uitnodigen om deze te vertalen naar ons eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven.

Ook in het nieuwe jaar willen we ons als gemeente laten inspireren door de Bijbelverhalen. We hopen dat het verhaal van Gods liefde voor mensen in onze activiteiten doorklinkt en ons in beweging zet om het te delen met mensen om ons heen.

Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud, zoals bijvoorbeeld gespreksgroepen, catechisatie, pastoraat, jeugd- en ouderenwerk, mogelijk te maken, is er geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van het kalenderjaar om een extra gift, zodat we ook in het nieuwe jaar ons mooie en belangrijke werk kunnen voortzetten.

Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Arie Kattouw



Kerkbalans 2020; geef voor je kerk.

In januari is het weer zover, gemeenteleden komen langs voor de actie Kerkbalans.

Tussen 18 januari en 1 februari bellen ze twee keer bij u aan. Eén keer om te brengen en één keer om te halen, onder het motto: 'Geef voor je kerk'.

Onze kerk is een kerk van en voor betrokken mensen. Mensen die onderling verbinding zoeken maar ook verbinding met de wereld buiten de kerk. Met zwakken in de samenleving, met vluchtelingen en mensen zonder dak boven hun hoofd. Leden van een kerk die de kerk levend willen houden. Leden die actief betrokken zijn; energiek, luisterend en omziend naar elkaar. Dat is een levende kerk. De levende kerk vraagt om levend geld: geld waarmee we vandaag kunnen financieren wat we vandaag uitvoeren.

Het vermogen van onze kerk, in de vorm van spaargelden en andere bezittingen, is bedoeld om onze gebouwen in stand te houden of investeringen te doen. Onderhoud van onze prachtige kerk of het doorvoeren van vernieuwingen.

Uw financiële bijdrage geeft ruimte om wensen (geheel of gedeeltelijk) in te vullen. Om het ook echt onze eigen kerk te laten zijn. Met een (hogere) bijdrage zijn we in staat om meer met en voor elkaar te doen.

De kerk is geroepen om pastoraal en diaconaal actief te zijn in deze wereld. De wereld is 'op

drift', oude ideeën en waarheden worden ingeruild voor nieuwe. Barmhartigheid en vrijgevigheid zijn niet meer vanzelfsprekend. De kerk wil een tegengeluid laten horen en een daad stellen. En daden kosten geld. Het komt er op aan om nu klaar te staan voor onze medemensen, dichtbij en ver weg.

*Namens de kerkrentmeesters,
Arie Kattouw en Roland Eenhoorn*

DIACONIE

Bezoek Landelijke Diaconale Dag

Op 9 november hebben zes diakenen de 124e (!) Landelijke Diaconale Dag in het Beatrixtheater in Utrecht bezocht. Het is erg inspirerend om met diakenen van andere kerken te praten over wat zij en wij doen. Op die manier kom je op nieuwe ideeën en kun je vertellen wat we zelf doen. Naast een plenair programma met cabaret, zang en toespraken (onder andere van minister Hugo de Jonge) was er een groot aantal workshops waaruit gekozen kon worden en was er een informatiemarkt van organisaties die op verschillende manieren inhoud geven aan kerkzijn.



Op de foto de 'buurtuk' van de Haarlemse diaconie, waarmee ze koffie schenkt in de wijk om zo het gesprek met bewoners aan te gaan. Voor hun nieuwe kringloopwinkel vroegen ze nog gebreide mutsen en sjaals.

Het is een bijzondere afsluiting als je met een gelegenhedskoor met Anneke van Nes kunt zingen en met een goed gevulde theaterzaal lied 418 zingt (Ga met God en hij zal met je zijn). Op naar de 125e.

Bezoek aan de Kleine Wereld



Op 16 november hebben zeven leden van de kerkenraad een bezoek gebracht aan Stichting Woonwerkplaats De Kleine Wereld. Deze stichting heeft, met behulp van onze diaconie, een oud, leegstaand schoolgebouw aangekocht in de wijk de Nude in Wageningen. Het doel is om dit om te bouwen naar zes appartementen in de sociale huursector. Het pand wordt met de hulp van statushouders opgeknapt. Op die manier kunnen deze statushouders werkervaring opdoen en sommigen kunnen hun oude beroep weer oppakken. Inmiddels heeft de helft van de helpende statushouders op deze manier een reguliere baan gevonden.

Vacature Kerkrentmeester, wie versterkt ons team?

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van onze kerk in de breedste zin van het woord. Belangrijke elementen daarvan zijn de financiën, beheer van onze bezittingen waaronder de kerkelijke gebouwen. Maar we zijn ook verantwoordelijk voor een goede communicatie. Deze vindt plaats via allerlei kanalen, zoals Onderweg, de website en social media. Een goede communicatie is voor onze kerk erg belangrijk. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste vrouw of man die op dit terrein kennis en kunde heeft en mede inhoud wil geven aan het communicatiebeleid van onze kerk, voor nu en in de toekomst. Wie helpt ons? Voor verdere informatie of vragen kunt u terecht bij

Ate Lindeboom (atelindeboom@gmail.com)

Het was bijzonder inspirerend om te zien met hoeveel enthousiasme en deskundigheid het project wordt opgepakt en tot hoeveel positieve interactie dit leidt. Daarnaast was het verhelderend om te horen over de ervaringen met het werken met mensen uit een andere culturele achtergrond. Zo hoorden we dat statushouders niet alleen de lichtarmaturen kwamen brengen om te worden hergebruikt, maar ook de pluggen en de schroeven. Ook die kunnen immers worden hergebruikt.

Ook blijkt onze manier van zagen niet universeel: wij zagen tijdens een trekbeweging, terwijl in andere culturen het zagen juist plaatsvindt met een duwbeweging. Het is een goede manier om je bewust te worden van het feit dat onze manier van werken niet de enige mogelijkheid blijkt te zijn. Het is bemoedigend dat onze diaconie een speciale rol heeft gespeeld bij de realisatie van dit project, dat een voorbeeld kan worden voor initiatiefnemers elders in het land.



Verwend

Wie het nieuws volgt kan het niet ontgaan zijn dat er 'offers' van ons gevraagd worden om onze aarde leefbaar te houden; dit vanwege een teveel aan stikstof en PFAS (dan hebben we het nu dus niet over CO2). Beide stoffen zijn schadelijk voor de natuur en PFAS is zelfs giftig voor ons. Vooral de reacties van partijen die zich afzetten tegen deze offers en/of die van deze maatregel willen negeren halen het nieuws. Het is jammer dat vooral de mensen met een radicale mening via de media een spreekbuis krijgen, waardoor het beeld ontstaat van groot onrecht en tegenstand. Het lijkt op een verwend kind met een kamer vol speelgoed dat daar geen enkel speeltje van wil inleveren. Je kunt je afvragen welk soort economie je hebt ontwikkeld, als die alleen maar lijkt te kunnen bloeien door het vergiftigen van de natuur (en daarmee onszelf!).

Waarschijnlijk begrijpen veel mensen inmiddels dat we niet door kunnen gaan op de manier



waarop we nu de aarde exploiteren. Helaas komen die mensen weinig in het nieuws. Hoe erg is het als we 100 gaan rijden in plaats van 130? Misschien heeft het verlagen van de maximumsnelheid een positief effect op onze overstresste samenleving, waar veel mensen buiten de boot vallen, omdat ze het tempo waarschijnlijk niet kunnen bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan verwarde personen en kinderen die niet de juiste jeugdzorg krijgen. Het is nog maar 8 jaar geleden dat de snelheid van 120 naar 130 ging. Als we al moeite hebben met dit 'offer', hoe moet het dan als er echte beperkingen nodig blijken?

DUURzSAAMheidstip:

Wees dankbaar voor wat er wel kan en wat zo vanzelfsprekend lijkt, dat we vergeten er dankbaar voor te zijn.

Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.com

DIACONIECOLLECTE DECEMBER 2019 Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch Bangladesh

Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. De organisatie Isa-e-Church Bangladesh ondersteunt deze christenen bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in. Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze christenen. Er worden onder andere Bijbels en schoolmaterialen aangeschaft en dokters en predikanten opgeleid.

DIACONIECOLLECTE JANUARI 2020

Ondersteuning lokaal gemeentewerk onder Palestijnen

Sabeel heeft een programma, waarin jongeren, vrouwen en predikanten van alle kerken actief deelnemen. Op verschillende manieren wordt de christelijke gemeenschap gewaarborgd. Bijvoorbeeld door middel van Bijbelstudies, bezoeken aan heilige plaatsen, conferenties en seminars. Daarnaast is er een internationaal programma, waarin men een brug wil slaan tussen de christenen in het Heilige Land en de christenen in het westen. Daarbij worden ook christenen uit het buitenland uitgenodigd aan hun activiteiten deel te nemen; een bloeiend oecumenisch instituut.

UITGANGSCOLLECTEN DECEMBER 2019

1 december Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG zorgt in Nederland voor eigentijdse bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Samenleesbijbel en de kindernevendienstmethode Bijbel Basics. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties.

Als onderdeel van de United Bible Societies dragen we verder bij aan meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de eerste bijbelvertaling ooit voor Karakalpakstan, tot de verspreiding van bijbels in Angola. Om al ons werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, kunnen we niet zonder de steun van leden en donateurs.

8 december Amnesty International Dag van de rechten van de mens (10 december)

Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.

In 2017 schreven we met ongeveer 100 kinderen en volwassenen samen 400 brieven en kaarten in De Ruimte. Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden komt Amnesty in actie.

15 december Vluchtelingenwerk Elst Overbetuwe

Vluchtelingenwerk Elst Overbetuwe helpt asielzoekers in nood in Elst en omgeving. Vluchtelingen in afwachting van hun procedure, vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd maar niet terug kunnen of terug durven. Mensen die een reële kans maken op een verblijfsvergunning, maar desondanks door de Nederlandse overheid in de steek worden gelaten. Vluchtelingenwerk helpt deze mensen met woonruimte, voedsel en advies.

Vluchtelingenwerk is in hoge mate afhankelijk van donaties en van vrijwilligers.

22 december De Kleine Wereld

In Wageningen heeft een groep enthousiaste vrijwilligers een oud schoolgebouw aangekocht. De school staat in een wijk met 76 nationaliteiten en wordt met behulp van statushouders omgebouwd tot een zestal appartementen in de sociale huursector. Statushouders kunnen hier werkervaring opdoen en eventueel hun oude beroep weer oppakken. De helft van de meewerkende statushouders heeft inmiddels hierdoor regulier werk gevonden. De appartementen worden bij voorkeur te huur aangeboden aan statushouders. Een bijzonder project met een grote positieve uitstraling.

24, 25 december Kinderen in de knel:

Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.

29 december Aardbeving Molukken

Op 26 september zijn de Molukken getroffen door een zware aardbeving. Er zijn meer dan 20 doden en ruim 100 gewonden. Er staan tentenkampen op Ambon en er zijn dorpen geëvacueerd. Na de beving van 6,2 op de schaal van Richter zijn er nog talloze naschokken geweest. In Nederland wordt echter weinig aandacht aan deze natuur-ramp besteed. De Molukse gemeenschappen organiseren daarom zelf acties om geld in te zamelen voor tenten, voedsel en medische zorg. Ook wij willen als 'zusterkerk' meehelpen de schade van deze ramp te herstellen.

31 december Onderhoud kerkgebouw 2018

Regelmatig wordt er onderhoud verricht aan de Grote Kerk, dit gebeurt op basis van het rapport van de Monumentenwacht en het Onderhoudsplan. Soms ziet u niets gebeuren, maar achter de schermen wordt onderhoud verricht. Dit jaar is veel werk aan de toren uitgevoerd: het buitenvoegwerk is gerepareerd, de verlichting van de wijzerplaten is vernieuwd en de afdekking van de toren is gerepareerd, evenals de stormschade aan het dak van de kerk. Ons prachtige kerkgebouw, dat te boek staat als monument, vraagt aandacht en geld voor het onderhoud.

UITGANGSCOLLECTEN JANUARI 2020

5 januari Kerkomroep/Kerktelefoon

De kerkrentmeesters stellen geld beschikbaar voor facilitaire zaken binnen de kerkorganisatie. Deze keer staat de kerktelefoon centraal. De ochtendiensten van de Protestantse Gemeente zijn onder andere te beluisteren via de kerktelefoon. Voor informatie over de kerktelefoon kunt u zich wenden tot de heer A. Kattouw.

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, is de kerkdienst te beluisteren via de kerkomroep. U kunt de dienst ook op een later tijdstip beluisteren. Kijk hiervoor op www.kerkomroep.nl

12 januari Bloemengroet

De bloemengroep verzorgt wekelijks een aantal bloemstukjes die na de kerkdienst worden bezorgd bij gemeenteleden als attentie vanuit de kerkgemeenschap. Dit gaat gepaard met een

kaart die door de kerkbezoekers in de torenhal kan worden getekend. In de paastijd staat er een liturgische schikking in de torenhal. De grootste uitdaging is de kerstperiode, waarbij de kerk in 'kerststemming' wordt gebracht met een kleine twintig bloemstukken. De prachtige kerkruimte is natuurlijk een prima basis daarvoor.

19 januari Vakantiepret voor kinderen in armoede

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengt KiA diaconen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunt KiA diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

26 januari Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind

De Glind is een gewoon, klein, groen dorp in de gemeente Barneveld, waar achter veel voordeuren een professioneel gezinshuis zit. In 2018 woonden in De Glind 132 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten in het Jeugdorp. Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is een echt dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugdorp De Glind uniek in zijn soort!

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Nobeles novemberwind

Hoewel hij niet eens mijn favoriete schrijver is, heb ik bijna alles van hem gelezen: Maarten 't Hart. En ik denk dat dit voor meer lezers van Onderweg geldt. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn onderkoelde humor en zijn eeuwige worsteling met het geloof, waar hij voortdurend mee strijdt maar dat hem maar niet kan loslaten. In mijn geval komt daar zijn grote liefde voor het orgel en Bach nog bij, waar hij veel en goed over schrijft. Afgelopen week moest ik plotseling aan hem denken, eigenlijk op een heel vreemd moment. Afscheid moeten nemen van de generatie vóór ons is voor ons als jonge zestigers bijna aan de orde van de dag. Daarin proberen wij als vrienden elkaar bij te staan. Zo stonden wij in een grote kring om een open graf op het kerkhof van een eeuwenoud kerkje dat ooit op een eilandje in de Waddenzee lag. De waterkoude wind joeg door onze jassen en de donkergrijze, vochtige lucht schiep een onheilspellende maar toch ook vertrouwde sfeer. In een van zijn boeken geeft 't Hart juist deze beschrijving om november tot zijn favoriete maand uit te roepen. Tot het moment op dat kerkhof, samen met mensen die ik helemaal niet kende hardop het Onze Vader biddend, had ik hem nooit begrepen.

November is ook de enige maand in het jaar waarin niets gebeurt, zegt de schrijver. Geen vakanties, geen festivals, geen feestdagen. Wel veel files en verkeersongelukken, maar daarvan heeft 't Hart als zzp'er en fervent fietser zonder rijbewijs natuurlijk geen last. Maar misschien is het tussen onze oren wèl een drukte van belang en staan we, juist door de afwezigheid van bijzondere gebeurtenissen en de afleiding 'om er maar weer eens op uit te trekken', meer dan anders open voor nieuwe inspirerende impulsen. Voor mij is dit er in elk geval één: 'Christenen moeten de voorhoede vormen van positief ingestelde burgers, die onverdroten voortgaan in een optimistisch streven naar maatschappelijke harmonie, met als kerndoel behoud van eenheid en verscheidenheid. De kerken moeten het geluid

van geloof, hoop en liefde volop laten horen en stelling nemen tegen polarisatie en uitsluiting'. Een prachtige uitspraak natuurlijk, maar des te meer als u weet van wie deze is: Pieter-Jaap Aalbersberg, geen dominee of bisschop, nee, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij sprak deze woorden onlangs uit tijdens de Protestantse Lezing in de Arnhemse Koepelgevangenis. Afgelopen week beleefden wij als kerkelijke gemeente de 'Over Grenzen Week' met tal van samenkomsten met nieuwe Nederlanders. Boven de kerkdeur heeft u het spandoek ongetwijfeld zien hangen: 'Wie is gevluht heeft een naam en een gezicht'. En evenals vorig jaar staan we binnenkort met een flinke delegatie bij alle supermarkten in Elst om mensen te bewegen om iets extra's te kopen voor kerstpakketten voor cliënten van de Voedselbank. Misschien doen we al een klein beetje wat Aalbersberg voor ogen heeft.

Voor deze column is de deadline 17 november. Zondag Voleinding moet dus nog komen, evenals Advent en Kerst natuurlijk. In haar Trouw-column van begin november citeert Welmoed Vlieger haar vader, een predikant. Op de vraag wat de functie van een kerkdienst is, gaf hij als antwoord: 'Dat is de plaats waar mensen worden getroost, bemoedigd, geconfronteerd en uitgedaagd. Wie een kerkdienst bezoekt, gaat op een dijk staan om uitzicht te krijgen'. Voor ons was dat de dijk naast dat prachtige kerkje, aan de oever van de Waddenzee. Het weer weerhield ons niet om hem te beklimmen en onze blik op de horizon te richten, genietend van het ijzige novemberweer. Ik wens ons toe dat we in de vele bijzondere kerkelijke momenten die ons te wachten staan een glimp van Gods hoopvolle toekomst aan de einder mogen ontwaren. Ik wens u en uw dierbaren een goede advents- en kersttijd toe.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar) van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Advents- en kerstproject 'Timmer aan de weg'

Dit jaar bouwen we samen met de kinderen het kerstverhaal op. In de (kinder)kerk ontmoeten we de personen die we tegen komen in het kerstverhaal. Elke week wordt het verhaal verder uitgebouwd en zo gaan we samen op weg naar kerst.

Als lied zingen we 'Ga je mee op zoek naar het Koningskind'. We nodigen de kinderen uit op een zoektocht, want zoals in het lied gezongen wordt: 'wie zoekt, die vindt'.

Op kerstochtend, 25 december, ronden we het project af. De kinderen mogen dan, als zij dat willen, verkleed komen als personage uit het kerstverhaal (herder, engel, koning et cetera). We willen graag onze activiteiten in de kinderkerk met iedereen delen. U bent van harte welkom om na afloop van de dienst een kijkje te komen nemen in De Ruimte.

Hartelijke groeten van de kinderkerkleiding.



Sint Maarten: samen delen, samen zorgen!

Zondag 10 november, net na de middag, was het gezellig druk in De Ruimte met kinderen en ouders. Er werden veel pannenkoeken gegeten, gekletst én lampionnen gemaakt. De meest prachtige creaties ontstonden. Sommige kinderen konden het al goed zelf, anderen hadden iets meer hulp van papa, mama, tante of oma nodig. Er was in ieder geval genoeg knutselmateriaal!

Maandagavond 11 november kwamen de kinderen allemaal met hun lampion naar de ingang van de kerk. Niet alleen de kinderen die zondag geknutseld hadden in De Ruimte, maar nog veel meer! Het was gezellig druk met bijna 50 kinderen. Wellicht een beetje koud en guur die avond, maar dat vonden de kinderen niet erg. Vol enthousiasme liepen ze rond de kerk met hun lampion. Ondertussen werd door sommigen een liedje gezongen en luidde Jetty de klokken. Alleen dat al was betoverend voor de kinderen.

Manschap in het leger van veldheer Maarten

Na een rondje om de kerk, ging iedereen naar binnen. In het koor stonden kampvuurtjes klaar. De kinderen mochten hierbij gaan zitten, de volwassenen op de stoelen daarom heen. In groepjes mochten de kinderen een helm en een rode cape ophalen, waarna zij deelnemer werden aan het interactieve toneelstuk over veldheer Maarten. Alle kinderen maakten namelijk deel uit van zijn leger.

Er werd voor de manschappen gezorgd door de dokter en verpleegsters, maar ook door de kokkin. Veldheer Maarten kwam zelf even controleren of dat goed gebeurde: gelukkig wel concludeerde hij! Hij deed ook meteen het loon uit aan de kinderen. Voor iedereen een zakje met twee (chocolade)munten. 'Wel delen met je gezin thuis', zei hij...

Maar Maarten zorgde niet alleen goed voor zijn manschappen, maar ook voor de arme bedelaar die hij tegen kwam. De man had het koud. Maarten sneed zijn mantel in twee stukken en gaf één deel aan de bedelaar. Omdat veldheer Maarten zorgde voor de bedelaar en met hem een kostbaar bezit deelde (zijn mantel), werd hij later tot Sint benoemd. En dat viert veel mensen jaarlijks op 11 november.



Samen

Na het toneelstuk werd er nog een lied ingestudeerd over Sint Maarten en het feit dat samen delen belangrijk en fijn is. Daarna was het tijd om naar huis te gaan. Bij de uitgang kregen alle kinderen een zakje mee naar huis, met daarin wat snoep en een mandarijn.

Een gezellige, mooie en feestelijke manier om samen met de kinderen te leren over delen en zorgen voor elkaar. Dank aan de organisatie voor deze twee leuke activiteiten.



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkst.nl
 voorzitter Meetingcommissie
 Eva Buurman
 Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl

Terugkijkend op oktober en november

Meetkringen:

Hier volgen verslagen van de afgelopen woensdagavonden:

Woensdag 23 oktober hebben de tieners onder leiding van Dick een speurtocht gehouden in de kerk. Ze moesten op zoek naar verschillende elementen in de kerk en ze kregen daarbij een uitleg waarvoor het diende. Dit was weer eens wat anders dan in The Meeting op de banken.

Woensdag 30 oktober hebben we met de tieners 'Koken en Ontmoeten' voorbereid. Op het menu stonden twee soorten stampot. We hebben samen aardappelen geschild, uiten gepeld en wortels geraspt. De boerenkool zat al in een plastic zak dus die kon er zo bij in de pan. Op donderdag 31 oktober hoefde alles alleen nog maar samen in een pan en koken maar. De tafels werden gedekt en de tieners mochten de gasten welkom heten. Jong en oud zat door elkaar en kwamen zo met elkaar in gesprek.



Woensdag 6 november stond in het teken van 'dankdag'. Op deze dag kun je God dankbaar zijn voor alles wat Hij geeft. Hier hebben we het samen over gehad. Maar je kunt natuurlijk ook dankbaar zijn naar elkaar toe. Twee teams zijn de strijd aangegaan. Wie is er eigenlijk het meest dankbaar? Er werden verschillende spelletjes

gespeeld. Punten konden worden verdiend door onder andere elkaar complimenten te geven en ouders te bedanken (via de app).

Woensdag 13 november hebben we het gehad over 'vloggen'. Laten de vloggers eigenlijk altijd alles zien in hun vlog? Vaak presenteren ze zich van hun mooiste zonnigste kant, maar is dit eigenlijk realistisch? Waar moet je op bedacht zijn als je hen als voorbeeld ziet? Daarna hebben de tieners zich ingeleefd in een Bijbelverhaal. Ze moesten zich inleven als Jezus of één van de leerlingen. Stel dat zij zouden vloggen. Hoe zou dat eruitzien?

Activiteiten:

Op vrijdag 8 november was er een 'over grenzen feestavond'. Alle tieners van The Meeting waren uitgenodigd om samen met gasten eerst workshops te volgen en daarna samen te feesten. Het was een leuke avond!

Wat gebeurt er in november, december en januari?

Meetkringen:

Elke woensdag Meetkring voor alle tieners van 19.00 tot 20.00 uur.

4 december staat in het teken van Sinterklaas. De goedheiligman zal The Meeting niet overslaan! We gaan samen het dobbelspel spelen. 11 en 18 december is er inloop.

In de Kerstvakantie is er geen Meetkring, 8 januari gaan we starten met de 'gewone' Meetkringen.

Activiteiten:

Op zondag 8 december geven we het thema Amnesty een vervolg. We doen mee met de actie 'Write for Rights Amnesty International'. Hiervoor ontvangen de tieners nog een uitnodiging.

Zaterdag 21 december is er weer een Kerstgala, dit jaar met het thema 'A night at the movies'. Het belooft weer een waar spektakel te worden. Opgeven kan via TheMeeting.nl

Dinsdag 24 december is er weer de Kerstnachtdienst. Van horen zeggen wordt het erg gezellig. Iedereen, van jong tot oud is weer uitgenodigd. Zaterdag 25 januari is de 12 uur van. De tieners krijgen hierover nog bericht.

Vrijdag 31 januari t/m zondag 2 februari wordt er weer een 18+ kamp georganiseerd. Ook hierover krijgen de jongeren nog informatie. Shaloom!

Frans Brandenburg

DIVERSEN

Probeer het een keer!

Dit is een oproep aan eenieder die graag zingt maar geen tijd of zin heeft om aan (nog) een vast koor verbonden te zijn. Projectkoor G-noot gaat inmiddels haar 4e seizoen in, en hoewel de lijst van 50 zangeressen en zangers een meer dan stevige basis is om telkens een muzikaal resultaat neer te zetten, is een ieder welkom om mee te doen! We zingen 7 à 8 keer per jaar, en oefenen in principe drie keer 1,5 uur voor een viering. Aan de hand van digitale oefenbestanden, die per mail worden verspreid, kan er thuis ook geoefend worden.

We zingen zoveel mogelijk uit het liedboek, want we kennen nog lang niet al het schoons wat erin staat! Daarnaast studeren we een koorwerk in, speciaal voor die dienst uitgekozen. Dat kan van alles zijn; van middeleeuws tot een bewerking van een beroemd popliedje. Elk project is weer anders! Probeer het een keer! Aanmelden kan via [IJsbrand ter Haar](mailto:IJsbrand@ihsbrand.nl), via ijaterhaar@hotmail.com of 06-48406536.

Dienstverband IJsbrand ter Haar

U zult vast wel hebben gemerkt, dat IJsbrand niet alleen bij het projectkoor G-noot betrokken is. Hij geeft ook leiding aan een kinderkoor, dat inmiddels zo'n twee à drie keer een kerkdienst heeft opgeluisterd. Hij bespeelt het orgel, zo nu en dan de piano, en daarmee geeft hij, samen met Dirk Luijmes en Jaap Jansma, kleur aan de zondagse liturgie. Reden voor de Kerkenraad om hem per 1 januari aanstaande een dienstverband als cantor / organist aan te bieden.

Deze aanstelling past binnen het beleid van de Kerkenraad. Muziek tilt mensen boven het alledaagse: staat er geschreven in de visienota 'Bezielend vieren'. Samen zingen werkt gemeenschapsvormend, verbindt ons met de traditie en daagt uit om erop voort te bouwen. We zien nu al gebeuren bij het kinderkoor dat ouders betrokken raken, een leeftijdsgroep die in de kerk vaak wat minder vertegenwoordigd is. Zij zetten ons op hun beurt weer aan om naar nieuwe wegen te zoeken, om een rijkere variëteit

aan instrumenten en muziekstijlen uit te proberen. Op deze wijze hopen wij ons geloof voor te leven en voor te zingen, zodat de kerk voor alle generaties herkenbaar en inspirerend is.

Tweede Kerstdag: Kerstconcert door Dirk & vrienden

Het is inmiddels meer dan bekend: als Dirk Luijmes en zijn muziekvrienden (Ensemble Artaria) het Kerstconcert verzorgen, dan is het genieten geblazen en houden de bezoekers tijdens de rest van de dag een glimlach om de mond en tenminste één oorwurm in hun hoofd. De vrienden van Dirk zijn dan ook niet de eersten de besten. Zo weet sopraan Francine van der Heijden menig gemoed in vervoering te brengen en toveren Remy Baudet (viool) en Inja Botden (cello) de mooiste klanken uit hun instrument. Waartoe Dirk op orgel en clavecimbel allemaal in staat is, behoeft uiteraard geen nadere toelichting. Maar ook deze ras musici zouden weinig kunnen uithalen als er geen mooie muziek zou zijn gecomponeerd. Zeggen de namen Bach, Vivaldi en Händel u iets? Uit het prachtige repertoire van deze barokke componisten doet Artaria een keuze die maximaal appelleert aan Kerst.

Het concert op 26 december begint zoals altijd om 12.00 uur, de toegang is gratis maar na afloop is er een collecte. Ter afsluiting van het - wederom zeer geslaagde - concertseizoen biedt de Orgelstichting de bezoekers na afloop graag een drankje aan. Het wordt een muzikaal feestje, dan beloven we u.

Namens Orgelstichting Elst, Peter de Leeuwerk

Nieuws van de PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)

Tot op heden is het gebruikelijk dat gemeenteleden vanaf 77 jaar door de PVD worden gebeld met de vraag of zij behoefte hebben aan bezoek. Meestal is dit niet het geval en worden zij weer gebeld bij de leeftijd van 80 jaar. Ook dan heeft lang niet iedereen behoefte aan bezoek. De PVD heeft daarom besloten de werkwijze iets aan te passen.

Wordt u 77 jaar, dan ontvangt u een brief met informatie over de PVD, met de mogelijkheid zich op te geven voor bezoek. Wordt u 80 jaar, dan

krijgt u een telefoontje van de PVD met de vraag of u belangstelling hebt om bezoek te ontvangen.

Uiteraard kunt u, als u nu geen bezoek ontvangt en dit wel zou willen, ook contact opnemen met de PVD, mail jewi@planet.nl.

Verder is er op woensdag 22 januari 2020 weer een bijeenkomst voor alle PVD-ers. Dhr. Wim van Middelkoop zal dan over Vluchtelingenwerk vertellen. De bijeenkomst is om 20.00 uur in de Ruimte; inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur.

Namens de PVD, Gea Dijkstra

Expositie 27 november 2019 - 19 februari 2020

Wasili Wasin – ‘Hedendaagse Iconen’

Het werk van Wasili Wasin weerspiegelt in zekere zin de positie van de moderne mens (al dan niet gelovig): enerzijds is er soms starre traditie waaraan hij schatplichtig is, anderzijds is er de omringende wereld, die zo snel verandert dat de traditionele opvattingen en beelden niet meer lijken te passen. De opdracht is om een eigen mix te maken van oud en nieuw. Dat geldt voor een eigentijdse verbeelding en vormgeving van het geloof, maar ook voor de inhoud van het geloven.





Wasili Wasin combineert de visie en technieken van de moderne mens met de oude traditionele technieken van de Russische iconenschilders. Hij plaatst zich zowel nadrukkelijk in de traditie van iconenschilders als in de rol van modern kunstenaar, die een vrij en onorthodox gebruik van materialen maakt. Hij houdt zich strikt aan de regels over wie wel en niet op iconen mogen worden afgebeeld, maar gebruikt knoesten en gaten in de houten ondergrond als sculpturale elementen. Wasin is, als modern mens, voortdurend in beweging: zijn manier van iconen schilderen ontwikkelt zich nog steeds. Zijn doel blijft evenwel de toeschouwer in contact te brengen met het geheim, het oerbeeld waar de icoon een beeld van is.

Wasili Wasin werd geboren in de Oeral. Door zijn opleidingen is hij zowel ambachtelijk als kunstzinnig gevormd. Hij maakte verschillende grote monumentale werken voor Russische gebouwen. Sinds 1984 woont hij in Kaliningrad. In 1993 werd hij toegelaten als lid van de Russische Kunstenaarsvereniging. Zijn werk is te vinden in de vaste collectie van Russische musea en privé collecties in Duitsland, Japan, Polen en Nederland.

Voor meer informatie en om alvast nader kennis te maken: www.wasili.nl

Zaterdag 7 december, 4 januari, 1 februari is de kerk van 13.30 – 16.30 uur geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

Voor meer info: www.pg-elst.nl / kunstcommissie

Bij de symbolische bloemschikking Van donker naar licht

De komende weken, van Advent naar Kerst, zoeken we stap voor stap aan de hand van de profeet Micha naar vonkjes licht en hoop in een donkere wereld, waar recht ver te zoeken is. We hebben een redder nodig.

Micha was een profeet die kritisch durfde kijken naar de sociale en religieuze vraagstukken van de tijd waarin hij leeft. In zijn kritieken wijst hij naar een hoopvolle toekomst en geeft hij zijn mening over hoe het zou kunnen of zelfs moeten zijn. Daarmee is hij uiterst actueel! Micha blijft niet hangen in het onrecht van zijn tijd. Door te luisteren naar de tekenen en deze in alle oprechtheid te bevragen komen kernwoorden aan het licht als Redder, (1e Advent), visie, sociaal en recht (2e Advent); rechtvaardig en goed (3e Advent) en Betrouwbaar, genade en zegen (4e Advent.)

Op Kerstmorgen breekt dan vanuit de hoopvolle woorden die de profeet Micha met het volk deelde het Licht door waarvan ook Johannes in het begin van zijn Evangelie getuigt: 'In het Woord was leven en het leven was licht voor de mensen. Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.' (Johannes 1: 4-5)

Op De Blikvanger zal elke week een korte toelichting staan bij de vertolking van het thema in een bloemschikking.

We wensen u een goede Advent en Kersttijd toe.

De bloemengroep

Deadlines Onderweg in 2020

Nummer	Deadline Zondag 18.00 uur
Februari	19/1
Maart	16/2
April	22/3
Mei	19/4
Juni	24/5
Juli/Aug.	21/6
September	23/8
Oktober	20/9
November	18/10
Dec./Jan.	22/11

Verschijningsdatum: woensdag voor de eerste zondag van de maand

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 13.30 – 16.30 uur. Om 14.30 uur is er een rondleiding (kosten € 3,- per persoon). Andere afspraken via de kosten.



INGEKOMEN

Wereldlichtjesdag Overbetuwe 2019

*Ik kan je niet meer aanraken
maar voelen zeker wel
Omdat je bij je laatste adem
verhuisde naar dat plekje
voor altijd in mijn hart*

Samen overleden kinderen herinneren
Iedereen is van harte welkom!
Zondag 8 december 2019
om 18.30 uur
Locatie: Werenfriduskerk in Elst

Al meer dan twintig jaar wordt op de tweede zondag in december Wereldlichtjesdag georganiseerd. Op zondag 8 december 2019 om 18.30 uur vindt deze bijeenkomst voor de derde keer plaats in de gemeente Overbetuwe.

Het is een moment voor iedereen in Overbetuwe die een kind wil gedenken. Niet alleen ouders, maar ook broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en iedereen die zich betrokken voelt bij het verlies van een kind, is welkom tijdens de samenkomst. Ook dit jaar vindt Wereldlichtjesdag Overbetuwe plaats in de Werenfriduskerk in Elst. Tijdens de bijeenkomst steken we kaarsjes aan, noemen we namen van overleden kinderen en staan we in woord en gebaar stil bij het grote gemis. Na afloop is er gelegenheid om samen te zijn, na te praten en een kopje koffie of thee te drinken.

Wereldlichtjesdag

Om 19.00 uur plaatselijke tijd steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachte-nis aan overleden kinderen. Op deze manier gaat er een golf van licht de wereld over.

Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het heengaan al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt op Wereldlichtjesdag letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben. Daarnaast is er het besef dat ze niet alleen zijn met hun verdriet.

Wereldlichtjesdag Overbetuwe 2019 is het initiatief van plaatselijke uitvaartondernemers.

Meer informatie en aanmelding

Iedereen is van harte welkom, ook mensen met jonge kinderen. In verband met de voorbereidingen ontvangen we wel graag een aanmelding per mail of via onze Facebookpagina. U kunt in de aanmelding de naam noemen van het kind dat u wilt herdenken, en het aantal personen dat met u meekomt.

Ook als u niet kunt komen, maar wel graag de naam van een overleden kind genoemd wilt hebben, kunt u een mail sturen.

De toegang is gratis.

Voor meer informatie en/of het doorgeven van een naam die mag klinken, kan gemaild worden naar: wereldlichtjesdagoverbetuwe@gmail.com

Thuiskomen

Een lange periode was ik niet in de kerk van Elst. Door lange vakanties met familie en vrienden naar onder andere vier buitenlandse steden, in Nederland naar een eiland en ten slotte de indrukwekkende reis naar Afrika, onder andere Ethiopië en Tanzania. Ik heb in al die plaatsen kerken bezocht. Maar het meest bijzonder was de rondreis door Ethiopië, vooral de plaats Lalibella. Die plaats is een wereldcultuur erfgoed, hier zijn heel veel heel oude kerken uit vroegere tijden, waar ze probeerden Jeruzalem na te bouwen. Lalibella wordt ook wel het Jeruzalem van Ethiopië genoemd. Drie kerken waren onder de grond gebouwd of in rotsen (zie Wikipedia voor foto's). Als je dan na een behoorlijke klim en afdaling in die kerken kwam, zag je veel tapijten en kunst met Bijbelse taferelen, prachtige kleuren. Dat waren Orthodoxe kerken.



Je zag van de buitenkant niet dat het een kerk was. Van bovenaf zag je dan een stenen kruis plat in de stenen. Ik wist hier niets van en was onder de indruk van de cultuur en geschiedenis in zo een arm land. Ik heb mij inmiddels verdiept in de geschiedenis hiervan.

Maar goed, vol van de indrukken, kwam ik weer in een stil huis! Dat was even moeilijk en wennen, mijn oog viel op het 'Leren en Inspireren' van de Protestantse Gemeente. Direct zag ik wat ik allemaal kon doen en zou doen.



Zondag 27 oktober ging ik weer naar de kerk in Elst en ik voelde me ineens zo blij dat ik bij deze Gemeente hoor. Echt thuiskomen!
Dit is wat ik graag met u wil delen. Je hoeft niet alleen of eenzaam te zijn, er is altijd wel iets wat bij je past in deze Gemeente!

Wat ik ook nog wil delen is dat in Ethiopië plastic tassen en andere vormen van plastic verboden zijn. Je ziet ook niets van plastic op straat of in de bomen waaien. Daar kan Nederland nog iets van leren. Verder is het land arm, heel veel kinderen en mannen op straat, bedelende vrouwen om eten en schamele hutjes als woning.

Emmy de Vries-Freyzer

'Nine Lessons and Carols' 20 december 2019, Ressen

'A Festival of Nine Lessons and Carols' is een dienst die in veel Anglicaanse kerken wordt gehouden in de adventstijd. Deze dienst, geïntroduceerd in de 19e eeuw, bestaat uit negen lezingen uit de Bijbel *Lessons* die worden afgewisseld met kerstliederen *Christmas Carols*. De lezingen zijn sinds het begin ongewijzigd gebleven: die komen uit Genesis, Jesaja, Lukas, Mattheus en Johannes en vertellen het verhaal vanaf de zondeval tot aan de komst van Jezus. De samenstelling van de carols verschilt echter jaarlijks en is voor eigen invulling. Met één uitzondering: het lied *Once in Royal David's City* is traditiegetrouw de openings-carol.

De meest bekende Nine Lessons and Carols dienst wordt gezongen door het koor van King's College te Cambridge. De uitzending hiervan door de BBC op Kerstavond is zeer geliefd en vormt voor velen het begin van Kerstmis.

Dit jaar, dicht bij huis, wordt een Nine Lessons and Carols dienst gehouden op vrijdag 20 december om 20.00 uur in het kerkje van Ressen. De lezingen worden of in het Nederlands of in het Engels gelezen. De koorzang wordt verzorgd door het koor 'En Suite' uit Oosterhout onder leiding van Vivien Moffat. De voorganger is ds. Wilma Hartogsveld en het orgel wordt bespeeld door Henk Heins.

Iedereen is van harte welkom.

Vivien Moffat



Conversatie-les in de Engelse taal

Een van onze gemeenteleden met een niet-westerse moedertaal is hard aan het werk om zijn/haar beheersing van het Engels te verbeteren. Dat is nodig om het examen te halen wat toegang geeft tot een zeer gewenste opleiding. Om hierbij te helpen hebben we het volgende bedacht: om de twee weken komen we met een groepje bij elkaar in De Ruimte om een of meer onderwerpen te bespreken in het Engels.

Als je het leuk vindt om hieraan mee te doen en zo bij te dragen aan het verbeteren van je gespreksvaardigheid in het Engels van ons gemeentelid én dat van jezelf, neem dan contact op met Frank Little: frlittl@xs4all.nl. We komen bij elkaar om 19.30 uur op de donderdagen 28 november, 12 december, In 2020 op 9 januari, 23 januari en 6 februari. Daarna plannen we verder.

Anja Bos en Frank Little

Schrijf marathon Amnesty International zondag 8 december

Zondag 8 december schrijven we in De Ruimte tussen 11.30 en 15.00 uur mee met de wereldwijde schrijfmarathon van Amnesty International. Dit jaar vraagt Amnesty mensen in de hele wereld om brieven te schrijven met speciale aandacht voor kinderen en jongeren. Daarom schrijven we voor de 23-jarige Iraanse actrice Yasaman Aryani. Zij deed op Internationale Vrouwendag 2019 iets heel moedigs. Ze deelde bloemen uit aan vrouwelijke treinpassagiers en droeg daarbij geen hoofddoek. Yasaman vecht voor een wereld waarin vrouwen zelf kunnen kiezen welke kleren ze dragen. In Iran kan dat niet. Yasaman kreeg 16 jaar cel, waarvan ze er minstens 10 moet uitzitten.

We roepen de Iraanse autoriteiten op om Yasaman onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Aanmelding vooraf is niet nodig. En omdat elke brief of kaart helpt, kun je zolang en zo kort schrijven als je wilt. En terwijl jij schrijft, verzorgen wij rond 12 uur een kop soep met stokbrood.



Wil je meer informatie over de schrijfmarathon, kijk dan op de site van Amnesty International: <https://www.amnesty.nl/write-for-rights>. Je kunt ook ons een vraag stellen. We zien je graag op zondag 8 december in De Ruimte in Elst!

Romanie v.d. Kaa, Anja Bos, & Hanne Aikema



Voor al uw vragen over
vrijwillige thuishulp en mantelzorg
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur.

TEL. 0481 - 350050
E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl

Terugblik Over Grenzen Week

Als je terugkijkt, gaat het om beelden. Die houden je gevoel vast. Enkele beelden dus...



Maandag en dinsdag: eten, drinken en elkaar leren kennen met een hulpje.



Woensdag: onze Winteravondgast in de kerk. Een betrokken en inspirerend verhaal.



Vrijdag: een feestelijke avond met mensen die elkaar steeds beter leren kennen.



Zondag: een inspirerende viering, samen met elkaar. Een goed gevoel.



Het doel van de Over Grenzen Week was om elkaar te leren kennen en te waarderen. Er waren veel fijne gesprekken. Ook de jeugd heeft hier een flinke steen bijgedragen.



Hoe verder? De banner is natuurlijk weg maar begin januari gaan enkelen van de werkgroep weer aan de praat. Het zou we eens een jaarlijks festijn kunnen gaan worden.....

Namens de OGW-werkgroep een woord van dank aan iedereen die geholpen heeft of een of meerdere activiteiten heeft bijgewoond. Ik hoop dat we elkaars naam en gezicht blijven herkennen, binnen en buiten de kerk.

Met dank aan Arjen Faber voor enkele foto's.

Jan Luiten

Collecten opbrengst en verdeling september en oktober 2019

September:

Diaconie/ Nes Ammim	€ . 916,72
Kerk	792,50
Kinderkerk	48,75

1 sep.	Leren en Inspireren	167,97
8 sep.	Onderwijs groeiende kerk Zambia	198,87
15 sep.	ZWO/Vredesavond PAX	177,50
22 sep.	Basiscatechese	161,87
29 sep.	Ronald McDonaldhuis Arnhem	162,94
25 aug.	nagekomen collecte Tertzio/ Stichting Noodfonds Betuwe	31,75

Totaal september € . 2658,87

Oktober

Diaconie/ Jeugdorp de Glind	€ . 676,21
Kerk	550,58
Kinderkerk	40,60

6 okt.	Stichting Aleh Israël Amsterdam	226,63
13 okt.	Eredienst en kerkmuziek	129,91
20 okt.	Isa-e-Church	242,72
27 okt.	Moldavie Project	366,25

Totaal oktober € . 2232,90

Lucia Zoutman

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

ACTIE VOEDSELBANK



Geen woorden maar daden!

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense
Ram 30, 6662 CM Elst
tel.: 06-50237946
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

Ds. Dick Snijders
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst
tel.: 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsmā
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere
archieff@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Jaco Schoenmaker, tel. 06-22969291
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven
tel. 06 53365094, cbruning@upcmail.nl

JEUGDWERK

Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Bas Kampen, tel. 06-25560030
Sjors Wagemakers, tel. 06-50935994
jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg, jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Vertrouwenspersonen jeugd

Leny Janssen, tel. 06-23633768
Lenyjanssensvisser@gmail.com
Frank den Daas: tel. 06- 51233592
frank.dendaas@wxs.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERK GROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET

Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

ST. MAARTENSKERKKOOR

Contact: Marien van Wier
st.maartenskerkkoor@gmail.com

KINDERKOOR WHAT'S UP

Contact: Maarten Biesheuvel
maarten.biesheuvel@wetsus.nl

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Contact: Karin Besjes-de Bock
kerkmuseum@pg-elst.nl

VERTROUWENSPERSONEN Nijmegen (PKN)

Dhr. A. Pen, tel. 024-6420895
a.pen.wijchen@hetnet.nl
Mevr. D. Burki-Wierenga, tel. 024-6452333
c.burki@vkjprive.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeenteleden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 1000 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje

Lindeboom, tel. 376978

Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het februari nummer is: **zondag 19 januari** vóór 18.00 uur.
(onderweg@pg-elst.nl)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 - 200 woorden

Hele kolom: 370 - 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

Het redactieteam bestaat uit:

Ina Schoenmaker, samenstelling en lay-out (06-20670164)

Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en tekstredactie (376978)

Kees van Nes, algemene zaken