

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

44e jaargang nr. 3 • april 2023

MEDITATIE

Pasen

Als ik aan Pasen denk, dan denk ik altijd aan een beroemd schilderij van Rembrandt dat hij maakte van de Opstanding, volgens het Johannesevangelie (Johannes 20). Misschien kent u het. Op het schilderij zie je Jezus en Maria van Magdala die elkaar ontmoeten in een mooie tuin. Jezus heeft een grote flaphoed op, loopt met een schep rond en draagt een snoeimes dat Hij zo vanuit zijn riem kan pakken om wat rozen af te knippen. Hij is duidelijk een tuinman. Precies degene van wie Maria denkt dat Jezus is. Het grappige van dit schilderij is dus dat Rembrandt *de gedachte* van Maria heeft afgebeeld: Jezus is een aardse gestalte die je zomaar tegen het lijf kunt lopen en met wie je kunt praten, die je vragen kunt stellen, die jou antwoord geeft, of als het moet wat stekelige takken voor je wegsnijdt.



Maria Magdalena van Rembrandt

In eerste instantie is Maria trouwens alleen maar intens verdrietig als ze daar door die hof doolt. Immers, niet alleen haar geliefde meester is nog maar net gekruisigd en gestorven, nog geen twee dagen geleden. Nu blijkt bovendien ook nog eens zijn graf leeg te zijn. Wat een verwarring, wat een schrik, wat een diep verdriet. Stel je het eens voor. Midden in die verslagenheid wordt Maria dan plotseling gewaar, dat het -ondanks zijn tragische dood- niet afgelopen is met Jezus en met alles, waar hij voor stond: zijn liefde, zijn medeleven, zijn nabijheid, zijn kracht.

Dat inzicht van haar komt niet vanzelf en ook niet ineens. Het komt langzamerhand, stapje voor stapje. Eerst zijn daar die twee engelen in het graf, die haar de vraag stellen: 'Waarom huil je?' Dat is voor een mens met diep verdriet al heel troostrijk: om gezien te worden in je verdriet. Als Maria zich dan omkeert, ziet zij Jezus zelf. Dat Hij het is, heeft ze niet meteen door. Ze denkt namelijk dan dat het de tuinman is! Pas als ze met haar eigen naam 'Maria' wordt aangesproken en ze zich nòg een keer omkeert, pas dan herkent ze in de tuinman....Jezus!

Twee keer wordt Maria dus aangesproken, één keer door de engelen en één keer door de tuinman, door Jezus. Twee keer moet Maria zichzelf omkeren. Twee keer letterlijk omkeren om de zaak van een andere kant te bekijken, voordat zij de nieuwe, onvoorstelbare waarheid kan zien: het is niet afgelopen met Jezus. En ook niet met het leven waar Hij voor stond: zijn liefde, zijn menselijkheid en zijn verhaal over God gaan hoe dan ook door. Zelfs al is Hij doodgemaakt, Hij leeft!

Dat is iets waar je een leven lang over kunt doordenken, mijmeren, filosoferen: als mens kun je -net als Maria van Magdala- opstaan en je omkeren vanuit je diepe verslagenheid en verdriet om langzamerhand in te zien, dat het leven en de liefde ondanks alles verdergaan. Of dat nou om de verslagenheid gaat over je persoonlijke leven of om de verslagenheid over hoe het toegaat in de wereld: vroeg of laat kan er een moment komen waarop je plotseling wordt aangesproken door een mens in wie je Jezus herkent. Of in wie je de bedoeling van Jezus herkent. Of in wie je de vrede van Jezus herkent. En in wie je beseft: alles waar Hij voor stond en waar Hij voor

ging: het is niet voorbij, het gaat door: Hij is niet dood, Hij leeft!

Dat zou je het geheim van de Opstanding kunnen noemen; het geheim van Pasen. Want hoewel het in de geschiedenis vaak ernstig tegenzit en hoewel veel oprechte leiders als Jezus gedood zijn, de beweging van liefde en recht en menselijke waardigheid, waarover het ook in de Bijbel gaat, die zal uiteindelijk toch doorgaan. Het is het geheim van Gods liefde, die sterker is dan de dood en die uiteindelijk het leven omvat van alle mensen op aarde. In het Bijbelboek Openbaring staat dat prachtig omschreven: 'Ik ging dood en zie, ik ben levend tot in de eeuwen der eeuwen.' (Openbaring 1:18)

Ook al heeft Rembrandt later nog een schilderij gemaakt met een veel transparantere Jezus bij het lege graf, ik blijf het heel troostrijk en aards vinden om de tuinman van het eerste schilderij te zien. Aardser en kleurrijker dan deze eerste tuinman kun je je bijna niet voorstellen. Zo is Jezus als mens nabij Maria in haar diepe verdriet. En zo mogen wij de opstanding ook aan elkaar beleven. Als een nieuw begin van leven dat ons door God geschonken wordt.

Een gezegend Pasen toegewenst!

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te kijken via de website www.pg-elst.nl of kerkdienstgemist.nl

Zondag 2 april

10.00 uur KERK

19.00 uur KERK

Donderdag 6 april

19.30 uur KERK

Vrijdag 7 april

19.30 uur KERK

Zaterdag 8 april

21.00 uur KERK

Zondag 9 april

10.00 uur KERK

Zondag 16 april

10.00 uur KERK

Zondag 23 april

10.00 uur KERK

20.00 uur KERK

v.a. 19.30 uur inloop

Palmzondag

Ds. P.D.Wolthaus

organist: J. Jansma

Ademviering

Henk Minnema

organist: IJ. ter Haar

Witte Donderdag

Viering Heilig

Avondmaal

Ds. P.J.G. Jeroense en

Ds. A. Zaal

organist: IJ. ter Haar

Goede Vrijdag

Ds. P.J.G. Jeroense

en Ds. A. Zaal

organist: J. Jansma

m.m.v. G-Noot

Paasnacht

Ds. P.J.G. Jeroense en

Ds. A. Zaal

organist: D. Luijmes

m.m.v. G-Noot

Eerste Paasdag,

paasontbijt, zie pag. 4

Ds. P.J.G. Jeroense en

Ds. A. Zaal

organist: D. Luijmes

m.m.v. What's Up

Ds. Jac. Franken

organist: IJ. ter Haar

Ds. H. van der Wal

organist: D. Luijmes

Spiritueel Café

Henk Minnema

Zondag 30 april

10.00 uur KERK

Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma**Zondag 7 mei**

10.00 uur KERK

Ds. A. Zaal
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK

Ademviering
Henk Minnema
organist: D. Luijmes**TOELICHTING DIENSTEN****Ademviering 2 april**

Verstillig. Dat is het kernwoord van een ademviering. We zingen kleine liederen uit het Liedboek, vaak afkomstig uit Taizé. En we zijn twaalf minuten stil. Een moment van rust in het dagelijkse bestaan, waarbij we ons kunnen concentreren op een aantal iconen. Eén van die iconen staat symbool voor het thema van de maand. In april is dat de opstanding van Christus.

Afgelopen winter hielden we de ademviering in de Huiskamer van De Ruimte. Als het niet te koud is, dan keren we op 2 april terug naar het koor van de kerk.

Reactie van een bezoeker: 'Voor mij zijn de ademvieringen uiterst waardevol. Vooral de stilte doet me goed.'

*Henk Minnema***Stille Week Tas**

Wie in de Stille Week (de week voor Pasen) thuis meeluistert of meekijkt via de livestream of de kerkelefoon met de diensten in de kerk van Elst is er nu de 'Stille Week Tas'.

Met deze tas kunt u de online diensten thuis actief meebeleven. Voor iedere dienst zit er iets in de tas dat past bij het karakter van de desbetreffende dienst. Voor de dienst op Witte Donderdag zitten er brood en wijn (druivensap) in de tas; voor Goede Vrijdag een kruisje en een zakdoek met tranen; voor Stille Zaterdag een kaars en voor Pasen een bloembol. Ook zit er een instructie bij de tas, zodat u precies weet hoe en wanneer u de verschillende attributen kunt gebruiken. In de diensten zelf zal de dominee aangeven op welk moment dat is.

Uiteraard zit er ook een liturgie bij voor alle diensten in de Stille Week en op Pasen. De tas wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Elst en bij de totstandkoming van de tas zijn zowel de diaconie, het CPO en de dames van het Crea(t)uur betrokken geweest. Een mooie samenwerking dus vanuit verschillende geledingen van de gemeente. Als u ook graag zo'n tas wil ontvangen, meld u zich dan aan bij het kerkelijk bureau: St. Maartenstraat 32b
6661 DA Elst
info@pg-elst.nl

Als u iemand weet die graag zo'n tas wil, kunt u de naam van die persoon ook doorgeven aan het kerkelijk bureau. Schroom niet uzelf of een ander op te geven voor de tas!

*Aafke Zaal en Jeroen Jeroense***Paasmorgen 9 april: Paasontbijt en korte viering in de Sint Maartenshof**

Deze Pasen wordt iedereen uitgenodigd om het nieuwe leven te begroeten in de Sint Maartenshof met daaraan vooraf een ontbijt in De Ruimte. Maria wordt op Paasmorgen immers begroet door de tuinman die haar naam noemt en zo tot leven wekt. Wat is er mooier dan temidden van het ontluikende groen, bloemen en de geur van bloesem ons te bezinnen op het wonder van de opstanding. De zogenaamde Sint Maartenshof wordt dan voor even de hof van onze opstanding.

Het Paasontbijt, sober, doch voedzaam, is gratis. Wie wil deelnemen graag opgeven bij het kerkelijk bureau.

St. Maartenstraat 32b
6661 DA Elst
info@pg-elst.nl

Het paasontbijt start om 8.30 uur en duurt tot 9.15 uur.

Daarna is er de viering in de tuin onder leiding van ds. Aafke Zaal en ds. Jeroen Jeroense.

De viering is van 9.30-9.45 uur.

Ds. Jeroen Jeroense en Ds. Aafke Zaal

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN APRIL 2023

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers vermeld bij de personen die informatie over een activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de data en tijden die in de agenda genoemd worden. De organisatoren van de activiteiten hebben de verantwoordelijkheid.

elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke dinsdagmiddag **Dagkoor De Ruimte**

13.00-15.00 uur De Ruimte

info: Herman Schimmel

elke dinsdagmiddag gewoon met elkaar zingen

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**

9.30-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekens

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond **Eten en Ontmoeten**

17.30-19.30 uur De Ruimte

info: Marja de Leeuw

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

maandag 3 en 17 april **Spelletjesmiddag**

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas, Joke Crajé

Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

vrijdag 7 april **Ruimtwandeling**

13.00 – 17.00 uur De Ruimte

info: Feike Vlas

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

maandag 17 april **Poëzie-middag**

15.00-16.30 uur, De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per mail naar joleenkruijt@gmail.com

maandag 17 april **Gespreksgroep Vrouw in kerk en samenleving**

14.00-16.00 uur De Hoeksteen

Informatie en opgave bij het parochiesecretariaat

zondag 23 april **Spiritueel café**

Ger Groot: 'De Geest uit de fles'

koor Grote Kerk

19.30-20.00 uur: inloop koffie/thee

20.00-21.30 uur: lezing met beeld en muziek

21.30 uur: nazit

maandag 24 april **Christelijke meditatie**

20.00 uur Grote Kerk

dinsdag 25 april **Gemeenteavond**

20.00 uur Kerk of De Ruimte

Zie info pagina 11

donderdag 27 april/Koningsdag **Orgelconcert**

14.00 uur Grote Kerk

Door Dirk Luijmes

TOELICHTING AGENDA

Spelletjesmiddag

Gezellig een spelletje spelen in De Ruimte op maandag. In april op maandag 3 en 17 april van 14.30-16.00 uur.

Wij zoeken nog dammers of schakers, die ons groepje compleet kunnen maken.

Info: Els den Daas,
Rien en Joke Crajé,
Groeten,
Joke Crajé

Spiritueel café 23 april

Ger Groot: 'De Geest uit de fles'

Zondagavond koor Grote Kerk

Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop koffie/thee
20.00-21.30 uur: lezing met beeld en muziek
21.30 uur: nazit

Het spiritueel café organiseert ook dit jaar weer een bijzondere bijeenkomst. Het spiritueel café wil een ontmoetingsplek zijn, waarin verschillende vormen van geloof, beleving en spiritualiteit een plaats mogen krijgen.

In de negentiende eeuw was het Groen van Prinsterer, in de twintigste eeuw Abraham Kuyper, die zich keerden tegen de geest van hun tijd. De twee grote voormannen van de Reformatie moesten niets hebben van de Franse revolutie, waarin het gezag van God en de koning omver werd geworpen. 'Ni Dieu, ni maître', schreef Diderot: 'Geen God en geen meester'. 'God, Nederland en Oranje': plaatste Groen van Prinsterer er tegenover.

'Antirevolutionair': stelde Abraham Kuyper. Het zou de naam worden van een politieke partij tot ver in de twintigste eeuw.

Maar gaandeweg diezelfde twintigste eeuw bleek de geest van de tijd uit de fles. Wat is er toch met ons gebeurd? Wat is er gebeurd met onze cultuur, onze wereld, ons aanvoelen? Er waren voortekenen, al in de zestiende eeuw, en vaak waren het filosofen die woorden vonden voor wat er onderhuids broeide. Ger Groot heeft daar een magnifiek boek over geschreven, *De Geest uit de fles*, en op 23 april zal hij daarover vertellen in ons Spiritueel Café, op het koor van de Grote Kerk te Elst. Hij zal daarbij ook



beeld, muziek en stukjes film laten zien en horen om te illustreren, dat filosofie geen wereldvreemde bezigheid is, maar verweven met de realiteit van alledag.

Ger Groot is een landelijk bekend schrijver en filosoof. Hij doceert aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, heeft een groot aantal boeken op zijn naam staan en publiceert regelmatig in NRC en Trouw. Samen met Jaffé Vink had hij jaren lang de eindredactie van 'Letter en Geest'.

Inlichtingen: Henk Minnema

Christelijke meditatie

Aandacht in stilte. Met elkaar op maandagavond mediteren in de kerk. Samen oefenen om er gewoon te zijn, om niets te doen en niets te zeggen. Elke bijeenkomst besteden we kort aandacht aan de verschillende aspecten zoals aandacht voor lichaam en ademhaling. Daarna zijn we samen stil.

In april is het thema Stem in de stilte.

De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten op een stoel of meditatiebankje. De meditatie begint om 20.15 uur.

Zin om het eens te ervaren? Wandel dan binnen en doe mee. Ook al heb je nooit eerder gemediteerd: wees welkom. Wil je informatie vooraf mail me dan.

Data:

24 april

8 en 22 mei

Els Meulbroek

Week tegen armoede 8-14 mei

'Geef armoede een gezicht'

In Nederland leven meer dan een half miljoen huishoudens in armoede. Ook in het welvarend ogende Elst zijn er huishoudens die onder het bestaansminimum moeten leven. Je zal maar buiten je schuld om te weinig geld hebben om iedere maand rond te komen. Nu een hoge inflatie de prijzen voor broodnodige zaken als voedsel en energie steeds verder opdrijft, zakken steeds meer huishoudens onder het bestaansminimum. Te moeten leven in armoede geeft veel stress, opvoedingsproblemen en sociale uitsluiting.

De Protestantse Gemeente Elst brengt het onderwerp armoede onder de aandacht in de 'week tegen armoede'.

Van 8 tot 14 mei worden onder de titel: 'Geef armoede een gezicht' verschillende activiteiten georganiseerd om bewustwording rondom armoede te vergroten en aan oplossingen te werken.

In de kerk staat solidariteit met mensen die vanwege armoede buiten de samenleving worden gesloten hoog op de agenda. Niet alleen in woorden maar juist ook in daden wil de kerk de woorden van Christus serieus nemen. *Want Ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe.*

Jezus identificeert zich met de hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen.

Deze tekst heeft sinds mensenheugenis de christenen beziggehouden. Met het organiseren van de week van de armoede en het meedenken over oplossingen wil de Protestantse Kerk Elst concreet meehelpen armoede te verminderen. Om te beginnen in onze leefomgeving.

Om alvast te noteren:

Het programma van de week 'Tegen armoede' ziet er als volgt uit. Kleine wijzigingen voorbehouden:

Maandag 8 mei

'Armoede is van ons samen'

Plaats: De Ruimte

19.30 uur: Inloop

20.00-21.30 uur: Lezing en nagesprek met René Post, wethouder armoedebelid en Lidwine Schepers, beleidsmedewerker armoede gemeente Overbetuwe. Verder medewerking van Stichting Leergeld en Zakgeld project gemeente Overbetuwe.

21.30 uur: nazit

Dinsdag 9 mei

'Leven van de Voedselbank'

15.00-17.00 uur: Excursie voedselbank Arnhem.

Plaats: De Ruimte

17.30-19.30 uur: Maaltijd met materiaal van de voedselbank. Voorbereiding door mensen die gebruik maken van de voedselbank Elst.

20.00-21.30 uur: Uitleg voedselbank en ervaringsverhalen onder leiding van Joop Toeter coördinator Voedselbank Arnhem.

21.30 uur: nazit

Woensdag 10 mei

'Geef armoede een gezicht'

Plaats: De Ruimte

19.30 uur: inloop

20.00 uur: Film met nagesprek.

Film: 'Miss Homeless'

Donderdag 11 mei

Excursie naar Stichting Kruispunt Arnhem (tjdstip nog onbekend)

Vrijdag 12 mei

'In gesprek met armoede'

Plaats: De Ruimte

10.00 uur-11.30 uur: Stamtafel: stamgasten Joop Toeter en René Post

Zondag 14 mei

'Moederdag en armoede'

10.00 uur: Viering met House band en medewerking ZWO commissie.

Inlichtingen: Ds. Jeroen Jeroense

GEDICHT VAN DE MAAND

Dit gedicht komt uit de bundel 'Handgeschreven' van Huub Oosterhuis.

In het voorwoord schrijft Huub Oosterhuis dat zijn gedichten vaak gaan over zijn onredelijke Gods vermoeden.

Ik denk dat dit een van de redenen is waarom zijn teksten me zo vaak raken.

Het contrast tussen rede en geloof.

Joleen Kruijt

Als niet tenminste een

*verschrikkelijk is de wereld.
Geen Jezus zal Aleppo redden
en zijn god
zwijgt zo diep in alle talen
dat het voelt alsof hij niet bestaat,
nooit heeft bestaan, niet kan, niet wil –
wat is er met mijn brein
dat ik hem steeds weer denk?
Er zal nooit, nergens
een begin van redding zijn
als niet ten minste één mens zegt
'hier ben ik'
en ziende om zich heen
zoekt of er nóg een is, nog twee of drie
met vonken licht 'hier ben ik'
in hun ogen.
In diepe nacht – geen ster te zien
geen engelenzang te horen –
zullen zij gaan
om wat misschien nog kan,
te hopen valt, te redden is
één vluchtkind kantje boord
voorgoed geboren.
Deze wereld: twee- of driemaal
niet te tellen naamloos velen
die 'hier ben ik' zijn
en doen wat moet gedaan.*

Uit 'Handgeschreven' van Huub Oosterhuis.



DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

Wat zie ik nu in de kerk verschijnen?



*Soortgenoten van brood
op een stok!
Lekker!*

Terugblik Leeskring maart

Bespreking 'De Belofte'

Op 2 maart is de leeskring weer gestart. Na de verhuizing van Bert Verbeek en een coronaperiode, is een goede gewoonte binnen PG-Elst opnieuw opgepakt. Aukje Spoelstra heeft het initiatief genomen om de boekbespreking nieuw leven in te blazen. Als eerste werd 'De Belofte' van Damon Galgut besproken. Een familiegeschiedenis tegen de achtergrond van het veranderende Zuid-Afrika in de negentiger jaren van de vorige eeuw.

Hoofdpersoon is Amor, de jongste dochter van het gezin Swart bestaande uit 5 personen. In het verhaal worden de moeder Rachel, de vader Manie, dochter Astrid en zoon Anton, achtereenvolgens centraal gesteld. Het is een familieverhaal waarin de nodige ooms, tantes, echtscheidingen, geheimen en noodlottige gebeurtenissen elkaar opvolgen. In het boek, zo legde Aukje uit, staan de gezinsleden ook als voorbeelden van een levenshouding. En het hele gezin verbeeldt Zuid-Afrika zelf.

Dwars door de vertelling heen speelt de zwarte bediende Salomé met haar zoon Lukas een rol in haar contact met Amor. Salomé woont in een klein huisje op het boerenbedrijf van de familie Swart. De moeder van Amor wil graag dat na haar overlijden het huisje waarin Salomé woont haar eigendom wordt. Vader Manie belooft dit, en Amor dringt er voortdurend op aan. Maar in de loop van de jaren komt daar niets van terecht. Amor (naam betekent liefde) gedijt niet in dit gezin. Een verrassend einde besluit het verhaal.

Deze eerste bijeenkomst was beperkt qua opkomst. Dat nam niet weg dat, eigenlijk zoals gewoonlijk, de verschillende leesbelevingen een boeiend gesprek tot gevolg hadden. Al was het alleen al omdat twee aanwezigen Zuid-Afrika van nabij kenden. Zij bezochten het land in dezelfde periode als het verhaal speelt.

In september of oktober komen we weer bij elkaar. Het volgende boek is van Julian Barnes: 'Alsof het voorbij is'. Als je mee wilt doen stuur dan een mailtje aan Aukje Spoelstra aukje@spoelstranet.nl en hou de berichtgeving op de website of in Onderweg af.

Kees van Nes

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense
pgjjeroense.elst@gmail.com

Ds. Aafke Zaal
dominee@zielenzaal.nl

Ds. Dick Snijders
dick-snijders@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam Jan in 't Veld

31 mei 1946 - 4 maart 2023

Terwijl de zon uitbundig het koor van de Grote kerk bescheen is er met dankbaarheid voor zijn leven afscheid genomen van Jan in 't Veld. Naast zijn zoon Arie spraken ook ds. Trijnie Nielen en ds. Jeroen Jeroense een aantal woorden. In een van zijn laatste woorden aan Hannie en Arie zei Jan dat hij met dankbaarheid terugkeek op zijn leven waarin hij ruimte had ontvangen om zichzelf te zijn.

Voor Jan was het belangrijk om iedere dag in een schrift een gedachte op te schrijven die hem positiviteit bracht. Een paar zinnen over de stralen van de ochtendzon, de eerste narcissen die opkomen, of een gedicht dat hem raakt. Heel trouw en secuur schreef hij iedere dag zo een paar korte zinnen op. Kort was trouwens bij Jan een nogal rekbaar begrip. Een korte gedachte besloeg al snel een halve pagina. Hoe zwaar het leven ook soms voor Jan was, iedere dag stond hij stil bij dat wat positieve energie geeft. Of in zijn woorden: positiviteit. Jan had dit idee gekregen van de psycholoog Bernhard Lievegoed. Iedere dag heeft iets om voor te leven. Speur daarnaar en schrijf het op. Jan heeft dit meer dan 40 jaar gedaan en bijna 62 schriften volgeschreven. Een bron van positiviteit waar hij regelmatig uit putte wanneer hij bladerde door oude schriften.

Jan had deze structuur nodig om te leven, zijn denken te ordenen. Hij noemde zich soms ook een piekeraar, of in andere woorden een denker. Door iedere dag even op een vast moment op het goede te focussen, zag Jan ook iedere dag het licht, bron van leven. Het bracht hem dichterbij God als bron van liefde en licht.

In de viering lezen we ook een gedeelte uit een tekst van Max Ehrman. Ik citeer daaruit het volgende:

*'Bouw aan je mentale veerkracht om je bij onverwachte tegenslag te beschermen.
Kwel jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden geboren uit vermoedelijkheid of eenzaamheid.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij vriendelijk voor jezelf.'*

Jan is te typeren als een 'beminnelijk mens'. Hij probeerde de woorden van Max Ehrman waar te maken in zijn dagelijkse leven. Leven vanuit een gezonde discipline met liefde voor zichzelf.

Naast zijn dagboekantekeningen vond Jan ook steun in de stilte. Ik heb het vermoeden dat de stilte voor Jan een soort vrijplaats was om te denken. Een innerlijke leegte waar je in jezelf gesprekken en discussies kan voeren zonder door iemand anders gestoord te worden. Een helende toevluchtsoord voor zijn gedachten. De stilte was voor Jan als een binnenplaats van een klooster. De stille tuin, die hij altijd bij zich had, de kloostercel van een monnik. Een plek waar de vrijheid woont, daar wil ik zijn. Ik geloof dat Jan naar deze plek is getransformeerd.

Dat zijn leven ons tot zegen mag zijn

Ds. Jeroen Jeroense

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Mevr. J. Speyers-de Vree hoopt 91 jaar te worden.

Zij is jarig op 5 april en woont in Elst.

De heer C.M. Breunissen hoopt 94 jaar te worden op 15 april. Hij woont te Elst.

Mevr. H.W. Frentz, Elst, hoopt op 22 april 95 jaar te worden.

En op 27 april hoopt mev. A.P. Aangeenbrug-Maris de leeftijd van 93 jaar te bereiken.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.



Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, kleine klusjes in en om het huis, boodschappen en tuinonderhoud.

0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur)

info@hulpdienstelst.nl

www.hulpdienstelst.nl

KERKENRAAD

Uitnodiging: gemeenteavond op dinsdag 25 april

Onze laatste gemeenteavond dateert van februari vorig jaar, toen nog verspreid zittend in het schip van de kerk, pratend over de plannen in en rondom de kerk. Zeker nu alle Coronabeperkingen zijn opgeheven, kunnen we weer elke overlegvorm kiezen die ons past. De hoogste tijd dus voor een gemeenteavond. Schrijf in uw agenda: dinsdagavond 25 april om 20.00 uur gemeenteavond. Over de vergaderlocatie denken we nog even na: of in De Ruimte, of in de kerk. Via de Blikvanger zullen we u daarover nader informeren.

Natuurlijk staat de gemeenteavond in het teken van bijpraten, uiteraard niet in de laatste plaats over de ontwikkeling van de plannen in en rond de kerk. Maar in Coronatijd heeft de Kerkenraad ook gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan. Ook daarover willen we graag met onze gemeenteleden in gesprek. Vanzelfsprekend is er voor gemeenteleden ook alle ruimte om zelf onderwerpen te benoemen en vragen te stellen.

Dus graag tot dinsdag 25 april. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. Als er meer gemeenteleden zijn dan we verwachten, schuiven we gewoon wat stoelen bij.

Namens de Kerkenraad,
Peter de Leeuwerk, voorzitter

CPO (COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN)

Hemels Fietsen

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, zal er vanuit het CPO weer een fietstocht worden georganiseerd. Omstreeks 10.00 uur vertrekken we vanuit 'De Ruimte' voor een fietstocht van ongeveer 15 km door ons mooie Overbetuwse lentelandschap. Onderweg drinken we koffie/thee en luisteren we naar een korte overdenking. Na afloop lunchen we met elkaar in 'De Ruimte'.

Als u mee wilt fietsen: noteer 18 mei alvast in uw agenda. In mei zult u via de website van de kerk of de Blikvanger het laatste nieuws over de fietstocht kunnen lezen.

U kunt zich opgeven voor de fietstocht en de lunch of alleen de lunch (als u niet mee kunt of wilt fietsen) door een e-mail te sturen naar cpo@pg-elst.nl met daarin uw naam en telefoonnummer of u kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau. Namens het CPO,

Truus de Gelder

KERKRENTMEESTERS

Werkhervatting Ds. Dick Snijders

Inmiddels is Dick Snijders weer een aantal weken aan de slag. Nog niet volledig, maar dat kun je ook nog niet verwachten na een afwezigheid van ruim een half jaar. Het gaat in ieder geval de goede kant op. En ook met Jannie gaat het bergopwaarts. Als kerkenraad zijn we daar erg blij om en we steunen Dick van harte.

In de komende maanden zal Dick iedere week een paar uur meer werken dan de week daarvoor. Tot nu toe werkte hij vier ochtenden in de week: op maandag tot en met donderdag. Vanaf 27 maart komt daar dan een middag bij, begin april de vrijdagmorgen, en zo bouwt hij zijn uren dan op tot er in juni ook weer avonden bij komen.

We streven ernaar, dat Dick per 1 juli weer volledig inzetbaar is. Tot die eerste juli werkt Dick nog op therapeutische basis, zodat Aafke hem kan vervangen. Uiteraard vraagt dat de nodige afstemming, vooral tussen Aafke en Dick. De kerkenraad is hierin leidend, stemt af met de drie predikanten en pas daarna vindt de communicatie plaats naar de gemeente.

Een volle werkweek heeft Dick momenteel dus nog niet. Maar schroom niet hem te benaderen, als u een afspraak wilt maken voor gesprek. Hij laat zelf wel weten, of en wanneer dat mogelijk is, op basis van de uren, die hij op dat moment maakt.

Namens de kerkenraad,

Henk Minnema

Van de Kerkrentmeesters

De pastorie aan de Brahmsstraat is verkocht.

De familie Snijders heeft een woning gekocht in Arnhem-Zuid en zijn inmiddels verhuisd. De huidige pastorie aan de Brahmsstraat kwam daardoor beschikbaar. Bij de besprekingen over een nieuwe

bestemming voor de woning is besloten de woning niet meer te gaan verhuren maar te verkopen. Het vrijkomende kapitaal krijgt een nieuwe bestemming binnen de kerk, de Kerkrentmeesters werken dit nader uit. Voor velen van u was het de afgelopen jaren een vertrouwd bezoekadres waar je altijd hartelijk werd ontvangen door de familie Snijders. Namens de kerkrentmeesters,

Henk Kiestra

Insturen kopij voor de website

Een belangrijk doel van de website is het publiceren van actuele berichten. De opzet is: vandaag ingestuurd, drie tot vier dagen later op de site, maar vaak nog dezelfde dag. Stuur je berichten voor de website altijd naar: webmaster@pg-elst.nl Alle redactieleden zien dan de kopij.

Berichten met nieuwswaarde plaatsen we in de rubriek Actueel/Nieuws. Meestal bewerken we het bericht om de nieuwswaarde te benadrukken. Foto's bij een bericht vergroten de aantrekkingskracht om een nieuwsbericht of een artikel te lezen. Stuur je beeldmateriaal los van de tekst op.

Als het bericht een activiteit met datum, plaats en tijd betreft wordt de inhoud ook geplaatst in Nieuws/Agenda, op de genoemde datum. Op de website vind je onder Contact/Inzenden kopij een uitgebreid artikel over de manier waarop de web redactie omgaat met ingezonden kopij.

De websitecommissie,

Jes, Rob, Henk, Annet en Kees

DIACONIE

Venster op diaconaat

Stadsmoestuin de 'Franciscushof' en het 'Inloophuis Tiel'

Sinds januari dit jaar leg ik op verzoek van de kerkenraad voor de helft van mijn werktijd het accent op diaconale activiteiten. Wat is diaconaat nu precies, vraagt u zich wellicht af. Diaconie betekent ook wel 'dienen aan tafel'. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is kortom de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In de praktijk betekent dit eigenlijk dat pastoraat en diaconaat op veel terreinen samenkomen. Zo is

armoede niet alleen een diaconaal maar ook een pastoraal vraagstuk. En om het onderwerp 'eenzaamheid' bekommeren een diaken en een ouderling zich allebei. Eigenlijk zouden diaconie en pastoraat veel meer kunnen samenwerken.

Om voor mezelf en voor de diaconie van de PG-Elst een nog beter zicht te krijgen op wat diaconaat nu precies kan zijn in deze moderne maatschappij heb ik besloten het komend seizoen zo nu en dan eens 'te gaan gluren bij de burens'. Zo was ik donderdag 9 maart te gast bij de stadsmoestuin 'De Franciscushof' en het 'inloophuis' in Tiel. Beide zijn een onderdeel van het Diaconaal Centrum Tiel (DCT). Een oecumenische stichting. Tijdens deze 'excursie' werd ik vriendelijk rondgeleid door Niek de Vries, een van de oorspronkelijke initiatiefnemers van het DCT.

Terwijl de wind flink was aangetrokken en natte sneeuw over de grote biologische moestuin aan de J.D. van Leeuwenstraat in Tiel trok, werd ik vriendelijk welkom geheten door Aad van Dijk, de coördinator van de 'stadsmoestuin'. Het winterse weer deerde deze tuinder geenszins en liet me de hele opzet van de tuin ervaren. Ook al was er voor een niet geofende blik niet veel te zien, de echte liefhebber kon me op van alles wijzen. Zoals de zes verschillende percelen waar verschillende gewassen worden gezaaid, de kassen waar kon worden gezaaid en de composthopen. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 3500 vierkante meter, dus er viel flink wat te bekijken. Diaconaat is natuurlijk ook met je schoenen in de vette klei van het bestaan durven staan en de gure wind van de samenleving om je heen voelen. Schoffelen in de wijngaard van de Eeuwige gebeurt niet altijd met de zon in je gezicht. Het bestuur van de RK-parochie heeft de grond van de tuin steeds voor vijf jaar gratis ter beschikking gesteld. De tuin is biologisch-dynamisch opgezet met hulp van de Hogeschool Warmonderhof en wordt door vrijwilligers verzorgd. Het is niet zo dat iedereen een eigen stukje heeft, er wordt samen aan gewerkt. De tuin is opgezet om mensen die geen vast werk hebben en tot de maatschappelijk zwakkeren behoren een dagbesteding in een moestuin te kunnen geven. Heerlijk buiten met je handen wroeten in de aarde en vol trots groente en fruit te kunnen oogsten. Een groep van zo'n 25 mensen weet zich betrokken op de tuin. De opbrengst van de tuin gaat naar de maaltijden die

twee keer per week in het 'Inloophuis Tiel' worden klaargemaakt. Na de rondleiding door het open veld dronken we in het tuinhuis een kop warme koffie die door twee vrijwilligers was gezet. Dat er ook tijdens een dergelijke winterse dag vrijwilligers aanwezig waren gaf volgens Aad nog maar eens aan hoe belangrijk deze tuin voor mensen is.



Na de koffie in het tuinhuis vertrokken we naar het 'Inloophuis Tiel'. Ook een onderdeel van het DCT. 'Binnen zonder kloppen' is het motto van het Inloophuis Tiel. Bijzonder is dat het inloophuis een plek heeft gekregen in het 'Sociaal Plein Tiel'. In de voormalige geheel verbouwde gereformeerde kerk hebben verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties een plek gekregen. Zoals het 'Toon Hermans Huis' (centrum voor mensen die geraakt zijn door kanker) en 'Humanitas Rivierenland'. Door verschillende organisaties letterlijk onder één dak te brengen hoopt men dat dit samenwerking en inspiratie bevordert.

Deze donderdagmiddag werd de huiskamer van het inloophuis door een 15 mensen bezocht. Aan de ene tafel werd driftig gesjoeld en aan een andere tafel heerlijk honderduit gekletst.



Ik werd bijgepraat over het reilen en zeilen van dit project en de doelstellingen door de betaalde coördinator Han van Peer die er al tien jaar met veel compassie werkt. Het 'Inloophuis' met een eigen ingang in het gebouw wil een gastvrije plek zijn met een lage drempel. De kracht van het inloophuis is dat er zoveel verschillende mensen komen. Mensen met allerlei achtergronden, met zeer uiteenlopende levensverhalen, met verschillende behoeften of redenen om te komen. Mensen die gewoon even willen binnenlopen voor de gezelligheid, er even uit willen zijn en mensen ontmoeten, behoefte hebben aan anderen omdat het anders zo alleen is.

Het is een plek die mensen bemoedigt zodat ze zich staande kunnen houden. Ook een plek waar men kan vragen bij welke instantie een bepaalde vraag neergelegd kan worden. Het inloophuis is iedere dag van 12.00-15.00 uur open. Er worden ook regelmatig maaltijden verzorgd.



Na een middag vol indrukken reed ik weer terug naar 'De Ruimte' om alles eens te laten bezinken. Mooi vind ik dat beide projecten oecumenisch zijn en ze in Tiel ook buiten de kerken grote bekendheid genieten. Het idee om in een verbouwde voormalige kerk verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties voor een kleine vergoeding huisvesting te verlenen is een gouden greep.

De toekomst zal uitwijzen wat ik van deze excursie concreet ga maken. In ieder geval hebben deze ontmoetingen me geïnspireerd om het 'dienen aan de tafel' verder uit te werken.

Ds. Jeroen Jeroense

Kom jij de diaconie versterken?

Diakenen worden nogal eens 'de doeners' van de kerk genoemd: mensen die de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Diakenen geloven in delen. Ze zijn gericht op het voorkómen, opheffen, verminderen en uithouden van lijden en nood van (groepen) mensen. Diakenen zijn daarnaast gericht op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Zowel in Nederland als wereldwijd.

Dit doen we samen, als diaconie vormen we een team. Vanuit de predikanten is Jeroen Jeroense, als diaconaal predikant, nauw betrokken. We trekken samen op. Komend jaar werken we met name aan de thema's armoede, vluchtelingen en eenzaamheid. Dat doen we in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Noodfonds, Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, Forte Welzijn en Rotary.

Omdat we met negen diakenen zijn, nemen er elk jaar diakenen afscheid en zoeken we weer nieuwe. Voor komend jaar zoeken we, een **jeugddiak**, een diaken die **communicatie** als specialiteit heeft en een **voorzitter**.

Heb je belangstelling of weet je iemand die geknipt zou zijn voor een van deze rollen, neem dan contact op met Jeroen Jeroense of Berthe de Jong.

Berthe de Jong

Kaarten en postzegels

Wist U dat Kerk in Actie en de GZB postzegels, (ansicht)kaarten, geboortekaartjes, inktcartridges, munten en mobiele telefoons kunnen gebruiken?

Geld waard



Het is al van oudsher een traditie die ook nu nog actueel is: postzegels en (ansicht)kaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vorig jaar bracht dit het prachtige bedrag van € 24.429,68 op. Vrijwilligers in het hele land sorteren de postzegels en ansichtkaarten en verhandelen ze via verkoopadressen en (inter)nationale beurzen. Ansicht- en geboortekaartjes gaan naar verzamelaars op beurzen of worden te koop aangeboden op websites als Marktplaats.

Waar zijn Kerk in Actie en de GZB naar op zoek:

- Enveloppen met postzegel er nog op
- Losse postzegels
- Ansichtkaarten (enkel kaarten, die niet in een envelop verstuurd worden)
- Geboortekaartjes
- Zelfgemaakte kaarten
- Bijzondere kaarten van o.a. Anton Pieck, Removos, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels en Marjolein Bastin.
- Ook andere kaarten kunt u inleveren.

Ondergetekende maakt de eerste sortering, voordat ze bij het Landelijk Dienstencentrum PKN in Utrecht worden gebracht.

Oude mobieltjes, cartridges en buitenlands geld

Er zijn nog meer oude spullen die geld opleveren voor het zendingswerk. Ook oude mobieltjes en inktcartridges kun je inleveren voor het goede doel. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. In 2022 bracht dit € 3.204,30 op. Daarnaast kun je ook buitenlands geld en oud Nederlands munt- en briefgeld sparen. Kerk in Actie verkoopt het aan banken, handelaars en verzamelaars.

Waar kunt u dit inleveren?

Achter in onze kerk (nabij de koster) staat een rieten mand waarin u de postzegels, (ansicht)kaarten, mobiele telefoon of inktcartridges kunt deponeren. Ook in De Ruimte is gelegenheid om deze materialen af te geven. Hiervoor staat boven op de postkast een doos.

Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB veel mensen in nood ondersteunen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mede namens de werkgroep ZWO

Marco Verschoor

Koffie voor de Voedselbank: opbrengst waardepunten Douwe Egberts

In december heeft in De Ruimte weer de inzamel box gestaan voor waardepunten van Douwe Egberts. Die box bleek weer veel te klein en gelukkig werd telkens de box geleegd in een grote doos. Hierin bleken zoveel punten te zitten dat we als gemeente met wat hulp van Douwe Egberts samen 93 pakken koffie bij elkaar gespaard.



Heel erg bedankt! Hierdoor hebben mensen die aangewezen zijn op de voedselbank een pak koffie in hun box gehad.

Namens de ZWO-groep,

Henriëtte Nonnekens

DIACONIECOLLECTE APRIL

Dorcas, Albanië

Dorcas werkt met 4 werkdoelen aan een betere toekomst voor de gemeenschap:

- Noodhulp
- Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen staande blijven.
- Ondernemende mensen en gemeenschappen: kwetsbare mensen en gemeenschappen aanmoedigen om met hun talenten aan de slag te gaan en die helpen te ontwikkelen.
- Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen: een samenleving die oog heeft voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met een beperking en minderheden.

Albanië is qua oppervlakte vergelijkbaar met België en telt bijna 3 miljoen inwoners. Albanië kent veel armoede en werkloosheid. Het land lijdt onder criminaliteit, een corrupt systeem en politieke onrust. Ook mensenhandel en gedwongen arbeid komen er voor. Vanwege hun uitzichtloze situatie emigreren Albanezen massaal naar andere landen. In Albanië helpt Dorcas in het bijzonder ouderen, werkloze jongeren en mensen uit de Romagemeenschap.

UITGANGSCOLLECTES APRIL

2 april: Palmzondag Jeugdactiviteiten rond Pasen

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving.

Vandaag is de collecte voor de activiteiten met de jeugd (rondom Pasen). Op palmzondag maken de kinderen palmtakken en komen deze laten zien in de viering. Na afloop van de paasnachtviering is er samen met The Meeting een fakkeloptocht. Aansluitend een paasvuur waar je kunt genieten van een zelf gebakken broodje met een drankje.

8 en 9 april: Paasnacht en Pasen: JOP: Jong Protestant

JOP (Jong Protestant) heeft als droom 'Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd oor God'. JOP biedt programma's en werkvormen om jongeren bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel en het kerkelijk leven. Zo zijn er rond de 40-dagentijd en Pasen 13 werkvormen waaruit gemeenten kunnen kiezen om met hun jeugd het Paasverhaal meer te beleven.

16 april: KIA: de kerk een thuis voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben en plek in de kerk. Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jeugdwerkers en andere vrijwilligers worden geholpen met materialen om de kerk een plek te maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

23 april: Kinderkerk

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. We collecteren deze keer voor de kinderkerk.

Elke zondag is er voor de kinderen van 4 -12 jaar kinderkerk. De kinderen leren op een leuke en inspirerende wijze bezig te zijn met het geloof.

Centraal staan de thema's;

- ons geloof in God en de mensen
- het Boek en de verhalen
- hoe leef je (normen en waarden)

Zie ook: www.pg-elst.nl

30 april: Schuldulpmaatje: armoedebestrijding

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als samenwerkende kerken financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën. Zie ook www.schuldulpmaatje.nl

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 0481-376384 (na 19.00 uur).

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is geopend:

Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de maand.

Van 1 april tot 1 oktober: elke zaterdag. In juli en augustus ook elke zondag.

Van 13.30 - 16.30 uur.
Rondleiding om 14.00 uur
(€ 5,00 pp, € 2,00 kinderen t/m 12 jaar).



Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag: afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl)



De veertien panelen van Philip Hans Franses hebben de titel 'Een Kruisweg', met nadruk op *een*. De kunstenaar brengt de lijdensweg van Jezus van Nazareth in beeld en verwijst met deze titel ook naar al die mensen die een kruis te dragen hebben. En degenen die toekijken. Behalve kunstenaar is hij hoogleraar toegepaste econometrie en marketingonderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn jeugd bracht hij door in Elst.



De toelichting van de werken staat op de website, u kunt het downloaden en meenemen als u komt kijken. In de kerk kunt u deze toelichting op papier krijgen bij uw rondgang langs de werken van Franses. Op 1 april en 6 mei zijn we ook weer open van 13.30 uur tot 16.30 uur. Welkom!

Kunstcommissie,
Aukje Spoelstra
kunstcommissie@pg-elst.nl

COLUMN

Protestants protest

Bij het verlaten van het stemlokaal liep ik op met een medegemeentelid. Hij vertrouwde mij toe – ongevraagd natuurlijk, want ik zou niemand durven vragen naar zijn stemgedrag – dat hij deze keer een proteststemmetje had uitgebracht. Misschien omdat hij een beetje was geschrokken van zijn eigen keuze, gebruikte hij inderdaad het woord ‘stemmetje’, kennelijk om het maar zo klein mogelijk te maken. Gezien zijn verbinding met het platteland was het niet zo moeilijk om te raden om welke partij het ging. Een paar uur later bleek dat hij beslist niet de enige was geweest. Het gevoel dat mij bekreep kan het beste worden omschreven als: ‘jij ook al?’ Als dit maatgevend is, zo bedacht ik me, dan is er echt iets aan de hand in ons land. En dan is mijn eigen, gezagsgetrouwe stemgedrag – gewoon op een regeringspartij, maar ik zeg natuurlijk niet welke – eigenlijk een beetje laf en hoop ik kennelijk dat het vanzelf allemaal weer goed komt. Met deze gedachten in mijn hoofd vervolgde ik mijn dag, een dag die dus eindigde met mijn stomme verbazing over een bijzondere verkiezingsuitslag.

Een column in een kerkblad is natuurlijk niet de plaats voor een politieke verhandeling. Maar omdat wij als kerk onderdeel van de samenleving zijn, en daarop ook enige invloed willen uitoefenen, kan ik wel even door deze bril kijken, de maatschappelijke bril. Twee recente waarnemingen vormen wat mij betreft illustraties van wat er toch echt niet goed gaat in ons land. Een paar keer per week kom ik langs de locatie van de Crisisnoodopvang voor asielzoekers, dat een halfjaar geleden uit de grond werd gestampt. Tot mijn verbazing bleek het centrum ‘plotseling’ te zijn ontmanteld. Er zal best een verhaal bij zijn – bijvoorbeeld dat het maar voor een halfjaar was – maar toch bevreemdt het mij, alsof het probleem van de huisvesting van vluchtelingen ineens zou zijn opgelost. En dat terwijl we op onze klompen kunnen aanvoelen dat het opvangen van vluchtelingen tot in lengte van jaren een taak van onze lokale samenleving zal blijven. Een tweede illustratie is de volgende. Onze tijdelijke Oekraïense huisgenote is het vertrouwen in een veilige en spoedige terugkeer naar haar land

verloren. Ze vindt Nederland eigenlijk best een fijn land: veel dingen zijn goed geregeld, de mensen zijn aardig en gastvrij en hebben het zo op het eerste gezicht best goed voor elkaar, het onderwijs is veel beter dan in Oekraïne en werk is er in overvloed. Maar helaas: we hebben haar moeten vertellen dat het in ons land voor iedereen volstrekt onmogelijk is om een betaalbare woning te bemachtigen en dat het nog jaren gaat duren voordat deze enorme scheefgroei is hersteld. Noodgedwongen heeft ze haar zinnen nu gezet op emigratie naar Canada, nog verder van haar familie, de vader van haar kind en haar wereld. En nu maar hopen dat dit land haar wél een toekomst kan bieden.

Dit soort scheefheden vervullen mij met schaamte. We zijn een rijk land met veel slimme mensen, dat bovendien steeds meer handen tekort komt. Dit had ook anders gekund, anders gemoeten zelfs. Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat veel mensen, ook uit onze kringen, in verzet komen, hun vertrouwen in de gevestigde orde laten varen en een proteststem uitbrengen, ook al hebben ze geen idee van wat dat dan gaat brengen. Misschien hebben zij wel beter begrepen dan ik wat het begrip ‘protestants’ inhoudt: opstaan als groepen medemensen in de knel komen.

Maar dan blijft de vraag: waarom deze partij? De media staan dagelijks bol van de analyses daarover, daarom houd ik het even bij mijzelf. Ik eet graag een gehaktballetje, vlieg een paar keer per jaar naar mijn broers in Spanje, geniet van een wintersportvakantie, pak liever de auto dan de trein en heb ondanks alles sympathie voor mijn agrarische schoonfamilie. Een partij die suggereert dat dit allemaal ‘normaal’ is en kan blijven, vindt een gewillig oor bij de vele burgers die vooral willen behouden wat ze hebben. Daarom zeg ik, zeker ook tegen mijzelf: protesteren is goed, maar alleen als het niet het einde maar het begin van verandering is.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Verander je mee?

In deze veertigdagentijd is het thema: Verander je mee? We laten ons hierbij inspireren door de vlinder. Het is een klein wonder: een rupsje dat uitgroeit tot een prachtige vlinder. De vlinder staat symbool voor verandering, wederopstanding, een nieuw begin.



Soms moet je geduld en vertrouwen hebben, maar uiteindelijk komt alles tot bloei. Je kunt het oude achter je laten en uit de verandering kan iets goeds ontstaan. Met de kinderen vouwen en knutselen we elke week vlinders. Zo wordt het al steeds meer lente in De Ruimte!

Francijn Mak



Palmpasen

Op zondag 2 april is het Palmpasen en gaan we met de kinderen in de kinderkerk een mooie Palmpaasstok versieren. In het kader van duurzaamheid is het fijn als de kinderen een (kale)



Palmpaasstok meenemen van thuis. Mocht uw kind nog geen Palmpaasstok hebben dan krijgt hij/zij van de kinderkerk een Palmpaasstok, gemaakt door onze eigen dominee Dick Sniijders! Een kleine bijdrage van 1 euro zou dan welkom zijn.

In de kinderkerk gaan we de Palmpaasstok versieren en komt er van allerlei lekkers aan te hangen.

Met onder andere chocolade eitjes, chipjes en dropsleutels. En natuurlijk mag het broodhaantje ook niet ontbreken! Tegen het einde van de kerkdienst komen de kinderen hun Palmpaasstok laten zien in de kerk. We hopen weer heel veel kinderen te mogen ontvangen in de kinderkerk, net als vorig jaar. Het wordt een kleurig feestje met veel blij gezichtjes! We hebben er zin in!

Namens de kinderkerk,

Mirjam Knipping



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zinging bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

Contactpersonen voor The Meeting:

Romanie van der Kaa contactpersoon,
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

MUZIEK

Orgelconcert op Koningsdag

Inmiddels een mooie traditie: bij het scheiden van de markt een orgelconcert op Koningsdag, dus op 27 april. Om 14.00 uur zal Dirk Luijmes de Koningsdagfestiviteiten afsluiten met een orgelconcert dat bol zal staan van de verwijzingen naar koninklijke en vaderlandse liederen. Een muzikaal feest van herkenning mag u dus verwachten. Zoals altijd bij de concerten van de Orgelstichting is de toegang vrij (maar met een collecte), duurt het concert niet veel langer dan drie kwartier en is het ook aantrekkelijk voor mensen die niet zo bekend zijn met orgelmuziek. Neem burens, kinderen en oranjeveestgangers dus gerust mee. Wij hopen dat zij er geen spijt van zullen krijgen.

Namens de Orgelstichting,

Peter de Leeuwerk

MUZIKALITIJD

mu·zi·ka·li·tijd (de; meervoud: muzikalitijden)

1. Een moment of ogenblik om het over muziek te hebben, ter lering en vermaak.
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal bezig te zijn.

Ten tijde van de deadline voor de kopij heeft het kinderkoor 'What's up' er al twee repetities op zitten ter voorbereiding op paasmorgen. Samen met de Houseband verzorgen zij een fris en vrolijk geluid! Omdat het kinderkoor de tweede helft van de viering in de kinderkerk meemaken, spelen Dirk en ik de rest van de viering samen op twee orgels. Afgelopen kerst heb ik geëxperimenteerd met een microfoontje dat in een kerststukje halverwege de kerk verstopt zat. Dat is de reden dat ik met koptelefoon speel, zodat het mooi synchroon klinkt in het schip van de kerk.

Tijdens de paaswake zingt projectkoor G-noot in volle bezetting. Zo'n 26 zangers hebben zich opgegeven en met drie keer oefenen hopen zij een waardevolle aanvulling te zijn op de liturgie. Speciaal voor de gelegenheid schreef ik een kort maar krachtig 'Regina coeli'. Volgens een legende hoorde paus Gregorius I engelen de eerste drie regels van het versje zingen op een paasdag in

Rome. Het inspireerde hem om er een vierde regel aan toe te voegen. Sindsdien wordt het als één van de vijf Maria-antifonen tussen de Paaswake en Pinksteren gezongen.

Regina coeli, laetare, alleluia.

Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum, alleluia.

Koningin des hemels, verheug u, alleluia.

Omdat Hij, die jij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.

Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia.

Bid God voor ons, alleluia.

Op Goede Vrijdag zingt G-noot in kamerkoorbezetting. Tijdens deze viering klinkt tweemaal het 'Ave verum corpus' in twee verschillende uitvoeringen. Mozart schreef kort voor zijn dood een versie die wereldberoemd werd. In 2008 schreef Karl Jenkins uit Wales het als onderdeel van het Stabat Mater.

Ave verum corpus, natum

de Maria Virgine,

Vere passum, immolatum

In cruce pro homine,

Cuius latus perforatum

Fluxit aqua et sanguine,

Esto nobis praegustatum

Mortis in examine.

O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae!

Gegroet waarachtig lichaam

geboren uit de Maagd Maria

dat werkelijk heeft geleden

en voor de mens geofferd is aan het kruis.

Uit welks doorboorde zijde

water met bloed vloeide.

Wees voor ons een voorsmaak

tijdens de beproeving van de dood.

O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van

Maria.

IJsbrand ter Haar

DIVERSEN

Deadline mei nummer van Onderweg

De deadlines van de Onderweg zijn altijd op zondag. Echter voor het meinumner is het eenmalig afwijkend. Dan is de deadline op **WOENSDAG 19 april**. Wilt u daar rekening mee houden?

Dank,
Namens de redactie,
Dirkje Lindeboom

Eten en ontmoeten

Mijn persoonlijke ervaring is dat een gesprek met anderen het gemakkelijkst ontstaat als je met elkaar aan tafel zit en daarbij wat te eten en te drinken krijgt voorgeschoteld. Het creëert een ontspannen sfeer en de geuren en smaken van het eten kunnen ervoor zorgen dat er mooie herinneringen gedeeld worden en gemakkelijk gesprekken ontstaan.

Dat is ook precies wat we ons voor ogen hadden bij het opstarten van de wekelijkse activiteit 'Eten en Ontmoeten' op donderdagavond in De Ruimte. We richten ons tot alle gemeenteleden van onze kerk maar ook mensen van daarbuiten die zich betrokken en verbonden voelen met onze gemeenschap zijn van harte welkom.



Hoe gaat het in z'n werk? Er zijn negen kookgroepjes. Ieder groepje kookt drie keer per halfjaar. De kookgroepjes kiezen hun eigen menu, meestal een hoofdgerecht en een toetje, doen de boodschappen en gaan donderdagmiddag op tijd aan de slag zodat de deelnemers om 17.30 uur kunnen aanschuiven. De ervaring leert dat de vaste deelnemers vaak al iets eerder komen zodat ze in de huiskamer van De

Ruimte eerst nog even gezellig kunnen voorpraten en alvast de geuren kunnen opsnuiven van het gerecht dat wordt voorbereid. Het is steeds weer een verrassing wat er op tafel komt. Na het toetje wordt er nog een kopje thee of koffie geserveerd en rond 19.30 uur gaan de deelnemers weer huiswaarts. De kookgroep blijft nog even achter om de afwas te doen en de spullen op te ruimen. Gelukkig hebben we daarvoor een afwasmachine tot onze beschikking. En vele handen maken licht werk.



Wat kost het? Onze doelstelling is dat iedereen moet kunnen komen eten en omdat er veel inkomensverschillen zijn hanteren we een vrijwillige bijdrage. Na afloop van de maaltijd gaat er een mandje rond waarin iedereen een bijdrage mag doen. Van de opbrengst uit het mandje worden de kosten van de maaltijd verrekend en meestal komt dat goed uit.

Zoals hiervoor al gezegd, iedereen is welkom om aan te schuiven. Je kunt zowel 'vaste' deelnemer worden als incidenteel aanschuiven. Inmiddels hebben we twee groepjes vaste deelnemers die om de week aanschuiven aan tafel. Zij hoeven zich niet meer aan te melden maar laten alleen weten als zij verhinderd zijn. Daarnaast is er ruim voldoende ruimte om individueel, als gezin of als echtpaar een keer aan te schuiven aan tafel. Het is juist heel fijn om ook eens andere mensen te ontmoeten aan tafel. Ik nodig u van harte uit om dat eens wat te doen! U kunt zich iedere week telefonisch of per e-mail aanmelden bij het kerkelijk bureau. Dat moet dan wel uiterlijk woensdag voor 12 uur. Als u een keer wilt ervaren om mee te koken mag u zich bij mij aanmelden; ik kan u verzekeren dat dat ook een heel mooie ervaring is!

Namens de kookgroepen,

Marja de Leeuw



Dit was voor mij een heel zware tocht (ik heb knieklachten), want wij moesten over boomstammen, watervallen enzovoorts klimmen. Uiteindelijk kwamen wij bij een accommodatie waar wij ons met ons zessen zouden vermaken. Harrie en Lydia kwamen precies van de andere kant gelopen.

Zondag regende het de hele dag, maar hebben een paar van ons, toch nog even in de oceaan gezwommen. Ook hebben wij samen spelletjes gespeeld en hadden veel quality-time met onze kinderen. Maandag zijn wij weer terug gewandeld en zijn met Harrie en Lydia naar Nelson gegaan. Zij moesten twee dagen werken en wij moesten dus ons zelf vermaken Omdat zij vlak bij het middelpunt van Nieuw-Zeeland wonen zijn wij de heuvel op gewandeld met een prachtig uitzicht over Nelson. In de middag zijn Gert-Jan en ik op de fiets naar de oceaan gefietst en daar heerlijk in gezwommen.

De volgende dag zijn wij weer vertrokken, (twee dagen later sloten Harrie en Lydia weer bij ons aan) naar Rabbit Island, Moturoa, Mapua, Motueka met de prachtige Apple Rock, Kaiteriteri, één van de hoogtepunten was Te Waikoropupu Springs, prachtig blauw en groen water, zo helder als kristal. En het strand van Collingwood met zijn vele rotsen en kwamen daar een verwaalde zeehond tegen.



Bij de Aorere River hebben Gert-Jan, Harrie en Lydia in de ijsskoude waterval gestaan.

Na elke keer een stukje verder te rijden in het gebied van de Gold Bay met onze campervan, stopten wij en gingen wij wandelen naar mooie stranden en uitkijkpunten. Elke keer was het landschap weer anders.

Toen moesten wij al weer afscheid nemen van Harrie en Lydia en gingen wij alleen verder. Wij kwamen onderweg de langste hangbrug van Nieuw-Zeeland tegen en daar wilden wij natuurlijk wel even over heen lopen.

Ook hebben wij het Nationaal Park Paparoa bezocht met zijn prachtige Pancake Rocks en Blow Holes, hier konden wij geen genoeg van krijgen.

Ook in Nieuw-Zeeland heb jij de Alpen en brachten wij een bezoek aan het plaatsje Frans Josef, waar helaas daar ook al minder sneeuw op de bergen ligt.



Daarna maakten wij een wandeling over de boomtoppen van Ruatapu en kwamen nog wat kleine dorpjes tegen, zoals bijvoorbeeld Hokitika.

Omdat wij de laatste dagen bij onze dochter en haar vriend in Christchurch zouden doorbrengen, begonnen aan de route voor de terugweg over de Athur's Pass. Ook weer met prachtige vergezichten en vele wandelingen onderweg.

De laatste dagen waren wij dus in Christchurch, helaas was dat het einde van bijna vier weken mooi weer. Het heeft twee dagen alleen maar geregend, maar dat mocht de pret niet drukken, wij pasten onze activiteiten aan met bioscoop- en museumbezoek en spelletjes doen met elkaar.

Wij kijken terug op een schitterende reis in een prachtig land, fijn om nu met eigen ogen te kunnen zien waar onze kinderen wonen en waarom zij zo van dit land houden.

Het afscheid nemen blijft van beide kanten altijd weer moeilijk, want je weet nooit wanneer je elkaar weer in levende lijve gaat zien.

Gert-Jan en Marianne van den Berg