

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

41e jaargang nr. 3 • april 2020

MEDITATIE

Water uit de rots, leven uit de dood

Een van de mooiste liederen voor de tijd van Pasen is voor mij lied 659 in het Liedboek 2013. Tekst en melodie versterken elkaar op een fantastische manier. De blijdschap van de jubel klinkt door in de muziek. De kwartrust aan het begin van de tweede regel geeft een bijzondere versterking aan de inhoud van die tweede regel. Een rijkdom aan Bijbelse beelden klinkt in de tekst mee. Met minder doen we het niet. Het zijn profetische indrukken, opgenomen in de klank van de voortdurende paasviering. Elke zondag vieren we immers Pasen.

We komen als christelijke gemeente samen op de eerste dag van de week omdat die dag de dag van de opstanding van Christus is. Daar komen we telkens weer op terug!

Het vertrekpunt voor dit lied ligt in Jesaja 48,20: 'Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de eindigen der aarde: De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!' Deze tekst komen we bijna letterlijk tegen in de strofen 1 en 3. Maar de dichter Willem Barnard (1920-2010) heeft ook het vervolg van deze tekst uit Jesaja in zijn lied opgenomen: 'Hij voert zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden; hij laat water voor hen stromen uit de rots, hij klieft een rots en het water gutst eruit.'

Deze woorden van Jesaja verwijzen op hun beurt naar het verhaal over het water dat uit de rots bij de heilige berg stroomt, nadat Mozes met zijn staf op die rots geslagen heeft, zodat Israël in de woestijn te drinken heeft (Exodus 17,5-7). Een ander, ouder, lied waarin dit beeld doorklinkt, is 'Rock of ages, cleft for me' van Augustus Toplady (1740-1778). Dit lied is door Jacqueline van der Waals vertaald als 'Vaste Rots van mijn behoud'. Voor veel ouderen is het een bekend en geliefd lied. Het was onder andere opgenomen in de Hervormde Bundel 1938 als Gezang 174. In de vertaling van Willem Barnard als 'Rots waaruit het leven welt' is het met dezelfde melodie opgenomen in Liedboek 2013 als Lied 911.

We kunnen ook denken aan Ezechiël 47 waarin de profeet een visioen beschrijft van een rivier uit de tempel. Aan weerszijden van de rivier groeien bomen. En dan: 'Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de (dode) zee in stroomt wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed.' Als je de omgeving van de Dode Zee hebt ervaren, kan je niet om de zeggingskracht van dit visioen heen. Zo dood als het daar is, zo levend zal het zijn. Nieuw leven voorbij de dood; als dat geen Pasen is ... Het visioen van de rivier met leven gevend water is zo sterk dat Johannes, de ziener van Patmos, dit visioen nog eens optekent in Openbaring 22.

Het verhaal over het water dat uit de rots stroomt, vinden we ook in Numeri 20,7-13. Daar valt de nadruk op vertrouwen. Vertrouwen op het woord van God. Ertoe aangezet door lied 659 leg ik vertrouwen in het teken van levend water dat uit de dode rots vloeit, uit als vertrouwen op de verkondiging van de opstanding. Het is vertrouwen in verwondering zoals dit doorklinkt in strofe 5: 'Overvloed, overvloed Gods, sprengen van water en leven, bloed uit de flank van de rots, water en bloed om het even...'

De gedachtesprong naar 'bloed' en 'wonden' is in het lied voorbereid in strofe 4 waarin het water springt als een fontein 'bronnen geslagen als wonden'. Het water uit de rots is een beeld van het water dat met bloed uit de wond in de zijde van Jezus stroomde, toen Hij aan het kruis met een speer, een stok, een staf, doorstoken was (Johannes 19,34-35).

Er zijn voor dit lied meerdere melodieën geschreven. Alleen deze melodie ken ik. Ik kan me bijna niet voorstellen dat deze tekst een andere melodie zou hebben. Het voelt voor mij als een natuurlijke eenheid. De maker van deze melodie, Juul Ouwehand (1921-2015), zag ik toen ik in Den Haag woonde regelmatig bij orgelconcerten. Hij volgde de concerten steevast met de bladmuziek voor zich. Persoonlijk heb ik hem nooit gesproken. Men zei dat hij er trots op was dat een melodie van

hem was opgenomen in het Liedboek 1973. Dat kan ik me indenken. Als je zo'n melodie maakt, heb je alle redenen om daar trots op te zijn. Hij schreef erbij: 'Toen ik deze tekst voor het eerst onder ogen kreeg, rees het beeld voor mij op van een heraut, die zijn boodschap aankondigt met trompetgeschal. Dit is in de melodie, die men niet te vlug moet zingen, dan ook wel tot uiting gekomen, met name in de drie korte 'trompetstoten' waarmee de tweede regel begint.' Het is een lied van pure vreugde. Laten we elke dag van Pasen zingen.

Ds. Dick Snijders

Voor deze tekst is gebruik gemaakt van informatie op liedboekcompendium.nl.



KERKENRAAD

DE KERK IN CORONATIJD

Uit de kerkenraad

'Hoe geef je als gemeente van Christus inhoud en vorm aan nabijheid in tijden van verplichte fysieke afstand?', dat is de kernvraag waarmee wij ons als kerkenraad – ook op fysieke afstand van elkaar – dagelijks bezighouden. In de wetenschap dat veel kwetsbare, oudere gemeenteleden over beperkte online- vaardigheden beschikken. Want **in elk geval tot en met Pinksteren treffen we elkaar niet lijfelijk**, niet in de kerk, niet in De Ruimte, maar waarschijnlijk ook niet bij elkaar thuis of op straat. En dat is heftig, voor iedereen, maar in het bijzonder voor ouderen, zieken en mensen die alleen door het leven gaan.

Net als de landelijke kerk houden wij ons uiteraard aan de maatregelen die de overheid heeft getroffen, maar ook aan de richtlijnen van het RIVM, ter **bescherming van onszelf en van anderen**. Voor mensen die behoren tot een risicogroep is het advies van het RIVM om contact met andere mensen zoveel mogelijk te vermijden en zeker uit de buurt te blijven van mensen die ziek of kwetsbaar zijn. Dus niet op bezoek gaan bij iemand die verkouden is, want misschien is het een milde vorm van corona. Maar ook ouderen kunnen we voorlopig niet bezoeken. Dat geldt dus ook voor **pastorale zorg van ernstig zieken en bij overlijden**. In het laatste geval kunnen immers de nabestaanden besmet zijn geraakt. Vurig hopen we dat zich de komende weken een dergelijke situatie niet zal voordoen, want iets verdrietigers dan fysiek verstek moeten laten gaan op de meest ingrijpende momenten in een mensenleven kunnen we ons als kerkenraad niet voorstellen.

Maar er zijn ook dingen die we gelukkig wèl doen:

- Via kerkradio (www.kerkmroep.nl) wordt er **elke zondag en op Goede Vrijdag een dienst** uitgezonden, met Bijbellezing, poëzie, muziek en een korte overdenking. Zelfs de collecte gaat digitaal gewoon door via de Givt-app en de mogelijkheid voor het overmaken via het

bankrekeningnummer. Het kan voorkomen dat, vanwege overbelasting, de dienst niet rechtstreeks kan worden gevolgd. Dat is geen probleem, want vanaf pakweg zondag 12.00 uur kan de dienst op elk gewenst moment worden beluisterd.

- De dagelijkse morgengebeden van 9.00 uur zijn verplaatst van De Ruimte naar de kerk, zodat zij te volgen zijn via kerkomroep. De gebeden worden uitgesproken door één persoon en hierbij kunnen geen andere gemeenteleden aanwezig zijn.
- Elke dag spreken (via youtube) en plaatsen (via de site) onze predikanten in toerbeurt een korte, **troostrijke overdenking**.
- Onze wekelijkse **bloemengroet** blijft dankzij de inzet van onze Bloemengroep 'gewoon' in de lucht.
- Samen met de PVD benaderen we **oudere alleenstaanden** zelf actief per telefoon, met een bemoedigend woord, maar ook met de vraag wat wij voor hen praktisch kunnen betekenen. En dat organiseren we dan ook meteen. Helaas zijn niet alle oudere gemeenteleden (vanaf 77 jaar) aangesloten bij het PVD-netwerk. Wij proberen ook hun telefoongegevens te achterhalen, maar nodigen hen vooral uit om zichzelf te melden bij.

Zeker zo belangrijk is natuurlijk dat wij als gemeente van Christus alles doen wat in ons persoonlijk vermogen ligt om aandacht en hulp aan onze medemens te bieden.

Over al deze zaken – en meer – treft u elders in dit nummer nadere informatie aan. Maar zeker bij snel veranderende omstandigheden loopt het gedrukte Onderweg altijd wat achter de feiten aan. **Volg dus vooral het nieuws op onze website: www.pg-elst.nl**. En als dat niet goed lukt, trek aan de bel bij een ander gemeentelid in uw buurt of bel een van de telefoonnummers die u achterin Onderweg aantreft. Gun anderen dat ze u mogen helpen.

Elke dinsdagavond steken wij als kerkenraad de koppen bij elkaar om te zien hoe het gaat, wat er nog meer nodig is en om elkaar te bemoedigen in deze moeilijke tijden. Mocht u zelf ideeën hebben voer wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen, mail dat dan naar onze scribe: scribe@pg-elst.nl.

Namens de Kerkenraad, Peter de Leeuwkerk, voorzitter

KERKRENTMEESTERS

Collecteren in coronatijd

Collecteren zonder contant geld

Zoals u in de Onderweg van maart hebt kunnen lezen hadden we gepland om op 29 maart jongstleden de Givt-app te introduceren. Een nieuwe vorm van collecteren, waarbij u kunt geven zonder contant geld. Door het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van dit virus zijn er zoals u weet geen diensten meer en waren we niet in staat om de Givt-app live in de kerkdienst te introduceren. Maar velen van luisteren elke zondagochtend om 10.00 uur naar de kerkomroep, die vanuit de Grote Kerk wordt uitgezonden.

Om U echter toch in de gelegenheid te stellen om te geven hebben we besloten om de Givt-app wel alvast te introduceren via een QR-code. Deze staat bij dit bericht afgedrukt. Middels één keer scannen van de QR-code kunt u geven aan de drie gebruikelijke collectes namelijk diaconie, kerk en uitgangscollecte. De doelen hiervan zijn te vinden in de orde van dienst op de website van onze kerk www.pg-elst.nl en in de Onderweg.



Al een Givt-app, hoe werkt het dan?

Na het openen van de app kunt u via het '+' teken drie collectes selecteren. U kunt per collecte aangeven welke bedrag u wilt geven. In het volgende scherm: 'kies hoe u wilt geven' selecteert u 'QR-code'. Vervolgens scant u de 'QR-code' en daarna hebt u gegeven aan de door u geselecteerde collectes en doelen.

Nog geen Givt-app?

Voor de mensen die de Givt-app nog niet gedownload hebben op hun telefoon staan onderaan dit bericht wat handige links met filmpjes die u daarbij kunnen helpen.



Wat heeft u nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heeft u natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. U kunt na het downloaden uw e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. De verdere registratie kunt u op een later moment afronden. Bij de registratie vult u een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan uw adres, mobiele nummer en bankrekeningnummer).

Ook geeft u een machtiging af zodat het collectegeld van uw bankrekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat u makkelijk door dit proces wordt geleid. Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download. Hierbij nog een aantal links naar filmpjes ter introductie van de Givt app die u eventueel kunnen helpen bij de installatie.



<https://www.youtube.com/watch?v=m6vdbqAwFa4>.

<https://givt.stackstorage.com/s/ANKPlON1MpaoZUY>

<https://givt.stackstorage.com/s/2cS1ff4smJOIaVP>

<https://givt.stackstorage.com/s/1EtsZHsX70PSQkN>



Overboeken naar collecterekening

Uw gift overmaken op rekeningnummer **NL06 RABO 01057 13 554** ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Elst is ook mogelijk.

Voor de uitgangscollecte datum en begunstigde vermelden, als u voor Diaconie of Kerk doneert dan graag de maand erbij zetten.

De bestemming van de Diaconie- en uitgangscollecte vindt u in Onderweg en in de liturgie.

Voor nadere informatie Lucia Zoutman,

De kerkrentmeesters

CPO

COLLEGE VAN OUDERLINGEN EN PREDIKANTEN

PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)

Nu de ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot het coronavirus zo snel gaan en nog wel enige tijd zullen duren, is het goed om onze ouderen niet uit het oog te verliezen. Zij zijn een risicogroep vanwege hun leeftijd. Doordat zij minder bezoek zullen ontvangen, ook in hun eigen gezondheidsbelang, bestaat het gevaar dat zij in een isolement terecht komen. Daarom zullen de PVD-ers, die bij uitstek op de hoogte zijn van de persoonlijke situatie, zorgen en behoeften van de ouderen, de komende tijd extra aandacht aan hen schenken.

Dit zal, afhankelijk van de situatie, vooral telefonisch gebeuren.

De PVD-ers kunnen, naast een luisterend oor en een opbeurend woord, ook signaleren of er (praktische) hulpvragen zijn, en deze doorspelen.

Niet alle ouderen worden door de PVD bezocht, omdat zij wellicht zelf indertijd hebben aangegeven dat zij dit niet nodig vonden. Bent u (alleenstaand) oudere en stelt u contact met de PVD op prijs, neemt u dan contact op met **Jetty Gaasbeek**,

Dat gemeenteleden het werk van de PVD waarderen, blijkt wel door de gulle giften die de PVD af en toe ontvangt! Deze worden enorm op prijs gesteld door de vrijwilligers en er wordt een goede bestemming voor gezocht.

De afgelopen maand heeft mevrouw Wil Kleinhof afscheid genomen als vrijwilliger. Zij werd thuis door Corrie Brüning hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen 16 jaar.

En zo sluiten we af met een fleurige foto!

Namens de PVD,

Gea Dijkstra



Heeft u een hulpvraag?

Heeft u een hulpvraag (van welke aard dan ook en ongeacht uw leeftijd) en weet u niet wie u hiermee kan helpen? Neem dan contact op met **Wichert van Olst**

Vanuit de kerkenraad coördineert Wichert alle hulpvragen die onze gemeenteleden hebben.

Als u mensen buiten onze gemeente kent met een hulpvraag, kunt u hen attenderen op de website: www.nietalleen.nl (telefoon 0800-1322). Op dit platform wordt de hulpvraag door de gezamenlijke kerken en hulporganisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Ook onze kerk heeft zich bij dit platform aangesloten.

Wij zullen er alles aan doen u zo goed mogelijk te helpen. U kunt op ons rekenen.

Wilt u helpen?

Als u ons wilt helpen om gehoor te geven aan de hulpvragen die wij ontvangen, kunt u uw NAW-gegevens en telefoonnummer mailen naar wichert.van.olst@nl.ey.com.

Alvast hartelijk dank.

de Kerkenraad

‘IN GOEDE MACHTEN LIEFDERIJK GEBORGEN’

Het coronavirus heeft ook op de Nederlandse samenleving een grote impact. Mensen worden angstiger en onzekerder. De samenleving waarop we zo vertrouwd zijn blijkt zwakker dan gedacht. Nu het flink is gaan stormen schijnen zekerheden ineens veel minder zeker. Als het virus doorzet wordt goede zorg steeds lastiger. Scholen en universiteiten zijn gesloten. Concerten zijn afgelast. Kerkdiensten zijn niet langer toegankelijk. Ook de kerk in Elst blijft op zondagmorgen leeg. Wie had dat gedacht? Sinds 1944 is dit nog niet voorgekomen.

Wat staat ons de komende weken te wachten? Mensen worden onrustig, angstig bijna. Als predikanten van de Protestantse Gemeente Elst weten we ons diep verbonden met onze gemeenteleden en alle mensen daarbuiten. Als predikanten willen we steun en hoop geven aan allen die onzeker en angstig geworden zijn. Troost bieden en aandacht.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer op 9 april 1945 als gevangene van het nationaal socialisme werd vermoord. Deze inspirerende theoloog heeft veel geschreven over het begrip angst. Bekend zijn de meditatie van hem over de ‘Storm op het meer’. Het bootje waarin de leerlingen zich bevinden op het meer van Galilea lijkt te vergaan in een stormwind. Bonhoeffer zag een parallel met de storm van het nationaalsocialisme die over Duitsland raasde en steeds meer mensen in zijn greep kreeg. Het was volgens hem de angst die mensen vervormt. Angst vreet aan mensen. Het maakt dat we tot rare sprongen in staat zijn. Vredelievende mensen veranderen door stress en pressie in nietsontziende types. Wanneer angst bezit van mensen neemt dan worden ze een speelbal van emoties en dat leidt zelden tot iets goeds. Angst zet zich in iedere vezel van je lijf

en vreet zich een weg tot in de laatste uithoeken van je ziel. Angst krijgt mensen in zijn greep.

Bonhoeffer meent dat het evangelie, de kerk, het christelijk geloof tegenover de angst staat. Want in het ruim van het schip bevindt zich de Messias. De Zoon van de Eeuwige, het volstrekt goede. Als mensen onderweg door het leven zijn we niet alleen gelaten met onze angsten, onze onzekerheden en emoties, want in de woorden van Bonhoeffer: 'Christus is aan boord'.

Uiteindelijk is het de Messias die de storm stilt en de golven tot bedaren brengt. Hoe wankel het bootje ook lijkt te zijn de storm zal stillen. Het is een positief verhaal. De stormen in ons leven en in onze wereld worden niet ontkent, maar ze krijgen de mensen er niet onder. Het is zaak om als mensen vertrouwen te blijven houden. Vertrouwen in elkaar, in de overheid en de Eeuwige.

Als mensen onderweg door het leven mogen we ons 'toevertrouwen' aan God en de ander. Je mag je laten meenemen door de goede beweging van God. Een dynamiek die leven brengt.

Bonhoeffer zelf spreekt over de 'goede machten' die ons omringen. Het zijn de goede machten van de Eeuwige die ons als de stille omgang van Gods Geest omringen. Zijn gedicht 'door goede machten' is als lied 511 in het Liedboek opgenomen. Couplet zeven luidt:

*'In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.'*

'Borg' betekent zoiets als zekerheid. Wie zich geborgen weet, voelt zich sterk, zeker. Er is ook nog een andere betekenis. Namelijk je in de plaats stellen, voor iemand borg staan. Iemand die zich geborgen weet, is niet alleen. De angst van de mens is opgeheven. Er is iemand die in de plaats gaat staan. Voor ons als christelijke gemeente is het de Messias die voor ons borg staat, die onze angsten wegneemt. Ook zijn het de andere mensen om ons heen, die het licht van de Messias uitdragen. Als kerk, als gemeente van de Levende dragen we elkaar.



Dietrich Bonhoeffer

Nu we elkaars fysieke aanwezigheid moeten missen de komende tijd willen we als predikanten de gemeente oproepen om er voor de ander te zijn. In gebed, een telefoontje, een kaart een mail, enzovoort. Zo kunnen we elkaar dragen en als goede macht omringen.

*'God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.'*

De slotregels van Bonhoeffers gedicht bevestigen het vertrouwen, de zekerheid en de troost: God is met ons des avonds en des morgens, Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Jeroen Jeroense - Dick Sniijders

Oproep

In deze tijd van het coronavirus is het moeilijk om elkaar te bezoeken maar is het wel erg fijn om met elkaar in contact of verbinding te blijven. Een ieder ervaart het weer anders en ook onze omstandigheden zijn uiteraard verschillend. We vragen u hierbij om uw verhaal/ervaring over deze tijd te delen en op te sturen naar Onderweg.

Wij vragen u om uw verhaal/ervaring kort te houden, met een maximum van ongeveer 300 woorden. U kunt uw verhaal sturen naar onderweg@pg-elst.nl, graag voor zondag 19 april voor 18.00 uur.

De redactie van Onderweg

Gedicht:

Door goede machten trouw en stil omgeven

*Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.*

*Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.*

*En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.*

*Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneshijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.*

*Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.*

*Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.*

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dietrich Bonhoeffer*

Predikanten vloggen op Youtube

Graag willen de predikanten ook in deze tijd een lichtpuntje brengen. Iets dat aanleiding kan zijn voor bezinning, voor troost en bemoediging, voor inspiratie. Diepzinnig, alledaags en met humor. Zij doen dit via Youtube op internet. Daarvoor is het Youtubekanaal Jeroen & Dick Protestantse Gemeente Elst bestemd. U kunt dit vinden als u in de adresregel https://www.youtube.com/channel/UCy_Ns2jleFY6ysNdGHbvWw invoert.



Dat is een ingewikkeld adres. Als u eerst Youtube opent en in de adresregel van Youtube zelf 'Jeroen Dick Elst' intoetst, komt u er ook. Het is dan een van de eerste hits. Deze gedachten verschijnen ook in de nieuwsberichten op onze website pg-elst.nl en in de Facebookpagina Groep van Protestantse Gemeente Elst met een link naar de filmpjes. We wensen u veel kijk- en luisterplezier.
De predikanten



Voor al uw vragen over
vrijwillige thuishulp en mantelzorg
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur.

TEL. 0481 - 350050

E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl

KERKDIENTEN

De kerk is gesloten, de vieringen zijn rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Na het openen van de website pg-elst.nl/de-kerk komt u op de pagina met de vermelding van de kerkomroep en de bijbehorende liturgie.

Zondag 5 april 6e zondag 40-dagentijd
Palmzondag
10.00 uur KERKOMROEP Ds. P.J.G. Jeroense
organist: IJ. ter Haar

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag
19.30 uur KERKOMROEP Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma

Zondag 12 april Pasen
10.00 uur KERKOMROEP Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

Zondag 19 april Ds. A. Boogaard
10.00 uur KERKOMROEP organist: D. Luijmes

Zondag 26 april Ds. P.J.G. Jeroense
10.00 uur KERKOMROEP organist: IJ. ter Haar

Zondag 3 mei Ds. P.J.G. Jeroense
10.00 uur KERKOMROEP organist: D. Luijmes

Elke werkdag Morgengebed
9.00 uur KERKOMROEP info: Dick Snijders

Bijbelleesrooster april 2020

5 april Matteüs 21 :1-17
12 april Matteüs 28:1-7
19 april Prediker 9:1-10
26 april Handelingen 15:1-5

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl
Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam mevrouw A.J. Vink-Esmeijer

Op 12 maart is overleden Aaltje Johanna Vink-Esmeijer, in de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde de laatste jaren in Tertzio, daarvoor aan de Kostverloren, de Hollanderbroeksestraat en de Zuiling. Vooral bekend is manege de Vink aan de Hollanderbroeksestraat. Aaltje Vink hield erg van dieren: paarden en honden. En ze hield van de tuin. Samen met haar man Dirk Vink heeft ze hard gewerkt. Aaltje en Dirk hebben helaas geen kinderen gekregen. Maar ze vormden een geliefd logeeraadres voor de neefjes en nichtjes. Die konden zich bij hen heerlijk uitleven. Vanuit het bedrijf was er altijd aanloop. Koffie en thee stonden klaar. Aaltje was vriendelijk en gastvrij. Toen haar man elf jaar geleden overleed, was de glans eraf. Ze voelde zich angstig, alleen in de bungalow bij de manege. Ze is toen naar een appartement verhuisd en later naar Tertzio omdat haar zorgbehoefte toenam.



De uitvaartdienst vond plaats op 19 maart in uitvaartcentrum Cornelissen. Vanuit haar liefde voor wat groeit en bloeit, hebben we gesproken over de les van de vogels en de bloemen. We vinden deze in Matteüs 6: 25-34. Een moment van bezinning over de betrekkelijke waarde van (lekker) eten en drinken en over de betrekkelijke waarde van mooie kleding. Het gaat om wat je voedt en om wie je kleedt. Wat geeft ons kracht en hoe laten we ons zien? Voor ons allen vragen om ons op te bezinnen.

Aansluiten vond de begrafenis plaats op begraafplaats Rustoord in Valburg.

We wensen de nabestaanden de kracht toe om het verlies te dragen.

ds. Dick Snijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 15 april hoopt de heer C. Breunissen, 91 jaar te worden.

Op 21 april hoopt mevrouw H.M. Sanders-Vink, 90 jaar te worden.

Op 22 april hoopt mevrouw H.W. Frentz, 92 jaar te worden.

Op 23 april hoopt de heer M. Haag, 95 jaar te worden.

Op 27 april hoopt mevrouw A.P. Aangeenbrug-Maris, 90 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.

Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Bedankt

Hartelijk dank bloemengroep

Op zondag 1 maart jongstleden werd ik verrast met een boeket bloemen vanuit de Protestantse Kerk met zoveel groeten.

Ik ben herstellende van een nieuwe knie en hoop zo weer goed te kunnen functioneren. Met zoveel mensen om me heen zal dit zeker lukken.

Groet van Ria van Setten-v.d. Hof

‘Stille omgang van Gods Geest’

Regelmatig gebruik ik in mijn voorbede de term ‘Stille omgang van Gods Goede Geest’. Namelijk wanneer mensen aandacht en troost nodig hebben. Ik bid dan dat Gods liefde ‘als een stille omgang’ om iemand heen mag staan. Deze liefde en aandacht hebben Karin en ik mogen ervaren tijdens de ziekte en het overlijden van mijn vader Rinus Jeroense. De grote hoeveelheid kaarten, mails, telefoontjes en dergelijke hebben ons positief getroffen. Het doet werkelijk goed wanneer anderen aan je denken. Als predikant is het ook betekenisvol om eens ‘aan de andere kant van de aandacht te staan’, namelijk die van ontvangen. In ons ambt geef je vaak, maar ontvangen is ook heel bijzonder en bemoedigend. Als gezin hebben we de Protestantse Gemeente Elst werkelijk als een troostrijke gemeenschap beleefd. Na de intensieve weken van afscheid nemen overlijden en begraven van onze vader en schoonvader dachten we het ‘gewone leven’ weer wat op te kunnen pakken. De situatie is echter heel anders. Net als iedereen het zoeken naar een nieuw ritme en dagelijkse liturgie nu het coronavirus fysieke ontmoeting onmogelijk heeft gemaakt. We houden hoop en geloof dat we binnen afzienbare tijd het dagelijkse leven weer op mogen pakken. Nogmaals bedankt voor de troostrijke aandacht.

Jeroen Jeroense - Karin Spelt

DIACONIE



Vanzelfsprekend

En opeens zit Nederland 'op slot'. We worden er op een stevige manier aan herinnerd dat onze technologische verworvenheden ons niet kunnen beschermen tegen zo iets kleins als een virus. Confronterend! Het is ontroerend om te zien hoe veel mensen met creatieve, sociale oplossingen komen: ze bieden hun diensten gratis aan, aan mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Het geld voor boodschappen wordt in goed vertrouwen voorgeschoten. Een hoteleigenaar stelt zijn lege hotel gratis ter beschikking, voetbalfans steken de zorg een hart onder de riem, enzovoort. Het is daarmee ook een ontroerende tijd, waar mensen er samen het beste van willen maken.

Het virus werkt heel verhelderend: wellicht komen we er nu achter wat we echt belangrijk vinden in ons leven. Als alles gewoon vanzelfsprekend is sta je er niet snel bij stil hoe geweldig bevoorrecht wij zijn; hoe goed we het hebben: we hebben genoeg te eten, we unnen in vrijheid met elkaar ons geloof belijden, we kunnen gaan en staan waar we willen, samen feest vieren en rouwen, onze kinderen kunnen naar school, we kunnen naar een ziekenhuis, ...



En opeens valt het vanzelfsprekende weg. Nu worden die dingen opeens bijzonder. Wellicht leren we weer meer waarderen wat voor ons zo vanzelfsprekend leek. Sterkte in deze benauwende tijden. Let een beetje op elkaar.

Bert Wolters (thema)diaken duurzaamheid

DUURzSAAMheidstip:

Waardeer uw zegeningen.
Ze zijn niet vanzelfsprekend.
Reacties en eigen tips graag naar
woltersbw@gmail.com

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden elk jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De paasgroeten actie stond dit jaar gepland voor zondag 29 maart. Vanwege het coronavirus kon deze actie niet doorgaan.



Aangezien we nog niet weten wanneer we weer samen mogen komen in de kerk, zoekt de ZWO-groep een andere manier om deze groet aan de gevangenen te versturen. Want ook de gevangenen kunnen een hartelijke groet in deze moeilijke tijd goed gebruiken. Daarom een oproep aan u: wilt u dit jaar 1 of enkele kaarten versturen, geef dan uw naam en adres door aan de ZWO groep. U krijgt dan het gevraagde aantal kaarten in de bus met daarbij een uitleg hoe u de kaarten weer in kunt leveren.

De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de veertigdagentijdscampagne van Kerk in

Actie, 'Sta op', werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u mee zult doen dit jaar en een paasgroet zal versturen! Hartelijk dank!
De ZWO groep



DIACONIECOLLECTE APRIL 2020

U kunt, bij het niet doorgaan van de kerkdienst geven via de gift app of via overmaken via het daar genoemde bankrekeningnummer, zie pagina 4 en 5.

Hulp aan Oekraïne

Sinds Rusland in februari 2014 de Krim intijfde, is het oorlog in Oost-Oekraïne. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht en zochten in andere delen van Oekraïne een veilig heenkomen. Dorcas is meteen gestart met het verlenen van noodhulp en zorgde ervoor dat honderden ontheemden een materiële of financiële bijdrage kregen. In 2015 bleven we die hulp geven door samen met ZOA namens het Christelijk Noodhulpcluster in actie te komen. Kwetsbare huishoudens werden ondersteund met materiële hulp, onderdak en voedsel. Momenteel voert Dorcas een noodhulpactie uit samen met Cordaid, Save the Children en Terre des Hommes namens de Dutch Reliëf Alliance (DRA). De Dutch Relief Alliance (DRA) biedt snelle en effectieve noodhulp aan slachtoffers van internationale crises.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN APRIL 5 april, 6e zondag 40-dagentijd Jeugdactiviteiten Pasen

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving.

Vandaag is de collecte voor de activiteiten met de jeugd rondom Pasen. Op palmzondag maken de kinderen palmstokken en komen deze laten zien in de viering. Na afloop van de paasnachtviering is er samen met The Meeting een fakkeloptocht. Aansluitend een paasvuur waar je kunt genieten van een zelfgebakken broodje met een drankje. Deze activiteiten hopen we volgende jaar weer te doen!

9 april, Witte Donderdag: geen collecte

10 april, Goede Vrijdag: geen collecte

12 april, Pasen:

JOP (Jong Protestant), jongeren doorleven het paasverhaal.

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee.

Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit.

19 april, kinderspice Binnenveld

Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven 'gewoon' door. Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is.

Onze doelstelling is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke voorziening.

Zie ook: www.kinderhospicebinnenveld.nl

26 april, Onderhoud kerkgebouw

Regelmatig wordt er onderhoud verricht aan de Grote Kerk. Dit gebeurt op basis van het rapport van de Monumentenwacht en het Onderhoudsplan. Voor de jaren 2020 en 2012 staan op het programma de reiniging van de buitenmuren van alg en mos en de reparatie van de goten en de leien van de kerk. Ook het schilderwerk wordt dan weer uitgevoerd. Ons

prachtige kerkgebouw, dat te boek staat als monument, vraagt aandacht en geld voor het onderhoud.



Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort.

Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Klinkende kerkjes

Heel, heel lang geleden, toen alles nog gewoon was, had ik al in mijn hoofd waarover deze column zou moeten gaan. Ik had willen zeggen waar mijn voorliefde voor koormuziek vandaan komt. Dan zou ik gezegd hebben dat ik nog uit de tijd kom dat je, zolang je thuis woonde, op zondagmorgen geen enkele keuze had: je ging mee naar de kerk en je had het hart niet om je vader tegen te spreken. Mijn vader, school-directeur, leraar Duits, maar ook een begenadigd spreker, was een soort amateur-predikant. Omdat hij geen papieren had, ging hij vaak voor in de zogenaamde vrije evangelische gemeenten. Die huisden in praktisch ingerichte vierkante kerkjes, met de zaaltjes beneden en de kale kerkruimte boven. Als ik mijn ogen dicht deed, zag ik in gedachten de klimrekken aan de muur en de ringen aan het plafond. En al die kerkjes hadden standaard een elektronisch orgel van Eminent, meestal bespeeld door iemand die dat eigenlijk helemaal niet kon. En ik zat daar dan, te luisteren naar de liederen van Johannes de Heer en een preek die mijn vader de week ervoor in een andere kerk ook al had gehouden. En na afloop moest ik dan zeggen dat hij mooi was. En dat deed ik dan natuurlijk braaf, want dat was nu eenmaal mijn rol als oudste van het gezin.

Maar ik had ook willen zeggen dat in zo'n sfeerloos kerkje de kiem werd gelegd voor iets dat mijn verdere leven geweldig zou verrijken. Ik was misschien een jaar of 13, maar ik herinner het mij als de dag van gisteren. Na de preek stonden een paar mannen en vrouwen op, liepen naar voren en begonnen uit het niets zo maar te zingen. Niet zoals ik dat gewend was, allemaal hetzelfde, maar uit het blote hoofd allerlei melodieën door elkaar. Ze begonnen tegelijk en eindigden tegelijk en tussenin hoorde ik de mooiste harmonieën. En aan hun ogen was te zien: ze geloofden wat ze zongen. Een paar jaar later had ik een bijbaantje in de lokale schouwburg: stoelen sjouwen om de zaal te ontruimen voor evenementen; die had je toen nog. Al sjouwend liep ik langs een van de kleinere zaaltjes en hoorde achter een van deuren mensen

zingen. Ik sloop naar binnen en heb minutenlang ademloos staan luisteren: mensen die met ogenschijnlijk gemak dwars door elkaar heen konden zingen zonder van de wijs te raken. Ik weet nog wat ik toen dacht: 'Dat bijzondere talent is niet velen gegeven, wat moeten zij zich bevoorrecht voelen dat ze dit mogen doen'. Voor mij was het in elk geval het startschot om vaak naar die voor mij zo onbereikbaar aanvoelende koormuziek te gaan luisteren.

Vlak voor Kerst van 1985 kwamen wij in Elst wonen. Zoals we gewend waren – inmiddels deed ik het vrijwillig, maar ik zal nooit weten of ik zonder kerkelijk opgevoed meisje die gewoonte had vastgehouden – gingen we op Eerste Kerstdag naar de kerk. Na jaren met koor-loze kerken te maken hebben gehad, werd ik overrompeld door de prachtige koorklanken van het Sint-Maartenskerkkor, wat, zo bleek al snel, gewoon het eigen kerkkoor was. En om een lang verhaal kort te maken: minder dan twee weken later stond ik voor het eerst tussen 'echte' zangers, die allemaal dwars door de anderen heen konden zingen en minder dan drie maanden later zong ik voor het eerst de Johannes Passion van Bach. Ik had willen zeggen dat ik dit koor, dus haar dirigenten en leden, ontzettend veel dank verschuldigd ben. Dankzij onze muziekbeoefening is er voor mij een onmisbare wereld opengegaan, tot op de dag van vandaag en de hopelijk nog vele jaren die voor mij liggen.

Ik had willen zeggen dat we van een prachtig en emotioneel afscheidsconcert hebben genoten. Maar er kwam wat tussen. Zou ik deze column in normale tijden al met een traan in het oog hebben geschreven, nu lukt het mij echt niet om het droog te houden. Het koor begon in 1942, als een antwoord op de narigheid van toen. Nu moeten we stoppen, in de narigheid van nu. Ik troost me nu alvast met de gedachte dat als het afscheidsconcert in het najaar toch plaatsvindt, de kerk zal uitpuilen. Omdat dat gewoon moet, maar ook omdat het dan hopelijk ook weer gewoon mag.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar) van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Wat is het voor jullie allemaal een rare tijd. Niet naar school, niet naar je sportclub niet lekker spelen met je vrienden of vriendinnetjes. We hebben elkaar de afgelopen tijd ook niet in de kinderkerk gezien. Als kinderkerkleiding vinden we dit ook erg jammer. Graag hadden we met jullie Palmpasen en Pasen willen vieren in de kinderkerk.

Omdat we nog niet weten of we met Pasen weer naar de kerk mogen, willen we jullie wijzen op de site www.geloventhuis.nl.

Hier kan je samen met je ouders leuke ideeën van afhalen

We waren in de kerk begonnen met het oefenen van een lied voor Pasen. Zullen we afspreken dat wanneer we elkaar niet zien met Pasen in de kerk we dit thuis met onze ouders zingen. melodie van 'Daar juicht een toon ...'

Tekst: Erik Idema, met aanpassingen door paascommissie kinderkerk Protestantse Gemeente Elst
Op weg naar Pasen weten wij:

*God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan het verdriet,
want Hij vergeet de mensen niet.*

*Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.*

We hopen jullie allemaal snel weer te zien.

De leiding van de kinderkerk

Palmpasen: doe-het-zelf

Ook Palmpasen zal dit jaar helaas niet doorgaan vanwege het Coronavirus. Dus helaas geen optocht, maar niet getreurd het goede nieuws is dat je dit ook thuis kunt doen! Misschien heb je nog een Palmpaasstok liggen van vorig jaar die je opnieuw kunt versieren. Zo niet, dan zijn er op internet talloze websites waarop staat hoe je zelf een Palmpaasstok kunt maken. Of op [youtube.com](https://www.youtube.com) een instructiefilmpje, ook handig.

Vraag je kluspapa of -mama of ze je daarbij willen helpen. Het is natuurlijk belangrijk dat de stokken goed aan elkaar vastzitten, maar het is ook heel handig als er een redelijk scherpe punt bovenop zit om het broodhaantje op vast te prikken. Als de Palmpaasstok in elkaar zit kun je beginnen met versieren!

Wat heb je nodig:

- Een broodhaantje; zelf bakken met papa of mama of bestellen bij een bakker (let op: ten minste 1,5 meter van de mensen bij de bakker af staan en liever niet zelf gaan als je gezondheidsklachten hebt)
- Buxustakjes; 2 per Palmpaasstok
- Crêpepapier
- Cadeaulint
- Gekleurde servet
- Plakband
- Snoepgoed:
 - Nibbit Rings; 12 stuks per Palmpaasstok
 - Dropveter of aardbeinveter; 1 per Palmpaasstok
 - Paaseitjes; 3 per Palmpaasstok
 - Dropsleutels; 3 per Palmpaasstok.

Eerst ga je de stok mooi versieren met crêpe-papier. Dit maak je vast aan de stok met plakband. Daarna kun je de Nibbits en de dropsleutels aan de dropveter of aardbeinveter rijgen. De uiteinden van de veter knoop je (of papa/mama) elk aan een zijkant van de stok. De paaseitjes stop je in het opgevouwen servet. Het servet knoop je vervolgens dicht met het cadeaulint. Deze hang je om het hals van het kruis. De buxustakjes plak je elk aan een zijkant van de stok met plakband en als laatste... het broodhaantje voorzichtig boven op het kruis vastprikken.

Zo, nu ben je er klaar voor.

Tijd voor een liedje: via youtube, cd en/of zelf zingen. Eventueel met broertjes of zusjes samen in de rij en daar ga je: de woonkamer door, naar buiten de tuin in en weer terug. Papa en mama klappen en zingen hard mee (heel belangrijk!) En dan... na de foto uiteraard: lekker alvast iets snoepen!

Wij van de Kinderkerk wensen jullie een hele fijne Palmpasen! En we hopen volgend jaar weer samen te mogen knutselen met Palmpasen en in optocht door de kerk te mogen lopen. Want dat blijft eigenlijk toch wel het allerleukste!

Namens de Kinderkerk, Mirjam Knipping



De palmpasentok herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Deze bestaat uit twee houten stokken in de vorm van een kruis en staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf. De buxustakjes herinneren ons aan de olijftakken, waarmee de mensen Jezus juichend onthaalden. Buxus blijft altijd groen, een verwijzing naar leven dat sterker is dan de dood. De slinger hangt als een krans en symboliseert de kringloop van het jaar en van het leven. De haan (brood) doet ons denken aan de haan, die kraaide toen Petrus drie keer gezegd had dat hij Jezus niet kende. Brood staat symbool voor het breken en verdelen van het brood door Jezus bij het laatste avondmaal. De eieren zijn een teken van nieuw leven.



The Meeting

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl

Terugkijkend op februari en maart

Meetkringen

Woensdag 19 februari was de TVOTM (The Voice of the Meeting). Een avondje talentenjacht waarbij alle tieners mochten dansen, zingen, playbacken. Onder toezicht van een strenge jury, Jan, werkten de tieners zich in het zweet. Hilarisch en wat ongemakkelijk werden alle acts opgevoerd en er werden drie prijzen vergeven. Terwijl de jury in beraad was werd er voorgelezen uit Mattheüs 25:14-30. De gelijkenis van de



talenten. De tieners werden aan het denken gezet. Waar ben jij eigenlijk goed in? En hoe kun jij je talenten gebruiken? Op woensdag 4 maart kwamen de vertrouwenspersonen Frank en Leny op bezoek. We hebben die avond gehad over de sfeer en de sociale omgang in The Meeting. De tieners waren eigenlijk heel tevreden met hoe het ging. Iedereen voelt zich welkom en er wordt met elkaar rekening gehouden. Samen hebben we de 10 Meeting geboden weer eens bekeken en deze weer eens up to date gemaakt. Leny en Frank bedankt voor jullie inzet! De tieners weten jullie te vinden. Op woensdag 11 maart hebben wij het gehad over relaties. Vriendschapsrelaties, verkering en een relatie met God. Wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen? Hoe kun jij eigenlijk een relatie hebben met God? (Als je al in Hem geloofd?) We hebben samen gekeken naar 'de Vaders Liefdesbrief' (google maar eens).

Activiteiten

Op zaterdag 15 februari was de verjaardag van The Meeting (alweer 23 jaar oud). Deze avond wordt traditiegetrouw door de AC georganiseerd. Ook dit jaar hadden ze weer een fantastisch programma. We zijn begonnen met allerlei spelletjes, daarna hebben we samen taart gegeten en de avond werd afgesloten met een danceparty. Er stonden ook nog een vrouwen- en mannenavond op het programma. Hier is op de app al heel veel lol over gemaakt. Helaas is deze tot nader order verplaatst in verband met al het corona gebeuren.

Wat gebeurt er in april en mei?

Meetkringen:

Alle jeugdactiviteiten zijn afgezegd. Dus ook de Meetkringen.

Met vriendelijke groet,

Frans Brandenburg

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkelst.nl

Eva Buurman voorzitter Meeting commissie
Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl



INGEKOMEN

Dorcas kledinginzameling

De geplande Dorcas kledingactie op zaterdag 11 april gaat niet door. We vinden het niet verantwoord de actie door te laten gaan in verband met het Coronavirus. Kleding kan nog wel op de gebruikelijke manier worden ingeleverd -zonder persoonlijk contact- middels de kast die op de oprit staat. Het depot bevindt zich aan Graanhoeve 25 in Schuytgraaf. De planning van de volgende kledingactie is in oktober. Voor meer info: www.dorcasarnhem.nl

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst

Het Tempel|Kerk Museum is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 13.30 – 16.30 uur. Om 14.30 uur is er een rondleiding (kosten € 3,- per persoon). Andere afspraken via de koster.



**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**



HET VIRUS WAART ROND!



De Betuwe bloeit als teken van hoop!