

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

42e jaargang nr. 8 • oktober 2021

MEDITATIE

God is duurzaam

*Aarde, mijn aarde, diep ontluisterd,
door mensen uitverkocht,
Zeeën vervuild en lucht ontzuiverd,
ons gif daalt in jouw vocht.
Jouw bomen staan erbij, ontbladerd,
hun luwte naar de maan.
Ons laatste uur met jou, het nadert,
en God laat ons begaan.*

*Aarde, mijn aarde, ooit geboren
om leef planeet te zijn,
Met al jouw pracht en toebehoren
een huis voor ons te zijn.
Dat wij ons nog op tijd bekeren
en nieuwe wegen gaan.
Die leiden tot een nieuw beheren,
God ziet er ons op aan.
Jan van Opbergen*

Dit gedicht van Jan van Opbergen verwoordt het groeiende gevoel van bezorgdheid dat veel mensen binnen en buiten de kerk hebben over de toekomst van onze aarde. Ons leefmilieu is door onze manier van leven overbelast geraakt. Nog even en het project Schepping is ten einde.

‘Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is’, luidt de eerste strofe uit de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. God heeft dus van den beginne af aan van doen met de aarde, de Schepping. De God die wij in de openbaring van Israël en in Christus ontmoeten is de schepper van de wereld. Wanneer de kerk de Naam van deze God uitspreekt dan weet ze zich ook medeverantwoordelijk voor het onderhouden van Gods Schepping; de aarde en heel de kosmos.

De laatste paar jaar is de problematiek van milieuvervuiling, onstuimige economische groei, onrechtvaardige verdeling van welvaart samengevat in het begrip: ‘Duurzaamheid’. Het woord ‘Duurzaamheid’ hangt met andere woorden in de lucht. In de samenleving is het besef groeiende dat onze wijze van produceren en consumeren ten koste gaat van de aarde, het milieu en mensen, hier en nu, maar ook elders en later. Wil de aarde en haar bewoners

een toekomst hebben dat zal de politiek en de maatschappij zich moeten richten op ‘duurzame ontwikkeling’.

Ook wij als gemeente van Christus hebben ons in te laten met het thema ‘duurzaamheid’. Natuurlijk maakt ons dat wat ‘ongemakkelijk’. Gemeenteleden beginnen altijd te draaien op hun stoelen wanneer politiek en kerk zich op één of andere manier gaan verbinden. Nog steeds vinden sommigen dat een kerk zich niet met de politiek moet bemoeien. Een kerk verwordt echter tot een museum wanneer ze zich sluit voor de problemen die in de wereld spelen. Het ‘Woord is echter vlees geworden’ en daarmee staan we als gemeente van de Messias midden in de wereld. Niet ernaast, niet erboven, maar midden op de marktplaats. We zijn door de Eeuwige tot leven geroepen, gemaakt. En God, de Ene, de Eeuwige, heeft met het geschapene een relatie, een bondgenootschap. En wil daar geschiedenis mee maken.

Een van de oudste liedfragmenten uit de bijbel is Psalm 139. De verzen 13 tot en met 16 luiden in de vertaling van Kees Waaijman:

*‘Ja, Jij wierf mijn nieren,
weefde mij in mijn moeders buik.
Erkennen wil ik jou,
omdat ik ontzaglijk uitgezonderd ben,
Zonderling zijn jouw maakfels
en mijn ziel voelt het uiterst!
Mijn kloekheid was jou niet verhuld,
toen ik gemaakt werd in het verborgene,
in het onderste land geborduurd.
Jouw ogen zagen mij, een kluwen nog
in jouw vertelling waren geschreven alle
dagen, gevormd voor één ervan was.’*

‘Mijn ziel voelt het uiterst’, of in modernere woorden: ik besef dat ik besta, dat God mij tot leven heeft geroepen. Ik ervaar op een bepaald moment in mijn bestaan dat het uniek is dat ik er ben. De kans dat ik niet op moeder aarde had rondgelopen is namelijk veel groter. In dit moment besef ik het wonder van mijn geschapenheid en tegelijkertijd mijn verbondenheid met de Schepper. Dit besef van geschapen zijn, tot leven zijn geroepen door God zelf, maakt mij ook medeverantwoordelijk voor het leefmilieu. God en Schepping, kerk en duurzaamheid, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ds. Jeroen Jeroense

De kerk is open, zonder te reserveren en elke zondag is er kinderkerk.

KERKDIENTEN

Zondag 3 oktober

10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes
12.00 uur KERK orgelconcert
19.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
ademviering
organist: D. Luijmes

Zondag 10 oktober

10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma
20.00 uur KERK spiritueel Café

Zondag 17 oktober

10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
organist: D. Luijmes

Zondag 24 oktober

10.00 uur KERK Ds. J. Franken
organist: IJ. ter Haar

Zondag 31 oktober

10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
doopviering
organist: J. Jansma

Donderdag 4 november

9.30 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
Ds. D.J.A. Sniijders
overbrengen van de stenen

Zondag 7 november

10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense
maaltijd van de Heer
organist: IJ. ter Haar
12.00 uur KERK orgelconcert
19.00 uur KERK Ds. D.J.A. Sniijders
ademviering
organist: J. Jansma

Bijbellesrooster oktober 2021

3 oktober Johannes 8: 1-11
10 oktober Jesaja 28: 23-29
17 oktober Marcus 10: 32-45
25 oktober Jesaja 30: 23-33
31 oktober Johannes 9: 35-41

TOELICHTING DIENSTEN

Nieuwe Bijbelvertaling, NBV21

Op 13 oktober wordt het eerste exemplaar van de NBV21 aan koning Willem Alexander overhandigd. De NBV21 is de vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 die we op dit moment bij ons in de kerk gebruiken. In de NBV21 zijn ten opzichte van de NBV 12.000 wijzigingen doorgevoerd: grote en kleine, in bekende en onbekende teksten. Het is dus geen nieuwe vertaling, maar een verbetering van de vertaling. Het is goed om voor verbetering open te staan.

In zijn vergadering van 14 september heeft het College van Predikanten en Ouderlingen (CPO) besloten om deze vertaling in de kerkdiensten te gaan gebruiken. In de doopviering van 31 oktober houden we om zo te zeggen ook deze Bijbel ten doop. Wie mee wil lezen, kan daarbij zijn of haar oude Bijbel blijven gebruiken.

Het CPO heeft ook besloten om met ingang van 31 oktober het Onze Vader volgens de tekst van deze Bijbelvertaling te bidden in de kerkdiensten, de ademvieringen en het morgengebed. Deze tekst wordt ruim verspreid, onder andere via boekenleggers die u in het Liedboek kunt leggen. We zullen de tekst ook vermelden op het liturgieblaadje. Om er zo snel mogelijk aan gewend te raken, kan het goed zijn om ook voor persoonlijk gebed deze tekst te gebruiken.

Meer informatie over de NBV21 is te vinden op: nbv21.nl. Hij is nu al te reserveren in de boekhandel.

Het Onze Vader, volgens NBV21:

*Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen.*

Ds. Dick Sniijders

Zondag 3 oktober: Ademviering

Tot rust komen, opademen, kunnen we in de ademviering op zondag 3 oktober om 19.00 uur in de Grote Kerk. Een ademviering is een meditatieve viering waarin elementen uit verschillende vespertradities zijn opgenomen. Centraal staat de stilte die twaalf minuten duurt. We zingen wat ik wel noem 'kleine, lieve liederen uit het Liedboek', waaronder liederen uit Taizé.

Ds. Dick Sniijders

Zondag 10 oktober: Herfstmystiek

In de ochtendviering van 10 oktober lezen een aantal gemeenteleden gedichten over de Herfst die hen aanspreken. De Herfst is bij uitstek een periode van bezinning. Herfst duidt op de natuur die na een uitbundige zomer zich gaat voorbereiden op de winter, maar duidt ook op een fase in ons leven. In deze fase mogen we aanschouwen wat ons zwoegen op moeder aarde heeft opgeleverd. Wat heeft het bestaan ons opgebracht? Is het vruchtbaar geweest? Herfst vraagt om terugkijken en herschikken.

Herfstmystiek

*de bomen langs de singel
staan ingetogen stil
geborgen in hun eigen wezen
ze lezen in hun spiegelbeeld
dat in het water staat geschreven:
oeroud is het verhaal
van sterven en weer leven*

*het beeld verrimpelt
door het vallend blad
symbool van afscheid nemen*

*behoedzaam lees ik mee
en zie verrast
de knoppen reeds gespeld
verlicht weet ik:
als straks de winter
dood en leegte preekt
wil ik hieraan blijven denken
aan de knoppen
die reeds zijn gespeld –
Oeke Kruythof*

Ds. Jeroen Jeroense

Spiritueel café 10 oktober: Saïda

Plaats: Grote Kerk

Inloop koffie thee: 19.30-20.00 uur

Lezing/interview: 20.00-21.30 uur

Veel mensen uit de PG-Elst hebben de afgelopen jaren op verschillende manieren met Saïda Aoulad Baktit kennism gemaakt. Zo was ze een keer de 'winteravondgast' en heeft ze onder andere een lezing gehouden over vrouw en islam. Over haar indrukwekkende leven is een biografie verschenen. Deze avond zal Saïda nader ingaan op haar levensverhaal en ook zullen mensen uit haar omgeving reageren op haar levensverhaal. Verder is er een diepte-interview met Saïda. Aan het einde van de avond is er alle gelegenheid om haar vragen te stellen.

Als kind van vijf jaar verlaat Saïda het Marokkaanse Tanger om met haar familie in Nijmegen een nieuw bestaan op te bouwen. Als jonge moeder vindt ze als schoonmaakster werk op het Radboudumc. De bijzondere wereld van het ziekenhuis vergroot haar horizon. Naast het schoonmaken geven de korte gesprekken met patiënten Saïda veel voldoening. Ze is dan de enige schoonmaakster die Arabisch spreekt. Haar talent om te bemiddelen tussen allochtone patiënten en de medische zorg valt snel op. Saïda komt als geroepen om de dan nog onbekende wereld van de allochtone patiënt voor het ziekenhuispersoneel te ontsluiten.

In 2006 wordt Saïda als eerste zorgconsulent allochtone patiënten verbonden aan de Dienst

Geestelijke Verzorging en Pastoraat (DGVP) van het Radboudumc. Een unieke pioniersfunctie die Saïda met veel enthousiasme invult.

In haar baanbrekende werk vraagt ze aandacht voor de specifieke rituelen en gedachten van de moslims, over ziekte, dood en palliatieve zorg. Sinds 2019 bekleedt Saïda als eerste vrouw de functie van islamitisch geestelijk verzorger in het Radboudumc.

Saïda is een veelgevraagd spreekster op congressen en symposia. Ze is actief binnen de moslimgemeenschap. Als eerste vrouw heeft Saïda plaatsgenomen in de commissie Moskeebesturen Nijmegen en is ze gevraagd als afgevaardigde naar de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Saïda was betrokken bij verschillende vredesinitiatieven en is vertrouwenspersoon radicalisering in Nijmegen. Ook zet Saïda zich al jaren positief in voor de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims.

Trijnie Nielen, Karin Spelt Jeroen Jeroense

Zondag 31 oktober: Doopviering

In deze viering worden een aantal kinderen gedoopt. Feest van de doop, feest van de verbinding met God en de wereld. Ieder nieuw leven is een wonder, een nieuw mensenkind mag het leven gaan leven, verbinden met de liefde van de ouders en de Eeuwige.

De doopvoorbereiding is 7 oktober, 20.00 uur, bij Anne en Misja van der Burgt thuis, Waterschapslaan 25 in Elst.

Wanneer ouders hun kindje willen laten dopen dan mogen ze zich opgeven bij mij:

Ds. Jeroen Jeroense: 06-50237946

Overbrengen van de gedachtenisstenen 4 november



Op donderdag 4 november om 9.30 uur worden de stenen die nu een jaar of langer in de gedachteniskapel liggen, overgebracht naar de Sint Maartenshof, bij de doopvont. In een kleine viering in de Grote Kerk gedenken we onze naasten die ons ontvallen zijn. Vervolgens gaan we naar de tuin. Ook daar is een kort moment van aandacht en stilte, met een gedicht en een zegening. Als we de stenen hebben neergelegd, is er tijd om elkaar te ontmoeten in De Ruimte. De betrokken families zijn voor zover mogelijk uitgenodigd. Ook gemeenteleden die dit liturgisch moment willen meemaken, zijn van harte welkom.

De predikanten

Terugblik startzondag



Fietsgroep

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN OKTOBER

elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur Grote Kerk
info: Dick Sniijders

woensdagmorgen, **Crea(t)uur**

15, 22, en 29 september
9.30-12.00 uur De Ruimte
info: Mien Floors

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond, **Eten en Ontmoeten**

7, 14, 21 en 28 oktober
info: Dick Sniijders

17.30-19.30 uur De Ruimte

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

1, 8, 15, 22 en 29 oktober
10.00-11.00 uur De Ruimte
info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

vrijdag 1 oktober **Ruimtwandeling**

13.00 uur-17.00 uur De Ruimte
info: Feike Vlas

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

zaterdag 2 oktober **Kunst in de Grote Kerk**

13.30-16.30 uur Grote Kerk
Landschappen van Nono Hoekstra

Nono Hoekstra is gefascineerd door de kleuren van het landschap op verschillende momenten van de dag.

maandag 4 en 18 oktober **Spelletjesmiddag**

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas, Joke Crajé

Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel meenemen.

maandag 4 en 18 oktober **Gedicht van de maand**

15.00-16.30 uur De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie.

zondag 10 oktober **Spiritueel Café**

20.00-21.30 uur Grote Kerk

'Saïda, haar levensverhaal'

info: Jeroen Jeroense

Een ontmoetingsplek waar verschillende vormen van geloof, beleving en spiritualiteit een plaats krijgen. Saïda gaat in op haar levensverhaal, samen met mensen uit haar omgeving.

maandag 11, 25 oktober **Christelijke meditatie**

20.00-21.15 uur Grote Kerk

Info: Els Meulbroek

Meditatief leven is aandacht in stilte. Het vergt oefening om er gewoon te kunnen zijn. Om niets te doen en niets te zeggen.

maandag 11 oktober **Marcuskring**

20.00-21.30 uur De Ruimte

info: Dick Sniijders

Onder de schijnbare eenvoud van het

Marcusevangelie gaan veel schatten schuil.

We proberen die schatten met elkaar op te diepen.

Woensdag 13 oktober **Theologisch Café 'Het offer van Izaak'**

20.00-21.30 uur De Ruimte

Victor Bulthuis

Een vrolijke oecumenische mix aan de stamtafel.

Inspirerend om met respect geloofsvragen te delen.

In de pauze drinken we een kloosterbiertje.

TOELICHTING AGENDA EN ACTIVITEITEN OKTOBER 2021

Spelletjesmiddag vanaf 4 oktober

Vanaf maandag 4 oktober van 14.30-16.00 uur is er elke twee weken een spelletjesmiddag onder leiding van Els den Daas en Joke Crajé. Wie een leuk spel heeft, kan het meenemen. Er zijn ook spellen aanwezig. Veel spellen eindigen met een winnaar, maar de gezelligheid staat voorop.



Je kunt je opgeven bij Els.

Ds. Dick Snijders

Eten en Ontmoeten vanaf 7 oktober

De activiteiten Eten en Ontmoeten start weer op 7 oktober. Elke donderdagavond wordt er gekookt door vrijwilligers en kunnen liefhebbers van een gezamenlijke maaltijd aanschuiven. De tijd is 17.30-19.30 uur. In verband met de voorbereiding is opgave bij het kerkelijk bureau noodzakelijk. Het is uiteraard eten wat de pot schaft; telkens een verrassing. Voor de kosten wordt u om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ds. Dick Snijders



Marcuskring 11 oktober

Het evangelie volgens Marcus is voor zover we weten het oudste evangelieboek dat in de Bijbel staat. Het is het kortste evangelie. Volgens velen is het ook het meest eenvoudige evangelie. En dat is maar net de vraag. Ook Marcus geeft hoog op van Jezus. Onder de eenvoud van de oppervlakte gaan veel schatten schuil. We zullen met elkaar die schatten proberen op te diepen.

De eerste zin (of titel?) van het Bijbelboek is al: Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Wat wil dat zeggen – begin? Wat is evangelie? Wat betekent 'Christus'? En in dit verband 'Zoon van God'? Dat ontdekken we door het boekje te lezen.

Deze kring is een voortzetting van de kring in de vorige seizoenen. Instappen voor nieuwe deelnemers aan de kring is wel mogelijk, maar we zullen niet steeds gesprekken uit vorige bijeenkomsten herhalen. Het is de bedoeling om dit seizoen het boekje uit te lezen. We lezen deze keer hoofdstuk 11.

Je bent welkom in De Ruimte van 20.00-21.30 uur.

Ds. Dick Snijders

Theologisch café 13 oktober:

*'Het offer van Izaäk' (Genesis 22):
ingeleid door Victor Bulthuis,*

Verhalen vertellen is één van de belangrijkste overdrachtsmiddelen in het christelijk geloof. Op allerlei manieren wordt het geheimenis van Gods aanwezigheid op ons overgedragen, maar het grootste deel van de Bijbelse boodschap komt tot ons in *verhalen*. Als men in Bijbelse tijden iets belangrijks wilde uitleggen of op het hart binden, koos men meestal voor een verhaalvorm. Denk maar aan de prachtige verhalen die Jezus vertelde. Hij deed dat zo levensecht, dat mensen met een schok tot de ontdekking kwamen dat het verhaal over henzelf ging.

Hoe gaan wij met die verhalen om? Wat maakt dat een verhaal wáár is? Hangt de waarheid van een vertelling ervan af of de historische feiten wel kloppen? Welke werkwijzen hanteerden de bijbelschrijvers en wat betekent dat voor ons verstaan? Deze avond richten we ons op het bijzondere verhaal van het offer van Izaäk.

De organisatie van het Theologisch Café ligt in handen van een werkgroep bestaande uit: Martin Boschloo, Victor Bulthuis, Jeroen Jeroense en Dick Kruyt.

Christelijke meditatie 11 en 25 oktober

Meditatief leven is aandacht in stilte. Dat gaat niet vanzelf; het vergt oefening om er gewoon te zijn, om niets te doen en niets te zeggen. We kunnen onze geest trainen op dezelfde manier als dat we ons lichaam kunnen trainen. Samen mediteren is daarbij ondersteunend. Op maandagen mediteren we om de veertien dagen samen in de Grote Kerk.

De zijdeur van de Grote Kerk is van slot vanaf 20.00 uur. Je kunt dan al in de kring gaan zitten op een stoel of meditatiebankje. De meditatie begint om 20.15 uur.

Ds. Dick Sniijders

Collectenopbrengst en verdeling mei- juni-juli 2021

Mei

2 mei	Sint Maartenshof	€.	3,00
9 mei	KIA/kwetsbare vrouwen Oeganda		14,75
16 mei	KIA/geen kinderarbeid in de textielindustrie		7,00
23 mei	KIA/ Bijbelcompetitie Egypte		38,20
30 mei	Ronald McDonaldhuis Arnhem		13,50
Diaconie Kerk	Pauluskerk		47,70
			46,10

Juni

Diaconie Kerk	Kruispunt Nijmegen		692,50
			419,51
Kinderkerk			17,55

6 juni	Heilig Avondmaal/vrolijkheid asielzoekerscentra Nederland		114,00
13 juni	Overstapviering		149,30
20 juni	de Herberg Oosterbeek		77,50
27 juni	Kinderkerk		124,30

Totaal mei en juni €. 1.764,91

Juli

Diaconie Kerk	Hulp aan Moladavië	€.	502,35
			364,80
Kinderkerk			23,00

4 juli	Kinderhospice Binnenveld		156,25
11 juli	Tent of Nations Israel		74,05
18 juli	Edukans		65,60
25 juli	Beter inkomen Javaanse boeren		79,05

Totaal juli €. 1.265,10

Lucia Zoutman

UIT DE GEMEENTE



OMZIEB NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Sniijders, 06 - 19920341,
dick-sniijders@pg-elst.nl

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam mevrouw J. Holwerda - Faber

Op 4 september is overleden Janke Holwerda Faber, in de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde in Elst.

Janke is geboren in een gereformeerd bakkersgezin. Ze had geleerd om te delen aan wie tekortkomt. Haar moeder lag altijd ziek op bed. Janke had besloten om het anders te doen. Altijd opgewekt, nooit zeuren. Ze is getrouwd met Tjalling en na wat omzwervingen voor zijn werk op verschillende landbouwbedrijven zijn ze in Elst gekomen, op de Mussenbergstraat. Samen kregen ze vijf kinderen. De opvoeding van de kinderen lag bij haar. Alles deed ze op de fiets. Ze deed het met plezier.

Vakanties werden sportief doorgebracht - onder andere op de fiets in de bergen. Ze had een open blik naar de wereld en naar nieuwe dingen, vol belangstelling voor haar kinderen en kleinkinderen. 'Je moet niet achteromkijken, je moet vooruitkijken.' Janke schreef teksten op, in schriftjes en op briefjes, om nog eens na te lezen. Een van die teksten was: 'Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.'



In de afscheidsbijeenkomst op 11 september in het Ontvangsthuis van Natuurbegraafplaats Koningsakker in Arnhem, overdachten we deze woorden uit Matteüs 6: 25-34. Het blijft zoeken naar het koninkrijk van God; we komen er nooit. Maar er licht telkens iets van die nieuwe wereld op in ieder goed moment van aandacht, van liefde en warmte, als we ons richten op het innerlijk, op wijsheid, zodat mensen opbloeien en tot hun recht komen.

Aansluitend vond de begrafenis plaats op de natuurbegraafplaats en werd de as van Tjalling erbij geplaatst.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders

Geboorte Axel Smelt

'Welkom lief klein mannetje.' Met deze tekst op het kaartje geven Jan Willem en Arantcha Smelt kennis van de geboorte van hun zoon Axel Adriaan Manuel Smelt. Axel is geboren op 28 augustus.

We feliciteren de ouders van harte en ook wij zeggen tegen Axel: 'Welkom.'

Ds. Dick Snijders

Dank!

Vorige maand vierde ik mijn zilveren jubileum als organist van onze kerk. En hoe! Een loftrumpet van Peter, bazuinen van IJsbrand en Jaap, een lied door de gemeente, bloemen, appjes, facebookposts. En alsof het niet op kon: een grote hoeveelheid ouderwetse ansichtkaarten met de post. Graag wil ik hierbij iedereen bedanken. Tot zondagmorgen.

Dirk Luijmes

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 28 oktober hoopt de heer N. Verdoorn 94 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hem van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.



KERKENRAAD

Vanaf zondag 26 september is iedereen weer welkom in de kerk en in De Ruimte

Geef elkaar ruimte, dat is na de onlangs aangekondigde versoepelingen het belangrijkste devies binnen de kerk. En daaraan voegt de Kerkenraad in één adem toe: heb vertrouwen in elkaar, vertrouwen dat wij rekening houden met elkaar, dus bijvoorbeeld bij verkoudheidsklachten het kerkbezoek een keertje overslaan.

De touwtjes en de 1,5 meterlatjes zullen worden weggehaald. Met uitzondering van de laatste 3 banken links achterin: die zijn bestemd voor kerkgangers die het prettig vinden om de komende tijd toch nog een beetje afstand te bewaren.

Daarnaast gaan we in elk geval voorlopig door met het streamen van de kerkdiensten, dus ook thuis kunnen de diensten worden gevolgd. Handen geven doen we natuurlijk niet, maar zingen kan volop.

Avondmaal vieren we nog even lopend, en gebruiken daarbij kleine bekertjes. De collectezakken laten we nog even hangen; collecteren gebeurt op de huidige manier, dus via Givt-app, overschrijving en bakjes bij de uitgang. De Ruimte is weer voor iedereen toegankelijk, maar daarbinnen geldt hetzelfde uitgangspunt: geef elkaar ruimte en wijs elkaar daar ook op als dat nodig is. Zowel voor de kerk als De Ruimte geldt dat reserveren en aanmelden niet langer nodig zijn. En mocht u bij binnenkomst van de kerk toch twijfelen, bij de deur staat een ambtsdrager om u te helpen. De Kerkenraad hoopt dat gemeenteleden de weg naar de kerk en De Ruimte weer zullen weten te vinden, en zich daarbij veilig en prettig zullen voelen.

Peter de Leeuwerk

KERKRENTMEESTERS

Elke maand wordt 'Onderweg' bij u bezorgd.

Een blad vol met informatie en foto's over het reilen en zeilen van de Protestantse Gemeente Elst. Een meditatie van een van onze predikanten, een toelichting bij de kerkdiensten, het collecterooster, een column van de voorzitter, verslagen van diverse commissies, de agenda van Leren & Inspireren, lief en leed vanuit de gemeente, verhalen van- en het programma voor de jeugd, en ook de torenhaan

heeft elke maand zijn commentaar. En tenslotte een overzicht van namen en adressen, zodat we elkaar kunnen bereiken als dat nodig is.

Een fraai uitgevoerd blad waar we trots op zijn. De kerkenraad hecht zeer aan deze schriftelijke vorm van informatie. Zij vraagt u daarom een bijdrage van € 17,50 in de bestrijding van de kosten.

Van harte aanbevolen.

Namens de kerkrentmeesters

Arie Kattouw.

Onze architect heeft niet stilgezeten

Hoewel de zomerse radiostilte anders doet vermoeden, heeft Bureau Stiel de afgelopen maanden hard gewerkt aan het zogenaamde Masterplan van ons project Werk aan de Grote Kerk. Zo'n masterplan behelst niet alleen een globale schets van de aanpassingen van het interieur van de kerk, maar ook van de directe omgeving. Onlangs presenteerde het bureau haar ideeën aan de Begeleidingsgroep. De kerkenraad houdt in oktober een extra vergadering om met Bureau Stiel en met elkaar van gedachten te wisselen over de voorstellen. Het is de bedoeling om in november een gemeenteavond te houden om gemeenteleden te informeren en om een reactie te vragen.

Binnenkort verneemt u daar meer over. Voor meer informatie verwijzen wij U graag naar de blog op onze site. Ga daarvoor naar

www.pg-elst/actueel/kerkenraad/projecten.

Namens de Kerkenraad, Peter de Leeuwerk

CPO

Bedankt Sint Maartenskerkkoor

Anderhalf jaar geleden was het gepland: het laatste concert van het Sint Maartenskerkkoor op 22 maart 2020, intern wel te verstaan, niet in een viering. Het zou een fijne dag moeten worden: samen zingen voor partners en daarna een afscheidsbuffet. De maanden ervoor was er stevig geoefend, een aantal gastzangers gaf het koor nog een extra impuls. Helaas was donderdag 12 maart toen de laatste oefenavond: door het oprukkende coronavirus werd er niet meer gezongen door het koor en ook niet door de gemeente. Het werd stil. Geen laatste concert, niet als koor nog een keer intern het beste geven en daarna -met een traan- het kerkkoor vaarwelzeggen. Maar het was niet mogelijk. Toen.....

Sinds donderdag 16 september wordt er weer geoefend door het SMKK. Na vier oefenavonden gaat het koor -ook nu weer met gastzangers- een klein slotconcert geven, zo ongeveer volgens het draaiboek van toen. Weer intern dus, voor en met elkaar als SMKK en daarna het slotbuffet. Natuurlijk: de stemmen zijn anderhalf jaar ouder geworden, maar opgeteld hebben de leden minimaal 500 jaar zangervaring. Moet genoeg zijn!

Het SMKK vierde in 2017 haar 75-jarig bestaan met een concert. Dit was een van de hoogtepunten uit haar bewogen geschiedenis: opgericht om de gemeentezang te verrijken. Later werden al snel klassieke stukken gezongen (Bach, Handel, Engelse koormuziek) maar het SMKK bleek ook uitmuntend in de passietijd. Het waren pareltjes om zo te zeggen. We mogen dankbaar zijn dat dit mogelijk was binnen onze gemeente. Op 1e Kerstdag 2019 zong het koor voor de laatste keer in een viering: het einde van een tijdperk. Door de vergrijzing en de terugloop van het ledenaantal was er geen andere keus.

De twee eerste nummers van het kleine concert op zondag 10 oktober geven de basis aan van zang in de gemeente: *Wij moeten Gode zingen (Liedboek 713)* en *Cantate Domino* (Guiseppe Pitoni). Dit moet worden vastgehouden: zingen moet blijven. Een hele tijd was de kerk bijna leeg: de viering werd gestreamd, de solisten deden hun uiterste best. Maar we misten het ontmoeten, het samen zijn, het samen zingen. Pas als je het mist, komt het besef hoe belangrijk deze dingen zijn. Laten we samen gemeente zijn, elkaar ontmoeten en samen zingen. Dat zal zonder het SMKK zijn, helaas. Het adhoc koor G-noot, het jeugdkoor Whats Up en de Houseband nemen een deel van het stokje over. En wie weet wat de toekomst hier nog brengt. Het slotlied van het concertje is niet voor niets *Let all the world in every corner sing* (Liedboek 867).

De Protestantse Gemeente Elst wil haar grote dank uitspreken naar alle betrokkenen bij het Sint Maartenskerkkoor: recent of langer geleden. We wensen het huidige koor nog enkele fijne oefenavonden, een fijn concert met een goede gezamenlijke afsluiting. Namens de Kerkenraad van PG Elst, *Jan Luiten (voorzitter CPO)*

DIACONIE



Het is geen nieuws dat het ecosysteem op aarde (de samenhang tussen alle levende organismen) ernstig wordt bedreigd door menselijk handelen. Denk aan het kappen van oerwoud of oerbos, grootschalige woningbouw en landbouw, enzovoort. Als werkgroep DUURZSAAM Kerkzijn hebben we gezocht naar een mogelijkheid om Gods schepping te beschermen tegen menselijke invloed. In Nederland houden verschillende organisaties zich bezig met natuurbehoud en/of natuurherstel. Dat zijn prima organisaties die onze steun goed kunnen gebruiken, maar waar in Nederland is nog sprake van oorspronkelijke natuur?

In onze zoektocht kwamen we uit bij een project waar Burgers' Zoo nauw bij betrokken is.



Het gaat om de bescherming van een mangrovegebied in Belize, waar Burgers' Zoo zich al 30 jaar voor inzet. Mangroves worden weleens de kraamkamer van de oceaan genoemd, omdat veel vissoorten in de mangrove het levenslicht zien, die later op volwassen leeftijd naar de oceaan trekken. Ook voor veel vogelsoorten vormen mangroves veilige, goed beschutte broedgebieden waar ze hun jongen kunnen grootbrengen. Tenslotte vormen mangroves voor diverse amfibieën, reptielen en bijvoorbeeld ook krabbensoorten een ideaal leefgebied.

Bedreiging

Helaas worden mangroves vaak ernstig bedreigd. Ze staan wereldwijd onder druk en verdwijnen in rap tempo. Mangrovebossen vormen een natuurlijke buffer tussen de zee en het binnenland. Vanwege deze gunstige ligging worden ze gekapt om plaats te maken voor garnalenteelt of woningen. Dit maakt dat het leefgebied van de dieren steeds kleiner wordt en er steeds vaker confrontaties tussen dier en mens ontstaan. Omdat het mangrovebos de grond niet meer vasthoudt, neemt bovendien de erosie en de kans op modderstromen toe. Burgers' Zoo zet zich in om dit kwetsbare natuurgebied te beschermen. Daarom beschermt ze al bijna 30 jaar een natuurgebied in Belize ter grootte van bijna 400 vierkante kilometer, dat is ruim zeven keer zo groot als Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Zo zijn er 24 uur per dag rangers die het gebied bewaken, worden er kwetsbare diersoorten weer uitgezet in de natuur en zijn er lesprogramma's ontwikkeld om Belizaanse kinderen te vertellen over het project.

Het natuurgebied dat wordt beschermd is een zogeheten biodiversiteits-hotspot omdat er zeer veel verschillende dier- en plantensoorten in dit gebied voorkomen. Zo leven hier onder andere bedreigde Bairds tapirs, zeeoeien, jaguars en vele kleurrijke tropische vissen. In het gebied komt bovendien zowel mangrovebos, tropisch droogbos als een koraalrif vlak voor de kust voor.

Ondersteuning

Vanwege deze bijzondere betrokkenheid van een regionale organisatie bij het behoud van oorspronkelijke natuur en de brede aanpak van het project heeft de werkgroep DUURzSAAM Kerkzijn besloten dit project gedurende 5 jaar te ondersteunen met € 2000,- per jaar. Hiermee kan een aantal maanden per jaar het salaris van een aantal rangers worden betaald. Zij doen gevaarlijk werk (ze worden bijvoorbeeld bedreigd door stropers) en we hopen dat onze steun hen ook moreel sterk in hun belangrijke werk. Ook hopen we hiermee natuurverlies te voorkomen in plaats van te herstellen.

U vindt meer informatie over het Belize-project op <https://www.burgerszoo.nl/belize>.

Namens de werkgroep,

Bert Wolters, (Thema)diaken duurzaamheid

Klimaatpelgrimage en petitie

Op 14 augustus vertrok een groep christelijke klimaatpelgrims vanuit Polen naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Van 30 september tot 11 oktober komt deze oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland. Onderweg wordt aandacht gevraagd voor het klimaat. Het is mogelijk om een etappe mee te lopen. Ook worden kerken gevraagd de klimaatpetitie te ondertekenen.

In Nederland wordt de pelgrimstocht georganiseerd door Groene Kerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. De kerken zorgen voor (eenvoudig) onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.

Loop mee

Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Per dag kunnen er maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.



Teken de klimaatpetitie

De pelgrims nemen een petitie mee op hun tocht door Nederland. Onderteken deze petitie als individu of namens de gemeente op <https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/>.

De opgehaalde handtekeningen worden op 10 oktober in Hoofddorp door mgr. De Korte en scriba René de Reuver aan de klimaatpelgrims overhandigd voordat zij op de boot naar Glasgow stappen. Teken de petitie .

Klimaatmars

Op 10 oktober vindt er een landelijke Klimaatmars plaats. De mars loopt van Amsterdam Zuidoost

naar Hoofddorp. U kunt zich hiervoor aanmelden via <https://www.truetickets.nl/p/15191/klimaat-pelgrimage>.

Klimaatgerechtigheid

De organisatie achter de klimaatpelgrimstocht vindt klimaatgerechtigheid van groot belang. In de klimaatbrief aan de gelovigen om samen in beweging te komen voor (het herstel van) Gods schepping schrijven ze: 'Terwijl overheden er naar streven om van de pandemie te herstellen en leiders zich voorbereiden op de klimaatbesprekingen van de VN-Klimaatop in november, zetten wij onze stem middels de klimaatpetitie in om regeringsleiders op te roepen om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Een eerlijk beleid waarbij de (financiële) steun aan de armste landen ter wereld verhoogd wordt, de lasten van de kwetsbaren worden verlicht, er geïnvesteerd wordt in groen herstel en schone energie op zo'n manier dat niemand zal achterblijven.'

Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid

DUURZAAMheidstip:

Loop mee met de klimaatpelgrimage en teken de petitie.

Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.com

DIACONIECOLLECTE OKTOBER 2021

Duurzame landbouw in Kameroen en predikantenopleiding

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen.

Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN OKTOBER 2021

3 oktober: Israëlzondag: Stichting Aleh Amsterdam

ALEH is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige, meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. ALEH heeft vier centra in Israël, waar de meeste kinderen intern verblijven. Meer dan 700 kinderen, van baby's tot adolescenten, krijgen bijzondere medische- en revalidatiezorg in de centra van ALEH.

ALEH is daarmee het grootste zorgnetwerk voor ernstig- en meervoudig gehandicapte kinderen in Israël.

In Jeruzalem, Gadera, Bnei Brak en in het revalidatie-zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegkundigen, verzorgers, educatieve medewerkers samen met een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in al hun medische, fysieke en emotionele behoeften.

10 oktober: duurzaamheidsdag: basiscatechese

Wekelijks zijn vrijwilligers van onze kerk actief in het jeugdwerk: crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. We collecteren vandaag voor de basiscatechese voor kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten.

In de basiscatechese leren de kinderen:

- Hoe de Bijbel in elkaar zit.
- De verhalen in de Bijbel en hoe ze betekenis krijgen in het leven.
- Wat een kerk is.
- Wat er in de kerk gedaan wordt.
- Wie daarbij betrokken zijn.
- Waarom bepaalde dingen gezegd worden.

De basiscatechese wordt gegeven in de periode van september tot aan Pasen, met uitzondering van de maand december en de schoolvakanties.

17 oktober: Armoedebestrijding, schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland.



Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als samenwerkende kerken financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden.

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

**AFSCHIED
SINT MAARTENS KERKKOOR**



Bedankt, het is MOOI geweest!

Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

24 oktober: The Meeting

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en 'The Meeting'. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving.

Deze week is de collecte voor 'The Meeting'. In 'The Meeting' is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent. In juli is het vorige seizoen afgesloten met de BBQ en op 15 september is het nieuwe seizoen weer gestart na het zeilkamp.

31 oktober: Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe

Stichting De Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe is een 100% non-profitorganisatie, met als doelstelling om directe voedselhulp te bieden aan de armste mensen, en tegelijk verspilling van goed voedsel tegen te gaan. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag men als alleenstaande niet meer dan € 230 per maand overhouden na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering. Voor elke persoon meer mag het inkomen € 95 per maand hoger zijn. Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe kent 9 uitgiftelocaties en verzorgt 700 pakketten per week met 200 vrijwilligers.



Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

COLUMN

Weer wennen

Er is inmiddels meer dan twee weken verstreken zonder klachten te hebben ontwikkeld, dus ik durf er nu wel voor uit te komen: Marja en ik hebben onlangs een paar keer in een overvolle kerk gezeten. Niet bij een kerkdienst, maar bij het Utrechtse Festival Oude Muziek. Hoewel de prachtige muziek uit lang vervlogen tijden veel goedmaakte, voelde het vreemd, zelfs onbehaaglijk, om schouder aan schouder in een volgestouwde kerkbank te zitten en de adem van degenen die achter ons zaten in de nek te voelen. Dat was echt weer wennen. Maar voordat u denkt dat wij bij een illegaal festival zijn geweest: het was gewoon volgens de geldende regels. Bij binnenkomst moest iedereen zijn of haar QR-code laten zien, samen met een geldig identiteitsbewijs. Dat kostte nauwelijks extra tijd en verliep vriendelijk en soepel. Behalve natuurlijk voor de mensen bij wie ten minste een van deze twee documenten ontbrak: ondanks hun prijzige toegangskaartje konden zij onverrichterzake terug naar huis. Het past gelukkig niet bij de gemiddelde bezoeker van een klassiek concert dus bleven scheldkanonnades en handgemeen achterwege, maar als blikken konden doden..... Maar goed, 'normaal doen' blijkt razendsnel te wennen. Want na afloop van zo'n concert - het liep al tegen middernacht - hadden we onze zinnen gezet op een koud biertje alvorens de thuisreis te aanvaarden. Niets vermoedend stapten we een kroeg binnen, een kroeg die we voor een studentenstad op dit uur van de avond wel opmerkelijk leeg vonden. Even later begrepen we waarom: de avondklok voor de horeca. Die waren we alweer helemaal vergeten. Letterlijk dorstig maar figuurlijk gelaafd gingen we huiswaarts.

Want wat hebben we genoten van al die mooie concerten. En wat moet het voor al die geweldige musici een feest zijn geweest om weer voor publiek te mogen optreden. Dat er, zeker na 25 september, weer veel wèl kan, daarover kunnen we toch niet anders dan ons verheugen, ook al gaat de versoepeling stapsgewijs en soms ogenschijnlijk willekeurig. Maar als je luistert naar het gemekker in de politiek, in de media en op straat, lijkt het tegendeel waar. Bijna iedereen lijkt wel een reden

te hebben om toch ontevreden te zijn. U hoort en leest zelf de verhalen wel. Kennelijk gaan we er met zijn allen te snel aan voorbij dat het Coronavirus niet verdwenen is; sterker nog: deskundigen stellen dat we met het virus zullen moeten leren leven. Een leven zonder beperkingen, een leven zoals het ooit was, komt eenvoudigweg niet zomaar terug.

Door deze bril moeten we ook kijken naar onszelf, naar onze kerkelijke gemeente. Ons bestaansrecht valt of staat met de mogelijkheid om samen te komen, in en buiten de kerkdiensten. Alle deuren open en iedereen welkom, dat is dan ook wat we het liefste zouden willen. En formeel mag dat zelfs ook. Maar wat betekent dit voor mensen die, ondanks hun vaccinatie, nog steeds voorzichtig zijn en gesteld zijn op onderlinge afstand? En als we de toegang zouden koppelen aan de veel-besproken QR-code, werpen we dan drempels op voor niet-gevaccineerden en mensen zonder smartphone? En moeten we dan kerkgangers de toegang weigeren? En als we banken vrijhouden voor mensen die toch op 1,5 meter willen plaatsnemen, voelen zij zich dan gestigmatiseerd als vaccinatieweigeraars? En zouden we onszelf niet te veel verheffen als wij de regels die gelden voor theaters, concertzalen en bioscopen niet op onszelf van toepassing verklaren?

Een column is natuurlijk niet bedoeld om beleid af te kondigen, maar op het moment dat u hem onder ogen krijgt, heeft de kerkenraad op deze en veel andere vragen wel een antwoord moeten geven. Het kan zijn dat u straks denkt 'ik had zelf een andere keuze gemaakt', en dat is natuurlijk uw goed recht. Maar laten we vooral niet vergeten dat we bezig zijn een nare periode af te sluiten. Stapsgewijs, dat wel, maar dat zou de blijdschap toch niet mogen drukken? Laten we ons dat voor ogen houden. Alstublieft.

Peter de Leeuw

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Op 12 september was de startzondag en kwamen we in de kinderkerk bijeen met 15 enthousiaste kinderen en leiding. We zongen liedjes, smulden van zelf versierde cake en deden binnen en buiten verschillende (kennismakings)spelletjes. Fijn om elkaar weer te ontmoeten!

Er is wekelijks kinderkerk waarbij er twee groepen zijn: kinderen van groep 1 t/m 4 en kinderen van groep 5 t/m 8.



Ronald McDonald
Kinderfonds Nederland

Keeping families close™

Ook dit jaar sparen we voor het Ronald McDonalds Kinderfonds Nederland. Dit fonds zorgt ervoor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn.

Francijn Mak



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

Verslag van The Meeting

Dit jaar was het eindelijk weer zo ver. Na bijna 1,5 jaar Corona restricties konden wij weer een redelijk 'normaal' **zeilkamp** organiseren. En dat kon je merken aan de energie. Op vrijdag 10 september stonden de tieners te trappelen bij de kerk. Het thema was dit jaar 'De Griekse oudheid'. De staffers verwelkomden als oude Grieken de tieners. Ze konden zich aanmelden en een MKZ'tje aanschaffen. Alle spullen werden opgepakt en onder in de bus geladen. Met een afgeladen bus gingen wij op pad. Onderweg werden er heel wat liedjes gezongen. De buschauffeur keek z'n ogen uit. Wat een bont en gezellig gezelschap. De reis ging erg snel. Op de locatie werden de spullen uitgeladen, de kamers verdeeld en kon het programma beginnen.

's Avonds was er disco. Vele bekende Meeting knallers werden er gedraaid. De Macarena werd gedanst, er werd geroeid met het nummer 'We hebben een



woonboot' en de polonaise werd ingezet. 's Avonds laat moesten de tieners dan toch echt naar hun kamers. Het bleef daar nog lang onrustig.

's Morgens vroeg kwam de keukenstaf de tieners wakker maken. De corfeest roosters waren bekend en het dienstdoende groepje dekte de tafels. De bootindeling werd bekend gemaakt en alle spullen werden op de boten gepakt. De schippers hadden een route uitgestippeld op zeildag 1. Het was droog en met windkracht 3 prima zeilweer. De route ging (voor de kenners) via het Sneekermeer, Goingarijster Poelen, onder de A7 door naar Langweer. Daar was onze pauzeplek. De staffers en schippers zochten een plek op en de tieners regelden voor zichzelf de lunch. Ze kwamen met hele verhalen terug van een snackbar die de bestelling verkeerd had opgenomen. Ze kregen veel te veel. Maar dat vonden de tieners niet erg. Met de buik vol ging de reis weer terug naar het kampgebouw.

's Avonds mochten de tieners gekleed in het thema aantreden. De keukenstaf had een heerlijke Griekse maaltijd bereid. 's Avonds laat moesten de tieners zich weer klaarmaken om de boten op te gaan. De masten waren naar beneden en in het donker gingen wij het water op. De tieners hadden geen idee wat er ging gebeuren. Best spannend om met alleen het licht van de zaklampjes de nacht in te gaan. We legden aan in Oppenhuizen om een soort Vossenjacht met Griekse goden te spelen. In het donker gingen de tieners in groepjes op zoek. 's Avonds laat kwamen we terug en natuurlijk was er toen ook weer disco. Met het liedje Brabant kwam ook de tweede avond ten einde, ook toen bleven sommige nog lang wakker.

De volgende ochtend kwam de keukenstaf drinken en ontbijtkoek brengen. Opstaan met zo weinig slaap was nog niet zo makkelijk. Op zondagmorgen stond er na het ontbijt de 12plus op het programma. Dit is het programma wat normaal tijdens de kerkdienst voor de tieners georganiseerd wordt. Er waren drie workshops, 'Wie ben ik?', 'Over de grens' en 'Wat doe jij met tegenslagen?' Na de goede gesprekken was het 's middags tijd voor wedstrijdzeilen. Alle vaardigheden die tijdens de eerste zeildag waren aangeleerd mochten nu in de praktijk gebracht worden. Na het avondeten was het alweer tijd voor de terugreis. Tjonge wat is dit kamp snel gegaan. Staf, schippers hartelijk bedankt voor al jullie inzet! En alle tieners voor de geweldige sfeer! Zonder jullie had dit geweldige kamp nooit zo'n succes kunnen zijn!

We zijn weer begonnen met **The Meetkring** op woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur. Alle tieners zijn van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van de jeugd kun je ook op de website kijken van PG Elst. Wij hopen op een heel fijn en gezegend nieuw seizoen 2021-2022!

Met vriendelijke groet,

Frans Brandenburg

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie

Internet: www.jeugdwerkpgelst.nl

DIVERSEN

IJsbrand ter Haar bespeelt drie orgels

In de reeks zondagse orgelconcerten is het op 3 oktober de beurt aan IJsbrand ter Haar. Als een van de vaste bespelers van onze twee prachtige orgels doet hij er deze keer een schepje bovenop: hij speelt op maar liefst drie orgels, naast het Van Leeuwen hoofdorgel en het Walker koororgel ook op een Klop kistorgel, voor dit concert ter beschikking gesteld door een gemeentelid die blij is dat er een keer goed op gespeeld wordt. Met het kistorgel tracht hij zo dicht mogelijk te komen bij de oorspronkelijk klanken van de muziek van J.P. Sweelinck en zijn leerlingen. Dit jaar staan we namelijk stil bij het feit dat de bekendste en volgens velen beste Nederlandse componist 400 jaar geleden stierf. Van Sweelinck en zijn leerlingen laat IJsbrand uiteenlopende variaties op 'Allein Gott in der Höh sei Ehr' horen. Op het Engelse koororgel speelt hij 'Fantasia and toccata in D-minor' van Charles V. Stanford; veel Engelser kun je het niet krijgen. Het hoofdorgel reserveert IJsbrand voor Duitse componisten, ook uit lang vervlogen tijden: Scheidemann, Reincken en, hoe kan het ook anders, J.S. Bach, en wel het monumentale werk 'Toccat, adagio en fuge in C-dur'.

Zoals gebruikelijk begint het concert om 12.00 uur en duurt het een klein uur. Ook omdat de ervaring leert dat tijdens concerten de 'oude' regel van 1,5 meter goed in acht kan worden genomen, is reserveren niet meer nodig. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.

Namens Orgelstichting Elst, Peter de Leeuwerk

'Een toren te hoog'

Sinds ik in 2000 in Arnhem kwam wonen en zodoende ook regelmatig in aanraking kwam met het grote Van Leeuwen-orgel in Elst, bedacht ik me dat het mooi zou zijn dat ik daar ooit één van de organisten zou zijn. Sinds 2014 werd dat een feit en daar was ik heel blij mee. En het werd alsmoer mooier; een projectkoor, een nieuw maar historisch koororgel, een kinderkoor. Plannen maken, daar hou ik van! Eén van die plannen bestaat al een tijdje, en invloeden van buitenaf hebben mij een duwtje in de rug gegeven om dit plan concreet te maken: het maken van een cd waarbij ik beide orgels bespeel.

Het thema voor deze cd is 'Een toren (te) hoog'. Daarmee besteed ik aandacht aan de rol die de toren speelde tijdens de 'Slag om Arnhem'. Door de verwoesting van de kerk was het mogelijk geworden om uitgebreid archeologisch onderzoek te doen; kwamen de bekende unieke resten tevoorschijn, én kwam er een prachtig orgel tegen de torenhal te staan. Een beladen oorzaak, maar met een verrassend gevolg, waar we vandaag de dag nog van genieten. Het programma zal bestaan uit 4 eeuwen aansprekende muziek; verbonden met de jaren 40-45, de romantiek en de baroktijd.

Het realiseren van een cd is tegenwoordig niet zo vanzelfsprekend meer. Helaas zou je zeggen, maar aan de andere kant wordt het proces en het eindresultaat met de hulp van anderen een stuk interessanter en leuker om te delen. Daarom deze oproep: wie helpt mij met het verwezenlijken van deze cd? Ik heb op www.voordekunst.nl een crowdfundingactie klaar staan. Typ mijn naam in de zoekbalk en de actie komt tevoorschijn. Er staan leuke tegenprestaties opgesomd!

Tijdens mijn orgelconcert (op zondag 3 oktober 12.00 uur in de Grote Kerk) licht ik een heel klein tipje op van de sluier. Voor meer informatie kunt u mij mailen of bellen.

IJsbrand ter Haar. ijaterhaar@hotmail.com

Bloemenzadenresultaat



Groetjes Sofie van Elk

BLIJF IN CONTACT MET UW KERK !

Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven.

U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan

Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst.

MELDING VAN EEN VERANDERING

Hierbij geef ik de volgende wijziging door:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode / plaats:

Bovenstaand persoon gezin

gaat perverhuizen naar.....

adres:.....

postcode/woonplaats.....

Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven.

Bovenstaand persoon is

gehuwd d.d. met.....

geboortedatum kerkelijke gezindte.....

gescheiden d.d.

geboren d.d.

overleden d.d. Datum: Handtekening:.....

Melding ziekenhuisopname

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje aan het kerkelijk bureau sturen.

Op is /wordt opgenomen in het ziekenhuis(naam ziekenhuis)

De heer/mevrouw:

Adres: Woonplaats:

ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense, Ram 30, 6662 CM Elst
tel. 06-50237946 jeroen-jeroense@pg-elst.nl

Ds. Dick Sniijders, Brahmsstraat 61,
6661 BD Elst, tel. 06-19920341
dick-sniijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsma
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst, tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere, archieff@pg-elst.nl

Communicatie Commissie

Voorzitter: Daniëlle Verhoeven
Secretaris: Bert Wolters
comcie@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
Secretaris: Leo van Strien, cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Voorzitter: Corrie Brüning, tel. 06-53365094
Secretaris: Gea Dijkstra, tel. 06-31078420
pvd@pg-elst.nl

JEUGDWERK / Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg, tel. 06-12672143
jjw@jeugdwerkpgelst.nl
Op www.pg-elst.nl/jeugd vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Mathilde Vos-Elsinga,
tel. 0628914998 jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl

Vertrouwenspersonen jeugd

Leny Janssen, tel. 06-23633768
Lenyjanssensvisser@gmail.com
Frank den Daas: tel. 06-51233592
frank.dendaas@wxs.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen,
tel. 06-27275188 creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERK GROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET

Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

KINDERKOOR WHAT'S UP

Contact: Maarten Biesheuvel
maarten.biesheuvel@wetsus.nl

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com

POSAUNENCHOR/KOPERBLAZERS

Contact: Gerburg Frenzel-Iliohan
tel. 06-27214807, gerburgfrenzel@gmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Contact: Karin Besjes-de Bock
kerkmuseum@pg-elst.nl

VEILIGHEID IN DE KERK

Contact: Meldpunt SMPR, tel. 030-3038590
info@smpr.nl
www.eenveiligekerkerk.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 900 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje Lindeboom, tel. 376978.

Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het novembernummer is: **zondag 24 oktober** vóór 18.00 uur.

(onderweg@pg-elst.nl)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 – 200 woorden

Hele kolom: 370 – 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte

minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl

Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

De redactie van Onderweg wordt gevormd door Ina Schoenmaker en Dirkje Lindeboom. Voor vragen betreffende aanleveren kopij kunt u bij hen terecht via e-mail: onderweg@pg-elst.nl