

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

42e jaargang nr. 5 • juni 2021

MEDITATIE

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Bij Lied 303

Het christelijk geloof kunnen we typeren als het geloof in de drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. God is één, er is één God. Binnen die eenheid onderscheiden we toch drie personen op grond van wat de Bijbel ons vertelt. We praten er niet zo veel over, omdat het best lastig is om te begrijpen en dan zeker om het uit te leggen.

Toen ik laatst thuis zat en niet kon werken vanwege besmetting met het covid-19 virus, heb ik het boekje *Wij geloven* van Bram van de Beek en Herwi Rikhof gelezen. Sterker nog, ik heb het twee keer gelezen. Ik had het idee dat ik dit boek aan het begin van mijn studie had moeten lezen; dan had ik mijn studie veel beter kunnen volgen. Maar misschien zou ik aan het begin van mijn studie dit boek nog niet begrepen hebben. Naar mijn idee leggen Van de Beek en Rikhof op begrijpelijke wijze de geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uit. Deze geloofsbelijdenis is vastgesteld in de vierde eeuw.

Het gaat om geloofsleer, geloofsonderwijs, catechese. Wat geloven we in de kerk? Waar staat de kerk voor? Hoe zien we God, wat is de status van Jezus en van de Heilige Geest? Zolang de kerk bestaat, denken christenen daar verschillend over. Wat daarover is vastgelegd in belijdenisgeschriften, is het resultaat van meditatie en gebed, van studie, van gesprek, van politieke intriges, van pure omkoping of chantage. Door dat alles heen is zinnige tekst ontstaan. Tekst die een houvast kan bieden voor ons geloof en voor onze vieringen.

Natuurlijk is aan alles te merken dat het geloof zoals dat is vastgelegd in een geloofsbelijdenis uit een bepaalde tijd stamt. De vragen die men toen had, hebben wij nu misschien niet meer. De antwoorden die men toen gaf, voldoen voor ons misschien niet meer. Maar ze kunnen ons wel



helpen bij het ontdekken van onze eigen vragen en antwoorden. Het is verrassend om kennis te nemen van al die stemmen die indertijd als orthodox of als ketters werden bestempeld. Nog verrassender is het om al die stemmen vandaag de dag nog steeds te kunnen beluisteren. Op de persoon af gevraagd zouden we best een kerk van ketters kunnen zijn. Dat zou me deugd doen.

Ook al konden gelovigen zich verliezen in de discussies, telkens was er ook het besef dat wij God niet kunnen definiëren. Wat we al biddend en denkend uitspreken, is altijd een reactie op hoe God zichzelf heeft laten kennen. Op hoe God zich met name in de Bijbel heeft laten kennen. In de eerste plaats is dat als Schepper. *Zonne en maan, water en wind, de bloem en het kind schiep onze God.* In de tweede plaats leren we God ook kennen door Jezus zelf. Door wat Hij zei, door wat Hij deed, door wie Hij was. *Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf voor allen, voor ons.* De Schepper is dezelfde als de Vader van Jezus Christus. In de derde plaats leren we God kennen als bron in onszelf. Een bron die soms onrustig maakt en die soms juist vertrouwen geeft. *Geest die ons troost, levend nabij, genezing en vuur.* God is soms op afstand en soms is Hij nabij. God werkt door mensen heen, gewone feilbare mensen. In het leven dat ups en downs kent, biedt Hij toekomst en hoop.

In lied 303 vinden we deze thema's bij elkaar gezet zonder verdere uitleg. Dat is de kracht van dit lied. Het is een lied van lofprijzing, van

gloria. In de vierde eeuw wilde men het geheim zo precies mogelijk uitspreken om op die manier recht te doen aan God. In onze tijd en omgeving is het misschien beter om het niet te precies uit te spreken, om het geheim van God te respecteren en om op die manier recht te doen aan God - aan God en aan elkaar. We leren van de geschiedenis dat strijd om de belijdenis vaak ook strijd om macht is. Er zijn winnaars en verliezers. Maar de kern van wat Jezus deed, is nou net dat Hij van verliezers winnaars maakt. We zijn juist in diversiteit aan elkaar gegeven om elkaar te helpen winnaars te worden.

Dat lees ik ook in Efeziërs 3: 14-19. *Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.*

Schepper, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Ds. Dick Snijders

De kerk is open voor 30 personen. Vooraf reserveren via de website is noodzakelijk.

De diensten zijn ook te volgen via de kerkomroep en YouTube.

De meest actuele informatie vindt u steeds op de website www.pg-elst.nl

KERKDIENTEN

zondag 6 juni 10.00 uur KERK	Heilig Avondmaal Ds. D.J.A. Snijders organist: D. Luijmes
zondag 13 juni 10.00 uur KERK	Overstapviering Ds. D.J.A. Snijders organist: J. Jansma
zondag 20 juni 10.00 uur KERK	Ds. P.J.G. Jeroense organist: D. Luijmes
zondag 27 juni 10.00 uur KERK 12+	Ds. D.J.A. Snijders organist: IJ. ter Haar
zondag 4 juli 10.00 uur KERK	Ds. D.J.A. Snijders organist: D. Luijmes

Bijbelleesrooster juni 2021

<i>6 juni</i>	Marcus 3:20-35
<i>13 juni</i>	Johannes 4:1-12
<i>20 juni</i>	Marcus 4:35-41
<i>27 juni</i>	Ezechiël 45:1-9

TOELICHTING DIENSTEN

Heilig Avondmaal 6 juni

De aanwezigheid van Christus samen vieren; dat is het Heilig Avondmaal. Op zondag 6 juni is er gelegenheid om dit rijke sacrament te vieren. God in ons midden, samen delen, lichaam van Christus zijn, teken van het Rijk dat komt.

Ds. Dick Snijders

Overstapviering 13 juni

Op zondag 13 juni houden we de overstapviering van de oudste kinderen van de kerk en de basiscatechese. De kinderen vormen met elkaar een mooie groep. Samen nemen ze afscheid van de kerk en de basiscatechese en met elkaar zullen ze welkom geheten worden door de jongeren van The Meeting. Op deze dag heeft de familie van de overstappers voorrang bij de reservering van de plaatsen in de kerk.

Ds. Dick Snijders

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN JUNI 2021

Er zijn in de afgelopen tijd veel activiteiten komen te vervallen. Er worden en zijn op dit moment weer een aantal activiteiten opgestart zoals Morgengebed en christelijke meditatie. En er worden al weer plannen gemaakt voor het programma na de zomer.

De beste manier om op de hoogte te blijven van wat er wel of niet door gaat is de agenda van de website te raadplegen. Deze agenda wordt zo actueel mogelijk gehouden. Bij vragen zou u ook nog kunnen bellen bij degene die vermeld wordt in Leren en Inspireren voor de juiste informatie.

de redactie

Morgengebed

Nadat de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen werden ingevoerd en de terrassen weer bezocht konden worden, was het ook weer tijd om de kerk open te stellen voor het morgengebed. Het morgengebed kent een korte orde met een vaste plaats voor stilte. Het is op elke werkdag om 9.00 uur in de Grote Kerk en het duurt ongeveer 10 minuten. Een mooi begin van de dag.

Ds. Dick Snijders

Christelijke meditatie

Op 17 mei zijn de christelijke meditaties weer begonnen. De meditaties zijn om de twee weken in de maanden oktober tot en met juni. Er zijn dus nog enkele momenten om te mediteren in de Grote Kerk op 14 en 28 juni om 20.00 uur. Daarna pakken we in september de draad weer op. De meditaties vinden plaats onder leiding van Els Meulbroek.

Ds. Dick Snijders

Crea-t-uur

Vanaf 8 september is iedereen met zijn hobby welkom bij Crea-t-uur in De Ruimte. De start is om 10.00 uur rond de koffietafel. Daarna gaat ieder aan de slag met wat hij wil: een handwerkje, brei- of haakwerk, verstelwerk, tekenen, schilderen. Het duurt tot 12.00 uur. Mien Floors en Bertie Weernekers coördineren de activiteit.

Ds. Dick Snijders

Leren & Inspireren

'Bron van ontmoetingen'

Een nieuw seizoen ligt vanaf september voor ons. We hopen dat door de vaccinaties tegen corona het weer mogelijk wordt om ontmoetingen in De Ruimte en de kerk te kunnen organiseren. Het zou heel fijn zijn als we elkaar als gemeenteleden 'in levende lijve' zouden kunnen zien. Meetings via Zoom en Teams hebben ons het afgelopen jaar goed geholpen om contacten te onderhouden, maar elkaar in het echt 'van aangezicht tot aangezicht' te kunnen ontmoeten is een groot goed. Omdat we nu nog niet weten op wat voor manier en op welke schaal we ontmoetingen kunnen organiseren willen we in september met een paar kleine stapjes beginnen. Liever klein beginnen met activiteiten die kunnen doorgaan, dan groot starten met het risico weer veel af te moeten blazen.

Wanneer alles naar wens verloopt kunnen we in oktober meer activiteiten op de agenda gaan zetten. In de maanden erna kunnen we toegroeien naar een volledige bezetting van De Ruimte en de kerk.

Er zijn voor de maand september activiteiten gekozen die verschillende doelgroepen aan-

spreken. Ook is er naar een spreiding gezocht in dagen en middagen. Er wordt gestart met de Marcuskring, het Theologisch café, de stamtafel, creatuur, de poëziemiddag en de christelijke meditatie. De exacte data en aanvangstijden zijn te zijner tijd te vinden op de website en in de eerstvolgende Onderweg.

Tevens willen we op zondag 12 september een speciale viering organiseren waarin we als gemeente terug willen kijken op de impact van Corona op onze gemeente en samenleving. Welke mensen hebben we aan deze ziekte verloren? Wie heeft deze ziekte moeten ervaren? Wie heeft zorg verleend? Wat hebben we moeten missen? Wat hebben we er van geleerd? Enzovoort. Ook willen we vooruit kijken. De nieuwe tijd in. Het thema voor deze viering is: 'Bron van ontmoetingen'. Als gemeente willen we namelijk met de vieringen en andere activiteiten een bron zijn van verschillende ontmoetingen. De ontmoeting tussen God en mensen en tussen mensen onderling.

Met hoop geloof en liefde willen we het nieuwe seizoen ingaan. In de verwachting dat er weer allerlei inspirerende ontmoetingen in De Ruimte en in de kerk mogen plaatsvinden.

Kees van Nes, Annet Postma, Dick Snijders, Jeroen Jeroense



Protestantse Gemeente
Elst

Leren & Inspireren

seizoen 2020 - 2021



UIT DE GEMEENTE



OMZIEEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl
Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
jeroen-jeroense@pg-elst.nl

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief- en Leedbrief.

De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

In memoriam A.M. Jansen van Doorn-Vink

Op 19 april is overleden Arendina Maria Jansen van Doorn-Vink (Dinie), in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde in Elst. Tot ruim twee jaar geleden samen met haar man Piet. Samen vormden ze e en eenheid. Toen ze nog in de Kloosterstraat woonden, werden er in de schuur oliebolle gebakken voor de kerk. De achterdeur zat nooit op slot. Gasten waren altijd welkom. Bij ziekte belde ze al gauw even op of zorgde ze voor een bloemetje of een fruitmand. Dinie hield er niet van om zelf centraal te staan; ze kon erg genieten van haar familie om haar heen. Ze was betrokken en sociaal, een trotse moeder en oma.

Tijdens de uitvaartdienst op 23 april in de Grote Kerk stonden we stil bij de woorden van Psalm 23. Wat stellen we ons erbij voor, dat de Heer onze herder is? Jezus is een persoon binnen onze leefwereld. Jezus, die van zichzelf zei dat Hij de goede herder is, trok met de mensen op en liet hen bij het water in het gras zitten en Hij gaf hen te eten, brood en vis.

Met God is het toch een ander verhaal. Aan God kunnen we ons toevertrouwen omdat Hij boven onze werkelijkheid uitstijgt, omdat Hij deze omvat, omdat we daardoor nooit uit zijn hand vallen. God is als het ware onze bubbel waarin het leven vertrouwd en veilig is.

Aansluitend aan de dienst vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats in Elst. We wensen de kinderen en kleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders

In memoriam S. Tap-Doeze-Jager

Op 2 mei is overleden Sandrina Tap-Doeze-Jager (San), in de leeftijd van 91 jaar. Ruim 60 jaar heeft ze gewoond op de boerderij. Een hechte familiegroep met haar man Piet, haar broers Toon en Derk en haar schoonzus Gerrie. Met vallen en opstaan heeft ze met haar man Piet het bedrijf opgebouwd. Grote impact had de brand in 1970. Toen Piet ruim negen jaar geleden verongelukte gaf dat een groot gemis. San was zorgzaam, trots op haar kinderen en kleinkinderen, netjes, schoon in de huishouding. Haar kleinkinderen noemden haar wel oma Plak, want ze was handig met ducttape. Toen vorig jaar haar broer Toon overleed, die elke dag koffie kwam drinken, en met de beperkingen

vanwege corona werd het leven toch wel moeilijk voor haar. Ze miste de contacten.

Tijdens de uitvaartdienst op 7 mei in de Grote Kerk stonden we stil bij de woorden uit 1 Johannes 4: 7-12. God is de bron van leven, de ruimte waarin we leven. Dat is de muur waar we tegen kunnen leunen, waar we rust kunnen vinden. In God zijn wij opgenomen en gekend met ons goed en kwaad. We vinden dat terug in de woorden: 'God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven. De liefde komt van God.' Als we doorhebben dat liefde het leven omvat, de wereld omvat, dan gaan we ook zo naar de wereld kijken en naar de andere mensen.

Aansluitend aan de dienst vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats in Elst. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en haar broer Derk de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders



In memoriam J. van der Linden-Groenendijk

Op 9 mei is overleden Janna van der Linden-Groenendijk (Janny), in de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde in Elst. Janny is geboren in Rotterdam, waar ze ook woonde tijdens het bombardement. Dat was een tijd die diepe indruk op haar maakte. Na de oorlog leerde ze Cees kennen, een vriend van haar broer. Zij schreven met elkaar tijdens zijn uitzending naar Indonesië en daaruit is hun relatie verder gegroeid.

Cees was beroepsmilitair en Janny zorgde thuis voor de zes kinderen. Ze wist wat ze wilde, had graag grip op de dingen, regelde graag alles zelf. Ze ontwikkelde mee met de ontwikkelingen in de samenleving en met de ontwikkeling en de levenskeuzes van de kinderen. Liefdevol omarmde ze de kleinkinderen; er werden grenzen gesteld en er kon veel. Ze gaf de kleinkinderen mee: sta je mannetje, heb aandacht voor anderen en wees lief voor elkaar.

Tijdens de uitvaartdienst op 15 mei in de Grote Kerk stonden we stil bij I Korintiërs 13: 12 en 13, een tekst die Janny zelf had uitgekozen. 'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.' Het 'straks' is wat we omschrijven als 'eeuwig leven' of als het leven in 'de wereld die komt'. Er zit aan de spiegel een voorkant en een achterkant. Er is leven aan deze zijde en aan de andere zijde van de dood. De apostel noemt dat 'het volmaakte'. De rode draad die van de ene zijde doorloopt naar de andere, is liefde.

Aansluitend aan de dienst vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats in Elst. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Sniijders

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 13 juni hoopt mevr. J.G. Pels-Timmermans, 90 jaar te worden.

Op 22 juni hoopt dhr. A. Pols, 94 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Geboren: Marthe Kooistra

Blij zijn Jeroen Kooistra en Carolien Schophuizen met de geboorte van hun dochter Marthe Irene op 23 april. En Leanne is een trotse zus geworden. Zij wonen in Elst.

Ds. Dick Sniijders

Bedankt

Voor alle persoonlijke felicitaties, kaarten, berichtjes, leuke cadeaus en/of bijdrage willen wij de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Elst heel hartelijk danken. Het kleine feest op 25 april werd zo heel groot. Tot gauw,

Peter & Gerburg Iliohan

KERKENRAAD

De routekaart naar het 'normale'

In het meinummer van Onderweg konden we verheugd melden dat de kerk op 2 mei weer open ging na meer dan 5 maanden gesloten te zijn geweest. Op dit moment kunnen we weer 30 kerkgangers per dienst ontvangen. Hiervoor is een reservering via de website nodig. In de diensten is tot nu toe nog ruimte en daarom roepen we iedereen op niet te schromen om een plaats te reserveren. De kerkenraad heeft besloten om niet het advies van het moderamen van de generale synode van de PKN te volgen, om aparte diensten voor gevaccineerde kerkleden te organiseren. Dit is in haar ogen in strijd met het solidariteitsprincipe en kan leiden tot ongewenste tegenstellingen.

We zien op dit moment in Nederland dat de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames verder teruglopen en dat er weer stappen naar het 'normale' worden genomen. Ook de kerkenraad hoopt de komende tijd weer stappen te nemen en per dienst meer kerkgangers te ontvangen. Hierbij laten we ons leiden door de Routekaart voor Kerken, die door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is opgesteld. Zie hiervoor www.protestantsekerk.nl/nieuws/routekaart-voor-kerken. De stappen in deze routekaart worden genomen op basis van de risiconiveaus voor corona.

Op dit moment is het niveau in Nederland 'zeer ernstig'. Bij een verdere afname van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zal het risiconiveau bijgesteld worden en kan er een nieuwe stap worden genomen. Zo kunnen we in de volgende stap van de routekaart bij het niveau 'ernstig', weer 60 kerkgangers ontvangen en mogen er buiten bijeenkomsten met 40 personen gehouden worden.

We mogen blij hopen en vertrouwen dat we ook als kerk weer stap voor stap terug gaan naar het 'normale'. We houden u via de website op de hoogte.

Ate Lindeboom

Werk aan de Grote Kerk

Buro STIEL heeft de opdracht gekregen voor het ontwerp van de transformatie van de Grote Kerk. Graag stellen wij ons kort aan u voor.

Buro STIEL werkt vanuit de oude vesting van Elburg aan uiteenlopende opgaves: kerk- en kasteelrestauraties, de herbestemming en uitbreiding van monumenten, nieuwbouw van villa's en scholen, onderzoeks- en masterplanopgaves. STIEL werkt door het hele land: Van Groningen tot Steenbergen en van Zaandam tot De Steeg. Iets wat in al onze projecten terugkomt is de liefde voor het verhaal van de architectuur.

Juist bij een gebouw als de Grote Kerk is dat verhaal van grote waarde: De duizenden jaren aan geschiedenis op deze plek zijn voelbaar en tastbaar in en rond de kerk. Dat inspireert en geeft de moed om te werken aan de toekomst: op deze plek waar eeuwen geloofd en gevierd is in allerlei vormen en manieren, mogen wij deze traditie naar de toekomst actualiseren en voortzetten.

Momenteel maken wij plannen voor meerdere kerken. We werken aan de herbestemming en restauratie van de Grote Kerk van Zwolle, de restauratie en uitbreiding van de Nieuwe Kerk van Delft en maken we een studie voor de toekomst van de Martinuskerk van Warnsveld en de Brugkerk van Koudekerk aan de Rijn. Allemaal stuk voor stuk bijzondere gebouwen met hun eigen karakter en verhaal. Deze gebouwen leren ons te observeren en te waarderen wat schoonheid is.

Werken aan kerken heeft ons hart: het gaat om gebouwen die gedragen (moeten) worden door de gemeenschap, gebouwen waarin de liturgie vorm krijgt en waarin muziek een belangrijke rol speelt. Naast deze monumenten werken we ook aan oer praktische gebouwen, zoals scholen, musea en een uitvaartcentrum. Daar leren we steeds weer: een gebouw moet vooral goed werken en praktisch zijn. Juist die combinatie zal in Elst goed van pas komen: De Grote Kerk zal straks nóg mooier en nóg bruikbaar zijn!

Namens buro STIEL werken Ron Verduijn als architect en Jos Snoek als projectleider/erfgoeddeskundige aan de Grote Kerk. Wij zijn een team

wat al jarenlang samen optrekt en als eigenaren van STIEL elkaar weet uit te dagen en aan te vullen. Onze verschillende disciplines hebben elkaar nodig: Samen hebben we het hoofd in de wolken, maar ook de voeten in de klei.

We werken met een compact team aan onze projecten, en hechten veel waarde aan het persoonlijke contact. Het bouwproces is een sociaal gebeuren, en juist het gesprek tussen architect, opdrachtgever, gebruiker, gemeente en aannemer is essentieel om tot een goed en gedragen project te komen.

We kijken ernaar uit om met u als leden van de Protestantse Gemeente van Elst kennis te maken. We zijn benieuwd naar uw ideeën met en verhalen over de Grote Kerk. Door Corona is dat op dit moment niet zo eenvoudig, maar we hopen dat we hier snel gelegenheid voor kunnen vinden.

*Hartelijke groet,
Jos Snoek en Ron Verduijn
Buro Stiel BV*



Jos Snoek



Ron Verduijn

Project van buro STIEL

De Grote Kerk van Zwolle: Deze grote stadskerk wordt op dit moment gerestaureerd en heringericht. Het bankenplan werd aangepast, de vloeren vernieuwd. Door nieuwe, glazen entreeuren is het gebouw veel vriendelijker en toegankelijker geworden. Momenteel wordt nieuw, multifunctioneel meubilair aan de kerk toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt nieuw gebruik vorm te geven: Vergaderen, ontmoeten, museaal bezoek en verkoop van boeken.

Alle ingrepen dienen één doel: een duurzame en bestendige toekomst van dit monument in het hart van Zwolle.



Nieuwe, glazen entrees verbinden de kerk met de stad en zorgen voor een tochtvrije binnenkomst. De deuren rechts bevatten een glasrelief met de engel Michael: de beschermheilige van stad en kerk. De mantel van deze enkel bestaat uit een gekalligrafeerde tekst, geschreven door de citypastor van Zwolle.



DIACONIE



Minder is beter

De laatste jaren worden woningeigenaren aangespoord om te verduurzamen. Het gaat dan vaak om isoleren, of aanschaffen van een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en noem maar op. Ook hier lijkt economie boven klimaat te gaan: laten we vooral meer dingen kopen om onze verwoesting van onze aarde tegen te gaan.



Een andere manier om minder milieuschade te veroorzaken is juist het verminderen van onze kooplust. Stel dat u bijvoorbeeld niet elke dag een douche neemt, maar om de dag. Dat heeft veel voordelen: u verbruikt 50% minder water, elektriciteit en/of gas en doucheproducten als shampoo, douchegel, eventueel bodylotion, en dergelijke. Met die laatste besparing bespaart u ook plastic, want in al die producten zitten microplastics (die wij zelf ook dagelijks binnen krijgen!) en ze zijn in plastic verpakt.

Het kan zomaar zijn dat minder douchen ook goed is voor uw huid, want het lijkt tegenstrijdig dat we door te douchen onze huid uitdrogen, wat we

dan weer met één of ander 'vocht inbrengend' cosmetisch product moeten tegengaan. Uw huid is gemaakt om u tegen schadelijke stoffen van buiten te beschermen en heeft daar zijn eigen manieren voor. Door te douchen beïnvloeden we de natuurlijke werkwijze van onze huid.

Ik ben niet tegen goede hygiëne, maar denk wel dat we voordeel kunnen hebben door iets minder vaak te douchen. De voordelen voor uw financiën en het klimaat zijn in ieder geval helder.

Bert Wolters,

(thema)diaken duurzaamheid

DUURzSAAMheidstip

Wees wijs met water, gas, elektriciteit, cosmetica, enzovoorts. Verspil ze niet.

Reacties en meer tips graag naar
woltersbw@gmail.com

DIACONIECOLLECTE JUNI 2021

Hulp aan dak- en thuislozen: Kruispunt Nijmegen

Kruispunt Nijmegen biedt (voormalig) dak- en thuisloze mensen een gastvrije en veilige ruimte om zich even thuis te voelen. Een bevlogen groep vrijwilligers begeleidt wekelijks verschillende activiteiten, waarbij een niet-oordelende houding en het bieden van een luisterend oor centraal staan. Om de veertien dagen is er in de Titus Brandsmakapel een open, laagdrempelige viering.

Ook datgene waarvoor Het Kruispunt in 1998 is opgericht – het bieden van een waardige uitvaart voor mensen van de straat – behoort nog steeds tot de kerntaken van de stichting.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN JUNI 2021 **6 juni, Heilig Avondmaal, Vrolijkheid in** **asielzoekerscentra in Nederland**

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Deze jonge vluchtelingen komen vaak uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks elven horen. Hun bestaan in Nederland is vaak nog jarenlang onzeker.

Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc's realiseren.

13 juni, Overstapviering

In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. We collecteren deze keer voor het mede mogelijk maken van het overstapweekend. Op zaterdag worden de kinderen wegwijds gemaakt in 'The Meeting', door de jongeren van 'The Meeting'. Op zondag volgt het overstapmoment tijdens de viering. Kinderen ontvangen als afscheid van de kinderkerk en basiscatechese een tasje met onder andere een Bijbel als aandenken.

20 juni, Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg Oosterbeek

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeentelieden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

De stichting wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Het biedt een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een beperkt dagprogramma, rust en ruimte, advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.

27 juni, Kinderkerk

In onze gemeente zet een actieve groep zich in in het jeugdwerk. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar op een open en ontspannen manier en zijn samen bezig met geloof en zingeving. We collecteren deze keer voor de kinderkerk.

Ook de kinderkerk heeft lange tijd geen fysieke contacten kunnen hebben, maar is online actief geweest. Er wordt nu gekeken wanneer er weer fysieke bijeenkomsten gehouden kunnen worden.

De hoop is dat dit snel weer mogelijk zal zijn. De kinderen leren op een leuke en inspirerende wijze bezig te zijn met het geloof.

Centraal staan de thema's;

- ons geloof in God en de mensen
- het Boek en de verhalen
- hoe leef je (normen en waarden)

Zie ook: www.pg-elst.nl

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt.

DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

KAMER NODIG BIJ

NIEUWE PELGRIMSWEG?



*Ik heb nog een zolderkamer:
'Onder de klok, vroeg op stok'*

COLUMN

Laakbaar leiderschap

'Natuurlijk mevrouw Tweebeeke, natuurlijk ben ik na de verwijten die mij door de Tweede Kamer gemaakt zijn, gaan twijfelen aan mijzelf. Nachten heb ik ervan wakker gelegen. En natuurlijk ben ik te rade gegaan bij de kritische mensen in mijn omgeving en heb ik hen de vraag gesteld of ik wel verder moet als premier van ons land, of ik daar wel goed genoeg voor ben. Ik denk - althans dat hoop ik - dat veel mensen weten dat ik het beste met ons land voor heb, maar dat betekent niet dat dit goed genoeg is om door te gaan. En natuurlijk, als ik persoonlijk een sta in de weg ben om een stevige regeringscoalitie te kunnen smeden, dan stap ik opzij. Want niemand is onvervangbaar en mijn partij loopt over van bestuurlijk talent, dus die twee miljoen kiezers die op mij hebben gestemd, komen echt niets tekort. Niet omdat ik het zat ben - ik heb de mooiste baan van Nederland - maar omdat het in het landsbelang is. En als ik eerlijk ben: ik weet dat ik een paar dingen radicaal moet veranderen, maar de vraag is inderdaad of mij dat gaat lukken. Jezelf veranderen is immers het moeilijkste dat er is. Dat realiseer ik mij goed en daarom twijfel ik.'

Waarom was dit niet de reactie van Mark Rutte tijdens zijn veelbesproken interview bij Nieuwsuur? Waarom koos hij ervoor om zich te vuur en te zwaard te verdedigen en toonde hij zo weinig zelfinzicht? Dat is een vraag die me nu al een paar dagen bezighoudt. Want als je je echt geraakt voelt - en ik kan mij niet voorstellen dat dit niet zo is - wat is er dan op tegen om dat te laten blijken? Hoe komt hij bij de gedachte dat twijfelen, ook aan jezelf, een zwakgebod is, dat dit je aanzien zou schaden en je positie zou ondermijnen? Het tegendeel is toch waar? Want hoe kun je een leider vertrouwen die niet ontvankelijk is voor kritiek, een leider die zegt te luisteren maar dat niet doet, een leider die het beeld oproept boven de partijen te staan maar die zich met leugentjes staande moet houden? Welke zekerheid heb je dan als burger dat je leider uitsluitend met het belang van het land bezig is en zijn schaarse tijd en energie niet verkwt aan het verdedigen van zijn troon?

Wat zou Mark Rutte bij u hebben losgemaakt als hij dit antwoord zou hebben gegeven? Zou u hebben gedacht: wat een watje is die man? Of precies andersom: zou hij in uw achting zijn gestegen, door zijn eerlijkheid, zijn menselijkheid? En in welk geval zou uw vertrouwen in een radicale gedragsverandering groter zijn geweest? En toch gebeurde het niet. Los van mijn politieke voorkeur - daar gaat dit stukje niet over - valt Mark Rutte voor mij als leider door de mand. Het voordeel van de twijfel veranderde bij Mariëlle Tweebeeke aan tafel in luttele minuten in het nadeel van de twijfel. Overigens een emotie die ik met pijn in het hart heb moeten toelaten. Want als Rutte niet langer onze leider kan zijn, wie dan wel?

Deze bespiegeling roept natuurlijk wel de vraag op wat dan wél goed leiderschap is. Daarvoor grijp ik graag naar de zeven christelijke deugden van Thomas van Aquino: geloof, hoop, liefde, wijsheid, kracht, matigheid en rechtvaardigheid. Deze krijgen nog iets meer reliëf als je naar hun tegenhangers kijkt, de zogenaamde 'doodzonden': ijdelheid, afgunst, woede, traagheid, hebzucht, gulzigheid en lust. Zit ik er heel ver naast als ik zeg dat Mark Rutte wijsheid en rechtvaardigheid heeft laten varen en in de valkuilen van ijdelheid en gulzigheid is gestapt? Zijn 'gelijkhebbigheid' vormt een blokkade om met wijsheid kritiek te ontvangen, en het gebruik van 'gelegenheidsargumenten' ('Ik heb er geen actieve herinnering aan') staat haaks op het beginsel van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Zijn ego, zijn ijdelheid werpt een hoge drempel op om iets van zijn kwetsbaarheid te laten zien en zijn gulzigheid om 'aan de macht' te kunnen blijven doet de rest.

Ons Boek, de Bijbel, is geen handboek soldaat. Want zonder de vele, soms tegengestelde, verhalen steeds opnieuw te interpreteren en te plaatsen in de tijd, kun je er in de praktijk weinig mee. Maar als ik zo kijk wat er om ons heen allemaal ontspoord, begrijp ik nog beter waarom ik ooit in een interview heb laten opschrijven dat ik de Bijbel het beste managementboek vind dat ooit is geschreven. Mark Rutte heeft er beslist eentje liggen. Misschien moet hij hem toch weer eens openslaan.

Peter de Leeuw

JEUGD

KINDERKERK

Lieve allemaal,
Afgelopen weken hebben we, ondanks dat we elkaar niet live hebben kunnen zien bij de kinderkerk in de Ruimte, niet stilgezeten!



Kinderkerk via Zoom

Inmiddels hebben we twee online kinderkerkdiensten gehad met elkaar. Wat was dat leuk! Allemaal bekende kinderen via Zoom en we hebben ook nieuwe kinderen leren kennen, helemaal uit de Achterhoek! Wat leuk dat de jongens van Frans (de jeugd- en jongerenwerker) en zijn vrouw via deze manier erbij te hebben. De laatste keer stond in het teken van de liefde, omdat Peter en Gerburg in de kerkdienst trouwden. Dat was leuk om zo mee te maken. We hebben heel wat trouwfoto's van de papa's en de mama's van de kinderkerk die de kinderen trots hebben laten zien. Dat is dan weer het leuke van Zoom, die foto's hadden we vast niet gezien als we in De Ruimte waren geweest.



40-dagen tijd, Palmpasen en Pasen

Tijdens de 40-dagetijsd en Pasen hebben we thuis kunnen werken met de boekjes die de kinderen hadden ontvangen. Daarnaast hebben heel wat kinderen een mooie, versierde paastak voor Palmpasen gemaakt. Daar hadden meerderen een foto of een filmpje van gemaakt waar dominee Dick een filmpje van had gemaakt om te laten zien in de dienst op de zondag van Palmpasen. Wat hadden de kinderen weer hun best gedaan! De meeste takken waarom natuurlijk eerder gemaakt in die week om ze op tijd virtueel te kunnen showen in de kerkdienst, we zijn benieuwd of de (soms zelf zelfgebakken) haantjes en paaseitjes nog intact waren tijdens de zondagdienst of stiekem al lekker waren opgesnoept...

Moederdag

Op 9 mei was het moederdag. Heel wat moeders van de kerk, en dus ook de moeders van de kinderen van de kinderkerk, werden verrast met een prachtig filmpje waar ze in het zonnetje werden gezet. Dank voor dit leuke initiatief!

Starten fysieke kinderkerk en crèche

Als alles meezit, gaan we proberen weer fysiek te starten met de kinderkerk en de crèche, nu er in de kerk ook weer mensen welkom zijn. Dit zal weer gaan op dezelfde manier als de vorige keer: er zijn twee groepen (jongste groep van groep 1 tot en met 4, oudste groep van groep 5 tot en met 8) waarbij de kinderen door hun ouders weer aangemeld moeten worden voor de kinderkerk en de crèche via Eventbrite. We starten naar alle waarschijnlijkheid op 30 mei, en om de twee weken is er dan weer kinderkerk en crèche. Kom je ook weer?

Overstapviering 13 juni

Op zondag 13 juni zal het feest zijn in de kerk. Dan stappen er maar liefst 10 kinderen, namelijk Julea, Jim, Ilse, Floris, Emma, Lucas, Joël, Leon, Simon en Jytte, over van de kinderkerk en basis-catechese naar de Meeting. Op deze dag is er alleen kinderkerk voor de broertjes/zusjes van de overstappers. Natuurlijk kan iedereen via de kerkdienst online het feestje met ons meevieren.

Nieuwe kinderkerkleiding gezocht

En als laatste wil ik hier graag een oproep plaatsen. Voor het nieuwe seizoen vanaf september 2021 zijn we weer op zoek naar leiding voor de kinderkerk. We willen heel graag de mogelijkheid blijven bieden om wekelijks kinderkerk de draaien, maar daar hebben we nog wel wat mensen bij nodig. Concreet betekent het dat je eens in de vier weken kinderkerk draait in een van de groepen. We maken gebruik van Kind op Zondag als methode. Vier keer per jaar is er vergadering met alle leiding, om elkaar te ontmoeten en samen de kinderkerk levendig te houden met activiteiten en projecten rondom bijvoorbeeld Kerst en Pasen. Iedereen die het leuk vindt, is van harte welkom! Mail, bel, app Frans of Frederiek voor meer informatie en/of vragen. Heel leuk en fijn als je ons team komt versterken!

*Namens de kinderkerk,
Frederiek Hiemstra*



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Verslag van The Meeting

Wat er de afgelopen tijd gebeurd is

Woensdag 14 april heeft Jolijn leiding gegeven aan The Meetkring. Het thema was 'Zelfbeeld', Hoe ziet eigenlijk de perfecte man of vrouw eruit? Daarna mochten ze met klei een poppetje van zichzelf kleien. De vraag was hierbij hoe ze naar zichzelf keken en dat mochten ze laten zien in het kleipoppetje. Uiteindelijk weten we natuurlijk dat niemand voldoet aan het ideale plaatje. We hebben nagedacht over de vraag hoe je naar jezelf mag kijken.

Zaterdag 17 april is de '8 uur van het eten' gehouden. De activiteitencommissie (Daan, Simon, Ana, Britt, Eline, Jelle en Lucas) hebben samen een mooie dag georganiseerd. Er kwam een grote groep tieners op af. Na de inloop zijn de tieners begonnen met taarten bakken. Ze werden in groepjes verdeeld, kregen hun eigen spullen en moesten de recepten goed doorlezen. Dat was soms best lastig. Zo verdween er ineens 1,5 liter kwark in een taart.



De dubbele hoeveelheid waardoor er een ander groepje tekort kwam. Halverwege toch maar weer even naar de supermarkt. Ook het mixen was een hele uitdaging. Eerst bloem en dan melk en dan de mixer vol aan geeft kleurrijke effecten. Uiteindelijk zijn er hele mooie resultaten uitgekomen. De ovens werden aangezet en het rook heerlijk. Na het taarten bakken zijn er verschillende spelletjes gespeeld. Snoephappen, een renspel buiten, sjoelen met komkommerschijven en yoghurt. 's Avonds hebben de tieners zelf pizza's gemaakt. Tijdens de film 'Ratatouille' kwamen de stukken pizza langs. Als toetje konden ze taart eten. De pizza's die over waren werden mee naar huis



genomen. Deze konden ze uitdelen. Bedankt AC voor deze leuke activiteit!

Wat er de komende tijd (hopelijk) gaat komen: (alle activiteiten zijn terug te vinden op de agenda van Protestantse Gemeente-Elst.nl)



Vrijdag 28 mei organiseren wij Sirkelslag Young. De avond staat in het teken van keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. De jongeren denken na over de vraag: 'Wat zou jij doen?' In de verhaallijn volgen ze een profeet, die hen meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een cruciale rol spelen. Wie die profeet is, daar komen ze later in het spel pas achter.

Zondag 30 mei 12 plus uitje. Wij willen dit jaar weer afsluiten met de jeugd. We gaan waarschijnlijk iets sportiefs buiten doen. Alle ouders en tieners worden op de hoogte gehouden via de app.

Zaterdag 12 juni Meet The Meeting. De overstappers worden welkom geheten in The Meeting. De groep is dit jaar best groot met zo'n tien nieuwe tieners. Dat is fijn!

Zondag 13 juni De overstapviering. De overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs is best een mijlpaal. Alles wat vertrouwd is wordt achtergelaten. Het kind wordt een tiener en dat willen we in de kerk aandacht geven. Je doet het niet alleen. We nemen afscheid van het kinderprogramma en de tieners worden welkom geheten in The Meeting.

*Met vriendelijke groet en alle goeds,
Frans Brandenburg*

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Frans Brandenburg Jeugd- en Jongerenwerker
jjw@jeugdwerkpgelst.nl
Eva Buurman voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

DIVERSEN



Bericht van het Tempel | Kerk Museum Elst

Het museum is dicht, maar de museumcommissie staat niet stil en er is heel wat te melden:

Openstelling vanaf 1 juli

In het vorige nummer van Onderweg is een oud bericht terechtgekomen over de openstelling van het museum. Voorlopig gelden de oude openstellingstijden niet. Het museum is nog dicht. Maar onder voorbehoud van de coronamaatregelen gaat het weer open voor bezoekers vanaf 1 juli. Houd daarvoor onze website en social media in de gaten.

Vrijwilligers

Met grote dank voor hun jarenlange en enorme inzet voor het museum nemen we dit jaar afscheid van Ineke Mentink, Goris Kimmel en Jan Bouwknecht. Daarom moesten we op zoek naar nieuwe rondleiders. Via Onderweg, diverse vrijwilligersvacaturebanken en een Tv-opname voor TV Gelderland Helpt zijn we in contact met maar liefst 7 nieuwe mensen, die mogelijk gaan meedoen in de museumcommissie. Een geweldig resultaat! Erg leuk om te merken hoe belangrijk men onze unieke erfgoedlocatie vindt. We hebben nu zelfs een wachtlijst voor rondleiders.

Unieke locatie

Naast de genoemde opname voor TV Gelderland is er nog een opname gemaakt in de kerk. De Ridders van Gelre hebben op enthousiaste wijze deze keer maar liefst 2000 jaar geschiedenis in de Grote Kerk in beeld gebracht. De opnames zijn in mei te zien geweest en terug te kijken op de website van Omroep Gelderland.

Het bijzondere van deze locatie is niet alleen de aanwezigheid van resten van de Gallo-Romeinse tempels uit de 1e eeuw, maar vooral dat er door de

eeuwen heen juist op deze plaats door mensen hun geloof is beleden. En dat je dat echt kunt ervaren in één gebouw! In de loop van de zomer besluit UNESCO of de Neder Germaanse Limes (Romeinse grens) tot Werelderfgoed gaat behoren. De Gallo-Romeinse tempels in de Grote Kerk vormen in dit (inter)nationale erfgoed een unieke én te bezoeken locatie. We zijn benieuwd!

Graag tot ziens,

De museumcommissie

www.tempelkerkmuseum.nl

kerkmuseum@pg-elst.nl

Met potlood in de agenda: de orgelconcerten van deze zomer

Soms in aangepaste vorm, soms op afwijkende momenten, soms zelfs twee keer achtereen, maar afgelopen zomer konden de orgelconcerten bijna allemaal doorgaan. Wat zou het mooi zijn als dat ook deze zomer het geval kan zijn. We rekenen er eigenlijk wel op, vandaar dat we al een keur aan organisten hebben gestrikt om op onze orgels te concineren. Schrijft u deze alvast maar met potlood in uw agenda: zondag 4 juli Johan Luijmes, zondag 1 augustus Leon van den Brand, zondag 5 september Dirk Luijmes (jubileum vanwege 25 jaar verbonden aan onze kerk), 3 oktober IJsbrand ter Haar (met presentatie van zijn CD met opnames op onze beide orgels). Meer en actuele informatie volgt via Onderweg, Gemeentenieuws en natuurlijk via onze site: www.pg-elst.nl. Wij kijken, waarschijnlijk net als u, reikhalzend uit naar levende muziek.

Namens de Orgelstichting,

Peter de Leeuw

Bij het deurtje

Onderstaande tekst is niet aan de fantasie van het brein ontsproten tijdens een wandeling door de uiterwaarden bij Driel, nee, het is waar gebeurd. Ik ben geboren en getogen in Zeist. Mijn moeder was gereformeerd, mijn vader hervormd. Nou, dat beloofde niet veel goeds, zo werd er toen hardop gezegd. Welnu, niets bleek minder waar in ons gezin. We volgden de tradities van de gereformeerden, gingen elke zondag trouw naar de gereformeerde kerk, maar af en toe wilde mijn vader naar de hervormde kerk. Begrijpelijk. En dat was een feest! Want in de Oude Kerk stond een schitterend Bätz-orgel, een klein broertje van het Utrechtse Dom-orgel, en het klonk indrukwekkend.

In de kerk stonden banken, terwijl de zijbeuken gevuld waren met bankenblokken die sterk deden denken aan de voormalige boerenbank in de Grote Kerk van Elst, compleet met deurtjes. Boven op de galerijen stonden ook van die banken. Daar gingen wij altijd zitten. En ik mocht altijd bij het deurtje zitten. Wat een voorrecht! Eind jaren zeventig werd ik ouderling in Elst, en als ik dienst had en plaats mocht nemen in de kerkenraadsbank, dan zat ik weer bij het deurtje! Alsof er in de tussenliggende jaren niets was gebeurd ...



De Oude Kerk te Zeist anno 1963

Nou, dat was er dus wél. Althans, in de Oude Kerk van Zeist. Want al snel werden de banken vervangen door stoelen, terwijl begin jaren zestig het hele interieur werd 'opgeknapt'. Daarbij vielen onder meer de 'boerenbanken' ten prooi aan de toenmalige moderniseringsdrang. Of men uiteindelijk gelukkig was met alle ingrepen die het oorspronkelijke, vertrouwde karakter van de kerk zo hadden aangetast? Een jaar of vijf geleden was de



Het interieur anno 2015

kerk toe aan een grondige renovatie, waarbij ook het interieur werd aangepakt. En laten de banken nu weer zijn teruggekeerd! Keurig in oude stijl nagemaakt, stevig en statig als vanouds. Vooraan is plaats voor drie of vier rijen stoelen, ideaal bij bijzondere gelegenheden. Voor boerenbanken was geen plaats meer en je kunt dus ook niet meer bij het deurtje zitten. Per slot van rekening kun je niet álles hebben...

Moraal van dit verhaal? Bezint eer ge begint!

Carel van Gestel

INGEKOMEN

Wegen met Zegen, nieuws en oproep

De afgelopen anderhalf jaar is er wereldwijd veel veranderd, wat we daarvóór niet voor mogelijk hadden gehouden. Anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden, mondkapjes dragen, niet samen mogen komen, laat staan zingen, in de kerk... allemaal dingen waarvan we hopen dat het weer gaat verdwijnen. Maar sommige dingen die in deze periode zijn ontstaan zijn waardevol en zullen ook wel blijven. Meer thuiswerken bijvoorbeeld, goed tegen de files. Vakantie in eigen land, minder vliegen, ook fijn als dat blijft. En meer wandelen, even tijd nemen om je benen te strekken, je hoofd leeg te maken. Geen wonder dat pelgrimeren – de laatste decennia al steeds populairder – in coronatijd nog meer mensen aanspreekt.

Wegen met Zegen, de Pelgrimsroute door de Betuwe, waarover we al eerder berichtten, komt dus wel op een heel mooi moment. De Protestantse Gemeente de Vierplek, de Rooms-Katholieke Maria Magdalena Parochie en het Pelgrimshuis in de Nijmegen werken hier samen met een groeiende groep enthousiastelingen aan. Pleisterplaats Ressen is er ook nauw bij betrokken. De route van ongeveer 150 kilometer is inmiddels uitgezet en wordt nagelopen. Slaapplekken en horecagelegenheden zijn in kaart gebracht. Er wordt hard gewerkt aan de teksten voor in het wandelboekje, dat in het najaar klaar moet zijn. Er zijn mooie samenwerkingen ontstaan, onder andere met het Klooster te Huissen, ook een fietsroute is in voorbereiding.

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een logo en huisstijl en we zijn blij dat we dat logo aan u kunnen presenteren!



We zouden er een hele verhandeling bij kunnen doen, maar eigenlijk moet een logo voor zich spreken.... Een paar woorden dan, om uw nieuwsgierigheid en associatief vermogen te prikkelen: water, natuur, spiritualiteit, zwerfstenen.

De afbeelding ziet u waarschijnlijk in zwart/wit en is een foto van een presentatie, maar dan heeft u alvast een idee. Nu de huisstijl bekend is, wordt begonnen met de website, daarop is straks alles in prachtige kleuren te zien!

Ten slotte een oproep:

Heeft u een logeerkamer of zolderkamer en vindt u het een mooi idee om af en toe een pelgrim te ontmoeten en onderdak te bieden tegen een onkostenvergoeding? Geef dat dan door aan pelgrimsoverbetuwe@gmail.com Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen, begin volgend jaar kunnen de eerste pelgrims, wellicht u ook, onderweg.

Namens de commissie 'Wegen met Zegen',

Wilma Hartogsveld



Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe

Wat betekent dit?

Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe houdt zich bezig met de ondersteuning van de mantelzorgers en het organiseren van activiteiten rondom mantelzorg.

Aanvragen Mantelzorgwaardering:

Het aanvragen van de mantelzorgwaardering gaat via de Sociale Kernteams (SKT) of via de website van de gemeente Overbetuwe. De aanvragen via SKT kunnen via telefoonnummer 06 117 361 68 (bereikbaar op werkdagen van: 9.00–12.00 uur), dan wel via de e-mail: info@kernteamsoverbetuwe.nl worden ingediend.

Voor uw overige vragen kunt u altijd contact opnemen met het SKT van de gemeente Overbetuwe via bovengenoemd telefoonnummer en e-mailadres. Voor meer informatie: www.kernteamsoverbetuwe.nl

Collectenopbrengst en verdeling maart en april 2021

Maart

Diaconie/Het Passion Hummelo	€.	566,50
Kerk		303,50
7 mrt	Voedselbank Arnhem	136,50
14 mrt	Nieuw Hydepark	117,00
21 mrt	Noodoproep Rode Kruis/ Voedselhoud	103,00
28 mrt	Palmzondag/jeugdactiviteiten Pasen	86,00
		<hr/>

Totaal maart €. 1.312,50

April

Diaconie/Dorcas hulp aan Oekraïne	€.	523,50
Kerk		325,00
3 / 4 april	JOP/Paaschallenge 2021	100,75
11 apr	Mercy Ships	149,50
18 apr	Onderhoud kerkgebouw	105,25
25 apr	Stichting Leergeld Oost Betuwe	92,50
		<hr/>

Totaal april €. 1.296,50

Lucia Zoutman



ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te vinden op www.pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-indeling. U mag zelf een keuze maken op welke van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN

Ds. Jeroen Jeroense, Ram 30, 6662 CM Elst
tel. 06-50237946 jeroen-jeroense@pg-elst.nl

Ds. Dick Snijders, Brahmsstraat 61,
6661 BD Elst, tel. 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER

Jetty Gaasbeek-Jongsma
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN

Jaap Jansma, tel. 06-20772726
j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

DE RUIMTE

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst, tel. 371357

Facilitair coördinator

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

Archief

Ankie Vels-Nanere, archieff@pg-elst.nl

Communicatie Commissie

Voorzitter: Daniëlle Verhoeven
Secretaris: Bert Wolters
comcie@pg-elst.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: Peter de Leeuw, tel. 351107
pdeleeuw@gmail.com
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336
NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN

Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751
Secretaris: Leo van Strien, cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

Voorzitter: Corrie Brüning, tel. 06-53365094
Secretaris: Gea Dijkstra, tel. 06-31078420
pvd@pg-elst.nl

JEUGDWERK

Op www.pg-elst.nl/jeugd vind je meer info.

Jeugdraad

Contact: Mathilde Vos-Elsinga, tel. 0628914998
jeugdraad@jeugwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker

Frans Brandenburg, tel. 06-12672143
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Vertrouwenspersonen jeugd

Leny Janssen, tel. 06-23633768
Lenyjanssensvisser@gmail.com
Frank den Daas, tel. 06-51233592
frank.dendaas@wxs.nl

Crèche (0-4 jaar)

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)

Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl

The Meeting (12 jaar en ouder)

Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK

Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERK GROEP KERKELIJKE GOEDEREN

Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMEN GROEP

Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMEN GROEP

Contact: Femke Smelt, tel. 375610
femkesmelt@gmail.com

KINDERKOOR WHAT'S UP

Contact: Maarten Biesheuvel
maarten.biesheuvel@wetsus.nl

PROJECTKOOR G-NOOT

Contact: IJsbrand ter Haar
tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST

Contact: Peter de Leeuw, tel. 351107

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST

Contact: Karin Besjes-de Bock
kerkmuseum@pg-elst.nl

VEILIGHEID IN DE KERK

Contact: Meldpunt SMPR, tel. 030-3038590
info@smpr.nl
www.eenveiligekerkerk.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Elst en informeert gemeentelieden over zaken in en rond het kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden juli/augustus en december/januari worden de nummers gecombineerd.

Oplage 950 stuks

Druk Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij

Verzend kopij per e-mail naar:
onderweg@pg-elst.nl

Vraag indien gewenst een leesbevestiging.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten of uit te stellen van plaatsing.

Voor informatie kunt u bellen met Dirkje Lindeboom, tel. 376978.

Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau.

Deadline

De deadline voor kopij van het juli/augustusnummer is: **zondag 20 juni** vóór 18.00 uur.
(onderweg@pg-elst.nl)

Aantal woorden:

De redactie streeft naar een maximale artikel-lengte van één pagina (exclusief beelden)

Kwart kolom: 90 – 100 woorden

Halve kolom: 180 – 200 woorden

Hele kolom: 370 – 400 woorden

Hele pagina: 750 – 800 woorden

Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs gesteld. Wilt u foto's in een aparte mail sturen, dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte

minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl

Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie

Het redactieteam bestaat uit:

Ina Schoenmaker, samenstelling en lay-out (06-20670164)

Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en tekstredactie (376978)

Kees van Nes, algemene zaken