

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

46e jaargang nr. 2 • Maart 2025

MEDITATIE

Compassie naar jezelf, of: 'heb de naaste lief als jezelf'.

De abt Serapion schrijft in de negende eeuw aan een monnik: 'Het heeft geen zin om naar buiten te gaan, de wereld in, als je het binnen, in je kloostercel, niet met jezelf kunt uithouden.' Populair vertaald: 'Je kunt alleen liefde aan een ander geven, wanneer je van jezelf houdt.' Bij compassie, zorgen voor, aandacht geven aan, denken we te snel aan de kwetsbare naaste, de ander. Het is ook belangrijk om compassie te hebben met jezelf. Wees mild voor je eigen ziel, want dan pas kun je mild voor je naaste zijn.

In de kerk wordt vaak gesproken over jezelf wegcijferen ten behoeve van de ander. Menigmaal wordt er gepreekt over je dienstbaar opstellen voor de naaste. Wie Christus na wil volgen, wordt door deze rabbi middenin de wereld geplaatst om voor deze te zorgen. Dat klopt als een bus. Maar het te vaak hameren op barmhartig zijn voor de wereld kan ten koste gaan van de liefde voor onszelf. 'Heb je naaste lief als jezelf.' We doen onszelf tekort, wanneer we compassie uitleggen als liefde voor de ander en onszelf ondertussen vergeten. Allereerst mogen we vanuit het christelijk geloof barmhartig zijn naar onszelf. Wees lief voor je eigen ik, je eigen bestaan. Pas dan kun je barmhartig zijn naar buiten.

In veel vieringen zingen we bij de gebeden: 'ubi caritas, et amor, ubi caritas, deus ibi est'. Ofwel: 'daar waar barmhartigheid en liefde is, daar is God'. Deze barmhartigheid en liefde wordt allereerst onszelf aangezegd door de Eeuwige. Voordat er gesproken wordt over zorgen voor de kleinen en gekwetsten om ons heen, is het van levensbelang om te bedenken dat God wil dat we met aandacht omzien naar ons eigen leven. Wees wie je bent, dan kun je de ander tot zegen zijn.

Je mag mild zijn naar jezelf, je mag fouten maken, je hoeft niet perfectionistisch te zijn. Je bent mens, met je goede en mindere kwaliteiten.

Maar God zegt ook tegen jou: 'Jij mag er zijn, je bent een mooi, tof mens'. Of in de woorden in een gedicht van de Vlaming Karel Staes:

*'Wie mild wordt heeft zichzelf overwonnen.
Je bent van mensen gaan houden,
omdat je geleerd hebt van jezelf te houden,
niet zoals je zou willen zijn,
maar gewoon zoals je bent.'*

Je bent als mens pas gelukkig wanneer je compassie hebt voor jezelf. In zijn boek: 'Geestelijke oefeningen' schrijft Ignatius van Loyola dat een mens is gemaakt voor vreugde. We zijn door de Eeuwige tot leven geroepen om vol blijdschap te zijn. Je bent gelukkig en vol vreugde wanneer je in de navolging niet jezelf vergeet aandacht te schenken. Zoek geluk dat blijft, speur naar vreugde in je bestaan die je draagt en je zal God vinden, aldus Ignatius. Zo simpel is het om te geloven.

De laatste paar jaar mag de Ignatiaanse spiritualiteit zich in een stijgende populariteit verheugen. Internetpastor Nikolaas Sintobin verklaart dit doordat deze zo eenvoudig is. Hij vat deze samen met de woorden: 'Ga doen wat je vreugde brengt, dan kom je God op het spoor.' 'Blijf niet hangen in het negatieve', is het advies van Sintobin. 'Zoek het in dat wat je duurzaam gelukkig maakt.'

Geloven, Christus navolgen, is niet ingewikkeld. Integendeel. Zoek in je eigen leven naar dat wat je gelukkig maakt en je bent dicht bij God. Of beter gezegd: dan is de Eeuwige dicht bij jou. Blijf met andere woorden ook dicht bij jouw eigen weg, gevoel en karakter. Geloven is de diepe kunst om God in alles te vinden, ook, of juist: in jezelf. Je eigen karakter en talenten waarderen. Kortom: 'heb de ander lief als jezelf', of, laten we het eens omdraaien: 'Heb jezelf lief als de ander'.

Ds. Jeroen Jeroense

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te kijken via de website www.pg-elst.nl of kerkdienstgemist.nl

Zondag 2 maart

10.00 uur KERK

Drs. R. van Dijkhuizen
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK

Ademviering
Henk Minnema
organist: D. Luijmes

Zondag 9 maart

10.00 uur KERK

**1e zondag van de
40-dagentijd**
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma

Zondag 16 maart

10.00 uur KERK

**2e zondag van de
40-dagentijd**
Ds. G. Westra
organist: IJ. ter Haar

Zondag 23 maart

10.00 uur KERK

**3e zondag van de
40-dagentijd**
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

Zondag 30 maart

10.00 uur KERK

**4e zondag van de
40-dagentijd**
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: J. Jansma

Zondag 6 april

10.00 uur KERK

**5e zondag van de
40-dagentijd**
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK

Ademviering
Henk Minnema
organist: D. Luijmes

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering 2 maart

(voor mensen in de kracht van hun leven)

Nagenoeg hetzelfde artikel staat ook in het maartnummer van 'Ankerplaats': het kerkblad van de Rooms-Katholieke Parochie, hier in Elst.

Mensen in de kracht van hun leven hebben het druk. Ze hebben kinderen, bouwen een carrière op, studeren soms nog. Maar waar doe je het allemaal voor? Wat zijn de rustpunten in je leven? Wat geef je je kinderen mee?

Als zulke vragen opkomen, dan zoek je het natuurlijk bij leeftijdsgenoten. Je praat er wel eens over tijdens een verjaardagsfeestje, in de kroeg of zomaar onderweg in de auto. Sommigen zoeken het in mindfulness, in yoga, lichaamswerk of andere vormen van spiritualiteit. Maar er zijn ook mensen, die met hun leeftijdsgenoten meegaan naar Taizé. Op zijn minst hebben ze een vriend of een kennis, die er wel eens geweest is.

Het wonder van Taizé is, dat het jongeren aanspreekt, terwijl het toch in een eeuwenoude traditie verankerd is. Maar misschien is dat juist het geheim: Ook in het Westers Christendom ligt een schat aan spirituele ervaring verborgen, die misschien wel meer bij ons past dan veel van de andere vormen van spiritualiteit. De stilte is er. De rust. Maar niet het individu staat centraal. Je hoeft het niet in je eentje te redden. Je hoeft niet perfect te zijn. Je trekt samen op. Je zingt samen, bidt samen. Het gaat om gemeenschap, om wat ons als mens overstijgt, om de Allerhoogste die ook klein durft te zijn.

De meeste Taizégangers komen enthousiast thuis. Maar ja, dan neemt het gewone leven zijn loop, waarbij het gezaaide plantje maar weinig kans krijgt. Je zou dat liever vast willen houden, er ook anderen bij willen betrekken – en zodoende zijn er in verschillende plaatsen van Nederland Taizégroepen ontstaan. Ook worden er vieringen gehouden, die op de liturgie van Taizé zijn gebaseerd.

Hier in Elst vindt er elke eerste zondag van de maand zo'n viering plaats op het koor van de Grote Sint Maartenskerk: van 19.00 tot 19.45 uur. We noemen deze viering een ademviering.



Opstanding Lazarus

Als je de inspiratie van Taizé serieus neemt, dan zou deze ademviering niet enkel iets van de Protestantse Gemeente moeten zijn. Zo is het nu wel. Maar met de twaalf minuten, die we in deze viering stil zijn, met de meditatief gezongen liederen, met de iconen die te zien zijn, zijn we schatplichtig aan een rijke traditie, die ook Rooms-Katholiek en Oosters Orthodox gekleurd is. Taizé staat voor een oecumenische gemeenschap en daar zouden wij ook aan willen werken.

Daarom zijn we in gesprek met de Maria Magdalena Parochie, hier in Elst. En daarom nodigen we jou, die dit leest, of je nu katholiek bent of protestant, van harte uit voor de komende ademviering van 2 maart.

Van de zes iconen, die in iedere ademviering te zien zijn, is er één die ons iets zegt van het kerkelijk jaar. In maart is dat de icoon van de opstanding van Lazarus.

Henk Minnema

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN MAART 2025

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers vermeld bij de personen die informatie over een activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de data en tijden die in de agenda genoemd worden.

De organisatoren van de activiteiten hebben de verantwoordelijkheid.

elke werkdag

Morgengebed

9.00-9.15 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke dinsdagmiddag

Dagkoor De Ruimte

13.00-15.00 uur De Ruimte

elke woensdagmorgen

Crea(t)uur

10.00-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekers

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond

Eten en Ontmoeten

17.30-19.30 uur De Ruimte

info: Marja de Leeuw

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen

De Stamtafel actueel

10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

maandag 3 en 17 maart **Spelletjesmiddag**

14.30-16.00 uur De Ruimte
info: Els den Daas, Joke Crajé

maandag 3, 17 en 31 maart **Christelijke meditatie**

20.00 uur Grote Kerk
info: Els Meulbroek

vrijdag 7 maart **Ruimtwandeling**

13.00 – 17.00 uur De Ruimte
info: Feike Vlas
*Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan.
Al wandelend leer je elkaar beter kennen.*

woensdag 12 maart **Theologisch café**

20.00 uur De Ruimte ingekapseld of verketterd?
info: Jeroen Jeroense Profeten in de kerk

maandag 17 maart **Poëzie-middag**

15.00-16.30 uur, De Ruimte
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per mail naar joleenkruijt@gmail.com

maandag 17 maart **Filosofiekring**

20.00-22.00 uur De Ruimte
info: Henk Minnema

woensdagavond 19 maart **Iftar maaltijd**

18.00 uur De Ruimte Maaltijd voor gemeenteleden en statushouders
Maaltijd en ontmoeting: 19.15 uur
(na ondergaan van de zon) – 21.30 uur
Zie pagina 7, info: Jeroen Jeroense

zaterdag 22 maart **Ruimtefietsen**

15.00-17.00 uur De Ruimte
info: Leo van Strien

maandag 24 maart **Filosofiekring**

14.00-16.00 uur De Ruimte
info: Henk Minnema

woensdag 26 maart **Filmavond**

20.00 uur De Ruimte
info: Jeroen Jeroense

TOELICHTING AGENDA

Het ochtendgebed

Mijn waardevol geestelijk oplaadpunt

Eind 2012 overleed mijn geliefde echtgenote Thea Brongers-Coenradi op de leeftijd van 66 jaar. De eerste tijd daarna miste ik haar erg en voelde ik me regelmatig ontregeld. Ik miste de persoonlijke dagelijkse gebed en bezinningsmomenten met haar als mijn 'tegenover' en mijn geestelijk klankbord.

Iemand vertelde me van het bestaan van het dagelijks ochtend en avondgebed in het stiltecentrum in De Ruimte in Elst. Gebedsvormen, ontleend aan de gebedsmomenten uit de kloostertraditie. Dat leek me wat en ik besloot me er bij aan te sluiten. Dichter bij huis met elke werkdag van 9.00 tot maximaal 9.15 uur een gebedsmoment. Dit in plaats van de wekelijkse avondgebedsbijeenkomst van de Baptistengemeente Ontmoeting in Arnhem-Zuid waar ik af en toe aan mee deed en lid van die gemeente ben. Sinds dien ben ik één van de regelmatige deelnemers van het ochtendgebed.

De onder leiding van dominee Dick Sniijders gemaakte opzet voor de gebedsmomenten, met de inzet van een vast aantal liturgen uit de deelnemers leerde ik steeds meer waarderen. Het avondgebed kwam door gebrek aan deelnemers na enige tijd te vervallen. Het ochtendgebed van 9.00 uur bleef 'in de lucht'. Per keer doen een wisselend aantal aanwezigen van de ruim tien regelmatige deelnemers er aan mee. Zelf ben ik in tussen één van de liturgen. Samen lezen wij hardop of lezen en luisteren naar de voor die dag aangereikte gebed- en Bijbelteksten en zingen samen de liedteksten. Die leren mij en vooral ook in het stilte moment met aandacht te luisteren naar wat die teksten bij mij in mijn innerlijk gemoed doen oplichten aan betekenis. Als bron van vertroosting of bemoediging, van vrede of vreugde of als aansporing van Gods Geest om wat mij belast los te laten en in vertrouwen op God verder de dag in te gaan. Dat heeft voor mij eens te meer betekenis gekregen nu mijn huidige echtgenote Wil, vanwege de ziekte Alzheimer, vorig voorjaar in een verpleeghuis is opgenomen.

Zij ging in het begin regelmatig met mij mee naar het ochtendgebed. Haar echtgenoot overleed net als Thea ook in 2012. Wij trouwden met elkaar in 2017 en wonen sinds 2019 samen.

Ik vergelijk het deelnemen aan het ochtendgebed met het regelmatig opladen van mijn mobiele telefoon. Om te kunnen blijven communiceren met anderen en ook met onze hemelse Vader en de Geest van Christus moet ik mijn 'geestelijke telefoon' regelmatig opladen. Dat vraagt enige discipline dat op tijd te doen. Het ochtendgebed is daarmee voor mij een waardevol oplaadpunt geworden dat ik niet meer wil en kan missen. Ik beveel het lezers van dit blad van harte aan samen met ons met dit oplaadpunt eens kennis te maken.

Joop Brongers

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie: aandacht in stilte. Met een kleine groep mediteren wij in de kerk. We nemen de tijd om stil te worden, luisteren naar een tekst en nemen deze mee in de stilte.

Een boom aan levend water: dit beeld uit het begin van psalm 1 is het thema van de eerste twee meditatie's in de maand maart.

De laatste maandag aandacht voor een *tekst passend bij de Veertigdagentijd*.

De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten op een stoel of meditatiebankje. De meditatie begint om 20.15 uur. De deur gaat dicht om 20.15 uur. Te laat? Dan drie keer kloppen.

Zin om het eens te ervaren? Wees welkom. Wandel binnen en doe mee. Wil je informatie vooraf mail me dan.

Data: 3, 17 en 31 maart

Els Meulbroek

Theologisch café

Ingekapseld of verketterd - profeten in de kerk
Woensdag 12 maart, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in De Ruimte.

Op de laatste gespreksavond over 'Profeten als influenzers' verdiepen we ons in ketterij. In de lijn van het profetisme in het Eerste

Testament en het profetische optreden van Jezus van Nazareth in het Tweede Testament hebben zich in de loop van de kerkgeschiedenis steeds individuen en groeperingen opgeworpen, die kritiek uitoefenden op de door de officiële kerk aangehangen overlevering van geloof en leer. En meestal ging die kritiek gepaard met een protest tegen de macht en de rijkdom die zich in de top van die kerk ophoopten.

We ontwaren een patroon van hoe de kerken, en dan met name de grote, alom heersende eenheidskerk van de Middeleeuwen, met die kritiek en dat protest omging. De geschiedenis van Franciscus van Assisi laat zien dat het de kerk er alles aan gelegen is, om een beweging die in haar kritiek en protest in brede lagen van geestelijkheid en bevolking bijval ondervindt, een speciale ruimte te bieden om -afgezonderd van het geheel van de kerk- haar idealen na te leven: bedelorden, aparte kloosterorden en congregaties, waarmee het ideaal 'verkerkelijkt' werd. En daarmee ook ingekapseld.

In vrijwel alle gevallen waarin die inkapseling niet mogelijk bleek, sloeg de kerk, die zich in haar machts-groei op een principiële punt aangevochten wist, keihard terug. Als dissidenten niet te overreden waren drongen kerkleiders bij de vorsten aan op staatsstraffen tegen ketterij.

Het woord ketterij komt van de beweging van de 'Katharen', die zich in strenge ascese en afstand van bezit wilde onttrekken aan de stoffelijke wereld. In de twaalfde eeuw groeide deze beweging uit tot een sekte, tot een nieuwe tegenkerk. Zo ontketende paus Innocentius III een gruwelijke kruistocht tegen deze 'Albigenzen', genoemd naar de Franse stad Albi in Zuid-Frankrijk. Daarbij was het parool: 'Slaat allen dood! De Heer weet wie de zijnen zijn'.

Het blijft een klemmende vraag aan elke geloofsgroepering: hoe gaan we met afwijkende meningen om? Zijn er ergens grenzen? Zijn er ook heden ten dage opvattingen die we onder geen beding in de kerk zouden willen tolereren?

Theologisch Café: woensdag 12 maart, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in De Ruimte.
Jeroen Jeroense en Dick Kruyt

Aan tafel met: Iftar maaltijd 19 maart

Maaltijd voor gemeenteleden en statushouders

Woensdagavond 19 maart

Plaats: De Ruimte

Inloop: 18.00 uur

Maaltijd en ontmoeting: 19.15 (na ondergaan van de zon) – 21.30 uur

Protestantse Gemeente Elst

VluchtelingenWerk Nederland

RAMADAN
Iftar
Programma

19 Maart 2025	Inloop 18:00
-------------------------	------------------------

Sint Maartenstraat 32B, 6661 DA Elst

Om een harmonieuze samenleving te realiseren is het gewenst om de ander goed te leren kennen.

Aanmelden tot 14 Maart
via info@pg-elst.nl of QR Code
of bel nummer 0481-371357

Al een paar jaar worden er in De Ruimte door de diaconie en Vluchtelingenwerk Overbetuwe maaltijden georganiseerd met statushouders. Zo kunnen gemeenteleden en nieuwe inwoners van Elst uit andere culturen en andere landen elkaar leren kennen. Veel statushouders zijn moslim. Van 28 februari tot en met 29 maart vasten ze tijdens de zogenaamde Ramadan. In de ramadan wordt na zonsondergang met elkaar gegeten. Deze maaltijd wordt de 'Iftar maaltijd' genoemd. Tijdens de Iftar maaltijd staan ontmoeting, verbinding en saamhorigheid centraal. Deze verbinding willen we ook tijdens deze woensdagavond met elkaar zoeken. Deze avond zal ook uitleg gegeven worden over de Iftar en ramadan. Naast statushouders zijn juist ook gemeenteleden, jong en oud, van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijd. Ook gezinnen, want er wordt voor opvang van de kinderen gezorgd.

Opgave tot en met 14 maart bij het kerkelijk bureau: 0481-371357, info@pg-elst.nl

Wil je meer informatie:

Ds. Jeroen Jeroense en Kamil Akbas:

Jeroen Jeroense

Film die er toe doet: 'Deux Jours une Nuit'

Woensdagavond 26 maart

19.30 uur: inloop

20.00-22.00 uur: film

Plaats: De Ruimte

Sandra, een jonge Belgische moeder, komt erachter dat haar collega's een bonus krijgen in ruil voor haar ontslag. Ze heeft één weekend om hen ervan te overtuigen de bonus te laten liggen zodat zij haar baan kan behouden. Een intiem en oprecht drama van de Dardenne broers, met een waanzinnige Marion Cotillard in de hoofdrol.

Je mag kiezen: een bonus krijgen op je werk, maar dan wordt er wel iemand ontslagen; of met je team collectief de bonus afwijzen om iemand zijn baan te laten behouden. Een situatie die meerdere malen voorkwam over de hele wereld. De Dardenne broers zetten de boel op scherp: eerst even kennis maken met degene die op het punt staat haar baan te verliezen



Deux jours, une nuit onderzoekt de pogingen van Sandra (Marion Cotillard), die twee dagen en een nacht heeft om haar collega's ervan te bedanken voor hun bonus van duizend euro zodat zij haar baan kan behouden. Als kijker ben je haar mischien in het begin eerder kwijt dan rijk; Sandra is namelijk bezig te herstellen van een depressie. Cotillard speelt subtiel in een bescheiden verhaal.

De Dardenne broers laten zo zien dat veerkracht in kleine dingen kan zitten, en grote moed zich kan uiten in een opeenvolging van momenten. In plaats van hun reguliere ongeschoolde acteurs pakken ze nu uit met een ster, maar dat werkt in hun voordeel. De nuances die nodig zijn voor dit bitterzoete vraagstuk worden zo beheerst opgevoerd. Kijk 'Deux jours, une nuit' en vraag je af wat er zal gebeuren: zullen mensen kiezen voor empathie, of voor financieel gewin? Wat zou jij kiezen?

Ds. Jeroen Jeroense, Sita Kiestra, Marius Ouborg, Petra Zey

Om te noteren:

Stille Week: 14-20 april 2025

Tijdens de Stille Week willen we aandacht besteden aan het werk van de schilder Jan Mankes. Op dit moment wordt er een dubbeltentoonstelling georganiseerd in museum Arnhem en museum Belvédère Oranjewoud bij Heerenveen. In de Stille week bieden we een aantal verschillende activiteiten aan. Er komen er nog een aantal bij, maar deze zijn nu al bekend:

Maandagmiddag 14 april: 13.30-15.00 uur: Stille wandeling onder leiding van ds. Karin Spelt in het natuurgebied Renkums Beekdal, ongeveer 5 km. Wandelen met aandacht voor de natuur en stilte. Verzamelen in De Ruimte om 13.00 uur.

Woensdagmorgen 16 april: 10.30 uur-12.30 uur: rondleiding museum Arnhem met de tentoonstelling over Jan Mankes: 'Verstilling en Strijd', onder leiding van: ds. Jeroen Jeroense en Aafke Zaal.

Verder informatie volgt in de komende Onderweg van april.

Ds. Jeroen Jeroense en ds. Aafke Zaal

Verstilling als bron van hoop.

De beelden van schilder Jan Mankes als focus in de Stille Week

Dit jaar willen we de 'Stille Week' omlijsten met schilderijen van Jan Mankes. Beelden die aanzetten tot verstilling en verdieping. De schilderijen van Mankes zijn te beschouwen als iconen van 'eenvoudige dingen'. Ze zijn een focus op het gewone, alledaagse dat in wezen heel bijzonder is. Daarnaast meent Mankes dat juist in het gewone, het kleine en schijnbaar onooglijke, God aanwezig is. Of zoals in de beroemde woorden van de mystica Theresa van Avila: 'God kun je ontmoeten tussen de potten en de pannen'. Juist in het alledaagse, gewone leven is de Eeuwige als bron van leven en licht te ontmoeten. Mankes is deze mening ook toegedaan.

Schilderen is 'Uiting geven aan geestelijk leven. Aangezien het zuiver geestelijke, het ontombare niet te noemen is, neemt men stoffelijke dingen te baat als middel'. De schilderijen van het basale leven zijn voor Mankes las een doorkijkje naar de hemel, het laat de schoonheid van Gods Schepping zien. Zo schildert Mankes een vogeltje in de lentebloesem of twee geitjes op een boerenerf. Maar ook toont hij een lege fles of een melkbeker. Zoals Theresa meende dat God zich tussen de 'potten en pannen' laat vinden, zo ook in de keukenspullen in het atelier van Mankes.

Het werk van Mankes is doorwasemd van de gedachte je God kunt ontmoeten in de natuur en de schijnbaar nederige dingen om ons heen.

Mankes schilderde zijn werken in een roerige politieke periode. Nadat hij als 15-jarige glaszchilder het vak van 'verbeelding' heeft geleerd, verhuist hij in 1909 samen met zijn ouders naar het Friese dorpje 'De Knipe'. De eerste bloedige Russische revolutie uit 1905 heeft dat al zijn sporen nagelaten in de Europese politiek.

Internationale spanningen zijn ook in De Knipe voelbaar waar Mankes zich verdiept in het pacifisme van Leo Tolstoj en vele anderen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 met een miljoen uitgeweken Belgen in Nederland brengen in Mankes ziel een schokgolf teweeg. Hij wordt overtuigd pacifist en christen-socialist.



Olieflesje: 1909

Om in deze chaotische wereld vol veranderende politieke verhoudingen zoekt Mankes rust in het schilderen van het 'eenvoudige'. Toch proef je in zijn schilderijen de zwaarte en donkerte van deze tijd. Veel van zijn landschappen zijn gesitueerd in de avondschemering. De tijd tussen dag en nacht, de periode van overgang van de ene naar de andere tijd is overal voelbaar. Een tijd van transitie.



Zelfportret met uil: 1911

Vandaag de dag zijn de schilderijen van Mankes mateloos populair. Is dit omdat we ons als samenleving weer opnieuw een in tijd van onrust en oorlog bevinden? Een tijd van transitie? Hebben we daarom behoefte een verstillend beeld in een enkel eenvoudig beeld?

Mankes leert ons de focus te zetten op het wezenlijke. Hij trouwt in 1905 met Anne Zernike die predikante was in het kerkje van De Knipe. Ze was trouwens de eerste vrouwelijke predikante van Nederland. Na hun huwelijk verhuizen ze naar Den Haag. Zernike is als predikant de mening toegedaan dat de kerk zich juist vanuit de kunsten zal vernieuwen. 'Buiten de kerk, in de kunst en het maatschappelijke leven, zal de nieuwe godsvoorstelling misschien eerder ontstaan dan in de kerk.' In de verbeelding van een stukje werkelijkheid door een kunstenaar mogen we God ontmoeten en vinden. In deze gedachten waren Zernike en Mankes één. Mankes maakte zijn mystieke schilderijen uit de overtuiging dat geloof, natuur en mens verbonden waren. 'Ja heilig is alle kunst. Alle wegen die zich verheffen boven de alledaagsheid, voeren tot God', schreef Anne Mankes-Zernike in 1921 in 'Godsdienstige vraagstukken. Een bundel opstellen over de heersende theologie in Nederland.

Jan Mankes overlijdt op 30-jarige leeftijd op 23 april 1920 in Eerbeek als gevolg van tuberculose en de Spaanse Griep. Zijn vrouw blijft achter met hun tweejarig zoon Beinte.

In de Stille week vormt naast schriftlezing, lied en gebed een schilderij van Mankes een onderdeel van de liturgie. Zijn verbeelding wil ons helpen de focus te leggen op het wezenlijke van iedere viering. In de volgende Onderweg zullen we ons nog nader richten op de inspirerende persoonlijkheid van Anne Mankes-Zernike.

'Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, alles gaat voorbij. God verandert nooit. Geduld bereikt alles; wie God heeft ontbreekt het aan niets: God alleen is genoeg.'
Theresa van Avila.

Ds. Jeroen Jeroense, ds. Aafke Zaal

GEDICHT VAN DE MAAND

Eigentijds

*Dit ogenblik, dit uur, op deze dag dat elders
krijgsheren kindsoldaten ronselen, een vredes-
proces weer door een aanslag wordt vertraagd,
vader en zoon hun buurvrouw met haar dochter,
want moslim, dus verkrachten en natuurbeschermers
het een projectontwikkelaar zuur maken,
over aardgaswinning en bodemdaling
een voorlichter voorliegt, voltallige besturen
hulp van deskundigen inroepen omdat tussen
de goede wil en taaklast inzicht faalt,
en hier vlakbij een snelheidsmaniak
wellicht een toompje eendenkuikens overrijdt.*

*-wees niet, leert Prediker, te zeer rechtvaardig,
gedraag u niet te wijs, want waarom zoudt gij
uzelve brengen tot verbijstering? want alles heeft
zijn uur, onder de hemel ieder ding zijn tijd –
sta jij gebukt de bosjes zaailing van de es,
de esdoorn, uit te rukken in jouw eigen tijd,
waardoor de tuin niet, onverzorgd, verwildert
tot oerwoud, orde geen chaos wordt – best wel
blij gevoel op deze dag, dit uur, dit ogenblik.*

C.O. Jellema (1936-2003)

Dit gedicht werd gepubliceerd in de bundel *stemtest* (2003) en heeft helaas nog steeds een verrassende actualiteit.

Joleen Kruijt

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense
tel. 06-50237946
Ds. Aafke Zaal
tel. 06-28167423

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl
Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

We gedenken Alje Leonardus Rijkens

Op 8 januari jongstleden overleed Alje Leonardus Rijkens, sinds 20 augustus 2008 weduwnaar van Corrie Rijkens-Janssen. Alje overleed in Andelst en was meer dan een eeuw eerder in Elst geboren, op 9 februari 1923. In de dienst die voorafging aan zijn crematie keken wij met elkaar terug op het lange leven van de heer Rijkens.

Zijn kinderen Leonora en Henk en kleinkinderen Carolien, Marleen en Arjan vertelden in geuren en kleuren over vele herinneringen die zij aan hun vader en opa hadden. Nicht Jekle zong een mooi en persoonlijk lied. Kleinzoons Hendrik en Arjan brachten de steen van hun opa naar de kapel. Zo werd er een rijkgeschakeerd palet geschilderd van een mens die getypeerd werd door woorden als behulpzaam, zorgzaam, belangstellend, ondernemend, veelzijdig en creatief. Iemand die als lijfspreuk had: 'Niet zeuren, klagen helpt niet!'

We lazen daarbij ook uit het evangelie van Mattheus: hoofdstuk 6 vers 25-34 over de oproep van Jezus om je geen zorgen te maken, maar om je te spiegelen aan de onbezorgdheid van de vogels in de lucht en de lelies op het veld. Die woorden lieten we schijnen over de levenshouding van de heer Rijkens. Want ook al kende zijn leven, net als dat van een ieder van ons, zo zijn zorgen en bezorgdheid, toch was daarmee niet alles gezegd. Boven alle bezorgdheid uit en onder alle zorgen door mogen wij als mens immers weten dat er Eén is die voor óns zorgt en dat dat God is. De God die bloemen, vissen en vogels heeft geschapen en die Alje Rijkens had geweven tot het veelkleurige mens die het leven van velen heeft opgefleurd door wie hij was, door hoe hij was en doordat hij er was. En die hem de energie gaf om niet de overhand te geven aan het klagen, maar aan het dragen en daarbij te bidden om kracht.

Aan die God vertrouwden wij hem toe toen wij hem uit handen moesten geven. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en allen bij wij hij een plek in het hart innam veel sterkte toe om met de lege plek in hun midden om te gaan. Mogen zij de dragende en overkoepelende kracht van God daarbij ervaren.

ds. Aafke Zaal

We gedenken: Eva Marenthe Kattouw

8 mei 1994 – 11 januari 2025

Woorden van herinnering aan Eva.

'Eva je bent er niet meer' Anneke

'Dit hoort niet en toch is het gebeurd' Arie

'Nu moet ik voor altijd zonder grote zus verder'

Miriam



Op zaterdag 11 januari hebben we afscheid van jou genomen.

De Meetinggroep was enorm belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling.

Hier vormde zich een hechte vriendengroep die nog steeds lief en leed delen.

Dat werd duidelijk tijdens de afscheidsceremonie op 18 januari en de doopdienst op 26 januari.

Je was jarenlang schipper tijdens het Zeilkamp en kon de passie voor zeilen delen met nieuwe Meetingjongeren. Zelf genoot je van water, wind door je haren en zeilen waar de wind je bracht.

In je eigen leven was er helaas sprake van tegenwind. Aanvankelijk laveerde je mee met die wind, maar er kwam storm in je leven. Later kwam je terecht in levensstormen die veel chaos veroorzaakten.

Vanaf je middelbare schooltijd kreeg je te maken met mensen die jouw veilige grenzen niet hebben gerespecteerd.

Hierdoor ontwikkelde zich meervoudige traumatiek, depressie en ernstige PTSS. Jarenlange intensieve therapieën volgden. Je gaf nooit op, opgeven was immers geen optie.

Je wilde het leven ten volle leven; het was 'alles of niets'. Je bucketlist stond vol met uitdagingen! Met je verdrietige kant leefde je in de schaduw, die voor bijna niemand zichtbaar was.

Jij hebt in je leven langer gestreden dan niet gestreden.

Tot 11 januari, toen was het genoeg.

Je hebt het leven losgelaten, ons liefdevol achterlatend met prachtige herinneringen.

We halen troost uit onderstaande woorden:

'Als je de voet op de andere oever zet,

En het blijkt de hemel te zijn

Als je dan door een hand wordt aangeraakt

En het blijkt Gods hand te zijn

Als je dan muziek hoort

en het blijken engelen te zijn

Dan ben je niet heengegaan,

maar thuisgekomen.'

We voelen ons bevoorrecht dat zoveel gemeentelieden met ons meelevend, en vragen u ook om steun voor de tijd die gaat komen.

Anneke

Arie en Henriette

Miriam en Tim

We gedenken S.J. Verkerk-Wheatley

Op 29 januari is overleden Susan Joyce Verkerk-Wheatley, in de leeftijd van 63 jaar. Zij woonde met haar man Jos in Elst.

Susan is opgegroeid in het koolmijngebied van Noord Warwickshire waar haar vader werkte. Ze was de middelste van drie dochters. Ze zong al jong in het koor van de plaatselijke Anglicaanse Kerk. De traditie van deze kerk zat haar in het bloed. Toen Susan zestien jaar was, overleed haar moeder. Dit heeft veel impact op haar gehad. Na de middelbare school heeft Susan eerst bij een lokale bank gewerkt, maar ze ging al gauw geologie studeren. Ze had een speciale band met het Lake District en Schotland. Ook deed ze een training voor beroepsadviseur. Susan zat in die tijd in een uiterst ongelukkig huwelijk, dat in 1991 eindigde.

In 1996 ging Susan bij de Kinderbescherming werken als trainer, later voor de Kinderbescherming van de Kerk van Schotland en daarna als zelfstandige. Dit paste helemaal bij haar. In 2007 verhuisde ze naar de Scottish Borders. Tijdens een conferentie ontmoette ze Jos Verkerk. Na een ingewikkelde start ontwikkelde hun contact zich tot een warme en hechte relatie. Zij trouwden in 2008 en Susan kwam in Elst wonen. Gastvrijheid

was essentieel bij Susan en Jos en ze had al snel een vriendenkring om zich heen. Het Nederlands maakte ze zich eigen en ze heeft enige tijd als vertaler gewerkt. Ze hield enorm van teksten en lezen.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 7 februari op natuurbegraafplaats Koningsakker. De teksten die ze had uitgekozen waren Genesis 32:24-31 en Matteüs 17:1-9. We lezen over strijd en overwinning, over transformatie, verandering en verlichting. Deze teksten waren voor haar een bron van kracht en inspiratie.

We wensen Jos, haar familie en vrienden de kracht toe om het verlies te dragen.

Ds. Dick Snijders

P.S. Susan had er tijdens haar periode van ziekte en achteruitgang steun aan om te weten dat ik haar uitvaartdienst zou leiden. Toen mijn afscheid als predikant dichterbij kwam en Susan langer mocht leven dan aanvankelijk verwacht, heb ik beloofd dat ik me aan onze afspraak zou houden. Deze belofte heb ik hiermee met liefde ingelost.

Ds. Dick Snijders

We gedenken Co de Bruijn- van der Wel

Op 31 januari 2025 is overleden Co de Bruijn- van der Wel.

Ze overleed op de leeftijd van 92 jaar. Ze heeft gewoond in Elst.

Ze is nog kort in een zorgcentrum aan de Gouden Appel in Bemmelen geweest.

Er is afscheid van haar genomen op 7 februari bij rouwcentrum Cornelissen en daarna is ze begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Valburgseweg in Elst.

We gedenken haar met de woorden:

Niemand leeft voor zichzelf,

Niemand sterft voor zichzelf.

We leven en sterven voor God onze Heer,

Aan hem behoren wij toe.

We wensen haar familie veel sterkte toe.

We gedenken Ds. Herman Faas

Delft 25 januari 1930 - Heteren 2 februari 2025

Tijdens de dienst van gedachtenis op maandagmorgen 10 februari in de Grote Kerk is Lucas 2: 25-32, de Lofzang van Simeon gelezen. De priester die trouw vooring in de dienst van de

tempel. In vrede mocht hij heengaan naar de Eeuwige.

Herman heeft met zijn talenten en taal de christelijke traditie doorgegeven in de Grote Kerk. Hij is met aandacht en liefde dienstbaar geweest naar de Protestantse Gemeente Elst. In zijn werk hij zich gedragen door de liefde van de Eeuwige en naar deze bron van leven is hij teruggekeerd.

Herman was een beminnelijk mens die niet op de voorgrond hoefde te staan. Hij voelde zich het meest thuis tijdens pastorale bezoeken. Tijdens zijn werk als predikant had hij veel aandacht voor de individuele mens binnen en buiten de kerk. In zijn bezoeken was hij trouw, open en eerlijk.

Als predikant heeft Herman de gemeente onderhouden en opgebouwd. Het is op zijn schouders en die van vele andere geloofsgetuigen, dat wij hier als gemeente samen kunnen komen. Het huis waarin wij samenkomen is gebouwd door alle generaties voor ons, als gemeenteleden, als ambtsdragers en als predikanten. Het is de voortgaande openbaring in en door mensen die de Geest van de Eeuwige doorgeven. Het werk van de Eeuwige maakt een gang door de tijd. Wij, als mensen van goede wil, die betekenis aan ons leven willen geven, zijn een klein onderdeel van deze grote beweging van Gods goede Geest. We geven door wat ons is overgeleverd, weer met ins eigen woorden en rituelen. Herman heeft aan deze beweging van Gods Geest mogen bijdragen.

Als een Simeon die trouw de tempeldienst in Jeruzalem onderhield. Met trouw en standvastigheid heeft Herman de dienst in deze tempel van de Eeuwige onderhouden. Niet met grote woorden, groot spektakel, maar met een aandachtige en trouw dienstbetoon. Herman was, net als Simeon, 'een rechtvaardig en vroom mens'. Wellicht wat aloude woorden, maar als iemand 95 jaar mocht worden, dan mag het ook in een aloude andere taal gezegd worden. Trouw in zijn pastoraat, rechtvaardig in zijn woorden en daden.

Herman is na een lang leven in vrede heengegaan. Of in de prachtige woorden van de lofzang van Simeon: 'Nu laat u Heer uw dienaar in vrede heengaan zoals u hebt beloofd want met eigen ogen heb ik de redding gezien.'

Ds. Jeroen Jeroense

We gedenken Dick van Kleef

Op 14 februari 2025 is overleden Dick (Dirk Willem) van Kleef op de leeftijd van 73 jaar. Hij woonde in Elst.
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

We gedenken hem met de woorden:

*Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf,
We leven en sterven voor God onze Heer,
Aan hen behoren wij toe.*

We wensen zijn familie veel sterkte toe.

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 4 maart hoopt mev. A.J. Hendriks 96 jaar te worden.

Ook op 4 maart is de heer G. Turkenburg jarig. Hij hoopt 90 jaar te worden.

Mevr. J.J.B.L.Crum-van de Rhee, hoopt op 16 maart 93 jaar te worden.

De heer A. de Weijer is ook op 16 maart jarig en hoopt dan 93 jaar te worden.

De heer J.W. van Aggelen, hoopt op 26 maart 94 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

KERKENRAAD

Werk aan de Grote Kerk; stand van zaken

Zoals u weet, beraadt de Kerkenraad zich, ondersteund door de Werkgroep 'Werk aan de Grote Kerk', al geruime tijd over het vraagstuk 'Hoe maken we onze kerk toekomstbestendig?' Daarbij wordt niet alleen gedacht aan instandhouding en verduurzaming, maar ook aan breder gebruik dan alleen kerkelijk. Op basis van een door de Kerkenraad vastgesteld Programma van

Eisen (PvE) schetste onze architect een letterlijk grensverleggend plan, waarvan een aanbouw in de vorm van een paviljoen het meest in het oog springend was. Mede aan de hand van reacties vanuit onze eigen gemeente gaf de Kerkenraad in mei 2024 een tweede opdracht aan de architect: schets een plan waarbinnen zoveel mogelijke onderdelen van het PvE worden gerealiseerd, maar dan binnen de muren van de kerk, dus zonder aanbouw. Dit schetsplan werd in oktober jongst-leden opgeleverd. Het was de bedoeling dat het plan in de Kerkenraadsvergadering van november door de architect zou worden gepresenteerd, waarna een gemeenteavond zou volgen.

Door de ontstane bestuurlijke crisis in de Kerkenraad – naar aanleiding waarvan op 10 februari jongst-leden een gemeenteavond werd gehouden – werd deze presentatie voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Nu de Kerkenraad weer een (interim) voorzitter heeft, is het de verwachting dat dit belangrijke dossier dit voorjaar weer op de agenda komt. Het is de bedoeling dat kort daarna een gemeenteavond wordt belegd om het plan te bespreken en besluitvorming verder kan worden voorbereid. De radiostilte sinds de gemeenteavond van begin vorig jaar betekent dus niet dat het project is stil komen te liggen, integendeel: in opdracht van de Kerkenraad is de Werkgroep doorgegaan met de voorbereidende werkzaamheden, zoals de begeleiding van de architect, het in kaart brengen van denkbare scenario's en de financierings- en exploitatie-effecten.

Vooruitlopend op presentaties en gesprekken kan een klein tipje van de sluier worden opgelicht. Zoals het er nu naar uitziet zou een belangrijk deel van het PvE ook zonder uitbreiding van vloeroppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Hoewel door prijsstijgingen van materialen en lonen de bouwkosten inmiddels flink zijn opgenomen en ingrepen in bestaande ruimtes complex en dus kostbaar zijn, vallen de investeringen lager uit dan in het plan met het paviljoen. Wordt vervolgd.

Werkgroep 'Werk aan de Grote Kerk'

KERKRENTMEESTERS

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

In onze vergadering van februari hebben gesproken over het thema *Veilige Kerk*. Daar zijn we al een aantal jaren mee bezig en we willen nu vervolg stappen gaan zetten, zodat nog beter duidelijk is hoe we hier in de praktijk mee omgaan. Daar zullen we ook met u als gemeente verder over spreken. Voor bepaalde functies zal er een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig zijn. Al met al complexe materie waar we u de komende periode verder over zullen informeren. In de tussentijd gaan we gewoon verder met alles wat we nu al doen, zoals bijvoorbeeld het systeem van vertrouwenspersonen, kerkhulpverlening, 'veilige kerk'.

We ontvingen ook de heer Bert van Zadelhof om met hem te spreken over het archief van onze gemeente. Zowel fysiek als digitaal hebben we veel documenten die voor kortere of langere tijd bewaard moeten worden, en wat natuurlijk ook terug te vinden moet zijn op onderwerp. Met name dat laatste is ingewikkeld. Ook hebben we veel documenten die we niet meer hoeven te bewaren. Inkoop van verbruiksartikelen voor De Ruimte, contacten over het gebruik van de kerk van lang geleden, inkoop van spullen die we niet meer hebben omdat ze zijn versleten. Kortom, er kan veel weg en de rest moet beter toegankelijk zijn. Een grote klus waar we lang tegen aan hikken, maar waar we nu mee aan de gang gaan.

Afgelopen maanden hebben we contact gehad met het Tempel-Kerkmuseum om te spreken over verdere uitbouw van hun activiteiten. Het bleek dat voor het verkrijgen van subsidies het in een aantal gevallen noodzakelijk is dat men een van de kerk losstaande stichtingsvorm heeft. Gezien de aard van de fysieke plaats van het museum kan zijn er uiteraard beperkingen aan wat het doel en de armslag van zo'n stichting kan zijn. Het idee is nu dat dit wordt voorgelegd aan de kerkenraad om dit nader te onderzoeken.

Als laatste hebben we gesproken over de aanpassingen aan de woningen aan de Sint Maartenstraat, waardoor we een aantal parkeerplaatsen ter beschikking hebben gesteld aan de aannemer, zodat we wel de doorstroming in de

Sint Maartenstraat kunnen behouden. Het zal tijdelijk voor wat overlast zorgen, maar als goede burens kunnen we zo tot een optimale oplossing komen.

Jan Liebeton

Ervaringen met Scipio



We zijn nu een paar maanden onderweg met Scipio, en krijgen veel positieve berichten en enkele vragen/opmerkingen.

Op basis van de positieve berichten stel ik voor om Scipio verder te ontdekken en te zien wat er mogelijk is voor onderlinge communicatie van leden van onze gemeente.

Als vraag krijg ik vooral te horen dat mensen het niet fijn vinden dat hun verjaardag te zien is. Eerst even een korte nuancering: die is alleen te vinden in de dagen rondom je verjaardag, maar daar kan niet op worden gezocht. Andere gemeenten die Scipio gebruiken waren juist erg positief over de verjaardagen en ervoeren daardoor meer betrokkenheid onderling. Kortom, je kunt hier verschillend over denken. Nu de mogelijk oplossing: als je bent ingelogd kun je zelf bepalen welke gegevens wel en niet zichtbaar zijn voor de andere Scipio gebruikers. Je kunt je verjaardag, of andere gegevens aan/uit zetten. Ten aanzien van de vertrouwelijkheid het volgende: Voordat we Scipio introduceerden hebben we juist heel goed gekeken naar de privacy regels (AVG) van deze app. Dat is in orde. Belangrijk is dat we een besloten groep mensen zijn waar je vrijwillig bij bent aangesloten. Verder kun je ook individueel de zichtbaarheid van gegevens bepalen.

Van belang is natuurlijk wel om in gedachten te houden dat het doel is om de communicatie tussen de leden van onze gemeente te vergemakkelijken. Met name tussen leden die elkaar niet al jaren kennen, maar misschien een keer samenwerken bij een activiteit.

In Scipio vindt u ondermeer het laatste gemeente nieuws, de agenda, de blikvanger en de liturgie voor de dienst. Alle activiteiten, die u ook kunt

opnemen in uw digitale agenda. Verder kunt u ook geld geven aan de collectes via Scipio.

Ter herinnering: Hoe kunt u Scipio gebruiken:

1. Uw mailadres moet bekend zijn bij ons kerkelijk bureau. Het werkt het beste als voor iedereen een eigen mailadres bekend is. (doorgeven via info@pg-elst.nl)
2. Download de Scipio-app via de Play-Store (Android) of Apple Store.
3. Maak een account aan door uw e-mailadres dat bij het kerkelijk bureau bekend is in te vullen, een wachtwoord aan te maken en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
4. Op uw mailadres ontvangt u dan een bevestigingslink. Klik deze aan. U heeft nu toegang tot de app.

De mogelijkheden via de app zijn groot en op de website www.scipio-app.nl kunt u ook meer informatie vinden. Voor vragen en opmerkingen kunt u ook een mail sturen naar scipio@pg-elst.nl. Kijkt u gerust. Het wijst zich behoorlijk intuïtief.

Jan Liebeton

Duidelijkheid en eenvoud in onze collectes

De kerkenraad heeft het nieuwe collecterooster vanaf 1 maart vastgesteld. In overleg tussen het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters is besproken hoe we de communicatie rondom de collectes kunnen verbeteren. Dit heeft geleid tot een besluit om het aantal diaconale collectes per dienst te beperken tot één collecte.

Op dit moment worden er in elke dienst drie collectes gehouden:

- Eerste collecte – Diaconale doeleinden
- Tweede collecte – Kerkelijke doeleinden
- Derde collecte – Uitgangscollecte voor een diaconaal doel of de eigen kerk

In de praktijk blijkt dat deze opzet veel werk met zich meebrengt in de voorbereiding en uitvoering. Daarnaast maakt de toelichting op drie verschillende doelen per dienst het lastig om de boodschap helder over te brengen.

Met de nieuwe opzet blijven we drie collectes per dienst houden, maar verandert de indeling:

- Eerste collecte – Diaconale doelen (wisselend doel, toelichting in de dienst)
- Tweede collecte – Kerkelijke activiteiten (zoals pastoraat en gemeenteopbouw)

- Derde collecte – Onderhoud en instandhouding van de kerkgebouwen

De eerste collecte blijft voor diaconale doelen en zal vanuit de diaconie worden toegelicht. Dit betekent dat er nog steeds volop ruimte is om de diaconale projecten en het belang van geven te benadrukken.

Waarom deze wijziging?

De belangrijkste redenen voor deze aanpassing zijn:

- Duidelijkere communicatie: Gemeenteleden krijgen per dienst nog maar één diaconaal collectedoel uitgelegd, wat de betrokkenheid en effectiviteit verhoogt.
- Eenvoudiger collecterooster: De nieuwe indeling maakt het overzichtelijker en voorkomt verwarring over waar het geld naartoe gaat.
- Minder uitvoeringsproblemen: Het huidige systeem brengt risico's mee bij de verwerking van de collecteopbrengsten. De vereenvoudiging helpt om administratieve fouten te voorkomen.

We horen graag in de loop van het jaar wat uw ervaringen zijn met de nieuwe indeling. Eventuele opmerkingen kunnen we dan meenemen in het collecterooster van volgend jaar.

Jan Liebeton en Arjen Dijkstra



Actie Kerkbalans

Resultaat Actie Kerkbalans

De tot dusver getelde toezeggingen voor Kerkbalans 2025 laten een totaal zien van € 164.678. De kerkenraad is zeer verheugd over dit resultaat. Zij bedankt u dan ook hartelijk voor uw toezegging voor 2025.

Ook dit jaar komt weer tot uiting dat we samen bereid zijn om de lasten te dragen.

Veel dank daarvoor.

Ook zijn wij natuurlijk veel dank verschuldigd aan de ongeveer 70 vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en opgehaald. We hopen als gemeente een goed en gezond jaar tegemoet te gaan.

Lucia Zoutman en Arie de Groot

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN (CPO)

Terug in Elst

Het is alweer een paar maanden geleden dat ik, op 1 december 2024, van de werktijd als interim-predikant verbonden werd aan de PG-Elst voor de periode van een jaar: tot eind 2025. Helaas overleed mijn moeder half december, waardoor ik niet meteen met de energie en het enthousiasme die ik in mij heb mijn schouders kon zetten onder de opdracht die mij wachtte. Gelukkig kan ik, samen met mijn familie, op een goed en waardig afscheid van mijn moeder terugkijken. Dat heeft mij de moed gegeven om mijn werkzaamheden in Elst in januari weer op te pakken en met plezier aan de slag te gaan. Ik vind het fijn om weer 'terug te zijn in Elst', nadat ik in 2023 een half jaar bij u ben geweest. Ik heb toen ook met vreugde in de gemeente gewerkt en ik hoop en verwacht dat ik dit keer ook weer zal kunnen doen. Ik geniet van de prachtige kerk in Elst met haar begaafde organisten en zorgzame koster, ik gedijs bij de levendigheid in en om De Ruimte doordeweeks en ik kan mijn liefde voor mensen kwijt in de contacten tijdens huisbezoeken en in de wandelgangen. Voor mijn opdracht heeft de kerkenraad mij gevraagd om verder te gaan waar ik destijds gebleven ben. Dat houdt in dat ik een vervolg zal geven aan de uitkomsten van de bezoeken die ik toen heb afgelegd aan de doopouders van de afgelopen jaren. Verder zal ik (een deel van) het pastoraat voor mijn rekening nemen; samen met ds. Jeroen Jeroense de diensten en activiteiten in de Stille Week vormgeven, een aantal keer voorgaan in de zondagse erediensten, de vergaderingen van het CPO bijwonen, kopij voor het kerkblad schrijven en rouwdiensten leiden. Alles voor zover het in de 50% werktijd past waar ik voor aangesteld ben, natuurlijk.

Naast mijn aanstelling in Elst ben ik ook nog werkzaam in de Protestantse Gemeente Weert-Budel. Daar ben ik op de maandagen en dinsdagen. Voor de PG-Elst ben ik beschikbaar op woensdagmorgen, donderdag en vrijdag. Op donderdag en vrijdag ben ik in De Ruimte aanwezig. U kunt me vinden in mijn werkkamer.

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)

Op woensdag 2 april hoopt de PVD weer een High Tea voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder te organiseren, 's middags in De Ruimte. De tijd volgt nog in de volgende Onderweg. Belangstellenden kunnen zich alvast opgeven bij Gea Dijkstra.

Indien gewenst, kan vervoer geregeld worden. U bent van harte welkom!

*Namens de PVD,
Gea Dijkstra*

DIACONIE

Veertigdagenkalender 2025:

Mens... waar ben je?

De veertigdagentijd start op 5 maart 2025 dit jaar. De ZWO-commissie heeft een mooi, gevarieerd boekje gevonden, met voor elke dag een tekst, gedicht, verhaal of gebed om te overdenken.

Het thema van het boekje is 'Mens...waar ben je?' Bij elke overdenking proberen de schrijvers u na te laten denken over waar u bent of wie u bent.

Eén van de teksten willen wij alvast met u delen:

Mens zijn

*Mens zijn is lachen en huilen,
Bewegen en verstarren,
Komen en gaan.*

*Mens zijn is luisteren,
Praten en zwijgen,
Elkaar verstaan.*

*Mens zijn is leven
En geen leven hebben,
Bebonden en vrij.*

*Mens zijn is dagelijks sterven,
Opstaan, tasten naar een nieuw begin.
Mens zijn is vragen telkens opnieuw:
Wat is de zin?*

Vanaf zondag 2 maart kunt u het boekje mee-nemen vanuit de kerk of ophalen in De Ruimte. Wij wensen u een inspirerende veertigdagentijd!
De ZWO-commissie

Paasgroetenactie



Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenis gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2025 organiseert de Protestantse Kerk deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. Het thema is 'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.' Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. 'De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,' was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving. Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met 'buiten'. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen. De afbeelding van het lege graf is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen.

Ook onze gemeente doet dit jaar weer mee!

De paasgroetenkaarten zijn op zondag 23 februari uitgedeeld in de kerk. U kunt de kaarten tot en met donderdag 6 maart inleveren bij het kerkelijk bureau. De ZWO-commissie zorgt voor de collectieve verzending naar Kerk in Actie. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Terugblik: 'Week van gebed voor eenheid'.

Naast de drie vieringen in samenwerking met de Protestantse kerk, de Molukse kerk, Parochie Maria Magdalena en Hart voor Elst was er elke dag een ochtend gebed in De Ruimte.

Het thema week van gebed voor eenheid was: 'Ja, ik geloof'.

Het verwijst naar de geloofsbelijdenis van Nicea uit 325, het eerste Oecumenische Concilie van de kerk. Dit Concilie was bijeen geroepen door Constantijn om de eenheid in de kerk te bewaren (of te herstellen). Dit naar aanleiding van de grote discussie over de vraag:

Welke betekenis men precies aan het feit moest hechten dat, Jezus Christus, Zoon van God is.

Tijdens de viering in de RK kerk werd deze geloofsbelijdenis voorgelezen met tussenzang van de gemeente, in onze hand en een brandende kaars :

*'Christus ons Licht,
Schijn door ons heen,
Schijn door het duister
Christus ons Licht,
Schijn ook vandaag.
Hier in Uw huis.'*



De viering in de Molukse kerk werd omlijst door mooie liederen in het Maleis.

De gemeenteleden werden in groepjes ingedeeld om te bespreken waar we samen voor wilden bidden. In het groepje mocht ieder zijn gebed hardop uitspreken.

Heel bijzonder om zo samen een te zijn vanuit verschillende achtergronden. Het voelde vertrouwd .

Met de schriftlezing uit Deuteronomium 6 : 4-9 die in de Protestantse Kerk was voorgelezen aan het begin van de gebedsweek werd de week ook mee afgesloten.

‘Heb de Heer uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht’.

Joleen Kruijt en Magreet Elzinga

DIACONALE COLLECTES MAART

2 maart: Rode Kruis

Het Rode Kruis komt in actie in tijden van nood; bij aardbevingen, overstromingen, bosbranden, conflicten, de uitbraak van de coronapandemie, ebola, een sprinkhanenplaag: wereldwijd lijden miljoenen mensen door conflicten, natuurrampen en andere noodsituaties. Overal ter wereld zet het Rode Kruis zich in om de meest kwetsbaren te helpen, en dus ook in Nederland. Met afdelingen in maar liefst 192 landen is het Rode Kruis de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. In Nederland heeft het Rode Kruis circa 15.000 vrijwilligers en circa 106.000 mensen die zijn aangesloten bij het burgerhulpverleningsnetwerk Ready2Help en 197 afdelingen en daarmee is het Rode Kruis eigenlijk altijd vlakbij.

Zie ook: <https://www.rodekruis.nl/> voor meer informatie

9 maart: KIA-Zending Egypte - Huiselijk geweld bestrijden

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Met steun van Kerk in Actie traint ze kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

Zie ook: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/> voor meer informatie

16 maart: Protestantse kerk -Missionair werk-

De kliederkerk is er voor jong en oud
Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

Zie ook: <https://protestantsekerk.nl> voor meer informatie

23 maart: KIA- Werelddiaconaat - kerken geven kinderen een toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spel-activiteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Zie ook: Collecte Kerk in Actie 2025 - Werelddiaconaat (Moldavië, Veertigdagentijd) | Kerk in Actie voor meer informatie

30 maart: Voedselbank Arnhem

Voedselbank Arnhem helpt met ongeveer 450 vrijwilligers meer dan 1200 huishoudens in de regio Arnhem per week. Dit gebeurt door middel van het verstrekken van voedselpakketten om de klanten een steuntje in de rug te geven. Ook werkt de voedselbank samen met bedrijven, winkels, instellingen, overheden en particulieren om nog verdere hulp aan te bieden. Op deze manieren zorgt de voedselbank ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De Voedselbank Arnhem is ook een Regionaal Distributiecentrum. Dit betekent dat vanuit Arnhem zo'n 25 voedselbanken in de regio Gelderland en Oost Utrecht bevoorrad worden. Zie ook: www.voedselbankarnhem.nl

COLUMN

Wat weet u van de Kliederkerk?

Dit zou zomaar een vraag kunnen zijn bij de Slimste mens.

Een aantal jaren terug kwam Kliederkerk op mijn pad. Een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerkviering bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

In mijn vorige gemeente kreeg ik alle ruimte om Kliederkerkvieringen te houden en ik kon mij hier helemaal in uitleven. De Bijbelverhalen tot leven laten komen tijdens het *samen ontdekken*. Zo maakte we een Goliath van oude dozen, verf en knutselmateriaal. Hij werd meer dan twee meter hoog. De kinderen werden allemaal kleine Davids en versloegen Goliath met hun tennisballen. De vreugde op de gezichten van de kinderen maar ook op die van de grote mensen was prachtig. Het verbindt en brengt generaties dichterbij elkaar. Of die keer dat we met elkaar, De schepping, tot leven lieten komen en één van de vaders aan de tafel vertelde, 'Ik zit nu al een uur samen met mijn dochter een vogel te knutselen, in mijn drukke leven neem ik daar de tijd niet voor'. Het is mooi om te zien hoe (groot)ouders samen met hun (klein)kinderen ontdekken wat de verhalen inhouden.

Bij de naam Kliederkerk denken volwassen snel dat zal wel voor gezinnen of kinderen is. Niets is minder waar, in een complete Kliederkerk is er plaats voor alle generaties. Tijdens een Kliederkerk over Jozef en zijn dromenjas, was een gespreksvraag, Waar droom je nog van? Een man van 90 jaar oud zei tegen mij, 'Ach Lisette, ik droom nergens meer van. Mijn leven loopt af en het is goed zo. Ik geniet vandaag van de kinderen om mij heen, maar dromen heb ik niet meer'. Op elke ontdekplek is iets te vinden wat bij je past.

De ene houdt van knutselen, de ander van een goed gesprek en een derde geniet in de relaxruimte. Zo vond ik een heel druk kind die keer in

de relaxruimte onder de maan en sterren. Wat heerlijk is dit Lisette, ik kom hier niet meer vandaan vandaag. En dat is helemaal prima, tijdens *samen ontdekken* mag je zelf ontdekken, ervaren en genieten.

Nadat we alles hebben ontdekt gaan we *samen vieren*. Een korte viering waar we stil staan bij het Bijbelverhaal. We vormen een kring, zingen, bidden en luisteren naar het verhaal. We delen met elkaar wat we ontdekt hebben of bekijken elkaars creaties. Ook hier gaan dingen vaak net even anders dan je verwacht. Zo kun je bidden met klei, duplo of met je ogen open. Zo kun je het Bijbelverhaal luisteren maar ook uitspelen, uit een vertelkoffer toveren of doormiddel van een proefje zichtbaar maken.

Tot slot gaan we samen eten, want tijdens het eten ontmoet je elkaar pas echt. We praten met elkaar over de mooie viering of over dagelijkse dingen die ons bezig houden. Tijdens de maaltijd na de Kliederkerkviering over Palmпасen lagen er broodhaantjes bij het buffet. Een oudere man vroeg of hij die ook mocht nemen, ik zei 'Natuurlijk, pak gerust'. De man keek mij ontroerd aan en zei 'Dit is voor het eerst dat ik een broodhaantje zelf kan opeten'. Hij kwam uit een groot gezin en vroeger waren zijn broers of zussen hem altijd voor geweest. Bij het naar huis gaan zag ik een broodhaantje uit zijn zak steken. Dit is voor mij Kliederkerk ten voeten uit.

Ik mis de Kliederkerkvieringen en het kriebelt om jullie in Elst ook kennis te laten maken met Kliederkerk. Met Pinksteren ga ik mijn eerste Kliederkerkviering houden. 's Middags om 15.30 uur in De Ruimte starten we met ontdekken, gaan we vieren en sluiten af met een feestelijke maaltijd. Een mooi startmoment want net als de leerlingen uit de bijbel die de kriebels voelden om het verhaal door te vertellen van God en Jezus. Zo voel ik de kriebels om jullie kliederkerk te laten ervaren. Krijg je ook energie van deze column, heb je zin om mee te organiseren. Schiet mij aan als je mij ziet of mail naar jjw@jeugdwerkpg-elst.nl Dan gaan we samen ontdekken, vieren en eten.

Lisette Brandsma

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Het Amalia Kinderfonds

Op 23 februari hebben de kinderen van de Kinderkerk hard gewerkt in de keuken! Ze hebben heerlijke koekjes gebakken en deze met veel enthousiasme verkocht. Het doel van deze actie was om geld in te zamelen voor het Amalia Kinderfonds, dat zich inzet voor zieke kinderen en hun gezinnen.

Op het moment van het schrijven van dit stukje is het totaalbedrag dat we hebben opgehaald nog niet bekend. We willen iedereen wel hartelijk bedanken voor de warme steun en de enthousiaste aankopen van onze koekjes. In de volgende editie van Onderweg zullen we het eindbedrag met jullie delen!

Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze mooie actie!

De Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd gaan we in de kinderkerk aan de slag met het project 'Een nieuwe dag'. We ontdekken samen hoe Jezus zijn verhalen vertelt over verandering en nieuwe kansen. Elke zondag heeft een eigen thema vol leuke activiteiten, zoals voorlezen, kleuren en spellen spelen, waarmee we de verhalen op een speelse manier ontdekken. Dit project is een geweldige manier om samen met de kinderen naar Pasen toe te leven en de hoop van deze tijd te delen. De 'Wakkere Wandelaar' zult u in de kerk ontmoeten en hopelijk ontmoeten wij de kinderen in de kinderkerk!

(Palm)Pasen

Zet alvast in de agenda: 13 april vieren we ook in de kinderkerk Palmpasen. We zullen Palmpasen stokken versieren en hiermee een feestelijke optocht houden in de kerk. 20 april vieren we Pasen!

Groeten van de kinderkerk

Actie Schoendoos

Afgelopen november en december zijn er weer heel veel spulletjes voor de Actie Schoendoos ingezameld. Dank voor de tasjes, nieuwe, tweedehands- en zelfgemaakte spullen. En dank voor de financiële bijdragen om de ontbrekende spulletjes van te kopen. Zo hebben we in de kerstvakantie met goede hulp weer 51 zeer goed gevulde schoendozen verzendklaar kunnen maken. De diaconie heeft zorg gedragen voor de verzendkosten. Inmiddels zijn onze schoendozen onderweg naar Moldavië. Naar kinderen die zo'n cadeau goed kunnen gebruiken!

Met vriendelijke groet,

Annemieke en Isaura van der Kaa





The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Lisette Brandsma contactpersoon
 jjw@jeugdwerkpgelst.nl
vacant voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd



Stichting
Algemene Hulpdienst Elst

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, kleine klusjes in en om het huis, boodschappen en tuinonderhoud.

0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur)
info@hulpdienstelst.nl
www.hulpdienstelst.nl

MUZIEK

Muzikalitijd

mu·zi·ka·li·tijd (de; meervoud: muzikalitijden)

1. Een moment of ogenblik om het over muziek te hebben, ter lering en vermaak.
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal bezig te zijn.

Op 14 februari vond de tweede 'Night of the Psalms' plaats. In iets meer dan twee uur tijd klonk er muziek uit vijf eeuwen door diverse gezelschappen. Het eindresultaat gaf veel voldoening en het zong nog een paar dagen door in mijn hoofd. Peter de Leeuw, die samen met mij het project voorbereidde, doet elders in Onderweg uitgebreid verslag van deze avond. Ik mijmer even door op het woord voldoening.

Het 30-koppige projectkoor G-noot liet één geluid horen. Dat ging niet vanzelf, want in totaal werd er ruim 10 uur met elkaar gerepeteerd om een aantal uitdagende koorwerken te laten horen. In totaal 30 individuen, ieder met zijn of haar talent en opvattingen maar stuk voor stuk bereid om te investeren en als collectief voor een optimaal resultaat te gaan. En het gevoel wat dat oplevert is onbetaalbaar. Gelukkig, genietend, verheven, hemels zijn woorden wat het blijde gevoel van die avond onderstrepen. En dan maakt het niet zoveel meer uit of de dirigent soms streng was, of dat de tenoren hier en daar te hard zongen en de sopranen moeite hadden met die moeilijke melodie: het resultaat mocht er zijn en gaf voldoening.

Een aantal dagen eerder vond de gemeenteavond plaats. De diverse organen gaven uitleg over hun taken. Daarnaast werd uitleg gegeven over de moeite om op sterkte te komen. Het projectkoor begon in 2017 ooit als een klein clubje, maar door hard te werken, te volharden en de lofzang gaande te houden, groeide het uit tot een koor en willen er nog steeds meer mensen bij zingen. De bereidheid om als individu bij te dragen, als collectief te investeren in het goede met resultaat geeft uiteindelijk veel voldoening.

Sluit aan, want wie zich aan Hem wil geven, staat steeds bereid.

IJsbrand ter Haar

11, 12, 16, 17, 42, 57, 62, 100, 103, 126, 127, 130, 149, 150

Zoekt u een logisch verband in deze getallenreeks? Daar slaagt u alleen in als u erbij was, bij de Night of the Psalms op vrijdag 14 februari. Want dit waren de psalmen die deze avond langskwamen. En dat deden zij in zeer uiteenlopende gedaantes: als popmuziek, als klassieke en eigentijdse koorwerken, als traditionele en moderne samenhang, als orgelwerk, als authentieke barokke uitvoering, als solozang en als jazz-nummers.

Gezien de enorme variëteit aan stijlen en het gebruik van instrumenten zal elke bezoeker zich zijn of haar eigen pareltjes herinneren. Hoewel het moeilijk kiezen is, beperk ik mij tot twee van die pareltjes. Diepe indruk maakte op mij de uitvoering van Psalm 62 door Jazz'N Psalms (o.l.v. Wim Ruessink), waarvan de openingszin de actualiteit tot in de kern raakte: 'Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden'. Opgetild door de ijle klanken van de blokfluit van Pieter-Jan Belder en de daarop volgende jamsessie met twee orgels en alle andere instrumentisten zongen we, onder de bezielende leiding van IJsbrand ter Haar, bijna ontelbaar vaak het Taizé-lied 'Bless the Lord, my soul' (Psalm 103), alsof we wilden dat er geen eind aan zou komen.



Misschien realiseren wij ons niet genoeg hoe bevoorrecht wij zijn. We beschikken over een prachtige kerk met een geweldige akoestiek en twee monumentale orgels. Maar daar heb je weinig aan als er geen musici zouden zijn die daar de mooiste klanken uit kunnen toveren; ook daarover hebben we niets te klagen, integendeel. Ook onze Kerkenraad vindt het zo belangrijk om ons 'Bijbels erfgoed' te delen met de lokale gemeenschap dat er voor een avond als deze ook geldmiddelen worden vrijgemaakt. Het één kan niet zonder het ander. Deze goede samenloop van omstandigheden ligt uiteraard ook ten grondslag aan de voldoening waar IJsbrand over spreekt in zijn artikel over Muzikalitijd (elders in dit nummer). En als dat dan allemaal klopt, dan is het ook een voorrecht om een Night of the Psalms te mogen organiseren. Hopelijk volgend jaar weer. Namens de werkgroep 'Night of the Psalms, Peter de Leeuwerk



Projectkoor G-noot in actie foto: Ruud Otter



meer dan 20 eeuwen
cultusplaats in Elst

Openingstijden Tempel-Kerkmuseum

Het Tempel-Kerkmuseum is geopend:

- Van 1 april tot 1 november:
elke zaterdag van 13.30-16.30 uur
- In juli en augustus ook zondag's van
13.30-16.30 uur
- Van 1 november tot 1 april:
elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur

Rondleiding om 14.00 uur (€ 6,00 p.p., € 3,00
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte
alleen toegankelijk met rondleiding.

Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een
afspraak maken via de koster.

Voor actuele informatie:
www.tempelkerkmuseum.nl

Reserveren voor de rondleiding

Met de komst van de nieuwe website is het nu
ook mogelijk via de website te reserveren voor de
rondleiding tijdens openstelling. U weet dan zeker
dat u een plekje heeft. Dit geldt ook voor de
Tijdreis, ontdekkingstocht voor 6-12 jaar, in de
vakanties (bijvoorbeeld 7 maart).

Daarnaast kunt u, ook via de website, altijd een
rondleiding op aanvraag doen.

Zie voor informatie: tempelkerkmuseum.nl

We ontvangen u graag in het museum.

De museumcommissie



Deadlines Onderweg 2025

Onderweg april	23 maart
Onderweg mei	20 april Paaszondag!
Onderweg juni	18 mei
Onderweg juli/augustus	22 juni
Onderweg september	24 augustus
Onderweg oktober	21 september
Onderweg november	19 oktober
Onderweg december/januari 2026	23 november

De deadlines zijn steeds op zondag tot 18.00 uur.
Eerder insturen is uiteraard altijd mogelijk. Het
adres van de redactie is onderweg@pg-elst.nl
(In april 2025 valt de deadline op Paaszondag)
de redactie

**DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...**

**Ook genoten van mooie muziek
in mijn kerk?**



Houd de lofzang gaande!

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

15 februari - 15 mei 2025

HENK KAPEL SCHILDERIJEN



Zaterdag 1 maart, 5 april, 3 mei is de kerk van 13.30 - 16.30 uur geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl



Protestantse Gemeente
Elst

