

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

47e jaargang nr. 3 • april 2026

MEDITATIE

Ontluistering in beeld

In het Duitse Nordfriesland, onder de Deense grens en vlakbij de Waddenzee, ligt het voormalige atelierhuis van de kunstschilder Emil Nolde. Omgeven door een schitterende bloementuin is dit sinds zijn dood in 1956 een museum waar veel van Noldes schilderijen te bewonderen zijn. De bezoeker mag eerst rondwalen door de kleurrijke bloementuin alvorens het atelierhuis binnen te lopen. In de gele en rode geschilderde woonkamers valt het eveneens kleurrijke werk van deze kunstenaar te bewonderen. Naast in felle tinten geschilderde bloemstillevens worden de wanden ook gevuld met in snelle penseelstreken weergegeven landschappen. Nolde gebruikte een uitgesproken pallet aan kleuren.

In de kelder van dit museum bevindt zich Noldes beroemdste schilderij, namelijk: 'Kruisiging'. Het grote doek van ongeveer twee bij twee meter treft je als bezoeker recht in je ziel. Het is een rauwe verbeelding van de kruisiging van de Messias. De felle kleuren doen bijna pijn aan je ogen. Het is voor je gevoel een primitieve weergave van Christus' kruisiging. Bijna levensgroot is Christus afgebeeld en je staat oog in oog met de zonder mededogen aan het kruis genagelde Messias. Wanhopig kijkt de gekruisigde de kijker aan. 'Help mij, heb mededogen met mij'; schreeuwt het gelaat van de Messias de kijker toe.

Ook de vrouwen onder het kruis zijn door Nolde vol wanhoop afgebeeld. Ze staan aan de grond genageld en weten zich met de situatie geen raad. Terwijl de Messias stervende is, dobbelen met een grijns op hun gezicht soldaten om zijn kleren. Onverschillig voor het leed van de ander. Nolde heeft de kruisiging van Jezus van Nazareth rauw en grof geschilderd weergegeven.

Het schilderij laat je als kijker op deze manier ervaren dat dit moment uit het leven van Jezus van Nazareth afschuwelijk is. Nolde toont de kruisiging van Gods Zoon in al zijn wreedheid. Het is als bezoeker pijnlijk om te aanschouwen. Dat was precies de bedoeling van Nolde.

Als religieus schilder wilde hij de kijker in beweging brengen. Dit is wat de Messias, Hij die vrede wil stichten en verzoening brengen, is overkomen. De Messias wordt als een kwetsbaar mens afgebeeld. Intens lijdend onder onrecht en verdriet. Hier zien we de Zoon van God op zijn meest breekbare moment. Broos en zwak. Deze ultieme kwetsbaarheid maakt dat de Messias, God zelf, zich in zijn kwetsbaarheid aan de mens toont. Niet een almachtige God komt ons hier tegemoet, maar een kwetsbare, lijdende. Het is de kwetsbare God die ons nabij is in ons lijden. 'God laat zich uit de wereld terugdringen op het kruis. God is zwak en machteloos in de wereld en juist zo en alleen zo is Hij met ons en helpt Hij ons', aldus Dietrich Bonhoeffer in zijn brief uit 16 juli 1944.



Emil Nolde: Kruisiging (1912)

Het is voor mij het diepste mysterie van het Christelijk geloof dat juist God zelf, de Eeuwige en Levende, zich aan ons mensen durft vertonen in al zijn kwetsbaarheid. In deze kwetsbaarheid weet ik me als mens gekend in mijn eigen kwetsbaarheid en broosheid. God laat zich hier niet kennen als een heerser, als een Zeus of Wodan die zich ver boven de mensheid verheft, maar als een broze die mij in mijn broosheid nabij is. Het is de paradox van het christelijk geloof, aldus de

Nederlandse theoloog Henk Berkhof, wanneer hij schrijft dat God 'machtig is in zijn machteloosheid'. Door zich aan de mens in al zijn kwetsbaarheid te tonen, weet ik mij in mijn broosheid gekend. Zo wordt de eenzaamheid van de kwetsbare, wanhopige mens doorbroken.

Net als Vincent van Gogh zag Nolde zich als een schilderende evangelist. Hij wist zich in zijn leven diep geraakt door het Christelijk geloof en probeerde in zijn schilderijen de essentie van de bijbelverhalen weer te geven. Niet in woorden, maar in kleurrijke beelden weet hij mij diep te raken.

Goede Vrijdag samengevat in een ontluisterend en tegelijk ontroerend beeld. Tijdens de viering op Goede Vrijdag staat dit schilderij van Nolde op de liturgie afgebeeld. Als uitnodiging tot meditatie, tot verinnerlijking van de betekenis van Gods kruisiging.

Ds. Jeroen Jeroense

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te kijken via de website www.pg-elst.nl of kerkdienstgemist.nl

Donderdag 2 april *Witte Donderdag, Heilig Avondmaal*
19.30 uur KERK
Ds. A.E.I. Zaal
organist: IJ. ter Haar

Vrijdag 3 april *Goede Vrijdag*
19.30 uur KERK
Ds. A.E.I. Zaal
organist: J. Jansma
m.m.v. G-Noot

Zaterdag 4 april *Paasnacht*
21.00 uur KERK
Ds. A.E.I. Zaal
organist: D. Luijmes
m.m.v. G-Noot

Zondag 5 april *Pasen*
10.00 uur KERK
Ds. A.E.I. Zaal
organist: D. Luijmes
9.15 uur DE RUIMTE
9.45 uur
inloop in De Ruimte
begin van de viering
in de tuin.
zie pagina 4

Zondag 12 april
10.00 uur KERK
Ds. M. Muijen
organist: D. Luijmes

Zondag 19 april
10.00 uur KERK
Ds. D. Kruijt
organist: J. Jansma

Zondag 26 april
10.00 uur KERK
Ds. P.J.G. Jeroense
organist: IJ. ter Haar

Zondag 3 mei
10.00 uur KERK
Ds. A.E.I. Zaal
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK H. Minnema, ademviering

TOELICHTING DIENSTEN

Paasmorgen, viering in de Tuin

Op Paasmorgen is iedereen welkom om de start van Paasmorgen mee te maken in de tuin bij De Ruimte. Er is een korte viering in de tuin waar het kinderkoor Whats 'up een lied zal zingen, een gedicht zal worden gelezen en er door alle aanwezigen een Paaslied gezongen zal worden. Daarna gaan we in optocht achter de kinderen aan naar de kerk. De viering start om 9.45 uur in de tuin. Iedereen is al vanaf 9.15 uur welkom in De Ruimte voor een kop koffie of thee met een stuk Paasstol. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. Wees welkom in de tuin van Pasen.

Christus als hovenier

Zij dacht dat het de hovenier was. Johannes 20:15

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:

*de Christus met de grote hoed
wandeland in de ochtendstond.*

*En, naar erbij geschreven stond:
Hij was de hovenier.*

*En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.*

*O kinderdroom van groen en goud –
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.*

Ida Gerhardt (1905-1997)

Zondag 26 april

'Dankbaar'. Op deze zondag staan we stil bij het onderwerp 'dankbaar'. Er is veel om dankbaar voor te zijn in ons leven. De mensen om ons heen, de gemeente, de natuur die God ons heeft gegeven en de liefde voor elkaar. Op deze zondag staan we ook stil bij het huwelijk van Gerburg Frenzel en Peter Iliohan dat vijf jaar geleden tijdens de coronatijd in deze kerk is ingezegend. De familie van Gerburg uit Duitsland kon er toen vanwege regelgeving in verband met corona niet bij zijn. Nu zijn ze er wel bij en werken ze op een muzikale manier mee aan de viering. De familie van

Gerburg is namelijk erg muzikaal. Het wordt een viering van dankbaarheid en een muzikale lofzang op de liefde.

Heilig Avondmaal aan huis

Sinds begin vorig jaar bestaat de mogelijkheid om avondmaal aan huis te ontvangen.

Dit gebeurt in de week die voorafgaat aan de avondmaalsviering op zondag in de kerkdienst. We hebben deze mogelijkheid begin vorig jaar aangeboden om te zien of er behoefte aan is. We spraken toen af dat we dat een jaar lang zouden doen. Daarna zouden we het evalueren.

Is er behoefte aan? Hoe hebben mensen het ervaren? Is het wenselijk en/of haalbaar om het te blijven aanbieden? Begin 2026 hebben we (dat wil zeggen, de diakenen en de leden van het CPO) deze evaluatie uitgevoerd. We konden concluderen dat we positief terugkeken op de avondmaalsvieringen aan huis zoals we die in het afgelopen jaar hebben beleefd met elkaar. Zowel de gemeentelieden die het avondmaal thuis ontvingen als de ambtsdragers die het avondmaal aan huis kwamen bedienen kijken er dankbaar op terug.

Wel bleek dat het een te grote belasting is voor zowel predikant als de ambtsdragers die erbij betrokken zijn om op dezelfde voet van frequentie voort te gaan. Daarom is er na zorgvuldig beraad besloten om de avondmaalsvieringen aan huis te blijven voortzetten, maar wel minder vaak. Dit jaar zal het in ieder geval nog mogelijk zijn om op Witte Donderdag in verbondenheid met de viering 's avonds in de kerk het avondmaal thuis te ontvangen.

Ook in november, voorafgaand aan de avondmaalsviering op zondag 8 november bieden we deze mogelijkheid weer aan. Vanaf volgend jaar zullen we zowel in het voorjaar als in het najaar de mogelijkheid aanbieden om avondmaal aan huis te ontvangen. Daarnaast blijft het natuurlijk altijd mogelijk om op verzoek avondmaal aan huis te ontvangen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte. Neem daarvoor gerust contact op met iemand uit de kerkenraad mocht u daar prijs op stellen. Met een hartelijke groet, mede namens de diakenen en ouderlingen,

Ds. Aafke Zaal

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJeenKOMSTEN APRIL 2026

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers vermeld bij de personen die informatie over een activiteit kunnen geven.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data en tijden die in de agenda genoemd worden.
De organisatoren van de activiteiten hebben de verantwoordelijkheid.

elke werkdag **Morgengebed**

9.00-9.15 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

elke dinsdagmiddag **Dagkoor De Ruimte**

13.00-15.00 uur De Ruimte

info: Herman Schimmel

elke woensdagmorgen **Crea(t)uur**

10.00-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekers

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond **Eten en Ontmoeten**

17.30-19.30 uur De Ruimte

info: Marja de Leeuw

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**

10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

vrijdag 3 april **Ruimtwandeling**

13.00-17.00 uur De Ruimte

info: Bouwe Idzinga

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan.

Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

maandag 13 april **Spelletjesmiddag**

14.30-16.00 uur De Ruimte

Op 27 april gaat het niet door vanwege

Koningsdag.

info: Els den Daas, Joke Crajé

maandag 13 april **Meditatie in de Grote Kerk**

20.15-21.00 uur Kerk

info: Els Meulbroek

Woensdag 15 april **Samen aan tafel**

17.30 uur De Ruimte

zie pagina 12

maandag 20 april **Poëzie-middag**

15.00-16.30 uur, De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Indien u de gedichten van te voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per mail naar joleenkruijt@gmail.com

maandag 20 april **Filosofiekring**

14.00 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

woensdag 22 april **High Tea**

14.00 uur De Ruimte

woensdag 22 april **Film die er toe doet**

20.00-22.00 uur De Ruimte

19.30-20.00 uur: inloop

zaterdag 25 april **Ruimtefietsen**

9.00 uur De Ruimte

info: Leo van Strien

is rauw, broos en eerlijk, precies zoals het leven zelf wanneer je leert vertrouwen nadat alles is afgenomen.

Le gamin au vélo stelt de vraag die we allemaal kennen, maar zelden durven stellen: wat gebeurt er met een kind dat los moet laten voordat hij daaraan toe is?

En wat betekent het wanneer er ineens iemand is die zegt: 'Ik blijf'?

Een film die ontroert in zijn directheid, en die nog lang nabrandt in het hart.

Jeroen Jeroense, Sita Kiestra, Marius Ouborg, Petra Zey

ABC kring

In maart zijn we weer met de ABC-kring bij elkaar gekomen. Het is mooi en hoopvol om te merken dat de kring steeds weer verder uitgroeit. We waren blij weer een nieuwe deelnemer te verwelkomen! We merken dat we veel kunnen leren van elkaar. En het is fijn om ervaringen uit te wisselen met elkaar en elkaar te bemoedigen en inspireren in het geloof. Dat hebben we allemaal nodig! We komen in mei weer bij elkaar op woensdag de 13e. Dit is tevens de laatste bijeenkomst van dit seizoen.

We sluiten dan ook weer af met de Zegen voor de Nacht. Dat is een kort, ingetogen samenzijn in de kerk met stilte, muziek, een gebed en een zegen. Een kwartiertje voor jezelf en bij God om de dag mee af te sluiten. Wie wil mag er aan meedoen.

En ook wie niet aan de ABC-kring zelf meedoet, is daar van harte bij welkom!

Zegenvoor de nacht:

Woensdag 13 mei

21.45 uur - 22.00 uur in de kerk

(zij-ingang kerk)

DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

Paasnacht weer Paasvuur



*Stook het maar goed op,
ik wil het ook wel zien!*

GEDICHT VAN DE MAAND

**Maar geef één stem weg.
Nooit de macht.**

Ester Naomi Perquin (1980) schreef deze regels in maart 2017, aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen. Actueler dan ooit.

Ongevraagd advies

*Geef het land aan wie het weet te liggen: prachtig
onder zeeniveau, midden in het paradijs.*

*Geef het de manken, de blinden, de stamelaars
en slissers. De zwijgers.*

*Geef het de oude man die 's ochtends vroeg gaat vissen,
alleen om zijn vrouw te ontlopen – wij zijn ook
die man, die vrouw, wij zijn ook die vissen.*

*Geef het de vrouw die kinderen leert: neem zebra's te voet,
sla terug als je geslagen wordt, zorg altijd voor je hond.*

*Geef het wie er weg wil maar het niet kan missen.
Wie blijft. Wie grenzen kent, de scheve gevels*

*en de aarde. Wie niets van aangepaste prijzen weet
maar wel van actuele waarde. Schrik niet.*

*Breek het schreeuwen open, kijk: ook daar zitten wij,
schouder aan schouder om het vuur, grommend
en hoopvol. Te wachten. Te staren.*

*Geef het land aan wie het ternauwernood maar stralend
vast zal houden, geef het wie het amper past.*

*Kijk verder dan de meest geplakte posters, negeer
de zachtste woorden, de wanen en de lach –
geef je land, je stad, je tijd uit handen.*

*Maar geef één stem weg.
Nooit de macht.*

Ze nam het op in haar laatste bundel *Ongevraagd advies* (2022). Ze debuteerde in 2007 en won diverse prijzen. Haar bundel *Celinspecties* (2012) baseerde ze op haar ervaringen in haar werk als gevangenebewaarder. In 2017 was ze Dichter des Vaderlands. Tijdens de Poëziemiddag op 20 april in De Ruimte gaan we op zoek naar haar stem.

Els Meulbroek

UIT DE GEMEENTE



OMZIEEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense

Ds. Jeroense is deels met ziekteverlof

Ds. Aafke Zaal

Ds. Martin de Jong

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

We gedenken Johannes Geurt van Ralen

Op 12 maart jongstleden overleed, geheel onverwachts, Johannes Geurt van Ralen. Een grote schok voor zijn echtgenoot Marcus en voor zijn familie en schoonfamilie!

Hans werd geboren in Valburg op 21 december 1958 en is 67 jaar geworden. In de dienst die voorafging aan zijn begrafenis stonden wij stil bij zijn leven. Bij hoe hij was, als mens, als partner, als broer, als zwager, als oom. Een familiemens, die graag de helpende hand uitstak naar wie zijn hulp nodig had.

Marcus vertelde daar in de dienst over vanuit het leven dat hij al die jaren met Hans heeft gedeeld.

Ook zongen we mooie oude en vertrouwde liederen en lazen we uit Psalm 23. Een prachtige psalm waarin de psalmdichter zijn God niet alleen als een herder bezingt, maar impliciet zichzelf ook als een schaap schildert: als een mens die voeding en leiding nodig heeft en dat ook kan vinden bij God. En die weet dat hij gedragen wordt in de veilige armen van de Goede Herder die God wil zijn voor ons mensen. De psalm legden we vervolgens over het leven en sterven van Hans. Ook hij wist wat het was om door God geleid, gevoed en gedragen te worden. En ook hij vertoonde zèlf de trekken van een herder die omziet naar wie er aan zijn zorgen werden toevertrouwd.

In vertrouwen hebben wij Hans vervolgens uit handen gegeven, in de handen van de levende God. In het vertrouwen dat voorbij de nacht altijd weer de morgen gloort.

Wij wensen Marcus, de familie van Ralen, familie Latul en allen bij wie Hans een plek in het hart in nam heel veel sterkte toe om te leren leven met de lege plek in hun midden. Dat het Woord en de Geest van God hun daarbij tot troost zijn, bidden wij hun toe!

Ds. Aafke Zaal



Bedankt!

Zondag 15 februari jongstleden zijn wij verrast met een groet vanuit de kerk, onze kerk, in de vorm van een kaars en een bos tulpen, ons gebracht door Rini van der Zwan. Emilie was toen nog opgenomen in verzorgingshuis Heijendaal in Arnhem, om te revalideren na een ongelukkige val thuis. Inmiddels is er uitzicht op haar terugkeer naar huis of is ze al thuis als u dit leest.

Ook al behoren wij niet meer tot de trouwe kerkgangers van weleer, toch voelen wij ons nog altijd betrokken bij de kerk en de kerkelijke gemeenschap van Elst. In onze jeugd, beiden komend uit een degelijk en actief gereformeerd gezin, en ook tijdens ons huwelijk en bij de vele verhuizingen, bood de lokale kerk een vertrouwde omgeving waarin we steeds weer een nieuwe vriendenkring vonden. Ook zijn we zelf actief geweest binnen de kerkelijke organisatie, onder andere als scriba in verschillende woonplaatsen.

Emilie was jarenlang lid en voorzitter van het Sint Maartens Kerkkoor. En zingen doet ze nog, in het Dagkoor onder leiding van Herman Schimmel, waar ze met veel liefde wordt opgevangen. En wat betreft de waarden en normen die ons denken en ons doen en laten bepalen, is de boodschap van de kerk, van de bijbel, richtinggevend geweest en is die dat nog steeds. Die christelijke opvoeding en gereformeerde achtergrond dragen we met ons mee, tot ons einde.

Hoewel ons 'geloven' de laatste jaren ingrijpend is veranderd (onder andere beïnvloed door Kuitert) blijven wij de kerk als instituut een warm hart toe dragen en vinden wij haar boodschap zeker in deze tijd van veel waarde. We zullen ook altijd lid blijven, al zal dat meer een papieren lidmaatschap zijn. Ook zijn en blijven 'kerk zijn' en 'geloven' in gesprekken met vrienden verbindende onderwerpen.

Het heeft ons geraakt dat er binnen de Elster kerk aan ons gedacht is en dat zoveel mensen, bekenden en minder bekenden, hun naam hebben gezet onder de groet vanuit de gemeente. Heel hartelijk dank daarvoor.

Wim & Emilie Bavinck

Bedankt!

Zondag 8 maart jongstleden werden mijn man en ik namens de kerk verrast met een prachtige kaars in deze paastijd. Deze was vergezeld van een kaart met de namen van alle kerkgangers die morgen.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Mede namens mijn man,

Wiet Snikkenburg-Beijer

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 5 april hoopt mevrouw J. Speyers-de Vree 94 jaar te worden.

Op 20 april hoopt de heer R. Heij 92 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.

Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

Gezondheid Ds. Jeroense

Gelukkig houdt de opgaande lijn van het herstel van Ds. Jeroen Jeroense aan. Misschien heeft u hem ook al weer gezien of gesproken. Vanaf 1 april zal hij weer voor 75% aan de gang zijn. Zo kan hij meedoen aan de voorbereiding van de paascyclus en eind van de maand gaat hij ook weer voor in de dienst van 26 april. We kijken er naar uit om hem weer op zijn kenmerkende wijze onze gemeente te inspireren.

Vanaf 1 mei verwachten we dat hij weer 100% aan de gang is.

We zijn erg blij met zijn voorspoedige herstel.

Jan Liebeton



Hulp bij personenvervoer, kleine klusjes in en om het huis, boodschappen en tuinonderhoud.

0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur)

info@hulpdienstoverbetuwe.nl

www.hulpdienstoverbetuwe.nl

KERKENRAAD

Lichter besturen – verslag gemeenteavond

Na eerdere gemeenteavonden op 31 maart en 18 november vorig jaar, was er op 24 maart jl. de laatste gemeenteavond over dit onderwerp: een lichter bestuursmodel met minder organisatie en vergaderen en meer aandacht voor de kern van het zijn van gemeenschap en voor een visie op de toekomst.

Na de opening door Diederik van Prooijen nam Aly Smelt ons mee in een terugblik van het gevoerde proces en de gemaakte aanpassingen in de plaatselijke regeling ten opzichte de in november vorige jaar gepresenteerde versie.

In grote lijnen zijn de volgende aanpassingen hierin doorgevoerd:

- Samenstelling van de ambtsdragers in de colleges (3 in plaats van 2)
- De colleges worden aangevuld met taakdragers
- Het instellen van een moderamen
- Kerkenraad vergaderd 10 keer per jaar
- Colleges vergaderen 6 keer per jaar
- Het instellen van stuur- en werkgroepen, en commissies
- Gastleden krijgen stemrecht
- Digitale communicatie is toegevoegd
- Procedure van het beroepingswerk is aangepast
- Enkele tekstuele puntjes worden nog meegenomen volgens de actuele Kerkorde
- Er is een overgangsregeling van toepassing, daar er nog te veel ambtsdragers in de Kerkenraad zijn vertegenwoordigd

Wat moet er dan nog geregeld worden:

- Er moet een besluit worden genomen over de ambtelijke aanwezigheid tijdens de diensten
- De wijze van verslaglegging met bijbehorende formats
- Instructies vastleggen voor werkgroep stuurgroep en commissie

De aanwezige gemeenteleden (ook enkele via Teams aangesloten) reageerden positief op het getoonde en via de Scipio app gestuurde voorstel en waren van mening dat, deze regeling na beoordeling van het advies vanuit de gemeente (de door hen gemaakte opmerkingen) en het nemen

van een definitief besluit in haar eerstvolgende vergadering, de Kerkenraad deze per 1 september a.s. kan laten invoeren.

Eén van de opmerkingen wil ik er expliciet nog uithalen en hier benoemen:

Het rooster van aftreden van ambtsdragers geeft aan dat er in alle drie de colleges de noodzaak hoog is dat er met ingang van de jaarwisseling nieuwe ambtsdragers toegevoegd moeten worden. Dit om de slagkracht binnen de colleges te behouden en de Kerkenraad vanuit de colleges met voldoende stemrecht te vertegenwoordigen.

Voelt u zich hiertoe geroepen, meld u zich dan aan bij één van de drie collegevoorzitters. Zij kunnen meer vertellen wat het ambt binnen het college inhoud.

Alvast dank.

Marco Verschoor

KERKRENTMEESTERS

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

Resultaat Actie Kerkbalans 2026

De tot dusver getelde toezeggingen voor Actie Kerkbalans 2026 laten een totaal zien van € 162.525,50. De kerkenraad is zeer verheugd over dit resultaat. Zij bedankt iedereen dan ook hartelijk voor de toezegging voor 2026. Ook dit jaar komt weer tot uiting dat we samen bereid zijn om de lasten te dragen. Veel dank daarvoor.

Ook zij hierbij nogmaals vermeld dat wij veel dank verschuldigd zijn aan de ongeveer 70 vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en opgehaald.

We hopen als gemeente een goed en gezond jaar tegemoet te gaan.

Lucia Zoutman en Arie de Groot

Vacature medewerker kerkelijk bureau

Vanwege de aanstaande pensionering van Finy Verhoeff per 1 juli ontstaat er een vacature.

We zijn op zoek naar iemand die op werkdagen (dinsdag t/m vrijdag) in de ochtend het Kerkelijk Bureau bezet en van daaruit als gastvrouw/gastheer optreedt namens onze gemeente.

Het eerste aanspreekpunt is voor mensen met vragen over onze gemeente, zowel persoonlijk, als telefonisch als per mail. Diverse administratieve taken uitvoert, waaronder de ledenadministratie. Het verhuur/gebruik van De Ruimte coördineert. Zorg draagt voor de Blikvanger en de Liturgie voor de zondag.

Belangrijk is een goed gevoel voor menselijke relaties, gekoppeld aan een hoge mate van nauwgezet uitvoeren van de diverse administratieve en organisatorische taken. Verder is het van belang om zelfstandig en proactief te kunnen werken. De functie is ingedeeld in loongroep 8 van de CAO van de PKN.

Deze vacature wordt in eerste instantie binnen onze gemeente uitgezet. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Liebeton. Reacties graag voor 20 april
Jan Liebeton

DIACONIE

'aan tafel!...' je wordt weer uitgenodigd!

Uitgenodigd om aan te schuiven aan tafel om samen met anderen te eten in De Ruimte. Eten wat is klaargemaakt door verschillende mensen, die ook op de uitnodiging zijn ingegaan. De bedoeling is dat je iets te eten meebrengt voor een aantal mensen. De tevoren gemaakte gerechten worden op tafel neergezet. Zo doet iedereen dat, die mee wil eten.

Een paar keer per jaar organiseert de diaconie deze 'aan tafel' maaltijden. Er zullen veel verschillende gerechten zijn. We proberen ook op een kaartje erbij te zetten wat voor eten het is, wat er in zit. Misschien staat er ook bij uit welk land het gerecht komt, misschien is het daar wel dagelijkse kost. In elk geval spannend om al die verschillende smaken te proeven en er kennis mee te maken. Ook kun je misschien kennis maken met degene die het heeft gemaakt en raak je in gesprek over koken of een heel ander onderwerp. Via vluchtelingenwerk Nederland zijn veel statushouders die in onze burgerlijke gemeente wonen uitgenodigd voor deze gezamenlijke maaltijd.



Aan tafel
Masada عند الطاولة



Samen delen, Samen eten, Samen kletsen
Woensdag 15 april - 17:30 uur
In de Ruimte
Sint Maartenstraat 32b Elst

Breng een eigen gerecht mee voor een paar mensen, zodat we van elkaars cultuur kunnen proeven. Na de maaltijd is er een activiteit.

"Birkaç kişi için kendi yemeğinizi getirin, böylece birbirimizin kültürünü tadabiliriz. Yemekten sonra bir etkinlik olacak."

أحضر طبقًا خاصًا لك لعدة أشخاص، لكي نتذوق ثقافات بعضها البعض. بعد الوجبة ستكون هناك فعالية.

Dit gebeurt via gesprekken en via de bijgevoegde flyer. Het is vaak een enthousiast gezelschap dat die avonden aanwezig is. Ook deze keer zal er voor kinderen een activiteit worden verzorgd door studenten van de HAN. Fijn dat vrijwilligers weer klaar staan om alles in goede banen te leiden. We hopen op een mooie avond waar we ons kunnen laven aan elkaars gerechten. Wees allen welkom in de Ruimte, woensdag 15 april, vanaf 17.30 uur.

Ria Struijs, diaconie

Week tegen armoede in mei

Al enkele jaren vragen we als diaconie aandacht voor het thema armoede. Ook dit jaar willen we in een week diverse accenten leggen binnen dit onderwerp. Het gaat om mensen, die niet al te veel geld te besteden hebben. Vaak een moeilijk zichtbare groep, die niet zomaar in beeld komt. Niemand komt hier graag voor uit.

We willen het met elkaar hebben over verschillende kanten van het thema: hoe zie je armoede? Misschien een spel, een film met het thema in beeld, een gesprek aan de stamtafel, een excursie wellicht of nog andere aspecten? Het programma is absoluut nog niet vastgesteld, maar we proberen vanuit bovenstaande invalshoeken weer aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin mensen kunnen verkeren, hopelijk in samenwerking met

maatschappelijke instanties. De komende tijd gaan we het programma nader invullen en hopen op jullie inspirerende medewerking in de week tegen armoede.

Dit jaar wordt die week gehouden van zondag 17 tot en met zaterdag 23 mei 2026. Houd er alstublieft alvast maar rekening mee.

Vorbereidingsgroep diaconie: Magreet Elzinga, Martin de Jong, Ria Struijs

INLIA: hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood.

Als ZWO-werkgroep, laten we ons geregeld informeren over hulp aan asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Voor ons is INLIA daarbij de belangrijkste bron. INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Ze zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Regelmatig ontvangen wij korte artikelen over werk van INLIA ten dienste van asielzoekers in nood. Het onderstaande artikel wilden we u niet onthouden. Het is een hartenkreet van betrokken hulpverleners aan onze politiek tegen de criminalisering van asielzoekers én hun hulpverleners. Lees mee, laat u informeren en kom ook in actie.

Strafbaarstelling illegaliteit: het komt er straks op aan in de Senaat.

INLIA roept op: kom op voor een rechtvaardige, barmhartige en leefbare samenleving. Het is nog mogelijk om de strafbaarstelling van illegaliteit te voorkomen. INLIA roept daarom op tot het sturen van brieven en kaarten aan de Eerste Kamer. De senaat moet het wetsvoorstel nog beoordelen. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk mensen én kerken(raden) hun bezwaren ertegen kenbaar maken.

‘We moeten alles op alles zetten’, zegt INLIA-directeur John van Tilborg. ‘Om te voorkomen dat kwetsbare mensen gestraft worden enkel omdat ze hier zijn, om te voorkomen dat medemenselijkheid een misdaad wordt. Want dat wordt het met deze wet. Deze wet zal zoveel ellende veroorzaken, zowel voor individuele mensen als voor de samenleving in z’n geheel. Dat moeten we voorkomen.’

Datum stemming onbekend

Het nieuwe kabinet heeft gezegd de asielwetten uit te voeren als de Eerste Kamer deze aanneemt, maar dat is nog niet gebeurd. Er loopt nu een

schriftelijke vragenronde over de wetten. Het staat nog niet vast wanneer erover gestemd wordt. De Eerste Kamer moet toetsen of wetten rechtmatig, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn, voldoende kwaliteit hebben en noodzakelijk zijn. Op al deze vlakken is er veel aan te merken op het wetsvoorstel voor strafbaarstelling illegaliteit. Inspecties, overheidsdiensten, uitvoeringsorganisaties, juridisch experts en adviesorganen zijn het allemaal eens: strafbaarstelling is onuitvoerbaar, niet handhaafbaar en strijdig met andere wetten. Nut & noodzaak van het wetsvoorstel is niet onderbouwd. Het is onzorgvuldig, onwenselijk en creëert problemen in plaats van ze op te lossen. Dat oordelen politie, COA, IND, gevangeniswezen, overheidsinspecties, de Adviesraad Migratie, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State (!), net als alle andere betrokken partijen, zoals VNG, KNMG, de Raad van Kerken in Nederland en het College voor de Rechten van de Mens.

Er is dan ook geen zogeheten uitvoeringstoets gedaan (waarbij de organisaties die met de wet moeten werken of die praktisch uitvoerbaar is en te handhaven). Dit terwijl de Eerste Kamer en de regering nog geen half jaar geleden afspraken vóór nieuwe wetgeving altijd zo’n toets te doen.

Kaartenacties INLIA & Bondgenootschap

INLIA hoopt dat de Eerste Kamer haar eigen kwaliteitseisen serieus neemt en de wet dus niet aanneemt. INLIA roept iedereen op om mee te helpen: ‘Stuur een kaart of brief! Laat je horen. Eis zorgvuldige, uitvoerbare wetten. Kom op voor een rechtvaardige, barmhartige en leefbare samenleving.’ U vindt de digitale kaartenactie op de site van INLIA. Van harte aanbevolen!

*Namens de ZWO-werkgroep,
Henriëtte Nonnekens*

Uit het schijnbaar onherstelbare komt leven

Op zondag 22 maart vroegen wij uw aandacht voor duurzame landbouw in verschillende landen in Afrika. Kerk in Actie ondersteunt projecten in onder andere Ethiopië, Oeganda, Kameroen, Rwanda, Ghana en Burkina Faso.

In deze landen ervaren veel plattelandsgemeenschappen de gevolgen van klimaatverandering, zoals langdurige droogte en plotselinge hevige regenval. Samen met lokale partners werken zij aan manieren om hiermee om te gaan, waarbij de

kennis, ervaring en kracht van de gemeenschappen zelf centraal staan.

Boeren en boerinnen wisselen kennis uit over bijvoorbeeld composteren, geschikte teeltmethoden en gewassen die beter bestand zijn tegen droogte of erosie voorkomen. Ook wordt gewerkt aan toegang tot water, bijvoorbeeld door het slaan van putten. Daarnaast is er aandacht voor onderwerpen zoals het omgaan met ziekten en plagen, efficiënt koken en gezonde voeding.



Het doel van deze projecten is om de veerkracht van mensen te versterken in een veranderend klimaat. Door het delen van kennis en het ondersteunen van lokale initiatieven, zoals het opzetten van kleinschalige ondernemingen, kunnen gezinnen hun inkomen verbreden en worden lokale gemeenschappen meer zelfvoorzienend. Deze wijze van werken, waarbij de inzet vooral door lokale mensen wordt gedaan en waarbij mensen 'de hengel krijgen aangereikt en leren vissen' is een duurzame manier van ontwikkelingssamenwerking.

Deze projecten dragen bij aan een duurzame toekomst, waarin mensen hun eigen keuzes kunnen maken en voortbouwen op hun eigen mogelijkheden en kennis.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Elst levert elk jaar een substantiële financiële bijdrage aan dit thema van Kerk in Actie. Wij als ZWO-commissie willen u graag meenemen in het onderwerp duurzaamheid. Want wij zijn in de luxe positie dat wij financieel kunnen bijdragen aan deze projecten, maar wij kunnen ook ons steentje bijdragen in ons eigen leven.

Tijdens de koffie na de kerkdienst zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de volgende vragen:

1. Waar zie jij op dit moment iets dat 'vastgelopen' of bijna dood lijkt — in je eigen leven of om je heen?
(En wat maakt dat zo moeilijk?)
2. Heb je weleens meegemaakt dat iets waarvan je dacht 'dit komt niet meer goed' toch veranderde?
Wat gebeurde er toen?
3. Wat helpt jou om hoop te houden als situaties uitzichtloos lijken?
(Of juist: wat maakt dat lastig?)
4. Welke kleine stap zou jij deze week kunnen zetten richting herstel of duurzaamheid?
(Iets heel concreets en haalbaars)
5. Waar zie jij 'dode grond' in onze samenleving of omgeving — iets dat aandacht nodig heeft?
(Denk aan relaties, natuur, buurt, werk...)
6. Wat zou het voor jou betekenen om 'een steen weg te rollen' voor iemand anders?
(Dus: iemand helpen om weer ruimte, lucht of toekomst te krijgen)

Wij danken alle aanwezigen voor de mooie en eerlijke gesprekken. U kunt ook thuis nog nadenken over bovenstaande vragen.

De ZWO-commissie

DIACONALE COLLECTES APRIL 2026

4 april PAASNACHT:

KIA – Omzien naar gevangenen

In Nederland komen jaarlijks ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Ze zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie, niet alleen vanuit Elst, maar vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenen gestuurd. Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen

zijn die zich inleven in hun situatie. 'De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart', was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.

Zie ook:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/omzien-naar-gevangenen> voor meer informatie

5 april PASEN: KIA – India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

'Dalits' betekent vertrapte of verdruchte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata's genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

Via deze vorm van onderwijs wil Cards 'kinderarbeid vrije zones' tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.

Zie ook:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen> voor meer informatie

12 april: Stichting Leergeld Oost Betuwe

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. De missie van Stichting Leergeld Oost Betuwe: Alle kinderen doen mee! Want nu meedoen is straks meetellen!

Zij helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Samen met andere stichtingen in Nederland, zorgen zij ervoor dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben. Zij helpen met schoolspullen, sport, een laptop, fiets of een verjaardagscadeau! Kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij zetten zich in voor deze kinderen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. Hun missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij! Zij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ouders en verzorgers kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen. Zie ook: <https://www.leergeldoostbetuwe.nl> voor meer informatie

19 april: Stichting de Instap

Stichting De Instap heeft als missie ex-gedetineerden een soepele overgang van detentie naar de maatschappij te bieden. Zodat ze in staat zijn een maatschappelijk geaccepteerd bestaan op te bouwen, zonder overlast gevend of recidiverend gedrag. Ook is het onze missie om opvang te bieden aan kwetsbare personen die door hun complexe en vaak gestapelde problematiek (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren. Hierdoor ontstaat mogelijk overlast gevend of crimineel gedrag. Omzien naar elkaar is onze inspiratiebron en dus lopen we op met de mensen die ons (even) nodig hebben.

De Instap gelooft in een inclusieve samenleving waarin iedereen een nieuwe kans verdient. Door naast ex-gedetineerden en kwetsbare mensen te staan, realiseren wij samen de hernieuwde instap in de samenleving. Samen met professionals en vrijwilligers bieden wij hulp en ondersteuning en laten we mensen voor regels gaan.

Zie ook: <https://www.deinstap.nl> voor meer informatie

26 april: SchuldHulpMaatje

Jaarlijks krijgen bijna twaalfduizend mensen persoonlijke hulp van ruim drieduizend deskundige SchuldHulpMaatjes in 166 Nederlandse gemeenten. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een aanvulling op de professionele schuldhulpverlening of kan professionele hulpverlening voorkomen. In ruim 60% van de huishoudens waar SchuldHulpMaatje actief is, is (nog) geen sprake van schuldhulpverlening. Als er wel sprake is van professionele schuldhulpverlening, kan de hulp van SchuldHulpMaatje een goede aanvulling zijn. Het maatje kan de hulpvrager dan motiveren en ondersteunen.

De aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp met getrainde vrijwilligers. De gecertificeerde Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen met financiële problemen. Het doel is: de hulpvrager helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden.

Zie ook: <https://schuldhulpmaatje.nl> voor meer informatie

Verantwoording collectegiften 2025 tweede halfjaar

Datum	Diaconie		Kerk			Kinderkerk	
	Eerste collecte	Maand collecte	Uitgangscollecte	Tweede collecte	Derde collecte		
6-jul	303,19			97,85	88,22	5,85	
13-jul	266,42			98,88	87,52	21,00	
20-jul	190,86			71,57	61,05	31,00	
27-jul	214,06			102,25	75,22	27,05	
3-aug	180,79			108,78	137,68	39,20	
10-aug	258,54			129,78	104,08	25,90	
17-aug	366,58			134,51	100,24	24,60	
24-aug	189,71			102,22	91,28	25,67	
31-aug	220,18			82,38	84,43	18,10	
7-sep	175,30			106,83	82,53	14,50	
14-sep	226,10			100,40	76,31	15,45	
21-sep	253,01			101,56	86,56		
28-sep	258,75			127,31	94,51		
5-okt	375,25			109,51	105,10		
12-okt	261,59			128,47	101,77		
19-okt	223,91			82,73	86,68		
26-okt	230,28			90,55	70,27		
2-nov	376,98			133,00	107,36		
4-nov							
9-nov	361,22			118,86	98,18		
16-nov	193,95			104,06	87,22		
23-nov	427,20			152,71	145,60		
30-nov	614,96			121,75	69,42		
7-dec	378,39			137,34	122,64		
14-dec	391,59			159,65	103,77		
21-dec	266,29			110,23	96,04		
24-dec	1.123,92					15,00	
25-dec	469,95			174,48	124,05	13,00	
28-dec	299,51			98,72	84,71		
Totaal	15.807,27	2.586,14	1.058,70	6.488,75	4.285,19	358,50	987,83

COLUMN

Kleur

Heeft u wel eens een persoonlijkheidstest gedaan? Een tijdje geleden vond mijn werkgever het nuttig dat haar werknemers wat meer inzicht kregen in wie ze zijn. En dus werden we op training gestuurd. Onderdeel daarvan was een test die stelt dat er grofweg vier persoonlijkheidstypen zijn, elk met een eigen gedragsstijl en bijpassende kleur. En zo bevond ik mij ineens in een zaal vol blauwe, gele, groene en rode vakgenoten. Mijn collega's gemerkt als een soort smarties in een zak.

Wat me trof, was hoe snel mensen zich met hun kleur identificeerden. De rode smarties vonden het allemaal te lang duren, de gele vonden dat het anders moest, de groene zochten het compromis, en de blauwe... maakten aantekeningen. Mijn eigen kleur doet er niet toe, maar laten we zeggen: niet het type dat tijdens de vrijmibo op tafel danst!

Handig, zo'n kleursysteem. Lekker overzichtelijk ook. Het biedt houvast in de wirwar van karakters die we dagelijks tegenkomen. Het doet ons even geloven dat je iemand kunt samenvatten in één kleur. Op kantoor werkt het ook prima als excuus: 'Zij is nu eenmaal een blauw type, houd daar even rekening mee.'

In de psychologie zijn talloze systemen bedacht om de persoonlijkheid te beschrijven. De oude Grieken spraken over de vier temperamenten, bepaald door de lichaamssappen. Freud vertaalde dat naar zijn psychoanalytische theorie, die Jung vervolgens uitwerkte in zijn typologie. Allemaal versimpeld tot: jij bent dit, ik ben dat.

Een meer recente benadering die studenten Psychologie leren, is die van de Big Five. Geen kleuren, maar spectra. Vijf dimensies waarop mensen van elkaar verschillen – of juist op elkaar lijken. Extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, neuroticisme en openheid. Elke dimensie heeft een tegenpool en iedereen scoort ergens op dat spectrum: hoog op het ene betekent vaak

laag op het andere. Bijvoorbeeld: vriendelijkheid tegenover onaangenaamheid, en neuroticisme tegenover emotionele stabiliteit.

Stel, we passen dat toe op de huidige wereldleiders; ze zijn tenslotte volop in het nieuws. Hoge extraversie, lage vriendelijkheid, matige consciëntieusheid en een broze emotionele stabiliteit worden regelmatig aangetikt. En in combinatie met narcistische trekjes levert dat een opvallend profiel op.

De recente geschiedenis leert ons dat er ook andere type leiders zijn: Moeder Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela – zij toonden een hoge mate van vriendelijkheid, empathie en gewetensvolheid, gekoppeld aan een opmerkelijke innerlijke rust. Hun extraversie richtte zich meer op verbinding dan op dominantie. Hun invloed kwam niet voort uit tweets of tanks, maar uit moreel gezag en een diep gevoel van zingeving.

Waar wereldleiders streven naar controle en erkenning, zochten deze inspirerende leiders naar harmonie en betekenis. De drang om te overheersen tegenover het verlangen om te helen. In een wereld vol geopolitieke spanningen en oorlogen, polarisatie, klimaatverandering, digitale onrust, en demografische verschuivingen, aan wie geven we ons vertrouwen?

Tijdens mijn training leerde ik dat de meest succesvolle teams de meest kleurrijke zijn – groepen waarin alle kleuren van de regenboog vertegenwoordigd zijn. Dat klinkt goed: kleurrijk zijn om te leven en werken in een wereld vol complexiteit. En eerlijk is eerlijk: het is soms best prettig om te kunnen zeggen 'ik ben geel', in plaats van 'ik ben wat chaotisch want ik heb slecht geslapen vannacht.'

Misschien is dat uiteindelijk de kunst: niet gevangen raken in je kleur, maar het hele kleurenpalet leren gebruiken. Mengen en van kleur verschietsen, past goed bij de lente, die is tenslotte ook weer begonnen.

Pieter Medendorp

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Veertigdagentijd kinderkerk

Wat hebben we weer een geweldig veertigdagentijdproject achter de rug! Elke week stond het reisbureau Warhoop klaar om reizigers te ontvangen. Wat hebben we veel mensen voorbij zien komen, elk met hun eigen soms wat warrige vragen. Uiteindelijk hielp de medewerkster de reizigers om toch hoopvol op weg te gaan.

We gingen met de kinderen 'de weg van de hoop' en hoorden de verhalen over Jezus die mensen de weg wees. En natuurlijk sloten we het project af met twee heel feestelijke zondagen: Palmzondag en Pasen. Dit was een project om nog lang van na te genieten!

Kinderkerk leiding



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:

Lisette Brandsma contactpersoon

jjw@jeugdwerkpgelst.nl

vacant

voorzitter Meetingcommissie

Internet:

www.pg-elst.nl/jeugd

Paasvuur!



Op 4 april zal er na de paasnachtviering weer een fakkeltocht worden gehouden. De jongeren lopen samen met andere belangstellenden vanuit de kerk met het vuur naar het erf van de familie Middelkoop (adres: Grote Molenstraat 165). Daar wordt een groot paasvuur ontstoken. Iedereen is van harte welkom om dit met ons mee te beleven. We lopen vanaf de kerk, dus het is handig om vooraf vast een auto of fiets neer te zetten bij de familie Middelkoop voor de terugweg.

Lisette Brandsma

MUZIEK

Dirk Luijmes eert onze koning op de orgels van de Grote Kerk

Zoals elk jaar zal bij het scheiden van de Oranjestad onze organist Dirk Luijmes de orgelbanken beklimmen om het feest van de verjaardag van onze koning luister bij te zetten. Bij het ter perse gaan van dit nummer is het programma nog niet bekend, maar het zal in elk geval bestaan uit harmonieuze, vreugdevolle klanken, niet gespeend van bekende melodieën van de vaderlandse liederen die zo passen bij deze bijzondere oranje dag, onze eigen dag van nationale eenheid. Natuurlijk sluiten we af met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Het concert van maandag 27 april begint om 14.00 uur en duurt niet langer dan drie kwartier. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte.

Peter de Leeuw



meer dan 20 eeuwen
cultusplaats in Elst

Openingstijden Tempel-Kerkmuseum

Het Tempel-Kerkmuseum is geopend:

- Van 1 april tot 1 november:
elke zaterdag van 13.30-16.30 uur
- In juli en augustus ook zondag's van
13.30-16.30 uur
- Van 1 november tot 1 april:
elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur

Rondleiding om 14.00 uur (€ 6,00 p.p., € 3,00 kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte alleen toegankelijk met rondleiding.

Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een afspraak maken via de koster

Voor actuele informatie:
www.tempelkerkmuseum.nl

Goed jaar voor museum

We kijken weer goed terug op het afgelopen jaar. Met alle cijfers over 2025 op een rij kunnen we vaststellen dat het aantal bezoekers geleidelijk blijft groeien. We mochten 3409 mensen in het museum ontvangen. Ook het aantal scholen, dat een rondleiding wil, is groeiende. We zien meer basisscholen uit de omgeving komen. Uit het hele land komen gymnasia en deze keer mochten we naast studenten Archeologie van Saxion Hogeschool ook 175 eerstejaars studenten geschiedenis van de Radboud Universiteit ontvangen. Een heel leuke ontwikkeling! De vrijwilligers verzorgden in 2025 maar liefst 363 rondleidingen.

De vrijwilligersgroep wisselt af en toe. Leuk om te melden dat we weer drie nieuwe gidsen in het museum krijgen.

Naast de animatie 'Offers bij de tempel', die in 2025 in de Romeinse Ruimte is gekomen verwachten we dit voorjaar een nieuwe verlichting in deze ruimte. Alle belangrijke onderdelen worden dan prachtig uitgelicht.

Kortom, we zijn tevreden met de ontwikkeling van het museum. Met steeds iets nieuws is het dus leuk om het museum nog eens te bezoeken.

Dat kan vanaf april weer elke zaterdag en op afspraak. Het hele jaarverslag is te vinden op tempelkerkmuseum.nl bij 'wie zijn wij?'

De museumcommissie

DIVERSEN

Bloemengroep / Gemeentegroet

Op 27 februari is Annet van Moerkerk in het zonnetje gezet. Annet was ongeveer 20 jaar onderdeel van de Bloemengroep en heeft nu afscheid genomen. Een dankjewel voor haar jarenlange betrokkenheid hebben we laten blijken met een heerlijk etentje in De Ruimte met daarnaast een bakje met voorjaarsbollen.

Onze groep kan zeker weer aanvulling gebruiken. Nieuwsgierig geworden? We horen het graag! Op dit moment zijn het de prachtige kaarsen, gemaakt in de abdij Koningsoord in Oosterbeek, die gemeenteleden krijgen. In de zomer gaan we weer over op bloemen uit pluktuinen in de regio. Zo proberen we op een duurzame manier gemeenteleden aandacht te geven door deze groot namens onze gemeente. Ook de symbolische schikkingen in deze Veertigdagentijd worden door de Bloemengroep gemaakt. Het is leuk om ook dit als groep samen vorm te geven.

Namens de Bloemengroep, Josien Luiten



Annet en Josien

Gezocht!

Wij zijn op zoek naar één of meerdere mensen die het niet erg vinden om thuis af en toe een extra wasje te draaien.

Het gaat om de gebruikte thee- en handdoeken uit de keuken van De Ruimte.

Sipkje Schimmel heeft dit jarenlang voor ons gedaan, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn.

Wilt u/wil je deze dankbare taak van haar overnemen? Neem dan contact op met Finy, kerkelijk bureau.

of kom even langs.



Na circa 25 jaar stop ik als 'wasvrouw' van The Meeting/ De Ruimte.

Jeugdwerkster Elisa Bruggink vroeg mij op een keer of ik de was van The Meeting mee wilde nemen. Die was bleek te lang in de wasmand te zitten; ik kreeg die was bijna niet schoon en het stonk nog dagenlang naar schimmel in huize Schimmel! Vanaf die tijd heb ik altijd de was gewoon ongevraagd meegenomen.

Voor de verbouwing werd de was in de kelder, ingang achter de bar, gegoooid. Onderaan de trap stond de wasmand. Af en toe stond er water in de kelder en daardoor stonk de was vaak.

In 2000 ging de Grote kerk open tijdens de 4daagse en een jaar later zorgde de jeugd voor eten en drinken en schone toiletten. Op een dinsdag na de 4daagse wilde ik nog gauw een wasje draaien voor mijn vakantie. En wat vond ik onder in de wasmand? Een telefoontoestel van het kerkelijk bureau en hij deed het ook nog!

Op een andere keer toen ik in de kelder zat, werd ik opgesloten. Gelukkig hoorde de laatste aanwezige persoon nog net op tijd mijn hulpgeschrei!

Met de komst van De Ruimte en een keuken, nam de was aanzienlijk toe en er kwam een tweede wasmand. Dikwijls lagen daar handdoeken in, nog afkomstig van mijn moeder. (zij moest eens weten). Mijn moeder had de badstof (strand)jurkjes, die zij in de jaren zestig droeg verknipt tot handdoeken.

Al die jaren heb ik de was met liefde en plezier gedaan en was er trots op dat ik die op de meest milieuvriendelijke en goedkope manier droog kreeg, gewoon aan de waslijn buiten of in de winter op een rekje op zolder. De droogtrommel heb ik 3 jaar geleden weggedaan.

Totdat vier jaar geleden de Oekraïne-crisis uitbrak, streek ik alle theedoeken en tafelkleden. Er kwam steeds meer was en was blij dat diverse gemeentelieden ook wel eens wat wasgoed meenamen als ik 'Off washline' was. Vanaf de zomer werd Mary Pas vaste invalkracht voor mij!

De laatste maanden voelde ik mij niet zo lekker en diverse mensen adviseerde mij om te stoppen, maar wanneer? Ik hoefde niet meer zelf te beslissen, want die beslissing kwam onverwachts. Ik werd onder een repetitie van dagkoor De Ruimte onwel en lag even later op de hartpoli voor een aantal uren. Ik krijg nu allerlei hartonderzoeken. Hopelijk wordt er spoedig opvolging gevonden. Ik wil ook echtgenoot Herman bedanken die dikwijls voor mij gestreken heeft en de schone was gebracht heeft naar De Ruimte!

Sip Schimmel -de Haan



Expositie Grote Kerk Elst (Gld)

15 februari - 15 mei 2026

RONGRONG LI - Schilderijen

FAMILIE EN VRIENDEN



Zaterdag 7 maart, 4 april, 2 mei van 13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de expositie te bezoeken.

Van harte welkom!

www.pg-elst.nl



Protestantse Gemeente
Elst

