

ONDERWEG

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

45e jaargang nr. 4 • Mei 2024

MEDITATIE

*'Op een lichte wolkenwagen
wordt de Heer van d' aard gedragen,
vaart Hij op naar 's hemels troon,
vaart Hij op naar 's hemels troon.'*

Op de zondagsschool heb ik dit liedje geleerd over de hemelvaart van Jezus. Probleemloos en met enthousiasme heb ik het meegezongen. Het gaat over Jezus en dan is het goed. Dit liedje brengt naar voren wat van het begin af aan gezien is als het wezen van de hemelvaart van Jezus. Hij heeft plaats genomen op de troon aan de rechterhand van de Vader, nadat Hij is opgestaan uit de dood en is verschenen aan de leerlingen.

Als ik er over nadenk, doet die lichte wolkenwagen me vreemd aan. Hoe ver moet die wolkenwagen van de aarde af om bij de Vader te komen? Toch verbazingwekkend, al die verhalen in de bijbel over mensen die er zijn en die er dan ineens niet meer zijn. Henoeh die wandelt met God en er op een dag niet meer is, want God heeft hem weggenomen (Gen. 5:24). Mozes die de berg opgaat en die niet meer wordt teruggevonden (Deut. 34: 5,6). Elia die in een stormwind door een wagen van vuur met paarden van vuur naar de hemel opstijgt (II Kon. 2:11). En dan nu Jezus die omhoog geheven wordt en opgenomen in een wolk (Hand. 1: 9).

Telkens verdwijnen mensen in de lucht. Het gaat over opnemen, opklimmen en omhoog heffen. Het beeld dat we krijgen, is dat de aardse mensenwereld beneden is en dat de hemelse, goddelijke, werkelijkheid boven is. In dat soort termen spreken we vaker.

*'t Oog omhoog, het hart naar boven,
hier beneden is het niet.'* (Hervormde Bundel 1938, gezang 75)

Of: 'je moet kracht van boven krijgen', 'al het goede komt van boven'.

Zou God inderdaad van bovenaf op ons gepriegel neerkijken, zoals wij het gekrioel in een mieren-nest met belangstelling kunnen volgen. Scherp wordt dan de afstand tussen God en mens

getekend. Er lijkt geen verbinding te zijn. En als er dan ook nog gezegd wordt, dat deze Jezus die opgenomen is naar de hemel, op dezelfde wijze terug zal komen als dat ze Hem naar de hemel hebben zien gaan (Hand. 1: 11), dan raken we het spoor gemakkelijk bijster.

Wanneer we dit letterlijk nemen, dan leidt het ertoe, zoals al velen hebben gedaan, dat mensen zich op de Olijfberg laten begraven om bij de terugkomst van Jezus vooraan te kunnen staan. Ik zou dat voordringen noemen en voordringen is niet christelijk. Maar ik denk ook dat de tekst iets anders bedoelt. Het spreken over boven en beneden laat zien, dat de goddelijke werkelijkheid onze menselijke werkelijkheid overstijgt. Maar het is geen afstand in ruimtelijke zin, want God is overal. En Hij is nabij. Hij is nabij in de harten van mensen.

God is dus niet ver weg in de hemel, de hemel is zelf niet ver weg. Het is andersom: Daar waar God is, daar is de hemel. Dan wordt het ook zinvol om te spreken van de hemel op aarde. Dat is een reële ervaring die we kunnen hebben.

Hemelvaart als een ruimtelijk loskomen van de aarde zou vreemd zijn. Op de aarde gebeurt het. Waarom zouden we anders geboren zijn en waarom zou Jezus anders geboren zijn? We leven op de aarde en in dit leven zoeken we de verbondenheid met God. In het leven van Jezus heeft de verbondenheid tussen God en mensen juist op nieuwe wijze betekenis gekregen.

Wat in het begin van het boek Handelingen in ruimtelijke termen, of bijna ruimtevaart termen, beschreven is, dat dat een diepere, of hogere, dimensie van het bestaan laat zien dan alleen maar een opstijgen. Het laat een hogere, een nieuwe dimensie van ons bestaan zien na het leven, de dood en de opstanding van Jezus. Wat we de hemelvaart van Jezus noemen, is het einde van het ene tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk. Met Jezus en zonder Jezus. Jezus verdwijnt definitief uit beeld. De leertijd is afgelopen; de leerlingen moeten het zelf gaan doen. Veelzeggend is daarvoor het slot van het Lucas-evangelie:

'En Jezus nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen

heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.’ (Lucas 24: 50-53)

Jezus heeft een deur gesloten en een deur geopend. Hij heeft een deur gesloten, want we kunnen niet meer terug en van onszelf af naar zijn lichamelijke gestalte verwijzen. Hij heeft een deur voor ons geopend, want het leven uit de Geest heeft Hij voor ons open gezet. (Catechismus van Geneve, vraag 77) Zijn leven van liefde en genade ligt niet achter ons, maar ligt voor ons als opgave en als genadegave. Zijn kracht werkt in ons door.

We kunnen nu wel blijven zoeken en speculeren waar Hij toch gebleven kan zijn. We kunnen ons blind staren op het moment van zijn terugkeer, maar er staat niet zomaar, dat ze Hem door een wolk niet meer zagen. We zullen naar elkaar moeten kijken. En als Hij op dezelfde wijze zal terugkomen als dat Hij is heengegaan, dan komt Hij ook terug zonder dat we Hem zien. We zien Hem niet. We herkennen Hem niet. En toch is Hij erbij en schenkt Hij zijn kracht als twee of drie in zijn naam bijeen zijn.

De verborgen aanwezigheid van Jezus is de kracht van de heilige Geest. Met hulp van die kracht zullen we er met elkaar zorg voor moeten dragen, dat we in Jeruzalem blijven, in Jeruzalem dat getekend wordt als model van de stad waar de vrede wordt bewaard op de aarde. Een hemel op aarde. God geeft ons daarvoor alle ruimte.
Ds. Dick Snijders

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te kijken via de website www.pg-elst.nl of kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 mei

10.00 uur KERK

Ds. D.J.A. Snijders
organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK

Ademviering
Ds. D.J.A. Snijders
organist: D. Luijmes

Donderdag 9 mei

10.00 uur DE RUIMTE

Hemelvaartsdag
Hemels fietsen

Zondag 12 mei

10.00 uur KERK

Ds. Hans van de Wal
organist: IJ. ter Haar

Zondag 19 mei

10.00 uur KERK

Pinksteren
Ds. D.J.A. Snijders
m.m.v. G-Noot
organist: D. Luijmes

Zondag 26 mei

10.00 uur KERK

Drie-eenheidszondag/
doopdienst
Ds. D.J.A. Snijders
organist: D. Luijmes

Zondag 2 juni

10.00 uur KERK

Themadienst: Influencers
Ds. D.J.A. Snijders en
Lisette Brandsma
organist: IJ. ter Haar

19.00 uur KERK

Ademviering
Ds. D.J.A. Snijders
organist: J. Jansma

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering 5 mei

In de kerkdiensten willen we dichterbij God komen, en daarmee dichterbij onszelf en dichterbij elkaar. We gedenken dat God in het verleden heeft gesproken en we lezen de Bijbelteksten die daarvan getuigen. Als we die teksten lezen en beluisteren, kunnen we al dichterbij God komen. We noemen dat Woord van God. En als afgeleide kan ook wat erbij gesproken wordt als toelichting, uitleg, commentaar, bezinning, meditatie, associatie, verkondiging voor ons tot Woord van God worden.

De wisselende icoon die in mei is opgesteld, is de icoon van de Hemelvaart van Jezus.

God spreekt niet alleen van buitenaf tot ons, maar ook van binnenuit door zijn Geest, in de stilte, in de twee minuten van het stil gebed in de vieringen op zondagmorgen, in de stilte van het morgengebed door de week, in de stilte van de meditatie op maandagavond, in de stilte thuis elke dag, in de twaalf minuten stilte tijdens een ademviering. Een stilte die welsprekend kan zijn.



Op 5 mei houden we een Ademviering om 19.00-19.45 uur in de Grote Kerk.

Ds. Dick Snijders

Pinksterviering 19 mei

Op 19 mei is het Pinksteren. G-noot zal medewerking geven. We hopen een mooie, inspirerende, Geest-rijke viering te kunnen houden, in de kracht van de Opgestane, in de kracht van liefde.

Ds. Dick Snijders

Doopdienst 26 mei

Op zondag 26 mei zal er een doopdienst gehouden worden. Als je zelf gedoopt wilt worden of als je een kindje wilt laten dopen, kan je met mij contact opnemen. De voorbereidingsavond is op maandag 13 mei om 20.00 uur in De Ruimte.

Ds. Dick Snijders

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN MEI 2024

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers vermeld bij de personen die informatie over een activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de data en tijden die in de agenda genoemd worden. De organisatoren van de activiteiten hebben de verantwoordelijkheid.

elke werkdag

9.00-9.15 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

henk.minnema@kpnplanet.nl

Een dagelijks moment van bezinning met tekst, zang en gebed.

Morgengebed

elke woensdagmorgen Crea(t)uur

9.30-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekers

Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar.

elke donderdagavond

Eten en Ontmoeten

17.30-19.30 uur De Ruimte

info: Marja de Leeuw

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen **De Stamtafel actueel**
10.00-11.00 uur De Ruimte
info: Jeroen Jeroense
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een plaatsje aan de tafel.

vrijdag 3 mei **Ruimtwandeling**
13.00-17.00 uur De Ruimte
info: Feike Vlas
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

maandag 6 mei **Spelletjesmiddag**
14.30-16.00 uur De Ruimte
info: Els den Daas, Joke Crajé

maandag 13 mei **Poëzie-middag**
15.00-16.30 uur, De Ruimte
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per mail

maandag 13 mei **Christelijke meditatie**
20.00 uur Grote Kerk
info: Els Meulbroek

woensdag 15 mei **Sharing and dining**
17.30 uur De Ruimte
Zie info pagina 6

donderdag 16 mei **Rouw café**
14.00-16.00 uur De Ruimte
info: Evert van den Brink

zaterdag 25 mei **Ruimtefietsen**
15.00 uur De Ruimte
info: Leo van Strien

TOELICHTING AGENDA

Stilte....

Herkent u dit plekje?



Hier staan we in de stilleruimte van ons ontmoetingscentrum. Het is de kleinste ontmoetingsruimte, maar niet de minste. Loop er eens in en je voelt de stilte en de rust als een aangename deken over je heen vallen. Ervaar de verademing even weg te zijn uit onze roerige wereld. Doe het gerust. De Ruimte is vaak open, maar in ieder geval op dinsdag tot en met vrijdag tot 12.00 uur.

Hier is ook het morgengebed op iedere werkdag om 9.00 uur. Het morgengebed duurt ongeveer tien minuten. Een groepje gewone gemeenteleden, zoals u en ik, gaan beurtelings voor aan de hand van de 'Orde voor het morgengebed', die met de tijden van het kerkelijk jaar wordt gewisseld. Gebeden, teksten en liederen wisselen elkaar af en er is een stiltemoment dat je voor je zelf kunt invullen.



Dagelijks volgen vijf of zes mensen het morgenbed. Sommigen zo nu en dan en anderen één tot zelfs vijf keer per week. Het is een heel mooie manier om de dag te beginnen. Iedereen zou dat tenminste één maal meegemaakt moeten hebben. Kom en ervaar de rust en de stilte van dit inspirerende plekje.

Martin Boschloo

Spelletjesmiddag

Zoek je een activiteit, kom dan eens naar de spelletjesmiddag.

We spelen scrabble; rummikub, dammen en schaken met een achttal enthousiaste spelers.

Je bent welkom op maandag 6 mei.

Vanwege Tweede Pinksterdag is er GEEN bijeenkomst.

Heb je een vraag bel ons,

Els den Daas en Joke Crajé

Poëziemiddag

Maandag 13 mei 15.00 uur in De Ruimte (let op 13 mei in plaats van 20 mei)

Deze middag wordt anders dan anders, in plaats van gedichten van anderen lezen, proeven en bespreken gaan we deze keer zelf aan de slag met het maken van haiku's.

Een viertal vrouwen dat elk jaargetijde bij elkaar komt om haiku's te maken wil hun ervaring met ons delen, zodat we de gelegenheid krijgen zelf ontspannen te proberen een haiku te maken.

Een haiku, een van oorsprong Japanse dichtvorm, is een korte tekst van drie regels, de eerste telt 5 lettergrepen, de tweede 7 en de derde weer 5. In deze 5-7-5 vorm wordt een zintuiglijke ervaring meestal van de natuur uitgedrukt. Het is, om het in haikuvorm te zeggen:

*zomaar een moment
uit de wereld om mij heen
in een paar woorden*

een mooi voorbeeld is:

*ranke rietstengels
dansen sierlijk in de wind
een waterballet*

Zin om het te proberen? Kom met een scherp geslepen potloodje en een klein notitieboekje naar de bijeenkomst in De Ruimte op 13 mei.

Joleen Kruijt

Christelijke meditatie

Op 13 mei de laatste meditatie van dit seizoen. Ook deze avond zijn we samen stil vanuit verwondering.

Samenzijn in het avondlicht, dat in deze tijd door de ramen van de kerk naar binnen schijnt. We besteden aandacht aan de verschillende aspecten zoals aandacht voor lichaam en ademhaling. Daarna zijn we stil en reflecteren op een tekst.

De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten op een stoel of meditatiebankje.

De meditatie begint om 20.15 uur.

Zin om het eens te ervaren? Wees welkom.

Wandel binnen en doe mee. Wil je informatie vooraf mail me dan.

Els Meulbroek

Uitnodiging: Sharing and Dining

15 mei vanaf 17.30 uur,
in De Ruimte.



Onze kerk organiseert in samenwerking met Vluchtelingenwerk Elst een ontmoetingsmaaltijd. Een maaltijd is een goed moment om contact te maken tussen nieuwe Nederlanders en leden van de kerk in Elst.

Het is fijn als iedereen een gerecht kan meenemen uit eigen traditie, zodat we van elkaars cultuur kunnen proeven en genieten.

Na afloop hopen we nog bijeen te kunnen zijn om te genieten van muziek en spelen georganiseerd door de jongeren van The Meeting.

We hopen op uw enthousiasme en kookkunst om gezellig mee te doen.

Graag even opgeven dat u komt bij het kerkelijk bureau.

*Hartelijke groeten,
CPO en de Diaconie,
Magreet Elzinga*

Ruimtefietsen

Op zaterdag 25 mei gaan we weer fietsen met medekerkgangers en andere belangstellenden. We proberen om met een gemiddelde snelheid van 25 km/uur een rondje van 50 kilometer te fietsen op een racefiets en dragen daarbij natuurlijk een valhelm.

We verzamelen ons bij De Ruimte vóór 15.00 uur, zodat we klokslag 15.00 uur kunnen vertrekken.

Als alles volgens plan verloopt zijn we rond 17.00 uur weer terug.

Lijkt het je leuk en gezellig om mee te doen?

We zien jullie graag.

PS. we vertrekken alleen als het droog is.

Met vriendelijke groeten,
Leo van Strien

GEDICHT VAN DE MAAND

Paradise regained

*De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blauwe bergen van den morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij.*

*zwerfende tussen fonteinen van licht
en langs de stralende pleinen van 't water
voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
die zorgeloos zingt langs het eeuwige water*

een held're, verrukkelijk-meeslepende wijs:

'het schip van den wind ligt gereed voor de reis,

*de zon en de maan zijn sneeuw witte rozen,
de morgen en nacht twee blauwe matrozen*

*–
wij gaan terug naar 't Paradijs'.*

Hendrik Marsman (1899-1940)

Afgelopen poeziëkring hebben we gedichten van Hendrik Marsman besproken en ons verdiept in zijn vitalistisch realisme.

Dit gedicht uit zijn vroege periode zit vol Bijbelse referenties. Het stormachtige begin, het paradijs, adam en eva in de gedaante van de blonde vrouw en de ik.

Het is een merkwaardig gedicht. Ook om nog een andere reden: de boot waarmee Hendrik Marsman in 1940 naar Engeland probeerde te vluchten, werd tot zinken gebracht waarbij Hendrik Marsman de dood vond. Zijn vrouw behoorde tot de acht overlevenden.

UIT DE GEMEENTE



OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense

Ds. Dick Snijders

SAMEN DELEN

Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt delen met andere gemeenteleden? Stuur een berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF

Voor u als gemeentelid bestaat ook de mogelijkheid zich op te geven voor de Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde gemeenteleden lief of leed willen delen met de gemeente en een bericht insturen over bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres liefenleedbrief@pg-elst.nl

Wilt u in de mail uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?

Afscheid per 1 januari 2025

Sinds 9 maart 2003 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Elst. Sindsdien is er veel gedeeld, gevierd, samen gegeten, gelachen en gehuild. Een waardevolle tijd. Als predikant ben ik graag bereikbaar en beschikbaar, vind ik het leuk om Bijbelteksten opnieuw betekenis te geven, om met elkaar te praten over dagelijkse dingen en over de zin van het leven, om elkaar te ontmoeten.

Ik merk echter ook dat het veel van me vraagt. Energie die ik minder heb dan twintig jaar geleden. Van september 2022 tot en met juni 2023 ben ik met ziekteverlof geweest en heb ik een periode van re-integratie gehad.

De aanleiding daartoe was de zware depressie die Jannie, mijn vrouw, doormaakte en die ook invloed op mij had. Ik wilde er voor haar zijn en voor de gemeente, maar die twee gingen niet samen. Ik raakte overbelast. In maart en april 2023 had Jannie een goede tijd, maar daarna werd het weer moeilijker en is het langzaamaan steeds achteruit gegaan. Nu is depressie niet meer het voornaamste beeld, maar angst en dwang. Ik voel de noodzaak om op dit moment een keuze te maken hoe ik door wil gaan en om de keuze niet langer voor me uit te schuiven.

Ik heb besloten om afscheid te nemen als predikant van u als gemeente en het pensioen naar voren te halen. Het is goed geweest en het is genoeg geweest. Als datum heb ik in overleg met Jan Liebeton, de kerkrentmeester personeelszaken, gekozen voor 1 januari 2025. De afscheidsdienst is gepland op 29 december. Dat geeft mij gelegenheid om af te bouwen en het geeft de kerkenraad gelegenheid om keuzes te maken. Geen afscheid als lid, we blijven verbonden.

Nu het besluit eenmaal genomen is en er een stip op de horizon staat, geeft dat mij een gevoel van opluchting. Het voelt als een nieuwe roeping om me straks helemaal te kunnen wijden aan wat thuis te doen is, om thuis verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. Op dit moment voelt het als noodzaak. Het verandert wellicht tot kans, doordat Jannie opknapt. Hopelijk krijgen we een goede tijd samen. Ook dan is het goed om de handen vrij te hebben.

Ds. Dick Snijders



We gedenken Gerry de Bijl - van Zadelhoff

Op 14 april 2024 is in Arnhem overleden Gerritje Cornelia de Bijl - van Zadelhoff. Ze overleed op de leeftijd van 84 jaar. Ze was getrouwd met Henk de Bijl. Er is afscheid van haar genomen op 20 april 2024 in 't Karbrugsche Veld in Bommel.

We gedenken haar met de woorden:

*Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf.
We leven en sterven voor God onze Heer,
Aan hem behoren wij toe.*

We wensen haar man, kinderen en klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Deze maand is er geen overzichtje. Soms gebeurt het dat 90-jarigen ervoor kiezen om uit privacy overwegingen niet genoemd te willen worden in ons kerkblad. Dat respecteert de redactie natuurlijk en dat is dus deze maand de reden waarom we geen 90-jarigen noemen.

De redactie

Bedankt

Wat een mooie verrassing! Namens mijn man wil ik iedereen bedanken voor de prachtige bos bloemen en de mooie kaart getekend door veel gemeenteleden die hij heeft mogen ontvangen. Nogmaals bedankt hiervoor.

Jan en Pinie van Ralen

Bedankt

Op zondag 14 april heb ik de bloemen namens de Protestantse Gemeente mogen ontvangen. Ik was er erg blij mee en ben zeer erkentelijk voor de groet die ik vanuit de gemeente mocht ontvangen.

Bert Warbroek, Bommel

KERKENRAAD

Samenwerking met buurgemeenten

Woensdag 10 april heeft er een vervolggesprek plaatsgevonden met de afvaardiging van De Rank, Gereformeerde Kerk in Zetten. In beide gemeenten is men zich bewust dat de tijden veranderen. Het aantal gemeenteleden neemt af en het wordt steeds lastiger om mensen te vinden die bereid zijn om toe te treden tot de kerkenraad, waardoor de bestuurskracht afneemt. Ook is het niet meer vanzelfsprekend dat er direct een nieuwe predikant beschikbaar is wanneer een predikant afscheid neemt van zijn/haar gemeente ten gevolge van een beroep of emeritaat. Zowel De Rank als de Protestantse Gemeente Elst voelen de noodzaak nu al na te denken over de toekomst en niet lijdzaam af te wachten maar te zoeken naar samenwerking voordat er nood is.

Uitgangspunt is dat zowel De Rank als PG Elst beide vitale kerkelijke gemeenten zijn. Er is geen sprake van een hulpbehoevende gemeente en een helpende gemeente. In beide gemeenten is er aandacht voor elkaar en worden er meerdere activiteiten georganiseerd voor iedereen van jong tot oud. Als gelijkwaardige sparring-partners zijn wij met elkaar in gesprek gegaan over de kerk van de toekomst aan de hand van de vraagstelling 'Wat zijn de verwachtingen en wat brengt samenwerking ons?' en 'Hoe kunnen wij elkaar versterken om langer vitaal te blijven?'

Enkele van de proefballonnetjes die opgelaten werden: het delen van een predikantsplaats, een gezamenlijke penningmeester voor de colleges van De Rank en PG Elst, het combineren van jeugdwerk (Theaterkerk van De Rank, zeilkamp PG Elst.) Saillant detail: jongeren uit Elst en Zetten kennen elkaar mogelijk al, omdat ze bij elkaar op school zitten.

De volgende stap is dat de colleges en de jeugdwerkers van beide gemeenten met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn.

De contacten bevinden zich nog in de snuffelfase. Dit betekent dat er nog geen beslissingen genomen of toezeggingen gedaan zijn. Dinsdag 2 juli is een vervolfgesprek ingepland.

Wilmy Verschoor, scriba

Werk aan de Grote Kerk

De kerkenraad heeft op 19 maart jongstleden de formele opdracht voor de werkgroep Werk aan de Grote Kerk vastgesteld. Die opdracht was er al wel en was in de verschillende verslagen terug te vinden. Nu zijn in één document de verantwoordelijkheden van de kerkenraad, van de kleine kerkenraad als stuurgroep en van de werkgroep helder vastgelegd. De kerkenraad is blij dat we met vertrouwen de mogelijkheden van breder gebruik van de kerk nader kunnen verkennen. Het gesprek dat we met elkaar konden voeren tijdens de gemeenteavond op 20 februari heeft daar zeker toe bijgedragen.

Op die gemeenteavond heeft Astrid Kepers, een van de leden van de werkgroep, haar persoonlijke motivatie gedeeld. Voor haar een kwetsbaar moment en zij ontving daarna een welgemeend applaus. Haar verhaal willen we graag hier in Onderweg delen. Astrid is lid van onze gemeente en beroepsmatig is zij senior stedenbouwkundige.

Ze heeft in haar werk veel te maken met nieuw leven geven aan cultureel erfgoed en dit weer klaar maken voor de toekomst. Zij zei: 'Erfgoed kan op meerdere manieren blijven bestaan. Je kunt alles houden zoals het was of zoals het bedoeld was, en met de grootste zorg restaureren naar een bepaald tijdsbeeld. Een moment uit de geschiedenis dat zo waardevol en betekenisvol is dat dat vastgelegd wordt. De consequentie is echter wel dat nieuwe verhalen, nieuwe betekenissen geen kans krijgen om iets toe te voegen. Het verstilde tijdsbeeld is dan dominant.

Als ik kijk naar de Grote Kerk als gebouw, dan zie ik een gebouw met meerdere betekenisvolle tijdsbeelden en lagen die het waard zijn om te behouden. Dat is zo gegroeid in de geschiedenis. Eerst de Romeinse tempels, de Middeleeuwse kerk, de oorlog en Wederopbouw van de kerk om een paar zeer aansprekende tijdslagen te benoemen.

Dit is te herkennen in de fysieke kenmerken van het gebouw zoals de Wederopbouw kerkbanken en restanten van tempels en Middeleeuwse kerk onder de kerkvloer. Maar het sociaal cultureel erfgoed is minstens zo van belang. De verhalen.

Hoe een piloot op het einde van zijn leven nog aanklopte op de deur omdat hij de kerk nog wilde zien die hij kende uit zijn oorlogstijd. Of het verhaal dat grotendeels een mysterie is gebleven van het meisje in het graf onder de kerk.

Ik ben ervan overtuigd dat deze kerk een kerk is om verhalen te vertellen. In deze kerk is een traditie ontstaan van diverse verhalen, uit diverse tijdsbeelden en die verhalen gaan nog steeds door. Ook richting toekomst met weer nieuwe verhalen uit nieuwe tijdsbeelden. Dit is in mijn ogen niet het laatste tijdsbeeld en niet het laatste verhaal dat verteld wordt. Er zullen er (hopelijk) meer volgen. Die kunnen alleen verteld worden als er ruimte is voor de 'bewoners en gebruikers' van de kerk. Voor voorgaande, huidige én toekomstige bewoners en gebruikers, die de ruimte krijgen om verhalen toe te voegen, van een nieuwe tijd, van een nieuwe generatie, voortkomend uit oude én nieuwe behoeften.

In mijn ervaring houdt erfgoed vooral maatschappelijke betekenis en blijft het levend als het een functie behoudt en/of nieuw krijgt, die betekenis heeft voor de mensen die er gebruik van maken. Dan blijft het onderdeel van de gemeenschap. Niet als verstild tijdsobject dat je af en toe bezoekt of dat altijd en vanzelfsprekend op de achtergrond aanwezig is, maar als een actief kloppend hart, waar je warm van wordt.

En dan kom je voor soms moeilijke keuzes te staan: Hoe zorg je ervoor dat je de kern, wie je bent en wie je wil zijn, als kerk en als gemeenschap voortzet, ook richting toekomst en ruimte houdt voor dingen die je nu nog niet weet maar in de toekomst wel essentieel zijn? Nu is een uitbouw met daarin allerlei facilitaire voorzieningen die breder gebruik mogelijk maken (andere typen van vieringen en/of maatschappelijk medegebruik) wellicht niet essentieel of strikt noodzakelijk. De huidige voorzieningen sluiten immers redelijk aan bij het huidige gebruik. Maar het is zeker niet gezegd dat onze huidige manier van vieren ook het vieren in de toekomst is en dat ons huidige gebruik ook het gebruik van de toekomst is. Sterker nog, het is zeer waarschijnlijk dat het vieren en gebruik in de toekomst er anders uitzien. Hoe maak je dan ruimte voor de

toekomst die je nog niet goed kunt doorgronden en kennen? Wellicht door te leren van lessen uit het verleden, de lessen van de Grote Kerk van Elst, bijvoorbeeld uit de periode van de Wederopbouw.

Op gebied van erfgoed is met name dat wat zich onder de grond bevindt uiterst waardevol. Het kerkgebouw zelf is vanuit het perspectief van erfgoed bezien wat 'gewoontjes'. Terwijl voor de kerkleden het gebouw de meeste waarde heeft omdat het nu eenmaal het omhulsel is waarbinnen we de kerkelijke activiteiten ontplooiën. En als dat omhulsel en interieur kapot is, zoals in de Tweede Wereldoorlog, dan maken we het daarna weer heel met de beste inzichten en technieken die we op dat moment hebben. We waarderen de lagen uit het verleden (opgravingen en zichtbaar maken van de Romeinse en middeleeuwse restanten onder de kerkvloer), herstellen het omhulsel en maken een nieuw interieur, zoals we dan denken dat goed is voor de toekomst. Een manier van vieren gericht op de tijd die komen gaat, gericht op het weer opbouwen.

Nu staan we weer op zo'n punt om grote beslissingen te nemen omdat we grote ingrepen moeten doen om het erfgoed onder de vloer te beschermen, de installaties te vervangen en aan te passen aan de comfort- en duurzaamheidseisen van deze tijd. Maar ook om de kerk weer klaar te maken voor het gebruik van de toekomst. Dan is het zaak om vooruit te durven kijken, perspectief op toekomstig gebruik te hebben, ruimte te maken voor toekomstige generaties en hun verhalen. Dat vraagt om keuzes maken die soms tegen je gevoel in gaan, zoals bijvoorbeeld het interieur grondig aanpassen, verbouwen binnen de kerk en mogelijk zelfs buiten de kerk (aanbouw).

Die keuzes zijn ook in stappen te maken. Niet alles hoeft rigouros of nu. Maar wel altijd met een blik vooruit om de verhalen van de toekomst ruimte te geven en mogelijk te maken. Het is dus van groot belang om plannen te maken met het vizier open naar de toekomst. Ik vraag u om met deze blik te kijken, altijd met een doorkijk naar en ruimte voor de toekomst, ook voor de ingrepen nu. Het kan om allerlei redenen nodig of wenselijk zijn om nu te beslissen (nog) geen uitbouw te doen. Maar het is wel belangrijk die optie open te

houden voor de toekomst. Dit is in mijn ogen de enige manier om het levend te houden. Dan spreek ik niet alleen over het erfgoed, het kerkgebouw, maar ook over de kerk en het kerkleven zelf.

Namens de kerkenraad en met toestemming van Astrid,

Ds. Dick Snijders

KERKRENTMEESTERS

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

In april hebben we weer verschillende punten op de agenda gehad.

Uiteraard dat we met te weinig mensen zijn en dat we dringend versterking nodig hebben om al het werk voor onze kerk goed uit te kunnen voeren, maar ook om voldoende bezetting te hebben voor de kerkdiensten. Gelukkig hebben we een aantal mensen die vanuit ons college gedelegeerd een bepaalde taak vervullen. Deze maand aandacht voor alles wat met Veilige Kerk te maken heeft. Zowel fysieke veiligheid, als vluchtroutes, EHBO, brandblusmiddelen, als ook met mentale veiligheid. Jan Luiten heeft dit op zich genomen en heeft ons bijgepraat en we hebben afspraken gemaakt hoe we hiermee verder gaan. Het is goed te constateren dat we hier al een aantal jaren geleden grote stappen hebben gemaakt, zodat we een goede basis hebben om bij te blijven op dit belangrijke onderwerp.

Het is een complex en groot onderwerp waar we veel aandacht aan willen besteden, en bij vragen aarzel niet om daar naar te vragen bij ons, of bij Jan Luiten. Hier gaat u zeker nog meer van horen. We hebben ook besproken dat we erg blij zijn met Lisette als onze Jeugd- en Jongerenwerker. Essentieel voor de toekomst van onze gemeente. Haar jaarcontract is omgezet in een vast arbeidscontract.

In het kader van een lichtere bestuursvorm hebben we besproken wat we als kerkrentmeesters verwachten van de externe begeleiding hierbij. Voor ons is het van belang om tot een structuur te kunnen komen waar we de komende jaren mee verder kunnen, en die voldoet aan de eisen van de kerkorde.

We hebben stilgestaan bij de verse mededeling die avond dat Ds. D. Sniijders per 1 januari 2025 met vervroegd emeritaat zal gaan. We zullen ons beraden over hoe we hiermee verder gaan. Het primaat ligt bij de kerkenraad, maar ons college zal in praktische zin wel een en ander moeten regelen.

We hebben gesproken om te stoppen met Kerkomroep en alleen nog verder te gaan met Kerkdienst Gemist. Een paar zaken zullen eerst nog worden uitgezocht voordat hier een besluit over wordt genomen.

Zoals altijd zijn er ook lopende zaken rondom onderhoud van ons vastgoed en de kerk besproken. De introductie van Scipio duurt helaas wat langer vanwege gebrek aan capaciteit van ons om dat nu op te pakken. Helaas!

Jan Liebeton

Pinksterzendingscollecte

Zoals ieder jaar wordt door Kerk in Actie weer de pinksterzendingscollecte georganiseerd. Hiernaast kunt u de bijdrage van onze ZWO-commissie lezen waarin zij uitleggen voor welk doel de collecte dit jaar is bestemd. De collecte is dit jaar bestemd voor het project: 'Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh.' Vanuit de commissie van kerkrentmeesters bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

U kunt uw gift rechtstreeks overmaken op rekening NL73 RABO 0373 7370 25 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst inzake ZWO. Graag bij het overmaken vermelden de bij de pinksterzendingscollecte horende code 2493 en indien mogelijk uw registratienummer.

Ook kunt u gebruik maken van de afgebeelde QR-code van Givt.

Arie de Groot



QR code pinksterzendingscollecte

DIACONIE

Collecte Pinkster Zending 2024

Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh



In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat.

Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Met uw gift in de collecte steunt u via het programma Zending van Kerk in Actie Bengaalse dorpskerken om vitale gemeenten te kunnen zijn. Lees meer: kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh

De ZWO commissie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

Cocaine Anonymus (CA) groep

Vanaf 4 mei zal een nieuwe groep, Cocaine Anonymus, hun wekelijkse bijeenkomsten houden in De Ruimte. Cocaine Anonymus is een groep ex-verslaafden die samenkomen om elkaar te ondersteunen in hun reis naar herstel van verslaving. Ze zijn vastbesloten om een leven van vrijheid zonder verslaving te vinden, ze omarmen de kracht van de 12 stappen van Anonymus in dit proces.

Deze groep biedt een veilige en ondersteunende omgeving waar mensen hun ervaringen kunnen delen, kracht kunnen vinden en hoop kunnen putten uit elkaars verhalen. Ze geloven in een hogere macht en hebben ervoor gekozen hun wil en leven toe te vertrouwen aan de zorg van God, zoals zij Hem begrijpen.

Belangrijk om te vermelden is dat de toegang tot de bijeenkomsten gratis is en dat anonimiteit wordt gerespecteerd. Na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om vrijwillig bij te dragen.

Cocaine Anonymus is niet verbonden aan enige vorm van hulpinstellingen en neemt geen geld, donaties of sponsoring aan.

We hebben deze beslissing na zorgvuldig overleg genomen er zijn ervan overtuigd dat het bieden van ruimte aan Cocaine Anonymus een waardevolle toevoeging is aan onze taak als Diaconie en Kerk voor onze omgeving. Laten we deze groep van voornamelijk jonge mensen verwelkomen en hen de kansen geven die ze verdienen in hun reis naar herstel en een leven van vrijheid.

De Diaconie,

Arjen Dijkstra, Magreet Elzinga



Vervoer naar de kerk



Beste mensen,

Wij zoeken nog enkele chauffeurs om het vervoer naar de kerk te regelen.

Zin om mee te doen, even een belletje naar An Pieterse.

Ook als U vervoer wilt kunt U contact opnemen.

Mijn motivatie voor de Nacht van de Vluchteling

Als inwoner van een rijk en veilig land beseffen we soms niet hoeveel geluk we hebben. We hebben toegang tot basisbehoeften zoals voedsel, water en veiligheid, dingen die voor velen op deze wereld niet vanzelfsprekend zijn. Daarom voel ik een diepe opdracht om mijn rijkdom te delen met mensen die deze kans niet hebben, mensen die gedwongen zijn hun huis en hun land te ontvluchten vanwege conflicten en geweld.

Dit jaar loop ik mee in de Nacht van de Vluchteling op 15/16 juni 2024, een evenement waarbij we aandacht vragen en geld ophalen voor vluchtelingen projecten over de hele wereld. Een van deze projecten richt zich op de noodsituatie in Tsjaad, waar honderdduizenden mensen zijn gevlucht voor het aanhoudende geweld in Soedan, met name uit de regio Darfur.

Samen met onze partner HelpChad zijn we actief aan de grens met Darfur, waar dagelijks nieuwe vluchtelingen aankomen, vaak met niets anders dan de kleren die ze dragen. We zorgen ervoor dat zij toegang krijgen tot drinkwater door middel van boorholes, bouwen goede toiletten in de kampen en delen huishoudelijke artikelen uit, zoals pannen, bestek en jerrycans.

Mijn motivatie om deel te nemen aan de Nacht van de Vluchteling wordt nog versterkt door de

contacten die ik heb met vluchtelingen vanuit onze eigen gemeente. Hun verhalen en ervaringen herinneren me eraan hoe belangrijk het is om solidair te zijn en om hulp te bieden aan mensen die het nodig hebben.

Ik nodig jullie allemaal uit om mij en mijn teamgenoten te steunen in deze tocht. Laten we samen een verschil maken voor de mensen in Tsjaad die getroffen zijn door deze crisis. Elke donatie, groot of klein, maakt echt een verschil. Laten we samen hoop brengen aan hen die het zo hard nodig hebben.

Wil je mij of het team 'Geef licht' sponsoren voor de Nacht van de Vluchteling? Je kunt doneren via de QR-code.



Bedankt voor jullie steun!
Het team Geef licht

Henriette Nonnekens, Marjolein Berk en Arjen Dijkstra

Reünie diaconie

Soms is een idee, een uitgesproken gedachte de aanleiding van een mooi initiatief. Zo ook bij de diaconie. Afgelopen januari namen twee leden van de diaconie afscheid namelijk Berthe de Jong en Gerry Vrijenhoef. Na afloop kwam de vraag, misschien is het leuk om een reünie te houden van diakenen van de afgelopen acht jaar tot nu. Zo gezegd, zo gedaan en het mooie was, dat iedereen heel enthousiast reageerde. Acht jaar lang ben je als diaconie een hechte groep, mensen nemen afscheid en nieuwe mensen komen er weer bij. Maar de saamhorigheid met elkaar, de hechte band blijft bestaan.

Je werkt met elkaar vanuit het geloof, dat probeert naast de mensen te staan die het moeilijk hebben en daar een helpende (praktische) hand, een luisterend oor aan te bieden. De zeven werken van barmhartigheid: zorg voor voldoende voedsel, en bereikbaarheid van schoon drinkwater, zorg voor 'warme' kleding', zorg voor humane opvang van vreemdelingen, zorg voor zieken, aandacht en zorg voor gedetineerden en respect voor de doden.

De datum was 17 april en tijdens een heerlijke maaltijd en later een gezellig samenzijn, is weer bijgepraat, nieuwtjes uitgewisseld, oude herinneringen opgehaald en nieuwe weer gemaakt.

Een geslaagde reünie, waar iedereen elkaar weer vond en zeker voor herhaling vatbaar is.
Gerry Vrijenhoef

DIACONIECOLLECTE MEI

Belizeproject

De diaconie wil deze maand aandacht besteden aan een project waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheid om Gods schepping in de oorspronkelijke vorm te beschermen tegen menselijke invloed. Net als vorig jaar vragen we daarom aandacht voor een natuurbeschermingsproject van een mangrovegebied van bijna 400 vierkante kilometer in Belize, waar Burgers' Zoo zich al 30 jaar voor inzet. Mangroves worden weleens de kraamkamer van de oceaan genoemd, omdat veel vissoorten in de mangrove het levenslicht zien, die later op volwassen leeftijd naar de oceaan trekken. Ook voor veel vogelsoorten vormen mangroves veilige, goed beschutte broedgebieden waar ze hun jongen kunnen grootbrengen.



Tenslotte vormen mangroves voor diverse amfibieën, reptielen en bijvoorbeeld ook krabbensoorten een ideaal leefgebied. Mangrovebossen vormen een natuurlijke buffer tussen de zee en het binnenland. Vanwege deze gunstige ligging worden ze gekapt om plaats te maken voor garnalenteelt of woningen. Het natuurgebied dat in dit project wordt beschermd is een zogeheten biodiversiteits-hotspot omdat er zeer veel verschillende dieren en plantensoorten in dit gebied voorkomen. Er zijn 24 uur per dag rangers die het gebied bewaken, kwetsbare diersoorten worden weer uitgezet in de natuur en er zijn lesprogramma's ontwikkeld om Belizaanse kinderen te vertellen over het project. Zie ook: <https://www.burgerszoo.nl/belize> voor meer informatie.

UITGANGSCOLLECTES

5 mei: Stichting Leergeld Oost Betuwe

Stichting Leergeld Oost Betuwe probeert, als onderdeel van Leergeld Nederland, te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terecht komen. Meedoen verruimt de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren ze wat teamgeest is en hoe ze zich moeten handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen deze vaardigheden niet leren, maar worden buitengesloten, komen zij ernstig tekort. Stichting Leergeld Oost Betuwe wil deze kinderen helpen om mee te doen. Zie ook: www.leergeld.nl/oostbetuwe voor meer informatie.

12 mei: Kia -Binnenlands diaconaat - kerk-zijn met en voor elkaar

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is 'De Sleutel' in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen.

In 'De Sleutel' is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie maak je diaconale initiatieven zoals De Sleutel in Apeldoorn mogelijk. Zie ook: Kerk zijn doe je met elkaar | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) voor meer informatie.

19 mei: KiA - de Bijbel voor iedereen

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. Christenen uit arme gebieden kunnen geen eigen Bijbel betalen. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. Zie ook: De Bijbel voor iedereen! | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) voor meer informatie.

26 mei: Betuwse jeugdkampen

De Stichting Betuwse Jeugd Kampen (BJK) organiseert al sinds 1959 kampen waarin de Betuwse jongens en meisjes een week op zichzelf gaan staan. Dit jaar dus al voor het 65ste jaar! Begonnen door twee dominees, die een aantal jongelui op vakantie vergezelden, is de BJK tegenwoordig een goed geoliede vakantiemachine die, met de inzet van meer dan 70 vrijwilligers, 's zomers wekenlang gaat kamperen. De zes kampen die georganiseerd worden kennen een verschillende samenstelling: er zijn kampen alleen voor jongens, alleen voor meisjes, en tenslotte gemengde kampen. Zie ook: <https://www.betuwsejeugdkampen.nl> voor meer informatie.

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collectebonnen kunnen deze in de volgende coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten name van Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt.

COLUMN

In januari 2023 werd ik bevestigd als ouderling kerkrentmeester en daarmee ook als lid van de kerkenraad. Omdat we momenteel geen voorzitter hebben leek het me een uitdaging om als gast-columnist de honneurs waar te nemen voor het kerkblad en een terugblik en reflectie met u te delen. Het eerste jaar was alles nog nieuw. Het was voor mij een eerste kennismaking met het bestuurlijk kerkenwerk. Hoe ziet de vergaderstructuur eruit? Hoe worden besluiten genomen? En wat zijn de taken van de verschillende colleges? Ondanks een zorgvuldige overdracht van mijn voorgangster Daniëlle moest ik in het eerste jaar toch alles voor de eerste keer ervaren. Inmiddels ruim een jaar verder, ontstaat er ruimte voor reflectie.

Graag doe ik deze beschouwing op een manier die past bij mij en bij mijn functie in het dagelijks leven, namelijk vanuit de visie van een psychotherapeut. Een belangrijk concept in de psychotherapie is het beeld van een 'goede ouder'. Een psychotherapeut behandelt patiënten volgens een wetenschappelijk onderbouwde methodiek maar daarbinnen is de therapeutische relatie erg belangrijk en is het noodzakelijk dat er in de therapie een corrigerende ervaring ontstaat. We noemen dat ook wel de 'limited reparenting'. Een therapeut is namelijk begrensd beschikbaar en moet een emotionele corrigerende ervaring bieden. Een goede ouder heeft kenmerken van bemoederen en bevaderen. Wat houdt dat in? Bemoederen staat voor liefdevolle zorg, voor aandacht, voor empathie en meeleven. Goed moederen is overigens niet voorbehouden aan de moeders, ook voor vaders is het belangrijk dat ze kunnen moederen. Bevaderen staat meer voor doelen stellen, begrenzen en structureren. Ook deze taak is niet voorbehouden aan de vaders, moeders zullen in hun taak als ouder moeten kunnen bevaderen. Een goede mix tussen bevaderen en bemoederen is ideaal en beide ouders moeten dit in zich dragen.

De metafoor voor een goede ouder geldt niet alleen op individueel niveau. Ook in organisaties kun je deze metafoor terugzien.

In onze kerkenraad zie ik de dynamiek van bemoederen en bevaderen terug. De taken die tot de kerkenraad behoren zijn verdeeld onder de verschillende colleges. Zo is de diaconie verantwoordelijk voor de zorg voor zwakkeren. Een taak dus met een sterk moederlijk accent. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiën. Dus hoeveel geld komt er binnen en hoeveel geld geven we uit? Het is een taak waarbij bij mij sneller een associatie naar voren komt van bevaderen. Het college van Kerkrentmeesters moet soms nee verkopen als er aangeklopt wordt met plannen. Of stelt de vraag 'wat kost dat en is het wel nodig?'

Als je de verschillende taken zo naast elkaar zet zie je meteen dat het gevaar op de loer ligt dat de accenten uitvergroot gaan worden tussen de verschillende colleges. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. De laatste tijd zijn we bezig geweest met het vormgeven en uitvoeren van het beleid rondom wat genoemd wordt de 'nulgevers'. Dit zijn mensen die lid zijn van de kerk maar de laatste jaren financieel niet hebben bijgedragen. De bevaderende reactie daarop is om mensen daarop te bevragen. Zijn er redenen om niet bij te dragen? Maar ook aanspreken op verantwoordelijkheid: immers als je lid bent van een kerk maar daar eigenlijk geen behoefte aan hebt zou je dan ook niet je kunnen uitschrijven? Een tegenreactie op deze bevaderende vragen blijft niet lang uit: We moeten toch goed zorg dragen voor al onze leden? De toon van bevragen moet warm zijn en niet te kil of te streng. Beide kanten van dit thema zijn belangrijk en moet gewogen worden in het te voeren beleid en aanpak.

De grote uitdaging is om de ideale mix te vinden waarbij het nauw luistert welke toon we aanslaan. Laten we dus goed in gesprek blijven en verschillende noodzakelijke krachten goed blijven integreren. Dan zijn we niet alleen goede ouders maar ook goede rentmeesters.

Leny Janssen

Secretaris college van kerkrentmeesters

Nieuwe columnist(e)

Zoals u als lezer van het blad reeds heeft kunnen merken, hebben na al die jaren dat Peter de Leeuw een column aanleverde, we steeds een columnist of columniste gevonden.

Het zijn verrassende en mooie verhalen of beschouwingen die we steeds kunnen plaatsen. Het blijkt dat er veel variatie is in het schrijven van een column en daar zijn we als redactie erg blij mee. We hebben ondertussen een lijstje met verschillende namen van gemeenteleden die een bijdrage willen leveren. Toch hoeft u dit niet tegen te houden om ook eens een column te gaan schrijven als u door iets geraakt of aangesproken wordt.

Neem dan gerust met de redactie contact op, graag via de mail. U krijgt altijd een antwoord terug.

Het mailadres is onderweg@pg-elst.nl

We hopen op uw reactie(s),

de redactie

DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN...

Sharing and Dining



Mag ik ook meedoen?

JEUGD

CRÈCHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte.



Paasproject afgerond

Het paasproject is met Pasen afgerond door nog één keer de mooie maquette te bewonderen die we gedurende 5 zondagen steeds mooier hebben gemaakt: de gebouwen die Jezus heeft bezocht voordat hij gekruisigd werd en de bomen, bloemen, paden, huizen, poppetjes, etcetera van klei. We hebben naar het Paasverhaal geluisterd en natuurlijk ook eieren gezocht (en gegeten!).

Komende maand

In april hadden we het tijdens de kinderdiensten over Samuel en David, in mei zullen we verder gaan over de verhalen van David en zal het gaan over brieven van het Nieuwe Testament.

Let op: 5 mei is er GEEN kinderdienst!

Op 19 mei, Pinksteren, zal de dienst extra leuk zijn voor gezinnen.

Op 9 juni is de overstapviering: de kinderen van groep 8 zullen de overstap maken van de kinderkerk naar The Meeting.

Zien we jullie snel weer?

Gerdien van Prooijen



The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het programma voor de komende maanden kun je kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

Contactpersonen voor The Meeting:

Lisette Brandsma contactpersoon
jjw@jeugdwerkpgelst.nl
vacant voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

Vakantie

Van 27 april tot en met 11 mei, ga ik van een heerlijke vakantie genieten met mijn gezin, in het mooie Noorwegen. Ik wens alle kinderen en jongeren een hele fijne meivakantie.

Lisette Brandsma, Jeugd- en Jongerenwerkster
Groetjes Lisette

Doeners gezocht!

Afgelopen winter hebben we veel last gehad van hoog water in de kelder onder The Meeting. Alles wat op de grond lag dreef en we stonden met onze enkels in het water. Door het vele vocht is er veel schimmel ontstaan en is het hoog tijd om orde op zaken te stellen.

We gaan op 15 juni een grote schoonmaakdag houden. We halen de kelder leeg en stallen buiten alles uit om vervolgens te bekijken, te sorteren en ordenen. Wat kan er terug en wat is zo vies en schimmelig en moet de container in. Mogelijk heeft uw groep er ook materiaal liggen en wilt u meedenken over wat er bewaard moet blijven en wat er weg kan. Voor iedereen die zin heeft om te

helpen, sluit je aan en kom gezellig de handen uit de mouwen steken. Want naast werk moet het ook gezellig zijn en zullen we met elkaar lunchen. Voor in de agenda: 15 juni grote schoonmaakdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Groet Rob, Finy en Lisette

Aanmelden graag bij Lisette jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Sharing and dining.

Zie info bij diaconie op pagina 6.



Ouders met kinderen komen jullie ook, na het eten is er nog een spelprogramma!

Beste gemeenteleden,

Graag willen we jullie voorstellen aan een groepje studenten van de Han, die geïnteresseerd zijn in het verkennen van jullie behoeften en ideeën. Ze zijn nieuwsgierig naar mogelijke activiteiten die we kunnen organiseren of eventuele uitdagingen waar jullie tegenaan lopen. Het zou fantastisch zijn om met jullie in gesprek te gaan en samen te kijken hoe we onze gemeenschap nog beter kunnen maken.



Als u open staat voor een gesprek of als u ideeën heeft en deze met hen wilt delen, kunt u hen bereiken. Laten we samenwerken om onze kerkervaring nog waardevoller te maken voor ons allemaal.

Lisette Brandsma

MUZIEK

Muzikalitijd

mu · zi · ka · li · tijd (de; meervoud: muzikalitijden)

1. Een moment of ogenblik om het over muziek te hebben, ter lering en vermaak.
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal bezig te zijn.

Van Walcker naar Walker – 5 jaar geleden

Op 21 en 22 april 2019, Eerste en Tweede paasdag, werd het Walker-koororgel in gebruik genomen. Het grootste deel van het orgel, waaronder het binnenwerk en het klavier, was toen al 142 jaar oud. De kas(t), het pedaal en de orgelbank werden nieuw gemaakt. Het oude Walcker-koororgel had weinig draagkracht en bovendien veel hoge ‘prikkerige’ registers. Als tegenhanger van het heldere en expressieve Van Leeuwen-orgel ging de speciaal opgerichte orgelcommissie op zoek naar een instrument met veel grondstemmen. Romantisch qua klank én voorzien van een zwelkast zodat het ook heel zacht zou kunnen klinken voor de (intiemere) vieringen en momenten op het koor. Na een secuur aanbestedingstraject kwam er een instrument in beeld. Het bedrijf F.R. Feenstra Orgelrestauratie had sinds 2006 een instrument in opslag dat voldeed aan de voorwaarden.



In opslag betekende dat we het instrument niet konden horen en voelen. We moesten het hebben van vergelijkbaar materiaal en de goede naam van Walker en Feenstra en zou het uiteindelijke resultaat een verrassing blijven. Tot op de dag van vandaag ben ik onder de indruk van de klank en uitstraling.

Sinds de ingebruikname is het instrument veel gebruikt, tijdens vieringen maar ook daar buiten. Tijdens hoogtijdagen worden beide orgels tegelijk gebruikt, wordt het Posaunenchor ondersteund, begeleidt het vele koren uit de omgeving, krijgen andere liturgische momenten zoals ademvieringen en avondmaalsvieringen meer sfeer en wordt het door bezoekende organisten in de concertserie graag bespeeld.

Over 3 en 4 jaar zijn onze orgels respectievelijk 75 en 150 jaar oud. We kunnen vast nadenken over een concert voor twee orgels...

IJsbrand ter Haar

DIVERSEN

‘Werk aan de grote kerk’; een persoonlijke bespiegeling

Samen met anderen denk ik al lange tijd na over hoe we ons kerkgebouw ‘toekomstbestendig’ kunnen maken, tot voor kort als voorzitter van de Kerkenraad, nu als lid van de Werkgroep ‘Werk aan de Grote Kerk’. Tot op zekere hoogte is het project ‘onder mijn huid gekropen’, reden waarom ik kortgeleden heb besloten om mijn gedachten wat te ordenen en aan – digitaal - papier toe te vertrouwen. Dit is uitgemond in een soort essay, waarin ik niet alleen een poging doe om mijn persoonlijk drijfveren en overtuigingen te beschrijven, maar zeker ook mijn twijfels en voortschrijdende inzichten benoem. In de overtuiging dat er vanuit verschillende perspectieven naar de mogelijke herinrichting van de kerk kan – en zelfs moet – worden gekeken, doe ik ook een poging om andere perspectieven te belichten.

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit essay, dan is een berichtje naar [pdeleeuw@gmail.com](mailto:pdeleeuw@pdeleeuw@gmail.com) voldoende, dan mail ik het u per omgaande toe.

Het verhaal laat daarover geen twijfel bestaan, maar het is een bespiegeling op persoonlijke titel, en is dus niet bedoeld om opvattingen van de Kerkenraad of de Werkgroep te beschrijven. Wel hoop ik dat mijn verhaal u helpt bij het (verder) ontwikkelen van uw eigen visie op dit belangrijke project.

Peter de Leeuwerk

De jas die mij past

Laat ik eerlijk zijn. Dé reden dat ik zondag vaak mijn bed uitkom (en niet blijf liggen) is omdat ik zin heb om jullie na de dienst te zien. Even koffie te drinken en te horen hoe jullie week was.

Maar, toch moet ik bekennen dat ik dikwijls onverwachts geraakt wordt in onze Eredienst. Bewogen door Het Woord, door een Psalm of Gezang. Uitgedaagd in mijn onbewust vastgeroeste denken. Verrast door een zin in een preek van één van onze geweldige dominees.

Hoe waardevol is dat! In een wereld en in een tijd waarin het eigen gelijk van de digitale daken wordt geschreeuwd. Waar mensen steeds vaker gehuld zijn in de bubbel van het eigen gelijk. Doof geworden voor de ander en een ander geluid. Luiken dicht, 'comments' uit. Hoe waardevol is het, dat wij in zo'n wereld de kunst nog verstaan om met elkaar het gesprek aan te gaan? Middels Zijn Woord en de verhalen uit de Bijbel. Verhalen die dikwijls schuren of hard kunnen binnenkomen. Ongemakkelijke waarheden. Lessen die je moet zoeken, die je niet cadeau krijgt. Geen gemakkelijke sprookjes voor het slapengaan, maar moeilijke verhalen die ons uitdagen om zelf in de spiegel te kijken en samen als Protestantse Gemeente (PG) de juiste weg te zoeken.

Is dit niet een waarde die we aan onze kinderen willen meegeven?

Onlangs heeft Lisette in een gesprek met Jan Liebeton succesvol haar eerste jaar bij ons afgerond. Een jaar om kennis te maken met onze mooi PG en met de Christelijke kalender het jaar rond te lopen om te kijken hoe wij het hier doen. Ik moet zeggen: het is leuk om door de ogen van een 'buitenstaander' naar je eigen gemeenschap te kijken. Zoals een buitenlandse toerist met

verbijstering onze mooie fietssnelwegen en infrastructuur gadeslaat, zo heb ik in gesprekken met Lisette opnieuw aandacht gekregen voor dingen die wij ontzettend goed doen, en die ik eigenlijk voor lief nam. 'Wat een sterke preken hier!' of 'Wat zijn hier de gemeenteleden stuk voor stuk zo actief en oprecht betrokken' zijn dan geluiden die me een trotse glimlach bezorgen. Maar zoals een buitenlandse toerist je ook scherp op een vastgeroest gebruik kan wijzen, zo heb ik zelf ook veel aan de frisse blik van buiten gehad!

Omgekeerd hebben wij Lisette mogen leren kennen. Wat een verademing is het geweest om haar bij de club te hebben. Lisette, een enthousiaste vrolijke vrouw, die altijd met opgestroopte mouwen binnenkomt en nooit op haar handen gaat zitten. Iemand die nog voordat je om hulp kunt vragen 'laat maar, doe ik wel' heeft gezegd. Een organisatorische duizendpoot die precies goed in de gaten houdt waar en in welke mate aandacht nodig is. En last but not least iemand die met onze verhalen van God en Mensen in de hand het gesprek aanknoopt met onze jeugd. Iemand die de spiegel durft te zijn, de wollen trui die kriebelt, voor jongeren op zoek naar een jas die past.

'De jas die past' doet me denken aan Jozef. Ik mocht Jozef spelen in de dienst van zondag 1 oktober 2023. Eén van de vele diensten die Lisette met de jeugd piekfijn had voorbereid. Jozef die aanvankelijk niet wordt begrepen. Jozef die op zoek moet naar een jas die past. Jozef met een talent voor het uitleggen van dromen. Jozef die uiteindelijk een volk redt van de hongersnood. Een ambitieuze gemeente als de onze mag zich gezegend weten met onze Lisette. Ik verheug me - als jeugdouders - om nu na dit jaar van kennismaken samen met haar en onze gemeente verder op weg te gaan. Om samen onze dromen uit te leggen en vol vertrouwen richting de toekomst te kijken. Ik geloof dat we in haar onze Jozef hebben gevonden.

We zijn in Elst een gemeente met lef. Durven dromen over de kerk van morgen. Zowel lef met betrekking tot het aardse en de stenen (De Ruimte, verbouwing Grote Kerk) als lef ten aanzien van de ziel en de mensen. Elkaar durven vormen voorbij de grenzen van het eigen. Mijn

eigen zontje Hannes is nog geen half jaar oud, maar ik weet dat we met onze gemeenschap van actieve dromers en moedige kartrekkers als Lisette, er later ook een kerk voor hem zal zijn. En dat streven, die kerk van morgen, zit achter heel mijn denken en handelen als jeugdouderling.

Ik nodig iedereen uit, die zich door mijn schrijven - in welke vorm dan ook - aangesproken voelt, zich te melden bij mij. Of bij Lisette of bij Eva Buurman onze jeugddiakonen. Wij gaan graag het gesprek aan met één ieder die zich geroepen voelt om mee te denken of doen met het jeugdwerk van onze PG.

Ik wens jullie: Het goede!

Rob van Neck, jeugdouderling

Emeritaat ds. Anki Peper

Ds. Anki Peper is werkzaam geweest in onze gemeente van 2001 tot 2010. Vanuit onze gemeente heeft ze een beroep aangenomen naar de Protestantse gemeente Voorschoten. Op zondag 19 mei aanstaande, Eerste Pinksterdag, zal zij daar afscheid nemen in verband met emeritaat. De dienst begint om 10.00 uur in 'De Dorpskerk', Kerkplein 2, 2251 BS Voorschoten. Na afloop is er een informeel samenzijn met toespraken, zang, koffie/thee met iets lekkers en een lunch. Als u gebruik wilt maken van de lunch, kunt u dit voor 5 mei doorgeven aan de scriba via scriba@dorpskerkvoorschoten.nl. Een kaartje of berichtje is natuurlijk altijd leuk.

Ds. Dick Snijders



Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, kleine klusjes in en om het huis, boodschappen en tuinonderhoud.

info@hulpdienstelst.nl

www.hulpdienstelst.nl



De kunst in de kerk wordt half mei weer gewisseld.

De expositie van 'Romantische' schilderijen van Hans Garritsen is nog open op zaterdag 4 mei van 13.30 tot 16.30 uur.

Daarna volgt deze: Stempeldruk op doek (zie pagina 22).

De Arnhemse kunstenaar Irene Compagnen maakt grote linnen panelen met kleurige vormen die prachtig combineren met de oude wanden van de kerk.

Alweer een bijzondere tentoonstelling.

In het volgende nummer meer over haar zelf en haar werkwijze.

Aukje Spoelstra

Opbrengst collectes december 2023

Diaconie Dorcas	2875,12	
College van Kerkrentmeesters	1001,41	
Amnesty		205,00
Kinderkerk	165,00	
Onderhoud Kerkgebouw		228,80
Stichting Kruispunt Arnhem		195,65
Eredienst en kerkmuziek		145,45
Maatjes voor kinderen zonder ouders/Kerk in Actie		635,65
Eindejaarscollecte Givt		280,00
Onderweg Givt		35,00
Concert Geef Licht		561,85
Zendingsbussen		47,20
Totaal	4041,53	2334,60

Expositie Grote Kerk Elst (Gld)
15 mei- 15 augustus 2024

I R E N E C O M P A N J E N

Stempeldruk op doek

Welkom 1 juni, 6 juli en 3 augustus
van 13.30-16.30 uur &
16 juli van 8.00-12.00 uur

www.pg-elst.nl
www.irenecompanjen.com